

Ripenserbladet

Medlemsblad for Ripensersamfundet · Nr. 3 · November 2019



Generalforsamling og årsmøde 2020

Side 3

Rektors tale til studenterne

Side 10

Fra jubilarernes oplevelser

Side 23

STRYGEJERNET

BAR • LIVESPORT • EVENTS

Dagmarsgade 1
6760 Ribe

☒ Café Strygejernet
#strygejernet

RIBES ÆLDSTE KJØBMANDSFORRETNING



PRØV VORES
PORTVINS-
MARINEREDE
FRUGTER

PARMO W. PEDERSEN - RIBE - 75 42 03 26



Ribes Blomsterhus Mathiesen

Seminarievej 6 - 6760 Ribe
75 42 08 33 - 75 42 49 61

Mail din bestilling på 5402@interflora.dk
www.interflora.dk

Nordea

Ribe afdeling

Seminarievej 8 · 6760 Ribe

Tlf. 75 41 11 11

Foreningens organisation

Formand

Hans Jørn Kolmos S.67
Carl Baggers Alle 2A Odense SV
40754626
formand@ripensersamfundet.dk

Næstformand

Mathilda Rom S.15

Kasserer

Elly Irene Bang Skjødt, R.61
20 46 95 22
Bankkonto: 9738-0001961136

Sekretær

Elisabeth Kjær Sydenham, S.69
40 56 17 97
ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk

Bladredaktør og arkivar

Henrik Præstholt, S.60
40 45 17 28

Webmaster

Hans Erik Christensen S.65

Bestyrelsesmedlem

Hanne Krag Fugleholm, S.84

Bestyrelsesmedlem

Helle Spange Mortensen, S.69

*Forside: Den gamle by i aftenlys
Foto: Hans Erik Christensen*

Kongeå Print og Design

Valmueemarken 19a
6771 Gredstedbro

PRINT · KOPI · TRYK · GRAFISK DESIGN
mail@kongeaaprint.dk

Ordinær generalforsamling og årsmøde i Ripensersamfundet

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 14.00
på Ribe Katedralskole

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2020, jfr. vedtægternes §9.

Generalforsamlingen efterfølges af årsmøde,
hvor der vil blive holdt foredrag af:

Direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just

Sydvestjyske Museer er en sammenslutning af Antikvarisk Samling og Esbjerg Museum
Flemming Just er en meget dynamisk og initiativrig leder af museerne.

Efter årsmødet vil der være mulighed for hyggeligt samvær
og indtagelse af en let anretning.

Nærmere detaljer om arrangementet vil findes i næste Ripenserblad.

Værd at huske...

Katedralskolens juleafslutning 2019

i Domkirken den 20. december kl. 13.30

Generalforsamling og årsmøde

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 14.00 på Katedralskolen

Jubilarreception i 2020

Fredag den 26. juni fra ca. kl. 12 efter translokationen

INDHOLD

Fra Ripensersamfundets bestyrelse	4
Translokation mv.- kort beskrivelse af dagens forløb	6
Rektors beretning om årets gang på skolen	8
Rektors tale til studenterne	10
Studenternes taler	13
Katedralskolens legater sommeren 2019	17
Ripensersamfundets legatuddeling	18
Billeder fra Jubilarreceptionen og studenternes afgang til vogns.	21
Billeder fra jubilarernes frokostarrangementer mv.	23
Kort nyt fra Ribe.	51
Adresseændringer m.v.	58

Næste Ripenserblad udkommer senest 1. februar med deadline den 2. januar 2020



Fra Ripensersamfundets bestyrelse

Translokation og Jubilarreception

Igen i år foregik translokationen i skolegården i strålende solskin og igen oplevede vi fuldt hus til receptionen. Omtale af translokationen og jubilarreceptionen med billeder findes andetsteds i bladet.

Ripenserbladet

Ripenserbladet er foreningens flagskib, men det er et stort arbejde at holde bladet på det niveau, det har nu. Redaktøren er stort set ene om opgaven og kunne godt bruge lidt hjælp. *Hvis nogen i Ribe området kunne bidrage med artikler som skønnes at være af interesse for de øvrige medlemmer eller som har lyst til at give en hånd med, er de meget velkomne til at rette henvendelse til redaktøren.*

Nyhedsbreve

Der udsendes ikke længere nyhedsbreve, idet nyhedsformidlingen nu sker på hjemmesiden og medlemmer med e-mail oplyst til foreningen får automatisk besked, hver gang hjemmesiden opdateres med ændringer og nye indlæg.

1167 af vores 1379 medlemmer (82 %) har oplyst deres e-mailadresse til os og får dermed besked.

Det er en let vigende andel i forhold til sidste år. Vi vil fortsat opfordre til, at du oplyser din e-mailadresse til os, hvis ikke du allerede har gjort det, så du kan få glæde af nyhederne. Du kan registrere din e-mailadresse på hjemmesiden www.ripenersamfundet.dk. Hvis du har aftalt med det offentlige, at du ikke modtager digital post, kan du dog få nyhederne sendt med almindelig post. Henvendelse herom kan ske til webmaster på telefon 5050 8495.

Hjemmesiden

Den nye hjemmeside er, som de fleste sikkert har bemærket, nu lanceret og opdateringer bliver, som nævnt ovenfor, automa-

tisk sendt pr. e-mail til medlemmerne. Vi vil opfordre alle til at bruge hjemmesiden aktivt. Skriver man et opslag, bliver medlemmerne som nævnt automatisk underrettet herom.

Bestyrelsen m.v.

Bestyrelsen består af formand Hans Jørn Kolmos samt syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Listen over bestyrelsen findes forrest i bladet.

Generalforsamling og årsmøde 2020

Som det er angivet andet sted i bladet, afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 29. februar på Katedralskolen i Ribe. Efter generalforsamlingen afholder vi årsmøde, hvor museumsdirektør Flemming Just vil holde foredrag.

Efter foredraget vil der være mulighed for at fortsætte i hyggeligt samvær med lidt at spise og drikke.

Bestyrelsesvalg, herunder formandsvalg

Formanden er på valg hvert år og således også denne gang ved generalforsamlingen i Ribe.

Herudover er der fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af fra to til syv medlemmer udover formanden. Der er ingen regler om genvalg eller antallet af suppleanter, men for tiden er der som nævnt to, som bliver siddende, indtil de enten bliver bestyrelsesmedlemmer eller ikke længere ønsker at være suppleanter. Men der er altid plads til flere suppleanter.

Suppleanterne bliver altid inviteret til at deltage i bestyrelsesmøderne, så det er en god måde at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet på. Bestyrelsen er velfungerende, men flere har været med længe, så en vis

udskiftning må forventes på sigt og da det er vigtigt, at der er kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, opfordres alle interesserede til at melde sig som kandidater til både bestyrelse og som suppleanter.

Der kan være noget arbejde som formand, redaktør, kasserer, sekretær og webmaster, men derudover er bestyrelsesarbejdet ikke voldsomt krævende. Så vidt muligt giver alle i bestyrelsen en hånd med ved forberedelsen og gennemførelsen af Jubilæarreceptionen, hvilket faktisk er en meget hyggelig måde at være sammen på.

Der er bestyrelsesmøder lige efter generalforsamlingen (konstituerende møde) og derefter i maj, aftenen inden jubilæarreceptionen, september, november og januar.

Medlems status

Siden redaktionens slutning for november nummeret sidste år og dette nummer (medio oktober) er medlemstallet steget fra

1355 til 1379. Heri er indregnet 3 æresmedlemmer og 38 dimittender.

Der er 24 som er oplyst afgået ved døden og otte har udmeldt sig. Af de 1379 medlemmer er 55 i gruppen 5 yngste årgange og altså kontingentfri i 5 år efter studentereksamen. Af dimittenderne er der i år for første gang fem HF'er og en HHX'er. 45 medlemmer er bosat i udlandet. Vi har 11 annoncører og 14 er institutioner, som modtager bladet. Der er 13 medlemmer som er slettet på grund af restance.

Facebook

Vi vil opfordre til, at man melder sig ind i facebookgruppen »Ripensersamfundet«. Specielt de yngre årgange har taget godt imod denne måde at interagere på.

Gruppen havde pr. 1. oktober 2019 680 medlemmer mod 618 for et år siden.

Bestyrelsen



Den nye bygning i pedellens have

Translokation og Jubilarreception 2012

v/redaktøren

Dagens forløb

I strålende sommervejrr kunne rektor Ben-nike kl. 10 igen i år i skolegården byde velkommen til årets translokation på Ribe Katedralskole. Han ønskede først og frem-mest velkommen til årets dimittender fra skolens forskellige linjer. Uden dem ville der slet ikke være nogen festdag.

Rektor glædede sig også over de mange fremmødte studenter-forældre og elever fra de klasser, der fortsætter efter sommerferien. Til Ripensersamfundet, de mange jubilerende studenter, pårørende og alle medarbejdere var der også en varm velkomst.

Endelig nævnte rektor, at der blandt jubilarerne var to realister fra 1939 og to studenter fra 1944, tre studenter fra 1949 samt ca. 15 studenter og realister fra 1954. Herudover var der snesevis af øvrige jubilarer.



Rektor bød velkommen i solhat

Rektor appellerede endnu engang om at man ventede med at tale sammen i grupper til pauserne eller efter selve translokation-en. Det kan være svært for andre at høre hvad der bliver sagt til hele forsamlingen, også selvom der nu er et meget fint lyd-anlæg i skolegården

Derefter sang man 'Den Signede Dag'

Rektor fortsatte herefter med sin beretning om årets gang på skolen, efterfulgt af Kantatens første del. Så fulgte rektors tale til studenterne og uddeling af eksamensbeviser til de i alt 255 studenter.

Derefter fulgte de øvrige sædvanlige taler.

Ripensersamfundets formand kunne uddele det store dimittendlegat med 7000 kr. og han kunne også i år uddele et særligt jubilæumslegat på 5000 kr. i anledning af Ripensersamfundets stiftelse i 1912.

Translokationen sluttede med "Hvor smiler fager"

Jubilarreceptionen var som vanligt et tilbødsstykke. Vi skønner at flere end 500 har deltaget. Alene de nye studenter udgjorde jo 255! Øllet blev drukket op men vin og vand var der nok af.

Snitterne blev også spist totalt op! Vi havde ellers forøget mængderne i år.

Studenterne blev fotograferet og entrede derefter deres vogne og kørte ud på turen rundt om Dømkirken samt dans med videre omkring og i springvandet på Sct. Catharinæ Plads.

Jubilarreceptionen er Ripensersamfundets hovedaktivitet i sommerhalvåret, og bestyrelsen og mange af vores bedre halvdele søger at gøre alt for at det skal blive en



De flittige forklæder

god oplevelse. Vi håber at vores røde forklæder også i år bidrog til den gode stemning!

I det følgende bringes de forskellige taler samt billeder fra dagens begivenheder og

jubilarenes arrangementer i det omfang vi i bestyrelsen fik kendskab til dem, og derfor kunne komme og fotografere.

Bestyrelsen takker for godt samvirke med skolen og alle deltagere.



Jubilarer og pårørende fyldte godt op i skolegården

Rektors beretning om årets gang på skolen

Kristian Bennike

I år dimitterer vi 163 stx-studenter, 44 HHX-studenter og 48 hf'ere med meget fine resultater. I onsdags var der 23 elever der afsluttede deres merkantile EUD grundforløb.

Det har været et turbulent år på Ribe Katedralskole. Jer studenter der sidder derovre ved Sangsalen, har haft et skoleår der startede på Skyttevej og hen mod jul blev alting pakket i flyttekasser og I mødte op herinde den første skoledag i det nye år. Her var meget gjort klart, men det vil være en sandhed med modifikation at sige alting fungerede fra dag 1.

Alle jer andre har haft et skoleår, hvor I ikke skulle flytte jer fra en adresse til en anden, men I har befundet jer på en byggeplads i en meget stor del af skoleåret.

Det har været en gennemgribende renovering af hovedbygningen, en istandsættelse af ejendommen Puggaardsgade 4 og yderligere 3 separate byggepladser hvor der er blevet bygget nye klassehuse, med 2 loka-

ler i hvert hus. For elever og lærere har det været en udfordring at færdes på en byggeplads. Da vi mødtes den første dag i det nye år, var der dog en optimisme og tro på at tingene nok skulle falde på plads. Tak til jer alle, for at holde fanen højt, også når tingene var lidt kaotiske. Vi kan være glade for resultatet, de nye huse glider smukt ind i bybilledet.

To grupper af elever skulle lære hinanden at kende og en masse praktiske ting skulle løses. Det var godt at se hvordan elevorganisationerne tog det ansvar på sig og f.eks. fik arrangeret en Store Heimdal i Ribe fritidscenter med 600 spisende gæster og en danseopvisning i hal 1 med alle tilskuere besat. Det kan I være stolte af og jeg er meget taknemlig for jeres indsats. Det var nogle rammer der gjorde, at alle de forældre og bedsteforældre der havde fundet vej til fritidscenteret på trods af et frygteligt vejr, fik en god oplevelse.

Ikke på trods, men ved siden af alle de nye tiltag, er hverdagen gået videre med alle de vanlige aktiviteter, studierejser, udvekslinger med New York, Tyskland, Frankrig og Spanien, fællesarrangementer, musikarrangementer, samarbejde med folkeskolerne og ikke mindst massevis af god daglig undervisning. Skolen har været med i et interregionalt samarbejde, hvor der har været fokus på, hvordan det er at være ung i grænselandet. At bo i grænselandet og kende til den særlige historie der er bundet til det, vil der også være fokus på i det kommende skoleår, hvor Katedralskolen deltager i genforeningsjubilæet og folkemødet her i Ribe.

Lige før folketingsvalget havde vi vælgermøde, hvor langt de fleste partier var repræsenterede og alle førstegangsvælgere fik en god introduktion til hvor stor en taleyst der kendetegner de fleste politikere og hvor svært det er at få et ordentligt svar på sine spørgsmål.

Rebsslagergangen og Domkirken





Der var mange dygtige elever

Fra 1. februar blev skolens kantine lagt i hænderne på Porsborgs. Det har været et meget glædeligt bekendtskab med nogle ambitiøse unge kokke, der fra dag et meldte at deres ambition er at lave Danmarks bedste og sundeste skolekantine. Man lærer nu engang bedst, hvis det ikke er på tom mave.

Vi glæder os til efter sommerferien at tage imod rigtig mange unge mennesker på alle uddannelserne. Unge der har valgt at tage deres uddannelse på Ribe Katedralskole.

Tak til alle lærere for jeres indsats i dette skoleår. Tak til pedeller, det har for jer været et helt særligt år med byggestyring og oprydning.

Tak til administration, uddannelsesledere og studievejledere. Sidstnævnte bærer en stor del af æren for, at alle de unge mennesker sidder her i dag med deres huer på.

Inden vi går til næste punkt på programmet, som er 1.del af kantaten, vil jeg læse navnene op på de elever der har deltaget i forskellige ekstra aktiviteter i løbet af året. Så vil jeg bede jer komme herop. Jeres lærer står klar med en lille gave til jer. Når I har fået den, går I på plads igen.

ATU

Amalie Guldhammer Riis 3y (Kroppen, Leg)
 Amalie Schnoor Brixgaard 3k (Serier, Smag)
 Amalie Sophie Gjerløv Jochimsen 3t (Natur, ?)

Anne-Marie Finnemann 3t (Hjernen, Skurke)
 Johanne Bojsen Kjær 3x (Smag, Tid)
 Linnea Ryttergaard 3x (Humor, Tortur)
 Sigrid Selma Kerrigan 3z (Magi, Myrer)
 Søren Schrøder 3s (Myrer, Skurke)

STA 3.g 2017-2019 -

Anne-Sofie Møller 3z (Viden, ?)
 Elena Petersen 3v (Viden, ?)

WRO, senior - Robot-OL:

Firas Omar Saleh 3v
 Philip Sanderink 3x
 William Fischer Uldall Juhl 3v

Konkurrence for tysk og spansk

Anne-Marie Finneman 3t Tænkepauser: Litteratur, Sprog)
 Thea Fredslund Otzen 3r (TS bestilt bog)
 Lasse Skellgaard Lyngesen 3v (TS bestilt bog)

DM i erhvervs-case:

Thomas Groth Thomsen 3k (Kreativitet, netværk)
 Jacob Bertram Lassen 3k (Kreativitet, netværk)
 Rasmus Skovgaard Sørensen 3k (Kreativitet, netværk)
 Nicolai Oluf Poulsen 3k (Kreativitet, netværk)

Rektors tale til studenterne

Kære Studenter

I har haft travlt de sidste mange uger og måske er det gået jeres næse forbi, at der i går eftermiddags blev indviet et museum der viser Jacob A. Riis livsforløb. Han er berømt i USA og i Ribe, men de færreste andre steder i verden har man hørt om ham. Han er en ret fantastisk personlighed, som vi alle sammen kan lære af. Lad mig prøve at forklare hvorfor.

Riis blev født i 1849. Hans far Niels Edvard var lærer her på skolen, og en streng en af slagsen, strengere end vi kan finde dem i dag. Lille Jacob var ikke glad for at gå i skole, han havde svært ved at sidde stille og til hans fars store sorg måtte han opgive skolen og han blev arbejdsdreng hos Ribes rigeste erhvervsdrivende Fabrikant Giørtz.



Buste Jacob A. Riis ved Andeø-broen med udsigt til Elisabeths hjem

Giørtz havde bygget en villa så stor og flot at mange ripensere kaldte det for et slot. Jacob Riis kunne fra sit loftværelse i familiens lille lejlighed i Sortbrødgade

kigge ud på Ribe Å og broen over til parken bag Giørtz ejendom. Den ejendom som i dag huser Ribe Kunstmuseum. En dag står Jacob 15 år gammel og kigger ud af vinduet. Han får øje på en yndig pige der går tur i parken. Hun har lange slangekrøller bundet op med lyseblåt hårbånd og en kjole der er lige så kridhvid, som studenternes tøj i dag. Det var Giørtz plejedatter Elisabeth og som ved et trylleslag forelsker den unge Jacob Riis sig i den 3 år yngre pige.

Nu ændrede tilværelsen sig for Riis. Hver gang Elisabeth var i nærheden blev han så befippet at noget gik galt for unge Jacob. En gang kom han til at hugge sig selv i skinnebenet med en økse, da han fik øje på pigen og en anden gang huggede han sin pegefinger af. Den kunne heldigvis syes på igen af lægen, men han måtte leve med en stiv finger resten af livet. Men - Datteren fra byens rigeste handelsfamilie og en fattig arbejdsdreng. Det var ikke et forhold der nogensinde ville blive en realitet. Han friede til pigen og ventede på hendes svar, der helt forventeligt var negativt. Alligevel blev han meget skuffet og han tilbragte en trist tid i Ribe, inden han som 21-årig udvandrede til Amerika. Måske er det en tilsnigelse at Riis rejste over Atlanten ene og alene af ulykkelig kærlighed. Det lå i tidsånden at emigrere fra Europa til USA, så Jacob Riis var en af tusinder der prøvede lykken i det forfættede land.

Jacob Riis tilbragte de første par år i fattigdom, gik grueligt meget igennem, mærkede på egen krop hvordan det var at leve på gaden og overnatte på politistationerne og kæmpe for det næste måltid.

På intet tidspunkt havde han glemt Elisabeth. I sin dagbog skriver han 'never give up', han er ikke et sekund i tvivl om at han nok skal få hende til sidst. Hun svarede ikke på de mange breve der blev sendt over Atlanten og hun var i mellemtiden blevet forlovet med en officer der havde heltestatus efter krigen i 1864. Officeren havde alt det

som de unge mænd i Ribe ikke havde; han kunne ride, danse, skøjte og spille klaver. Elisabeth var meget forelsket men ægteskabet blev aldrig til noget. Løjtnanten døde af tuberkulose inden brylluppet havde fundet sted.

I USA fik Jacob Riis brev fra sin far og i en bisætning nævnte faderen, at Elisabeths tilkomne var død. Han satte sig straks ned og skrev et brev til Elisabeth hvor han endnu engang friede til hende. Elisabeth svarede ham og denne gang var svaret positivt. Jacob Riis rejste hjem til Ribe, de blev gift og Elisabeth rejste med til USA.

Riis havde skabt sig et liv i Amerika. Han havde arbejdet som tømrer, lagt jernbaneskiner, været handelsrejsende og fandt endelig sin løbebane som journalist. Han var kriminalreporter og færdedes nu i præcis de kredse han selv havde været en del af, da han kom til landet. Denne gang var det dog i beskuerens rolle. Han blev ven med en af de ledende politifolk i New York. En politimand ved navn Theodore Roosevelt. Den Roosevelt som senere skulle blive USA's præsident. Roosevelt var fascineret af Jacob Riis journalistiske arbejde, hvor han både på skrift og ved hjælp af fotografier afdækkede de

elendige forhold som indvanderne i New York levede under og de to venner diskuterede hvordan man kunne forbedre forholdene for de fattigste i byen. Det blev til et livslangt venskab mellem præsidenten og Riis. Da Jacob Riis i 1914, som 65-årig, døde, kaldte Roosevelt ham for 'den ideelle amerikaner', og roste ham for at han som borger, journalist, forfatter, fotograf og debattør havde viet sit liv til at gøre USA til et bedre sted at leve.

Hvorfor nu lige denne lange historie om Jacob Riis i dag. Der er to ting der fascinerer ved ham. En tro på at hvis man gerne vil opnå noget, så skal man bare blive ved. Det lykkes altid til sidst at få prinsessen. Men det er ikke historien om Klodshans der ganske sorgløst går ud af landevejen. Historien om Jacob A. Riis har også en anden dimension. Man kommer ikke ubekymret gennem tilværelsen, og livet er på ingen måde forudsigeligt. Jacob Riis levede ikke sit liv ud fra devisen om at enhver er sin egen lykkes smed og står sig selv nærmest, men alt hvad han gjorde, var gennemsyret af social bevidsthed og et blik for fællesskabet.

Om et øjeblik får I jeres eksamensbeviser, som et synligt bevis på to eller tre års

Her boede Elisabeth



hårdt arbejde, hvad enten I har fordybet jer i afsætning og international økonomi, matematik og fysik, græsk og latin osv. I er klar til at gå ud i verden, og man kunne spørge om situation er anderledes for jer end den var for Jacob A. Riis.

I de sidste årtier har mange påstået at de unges muligheder er uendelige. I er blevet døbt generation Z. Da I blev født, var Google allerede opfundet og I, er den første generation der er fuldt digitale på samtlige platforme.

Det kunne se ud som om alting er meget nemt. Globaliseringen, individualiseringen og al den moderne teknologi har sprængt alle rammer. I vælger frit på alle hylder og der er store forventninger til jer. Men hvad er så udfordringen, hvorfor er der en del unge der ender med at opleve utryghed eller utilstrækkelighed.

Lige nu er der en lang række begivenheder, der er med til at påvirke jeres muligheder og handlerum, så måske er der ikke så mange frie valg som vi tror. Man har et stykke tid talt om uddannelsesloft og kravet om hurtigt at gennemføre sin uddannelse. Alle taler om Klimaet og mange bekymrer sig om klodens fremtid. Også her på skolen har I udtrykt jeres bekymring og demonstreret. Vi lever i en tid med global politisk og økonomisk usikkerhed, hvordan kommer Brexit til at påvirke resten af Europa og hvad betyder det, at der så mange steder i verden, er mennesker der flygter fra deres hjemland.

Det er alt sammen begivenheder der ligger som en understrøm af usikkerhed i den enkeltes liv og som er med til at skabe en



Rektor taler til studenterne

kløft mellem forventninger og idealer på den ene side og ungdomslivets realiteter og vilkår på den anden side. Jeres udfordring er at bygge bro og skabe den nødvendige sammenhæng mellem forventningerne og realiteterne. Denne udfordring bærer I med jer herfra og det er mit håb at skolen har rustet jer til denne opgave. En opgave der aldrig må tynde jer så meget at I ikke søger eventyret.

For hver og en af jer, er der noget og nogen der venter på jer, hvem ved måske en Elisabeth. Rejs ud og find ud af det, men sørg også for, på jeres rejse, at gøre noget for de fællesskaber I kommer til at indgå i undervejs.

Lykke på rejsen og tillykke med jeres eksamen.

Hermed dimitterer jeg årgang 2019 fra Ribe Katedralskole.

Kristian Bennike

Weis Stue

HOTEL
RESTAURANT
TORVET
6760 RIBE
TLF. 75 42 07 00



Fv. Anders Snitker og Søren Schrøder



STX og HHX studenternes tale

v/ Søren Schrøder og Anders Snitker

AS: Kære studenter, lærere og forældre
STX'ere er en flok hippier og klimatosser.

SS: Og HHX'ere er arrogante og lever af deres forældres penge.

Hvad vi oplevede her var to fordomme baseret på uvidenhed og stærk generalisering. Som desværre er en stigende tendens i det globale samfund. For ja, vi er en del af det globale samfund, så vi kan lige så godt acceptere og omfavne realiteterne med en vidensbaseret indgangsvinkel.

AS: Og vidensbaserede er jo lige, hvad vores uddannelser er. For med opholdet på Ribe Katedralskole, har vi taget de første skridt til at kunne forstå verden og dens sandheder. For sandheder er der mange af, måske for mange? Det er vores opgave som næste generation at finde og realisere sandheden blandt støjen. For dem, der råber højest har ikke altid sandheden.

Vi startede alle sammen på Ribe Katedralskole, med en rygsæk uden indhold. Dette

er på mange måder den største kliché i denne sammenhæng. Men ligegyldigt hvor omsonst det egentlig lyder, er rygsækken jo egentlig en fin metafor for hvad opholdet på Ribe Katedralskole har givet os. Nemlig en rygsæk fyldt med oplevelser, lærdom og venner. Disse tre aspekter er givetvis nogle af de mest essentielle ting i et kort menneskeliv.

SS: Men hvordan kommer vi videre herfra? Ja, godt spørgsmål, som kun du kan besvare. Men vi håber, da at du vil tage en uddannelse. Og denne uddannelse skal være, hvad du helst vil studere. Og du skal være lige glad med, hvad de andre tænker om den uddannelse, eller om der lige er et job til dig på den anden side. Det vigtigste er, at du bliver i stand til at sige, hvad sandheden er inden for dit område; eller mere specifikt hvad der ikke er en sandhed. For vi finder ikke altid ud af, hvad der er en ren sandhed, men vi kan hurtigt blive klogere på, hvad der ikke er en sandhed. Og hvis vi kan det, så er vi allerede godt på vej.

AS: I de sidste 3 år som henholdsvis elev på Handelsgymnasiet Ribe og Ribe Katedralskole står jeg tilbage med et meget positivt indtryk af både uddannelsesmiljø og oplevelse. Endvidere har jeg også fungeret som elevrådsformand på begge adresser, derfor har jeg været med i maskinrummet for beslutningerne på elevsiden. Jeg har været utrolig glad og beæret for at have fået det medfulgte ansvar og privilegie. Som slut vil jeg gerne sige tusinde tak for alt dette!

SS: De sidste tre år på Ribe Katedralskole har været helt igennem fantastiske og hører til blandt de bedste år af mit liv. Nu venter der hver og en af os en ny tid, et nyt liv. Jeg

forstår godt, hvis mange synes, at det kan være skræmmende. For det er det. Kære venner, vi er dømt til frihed! Det er kun os, der ved, hvad vi vil med vores liv. Men så er det heldigt, at vi alle har en sikker og stabil uddannelse fra Ribe Katedralskole. For fra det fundament, skal vi bygge vores fremtid - en fremtid med succes. Og så lad os understrege det tydeligt: succes måles ikke i penge, det måles på dygtighed og flid inden for det job man bestrider. Husk at gøre det, der gør dig glad og giver mening.

Med de ord vil jeg sige mange tak for tre fantastiske år. I ønskes alle held og lykke fremover.

Tak!



Restaurant Sælhunden

v/Rinda Klausen

Skibbroen 13 · 6760 Ribe · Tlf. 75 42 09 46 · Fax 75 41 04 31

www.saelhunden.dk · saelhunden@stofanet.dk

RESTAURANT

Backhaus

AP.S.



STEDET HVOR MAN SPISER GODT - MØDE- OG SELSKABSLOKALER OPTIL 65 PERS.

GRYDERGADE 12 - 6760 RIBE - TLF. 75 42 11 01

Vi mødes i

Kvickly

Seminarievej 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 11 00

HF Studenternes tale

af Stinne Christiansen, 2p og Signe Rong Petersen, 2o

Kære studenter og kære lærere.

Vi vil her på vores afslutningsdag være med til at mindes de gode, de dårlige og lidt mere paradoksale tider. Dette er ikke kun en glædens dag, men også en dag af sorg. Sorg over vores afsked, med de vante rammer, som har skabt tryghed og gode venskaber. Disse rammer bliver i dag opløst og vi som studenter bliver kastet ud i livet, på godt og ondt.

Vores alles rejse startede august 2017, hvor nerverne sad på tøjlet og alle kiggede med nysgerrige øjne. Klar til nye venskaber og ny læring. Både livets læring men også skolens.

Vores første rejse sammen gik til Ømborg. Her var det de naturvidenskabelige fag, som var i fokus. Men fokus lå for os mest på bekendtskaberne som skulle bygges op. Skuespil, forsøg og leg, var målet med denne tur. Efter denne tur var der opbygget relationer på kryds og tværs af klasserne. Turen gav

baggrund for en større tryghed i klassemiljøet fremadrettet.

Efter de trygge rammer i klassen var blevet dannet, begyndte den nye HF-reform rigtig at tage form, i forhold til praktikforløbet. Vi skulle tage stilling til, hvilket fagligt område vi gerne ville arbejde med, og så derefter søge praktikplads inden for området. Det var enormt spændende og lærerigt, at man som HF-studerende fik denne mulighed, da man nu var blevet ældre og måske bedre kunne vælge retning end dengang man sidst var i praktik i 8-9 klasse. Valgfag og fagpakker har været en stor del af vores studietid. Vi skulle vælge linje og valgfag, som kunne hjælpe os på vej til vores fremtidige studier. Vi fik muligheden for at opleve fagenes kombinationer før vi valgte de endelige fagpakker, som ville være fastlagte resten af vores gymnasietid. Skoleåret 2017/2018, sluttede med en studietur. Turen gik for vores klassers vedkom-



Fv. Signe Rong Petersen og Stinne Christiansen



Kammeraterne lyttede

mende til Berlin, en by med megen historie og kultur. Turen gav os en masse faglighed indenfor alle KS fagene, samt vi blev beriget med flere kompetencer til at vedligeholde den gode socialitet vi havde fået opbygget på tværs af klasserne. Vi blev oplyste omkring 2. Verdenskrigs forfærdelige gang, både via besøg på stasi-fængslet og Kz-lejren (Sachsenhausen). Besøgene satte en masse tanker i gang hos os alle hver især. Noget vi heller aldrig glemmer, er alle besøgene på byens caféer/diskoteker om aftenen, hvor der er blevet grint og snakket til den helt store guldmedalje. Starten på 2-HF var langt værre. Vi startede hårdt ud i alle fagene og lærerne fik understreget flere gange, at vi havde MEGET travlt. Hvorvidt vi tog det til os, kan så diskuteres. Men... Året gik og vi kom da alle mere eller mindre igennem KS eksamen både tværfagligt og særfagligt. Det samme kan man vist roligt sige om SSO i foråret, hvor gennemsnittet for de to klasser lå noget højere end forventet, og rektor Kristian Bennike kom og roste os til skyerne. Hvad har alt det her så givet os til fremtiden? Tiden her på Ribe Katedralskole, har sat sine spor i os alle. Vi har fået venner for livet og blevet fyldt med faglige kompetencer, som kommer til at være en kæmpe hjælp for os på vores vej mod fremtiden. Vi står nu alle sammen ved en skillevej, men det betyder ikke at

vi behøver at sige "farvel" nærmere "på gensyn". Selv med uddannelser i hver vores region, skal vi mindes hinandens støtte og bibeholde kontakten med de nære relationer vi har fået, i dette skoleforløb. Det er vigtigt at understrege at "uden gode venner, duer helten ikke", ingen af os der står her i dag, havde klaret gymnasietiden uden hinanden. Som Carl Scharnberg så kløgtigt siger "enhver er sin egen lykkes smed", vil vi understrege at man ikke kommer langt på gymnasiet uden nogle gode venner, der kan bidrage med støtte og omsorg, når behovet dukkede op. Vores cadeau skal dog ikke kun gå til vores gode venner, men også til skolens fabelagtige lærere. De har alle været forvirrede og stressede over den nye reform, men udført deres arbejde til UG. Når svære tider dukkede op, udviste lærerne stor empati og omsorg, som var en afgørende faktor for at man kom tilbage på rette spor igen. Så stor tak til lærerne, både dem der har lagt skulder til på de dårlige dage, samt dem der har givet en et godt grin på læben. Til slut vil vi ønske alle studenter og studiner stort tillykke. Som den romerske digter Horats sagde "Carpe Diem", lev livet i dag uden at tænke over morgendagens bekymringer. I skal nu ud og blive til det i gerne vil, og på den rejse vil vi gerne slutte af med at ønske jer alle al held og lykke på jeres vej.



Skolens legater sommeren 2019

Kristian Bennike

Ribe Katedralskoles Legater består af Ambassadør Frode Schöns Fond, Ripensersamfundets Jubilæumslegat, Lauridsens legat samt en række andre legater. Renter og udbytte herfra tildeles for de store legaters vedkommende efter ansøgning – nogle til jul, andre her til sommer. De gives typisk til studerende, der er godt i gang med deres uddannelse, og som har et godt projekt. Der er typisk et studieophold ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold ved en udenlandsk institution.

Ribe Katedralskole har netop uddelt 3 portioner á 14.000 kr. og 2 á 8.000 kr. til studenter fra skolen.

De 5 portioner er gået til:

1. Julie Balslev Pristed, student 2014. Julie læser biologi, og bruger legatet til et semester i Australien.

2. Line Josefsen, student 2009. Hendes legatportion bruges til studieophold ved University of Edinburgh. Mette læser International Business and Politics.

3. Mette Holm Linnet, student 2015. Hun læser Designledelse og skal bruge pengene til et studieophold i Japan.

4. Nikolaj Just, student 2015. Han får støtte til et ophold i Østrig. Nikolaj læser til ingeniør i maskinteknik.

5. Stine Dyhr Lydixsen, student 2015. Hun læser idræt og skal et semester til Norge.

Legaterne går således til at gøre 5 studenter uddannelse mere international. Det er også inspiration til ansøgninger fra jer, når I nu er kommet godt i gang med studierne.

Skolen har også en række legater, der er til uddeling nu. Kriteriet er for alle legaterne dygtighed samt forhold til kammerater og skole. Teamlederne og jeg har sammen fundet en række studenter, der opfylder de kriterier. Derfor vil jeg bede de 22 studenter, som jeg nu nævner, komme herop og modtage legat, så vi alle får lejlighed til at sige tillykke.

Ripensersamfundets legatuddeling 2019

Kære Studenter

På Ripensersamfundets vegne vil jeg gerne ønske Jer alle hjerteligt tillykke med vel overstået eksamen.

Det er Jer vi fejrer i dag. Glæd Jer og nyd øjeblikket. Det bliver ikke ret meget bedre – det er en dag I vil kunne huske resten af Jeres liv.

Også hjerteligt tillykke til alle jubilarene, som er kommet her i dag for at opfriske minder fra tiden på Ribe Katedralskole. Jeg håber I vil få en rigtig god dag både her på skolen, og ude i byen senere i dag.



Hans Jørn Kolmos

Ripensersamfundet har til opgave at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole og sikre forbindelserne tilbage til skolen og til byen. Det er i høj grad Jeres forening, og det har vi markeret ved at Henrik Tjørnelund i dette forår har været rundt i afgangsklasserne og fortælle om foreningen.

Rigtig mange af Jer har efterfølgende meldt jer ind i Ripensersamfundet, og det er vi meget glade for. Til Jer vil jeg sige: Hjerteligt velkommen i foreningen, og til alle Jer andre vil jeg sige: Kom og vær med i fællesskabet og meld Jer ind i Ripensersam-

fundet. Vi har brug for Jer, - vi har en vigtig mission, som vi skal udføre sammen.

Vi skal bevare og udvikle sammenholdet mellem Jer, når I nu forlader Ribe og tager ud i verden. Det er vigtigt, og her har vi i høj grad brug for Jeres input. Men vi skal mere end det: Vi skal også være ambassadører for skolen og byen og for de værdier, som er her, og man kommer til at holde mere og mere af, efterhånden som årene går. Det skete for Jakob A. Riis, som vi lige har fået så fint beskrevet, og det vil nok også ske for Jer. Det er værdier som vi er tilbøjelige til at tage for givet, men intet er givet i dag. Der skal arbejdes for det, så kom og vær med i fællesskabet og giv en hånd med.

Det var lidt "sales promotion". Lad os nu gå over til det, som er den egentlige årsag til, at jeg står her i dag, nemlig legatuddelingen til årets dimittender. Ripensersamfundet har to legater til uddeling: Dimittendlegatet på 7.000 kr og Jubilæumslegatet på 5.000 kr. I fundatsen for de to legater går som en rød tråd, at modtagerne skal have bidraget til sammenholdet på skolen og udvikling af skolens sociale liv. Indstillingen af legatmodtagerne er foretaget af skolen.

Vi starter med Dimittendlegatet på 7.000 kr. Om modtageren hedder det i indstillingen:

"Årets modtager af Ripensersamfundets Dimittendlegat er et menneske med et samfundsengagement ud over det sædvanlige. Har fællesskabet i klassen, på skolen eller i lokalsamfundet en udfordring, som kalder på, at nogen tager initiativ til at få den løst, kan man være sikker på, at legatmodtageren er der. Ikke som den, der bare brokker sig, når noget ikke fungerer, men altid som en, der ser mulighederne og tager ansvaret på sig for at ændre forholdene til det bedre.

Legatmodtageren er en sikker leder og en samlende figur. En fagligt stærk og nysgerrig elev med stor interesse for politik



Tillykke Søren

og samfundsudvikling. Denne interesse er ikke kun teoretisk; den er blevet udfoldet i en helt konkret, praktisk indsats gennem alle legatmodtagerens tre år på skolen.

Særligt har legatmodtageren udmærket sig med sit store engagement i skolens udvikling. Gennem den netop overståede fusionsproces har legatmodtageren i kraft af sine personlige egenskaber og sit organisatoriske overblik været en hovedkraft i elevernes vellykkede bestræbelser på at samle de to elevgrupper fra henholdsvis Skyttevej og Puggaardsgade i en fælles elevkultur på det nye Ribe Katedralskole.

Man kan nemt få det indtryk, at legatmodtageren ikke kan se en bestyrelse uden at blive medlem af den. Sådan har det også været her på skolen, hvor legatmodtageren som elevrådsformand har talt elevernes sag og har været eleverne en god og værdig repræsentant i skolens bestyrelse. Som elevrådsformand har han, sammen med resten af elevrådet, ydet en uvurderlig indsats for, at vi nu har én ungdomsuddannelsesinstitution i Ribe, som samler alle unge i fællesskabet her på katedralskolen.

Årets modtager af Ripensersamfundets Dirmittendlegat er selvfølgelig **Søren Schrøder!**"

Dernæst er der 100-års jubilæumslegatet. Om modtageren skriver Skolen i indstillingen:

"100-års jubilæumslegatet går i år til en elev, der udstråler energi og gåpåmod. Personen er en dygtig tekstlæser, bidrager med begavede og modne refleksioner i det fælles klasserum, og både elever og lærere nyder godt af en bred viden om kunst og litteratur.

Legatmodtageren er meget engageret og videbegærlig og vil gerne smage på alt det spændende, som livet har at tilbyde. Det mærker man i fagene, men det kommer også til udtryk på rejser til bl.a. London og Napoli samt gennem arbejdet på Ribe Kunstmuseum. Hun har altid gang i mange ting og forsøger at mestre den svære kunst at være to steder på samme tid. Det lykkes næsten...

Legatmodtageren er en naturlig leder, som på en god måde gerne påtager sig an-



Tillykke Anna Margrethe

svaret for, at fællesskabet fungerer, eller at den fælles opgave bliver løst. Hun har som formand for Heimdal været med til at etablere de nye rammer for Store Heimdal efter fusionen. Hun har således, til stor gavn for skolen som helhed, efterladt sig et solidt aftryk.

Stort tillykke til Anna Margrethe Westergaard.”

Et stort tillykke til jer begge to.

Til sidst vil jeg gerne takke Ribe Katedralskole for forbilledligt samarbejde i det forløbne år. Og endnu engang stort tillykke til alle dimittender og jubilarer.

Lige efter translokationen er Ripenser-samfundet, traditionen tro, vært ved en reception for dimittender, lærere og jubilarer. Receptionen finder sted i skolens Sal. Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer. Tak.

Hans Jørn Kolmos

- fri som fuglen...

Fros

Herreds Sparekasse

Saltgade 4 | 6760 Ribe | 75 41 01 00 | www.froes.dk

Billeder fra translokation, jubilarrception og studenternes afgang til vogns



De ældste jubilarer på de reserverede pladser



De yngste jubilarer



Godt fyldt i salen



Refleksioner



Pladsen var trang



Gode samtaler



Ja vi er glade for tiden på Katedralskolen



Vi er også glade



Parat til afgang



Vi må hellere gardere

Kort nyt fra Ribe

vlredaktøren

■ **Sommerens store Ribe-emne er Mølledammen** som er det vandområde der ligger på begge sider af Dagmarbroen. De fleste her i Ribe husker Mølledammen som det vand man i gamle dage kunne sejle på med robåde og vandcykler – måske i en fritime.

Mølledammen har siden den dannedes i midten af 1200-tallet været vandreservoir for Stampemøllen og de tre vandmøller i Ribes hovedstrøg, som leverede trækraft til kværne og stampeværker. Kun Ydermøllens attraphjul minder om de tider. Mølledriften har krævet at mølledammen blev holdt vedlige med oprensning og grødeskæring. Oprensning er sikkert sket efter behov, men nok med stigende hyppighed på grund af tiltagende sandvandring siden man i slutningen af 1800 tallet begyndte at udrette vandløbene og dræne i hele åens afvandingsområde.

Grødeskæringen i Mølledammen ophørte af ukendte grunde med amternes nedlæggelse i 2006.

Den seneste oprensning fandt sted for ca. fem år siden og blev foretaget efter alle kunstens regler om naturbeskyttelse. Mange kan sikkert huske den kæmpestore pose der lå på det område ved Brørsøns vej, hvor pigernes langboldplads var i gamle dage. Alt det oppumpede slam blev gemt i posen og der lå det i lang tid til udtørring inden det blev kørt bort og deponeret, måske udspreddt et eller andet passende sted. Jeg mener oprensningen skete i forbindelse med ændringerne i Stampemølleåens forløb som følge af Snæbel-projektet.

Ved tidligere oprensninger pumpede man bare det hele ind på området langs banedæmningen ud mod den gamle Haderslev vej. En del Ribe-drenge kan huske det spændende ørkenområde mellem de spredte piletræer. Det var fint til røver og soldater leg eller hvad de nu kaldte det.

Der gik ikke mere end et par år før Mølledammen igen begyndte at blive lodden om sommeren og det har som følge af den ophørte grødeskæring udviklet sig, så der nu i denne sommer har udviklet sig et ret tæt plantedække med frit å-løb i midten.



Mølledammen set fra Dagmarbroen

Ophøret af grødeskæring hænger sammen med at hele vandsystemet, Ribe Å er udpeget som et såkaldt "Natura 2000 område". Det medfører at man ikke uden videre må foretage indgreb, som kan ødelægge eller forstyrre plante og dyreliv i området. Det har medført, at kommunen også af den årsag ikke har fortsat den tidligere grødeskæring i Mølledammen,

Allerede sidste år tog kritikken fart og kommunen besluttede at undersøge om en højere vandstand i Mølledammen ville kunne hindre noget af grødevæksten og måske samtidig være med til at skabe et fornemt naturområde øst for jernbanen ud mod Seem og Varming. Det er det store eng/moseområde, som også kaldes Ribe-Østerå.

Det fik dog ikke kritikken til at forstumme. Der har tvært imod hen over vinteren 2018-19 været en meget stor aktivitet på de sociale medier med meget kritiske og næsten hadske indlæg. Der blev oven i købet ført kampagner mod medarbejdere i kommunen.

Lidt historie:

Kongemagtens anlæg i ca. 1250 af de dæmninger som blev til Ribes hovedstrøg, medførte at vandstanden i engene øst for Ribe steg. Ja den steg også i selve middelalderbyen, hvilket tydeligt kan ses i den østre buegang i Ribe Kloster.

Biskoppen i Ribe ejede dengang herregården Lustrupholm og han var ikke glad for at hans eng blev forringede. Det var der en lang strid om, som endte med en aftale om at der måtte holdes en høj vandstand i vinterhalvåret og en lavere om sommerhalvåret, så der kunne græsses og tages hø på engene.

Den ordning er blevet fornyet og forbedret gennem århundrederne så der nu er en lille meters forskel mellem sommer og vinter vandstand. Den høje vintervandstand sikrer at "bysvampen" kan holdes fugtig nok, så de gamle huses træstammefundringer ikke rådner og husene synker. Det gør de nu alligevel som det ses mange steder i byen, men det kunne sikkert være værre!

Denne praksis har stor indflydelse på levevilkårene for flora og fauna i hele Østerå området. For eksempel lægger frøer og tudser tidligt på foråret deres æg i lavvandede områder, hvor solen kan varme og æggene klækkes. Inden det ske i løbet af april bliver vandstanden fra 1. april sænket, så de lavvandede områder bliver tørlagt. Det bevirker at kun få af æggene bliver til frøer og tudser.

Kommunens undersøgelsesprojekt kunne måske finansieres af statslige midler til kvælstof fjernelse, hvis effekten var stor nok. Et såkaldt "Våde eng" projekt af stort omfang! En skitsering blev påbegyndt og de første udkast med måske 30-35 cm højere sommervandstand blev forelagt på store borgermøder. Meget tydede på at der kunne blive tale om en tilstrækkelig kvælstoffjernelse, men beboere i Tange-kvarteret med grænser ud til å-engene protesterede vildt, måske af frygt for at de skulle miste deres sommergræsplæner og den frie udsigt til åen. Der var også enkelte landmænd som

var usikre, mens deres organisation, Landboforeningen var meget positivt indstillet fordi den øjnede en mulighed for et godt demonstrationsprojekt mellem landbrugs- og naturinteresser.

På baggrund af de relativt få lodsejeres højlydte protester og trusler om sagsanlæg besluttede kommunen desværre at opgave at føre forundersøgelsesprojektet videre.

Om projektet ville have kunnet forbedre forholdene i Mølledammen er måske tvivlsomt, men det ville have givet en lidt højere sommervandstand og dermed bedre mulighed for at holde sivvæksterne i ave, når man beslutter sig for at genoptage grødeskæringen!



Mølledammen set fra Vedels Anlæg

Det kan man måske godt, hvis det besluttes at det er et kulturhensyn at bevare den åbne vandflade som en del af byens kulturarv. En genoptagelse vil kunne vurderes at være en fortsættelse af å-løbets drift gennem mange hundrede år. Det vil kræve omhyggelige konsekvensvurderinger i relation til Natura 2000 udpegningen og tilslutning fra statslige og måske også EU-myndigheder.

Men der er også røster der synes at vi nu har fået en flot natur ind gennem Ribe!!



Mølleedammen set fra Andeø broen fra Badstuegade

■ **Udvidelsen af hovedvej A 11** er et andet projekt som har optaget sindene i Ribe i lange tider. Selve anlægsarbejdet gik i gang i maj måned, så de af jer der var til Jubilareception mv. i slutningen af juni har set det forberedende arbejde.

Projektet indeholder en udvidelse af vejen til fire spor fra rundkørslen ved Føtex til lyskrydset ved Nørremarksvej/Industrivej nord for jernbaneoverskæringen. Der anlægges tillige en underføring for cyklende og gående lige syd for Farupvej lyskrydset.

Arbejderne påvirker trafikafviklingen, men det er dog ikke de helt store gener der er tale om hidtil.



Der er gået hul i Plantagen! og Her ses begyndelsen til sti-underføringen

Men vejprojektet omfatter også en ny bro over Ribe Å, og det skal være en klapbro, som vil kunne åbnes for passage af både med høj mast – everter forestiller man sig. Det er den skibstype der tidligere sørgede for godstransport i Vadehavs området. Karen af Mandø, som jeg tidligere har omtalt var den sidste aktive Vadehavs-everter i vores del af Vadehavet.

Klapbroen har været genstand for megen opmærksomhed i Ribe, hvor ret få kan se et stort behov for den, ja vel overhovedet behov! Den blev besluttet i Folketingets trafikudvalg dengang det besluttede sig for vejudvidelsen. Det kom som en stor overraskelse for de fleste ripensere. Kun en lille, men aktiv lobby gruppe havde arbejdet for den. Det har nok ikke været uden betydning, at tidl. borgmester Preben Rudiengaard var en af de aktive fortalere for broen, som blev beskrevet som forudsætningen for at genskabe Ribes maritime betydning!!

Anlæggelsen af klapbroen er allerede forberedt med anlæg af en midlertidig bro over åen lidt vest for den bestående. Der er desuden anlagt midlertidige veje til den fra begge sider. Broen er en dobbelt-bro, som forsvarret har udlånt og opstillet som en del af dets træningsprogram.

Fem forskellige ingeniørfirmaer var udvalgt til at give tilbud inden for en økonomisk ramme på så vidt vides ca. 40 mil kr. Ved fristens udløb havde ingen af de fem afgivet tilbud. De vurderede alle at broen ikke kunne opføres for det angivne beløb.

Det har bevirket, at broprojektet er udsat indtil videre i håbet om at der kan findes en supplerende bevilling. Det har fået nejsigerne til at vejre morgenluft og der er dannet nye Facebook grupper mv. imod klapbroen.

Det forlyder, at projektet er udsat i op til tre år. Om den midlertidige forbindelse over åen får lov til at ligge i venteposition så længe vides ikke. Forhåbentlig får forsvarret ikke brug for de to broelementer i mellemtiden mens der ventes og vi bruger den

nuværende bro, som er fra omfartsvejens anlæggelse i midten af 1950'erne.

Som ved alle andre anlægsarbejder i Ribe er der foretaget arkæologiske undersøgelser. Man havde håbet på at finde spor af tidligere veje fra Ribe mod nord, men det gjorde man ikke. Derimod dukkede der en jernalderlandsby op. Den er dateret til 300-400 år e.Kr. Det er en periode man ikke tidligere har fundt fra i Ribe eller i omegnen.

■ **Parkering i Ribe** er fortsat et ømtåleligt emne. Der er to-timers parkering i særligt af mærkede felter i middelalderbyen. Beboere kan købe en licens og så kan de parkere uden tidsbegrænsning i de afmærkede felter. Det fungerer rimeligt uden for turistsæsonen, men i sommerhalvåret med mange turister og besøgende bliver der rift om pladserne. Og ikke mindst når de større og større autocampere drister sig ind i bymidten og forsøger at parkere i byens smalle gader. Det har jeg berettet om før og har vist også skrevet, at der er gjort behjertede forsøg på at bedre forholdene.

Der har i en del år været afsat et område til autocampere på den store parkeringsplads over for byggeområdet ved den gamle Tøndervej. Der er fyldt op hele sommeren og en del forsøger så at finde andre parkeringsmuligheder. En del kommer til campingpladsen ved Farupvej og andre finder ud til Mandø rampe, både den gamle og den nyere. Det pynter ikke i land/vand-skabet! Der har senest været ønsker fremme om at placere en autocamper plads ved Kammerlusen!

I de seneste mange år har der været store parkeringspladser i nord, øst og syd med 24 eller 48 timers parkering. De har været vanskelige for turisterne at finde frem til og derfor besluttede man for et par år siden at lave et elektronisk system – kaldet ”dynamisk parkeringshenvisning”.

Det lykkedes at få afsat anlægsmidler til det og byens handelsstandsforening ville give tilskud, så alt var idel fryd og forventning. I foråret blev der opsat standere og

skilte i stort omfang og der blev lagt følere ned i indkørslerne til parkeringspladserne. Den store igangsættingsdag oprandt og snore blev klippet. Der kom lysende cifre i skiltene og alle kunne se hvor der var ledige pladser.

Det viste sig efter ret få dage, at det bare ikke var sikkert, at der var pladser, når man nåede frem. Noget var glippet. Derfor blev der slukket for skiltene, og man måtte klare sig selv. Man fandt ud af at mange biler ikke blev registreret korrekt som ind- eller ud kørende bl.a. fordi folk kunne køre uden om følerne eller over de forkerter. Det har man nu rodet med i lang tid og sat pullerter op så der køres ind og ud på rigtig måde og der er lagt supplerende følere. Genåbning er er sket på en enkelt af pladserne, og alle håber systemet nu kommer til at fungere. Turiststrømmene er ved at aftage, så der bliver god tid til at vurdere på om alt fungerer efter hensigterne.



”Pullerter i viser vej”

■ **Vadehavscentret** udvikler fortsat sine aktiviteter. Senest har Friluftsrådet ydet et beløb på næsten en kvart million kr. til nye aktiviteter inden for kategorien ”Ud i den nære natur”. Det er aktiviteter som kajaksejls og snorkelture i Vadehavet og cykler til udlån fra centret. Med en cykel af rette kaliber kan man sikkert også cykle til Mandø og rundt derovre. Det forekommer mere sundt end alle de biler og autocampere, ja sågar turistbusser, der strømmer til øen. I skrivende stund er der på Vadehavscentret travlt med at afvikle ”sort sol” turene.

Der begynder dog også at komme advarsler om opmærksomhed på at turist aktiviteterne kan tage overhånd i følsomme områder. Det er dog endnu de få steder der er større problemer, men på Rømø har man det for eksempel i klitterrænet og på stranden. Store fire-hjuls trækere og de såkaldte ATV køretøjer kører overalt. Skilte virker ikke – kun fysiske spærringer sætter grænser. Og som ovenfor nævnt er der i højsæsonen trængsel på Mandø!

■ **Grænsen.** Med den overskrift indvarsles der til et folkemøde i Ribe i anledning af 100 året for Sønderjyllands genforening med kongeriget. Det vil foregå i dagene 21. til 24. maj 2020, den periode nogle kalder Kr. Himmelfarts ferien. Det bliver et arrangement i stil med folkemødet i forbindelse med Luther jubilæet i 2017. Det bliver uden tvivl vellykket, for det er næsten det samme hold, der er i fuld gang med forberedelserne og som har været det i mere end et år.

Der vil blive tale om et omfattende program med belysning af rigtig mange aspekter, man kan knytte til det at være et velfungerende grænseområde. Det vil føre alt for vidt at skulle opregne de mange aktiviteter. Man kan allerede nu gå ind på www.folkemødeiribe.dk hvor der er en fyldig reddegørelse, og her vil programpunkterne langs afsted blive offentliggjort.

Fra årsskiftet 2019-2020 bliver al information om folkemødet tilgængelig på www.genforeningen.dk.

■ **Sydvestjyske Museer** er i fuld gang med at renovere hele Quedens Gård komplekset som grundlag for heksemuseet, der skal åbne næste år engang. Hele bygningen er omgivet af stilladser og håndværkerne har travlt inde og ude. Der kommer nye tage på og alle mure gås efter. I Lise Frederiksens Café er der fortsat travlhed! Den fungerer uanfægtet videre med servering indendørs og når vejret var til det udendørs i Toldbodens gård.



Quedens Gård pakket ind

Jacob A Riis Museet åbnede jo i juni da nogle af jer var i Ribe i forbindelse med jubilarfesterne og måske nåede nogen af jer at se det. Der har været meget tilfredsstillende publikums besøg siden, trods de ydre forhold, men man ser frem til afslutningen af de omfattende renoveringsarbejder. Åbningen blev foretaget af prinsesse Benedikte og der var blandt mange andre indbudte nogle af Jacob A Riis efterkommere til stede.

Rektor Kristian Bennike omtalte Jacob A Riis og hans gerning fyldigt i sin tale til studenterne, og det var egentlig meningen at nogle af efterkommerne skulle have været til stede på skolen. Men de tog i stedet til Legoland i det fine vejr! Det var nok også sjovere for de to børn, som var med deres forældre i Ribe. Deres mor er tipoldebarn af Jacob A Riis.

Der har i øvrigt i Antikvarisk Selskab været et foredrag som gav en fornemmelse af resultaterne af den langvarige udgravning, som fandt sted mellem Kunstmuseet og det gamle posthus. Man har fundet ud af at der har været en helårsbebyggelse på det man

hidtil har troet alene var en sommerhandelsplads. Der er opnået gode dateringer på de forskellige lag og man har fundet ud af at der må være sket noget afgørende omkring 750 e.Kr. der har sandsynligvis været en meget stor sol-eksplosion som har forøget kulstof-14 niveauet på jordkloden. Hvad den i øvrigt har bevirket er det svært at sige noget om, men af en eller anden grund dukker der efter 750 meget mere fremmed materiale op, som stammer fra Skandinavien og ikke kun fra sydeuropæiske områder. Det bliver spændende at se hvad der med tiden kommer frem om Ribes tidlige periode.

På Vikingecentret i Lustrup skal man måske til at gentænke handelspladsens disponering?

■ **Ribe Jernstøberi** blev grundlagt i 1848 og har i mange år været af stor betydning for Ribe området. Selve produktionen foregik fra starten i de bygninger, der ligger ud til Saltgade. De blev siden til kontorlokaler for administrationen. Virksomheden gik desværre konkurs sidste år og den bedste del af dens aktiviteter blev solgt til et engelsk firma, som har fået nogle år til at få flyttet aktiviteterne til et andet sted. På det meste af virksomhedens arealer er der som jeg tidligere har omtalt planlagt boligbebyggelse og en Lidl discountbutik. De oprindelige bygninger fra 1848 er fredede og skal ikke indgå i den planlagte boligbebyggelse.

Mange har tænkt på hvad de så kunne bruges til. Det er nu blevet afklaret, idet manufakturhandler Kjeld Vestergaard har købt dem. Han vil flytte sin butik, "Frøken" til stueetagen og en mindre del af første salen. I resten af bygningerne skal der indrettes tre lejligheder. Frøken har hidtil ligget i stueetagen af den bygning, der hedder Smedegården og som ligger op til Ydermølle strømmen. Der var engang Matas butik der.

Ved siden af Frøken butikken ligger fortsat herretøjsbutikken "Mr". Den tilhører også Kjeld Vestergaard, som tillige driver

tøjforretningen Klunz, der ligger i Kolvig Gård med restaurant Kolvig nedenunder. Kjeld Vestergaard har også en "Mr" forretning i forretningscentret Broen i Esbjerg. Han er en af byens rigtig dygtige forretningsmænd.



Ribe Jernstøberi begyndte her i 1848

■ **Politistationen** i Ribe har gennem årene ligget forskellige steder i byen. I mange år var det i den gule bygning over for biografen og Kunstmuseet. Bygningen blev i sin tid opført som administrationsbygning for Giørtz fabrikker da de flyttede ud fra det sted, hvor nu Kannikegården ligger. Stationen blev i midten af 1980'erne flyttet til en af Forsorgscentrets tilovers bleve administrationsbygninger på Tangevej 4. Her var der god plads til betjentene og deres mange biler, og så kundernes biler!

Ved politireformen for ca. 10 år siden flyttede det meste af personalet til Esbjerg og der blev alt for megen plads på Tangevej stationen. Det har man nu rådet bod på ved at indrette sig i langt mindre lokaler i en del af Brandstationen. Den bygning er pudsigt nok også en del af Giørtz fabrikker, og de blev siden til auto handel og værksted. Mange af os husker måske P. Holm og sønners skilte lige overfor Banegården!

Der er ikke bemanning på stationen hele døgnet, men i de fleste af dagtimerne. Desuden er der jævnligt gade-patroljer som ifølge de handelsdrivende har dæmpet en

del på butikstyvenes aktiviteter. Om natten er der kørende patruljer i hele politidistriktet for Sydvestjylland.

Med hensyn til indbrud i boliger og forretninger har vi i Ribe ikke noget at klage over med hensyn til hurtig reaktion fra Politiets side. Redaktøren var i august ude for et tyveri af en designer lampe fra et gadevendt vindue. Et kvarter efter anmeldelsen stod to betjente ved vores bolig! Tyven blev senere fundet og straffet, men lampen er væk!



Ribes beskedne politistation

■ **Ribe Byferie** ved Damvej har haft en forrygende sæson med udsolgt mange perioder. De mange besøgende bruger byen aktivt og understøtter derved byens erhvervsliv. Det har hele tiden også ligget i konceptet, og der er ikke restauration i anlægget. Morgenmad kan dog bestilles til afhentning i receptionen. Det er også muligt at bo og holde fest i Byferie, men så er det en af byens madsteder der leverer maden. Der er en del der kombinerer et flerdages ophold i Byferien med afholdelse af en familiefest. Det forklarer måske den ret høje årlige gennemsnitsbelægning på over 70% som Byferien har.

De mange gæster søger som nævnt ind i Ribe by og det har hidtil været lidt besværligt. Nu er det blevet væsentligt enklere idet der er lagt en bro over til Ribe gl. kirkegård. Den fører fra Byferiens hovedindgang over Stampemølleåen. Det er så meningen at der

skal skabes en forbindelse over til Kirkegårdsalleen hvorfra man kan bruge gaderne ind i byen og mod Torvet.

Forbindelsen er ikke endeligt besluttet idet den overordnede plan for kirkegården er under revision. Men det er let at finde vejen, for de allerede mange brugere har trampet et spor til de nærmeste eksisterende gange på kirkegården.



Ribe Byferie og broen til sti over Gl. kirkegård

■ Ribe-mennesker

Caroline Thyssen Petersen S 18 har vundet guldmedalje i Kina for et projekt om fremtidens antibiotika. Hun går nu på DTU og har allerede skabt kontakter til forskere og et firma inden for antibiotika, så måske har hun allerede taget de første skridt til en karriere indenfor medicinalindustrien.

Henrik Dahl S 78 er en af de fire, som blev genvalgt til folketinget for Liberal Alliance. Han har en lejlighed i Ribe og ses her i byen ret ofte.

Ole Videbæk, vores lokale kunstner med det store skæg, har lavet en udsmykning til Den gamle Amtsgård. Det er en hel væg i forbindelsesgangen mellem amtsgårdens to store bygninger. Ole Videbæk lavede i sin tid til Katedralskolens 850 års jubilæum de to store "ben" som står ved gavlen af skolens hal ved Damvej.

Afsender:

Ripensersamfundet v/Elisabeth Kjær Sydenham
Skibhusvej 37, st, 5000 Odense

Ripensersamfundet

er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt for skolens nuværende og tidligere lærere og ansatte.

Foreningen arrangerer en reception for årets dimittender og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med translokation på Katedralskolen i juni.

Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til generalforsamling og årsmøde, april-nummeret indeholder en liste over de medlemmer som er jubilarer det år, og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets jubilarrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.

Der udsendes meddelelse om nyt og nyheder på hjemmesiden til de medlemmer, som har oplyst deres mail-adresse.

Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med redaktionen.

Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: www.ripensersamfundet.dk.

Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten ved en e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.

Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til sekretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

Husk at meddele adresseændringer til foreningen, både for bolig og mail.