

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET.



Bind 9

1983-1986

Bind 9

Sidenumrene refererer til de trykte blade –
IKKE til sidenummereringen ved digitaliseringen.

Blad nr.	År – måned	Side
1	1983 – Januar	1
2	1983 – April	21
3	1983 – September	65
4	1984 – Januar	97
5	1984 – April	121
*	1984 – Jubilarservice	147
6	1984 – September	164
7	1985 – Januar	193
8	1985 – Maj	217
*	1985 – Jubilarservice	239
9	1985 – September	268
10	1986 – Januar	300
11	1986 – Maj	324
*	1986 – Jubilarservice	348
12	1986 – September	376

* Ikke særskilt bladnummer.

RIPENSER-BLADET

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET



9. bind

1983 - 1986

UDGIVET AF RIPENSER-SAMFUNDET

Redigeret af Anton Karkov

Indholdsfortegnelse

R I B E K A T E D R A L S K O L E

Bertelsen, E.W.: Katedralskolens bornholmerur	12
Græsdal, Henrik: Studenternes tale 1986	384
Hansen, Steen: Skolens tak for klavergaven 1986	387
Hyldahl, Niels: Ved Gauss' grav (lektor Heide Petersen)	5
Kastrup, Knud William: 30 års jubilarenes tale	180
Krarup, Johan G.: En rektorindsættelse for 108 år siden	23
Krarup, Ove: Da Ribe Katedralskole kun dimitterede én student	99
Kæstel, Aage: Tradition, liv og viden (translokationstale 1983) ..	72
Kaae, Bue: En scholar i senmiddelalderens Ribe bliver præst	378
Lund, Erik: Erindringsbrudstykker fra Ribe 1927-44	196
Marker, Ole: Ripenser-Samfundets translokationstaler i 1983, 1984 og 1985	87, 182, 276
Nissen, Jørgen: P. Jul. Pedersen om skolegang i Ribe 1856-59	107
Nørr, Kirstine: Ripenser-Samfundets translokationstale 1986	386
Peters, Hans Daugaard: 25 års jubilarenes tale 1986	385
Rasch, Thomas: Translokationstaler 1984-86	167, 273, 382
Riis, Jacob A.: The Old Town (oversatte uddrag)	34, 108
Roland, Gunnar: Niels Peder Lauridsen 1884-1948	183
Schön, Frode: 60 års jubilarenes tale 1985	276
Söchting, Ingrid: Studenternes tale 1983	74
Sørensen, Jim Hagemann: Studenternes tale 1984	181
Ulrich, Robert: Studenternes tale 1985	275
Vind, Jens: Ribe Katedralskole	67
Jubilær-Service 1983-1986	44, 145, 240, 348
Nyt fra Katedralskolen	29, 109, 337, 399
Nyt klaver til skolen	270, 302, 327
Puggaard, apropos forsidebilledet	317
Translokationsreferat 1983-1986.....	70, 166, 271, 381

A N M E L D E L S E R

Bencard, Mogens: Excavations 1970-76. Vol.1	104
Bilgrav, Jens Aa. Stabell: 20.000 ordsprog	337
Broby-Johansen, R.: Mandø	91
Degn, Ole og Poul Brøndsted: Ribe 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historic Towns No.3, Denmark	232
Jensen, Stig og Per Kristian Madsen: Med Hugo Matthiessen gennem Ribe september 1917	100
Jørgensen, Aage: Det alternative teater i Danmark	104
Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse	335
Kaae, Bue: Familieliv på "Liljebjerget" i Ribe omkring 1600	91
Kaae, Bue: Kvindekår og kvindeskæbner i reformatiønsårhundredet, belyst ved eksempler fra Ribe (anm. af Kirstine Nørr)	102
Madsen, Per Kristian: Ribe Rådhusamling	134
Madsen, Per Kristian og Hans Mikkelsen: Sudergade (Skalk 6/1985) .	336
Nielsen, Ingrid: Middelalderbyen Ribe (anm.af Rikke Agnete Olsen)	313
Petersen, Palle: Heksen på bålet	133
Prytz, Signe: Warming - botaniker og rejsende (anm.af Johan Lange)	290
Sørensen, H.E.: Vadehavet og Vesteregnet	336
Thorulf, Hrolf: En sølvknap til en heks	133
Wittendorff, Alex: Da al Ribe blev skrevet i mandtal	134
Fra Ribe Amt 1980-1985	11, 207, 314
Mark og Montre 1981-1985	33, 294
Riber-Ret (Siden Saxo nr.1, 1984)	335

V A R I A

Fra museumsfronten	89
Gaver	136, 203, 235, 294, 318, 400
Nye medlemmer og adresseændringer	15, 40, 92, 116, 140, 187 212, 236, 295, 318, 341, 402
Nyt fra Den antikvariske Samling	293, 315, 334, 399
Nyt fra Ribe og omegn	8, 31, 90, 112, 134, 184, 208, 233, 295 317, 339, 401
Personalialia ...	6, 30, 88, 111, 131, 186, 211, 235, 294, 318, 338, 402

R I P E N S E R - S A M F U N D E T

Billedkavalkade 1983-1986	75, 168, 277, 388
Generalforsamling 1983-1986	27, 126, 223, 331
Jubilarreception 1983-1986	72, 168, 277, 388
Karkov, Anton: 80 år	219
Karkov, Anton: Ægteparret Damkjær forlader bestyrelsen	130
Organisation 1983-1986	37, 137, 226, 344
Ripenser-Bladet 1916-1986	326

I N M E M O R I A M

Vind, Jens: Rektor Victor Vestergaard	338
---	-----

R I B E O G O M E G N

Benthien, Susanne: Ribe lokalhistoriske arkiv	400
Edelberg, Margot: Jordsand sommeren 1944	310
Haar, Lissa: Fra Ribe til Fanø omkring 1920	123
Haar, Lissa: Historiske fester i Ribe	220
Jensen, Stig: Ribeegnens bebyggelsehistorie gennem 10.000 år ...	227
	306, 328
Karkov, Anton: S.U.C.	133
Lange, Johan: Stormklokketårnet og de tre løver	303
Nørr, Kirstine: Botanikeren Eugen Warming	288
Nørr, Kirstine: Mandø	204
Peters, Elisabeth Daugaard: Min barndomsgade i Ribe	3
Peters, Elisabeth Daugaard: Mit barndomshjem ved århundredets begyndelse	292
Vaag, Arthur: En sommermorgen på Mandø	206



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

Januar 1983

Nr. 1



Grønnegade 23

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (051) 42 32 32
Sanderportsgade 3 • Telefon (051) 42 08 75
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Nederdamm 13 6760 Ribe Telefon 051 42 00 00
Fremgang: Kvalitetstestet, pålidelig

Man mødes henne om hjørnet



nede i



**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 DK 6760 RIBE
TELF (051) 42 01 90 GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

**Lasho
FOOD's**

Ydermøllen . Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-42 02 26



Formularsystemer

SCHJÖLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01



Min barndomsgade i Ribe

Grønnegade var i begyndelsen af dette århundrede en udpræget forretningsgade og så godt som selvforsynende, hvad angik dagliglivets fornødenheder. Den strakte sig fra Domkirkens fod via den såkaldte "Grønnegades forlængelse", den nuværende Erik Menveds Vej, til Slotsbanken og er ifølge Folkevisen identisk med det stræde, hvorigenennem kong Valdemar red til dronning Dagmars dødsleje.

På det ene hjørne ved Torvet lå en kombineret urmager- og guldsmedebutik og på det modsatte hjørne en flot cigarhandel, hvor der til fri afbenyttelse fandtes et ophængt åbent gasbus. Der kunne vi børn også handle, idet vi købte kridtpiber til at blæse sæbebobler med og fiskekroge. Prisen var henholdsvis 1 og 2 øre.

Af bagerforretninger fandtes hele to, en mindre, hvor vi købte småkager og rugbrød, og en større, der forsynede os med morgenbrød, femøreskager og kanelsteg, der kostede 2 øre stykket, men for 25 øre fik vi 13 stykker, det kaldte vi for "bager Samuels dusin". Der kunne gaden beboere også få julestegen stegt, uanset om det var gås, and eller flæsksteg. Man afleverede stegen i en bradepande og efterlod en skål til sky sammen med en mærkesedel. Efter gudstjenesten i Domkirken var der trængsel i bageriet. Hvert efterår fik bageriet brandsel hjem. Det var som oftest lyng eller lyngtvør, og den dag var en stor dag for os børn, for vi vidste, at der altid fulgte en mængde af hedens "krible-krable" med lyngen, således var engang en veritabel hugorm blevet tvangsforflyttet til byens brosten.

Gaden havde sit ølbryggeri. I en fugtig, klam kælder kunne man hente husholdningsøl, der blev tappet af

store tønner. Jeg mindes endnu den store angst, jeg havde for de store skrubbudser med vorter på ryggen, der nu og da viste sig, når jeg stod med hjemmets største mælkespand og skulle hente 3 pletter øl.

Købmanden var også dobbelt repræsenteret, og det var helt utroligt, hvad man kunne købe i de butikker og under omstændigheder, der ville få selv den mest tolerante sundhedskommission til at blegne. Der var en stor kakkelovn med den uundgåelige spytbakke ved sin side. Der lå dynger af klipfisk med blinkende saltkrystaller direkte på gulvet, medens man frejdigt tappede såvel petroleum som sirup af ved siden af åbne tønner med saltet fårekød fra Island. Dette sidste var noget besynderligt gråligt kød, der dog smagte dejligt med stuede kålrabier eller roer til, og disse leverede avlsbrugeren ved siden af.

Avlsbrugeren var repræsenteret ved flertallet 3, der alle solgte henholdsvis morgen- eller aftenmælk samt håndskummet fløde til kaffen eller rødgrøden, og efter diverse kælvninger kunne vi være heldige at få en sæson-vare, der hed råmælk og var meget eftertragtet. Man var således skrevet op i henhold til slagets gang i kostalden.

Der fandtes i gaden en større smedeforretning, og tømrer-, murer- og malerfagene var alle velrepræsenterede, ja selv et bødker-værksted var tilstede, og foruden at fabrikere tønner og smørdrutler, leverede bødkeren splinter fra sin arbejdsplads til den i ejendommen værende slikbutik, der ved hjælp af figer, dadler, kogende sirup og de omhandlede splinter fabrikerede, hvad man kunne kalde datidens ispinde.

Diverse kødvarer kunne købes i et

veletableret slagteri-udsalg.

Af Ribes utallige beværtninger og restaurationer lå midt i Grønnegade det såkaldte „Industrien“, der var en særdeles velbesøgt restauration, der kunne stille en mindre sal til rådighed for en danseskole og for Håndværkerforeningens bibliotek.

Skomagere havde gaden også to af. Den ene bestred sammen med sit fag stillingen som bedemand og forrettede begravelserne.

En af koholderne var også vognmand. Han havde en fin karet med røde plyssæder, og når han skulle køre balklædte damer til julens baller på Klubben, var han iført hvide handsker. En absolut standsmæssig transport. Men adskillige år senere genså jeg den flotte karet. Den stod som nødtørftshus udenfor en lille landejendom. Der var skåret hul i det røde plyssæde, og en spand behørigt anbragt under hullet, medens trappens to trin og døren var som før.

En børstenbinder forsynede alle i gaden med diverse koste og børster, og der var også en sadelmager at finde i den travle gade.

I et privat hjem havde en gammel kone etableret sig med et lille udvalg af lærredsknapper, hæfter, hul-elastik, tryklåse, båndler og sytråd samt sy- og stoppenåle, og som rosinen i pølseenden kom den gamle huslæge. Det var nu kun hans have, der var meget stor, der lå ud til min barndomsgade. Man måtte ned ad en smal slippe for at træffe ham. I sit venteværelse havde han en stor grøn papegøje, og var vi skrækslagne, når han havde lavet tre lange ridser på os ved vaccinationen, så kom smilet snart gennem tårer frem, når den grønne papegøje skreg: „Kom ind! Kom ind!“

Og lader du hånt om en trappesten
og en hyggelig aftenpibe,
min kæreste ven,
når jeg ej bliver vred,
så er det bare fordi jeg ved,
du har aldrig boet i Ribe.

Elisabeth Daugaard Peters.

Elsebeth Daugaard Peters er født d. 30. jan. 1899 i Ribe. Hun tog realeksamen juli 1915, studentereksamen juli 1918 og derefter i 1919 filosofikum fra Københavns Universitet.

1919-23 arbejdede hun i Revisionsbanken på Strøget i København, hvorefter hun havde 2 år i Ribe på stiftskassererkontoret i Klosteret, indtil hun i 1925 rejste til Alaska, hvor opholdet kom til at vare i 8 år, hvorefter hun tog blivende ophold i Ribe med ansættelse som assistent på dommerkontoret indtil hendes afgang i 1968.

Under sin tilværelse i Ribe har hun utallige gange besøgt Amerika og er i august vendt tilbage fra en rejse til Alaska, Washington D. C., Seattle og Florida med besøg hos sine 3 børn: Roy Buhl, civilingeniør (realist fra Ribe), Vita Buhl, sygeplejerske (st. 47) og Anna Good (f. Buhl, st. 45).

I julen fløj hun for 50. gang med S. A. S. til Amerika for at holde jul med sin ældste datter.



Barndommens trappesten

Ved Gauss' grav

I juni 1957 - det må have været kort efter den hjemlige transllokation - stod min gamle matematiklærer pludselig i døren til mit lejede værelse i Göttingen. Jeg havde boet i byen siden november året før, optaget af teologiske studier ved universitetet dér, og skænkede ærligt talt ikke matematikken mange tanker. Jeg var blevet matematisk-naturvidenskabelig student i 1949, og selv om han både som lærer og som menneske gjorde et uforglemmeligt indtryk på os, der fik det privilegium at føres ind i matematikkens mysterier af ham, og selv om jeg også havde talt med ham ved lejlighed, når vi mødtes i en af Ribes gader (og han glemte vist ingen af sine gamle elever), hvor han så spurgte ud om studierne og frydede sig over den videnskabelige interesse, der kom til udtryk ved, at man da i hvert fald foreløbig ikke havde tanker om at ville være præst - ja, så var det virkelig en overraskelse, at han pludselig stod dér, i et fremmed land, uden så meget som et brevkort sendt i forvejen (og adressen må han jo have haft med hjemmefra). Men også en stor glæde. Tænk, her kom han på sin sommerferie og havde altså i forvejen bestemt, at han ville besøge mig.

Der var jo sket så meget i mellemtiden. Otte år var gået, jeg var for længst blevet kandidat, blevet gift, havde været i England et år, vi havde fået vores første barn, som min kone nu blev hjemme og passede, og næsten to år var tilbragt i udlandet. Og pludselig stod han så dér. Havde han ikke været god nok som matematiklærer, siden jeg havde valgt det næsten diametralt modsatte på cirkelbuen? Eller havde han været for god - for ivrig, for interesseret, så at det så at sige var blevet nødvendigt at søge væk fra koncentrationsfeltet for ikke at blive indfanget i det? Jeg tror snarere, at han med hele sit væsen og hele sin indstilling var så vidt favnende, at selv teologien var

synlig over hans horisont. Ikke bare holdt han foredrag i Hejmdal om, hvorvidt rummet var krumt eller ej (og er det ikke teologi?), og forklarede i matematiktimerne, hvordan indførelsen af uendelighedstegnet \sim var ensbetydende med, at slangen kom ind i paradiset (og var det ikke bibelhistorie?). Men han læste også digte op, på jysk, af Blicher og Anton Berntsen (som jo var fra hans egn), og prosa, vistnok både Aakjærs Bivelskistaari og Jakob Knudsens Den først af de catilinarisk Taaler. Og så var han i høj grad musikalsk, elskede levende musik og sang og sang selv - tenor - af hjertens lyst, også i Sangkredsen, med en stemme, der var underlig tør eller sprukken.

Fra hans stilfærdige væsen udgik en intens begejstring for videnskab, historie, litteratur og musik. Pædagogik var noget selvfølgeligt og aldeles problemløst for ham. At skælde ud eller bruge høj røst brugte han ikke. Han betragtede sine elever som sine jævnbyrdige og blev ligefrem ked af det, også af og til harm, når man ikke kunne sine lektier. Han var alt andet end fagligt indskrænket. Så det er såmænd nok til dels hans skyld, at jeg valgte, som jeg gjorde. Nu studerer vores næstældste matematik på hans gamle universitet (hvor de havde en matematisk forening, der hed Parentesen), og det er såmænd nok også til dels hans skyld.

Der stod han altså pludselig, en dag i slutningen af juni 1957 i Göttingen. Jeg tror nok, at jeg fik kaffe på bordet. Men i øvrigt skulle vi ud, til Gauss' gravsted, som jeg selvfølgelig ikke havde fundet på at besøge, før han kom og foreslog det. Så gik vi ud på den gamle kirkegård, fandt det lille gravsted med jerngitteret og tænkte på gamle dage, og han rejste videre på sin ferie.

Gauss døde i 1855, Heide P. i 1971, 63 år gammel.

Niels Hyldahl.

x) Gauss var en pioner indenfor den matematiske videnskab, bl. a. videreudviklede han talteorien og skabte de mindste kvadraters metode. Han ydede også en indsats indenfor geodæsi, astronomi og fysik.

PERSONALIA

Pastor emer. Niels Hansen, (st. 14), er død 89 år gammel. Siden 1938 var han sognepræst i Ollerup og havde der stærk tilknytning til høj-skolen.

Adjunkt Gunnar Stensig (st. 13), er død 87 år gammel.

Forfatter og højskolelærer Jørgen Bukdahl (st. 16), er død 85 år gammel. Jørgen Bukdal var lærer i Askov og udfoldede fra „Bjerget“ en udstrakt virksomhed som forfatter og foredragsholder. Han startede i 1921 med Ribebogen „Den gamle Bys Drøm“, men iøvrigt drejede hans litterære virksomhed sig om folkelig kulturliv og kulturarv ud fra en filosofisk dybsindig anskuen, der ikke var særlig let tilgængelig for den almindelige læser. Hans toårige gymnasietilværelse i Ribe under 1. verdenskrig vakte hans interesse for byen og de nationale og religiøse rørrelser. Sammen med sin store litterære produktion skrev han foruden ovennævnte erindringsbog om Ribe endnu tre bøger knyttet til byen: „Året i Ribe“ (1937), „Ribe Miniaturer“ (1945) og „Langs en gammel Grænse“ (1947) samt mange mindre småskrifter. Han kalder sig selv for Ribes poetiske historiograf.

Fru lektor Blendstrup er død 83 år gammel. Trods sit handicap var hun stærkt engageret i byens liv, bl. a. i Husmoderforeningen, og man så hende altid ved skolens translokationsfester.

Lektor Peter Mikkelsen (st. 24), er død 76 år gammel. Peter Mikkelsen var blandt de sønderjyske elever der ved genforeningen kom til at gå i Ribe Katedralskole. Hans fag blev tysk og historie, i hvilke fag han gennem en menneskealder underviste på seminarieret i Vordingborg.

Niels Lukman, tidl. professor i germansk og nordisk sagnhistorie, (st. 27, medl. af R. S.) er fyldt 75 år.

I sit otium sysler Niels Lukman stadigvæk med sagn og historie og har nu begået et 90 sider stort skrift: „Frode Fredegod - Den gotiske Fravita“. Frode Fredegod eksisterede ikke i Danmark, og de mange fortællinger om ham er som så mange andre overleveringer hentet andre steder fra. Derfor kan skikkelsen godt være en historisk person, og forfatteren søger at identificere Frode Fredegod ved goterne Fravita, der omkring år 400 beklædte en stilling af høj rang i tjeneste hos kejseren i Konstantinopel, idet de forskellige sagn sammenholdes med autentiske beretninger og billedfremstillinger.

Ambassadør Frode Schøn (st. 25, medlem af R. S.) er fyldt 75 år. Frode Schøn har en lang diplomatisk karriere bag sig, for hvilken han har høstet megen anerkendelse for sin store indsats. For Ripenser-Samfundet har han været en fast støtte. Hurtigt efter studentereksamen kom han ind i foreningens bestyrelse som kasserer fra 1933-36, da han måtte slippe jobbet på grund af arbejde i udlandet, men han ydede stadig bidrag til bladet og nu og da som taler.

Ved Ripenser-Samfundets rekonstruktion efter en dvaleperiode under sidste krig, var han at finde som en forkæmper for dens fortsatte eksistens, og han blev foreningens næstformand, indtil udlandet atter kaldte, men også herfra modtog foreningen hans bidrag. Foreningen er Frode Schøn megen tak skyldig.

Bankdirektør Jens Hollænder, Charlottenlund (realist 24) er fyldt 75 år. Siden 1930 har han været ansat ved Ordrup-Charlottenlund Bank, nu Handelsbanken, hvor han avancerede gennem graderne op til bankdirektør i 59. Hans Hollænder har beklædt forskellige tillidsposter, hvoraf han i sit otium stadig varetager et par stykker.

Olav Nørregård, Ribe og Omegns Hjemstavnforenings utrættelige formand og „Ribevennen“'s ihærdige redaktør havde 65 års fødselsdag den 26. januar.

Skolebestyrer Hans O. Jørgensen, Ålborg (real. 52, medl. af R.S.), er fyldt 50 år. Som formand for Danmarks Realskoleforening udfører han et meget krævende arbejde.

Knud-Erik Tygesen (st. 55), der som Danmarks yngste ambassadør kom til Brasilien 1. maj 81, fik ikke nogen lang tid som ambassadør, idet han har overtaget chefposten for Udenrigsministeriets handelsafdeling og nu skal lede Danmarks handel ikke alene med Brasilien, men med hele verden.

Økonomidirektør Knud E. Ullerichs (st. 45, mdl. af R.S.), har den 1. sept. fejret 25 års jubilæum i kemikaliefirmaet Pfizer A/S. Foruden sit handelsmæssige virke har Knud Ullerichs fra sin tidlige ungdom været politisk engageret, således at han nu er konservativ borgmester i Greve kommune.

Ved kgl. resolution er der meddelt Thomas Alvad afsked efter an-

søgning på grund af alder med pension fra stillingen som studielektor ved Ribe Katedralskole fra udgangen af december måned 1982.

Vort medlem Palle Rom (st. 79), har på Københavns Rådhus indgået ægteskab med Judy Jacobsen.

Per Himmelstrup, centerchef for SUC, er udnævnt til leder af et voksepædagogisk projekt på Den internationale Højskole. Centerchefens post agtes nedlagt og hans beføjelser overdraget Centerrådet, hvis formand er Andreas Jørgensen (st. 47). Det skal godkendes af SUC's bestyrelse.

Lægeægteparret, medicinsk overlæge Paul Andreasen og røntgenoverlæge Annelise Breidahl er fra 1. okt. gået af som læger ved Ribe amtsygehus. Tidl. l. reserve-læge ved Bispebjerg hospital, Marie Kristensen har afløst Paul Andreasen, medens stillingen som røntgenoverlæge ikke er besat.

Fort. næste side.

Generalforsamling

MANDAG DEN 21. FEBR. 1983 kl. 19.30 på CAROLINEVEJ 6

Carolinevej ligger ved Hellerup takstgrænse med stoppesteder for buslinierne 1, 26, 27 og 165 og med 5 min.'s gang til linie 21's endestation.

D A G S O R D E N:

- Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfondet til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forslag til medlemskontingent.
- Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag må være bestyrelsen i hænde inden 1. februar.
- Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for bestyrelsen.
- Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
- Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret på kaffebord med hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. Min kone og jeg er parat til at modtage mange gæster - også medlemmernes partnere er velkomne -, men man bedes af hensyn til pladsdispositionerne melde sig inden 19. februar på tlf. 01-628638 eller skriftligt til A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup.

Formanden.

Malmester Aage Bertelsen har 1. novr. fejret 75 års forretningsjubilæum for J. Damgaards malerfirma, der blev oprettet i 1907 samtidig med overtagelse af Blinckenbergs galanteriforretning på Norderdammen. Damsgaard var især lig grad dekorationsmaler og har bl. a. bemalet Katedralskolens bornholmerur, der omtales andetsteds i bladet. J. Damsgaard døde i 1956.

Boghandler fru J. Simested kunne i august sidste år fejre 25-års forretningsjubilæum som boghandler på Von Støckens Plads. Bogladen blev grundlagt i 1870 af Daniel Conrad Berg, der besad den indtil 1903, da Chr. Grottrup overtog den. I hans tid blev huset ombygget og kom foruden at rumme bogladen til også at rumme redaktørbolig og bagtil trykkeri for Ribe Stiftstidende. 1941 - 57 var indehaveren Mogens Koefoed, der afløstes af Th. Simested, der

døde i 1980.

Inge Merete Sampson, f. Larsen (st. 50, mdl. af R. S.), har sammen med sin ægtefælle flyttet deres keramikerværksted fra Præstegade til Grydergade 18, hvorfra salget også skal foregå.

Kunstforeningen i Ribe har fået ny formand, idet den tidligere formand, Jørgen Bøg, har trukket sig tilbage og er afløst af Kurt Lasthein. Den ny bestyrelse består endvidere af Per Kristian Madsen og Hans Bitsch Larsen.

Nof og Thiemes alias Niels Ole Frederiksen og Hans Thiemes Kristiansen har lagt ud med en ny kabaret, "Palmerne vifter". Dermed fører de traditionen videre med at komme med en ny kabaret hvert år, og det er også meningen i fremtiden. "Palmerne vifter" bliver udgivet på LP-plade. K

Nyt fra Ribe og omegn

I Porsborgs kælder planlægger man indretning af et vikingetidsmuseum, og der påtænkes at skabe virkelig gode rammer om et sådant museum uden at gå den middelalderlige kælders atmosfære for nær ved opstilling af montre og plancher. Man mangler dog penge til realisering af indretningen, og den Antikvariske Samling ansøger derfor fonde og institutioner om støtte, og man har allerede modtaget de første bidrag.

Den Antikvariske Samling i Ribe er stadig i gang med udgravninger i omegnen af Ribe. Man har således haft større udgravninger i gang i Villebøl og Tobøl ved Kongeåen, hvor der er gjort flere spændende fund. Det sidste er prøvegravninger i området ved Darum, hvor luftfotografier har vist et anlæg fra sandsynligvis yngre jernalder.

Takket være Ribe kommunes kulturlegat på 6.000 kroner har man kunnet sende to billeder fra Willumsen-samlingen i Ribe til restaurering hos konservator Bent Hacke, Århus Kunstmuseum. Det drejer sig

om "Studie af en lille pige" fra 1903 samt om et portræt af Willumsens livsleedsagerske, Michelle Bauret fra 1931.

Beklageligvis er samlingen blevet hjemløs, efter at den ikke længere kan huses i den gamle tekniske skole på Kurveholmen. Den opbevares i stiftsamstets kælder. Stiftsamtmænd H. Molkte Leth er formand for samlingen og udtaler, at det er ikke udelukket, at samlingen flyttes fra Ribe, hvis man ikke finder udvej for dens genhusning.

Ribe byråd har indstillet at bevilge 80.000 kr. til udvendig istandsættelse af kunstmuseet i Sct. Nikolajgade.

Ribe Kammerkor får nu opfyldt et flerårigt ønske, nemlig et cembalo, der var de ældre tiders koncertinstrument, og som vil komme i brug ved korets opførelse af Henry Purcells opera "Dido og Oneas". Dette muliggøres ved en gave fra Georg Bestle og hustrus mindelegat på 15.000 kr. og en gave fra Direktør Obbekjær og hustrus legat på 20.000 kr.

Ribe Kammerkor, der blev grundlagt 1974, består af 30 sangere. I årenes løb er det blevet til mange koncerter i Ribe og dens omegn, ligesom koret til foråret skal på sin anden tur til Tyskland. Sammen med det lidt yngre Ribe Kammerorkester har det ofte opført større værker. Hovedværket i 1983 bliver Purcell's opera „Dido og Æneas“.

Med støtte fra Ribe Jernindustri udsendte koret sidste år et kassettebånd med salmer af Brorson og Negro Spirituals, de sidste i arrangement af den berømte sorte dirigent, Jester Hairston, der gæstede Ribe Domkirke for nogle år siden. Ved den lejlighed var Mogens Melbye „huspianist“ hos Jester Hairston.

Båndet har fået vældig gode anmeldelser. - Jester Hairston udtalte således: Just great. De sorte sange bliver akkompagneret af en Jazz-trio, bestående af Hans Petersen, trommer, Per Kruse, bas (begge fra Vestre Jazzværk) og Gert Jakobsen på klaver. Mogens Melbye er dirigent.

FOF i Ribe har oplevet en forrygende succes ved i efteråret 1982 for første gang at tilbyde et operakursus. Interessen har været så overvældende, at flere af de tilmeldte beklageligvis har måttet henvises til venteliste for den næste sæson.

Galleri Bentzon har stadigvæk skiftende udstillinger og fortrinsvis af lokale kunstnere. I oktober var således en udstilling med keramikeren Sten Børsting, maleren Axel Kjær Larsen og tegneren Ingvar Hjuler alle fra Ribe.

Axel Kjær Larsen har været repræsenteret på utallige udstillinger. I flæng kan nævnes Kunstnernes efterårsudstilling, Den frie, Fyns forårsudstilling m. m. samt en række separatudstillinger.

Sten Børsting er autodidakt keramikker, mens Ingvar Hjuler bl. a. er elev af Gustav Bachmann, Århus. Også han har tidligere deltaget i en lang række udstillinger, eksempelvis i Holstebro, Ribe, Tirstrup og Århus.

I dec. hed udstillingen „Naturen“

med tre udstillere: Lena Haaning, Henne, der udstillede stentøjsbilleder, Poul Otto Nissen, Tangevej, viste tegning og maleri, medens Svein O. Solberg, Egebæk, fremviste smykkestene af alle slags.

Obbekær-fonden har betænkt Sct. Catharinæ kirke med 50.000 kr. De skal bruges til restaurering af altertavle og 3 epitafier. Beløbet vil dog kun kunne række til en begyndelse.

En anelig og bemærkelsesværdig 1,7 x 3,0 m² stor gravsten har ligget i højen udenfor Sct. Catharinæ kirke. Den er sat over borgmester Søren Jacobsen, der døde 1577. Den er nu restaureret af konservator Leif Vognsen, Ribe, og anbragt i kirkens nordre sideskib. Bekostningen har været 28.000 kr.

Et nyt vartegn i Ribe bliver en kællebakke, der i øjeblikket skyder op af jorden ved Degnestien i et ellers fladt landskab. Der har jo hidtil næsten kun været mulighed for kælkning på Slotsbanken.

Der er gang i udførelsen af den sydlige omfartsvej, der skal gå fra Damhus og over til hovedvej 11, syd om bebyggelsen, og gravemaskiner har markeret vejføringen. Jernbaneskæringen flyttes til den nye vej, og den gamle overgang spærres for al trafik, idet der anlægges en ny vej mellem Vittenberg skolen og Katedralskolens idrætshal, så færdselen ad den vej fra omfartsvejen kan ledes ind gennem Hundegade. Vejarbejdet ventes færdigt efteråret 1983, og den sydlige indkørsel vil derved i nogen grad ændre karakter.

Nu udvides fritidscentret, idet der anlægges boldbaner på Østermade øst for fritidscentret. Der startes med selve banerne, og senere følger klubhus og omklædningsrum.

På Ribe Katedralskole er der oprettet en Ribe KG-afdeling (Konservative gymnasiaster). Den har haft stor tilslutning og har fået flertal overfor DGS (Danske gymnasiasters sammenslutning), der er kommunistisk styret. Ved en generalforsamling i sept. valgtes Kjeld Olesen som formand.

Sparekassen Sydjylland har i novr. 82 uddelt 12.500 kr. til forskellige institutioner. Pengene er indkommet ved salg af sparekassens historiske publikationer, der symbolsk sælges for 3 kr. pr. styk. Der er tidligere uddelt 8.000 kr., så successen er åbenbart hjemme, og det er da også efterhånden en dejlig samling, der har set dagens lys. Denne gang modtog 5 institutioner tilskud: Antikvarisk Samling, Historisk Værksted i V. Vedsted, Røde Kors, skolepatruljer og Slotsbankens vedligeholdelse.

Bedeslagene i Domkirken før gudstjenester er hidtil slået fra det store tårn. Det er nu ændret, så de slås fra Mariatårnet, hvorved de kan høres inde i kirken, hvad de ikke kunne tidligere.

A. P. Møllers tankskib Svend Mærsk har fået hjemsted i Ribe, så nu har Ribe igen tonnage på verdenshavene. Det gik tabt, da Olau-Line, hvis skibe også var hjemmehørende i Ribe, gik ind.

Discountforretningen (Fakta i samarbejde med Dansk Discount) i Stampemøllens tidligere administrationsbygning har haft succes og vil nu udvide med en tilbygning. Der foregår i øjeblikket en kamp i Jylland om erobringen af markedet fra den tyske discountconcern Aldi, der ikke har så meget fodfæste i Jylland som på Sjælland, hvor de to koncerner står nogenlunde lige.

De nye ejere af det gamle Klubbens Hotel i Ribe investerer 1 mill. kr., og arbejder ihærdigt med istandsættelse af bygningen. Hvor tidligere Klubbens Kro havde til huse, finder man nu bodegaen "Vadehavet". Hotellens gamle restaurationslokale ud mod Sønderportsgade skal indrettes som pizzeria med portugisiske værtsfolk, ligesom de 92 hotelværelser skal moderniseres for igen at lejes ud. Endelig er det tanken, at den store sal skal renoveres og indrettes med henblik på udlejning til en lang række formål. Tanken er, at salen skal fungere som en slags forsamlingshus i Ribe.

Politigården i Ribe flytter nu ind i en af forsorgscentret Ribe Lunds bygninger på Tangevej, den tidligere sygehusafdeling i centrets nordøstlige hjørne. Den er købt for 2,3 mill., men der venter den en ombygning for 2,7 mill. Den gamle politigård er solgt til kommunen for 600.000 kr. Den agtes anvendt i forbindelse med administrationsbygningen, men den må dertil underkastes en bekostelig restaurering og nyindretning.

Ribe Trævarefabrik A/S på Nørremarken har bestået i 10 år og er i disse 10 år blevet en stor virksomhed, der beskæftiger 17 medarbejdere og har en betydelig eksport til Vesteuropa. Virksomheden producerer trævarer og møbler af ubehandlet fyrretræ.

Ifl. lov af 1296 tilhører fiskeretten i åen mellem møllerne og Seem kirke borgerne i Ribe samt beboerne i Hviding, Frøs og Kalvslund herreder. Det har Ribe Sportsfiskerforening hævdet ikke længere har gyldighed, idet de mener, at de 21.000 ørreder, som den sidste år har udsat højere oppe i åen, opfiskes ved Ribe ved brug af garn og ruser, hvilke fiskeformer man ønsker forbudt, fordi de decimerer fiskebestanden. Fra Ribe hævdes, at den udsatte yngel kun spiller en ringe rolle for fiskemængden i forhold til fiskeopgangen i åen.

Ved Stampemølleåen er der opført en række klyngehuse langs med åen, hvor tidligere Stampemøllen havde trælager. Det særlige ved bebyggelsen er, at man får energi fra åen, hvor Stampemøllens tidligere turbine er sat i stand og leverer strøm til husene. - Ved Midtmøllen har man opgivet at indrette turbine, idet omkostningerne skønnedes at blive for store.

Et byggeprojekt i Ribe til 7,6 mill. er snart færdigt. Det er 21 andelsboliger ved Gyvelparken på Nørremarken. Der har været stor interesse for at komme til at erhverve disse boliger, ligesom ejendomshandelen på det alm. boligmarked i Ribe synes at have været bedre end i det øvrige land.

En af sidste års bemærkelsesværdige begivenheder var ikrafttræden af Vadehavs-fredningen, Danmarks største fredning.

Vadehavet er gydeplads for fisk fra store havområder, det er rasteplass og fourageringssted for trækkende og overvintrende fugle fra et stort nordligt område fra Sibirien til Spitsbergen, og endelig er det hjemsted for en særpræget bestand af dyr og planter.

Området er erklæret for naturreservat, og det indebærer visse indskrænkninger i områdets benyttelse. Det vil dog ikke berøre beboerne og turister udover jægere og fiskere mere end hvad de hidtidige fredninger har betydet. Der er f. eks. forbud mod at drive jagt fra tøn timer, og der må kun sejles i render og priler, der er forbud mod motorvognskørsel, idet den traditionelle køren på stranden ved badestederne på Fanø og Rømø tillades. Syv steder er adgang forbudt, det gælder for et område i Hobugt mellem Langli og Skallingen, Albuebugten på Fanø, Låningsvej slikgårde, på Rømø dele af Juvre Sand og Havsand samt områder på begge sider af Rømødæmningen og endelig Jordsand, men disse områder har også hidtil været totalfredet.

Et problem vedrørende fredningen af Vadehavet er den store sandbanke Koresand ud for Mandø, som er et

udsøgt mål for et voksende antal turister på grund af sælerne, der her har et tilholdssted, men som derved forstyrres. Turisterne fragtes derud i vogn, og visse vogmænd har hængt på denne kørsel, som de nu må søge om tilladelse til, for at man kan få den under fredningsstyrelsens kontrol. - Iøvrigt er der udgivet en folder, der fortæller om sælens liv i Vadehavet og advarer turister mod at forstyrre sælerne navnlig i yngletiden.

Nu bliver det til alvor med den store forstærkning af Mandø-bydige til 9,5 mill. og af havdiget til 2,7 mill. Mandø blev jo hårdt ramt under den sidste store stormflod.

Der etableres nu en landingsplads for helikoptere på Mandø med tydelig afmærkning, så kommunikationen med øen sikres under alle forhold.

Ribe-diget vil i den kommende sommer blive overgivet i fårenes varetægt. De får til opgave dels at afgræsse diget og dels at trampe det fast. Der har vist sig stor interesse for at leje græsning på Ribe diget, og i maj vil de første får vise sig. Det giver en vis indtægt, men også en meget stor bekostning med opsætning af farestegn, men man forventer, at pengene kommer hjem igen i form af sparet vedligeholdelse. Red. udv.

„Fra Ribe Amt”

Anmeldelse

I årbøgerne „Fra Ribe Amt” findes ofte historiske afhandlinger i tilknytning til Ribe, således også i de sidste årgange.

For 1980 finder man en artikel af Søren Mulvad om „Warmingfamilien og Mandø 1841 - 44”. Tidsrummet angiver det åremål, sognepræsten Jens Warming virkede på øen indtil sin død. I den tid affattede han en beskrivelse af øen, og denne blev overtaget og suppleret af sønnen, og det er blevet til en 10 siders beskrivelse, som Søren Mulvad gengiver.

Sønnen var professor i botanik, dr. phil. Eugen Warming, der i 1858 blev student fra Ribe og senere i studieøjemed besøgte sin fødeø. Han var Ripenser-Samfundets første formand.

For 1981 findes en artikel af Jeppe Tønsberg, „Gravkors af støbejern”, der behandler støbejernskorsene på Ribe kirkegård, hvor der gøres rede for disses fremstilling på Ribe jernstøberi. Desværre er der ikke gjort tilstrækkeligt for bevaring af disse kulturelle efterladenskaber, der både

minder om afdøde og om en industriel frembringelse.

For 1982 er der to artikler af interesse for Ribe. Valdemar Andersen, "Af Ribe hospitals historie" supplerer bogen af Henrik Græbe om Skt. Katharinæ kloster, der udkom i 1978. Afhandlingen falder i to dele: hospitalets jordejendomme og hospitalets forstandere. Den første del gør på 15 sider rede for klosterets ejendomsbesiddelser, ændringer vedrørende disse og de ydelser, som bønderne måtte præstere i form af naturalier, penge og arbejdstjenester. Det er en side, der kun svagt behandles i Græbes bog.

Derimod går beskrivelsen af forstanderne ikke meget ud over Græbes

fremstilling, selv om de i detaljer kan supplere hinanden.

Det andet bidrag vedrørende Ribe er et supplement til Ole Degns "Rig og fattig i Ribe", idet det er en 30 sider ordret gengivelse af den opposition, som professor, dr. phil. E. Ladevig Petersen fremførte ved Ole Degns forsvar for doktorgraden.

Som enhver opposition må den være kritisk, og denne samler sig om den kildekritiske behandling. Det er et område, der kun kan følges af den professionelle historiker. Som ros fremfører Ladevig Petersen, at præses har fremført nye regions-historiske synspunkter og har analyseret social-historiske forhold i en central og foranderlig periode af historien.

K

Katedralskolens bornholmerur

Med ombygningen af skolen fulgte også en restaurering af skolens gamle ur, og R. B. har med tak fra malermester Ebbe W. Bertelsen modtaget en redegørelse for urkassens restaurering, som også er at finde fastgjort indvendig i urkassens dør.

R. B. ville gerne have meddelt noget mere om skolens ur og opfordrer sine læsere om at fremkomme med oplysninger, som så senere vil blive bragt i bladet.

Uret er sandsynligvis anskaffet ved skolens flytning fra sin beliggenhed overfor Domkirken og til Puggårds-gade i 1856 og tjente til aflæsning af klokkeslettene for ringetiderne. Det omtales af Jacob Riis omkring 1864. Det havde sin plads i ringeklassen, klasseværelset lige bag hovedindgangen, og det var ordensduksens opgave at holde øje med tiden og styrte ud på gangen og trække i klokkestrengen til den lige overfor indgangen hængende malmklokke, der endnu findes på skolen.

Efter indretning af fysik-kemi lokaler og sløjdløkale i Puggård kneb det der med at høre klokken, og omkring 1920 blev klokkestreng og klokke afløst af en trykknop i klokklassen og en 3-4 elektriske ringeapparater

fordelt forskellige steder på skolen.

Nu er skoleringningen automatisk, og det gamle skoleur har fået sin plads på lærerværelset i sin nyrestaurerede skikkelse.

Malermester Ebbe W. Bertelsen beskriver nedenfor med teknisk fagkundskab, hvorledes restaureringen er foregået, og skulle nogen have en gammel bornholmer, så er hermed opskriften til dens renovering.

Ved besigtigelsen af urkassen den 31. oktober 1981 med medlem af udsmykningsudvalget, adjunkt Hans Staustrup Jeppesen, blev det afgjort, at den bestående bemaling (mørk egetræsimitation) ikke var mulig at bevare, hvis urkassen skulle fremtræde på en rimelig måde i forbindelse med udsmykningen af skolen. Det kunne umiddelbart fra min side fastslås, at en tilbudsstående afrensning var nødvendig; dels fordi lagtykkelsen var over 1,5 mm, og dels fordi der var store afskallede og afhuggede partier, som ikke var forsvarlige at spartle op.

Da urkassens bemaling med sikkerhed kunne tilskrives skolens malermester (1907 - 46), Joh. Damsgaard, Ribe og kunne dateres til før

1930, var afætsningen begunstiget ved, at man kunne fjerne alle lagene med tredobbelt salmiak, som ikke udpiner træfibrene i modsætning til sæbelud (caustisk soda). Lagene udskilte sig ved: 1) yderste lag: mørk egetræ, 2) almindelig egetræ, 3) flødefarve og 4) inderst en gråviolet farve med forgyldningsspor på bladkransen. Ved en efterfølgende tørafrensning og slibning af kassen fremtrådte udskæringerne og profileringsdetaljer med en fornyet skarpheit, som ikke havde været synlig siden dens fødsel.

En yngre isat lås i kassehusets låge, med et forstyrrende nøglehul midt i bladkransens venstre side, blev udtaget og erstattet med en udvendig haspe; hullerne blev udluset hos møbelsnedkeren, som havde urkassehuset adskilt til omlimning, da sinkerne gabte ca. 0,5 cm i begge sider. Husset var af den grund ret ustabilt og leddeløst.

Derpå blev kassen strøget 2 gange med Gori 22/9, som indeholder et kraftigt giftmiddel mod orm og borebiller. Itubrudte hjørner og ormstukne profiler blev itrændt stangshellak. Ligeledes blev alle tapdyvlere tilbagesluttet 0,5 cm og hullerne forseglet med stangshellak. Herefter kunne den egentlige maler-istandsættelse påbegyndes.

Først en grundstrygning med blymørje, som giver en hård fast bund,



derefter kitning og spartling med efterfølgende pletning med blymørje, derpå strygning 1. og 2. gang med Kinesisk Olierødt og til sidst stegangsstrygning er anvendt Rødt Dodenkopp (Caput Mortum) tilsat engelsk klar lak fra 1930. Til stafferingerne er anvendt Violet Dodenkopp samt en lys bronze i fineste kvalitet. Alle forbrugte farver er tilberedt af tørre pigmenter udrevet i linoliefernis tilsat siccativ og fransk terpentintin (vegetabilisk) fra eget værksted - grundlagt november 1907.

For selve urværkets fine mekaniske istandsættelse er pedelmehjælper Regner Vødder ansvarlig.

Urskivens bemaling var meget snavset med afskallede steder i bundfarven og slidspor i talbemalingen, forårsaget af minutviserens påslæbning. For helhedsindtrykket besluttede jeg derfor at rense skiven for snavs, at foretage bundfarvereparation med zinkhvidt, grå umbra og sort. Minutkrans, kvartercifre og timetal samt mesternavn er alt optrukket med sort mager transparent farve for ikke at tilsløre den oprindelige pålægning, som antageligt er foretaget med gåsefjerpen. Derpå strøget 2 gange med retoucherfernis som slutbehandling.

Før afleveringen er der tilskåret og isat tyndt vinduesglas fra 1910 i en svag grønlig tone.

E. W. Bertelsen



Det var dengang ...

„Almindelige Bestemmelser for Benyttelsen af Telephonstationen i Vester Vedsted Anno 1889.“

§ 1. Befordringen af Telegrammer ved Telephonanlægget imellem Ribe - Vester Vedsted og Manø skeer udelukkende på vedkommende Afsenders egen Risico, saaledes at der ikke mod Nogen kan gjøres Ansvar gjældende for indløbne Feil, Forvanskninger eller Forfalskninger. Eiheller indestaaes der for, at Indholdet af Telegrammerne ikke tilfældigt høres af Uvedkommende.



§ 3. Samtale imellem Personer i Ribe, Vester Vedsted og Manø ved Hjælp af Telephonerne skal tilstedes, forsaavidt dette kan skee uden Forsinkelse af Telegrambefordringen.

Til Kontorbrug er der konstrueret net udstyrede Apparater, de saakaldte Bordapparater. Figureerne viser saadanne Apparater.

Det første har fast Mikrofon, det vil sige, den er monteret paa en fra Apparatet udskydende Arm, der kun kan drejes i horisontal Retning. Der anvendes til dette Apparat almindelig Haandtelephon.



Det andet Apparat er ikke væsentligt forskelligt fra det første, kun har det en Haandmikrotelephon, der i Apparatets Rostilling placeres oven paa Apparatet i en dertil indrettet Dobbeltgaffel.

Kilde: Post og Telegrafvæsenet
Personalebladet P og T
Juli 1981 - nr. 3 - 25. årgang

Nye medlemmer

- R. 22. Karl Nørgaard, Dronning Dagmarsvej 15, 6760 Ribe. o5-420140
 S. 31. Olaf Dejgaard, Skovtoftebakken 41, 2830 Virum. o2-857756
 R. 32. Gerda Nørgaard, Dronning Dagmarsvej 15, 6760 Ribe. o5-420140
 R. 32. Fuldmægtig Edith Sørensen, Kurveholmen 6, 6760 Ribe. o5-420324
 R. 42. Reklamekonsulent Bent Milan Andersen, Eckersbergsgade 19, 8000 Århus. o5-533918
 R. 42. Grethe Holm (Mahler), Kløvervej 9, 6000 Kolding. o5-173332
 R. 42. Inger Nielsen (Horsbøll), Søvej 4, 6740 Bramming. o2-985528
 S. 47. Afdelingsleder, dr.med. Jens Jensen-Holm, Huldbergsalle 28, 2800 Lyngby. o5-922372
 R. 47. Advokatsekr. Paula A. Zeilau (Madsen), Luthersvej 60, 7000 Fredericia. o5-127442
 R. 52. Redaktør Ove Strange, Enebærvej 37, 6700 Esbjerg. o4-552120
 R. 57. Tøjekspert H. P. Hansen, Vestergade 12, Jels, 6630 Rødding. o5-420108
 R. 59. Fuldmægtig Palle Bramming, Tørresager 6, 6760 Ribe. o5 297043
 R. 72. Flyvepladsleder Nils laCour Andersen, Kulusk Flyveplads, Grønland. o5-420134
 S. 72. Pastor Karl Lund, Ansager Præstegård, 6823 Ansager. o5-421546
 Ukendt Årgang. Blomsterhandler Poul Mathiasen, Skolegade 2, 6760 Ribe. o5-421546
 Lektor Age Sandfeld, Kongensgade 5, 6760 Ribe.

Nye adresser



- R. 40. Mekaniker Christian Krogh, Gyvelvej 34, 6740 Bramming.
 R. 41. Overlærer Grete Karkov Futtrup, Niels Ebbesensvej 28, 2., 1911 Kbh.V.
 S. 43. Studielektor Agnete Stage, Skolebakken 23-24, Bisserup, 4243 Rude.
 S. 49. Major Kaj Jepsen, Nordskovvej 16, 3700 Rønne.
 R. 49. Birthe Thomsen, Rønnebærparken 174, 6760 Ribe.
 R. 50. Ingeniør Jørgen Kruchov, Ahorngade 14, 6600 Vejen.
 S. 52. Overtelografist Thomas Havemann Poulsen, Kogsvej 39, Rejsby, 6780 Skærbæk.
 S. 53. Civilingeniør Preben Pedersen, Hanne Nielsensvej 24, 2840 Holte.
 R. 54. Gurli R. Andreasen, Kirkegade 45, 6840 Oksbøl.
 Sygeplejerske Kirsten Blak Pedersen, Nyvangsvej 4, 4160 Herlufmagle.
 S. 55. Cand.pæd.psyk. Grethe Dresgård, Hvilehøjvej 3, Hostrupskov, 6200 Åbenrå.
 S. 56. Domorganist Anders Riber, Skovagervej 11, 8240 Risskov.
 S. 57. Sygeplejerske Gerda Kroghos, Smakkegårdsvej 55, 2820 Gentofte.
 S. 58. Sekretær Kirsten Andersen, Seminarievej 60, 1.tv., 6760 Ribe.
 S. 59. Cand.phil. Inger-Lise Dalager, Heisesgade 35, 2100 Kbh.Ø.
 S. 60. Overdyrlæge Peter Gude, Engdraget 8, Ø. Vedsted, 6760 Ribe.
 Afdelingsingeniør Svend Fredslund, Søsterhøjvej 4, 8270 Højbjerg.
 Landinspektør Henrik Præstholt, Klostergade 3, 6760 Ribe.
 S. 62. Ulla Jørmøng, Baldersvej 13, 4000 Roskilde.

- S. 63. Bibliotekar Jørgen Bang, Valdemarsvej 91, 7400 Herning.
Lektor Teddy Ey Hoffbeck, Herningvej 45, 8600 Silkeborg.
- S. 64. Stud.mag. Inger Lauridsen, Rymarksvej 108, 2.tv., 2100 Kbh.Ø.
Christen Sørensens, Kørupvænget 15, 3., 5230 Odense M.
Byretsdømmer Bent Østerborg (Nielsen), Parallellvej 14,
3070 Snekkersten.
- S. 65. Civilingeniør Hans Erik Christensen, Boulevard 31, 2.th., 1960 Kbh.V.
Cand.scient. Steen M. H. Nørgård, Hollandervej 20, 1.tv., 1885 Kbh.V.
- S. 66. Revisor Vivi Marianne Iversen, Rønnebærvej 21, 6700 Esbjerg.
- S. 67. Læge Birtha Ammitzbøll (Jepsen), Lervangen 66, Bredballe, 7100 Vejle.
Læge Hans Jørgen Kolmos, Toftegård, Hedebovej 29, 5750 Ringe.
- R. 68. Bjarne Mogensens, Fasanvej 17, 6760 Ribe.
- S. 69. Gunnar Grue-Sørensen, 25A Sonnet Crescent, Nepean, Ottawa Ont. K2H,
8W8, Canada.
- S. 70. Læge Jørn M. Jepsen, Åbyhøjvej 17, 8210 Århus V.
- S. 71. Sygeplejerske Anny Johanne Karkov, Kragelundvej 13, 6620 Bække.
- S. 72. Adjunkt Axel Gadegaard Jensen, Østergade 19A, 7700 Thisted.
Seminarielærer Stig Madsen, Guldbergsgade 12, 4.th., 2200 Kvh.N.
Jannick B. Pedersen, Lille Højbrøndsstræde 7, 4000 Roskilde.
- S. 73. Meta Degn Andersen, Vangebovej 7, Brønns, 6780 Skarbak.
Rita Christiansen, Holbergsvej 3, 8800 Viborg.
Stud.teol Thomas Jakobsen, Hamletsgade 43, lejl. 180, 2200 Kbh.N.
Erik Blume Jepsen, Engdraget 39, 6760 Ribe.
Lars Bo Krag Møller, Danish Volunteer Service, P.O.Box 35788, Lusaka
Zambia.
Kirsten Hedeager Nielsen, Brønnevej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem.
Programør Poul Søndergaard, Dronningensgade 2B, 1.tv., 5000 Odense C.
- S. 74. Lærerstuderende Henning Juel, V. Vedsted Byvej 49, 6760 Ribe.
Sygeplejerske Birthe Larsen, Liselundvej 64, 7400 Herning.
Jytte Trans, Stadionvej 2, 6760 Ribe.
- S. 75. Lærer Erik Højberg, Østergade 42, 6520 Toftlund.
Lærerstuderende Jan Larsen, Mellemdammen 13, 6760 Ribe.
Programør Jens Ehler Lassen, Gustav Johannsensvej 18, 2000 Kbh.F.
- S. 76. Svend-Tage Christoffersen, Fyrrevang 6, 2830 Virum.
Jordemoder Nora Dam, Hjortlundvej 24, Brokar, 6771 Gredstedbro.
Musikstuderende Dennis Wrage Lassen, Gustav Johannsensvej 18,
2000 Kbh.F.
- Bankass. Flemming Simsted, Kringsager 29, Brandrupdam, 6000 Kolding.
Sygeplejerske Kirsten Thyssen, Vindekilde Strandvej 250, 4540 Fårevejle.
- S. 77. Peter Berke, Møllegade 11, 8660 Skanderborg.
Sygeplejerske Monika Hoock, Ribevej 110 Hviding, 6760 Ribe.
Fysioterapeut Anna Margrethe Jakobsen, Endurhøjgardeild, Landspitalinn,
101 Reykjavik.
Korr.stud. Ulla Helnæs Jakobsen, Præsteløkke 9, 6630 Rødding.
Preben Knudsen, Skovvej 22B, 6., 6400 Sønderborg.
Birgitte Overballe, Mølleplads 1, 1.tv., 6100 Haderslev.
- S. 78. Bankass. Karen Lisbeth Finnemann, Skovvejen 19B, 3.tv., 8000 Århus C.
Erik Bang Mortensen, Chr. Richardsvej 14, 5230 Odense M.
Civiløkonom, stud.merc. Allan Møller, Brigadevej 10, vær.133,
2300 Kbh.S.
- Merete Sandholt, Stadionvej 11, 6760 Ribe.
- S. 79. Mette Agerbæk, Kastanjevej 4, 5230 Odense M.
Stella Husted Christensen, Mørlenesvej 24, 2840 Holte.
Lars Erik Ebbesen, Højskolevej 13A, 2800 Lyngby.
H. J. Jensen, Plantagevej 44, 6760 Ribe.
Stud.theol. Annemarie Lund, Borchs Kollegium, St. Kannikestæde 12,
1169 Kbh.K.

- S. 79. Susanne Nemes, Hertug Valdemarsvej 5, 6100 Haderslev.
 Birgitte Bruun Nielsen, Børglumkollegiet, vær.747, Børglumvej 2,
 8240 Risskov.
 Lars Petersen, Tindhøjvej 3A, 1.th., 2860 Søborg.
 Lærerstuderende Anne Bodil Roager Jensen, Bøhmensgade 14, 1.tv.,
 2300 Kbh.S.
- S. 80. Annette Steensbeck, Plantagevej 44, 6760 Ribe.
 Ole B. Andersen, Kuskgårdsvej 49 Sulsted, 9380 Vestbjerg.
 Dorte Marie Lunn Bredsdorff, Grønjordsskollegiet, vær.1719, Grønjordssvej,
 2300 Kbh.S.
 Kristian B. Christiansen, Strengevej 11 Lustrup, 6760 Ribe.
 Eskild Stauning Hansen, Damstræde 97, 9700 Ålborg Øst.
 Britta Juel Hesselberg, Grønnegade 4, 2., 6760 Ribe.
 Margit Jensen, Kabelreft 25, 7100 Vejle.
 Bodil L. Johansen, Kuskgårdsvej 49 Sulsted, 9380 Vestbjerg.
 Ole Kværnø, Frimestervej 8, 2.th., 2400 Kbh.N.
 Bente Lund, Møgelosevej 5, 6630 Rødding.
 Tove Hjerrild Nielsen, Grundtvigshuskollegiet, Gøteborg Alle 14, Blok 4,
 2C. 8200 Århus N.

Afsluttet 31. dec. 1982 - Noer.

Angående henvendelse til Ripenser-Samfundet og dets blad

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind- og udmeldelser kontaktes sekretæren. Adresseændringer kan IKKE meddeles på girokortet, men må meddeles sekretæren direkte. Husk at opgive årgang og evt. tlf.nr. Sekretær er overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf. 02-291443.

Ekstrabidrag til R. S. og bidrag til R. S.'s dimittendlegat kan ikke indbetales på girokortet for kontingentindbetaling, den er EDB-styret, men

må indsendes særskilt til kassereren, civil.ing. Carl Rise Damkjær, Adelgade 47, 1304 Kbh. K. Postgiro 1 06 66 76.

Vedr. bladets indhold og indlæg til bladet kontaktes redaktøren eller et medlem af redaktionsudvalget. Indlæg er meget velkomne. Sidste frist for indlæg til næste nr. er 1. marts. Næste nr. af bladet udkommer omkring 1. april 1983. Ansvarlig redaktør: lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 86 38.

---0000000---





HANS HEIDE

Forlagshogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.

BOSTON

TØJEKSPERTEN

v/ C. C. Toft

6760 Ribe

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**




RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 16
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



Sparekassen

Sydjylland

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bekendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

RIBE KAMMERKOR

på kassettebånd, 60 kr. hos
domorganist Mogens Melbye,
Grønnegade 19, 6700 Ribe.

Tlf. 05-42 26 26

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL

Mellemdammen 17

6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK

Håndlavet stentøj

Præstegade . Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.

Prøvetryk 12 kp/cm².

Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 . Telegram-adr.: Ribegods Danmark. Telex 50560 . Tlf. (05) 42 02 55 . Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

April 1983

Nr. 2



Beslag på Ribe normalvægt.
Se side 33.

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (05) 42 32 32
Sandtorpsgade 3 • Telefon (05) 42 08 25
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Indevænne 13 • 6760 Ribe • Telefon (05) 42 90 40
Lindholm • Kokkenudstyr • Politikan

Man mødes henne om hjørnet



nede i



**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 DK 6760 RIBE
TELF (05) 42 01 90 • GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

**Lasho
FOTO'S**

Ydermøllen • Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-420226



Formlarsystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

En rektorindsættelse for 108 år siden

Efter 1864 gik Ribe Katedralskole en trang tid i møde, og der var en tid tale om nedlægelse af skolen. Det blev måske forhindret ved ansættelse af Christian Marius Krarup som rektor (1875-82), der bragte skolen en fordobling af elevtal til 60 i løbet af de få år, han virkede ved skolen.

Skolen har fra et barnebarn af rektor Krarup, kontorchef Johan G. Krarup, Hillerød, modtaget en afskrift af rektor Krarups tiltrædelsestale, der kan belyse både den herskende tidsånd og rektoren Krarup, hvorfor vi synes, det kan være af interesse for vore læsere, og vi takker Johan Krarup.

Den 21. december 1874 udnævntes min farfar, hidtilværende overlærer ved Nykøbing (Falster) Katedralskole, Christian Marius Krarup, til rektor ved Ribe Katedralskole, hvor han forblev, indtil han i 1882 forflyttedes til Roskilde Katedralskole. Indsættelsen i Ribe fandt sted i januar 1875, Når man betænker, under hvilke ret prunkløse former en rektors tiltrædelse i vore dage finder sted, kan det måske være af interesse at erfare lidt om, med hvilken højtidelighed en rektorindsættelse fandt sted dengang. Af papirer i min besiddelse foreligger blandt andet min farfars manuskript til den tale, han holdt ved sin indsættelse i Ribe, samt hans egenhændige afskrift af Rektor-eden, som han ved den lejlighed aflagde. Af talen fremgår, at indsættelsen foretoges af „Hans Højærværdighed Biskoppen“, overfor hvem rektor-eden må formodes at være aflagt. (Sidste gang en biskop indsatte en rektor var i 1903 ved rektor Ølgaards udnævnelse. (red.))

I et ganske særligt lys må den højtidelige ceremoni hin januar dag i 1875 stå for nutidsmennesker, når jeg samtidig - efter oplysninger fra min fars, afdøde dommer Ove Krarups vita - kan berette, at Ribe Ka-

tedralskole ved min farfars tiltrædelse i 1875 havde 33 (!) disciple (som elever dengang kaldtes), „et antal“, skriver min far, „der dog vist i Faders Tid steg til omtrent det dobbelte.“ Som begrundelse for det ringe antal disciple i 1875 anfører min far „Slesvigs Afstaaelse 10 Aar forinden.“



Rektor C. M. Krarup.

Jeg hidsætter - som det vist hed i den tids sprog - ordlyden af rektor-eden i den form, som min farfar benyttede, og hvori den havde været at finde på dansk i „Ribe Skoles Program for 1845“. Såvidt jeg har forstået havde den før den tid været aflagt på latin.

„Jeg, Christian Marius Krarup, sværger og lover helligten for Guds Aasyn:

1. at jeg omhyggeligen og af bedste Evne vil røgte mit Kald som Rektor til Guds Ære og denne Skoles Hæder og Fremme, saaledes at grundig Kundskab i de nødvendige

Sprog og Videnskaber efter Skolens foreskrevne Maal troligen bringes Disciplene, saa ogsaa, og det fremgaar alt, at disse vejledes til Guds frygt og Jesu Christi Kundskab.

2. Jeg lover, at jeg vil føre et Liv værdigt dette Embede, at jeg alvorligen vil stræbe at foregaa mine Medlærere og mine Disciple med et Eksempel paa Retsindighed, Flid, Guds frygt og et ustraffeligt Levnet.
3. Jeg lover helligen, at jeg med Omhu og Redelighed vil bestyre alt, hvad der i Embeds Medfør er mig betroet og betroet vorder, samt med Flid vaage over, at Skolen intet Tab ved min Skyld eller Forsømmelighed lider.
4. Jeg lover, at jeg samvittighedsfuldt vil følge alle om det lærde Skolevæsen gjældende Anordninger og Bestemmelser, at jeg navnlig vil vise det Ministerium, som har Overbestyrelsen af de lærde Skoler og denne Skoles Eforer den skyldige Ærbødighed og Lydighed, og at jeg i alt hvad der angaar Skolens Tarv vil omgaa alle og enhver, især mine Brødre i Læreembedet, saaledes, at ingen med Rette kan eller bør klage over mig.

At jeg i ét og alt vil holde dette, det sværger og lover jeg - saasandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord."

Og efter aflæggelsen af denne højtidelige ed følger så den tale, som min farfar holdt til den tilstedeværende forsamling:

"Hans Højærværdighed Biskoppen har udført den Handling, hans Stilling medførte, at indsatte mig i mit ny Embede, med den Alvor og Hjerotelighed, som jeg vel havde hørt om, før jeg kom her, og som jeg siden har erfaret præger hans Personlighed. Jeg føler, at næstefter hans ville mine Ord kun falde med ringe Vægt. Alligevel, da Lejligheden byder sig og vel kræver det, føler jeg Trang til at udtale noget af det, der trænger sig frem hos mig med Krav paa at udtales, og jeg vil gjøre det jævnt og simpelt, stolende paa dog at finde velvillige Øren, som der

overhovedet kun er blevet vist mig Velvillie her siden mit Komme.

Jeg vender mig først til mine ny Disciple og gjentager den Forsikring, hvormed jeg strax fremtraadte for dem, at jeg kommer med det oprigtige Ønske at udrette det bedste for dem alle og for hver enkelt iblandt dem. Men lad mig da ogsaa sige Eder, kjære, unge Venner, hvad jeg ønsker og kræver fra Eders Side, for at dette skal kunne naas. Først og fremmest ønsker jeg Sanddruhed. I vide, at man taler om den nøgne Sandhed, ja skal en Kunstner fremstille Sandheden i Persons Skikkelse, kan han vanskelig falde paa at gjøre den anderledes end ganske nøgen; hvadsomhelst der gives på af Beklædning, af Udsmykkelse, det bliver en Tilsløring, en Besmykkelse, og den tilslørede, den besmykkede Sandhed, lad os sige det ligefrem, det er Løgnen; men hvor denne er, der kan det gode ikke trives. Løggen driver sit Spil i det store Liv derude, den trænger sig ind i de smaa Forhold; men hvor den færdes, volder den Ulykker. Den, som er usand ligeoverfor Medmennesker, han ender med at være usand ligeoverfor sig selv, ja han vilde gjerne, om det var muligt, være det ligeoverfor den alvidende Gud. Enhver af Eder vil have følt, at der fra hans Forældres og Opdrageres Side er anvendt Omhu for at vænne ham til at tale Sandhed; ja jeg haaber, at I ere i den Vane kun at tale med sanddru Tunge, og jeg beder Eder, bevarer denne! Ilde maatte det gaa os, Eders Lærere, om vi ved vor Optræden fristede Eder til at gjøre Brud derpaa.

Dernæst ønsker jeg Lydighed. I forstaa sikkert, at jeg her berører en Hovedsag. Lydighed nemlig er Villiens Underordnelse under en anden Villie. Men Villien er det egentlige Midtpunkt af det menneskelige Væsen. Hvad et Menneske vil, om det gode eller det onde, derpå kommer det an, derefter skal han bedømmes. Hvad nytter det ham, at hans Forstand formaar at løse de sværeste Opgaver, at hans Følelse er levende, let vakt til at omfatte baade det ene og det andet? Har Vil-

lien, der skal styre og regere det hele sind, ikke det gode til Formaal, er det kun slet bevendt alligevel. Nu siger man for Spøg til et lille Barn, der taler om, at det vil det eller det: "Vil? din Villie sidder i Faders og Moders Lomme!" Ja - det har sin Rigtighed; Barnets, den yngres Villie maa være afhængig af den ældres. Som Vingaardsmanden beskriver den ædle Ranke, at den kan komme til at bære de gode Druer, og som den kyndige Rytter aver den ædle Hest, saaledes skal denne Sjælens kongelige Evne aves og øves i det gode af dem, som dertil ere satte, for at den kan udøve sit Herredømme i det hele Sind paa en velsignet Maade. Jeg beder Eder, hav Tillid til os, som her skulle lede Eder, at vi kun ville lede Eder til det rette, og vis saaledes bestandig den fuldkomne Lydighed, I skyldte vore Paabud og Anvisninger. Saa ønsker jeg Lærvillighed og Flid. Det er ikke Ringe Byrder, det ved jeg vel, som Skolen i vore Dage lægger paa Disciplenes Skuldre. Men hvor er saa ikke ogsaa de unges Evne til at modtage vidunderlig, naar den blot paa rette maa-de lader sig op. Lærvilligheden er her af den største Betydning. Naar Læreren med alle sine Midler har bestræbt sig for at fremstille sin Gjenstand saaledes, at den kan gaa ind i Disciplenes Bevidsthed, og

denne saa fornemmer, at nu ogsaa hans Tanker virkelig rummer Tingene, da gribes han af Glæde ved Følelsen af, at han gror og udvider sig aandeligt. Glæden griber ogsaa Læreren, der kommer nyt Liv ind i hans Undervisning, ja det, der foregaar, bliver i Sandhed en Meddelelse fra en levende til en levende. Slipper Gjenstanden ud af Disciplenes Bevidsthed, da skal Læreren nok sørge for ved Gjentagelse paa ny fremstille den for ham saa ofte, at han tilsidst faar den som Ejendom. Men fra Disciplenes Side kræves der Lærvillighed og ærlig, ufortrøden Flid. Ingen maa for tidlig mene, at han har naaet det, og tænke sig som Herre over det, han skal lære; Videnskaben, eller lad os sige det saaledes her, de forskellige Skolefag ville tjenes og dyrkes med Ydmyghed; først den, der har følt sig som Tjener, naar op til at blive Herre.

Nu ville I maaske sige, at hvad jeg her har talt til Eder, indeholder lutter Fordringer og lyder strængt. Ja, det kan vel have lydt nærmest som en Lovens Prædiken; imidlertid ville I huske, at jeg den første Gang, vi mødtes, sagde, at jeg kom til Eder som Ven, og jeg gjentager dette Ord; med Guds Hjælp skal det gaa saaledes, at ogsaa et Kjærlighedsbaand skal komme til at forene os. Jeg vil stræbe at omgaa Eder vel i

Til medlemmerne!

Så er det på tide igen at yde en skærv til vort gamle Ripenser-Samfund. Vedlagt følger et girokort til brug for indbetaling af årskontingent.

Kontingentet udgør kr. 40,- dog kr. 30,- for de sidste 5 årgange. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie.

Udlandsmedlemmer og kun disse beder vi sende en check vedlagt girokortet (gælder ikke Norge og Sverige).

EDB-maskinen kan som bekendt kun registrere det vedtagne kontingent. Bestyrelsen beder derfor

de mange medlemmer, der ønsker at betale ekstrabidrag til foreningen som sædvanlig om at indbetale deres ekstrabidrag særskilt direkte til kassereren, der vil føre lister over disse højtskattede "donatorer". Adressen er: Civiling. Carl Rise Damkjær HD Adelgade 47, 1304 København K. Postgiro 1 06 66 76.

NB: Pas godt på vedlagte girokort - det er indkodet med dit individuelle medlemsnummer og benyt kortet snarest (det er portofrit).

Venlig hilsen - kassereren.

Alvor, men dog med en saadan Mildhed, at naar vi først ere blevne ret kjendte med hinanden, ingen skal føle sig afskrækket fra frit at henvende sig til mig med sine Tryk og Bekymringer.

Idet jeg henvender mig til mine Herrer Medlærere, sker det med en Taksigelse for den venlige Imødekommenhed, De alle har vist mig. Jeg er kommen ind i Deres Kreds som en Dem hidtil ganske ubekjendt, mit Navn har ikke lydt til Dem som knyttet til nogen Bedrift i det Liv, der ligger udenfor Skolen; heller ikke til nogen videnskabelig Bedrift; Jeg har ikke turdet tro, at min Opgave laa der. Men jeg haaber, De skal finde mig greben af varm Interesse for Skolens Gjerning. Da jeg tror i Dem alle at have fundet alvorlige Mænd med Følelse for vor fælles Opgave, er det mit Haab og min Fortrøstning, at vi ved at forene vore Kræfter maa kunne udrette noget til Bedste for den Ungdom, der er os betroet.

De meget ærede, som uden at høre til Skolens Kreds have vist os den Opmærksomhed i et ret anseligt Antal at indfinde sig ved denne Lejlighed, og i hvem jeg vel tør tænke mig Repræsentanter for Disciplenes Forældre og Værger og ellers Velyndere af Skolen, beder jeg indstændig om at skjænke os deres Velvillie. Hvad der udrettes indenfor Skolens Vægge, hænger saa nøje sammen med den Maade, hvorpå denne omtales i Hjemmene, de Bestræbelser, som udgaar herfra, støttes saa mægtigt ved den Paavirkning, som Hjemmene udøve, at det er en Velfærdssag, at jeg maa se den Begjæring, jeg her retter til Dem, opfyldt. De Formaal, de lærde Skoler nu stille sig, og til hvis Opnaaelse de skulle føre de

unge, ere mere forskellige end tidligere; det ensartede er der dog, at de ville meddele alle Disciple et efter deres fremtidsbane afpasset Maal af Dannelsse. At denne er vurderet i denne Egn af Landet ligesaa højt som andensteds, er sikkert utvivlsomt. Saa beder jeg da fra Deres Side gjøre hvad de formaa, for at den kan fremmes og udvikles ved denne gamle og igjennem Tiderne velansete Skole.

Til Skolens høje Eforat, hvis Medlemmer begge er tilstede, tør jeg, næst at aflægge min hjertelige Tak for al udvist velvillie imod mig hidtil, rette den Bøn, at De vil støtte og værne om Skolen med den Indflydelse, Deres høje Stilling tildeeler Dem.

Forstanderskabets ærede Medlemmer beder jeg om deres kraftige Medvirken til, at der kan ske den Side af Skolens Bestyrelsesanliggender, som hører under dem, Fyldest paa en lykkelig Maade. Jeg har udbedt mig og faaet Deres Løfte om at vise Overbærenhed imod mig, saa længe jeg endnu er uerfaren i slige Forretninger, og jeg takker Dem oprigtigt derfor. Dette være da min Hilsen til denne Kreds.

Der staar tilbage, at ogsaa jeg skal føje min Bøn til den, som nys har lydt fra dette Sted, at jeg skal anraabe den almægtige, Faderen i Himmelen, om han vil lade sin Aand hvile over denne Gjerning, her udøves, saa det maatte skjønnes, at her arbejdes med den Bevidsthed hos alle, at dette Liv stunder mod et bedre, og at det kun leves i Aand og Sandhed af den, som føler sig i Troen paa og Haabet om Del i den os ved vor Frelser erhvervede Naade, Klenodiet, som er henlagt for os. I Jesu Navn, det ske! -

ooooo

Trykfejl i blad nr.1

I sidste nr. af R. B. var der i en del af bladene trykkerifejl, som desværre har undgået vor kontrol. Nogle af bladsiderne var ulæselige eller med dobbelttryk på grund af gentagen trykning på samme side.

Vi beder medlemmerne undskylde fejlen. Der er fejlfrie eksemplarer til rådighed for medlemmerne. Henvendelse til R. S.'s sekretær, overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf. 02-29 14 43.

Ripenser-Samfundets generalforsamling

Ripenser-Samfundets generalforsamling afholdtes den 21. februar hos formanden med 32 deltagere. Formanden bød de fremmødte velkommen og mindedes otte i årets løb afdøde medlemmer: læge Agnes Filskov, pastor Julius Sommer, lektor Thøger Aastrup, lektor Gudrun Bramming Hansen, apoteker Asger Heebøl, Aase Hald Galton, Anne Elisa Reppien og Duka A. Kiholm. Som dirigent valgtes ambassadør Frode Schøn, der efter at have takket og konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling, gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

I årets løb var afholdt generalforsamling, jubilarsreception, fem bestyrelsesmøder, møder i udvalg, og uddeling af Lauridsens legat. Bladet var udkommet med 3 numre på henholdsvis 24, 32 og 24 sider. Der var med bladet i april udsendt en 20 sider stor jubilarservice med adresser over jubilerende studenter og realister.

Foreningen tæller 1.411 betalende medlemmer + 129 studenter 82, i alt 1.540, en fremgang på 40 fra sidste år.

Generalforsamlingen havde samlet 24 medlemmer og forløb efter den annoncerede dagsorden, refereret i sidste års aprilnummer. Translokationen og receptionen, der er refereret i oktobernummeret, fik det sædvanlige festlige forløb. Under translokationen uddelte R.S.'s næstformand dimittendlegatet på 3.000 kr. til student Peter Straadt for hans særlige indsats for fællesskabets interesser.

Receptionen forbedres år for år, under voksende rutine og samlebåndstiltvirkning af pindemadder. Det er også nødvendigt, for tilslutningen øges år for år. Antallet af deltagere ansloges denne gang til ca. 400 indbefattet skolens kæledyr, rektors lille hund, Figaro. Arrangementet hilstede stor anerkendelse, hvilket også gav sig udslag, ved jubilarenes

bidrag til dimittendlegatet, der i år beløb sig til 1.025 kr., der lægges til kapitalen.

Angående bladet påpegede formanden de store omkostninger, der navnlig øgedes på grund af den stigende porto, der fra april yderligere stiger med mere end 30 % fra 2.30 kr. til 3.00 kr. pr. blad, og er R.B.'s største udgiftspost. Det har været overvejet kun at udgive 2 blade om året. Jubilarservicen, der hidtil har været bestridt af næstformanden, vil i fremtiden overdrages redaktionsudvalget og indgå som et særnummer sammen med aprilnummeret.

Arkivet har i årets løb modtaget 17 katalognumre og et vedrørende legatansøgninger er destrueret. Arkivet har modtaget „Meddelelser I“, som det fremgår af bladets sidste nummer.

Lauridsens store legat er for 1983 tildelt 8 studerende af i alt 18 ansøgere med hver 4.000 kr. De 10 fandtes ukvalificerede enten på grund af egen indtægt eller forældrenes.

Formanden sluttede med at takke for hjælp og bistand i året, der gik, for indlæg til bladet, for skolens velvillige indstilling specielt adresseret til rektor Rasch, for økonomisk støtte fra medlemmer, der har ydet ekstra bidrag, for støtte fra annoncører og fra Ribe byråd, som desværre har givet meddelelse om, at tilskuddet er strøget for det kommende år. Beretningen godkendes.

Derefter fik kassereren ordet for aflæggelse af regnskab.

Foreningens årsregnskab viste et stort overskud i forhold til budgettet. Det er med de stigende priser meget svært at budgettere, og det store overskud skyldtes tre forhold. Medlemskontingentet var indgået med større beløb end budgetteret + en betydelig kursgevinst på obligationsbeholdningen. Bladet havde ikke forbrugt det budgetterede beløb. Receptionen havde ikke brugt sit beløb, idet musikunderholdningen var udeblevet. Overskuddet var imidlertid

velkomment til imødegåelse af kommende års formodede økonomiske straming.

Foreningen havde bidraget til understøttelsesfondet med 2.700 kr., og henlagt 2.000 kr. til investeringsfondet.

Understøttelsesfondet, der finansierer dimittendlegatet, har fået sin kapital forhøjet til 26.000 kr. 12% kreditforeningsobligationer med et årligt renteafkast på 3.130 kr., der

sikrer den årlige legatuddeling på 3.000 kr. Den fremtidige EDB-registrering vil forøge administrationen med de små og hyppige udtrækninger og nytægninger.

Budgettet for det kommende år viste betydeligt forøgede udgifter, som dog kunne dækkes ved forøgede indtægter, så kontingentet kunne holdes uforandret på 40 og 30 kr. for henholdsvis ældre og yngre medlemmer.

(Fortsættes næste side.)

Ripenser-Samfundets årsregnskab

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 1982.

Indtægter:

Kontingentindtægter og ekstrabidrag.....	55.758,98 kr.
Tilskud fra Ribe kommune.....	1.180,00 -
Indvundne renter og kursgevinster.....	6.103,94 -
Avance ved salg af inventar.....	14,00 -
	<hr/>
	63.056,92 -

Udgifter:

Ripenser-Bladet.....	23.472,74 kr.	
Arrangementer.....	5.647,56 -	
Kontingentindkassering, kasserer.....	4.830,95 -	
EDB-føring af medlemskartotek, sekretær	1.798,49 -	
Repræsentation, formand.....	639,75 -	
Bestyrelsesmedd. jubilarservice.....	3.619,70 -	
Tab på debitorer.....	425,00 -	
Arkivar.....	1.024,80 -	
Gave til understøttelsesfond.....	2.700,00 -	
Diverse.....	155,00 -	44.313,99 -
		<hr/>
Årets overskud.....		18.742,93 -

Status pr. 31/12 1982.

Aktiver:

Kassebeholdning.....		659,59 kr.
Indestående på postgiro.....		8.322,11 -
Indestående på checkkonto.....		14.618,67 -
Værdipapirer.....		45.012,50 -
Forudbetalte omkostninger for 1983.....		1.087,40 -
Organisationsmanualer.....		1,00 -
		<hr/>
		69.701,27 -

Passiver:

Diverse kreditorer.....		2.178,48 kr.
Kapitalkonto, saldo primo.....	44.779,86 kr.	
+ årets overskud.....	18.742,93 kr.	
- henlagt til invest.fond.....	2.000,00	16.742,93 -
		<hr/>
Investeringsfond, saldo primo.....	4.000,00 -	
+ henlagt for 1982.....	2.000,00 -	6.000,00 -
		<hr/>
		69.701,27 =

R. S. fylder 75 år i 1987. I den anledning henlagdes 5.000 kr. til et jubilæumsfond til afholdelse af en fest.

Regnskaber og budget godkendtes. Sidste punkt var valg af bestyrelse. Formanden lektor A. Karkov genvalgte. Ligeledes genvalgte reklametegner Dorte Lund, cand.jur. Kirstine Nørr og civ.ing. Bjarne Sørensen. Som nyt medlem valgtes Inger Olesen. Som første suppleant til bestyrelsen valgtes Kirsten Grünfeld,

medens de øvrige valg af suppleanter og revisorer var genvalg.

Generalforsamlingen sluttede med gensidige taksigelser, og man tog derefter plads ved de dækkede kaffeborde under megen snak og munterhed. Næstformanden bragte værtinden, fru Karkov en varm tak for husets gæstfrihed såvel ved denne lejlighed som ved de afholdte bestyrelsesmøder.

K.

Jubilargaver til R.S.

Som det fremgår på side 27 i bladet bidrog jubilarene med 1.025 kr. til dimittendernes legat. Ripenser-Samfundet sender bidragyderne en varm tak. De indkomne beløb er lagt til kapitalen til fremtidig styrkelse af legatet. Vi bringer navnene på bidragyderne:

Anna Christensen (real 32), Ribe, Hans J. Jørgensen (st. 52), Ålborg, Arne Laurberg (st. 32), Greve Str., Ulla Lomholt (st. 52), Højbjerg, Svend B. Nielsen (real 32), Hjørring, K. M. Pihlkjær (real 57), Odense, Hans Sønderup (real 49), Obbekjær, Mise Topp (real 12), København.

Nyt fra Skolen

Lektor Helge Larsen fyldte den 26. marts 70 år. Helge Larsen er født i Vestsjælland. Han blev student fra Efterslægtens Gymnasium og studerede derefter historie og engelsk. Han kom til Ribe i 1946 og var aktiv lærer ved skolen i 35 år. Efter sommerferien 1981 faldt Helge Larsen på Puggårds stentrappe og brækkede benet. Det kostede 1 års sygeleje, hvorefter han gik på pension.

Helge Larsen hører til den noget ældre autoritetstro lærertype både i sit forhold til eleverne og i sit forhold til autoriteterne. Han var i sin lærergerning præget af præcision, og eleverne kunne altid vide, hvad der krævedes. Som for mange ripensere - og det var Helge Larsen blevet - og for en historiker af uddannelse måtte byen virke inspirerende, og Helge Larsen er overordentligt fortrolig med Ribes historie og topografi, og for den, der søger oplysning om Ribe, er han en sand guldgrube.

Lektor Inger Merete Dahl kunne den 20. marts fejre 50 års fødselsdag. Inger Merete Dahl kom til Ribe

Katedralskole fra Høng i 1969. Hun blev lektor i 1979. Hendes fag er engelsk og kristendomskundskab.

Katedralskolens skolekomedie var i år en farce af Daris Fo: „Det syvende bud eller stjæl lidt mindre.“ Stykket er velegnet som skolekomedie, idet det rummer et utal af roller, så de fleste mulige elever i 2. g kommer i funktion. Komedien blev instrueret af rektor Rasch. Lektor Alvad, der gik på pension ved årets begyndelse, havde komponeret musikken og spillede selv til opførelsen af stykket.

Der er dannet en elevgruppe for udøvelse af rytmisk musik. Det er sket på initiativ af Gunnar Mühlmann, der vikarierer i lektor Alvads embede.

Der har gennem flere år været en stående debat om elevernes kollektive indmeldelse i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Det blev i år ved den årlige afstemning til, at man stemte mod indmeldelse i DGS med 55% stemmer og 32% for.

DGS er kommunistisk orienteret, og der gør sig blandt gymnasieelever i almindelighed nu en højredrejning gældende, og det er også tilfældet i Ribe. Der er således ved skolen

stiftet en konservativ fraktion. Som modvægt er oprettet en forening af „Liberale gymnasiaster på Ribe Katedralskole“. Begge er enige om udmeldelse af DGS.

K.

Uddeling af Lauridsens legat 1983

Ripenser-Samfundets legatudvalg har pr. 1. jan. foretaget årets uddeling af direktør N. P. Lauridsens og hustrus legat. Følgende 8 studerende fik hver tildelt en portion på 4.000 kr.

Stud. tekn. David Elmeland Christensen, Esbjerg. - Stud. oecon. Pe-

ter Lundgaard Tysen, Århus. - Læresstud. Anna Bodil Jensen, Kbh. - Stud. oecon. Jens Kristoffer Nielsen, Århus. - Lærerstud. Ejgil Fogh, Ribe. - Stud. mag. Svend Sørensen, Århus. - Stud. tekn. Hans Jørgen Bork, Odense. - Lærerstud. Henrik Breum, Ribe.

PERSONALIA

Fhv. ligningschef Kristen Jørgensen Kristensen, R, DM, (st. 09) er død 93 år gammel. I 1977 var han som en markant person gæst ved Katedral-skolens translokation, da hans barnebarn, Lene Kjær Larsen, blev student, og i 1979 sås han atter, da Lenes broder, Jacob Kjær Larsen, blev student. Han var selv samtidig en rask og rørig 70 års studenter-jubilær.

Kristen Jørgensen Kristensen var i sin tid en fremragende skatteekspert og deltog i mange kommissioner og udvalg, ligesom han udfoldede et betydeligt forfatterskab.

Fhv. bankdirektør i Ribe, Richard Hyldahl er fyldt 80 år. Han kom til Ribe i 1946 som direktør for Diskontobanken og har medvirket i byens liv på forskellig vis, ikke alene gennem sin stilling i banken, men også gennem sine mangesidige interesser. Han har været formand for Domkirkens menighedsråd og formand for Ribe Musikforening, og han har været medlem af roklubben.

Aagot Lange, der i år er 65 års realistjubilær, fejrede i 1982 guldbrillup med sin mand, pens. sognepræst Asger Kielberg, der har været sognepræst i Vemmelev. Aagot Lange er datter af afd. adjunkt

Jonathan Lange, der hørte til Katedralskolens lærerstab i begyndelsen af århundredet.

Professor, komponist Tage Nielsen (st. 47), er udnævnt til leder af Det Danske Institut i Rom. Tage Nielsen har været rektor for musikkonservatoriet i Århus.

Den 12. april fejrede lektor Palle Nielsen Guldbryllup. Palle Nielsen er student fra Ribe 1923 og var i mange år lektor ved Haderslev Seminarium i fagene dansk og tysk. Siden sin pensionering har han boet i København. Han er broder til afdøde dommerfuldmægtig Ingvard Nielsen i Ribe.

Fhv. kommunaldirektør Wilfred Hansen (st. 26) fyldte 17. marts 75 år. Wilfred Hansen har i 45 år været knyttet til administrationen af Gladsaxe kommune, der i hans tid udviklede sig til en stor københavnsk forstadskommune. Wilfred Hansen har nydt stor respekt og anerkendelse for sin indsats.

Seminarielektor Troels Ravn fylder den 29. maj 60 år. Han var fra 1949 til 57 knyttet til Ribe Katedralskole, hvorefter han blev lektor ved Ribe Statsseminarium.

Tidl. boghandler K. Heide Andersen, gennem næsten 20 år løjtnant i Ribe Politikorps og i næsten 50 år medlem af korpset, afløses nu af oversergent Palle Rosenmai. R. B. bragte i dec. 1980 en længere omtale af korpset, der da fyldte 125 år.

Læge Ib Koldbæk (st. 63) har fra 1. april nedsat sig som praktiserende læge i Sommersted. Ib Koldbæk var i en periode 1973-75 medlem af R. S. 's bestyrelse.

Heinz Lorentzen har været Ribes turist- og erhvervschef i 10 år og har høstet stor anerkendelse for sit omfattende arbejde. Samtidig med

sit jubilæum bliver han aflastet, idet der er oprettet en selvstændig stilling som erhvervschef, til hvilken post er antaget Jørgen Andersen, der hidtil har været erhvervschef i Grindsted.

Indehaverne af Weiss' Stue, Knud og Jette Nielsen havde 1. febr. 10 års jubilæum som restauratører i Ribe. De kom for 10 år siden fra Grand Hotel i Åbenrå.

Herreekviperingshandler Carl Toft (real. 57) har solgt sin forretning Boston til en tidligere medarbejder Ib Sørensen. Carl Toft er dog stadig ejer af ejendommen og lokalerne.

K.

Nyt fra Ribe og omegn

Sparekassen Sydjyllands møntpris tildeltes i år Ribe Kammerkor og Ribe Teaterforening med hver ca. 9.000 kr. Den blev modtaget under behørig udøvelse fra korets side i sparekassens lokaler. - Næste års motiv på Ribe-mønten bliver Ribe Domkirke.

Sparekassen Sydjylland har haft store tab på udlånskontoen, og det bevirker, at man må indskrænke. Det rammer afdelingen på Torvet, som agtes nedlagt, og Porsborg evt. solgt.

Ribe byråd har afvist at yde tilskud til Willumsen Samlingen, og den må derfor være til rådighed for seriøse tilbud fra andre byer. Det siger amtmand Moltke-Leth, der er formand for samlingens bestyrelse. Samlingen opbevares for tiden indpakket i stiftsamtmandsgårdens kælder.

Antikvarisk Samling agter at gennemføre en pollenanalyse i Munkesø, for derigennem at undersøge vegetationen på Ribeegegnen fra istid til nutid. Det sker i samarbejde med Danmarks Geologiske Undersøgelser.

Der vil nu blive opstillet informationstavler for turister rundt om på byens parkeringspladser, banegården og Torvet.

Det går fremad med indsamling af midler til oprettelse af et vikingemuseum i Porsborgs kælder. Man nåede midt i marts 160.000 kr.

Blandt bidragyderne er Obbekjærfonden med 100.000 kr., Esso med 8.000 kr. og Dronning Margrethe og Prins Henriks fond med 5.000 kr.

Carl Henning Pedersens udkast til udsmykning af korrundingen i Ribe Domkirke er blevet godkendt af Nationalmuseet og Statens Kunstfond. Nu skal det godkendes af Ribe Domsgogns menighedsråd.

Hundegade er et mærkeligt gadenavn, og man har forsøgt forskellige fortolkninger. Nu er maleren og forfatteren Niels Steenholdt fremkommet med en interessant forklaring. Navnet skulle hidrøre fra gadenes nære beliggenhed til Klosteret, som var et Dominikanerkloster. Dominikaner betyder Herrens hund, hvilken betegnelse tilskrives ordensbrødrene på grund af deres missionerende nidkærhed. Som bomærke førte de en hund.

Antallet af indbyggere i Ribe kommune er svagt stigende. Årsopgørelsen pr. 1/1 83 viser 18.142 indbyggere mod 18.089 året forud, en stigning på 53.

Der foreligger i Ribe et væld af kulturelle tilbud af alle slags - så mange - at det kan tage pusten fra enhver, og at vi her i bladet kun får nævnt en ringe brøkdel. Der er f. eks. Spillemandene i Seem gamle skole, der ustandselig leverer underholdning og afholder "Åbent hus arrangementer" - I februar spillede i tre på hinanden følgende uger tre orkestre: Mek-Pek-Porty-Band, Bifrost og Tøsedrengene. - I galleri Bentzon har der været forskellige udstillinger. I januar Vibecke Menche med grafik og Lisa Blaabjerg Sønnichsen med malerier. I februar Jonna Jacobsen med gobeliner og Mogens Jacobsen med malerier og skulpturer. - Ny udstilling hver måned. Sønderjyllands Symfoniorkester har spillet op. Der har været Rochblues i Ribelunds festsal. Birgitte Price har læst op af Karen Blixen. Mange kunstnere vil gerne til Ribe på grund af ripensernes lydhørhed, f. eks. har Fritz Helmuth været i Ribe at læse op. I V. Vedsted er der højskolevirksomhed med mange arrangementer. Der spilles diletant i omegnsbyerne i V. Vedsted, Kalvs-lund m. fl., og i Ribe forberedes sommerens revyforestilling i dagene 8. juli til 13. august. - Der er et utal af foreninger. Den sidst tilkomne er "Bengnavernes Forening".

Ribe Teaterforening har eksisteret i 10 år, og det markeres ved en kavalgade af forestillinger af alle slags og for alle aldersklasser. Når dette blad udkommer, er allerede mange spændende ting sat i scene. Vi nævner: Østjysk Musikforening med "Fut i kulturen". - Et mimeskuespil: "Two Men show m/k.", der fortæller om pantomimens historie. - Amatørgruppen Syvkanten med: "I morgen er vi på vej", der spilles på Margrethe-hjemmet. - Mosaikteatret, der er kendt fra forestillingerne i Kloster-gården, viser "Fuglen i hjertet". Antibus kommer med Molières: "Den gerrige". Bodil Udsen med "Gertrude Stein", og endnu mere, som ikke er planlagt i enkeltheder.

Der er vel nok kulturudbud i det stille Ribe.

Slotsbanken. Efter lektor Edelbergs død er han som formand for Slots-

bankeudvalget afløst af lærer Hrolff Thorulf, V. Vedsted. Der foreligger flere opgaver i forbindelse med Slotsbanken. Det er stadigvæk svært at holde tilstrækkeligt med vand i gravene. Rørskoven breder sig alt for meget. En af rondellerne er ved at skride ud. Man vil gerne have opsat skilte efter, at stierne på banken er udvidet. Fra Ribe turistforenings side har man planer om fiskekonkurrence i slotsgraven, idet man vil udsætte fisk.

En undersøgelse af grunden ved det nye telefonhus mellem Præstegade og Grønnegade har bragt for dagen, at der på dette sted ikke findes affaldslag, og at terænet her som også ved Bispegården har ligget højere end Domkirkens oprindelige grund-niveau. Man har ellers altid ment, at Domkirken var anlagt på byens højeste punkt. Iøvrigt er der disse steder foregået betydelige af- og omgravninger.

På Slotsbanken er der foretaget en dybdegravning midt på banken. Den viste, at banken ikke er en del af en naturlig banke, men er opkastet. Fundlag blev dateret til ca. 1200, men det behøver ikke at være ens-betydende med tidspunktet for slot-tets første anlæg.

Der bygges i de gamle slipper. For få år siden opførtes en moderne bungalov i Skomagerslippe. Nu skal i Smalleslippe en gammel magasin-bygning omdannes til lejligheder med Hasse Thranholm som bygherre. Det bliver forhåbentligt gjort med skånsomhed overfor miljøet.

Det har gennem længere tid været alvorligt fat med indeklimaet på Wittenbergskolen, hvor elever og lærere er blevet syge. Det har været så galt, at to lærere har fået lægeforbud mod at vise sig på skolen. De mange forsøg på at forbedre klimaet ved fjernelse af tapper, bedre udluftning og støvsugning har vist sig virkningsløse. Arbejdstilsynet og Levnedsmiddelkontrollen arbejder med sagen.

Der er uro om restauranterne i Ribe. Restaurant Postgården er udbudt til salg. Det ejes af et anpartsselskab, som lejer sig ind i lokalerne.

I „Strygejernet“ på det skarpe hjørne mellem Vægtergade og Dagmarsgade indretter arkitekt John Jensen tegnestue.

I Grydergade 6 indretter Folkekirkens Nødhjælp en genbrugsforretning for brugt tøj og håndarbejde. Folkekirkens Nødhjælp har genbrugsforretninger i næsten alle købstæder.

Sportsfiskerforeningen vil nu føre retssag om, hvem der skal have ret til at fiske i Nebså. Ifl. kongelig forordning af 1245 har Ribe bys borgere ret til at fiske i åen fra sluserne og til ud for Seem. Man har blandt sportsfiskerne foretaget en indsamling til bestridelse af retssagen. Man ønsker navnlig forbud mod fiskeri med garn og ruser, hvormed man mener, at den af foreningen udsatte fiskebestand fanges i stort tal.

Ifl. de nye fredningsbestemmelser er det iøvrigt forbi med rørsnapsene, idet det fremover er forbudt at sejle ind i Nepsåens rørskove af hensyn til fuglelivet. Der skal endvidere særlig tilladelse til sejlads med motorbåd, og det må kun ske i gåfart.

Hver gang, det på Mandø trækker op til storm, breder uroen sig på øen. Digerne står med store huller kun udbedret med sandsække, og man måtte under stormvejret 18. januar rekvirere hjælp af CF-mandskab og sandsække pr. helikopter for at modvirke stormens angreb. De stadige reparationer efter stormene har kostet dyrt. I alt beløber reparatio-

nerne sig til 7,6 mill., hvoraf Ribe kommune skal udrede de 1,2 mill. Nu bliver der til sommer iværksat en forstærkning af digerne, der efter en afholdt licitation kommer til at koste 5,6 mill. Deraf kommer Ribe kommune til at betale ca. 1,3 mill. Den samlede bekostning bliver altså ca. 13 mill. kr.

Farvandsdirektoratet har i Vadehavet nedlagt afmærkningen af en række sejlrende, som ikke længere bliver brugt eller er blevet for lavvandede til sejlads. Til gengæld er andre sejlrenders afmærkning blevet forbedret bl. a. afmærkning af sejlrenden ud for Ribe.

Der er fundet en flaskepost på Mandø med russisk tekst, som øns læge, Arthur Waag, der er russisk kyndig, har tolket som stammende fra et forlist russisk krigsskib i Nordsøen. Der er endvidere forskellige steder drevet russisk fabrikerede el-batterier i land.

Der foregår i disse år restaureering af mange kirker i Ribes omegn, således Hviding og V. Vedsted kirker. Seem kirke har netop gennemgået en omfattende restaurering, der sidst drejede sig om restaureering af altertavle og prædikestol, der fandt sted i København. Tillige har kirken fået nyt orgel. Genindvielsen fandt sted den 20. marts.

Pas på parkering i Ribe og husk parkeringsskive. Sidste år var der ca. 600 parkeringsbøder á 150 kr.

Mark og Montre

Anmeldelse

K.

I „Mark og Montre“ 1981 findes en 4-sidet artikel af Arne Hægstad om den uligearmede vægts historie foranlediget ved, at der i Ribe Rådstue-afdeling findes en messingplade med afbildning af Domkirken og indskrift: „De Stadt Ripen in Dennemarcken“ fra ca. 1600. Man har været i tvivl om dens anvendelse, selv om Jacob Helms angiver, at tårnet før nedstyrtningen i 1594 omhyggeligst og

tydeligst er angivet „på en gammel normalvægt“ fra ovennævnte århundrede, som opbevares på rådhuset i Ribe. Vægten er som helhed borte, men messingpladen, som har siddet som endeplade på den korte arm af byens vægt (Kranen), en stor bismervægt, der anvendtes til vejning af tunge genstande og var placeret ved byens havn, er bevaret. (Se billedet på bladets forside.)

I samme hefte findes en artikel af Kirsten Agerbæk om Ribes vandtårn, som har sin særlige bygningshistorie og byggestil tilpasset byens miljø.

Man må håbe, at den må bevares som et led i byens fysiognomi, selv om den ikke længere er i brug.

I heftet for 82 skriver Steffen Stummann Hansen om udgravningen af en vikingetidig bebyggelse kun 1000 m nordvest for Ribes vikingeutgravninger, der er jævnaldrende. Det er kun en enkelt af en hel række af tætliggende bebyggelser på gest-randen ud mod marsken, og målet må være at udforske deres produktionsmæssige og handelsmæssige forhold dels indbyrdes og dels især i forbindelse med Ribe.

Størst interesse knytter sig vel til de talrige Ribe-udgravninger, der er foretaget i tiden 1979-81 af Antikvarisk Samlings ansatte, Stig Jensen og Per Kristian Madsen i forbindelse med projekt „Middelalderbyen“ ledet af Ole Schørring. Det drejer sig om ikke mindre end 19 større og mindre udgravninger, hvorved man havde håbet at finde nye spor fra vikingetidsrummet, men som også sigtede mod udforskning af dannelsen af det særprægede middelalderlige bybillede, hvis hovedtræk kan iagttages

den dag i dag, men som de skriftlige kilder fortæller meget lidt om.

Man har gravet i området nord for vikingeutgravningerne ved Kunstmu-seet og Dommerhuset. Her stødte man på det opfyldte sumpområde Paypøt, der viste sig at strække sig langs Tvedgades nordside og at være en menneskeskabt afgravning, der kunne dateres til ca. 1200, og som var af en langt større udstrækning end først antaget. Også på nordsiden af Saltgade fandtes afgravninger, og selve Saltgade aftegnede sig som en jordbalk. Den derpå grundede teori går ud på, at det afgravede er brugt til bygning af dæmningen over åløbene, et led i en stort anlagt byplan, der omfatter adgangsvej over åen, anlæggelse af mølle og mølledam, befæstning af byen med vandgrave og med slot - en plan så stor, at den kun kan være gennemført ved kongemagt. Vikingelagene, der ifl. de foretagne gravninger må antages at have strakt sig ind i Paypøt, skulle således være bortgravet og ligge i dæmningen, der indeholder ganske betragtelige fyldmængder, hvis kerne imidlertid endnu ikke er undersøgt. Enkelte prøvegravninger ved siden af dæmningen har ikke givet noget resultat.

oooOooo

Jacob A. Riis og Ribe Katedralskole

Jacob A. Riis var ikke glad for skolen. Han siger selv, at han hadede at gå i skole, og til sorg for sin fader, der var overlærer ved Katedralskolen, blev han ikke student, men foretrak at gå i tømmerlære. Alligevel gemte skolegangen i Ribe fornøjelige minder, som han fortæller om i sin bog „The old town“, som R. B. tidligere har bragt uddrag fra.

„The old town“, som R. B. flere gange har bragt uddrag fra. Bogen er iøvrigt oversat af Søren Mulvad.

Jeg har andre steder fortalt om mit første møde med barneskolen hos den

gamle „Hunulv“ og om hvordan hendes skole var. Jeg blev trukket hele vejen derhen af en udkørt tjenestepige og stampe hele tiden imod med hælene fast stemt mod gadens brosten og hylede i vilden sky. Man havde nok underrettet mig for lidt om skolen hjemmefra, for der viste sig ikke nogen troldkælling ved skolens indgang for at tage imod mig og putte mig ned i en tønne, der stod allerbagest i kælderen, hvor der var mest mørkt, og som klappede låget i over hovedet på mig, medens hun hvædede ind gennem spunshullet. Det var den straf, der ventede de uartige drenge i skolen, men de flinke drenge fik

kringler til belønning. Af bare skråk holdt jeg op med at hyle, og pigen slap mig ind i skolegården, hvor der gik en stor so med sine grise. Jeg fik øje på en stor flænge i dens ene øre. Det kom af, at den havde været døven, og så brugte den lange Bastian sin lange saks, som han gik med i bæltet og klip, klip. - Jeg fik ikke klip i øret den eftermiddag, men kringle.

Latinskolen var stadigvæk præget af gammeldags strengthed, men der blæste dog en mildere vind mod en mere moderne undervisning og en lovfæstet styring. Myndighederne lagde større vægt på elevernes forståelse, og skolens uddeling af straf var overladt rektor, der var en skikkelig gammel mand, som det slet ikke passede at give en dreng af spanskrøret, og som i sin godtroenhed ikke gennemskuede alle de kneb, vi drenge gjorde brug af. En angrende hylen lammede øjeblikkelig hans afstraffelse, og han var altid parat til at tro det bedste, trods de krogveje, vore undskyldninger forvildede sig ind på. For lige meget, hvor stærkt en drengs sjæl længes efter retfærdighed, så vil hans krop altid stritte imod.

Som sanglærer havde vi Domkirkens organist. Han var en håbløs gammel pebersvend uden et ordentligt hjem og uden egne sønner, og vi regnede ham som lovlige skydeskive for vore drillerier. Det var ikke til at forstå, at lysesaksen altid spruttede i hans timer, at der i pianoet ofte var mus, der i sangtimerne udløste uventede akkorder, og at svampen ved den sorte tavle altid foretog mærkelige luftture som en vildfarende fodbold, så snart organisten skrev på tavlen og vendte ryggen til klassen.

Det var ved sådan en lejlighed, han engang pludselig vendte sig om og greb mig i med svampen at tage sigte mod hans paryk, at han skred til handling og omgående trak mig op til rektor med corpus dilecta i hånden og overgav mig til hans nåde.

Rektor rejste sig mekanisk fra sit bord med de mange papirer, og da døren var lukket, åbnede han et skab for at vise mig stokken, som stod der. Så trådte han tæt hen mod mig

og sagde alvorligt, idet han pegede på svampen:

"Hvad er det for noget?"

"Det er tavlesvampen, hr. rektor." svarede jeg, "den lå på gulvet, og jeg sparkede til den, sådan, og så røg den op mod tavlen og tilbage igen, men Niels han..."

"Hva' med Niels?" Rektor var meget interesseret, "Hvad lavede Niels?"

"Han kiksede den - sådan - og den landede derhenne foran Hans."

"Og hvad så med Hans?" Rektor gned hænderne.

"Hans, han sendte den derover til Peter, men Peter trådte på den, så den skiftede retning over til Anders, og han..."

Vi fløj begge to gennem værelset i hælene på den omflakkende svamp så hurtigt som rektors gigt tillod det, indtil vi nåede enden. "Så kom den tilbage til mig," forklarede jeg, "og jeg skulle lige til at fyre den af, da..."

"Nå, du skulle lige til at fyre den af, da..."

"Hva' med Niels?" Rektor var meget interesseret. Hvad lavede nu Niels?"

"Han kiksede den - sådan, og den landede derhenne foran Hans."

"Og hvad så med Hans?" Rektor gned hænderne.

"Hans, han sendte den derover til Peter, men Peter trådte på den, så den skiftede retning over til Anders, og han..."

Vi fløj begge to gennem værelset i hælene på den omflakkende svamp så hurtigt, som rektors gigt tillod det, indtil vi nåede enden. "Så kom den tilbage til mig," forklarede jeg, "og jeg skulle lige til at fyre den af, da..."

"Nå, så du skulle lige til at fyre den af."

"da organisten vendte sig om og greb mig."

Rektor gned ikke længere hænder. Et helt minut stod vi stille og så

Rektor på skolen var fra 1844 til 74 professor Carl Bendtsen. Han karakteriseres ellers som tilhænger af en stram skoledisciplin. Jacob Riis frekventerede skolen i årene 1860-65.

alvorligt på hinanden, men jeg syntes, der var anelsen af et smil i hans øjenkrog, da han sagde:

"Jeg håber, du har forstået, at det er en svamp, og gå så ned til timen i klassen og fortæl organisten, at du tog fejl af, at det var en bold, gå så."

Det lod jeg mig ikke sige to gange, men med mindre mine øren bedrog mig, hørte jeg en kluklatter bag døren, da jeg lukkede den efter mig.

Så lidt som rektor fandt behag i rollen med at klø drengene, hadede han endnu mere gemenhed hos dem. Det var hans opdagelse af tegn derpå hos mig, der fra hans hånd forskaffede mig min største og grundigste straffelse i hele min skoletid.

Hans og jeg stredes uophørligt om pladsen ved siden af klassens duks, når vi sluttede kreds, og vi var kommet i slagsmål, som var uafgjort, da klokken var ved at skulle kalde os ind til timen. Opflammet ved udsigten til sejr fandt Hans på den udvej at stille uret tilbage, så vi kunne blive længere ude. Uret stod i vort klasseværelse, så det var let nok gjort, men i sin ivrighed glemte han al klogskab og satte den tre kvarter tilbage, så overhøringen først kunne begynde, når den skulle slutte. Det førte selvfølgelig til, at der kom en undersøgelse i gang, og den skyldige blev fundet. Det var en streng, der fortjente den strengeste straf, idet den på én gang både var uredelig og dum, og Hans fik ordre til at vente til efter skoletid.

Nu skete der det, at jeg skulle låne en bog i biblioteket, der lå lige ved siden af det lokale, hvor Hans netop da hylede højt under Mester Eriks tunge slag. Jeg vil ikke prøve på at forsvare min opførsel. Jeg foragter den, men sandsynligvis var det nederlag, jeg knebet var undsluppet, medvirkende årsag. Jeg listede mig hen til døren og lyttede, idet jeg rigtig tarveligt frydede mig over hans situation. Jeg pressede mit øre tæt op til nøglehullet for bedre at kunne høre og lænede mig derved ind mod døren med hele min vægt. Jeg havde ikke set, at døren ikke var rigtig lukket, og pludselig sprang den op, og jeg tumlede ind i det andet værelse med armene fulde af bøger og lige

foran fødderne af rektor og lå der og sprællede.

Han sendte mig et forbløffet øjekast og holdt et øjeblik inde med løftet stok og forstod. Et udtryk af alvorlig afsky bredte sig over hans ansigt. Han slap Hans og greb mig og tildelte mig halvdelen af de slag, der endnu manglede af den afbrudte afstraffelse. Hans fik hævnnet sig. Jeg kan endnu se ham stå henne i kroen med lukkede øjne for ikke at komme til at grine. En yderligere årsag til ophidselse var udtrykket i hans ansigt af forarget uskyldighed ved afsløringen af en sådan lavhed, som om han . . . uh.

Seem skov var et vildnis af hasselbuske, som specielt var reserveret latinskole drengene på lørdagseftermiddage, eller når de havde månedslov. Månedslov var en fri eftermiddag, som skolen selv kunne vælge én gang om måneden, hvis det var gået godt i skolen. Så gik en deputation af de ældste drenge til rektor med en bemærkning om, at det den dag var dejligt vejr til at lege i. Imens stod resten af os med bankende hjerter, og hvis giften ikke lige netop plagede ham, plejede han at sige: "Ja I må have fri", og hvis det var om efteråret, startede vi hjem efter vore botaniserkasser og spaderestokke med de krumme håndgreb for at drage til skovs. Kassen skulle bruges til at komme nødder i, og stokkene tjente et dobbelt formål. De skulle bruges som vandringsstave på hjemvejen, for skoven lå 4 km væk; og for det andet kunne de ikke undværes til at trække grene ned med. Hasselbuskene groede i skovens halvmørke, og de fleste af dem var store nok til at klatre op i, men nødderne sad på de tyndeste og længste grene, som kun kunne nås og plukkes, når de blev trukket ned. Det var artige løjer fyldt med masser af situationer til at gøre det spændende og med en håndgribelig kontant belønning, der var til at føle på i form af de plukkede nødder. Forsyningen blev gemt og varede ofte til efter jul. Vi havde ikke andre nødder. Valdnødder var for dyre og spiselige kastanjer kendte vi ikke. - Jeg kan ikke se andet, end at livet på latinskolen ikke kunne være ret meget værd uden disse nøddeture.

(Fortsættes.)

Ripenser-Samfundets organisation.

Formand og redaktør:

Lektor Anton Karkov (st. 25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup,
tlf. 01-628638.

Næstformand:

Universitetslektor, dr. med. Ole Marker (st. 54), Frejasvej 99, 3600
Frederikssund, tlf. 02-312552 eller 01-394466 lok. 22.

Kasserer:

Civilingeniør, HD Carl Rise Damkjær (st. 51), Adelgade 47 st., 1304
København K, tlf. 01-131210.

Sekretær:

Overlærer Poul Noer (real 42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted,
tlf. 02-291443.

Redaktionssekretær:

Reklametegner Dorte Lund (st. 53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm,
tlf. 02-814617 eller 01-152535.

Arrangementsudvalgsformand:

Tandlæge Agnes Rise Damkjær (st. 51), Adelgade 49 4. s., 1304 Kbh. K,
tlf. 01-131210.

Kontaktmand til Repræsentantskabet:

Cand. interpret. Inger Olesen (st. 54), Fasanvænget 143, 2980 Kokkedal,
tlf. 02-247382.

Arkivar:

Civilingeniør Bjarne Sørensen (st. 71), Slagkrogen 90, 5220 Odense SØ,
tlf. 09-157076.

Menigt bestyrelsesmedlem:

Sekretær, cand. jur. Kirstine Nørr (st. 54), Klintevej 12, Bløvstrød,
3450 Allerød, tlf. 02-274387.

1. bestyrelsessuppleant:

Assistent Kirsten Grünfeld (st. 62), Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød,
tlf. 02-276308.

2. bestyrelsessuppleant:

Stud. theol. Anne Marie Lund (st. 79), Borchs Kollegium, St. Kannike-
stræde 12, 1169 København K, tlf. 01-124865.

1. revisor:

Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Larsen (real 65), Sønder Boule-
vard 34 1. s. th., 1720 København V, tlf. 01-211625.

2. revisor:

Assistent Hans J. Nielsen (real 66), Topperne 15/22, 2620 Albertslund,
tlf. 02-610747.

Revisorsuppleant:

Stud. jur. Merete Kørstein (st. 76), Webersgade 50, 2100 København Ø,
tlf. 01-387234.

Arrangementsudvalg:

Agnes Damkjær (formand), Karkov, Kirstine Nørr og Sørensen.

Instruksudvalg:

Ole Marker (formand), Damkjær, Karkov og Inger Olesen.

Legatudvalg:

Carl Rise Damkjær (formand), Bjarne Sørensen (1. sekretær), Ole Mar-
ker (2. sekretær) og Agnes Damkjær (suppleant).

Redaktionsudvalg:

Karkov (formand), Dorte Lund og Kirstine Nørr.

Aspiranter til studentereksamen 1983



1. Niels Bundgaard, Feilbergvej 15, Darum, 6740 Bramming.
2. Søren Eriksen, Godthåbsparken 18, 6740 Bramming.
3. Alice Ebbesen Fuglsang, Sønderhedevej 32, Gånsager, 6780 Skærbæk.
4. Marianne Nørgaard Hansen, Skovlykkevej 2, Tiset, 6510 Gram.
5. Joan Jacobsen, Tværsigvej 18, 6740 Bramming.
6. Birgitte Kargo, Hillerupvej 6, Sdr. Farup, 6760 Ribe.
7. Helle Larsen, Søndermarken 34, 6690 Gørding.
8. Claus Petersen Lundtofte, Vestergade 2, Arnum, 6510 Gram.
9. Karen Busch Nielsen, Grønnegade 27, 6760 Ribe.
10. Lisa Nielsen, Ørstedvej 7, 6760 Ribe.
11. Lone Baggergaard Petersen, Studiegården, Skyttevej 33, 6760 Ribe.
12. Tove Hedegaard Rasmussen, Alsædtægten 12, Darum, 6740 Bramming
13. Michael Scheel, Violvej 55, 6650 Brørup.
14. Bent Schmidt, Østergade 33, 6510 Gram.
15. Susanne Schmidt, Byagervej 78, 6650 Brørup.
16. Elsebeth Klitgaard Simonsen, Rosenalle 7, 6760 Ribe.
17. Ingrid Søjting, Slotsvej 23, 6510 Gram.
18. Inge-Vibeke Bjerre Sørensen, Plantagevej 5, 6740 Bramming.
19. Sanne Gad Thysen, Gyvelvej 58, Åved, 6780 Skærbæk.
20. Lisbeth Warrer, Fengers Alle 5, 6740 Bramming.
21. Anette Vejrup, Plougstrupvej 103, 6771 Gredstedbro.
22. Helene Wonsbek, Grønnegade 27, 6760 Ribe.
23. Hans Henrik Andersen, Svankærvej 29, 6760 Ribe.
24. Pia Andersen, Sønderbyvej 1, 6510 Gram.
25. Bente Maimburg Bennedsen, Sønderportsgade 29, 6760 Ribe.
26. Christian C. Christensen, Birkealle 8, 6740 Bramming.
27. Gitte Egebjerg Ibsen, Falkevej 29, 6740 Bramming.
28. Alice Fabrin Jakobsen, Bordingsvej 7, 6760 Ribe.
29. Ina Holm Jensen, Mejsevej 15, 6740 Bramming.
30. Steen Føge Jensen, Bordingsvej 17, 6760 Ribe.
31. Lis Johannsen, Varming Vesterby 4, 6760 Ribe.
32. Hanne Høy Kristensen, Storegade 21, 6740 Bramming.
33. Helle Lillesøe, Ribevej 29, Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
34. Pia Annette Lundgaard, Dalshøjvej 8, 6740 Bramming.
35. Ann Nedergaard, Åttevej 12, 6683 Føvling.
36. Niels Erik Nielsen, Tangevej 9, 6760 Ribe.
37. Susanne Kragh Nielsen, Studiegården, Skyttevej 33, 6760 Ribe.
38. Lone Bøj Petersen, Præstegårdsvej 2, Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
39. Laila Svendsen, Enderupvej 40, Hviding, 6760 Ribe.
40. Kirsten Sørensen, Spættevænget 1, 6760 Ribe.
41. Pia Thyssen, Roagervej 378, 6760 Ribe.
42. Dorthe Vestergaard, Vesterlundvej 30, Høm, 6760 Ribe
43. Bjarne Gylling Andersen, Jernvedvej 6, 6771 Gredstedbro.
44. Dorthe Carmen Andersen, Møllebakken 1, 6683 Føvling.
45. Ole Arrendtorp, Nederdammen 19, 6760 Ribe.
46. Annette Sjøgren Barrett, Egebæk gl. skole, Ribevej 2b, 6760 Ribe.
47. Carsten Bo Christensen, Nygårdsparken 14, 6740 Bramming.
48. Søren Ellegaard, Broager 14, Ø. Vedsted, 6760 Ribe.
49. Charlotte Hansen, Ø. Vedstedvej 74, 6760 Ribe.
50. Per Hansen, Gammelmosevej 8, Obbekjær, 6760 Ribe.
51. Kirsten Thordahl Hinge, Kirkepladsen 1, 6660 Lintrup.
52. Lars Iversen, Grønnegade 27, 6760 Ribe.
53. Karin Alnor Jensen, Kongevej 202, 6510 Gram.
54. Lone Kraus, Skolekobbøl 3, 6510 Gram.

54. Mette Junker Krog, Gravsgade 34, 6760 Ribe.
55. Doris Skov Larsen, Elmevej 19, 6650 Brørup.
56. Estrid Madsen, Ved Bavnehøj 16, 6683 Føvling.
57. Ole Mathiesen, Mæglergade 4, 6740 Bramming.
58. Anne Paasch, Tjørnebakken 15, 6510 Gram.
59. Asger Grevat Petersen, Sct. Clementsgade 5, 6760 Ribe.
60. Jan Nørgaard Poulsen, Havedal 3, 6760 Ribe.
61. Grete Brunsgaard, Østervej 10, Kalvslund, 6760 Ribe.
62. Ingegerd J. Christensen, Nattergalevænget 20, 6760 Ribe.
63. Hans Ejner Christiansen, Hygumskovvej 8, Hygumskov, 6630 Rødding.
64. Hans Jakob Eriksen, Skolekobbel 27, 6510 Gram.
65. Bent Gabelgaard, Skipperkobbel 16, 6510 Gram.
66. Finn Daunus Gormsen, Højgade 14 a, 6630 Rødding.
67. Lyng Heather Grann, Ribevej 85, 6771 Gredstedbro.
68. Anna Boel Hansen, Ribevej 75, Sejstrup, 6771 Gredstedbro.
69. Lars Henrik Hansen, Falkevej 8, 6760 Ribe.
70. Annette Høholt, Falkevej 13, 6760 Ribe.
71. Berith Gade Jensen, Majsmarken, 23, 6771 Gredstedbro.
72. Kim Rene Jensen, Blæsbjerg 3, 6510 Gram.
73. Rene Elley Karpantschof, Vilslevvej 36, 6771 Gredstedbro.
74. Kim A. H. Kristensen, Nørrebyvej 18, St. Darum, 6740 Bramming.
75. Jan Madsen, Vimtrupvej 15, 6660 Lintrup.
76. Torben Markussen, Bregnegårdsvej 10, 6630 Rødding.
77. Kirsten Lone Melgaard, Ribevej 32, 6683 Føvling.
78. Lone Fischer Mikkelsen, Majsmarken 13, 6771 Gredstedbro.
79. Mette Stensig Nielsen, Gl. Tornumvej 2, 6660 Lintrup.
80. Helle Peltonen, Tjørnebakken 29, 6510 Gram.
81. Hardy Allan Påskesen, Drost Pedersvej 16, 6760 Ribe.
82. Jette Schultz, Fællesmarksvej 7, Stenderup, 6683 Føvling.
83. John Sørensen, Seemvej 7, 6760 Ribe.
84. Gurli Thøgersen, Ribevej 60, 6683 Føvling.
85. Conny Bruun Asmussen, Skolekobbel 33, 6510 Gram.
86. Anette Boysen, Højrupvej 9, 6510 Gram.
87. Jette Brabrand, Høvænget 2, 6760 Ribe.
88. Nina Sibylle Dam, Strengvej 37, Lustrup, 6760 Ribe.
89. Christian Hundebøl, Hygummark 1, 6630 Rødding.
90. Jørgen Schmidt Kristensen, Syrenvej 19, Hviding, 6760 Ribe.
91. Inger Marie Nielsen, Hedebovej 37, Birkelev, 6780 Skærbæk.
92. Poul Beck Nielsen, Obbekærvej 16, 6760 Ribe.
93. Helle Block Petersen, Falkevej 35, 6740 Bramming.
94. Kristian Berg Sandvej, Helletvej 1, Grønbæk, 6630 Rødding.
95. Ejnar Schultz, Harrebyvej 25, 6510 Gram.
96. Pia Sørensen, Knorborgvej 3, Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
97. Martin Thøfner, Svankærvej 8, 6760 Ribe.
98. Annette Schack Aarhus, Roagervej 220, 6760 Ribe.
99. Ellen Margrethe Dahl, Storegade 28, 6780 Skærbæk.
100. Annette Jacobsen, Vasevej 14, Gånsager, 6780 Skærbæk.
101. Britta Skou Karstens, Østerlundvej 25, Gånsager, 6780 Skærbæk.
102. Jens Oluf Lasthein-Madsen, Harevej 35, Egebæk, 6760 Ribe
103. Signe Lund, Ribevej 48, Tobøl, 6683 Føvling.
104. Helle Langhede Olsen, Sønderhedevej 57, Gånsager, 6780 Skærbæk.
105. Anita Kielgast Poulsen, Østerlundsvej 29, Gånsager, 6780 Skærbæk.
106. Lis Rosenberg, Bøgevej 14, 6780 Skærbæk.
107. Jens Juhl Søberg, Sønderportsgade 23, 6760 Ribe.
108. Lena Thyssen Warming, Gånsagervej 7, 6780, Skærbæk.

Ripenser-Samfundet ønsker de vordende studenter al mulig held og lykke med den forestående eksamen.

Nye medlemmer

- u.år Tove Marthinsen, Korsbrydregade 3o, 2., 676o Ribe
 R.23 Pressefotograf Olaf Kjelstrup, P. Bangsvej 139, 4., 2oo0 Kbh.F
 R.24 Fru Asta Kjelstrup, do do do
 R.33 Ellen Have, f. Petersen, Tangevej 18, 676o Ribe
 S.45 Karla Porsgaard, f. Andersen, Trøjelsvej 37, 676o Ribe
 S.48 Carl Chr. Mouritzen, Randersvej 13, 837o Hadsten
 R.6o Ernst Jensen, Gedeager 12, Ø.Vedsted, 676o Ribe
 S.61 Lis Bonne Plummer, f. Bohn, 124o5 Anjou Drive, Vernon BC, VIB IN5
 Canada

Ripenser-Samfundet byder de nye medlemmer
 hjerteligt velkommen i foreningen.

Nye adresser

- S.25 Grosserer Aage Jørgensen, Vordingborggade 5, st.v. 21oo Kbh.Ø
 S.3o Tandlæge Erik Westergaard, Strandmøllevej 11, 6oo0 Kolding
 R.43 Lægesekretær Ruth Daugaard, f. Peters, Dalbygade 61, 1 6oo0 Kolding
 S.46 Major Bendt Bennedsen, Falkevej 4, 4892 Kettinge
 R.49 Birthe Thomsen, Møllen, Gummesmarkvej 2o, 674o Bramming
 S.53 Korrespondent Bibbi Dokkedal Petersen, f. Nielsen, Bjørnkærvej 9
 8471 Sabro
 Grosserer Hans Erik Pedersen, Nørretorp 1o4, Gjellerup, 74oo Herning
 S.54 Cand.pæd. Hans P. Jepsen Hemmet, Clausens -Alle 21, 525o Odense SV
 R.56 Tandtekniker Lise Kofod, Egelunden 93, 67oØ Esbjerg
 S.58 Skoleinspektør Ole Andreasen, Tiphedevej 25, 6823 Ansager
 S.61 Akademiingeniør, HD, Flemming Boysen, Åbrinken 223, 283o Virum
 Socialrådgiver Elly Skjødt, Klostergade 3, 42oo Slagelse
 S.62 Lærer Elin Kjeldgaard Hansen, Mosevej 2A, Lyø, 56oo Fåborg
 S.63 Læge Ib Koldbæk, Storegade 13o, 656o Sommersted
 S.64 Læge Allan Brockhattingen, Jægergårdsgade 71, 1., 8oo0 Århus C
 Direktør Max Lykke Kristensen, Otterup Hotel, 545o Otterup
 S.67 Cand.polit. Per Vejrup Hansen, Thurøvej 9, st.v., 2oo0 Kbh.F
 Cand.merc. Christian Kaasen, Højgårdstøften 3o2, 263o Tåstrup
 S.7o Civilingeniør Peter Finnerup, Åfaldet 16, 273o Herlev
 S.71 Læge Kirstine Bladt, f. Schmidt, Tranevangen 5, 676o Ribe
 Arkitekt Niels Pinborg, Drost Pedersvej 16, 576o Ribe
 Flemming Wilhelmsen, Bjergbakkevej 186, 26oo Glostrup
 Akademiingeniør Jens Kristian Ørnskov, Thulevej 119, 67oo Esbjerg
 S.72 Lærer Anette Aagaard Hansen, Havremarken 6, 8363 Hørning
 Stud.theol. Peter Seeberg, Røddingvej 4, Brandstrup, 651o Gram
 S.73 Dyrslæge Gunnar Eggert Gram, Eliassensvej 5, 1., 6oo0 Kolding
 Stud.mag. Birte Jeppesen, Skovgårdsparken 52, 7o8o Bjørkop
 S.75 Marketingass. Ulla Marie Prip Canaan, Tudskevej 23, 272o Vanløse
 Per Frank Kristensen, Nyringen 26, 2.mf., 824o Risskov
 Stud.mag. Bitten Salomonsen, f. Iversen, St.Lukas Kirkepl.8, st.h.
 8oo0 Århus C
 Stud.tech. Ib Chr. A. Thomsen, Herninggade 15, 1.v., 21oo Kbh.Ø
 Stud.vet. Randi Worm, Herrestrup Alle 13-15, 25oo Valby
 S.76 Sygeplejeelev Annetette Højlund, Vordingborggade 6K 21, 21oo Kbh.Ø
 Bibliotekarstud. Susanne Jensen, Stadionvej 11, 676o Ribe
 Ejvind Nielsen, Boulevarden 7o, 3.h., 22oo Kbh.N
 Stud.jur. Hans Lindstrøm Svendsen, Vordingborggade 6K 21, 21oo Kbh.Ø

- S.77 Civiløkonom Lone Skriver, Lyøvej 20, 1.mf., 2000 Kbh.F.
- S.78 Sygeplejerske Susanne Nielsen, f. Kristensen, Hesteløkken 3, 6510 Gram
Erling Lorentzen, Gl. Kongevej 11, 7100 Vejle
Erik Bang Mortensen, Hjallesgade 11, lejl. F4, 5260 Odense S
Susan Porsgård, Industrivej 1, 4534 Hørve
- S.79 Lars Kruse Bernbom, Vesterfælledvej 65, 1.h., 1750 Kbh.V
Hans Chr.Hoeck, Niels Bohrs Alle 23, vær. 1026, 5230 Odense N
Per Bjørn Føge Jensen, Bystævnevej 53, 5200 Odense V
Jacob Jørgen Larsen, Pablingedosseringen 38, 1.v., 2200 Kbh.N
Jens Kristoffer Nielsen, Gøteborg Alle 14,3A, 8200 Århus N
- S.80 Inger Marie Møller, Jernbanegade 2, 2., 6650 Brørup
Anne-Hilda Eilrich, Daddellunden 18, 2.h., 6705 Esbjerg Ø
Karen Petersen, Kapelvej 13, 2.h., 2200 Kbh.N
Bodil L. Johansen, Rødding Højskole, 6630 Rødding
Lars J. Nissen-Schmidt, Søborg Hovedgade 153, 3.v., 2800 Søborg
Thorkild Poulsen, Rymarksvej 142, 2.h., 2100 Kbh.Ø
Vivi Mia Tinglund, Vesterfælledvej 65, 1.h., 1750 Kbh.V
Lars Geil, Skovskolen, Nødebøje 77A, 3480 Fredensborg
Nanna T. Mortensen, Frederiksberggade 7, Kl IV, 8600 Silkeborg
- S.81 Michael Thulstrup, Snogegårdsvej 1, 2.mf., 2820 Gentofte
Anne Katrine Hansen, Sortebrødregade 18, 2., 6760 Ribe
Lene Hennings, Vasevej 10, 6780 Skærbæk
Susanne Uldall Juhl, JPE Hartmanns Alle 23, 2500 Valby

Afsluttet 1. april 1983. P. Noer.

Angående henvendelse til Ripenser-Samfundet og dets blad

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind- og udmeldelser kontaktes sekretæren. Adresseændringer kan IKKE meddeles på girokortet, men må meddeles sekretæren direkte. Husk at opgive årgang og evt. tlf.nr. Sekretær er overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf. 02-29 1443.

Ekstrabidrag til R. S. og bidrag til R. S.'s dimittendlegat kan ikke indbetales på girokortet for kontingentindbetaling, den er EDB-styret, men

må indsendes særskilt til kassereren, civil ing. Carl Rise Damkjær, Adelgade 47, 1304 Kbh. K. Postgiro 1 06 66 76.

Vedr. bladets indhold og indlæg til bladet kontaktes redaktøren eller et medlem af redaktionsudvalget. Indlæg er meget velkomne. Sidste frist for indlæg til næste nr. er 15. aug. Næste nr. af bladet udkommer omkring 1. okt. 1983. Ansvarlig redaktør: lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 86 38.

---000000---





HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, el'ler bare en æske
visitkort.



**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**




RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 16
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Tlf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bkendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

RIBE KAMMERKOR

på kassettebånd, 60 kr. hos
domorganist Mogens Melbye,
Grønnegade 19, 6700 Ribe.

Tlf. 05-42 26 26

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL

Mellemdammen 17

6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Præstegade . Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 . Telegram-adr.: Ribegods Danmark . Telex 50560 . Tlf. (05) 42 02 55 . Giro 18307

RIPENSER-SAMFUNDETS

jubilær

service 1983

Indbydelse

Alle nævnte jubilærer 1983 samt alle tidligere og nuværende lærere ved Ribe Katedralskole inviteres herved sammen med de nye studenter til Ripenser-Samfundets jubilærreception på skolen den 17. juni umiddelbart efter translokationen. Receptionen foregår i skolens nye festlige lokaler, hvor holdene kan finde sammen om småborde, og man kan iøvrigt få lejlighed til at bese hele skolen med dens mange nyindretninger.

Ripenser-Samfundets bestyrelse glæder sig til at se alle jubilærer ved dette højt skattede arrangement, der vil være en passende optakt til en efterfølgende jubilæarfrokost sammen med årgangen.

For hvert enkelt jubilærhold er udpeget en kontaktperson, som modtager henvendelser vedrørende holdets eget jubilærrangement.

Vel mødt og på gensyn!

RIPENSER-SAMFUNDET



HUSKER DU DEN GADE - KAN DU HØRE URETS SLAG -
MELDE DIG HVER MORGEN, DET ER ATTER SKOLEDAG ...

70-års jubilarer

Studenter 1913:

1. Fhv. rektor Aksel N. Strehle, Kristen Kolds Vej 33, 8230 Åbyhøj.
Tlf. 06-154396

Realister 1913:

1. Ester Valentin Sørensen (f. Høst), Ved Eltham 11 1., 2900 Hellerup.
Tlf. 01-294251

Der har ikke kunnet efterspores flere af denne årgang.

65-års jubilarer

Studenter 1918

1. Læge J. Christen Agerbæk, Sviegade 20, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 18 20
2. Sognepræst Jens Lind Høgsgaard, Mykervej 1, 6392 Bolderslev
Tlf. 04-64 64 14
3. Direktør, civ.ing. Jens Christian Jensen, Holmegårdsparken
22 III tv., 2890 Kokkedal. Tlf. 03-24 79 22
4. Fhv. overass. Elisabeth Daugaard Peters, Korsbrødregade 13,
6760 Ribe. Tlf. 05-42 11 75
5. Civ.ing. Poul Vyff, 1730 SW 21st Street, Ft. Lauderdale,
30315, U.S.A. (sommer: Reverdilsgade 6, 1701 Kbh. V. *apd 1985*)
Tlf. 01-71 87 97)

(ikke nævnte lever ikke længere)

Kontaktperson: Fhv. Overass. Elisabeth Daugaard Peters (nr. 4)

Realister 1918

1. Gudrun Johanne Christensen, Dagmargården, 6760 Ribe.
2. Aagot Kielberg (f. Lange), Syrenvej 3, 4180 Sorø. Tlf. 03-633296

Der har ikke kunnet opnås forbindelse med resten af holdet.

Lad Ripenser - Samfundet bringe en hilsen til skolen ved translokationen den 17. juni. Skænk et bidrag til det særlige fond til dette formål. - Se nærmere herom side **48**

60-års jubilarer

Studenter 1923

1. Sagfører Martin K. Boel, Søndergade 13, Fjerritslev, 9690 Fjerritslev.
Tlf. 08-211103
2. Cecilie Poulsen (f. Lassen), Bekkasinvej 62, 7200 Grindsted.
3. Seminarielektor Palle Nielsen, Lyngbyvej 32 E, 2100 København Ø.
Tlf. 01-299302

Der har ikke kunnet opnås forbindelse med resten af holdet.

Realister 1923

1. Elsa Klingenberg (f. Andersen), Østergade 15, 5610 Assens.
Tlf. 09-712134
2. Theodor Christensen, Sct. Clemensgade 7, 6760 Ribe.
Tlf. 05-421051
3. Astrid Dau, Sønderportsgade 26, 6760 Ribe.
Tlf. 05-420473
4. Aage Gravesen, udvandret til Alaska.
5. Ejnar Hansen, er ikke fundet.
6. Gerda Kjelstrup (f. Hansen), Ved Lindevangen 264, Kbh. F.
Tlf. 01-864211
7. Inger Pedersen (f. Hansen), Sortedam Døssering 59 G 2. th. Kbh. Ø.
Tlf. 01-351909
8. Knud Oluf Heiberg, afgået ved døden.
9. Elisabeth Billund (f. Hjort), Søndergade 1, 8700 Horsens.
Tlf. 05-625626
10. Caj Jensen, afgået ved døden.
11. Andreas Jespersen, afgået ved døden.
12. Pres. fot. Olaf Kjelstrup, P. Bangs Vej 139.
Tlf. 01-714648
13. Lilly M. Larsen, Hundegade 40, 6700 Ribe.
Tlf. 05-421392
14. Ejnar Lind, afgået ved døden.
15. Aage Manich, afgået ved døden.
16. Erik C. Møller, er ikke fundet.
17. Arkitekt Haakon Norrild, Søgårdsvej 6 C, 2820 Gentofte.
Tlf. 01-654802
18. Sproglærer Herman Nønneche, Snerlevej 4 st., 6000 Kolding.
Tlf. 05-523223
19. Povl Okholm, afgået ved døden.
20. Ellen Møller Jensen (f. Quedens), Dr. Abildgårds Allé 14 4., 1955
Kbh. V. Tlf. 01-354189
21. Helene Rosendahl, er ikke fundet.
22. Ralf Thorslund, Brøndbyvænge 15, 2650 Hvidovre.
Tlf. 01-752039
23. Elinor Wagn Rasmussen (f. Tønnesen), Frederiksberg Allé 59 1.
1820 Kbh. V. Tlf. 01-224612

Kontaktperson: Sproglærer Herman Nønneche (nr. 18).

GULDBRYLLUP

60-års realistjubilær, pressefotograf
Olaf Kjelstrup og fru Asta (født
Grotrup) kan den 2. juli fejre, at de
har holdt sammen et halvt århundrede.
R.S. hylder dem og ønsker til lykke.

VIVAT!

55-års jubilærer

Studenter 1928

1. Fru Laura Marie Øvre (f. Andersen), Fruebjergvej 4, 2100 København Ø. Tlf. 01-20 41 98
2. Pastor Peter Fenger, Amagerbrogade 18, 2300 København S. Tlf. 01-95 06 35
3. Tandlæge Nina Skov (f. Fogh-Nielsen), Spanien Benidorn?
4. Insp. Thiel H. Grosbøl, Frugtparken 36, 2820 Gentofte. Tlf. 01-65 37 98
5. Fru Hanne Levin Lillelund (f. Levin Hansen), Zentavej 14, 9260 Gistrup. Tlf. 08-31 43 42
6. Fru Karen Margrethe Rüdinger (f. Herchend), Høyrups Allé 1, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 70 29
7. Generalmajor H.A.I. Pedersen, Marielystvej 3, 6100 Haderslev Tlf. 04-52 71 82
8. Overlærer Kristian Winding Pedersen, Platanvej 6, 7500 Holstebro. Tlf. 07-42 31 03
9. Svend P. Christensen. Adressen uoplyst.
10. Civ.ing. Ebba Dorthea Jespersen (f. Grue), Holmekrogen 35, 2830 Virum. Tlf. 02-85 32 54
11. Amsforvalter Kornelius Lauridsen, Vestervang 12, 8660 Skanderborg. Tlf. 06-52 08 10

Ikke opførte 5 kammerater lever ikke.

Kontaktperson: Generalmajor H.A.I. Pedersen (nr. 7)

Realister 1928

1. Fru Louise Hansen (f. Andersen), Firkløvervej 16, 8240 Risskov. Tlf. 06-17 88 66
2. Fru Anna Blom Nielsen (f. Blom), Sct. Laurentiigade 7, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 07 37
3. Fru Edith Duelund (f. Clemmesen) afgået ved døden.
4. Fru Dagny Aakjær Ravn (f. Damsgaard), Hyldebakken 5, 2650 Rødovre. Tlf. 01-75 10 81
5. Fru Inga Kromann Hansen (f. Frederiksen), Dr. Dagmars Vej 12, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 06 39
6. Agner Hansen (adressen ubekendt)
7. Skolepsykolog Kirsten Bojsen (f. Hygum), Danasvej 38, 4700 Næstved. Tlf. 03-72 13 76
8. Fru Inger Andresen (f. Jacobsen), Ramsherred 44D, 6200 Åbenrå. Tlf. 04-62 20 69 (sommer: Varnæsvej 143, Hostrupskov, 6200 Åbenrå. Tlf. 04-66 32 92)
9. Pantefoged Harald Lambertsen, Tingparken 56, 7200 Grindsted Tlf. 05-32 28 43
10. Fru Dorthea Juul Jepsen (f. Lassen), Fåborgvej 139, 6753 Agerbæk. Tlf. 05-19 60 79
11. Skibsfører Harald Skov Lassen, Espely 56, 2610 Rødovre. Tlf. 01-70 83 56
12. Fru Ruth Vibæk (f. Lindrup), Classensgade 62 I. tv., 2100 København Ø. Tlf. 01-42 75 17
13. Bankfuldm. Jens Lund, Holmevej 14, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 09 92
14. Maskinmester Gustav Mahler, Mimersgade 96 III, 2200 Kbh. N Tlf. 01-81 95 70

15. Fr. Tove Micheelsen, Ryparken 64 II, 2100 København Ø.
Tlf. 01-29 40 75
16. Bankfuldm. Bent Nors, Fritz Sybergs Vej 10, 8270 Højbjerg.
Tlf. 06-27 06 68
17. Fr. Helene Petersen afgået ved døden.
18. Fru Anne Marie Brinck (f. Petersen), Fiskergade 4, 6760
Ribe. Tlf. 05-42 00 95
19. Afd.leder Johannes Stieper, Irmelinsvej 16, 2800 Lyngby.
Tlf. 02-87 31 16
20. Salgschef Poul Strøbech, Judithsvej 15, 2900 Hellerup.
Tlf. 01-61 46 27
21. Skolesygeplejerske Elisabeth Tang (f. Tranberg), Frederiks-
borgvej 54, 4000 Roskilde. Tlf. 02-35 04 31

Kontaktperson: Fru Anna Blom Nielsen (nr. 2)

Hilsen til skolen

Ripenser-Samfundet bringer hvert år på medlemmernes og jubilarenes vegne en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en student. Gaven ydes af et fond, som RS opretholder til dette formål. Bestyrelsen har netop skænket kr. 2.700,- til fondet. Sidste års jubilarer fulgte traditionen pænt op, og vi håber, at også dette års jubilarer vil være med.

Sætter du pris på Ripenser-Samfundets arbejde bl.a. med denne "jubilær-service" så betänk fondet med et beløb - stort eller lille - til fondet. Beløbet sendes til kassereren:

Civilingeniør Carl Rise Damkjær
Adelgade 47, 1304 København K
Giro 1066676 bedes mærket
"JUB. GAVE"

50 -års jubilarer

Studenter 1933

1. Einar Vilhelm Birkedal Balslev, Grønnevej 129B, 2830 Virum.
Tlf. 02-85 55 40
2. Villy Finnerup, Bernstorffsvej 84 II, 2900 Hellerup.
Tlf. 01-61 21 71
3. Gunner Johnsen, Bakkevænget 8, 6800 Silkeborg. Tlf. 06-81 87 55
4. Ebbe Thestrup Pedersen, Brøndlund Alle 18, 2900 Hellerup.
Tlf. 01-62 72 26
5. Christian Siersbæk, Hygummark 11, 6630 Rødding.
Tlf. 04-84 54 40
6. Torkild Teilmann, Agerholmparken 16, 7323 Give.
Tlf. 05-79 19 48
7. Fru Maja Kirsten Juliane Søndergaard (f. Thude), Tretomme-
vej 12, 8240 Risskov. Tlf. 06-17 90 60
8. Fru Ingrid Rydahl Larsen (f. Anker), Valnøddevej 34, 3630
Jægerspris. Tlf. 02-33 13 62
9. Olav Ebbesen Grue, Guldregnvænget 17, 2830 Virum.
Tlf. 02-85 79 30
10. Hans Rhode Leth Hansen, Højgårds Alle 31, 2880 Bagsværd.
Tlf. 01-21 20 52
11. Fru Karen Lundsgård Riemann (f. Jensen), Fortunavej 2, 9500
Hobro. Tlf. 08-52 17 95
12. Kjeld Anker Kabel, Rudersdalsvej 120 II, 2840 Holte.
Tlf. 02-42 14 80
13. Lorenz Frisken (tidl. Lorenzen), Axelhøj 48, 2610 Rødovre.
Tlf. 01-70 25 81
14. Niels Christian Lund, afgået ved døden.
15. Georg Nielsen, afgået ved døden.
16. Asbjørn Anker-Pedersen, Sanskevej 3, 2960 Rungsted Kyst.
Tlf. 02-86 20 28
17. Henry Brøndum Petersen, Ege Alle 233, 8600 Silkeborg.
Tlf. 06-82 47 85
18. Halvor Severinsen, afgået ved døden.
19. Viggo Johannes Tüchsen, Bjælkevang 47, 2800 Lyngby.
Tlf. 02-87 83 78
20. Fru Ellen Margrethe Vestergaard (f. Stürup), Strandmøllevej
11, 6000 Kolding.

Kontaktperson: Henry Brøndum Petersen (nr. 17)

Realister 1933

1. Disponent Poul K. Andersen, Seminarievej 81, 6760 Ribe.
2. Arkitekt Niels L. Christensen, Slotsgade 16, 6760 Ribe.
3. Svend L. Christensen. Adressen ukendt.
4. Fru Helga Frederiksen (f. Hansen), Ringgade 27, 6400 Sønder-
borg.
5. Fr. Agnes Skou Lassen, Kamma Rahbeksvej 29, 8230 Åbyhøj.
6. Sejer S. Lund, Vemmetofte Allé 33, 2820 Gentofte.
7. Fru Birte Marie Hovard (f. Nielsen), Bregnerødgade 5, 2200
København N.
8. Fru Edith Bottelet (f. Nielsen), Mellemdammen 14, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 02 26

9. Revisor Arne Olsen, Rosenvangenget 38, 6800 Varde. Tlf. 05-22 22 44
10. Carl H. Petermann, afgået ved døden.
11. Fru Ellen Have (f. Petersen), Tangevej 18, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 02 73
12. Fru Johanne E. Thun (f. Poulsen), Torvet 18, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 01 83
13. Fru Else M. Lundme (f. Tornel), Mimersgade 6B, 8700 Horsens.
14. Helmuth H. Vilsøe, Vognmandsvej 28 II th., 5800 Nyborg. Tlf. 09-31 20 46
15. Elin Østbirk, afgået ved døden.

Kontaktperson: Fru Ellen Have (nr. 11)

40 -års jubilarer

Studenter 1943

1. Fru Bodil Lyngdahl Jensen (f. Andresen), Maglekær 22 II th. 2610 Rødovre. Tlf. 01-47 17 85
2. Lærer Ester Clausen Knudsen (f. Hansen), Holmvej 2, Brønø, 6780 Skærbæk. Tlf. 04-75 31 68
3. Sproglærer Aksel Jensen, Sneppevej 26, 7400 Herning. Tlf. 07-12 46 48
4. Fru Inger Hansen Nielsen (f. Korsgaard), Fløjtevej 1, 4200 Slagelse. Tlf. 03-52 29 10
5. Korrespondent Gerda Lerche-Thomsen, Evaldsgade 4 II, 2200 København N. Tlf. 01-39 41 15 eller 01-35 09 15
6. Lærer Anna E. Høy Hansen (f. Malling), Skjalm Hvidesvej 29, 4180 Sorø. Tlf. 03-63 00 52
7. Overdyrlæge Gerhard Heide Petersen, Borgmester Nielsensvej 53, 3700 Rønne. Tlf. 03-95 23 53
8. Lægesekr. Ellen Marie Petersen (f. Stockholm Simonsen), Abildgårdsvej 2 st.th., 2830 Virum. Tlf. 02-85 33 39
9. Sognepræst Jens Arne Svendsen, Mannsteinstrasse 9, D-238 Schleswig, BRD. Tlf. 009 49-4621-32566
10. Civ.ing. Niels Kristian Bruun, Malerbakken 28, 2840 Holte. Tlf. 02-42 33 60
11. Lektor Agnete Stage (f. Bundsgaard), Skolebakken 24, Bisserup, 4243 Rude. Tlf. 03-75 91 51
12. Dyrlæge Else Holm Klastrup (f. Kastrup), Odinsvej 4, 4100 Ringsted. Tlf. 03-61 48 88
13. Civ.ing. Johannes Larsen, Rua Ros Donata Oliv. 21, 06000 Osasco-SP, Brasilien
14. Kontorchef Carl Arne Petersen, Langdalsvej 6A, 8220 Brabrand. Tlf. 06-26 05 56
15. Afd.leder, cand.pharm. Hans Chr. Rudkjøbing, Agernvej 17, 3400 Hillerød. Tlf. 02-26 41 26
16. Ing. Palle G. Stürup, Nordtoften 4, Reerslev, 2640 Hede-husene. Tlf. 02-16 22 40
17. Læge Palle B. Svith (afgået ved døden 1979)

Kontaktperson: Dyrlæge Else Holm Klastrup (nr. 12)

Realister 1943

1. Fru Marie Svendsen (f. Aarhus), Lenders Allé 7, 6700 Esbjerg
Tlf. 05-13 30 07
2. Fru Ketty Larsen (f. Antonsen) afgået ved døden 1977
3. Hush.lærerinde Eva Jensen (f. Beier), Frederiksdalsvej 164,
2830 Virum. Tlf. 02-85 06 52
4. Fru Aase M. Silberbauer (f. Christensen), Ø.Vedstedvej 120,
6760 Ribe. Tlf. 05-42 04 21
5. Kommuneass. Ruth Hansen (f. Nordahl Christensen), Grydegade
9, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 14 43
6. Fru Dagmar Petermann (f. Falby), Haderslevvej 25, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 04 88
7. Porcelænsmaler, dagplejemor Jytte Vind Christiansen (f.
Frederiksen), Asylgade 15, 8660 Skanderborg. Tlf. 06-52 09 17
8. Exam. tandtekn. Paul Erik Røsted, Fredensgade 2 II, 8600
Silkeborg. Tlf. 06-82 18 73
9. Manufakturhandler Jes S. Havemose, Sct. Jørgensvej 4, 6760
Ribe. Tlf. 05-42 06 58
10. Arkitekt Per Harboe, Wights Mtn. Road, Samford, 4520 Queens-
land, Australien
11. Kontorass. Kristian Jørgensen, Ringen 22, 6700 Esbjerg.
Tlf. 05-13 42 77
12. Civ.ing. Otto Karkov, Ringen 2, 4600 Køge. Tlf. 03-66 19 65
13. Helmer Koed (afgået ved døden feb. 1983)
14. Edmund N. Lagoni, Ribe (afgået ved døden)
15. Fru Annalise Skov (f. Mejer), Elmegade 40, 6740 Bramminge.
Tlf. 05-17 37 31
16. Fr. Birgit Mogensen (afgået ved døden 1963)
17. Kontorass. Inger Rasmussen (f. Nielsen), Lumbyesvej 2, lejl.
52, 7000 Fredericia. Tlf. 05-92 30 95
18. Prokurist Gudrun Jensen (f. Pedersen), Sandbyvej 30, 7800
Skive. Tlf. 07-52 05 04
19. Lægesekr. Ruth Daugaard (f. Peters), Dalbygade 61 I, 6000
Kolding. Tlf. 05-52 60 24
20. Fru Else Havemose (f. Loof Petersen), Sct. Jørgensvej 4,
6760 Ribe. Tlf. 05-42 06 58
21. Fru Ingrid Biering-Sørensen (f. Skött), Kochsvej 4, 1812
København V. Tlf. 01-22 43 80
22. Fru Else Jørgensen (f. Stephansen), Vangsallé 8 st., 9000
Ålborg. Tlf. 08-16 87 62
23. Minkavler Birgit Korsgård (f. Sørensen), Ålborgvej 406, 9352
Dybvad. Tlf. 08-86 40 05

Kontaktpersoner: Exam. tandtekn. Paul Erik Røsted (nr. 8)

Manufakturhandler Jes S. Havemose (nr. 9)

Redaktionen vil være taknemlig for enhver oplysning vedrørende fejl i adresselisterne eller oplysning om manglende adresser. Oplysning om manglende adresse vil omgående blive efterfulgt af forsendelse til vedkommende. Henvendelse til A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 86 38.

35 -års jubilarer

Studenter 1948

1. Arkitekt Jørgen H. Agerbæk, Badevej 11, 8240 Risskov.
Tlf. 06-17 69 39
2. Bogholder Jarl H. Amming, Klosterparken 34, 2680 Greve Strand
Tlf. 03-14 19 38
3. Seminarielektor Stig Askgaard, Lindealle 30, 5000 Odense.
Tlf. 09-13 60 64
4. Højskolelærer Esther Haugaard Rasmussen (f. Christensen),
Bakkevej 13A, 6630 Rødding. Tlf. 04-84 15 78
5. Cand.jur Carla Lund-Mikkelsen (f. Haulrich), Kidingvej 33,
Bovrup, 6200 Åbenrå. Tlf. 04-68 03 52
6. Biskop Olaf Lindegaard, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev.
Tlf. 04-53 16 56
7. Dyrlæge Carl Chr. Mouritsen, Randersvej 13, 8370 Hadsten
8. Bibliotekar Marie Skov Nygaard, Rylevej 22, 8600 Silkeborg.
Tlf. 06-82 28 09
9. Overlærer Else Dam Jensen (f. Evald Rasmussen), Vestervangen
52, 8700 Esbjerg. Tlf. 05-12 52 36
10. Jørgen W. Anger (afgået ved døden 1975)
11. Erling Arndal (afgået ved døden 1975)
12. Arkitekt Olaf Deigaard, Ved Stampedammen 58, 2970 Hørsholm.
Tlf. 02-86 13 95
13. Civ.ing. Otto Karkov, Ringen 2, 4600 Køge. Tlf. 03-66 19 65
14. Seminarielektor Stig Rosenstand, Toften 4, Nissum Seminarieby
7620 Lemvig. Tlf. 07-89 11 69
15. Lektor, civ.ing. Bendiks Skov-Petersen, Ledavej 75, 9210
Ålborg SØ. Tlf. 08-14 59 75
16. Civ.ing. Dyrke Sibbersen, Juelsmindevej 24, 5463 Harndrup.
Tlf. 09-88 16 06
17. Civ.ing. Flemming Sommerlund, Dyssevænget 12A, 2700 Brønshøj.
Tlf. 01-71 05 40
18. Fru Anna Okholm-Hansen (f. Termansen), "Grøndalslund",
Kastrup, 6510 Gram. Tlf. 04-82 10 94
19. Civ.ing. Aksel Warming, Røngårdsalle 16, 2700 Brønshøj.
Tlf. 02-94 85 24

Kontaktperson: Biskop Olaf Lindegaard (nr. 6)

Realister 1948

1. Fru Anna M. Knudsen (f. Andersen), Islandsgade 46, 6700
Esbjerg. Tlf. 05-12 07 21
2. Fru Lily Thorsted (f. Andersen), Storegade 5, 8500 Grenå.
Tlf. 06-32 04 40
3. Fru Rigmor J. Hansen (f. Bak), Venøvej 1, 7680 Thybøen.
Tlf. 07-83 19 71
4. Ing. Roy E. Buhl, 11910 Blue Bird Lane, Cathapin, Virginia,
22018 U.S.A.
5. Lærer Bengt Hagendrup Hansen, Tulipanvej 21, 4700 Næstved.
Tlf. 03-72 43 96
6. Gdr. Hans Jørgen Hansen, Hømvej 2, Høm, 6760 Ribe.
Tlf. 05-44 11 05

7. Mekaniker Niels R. Jensen, Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg.
Tlf. 05-12 04 58
8. Fabrikant Asger P. Jørgensen, Dr.Dagmarsvej 16, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 04 84
9. Operationssygepl. Marie H. Jørgensen, Neptunvej 1, Alslev,
6800 Varde
10. Fru Gudrun Andersen (f. Mortensen), Holstebrovej 56, 7600
Struer. Tlf. 07-85 02 55
11. Lærer Jens S. Nielsen, Markdannersvej 6A, St. Andst, 6600
Vejen, Tlf. 05-58 82 65
12. Lærer Britta Söhner (f. Nielsen), Am Steineck 14, D-2347
Süder Brarup, BRD. Tlf. 009-49-4641-8131
13. Boghandler Svend Erik Nielsen, Galgebjergvej 47, 6000 Kolding
Tlf. 05-53 75 52
14. Fru Vera Østergaard (f. Kissen), Damvejen 30, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 05 80
15. Ing. Egon Sejer Pedersen, Strandgårdsvej 38, 4000 Roskilde.
Tlf. 02-35 88 08
16. Musikpæd. Ayo Eg Poulsen, Drosselvej 8, 6740 Bramming.
Tlf. 05-17 40 07
17. Fru Hanne M. Petersen (f. Poulsen), Carl Andersens Vej 18,
6710 Esbjerg V. Tlf. 05-15 30 71
18. Ass. Gudrun F. Krabbe (f. Skøtt), Engvej 96 II tv., 2191
Dragør. Tlf. 01-53 23 86
19. Fru Aase M. Thomsen (afgået ved døden)
20. Børnehavepæd. Inger M. Aagesen (f. Thomsen), Kærvindevej 9,
3500 Værløse. Tlf. 02-48 25 31
21. Skibsfører Jørgen B. Thygesen (afgået ved døden 23.2.1979)
22. Fru Kathrine Lund (f. Vodder), Højtoftevej 52, 6700 Esbjerg.
Tlf. 05-12 74 67

Kontaktperson: Fru Hanne M. Petersen (nr. 17)

JUBILAR

Riv d. 17. juni ud af kalenderen og oplev en rigtig „Ribe - dag“. Indsug duften af den gamle by, nyd minderne om dengang, gense den gamle skolegård med dens gamle huse i harmoni med de nye bygninger. Mød de gamle og de nye studenter i kammeratligt samvær ved Ripenser-Samfundets festlige reception på skolen og - sig tak ved Giro 1066676 eller meld dig som medlem, hvis du ikke er det i forvejen.

30-års jubilarer

Studenter 1953

1. Lærer Finn Andersen, Engebækvej 10, Sandfeld, 7330 Brande.
2. Overtandlæge Svend Aage Andersen, Brønshøjvej 4, 7100 Vejle
Tlf. 05-81 69 33
3. Apoteker Asger Kromann Bak, Apoteket, Bredgade 12, 6830 Nr.
Nebel. Tlf. 05-28 83 66
4. Læge Jørgen Bennedsen, Tesdorffsvej 55, 2000 København F.
Tlf. 01-87 48 26
5. Afd.leder Peder Bjerrum, Postbox 608, 3900 Godthåb.
6. Lærer Margrethe Caspersen (f. Skjødt), Kløvervej 32, 5750
Ringe. Tlf. 09-62 22 68
7. Bibliotekar Birgit Christensen (f. Klær), Valbyvej 5, 8000
Århus C. Tlf. 06-14 48 11
8. Laborant Lis Ericson (f. Thygesen Kristensen), Nypongatan 14,
S-253 74 Hälsingborg, Sverige
9. Dyrlæge Finn Frandsen, Syrenvej 22, 4780 Stege.
Tlf. 03-81 55 71
10. Sognepræst Niels E. Grunnet, Lindevej 4, 3060 Espergerde.
Tlf. 03-23 22 71
11. Overlærer Bent C. Hansen, Rypevej 11, 9970 Strandby.
Tlf. 08-48 11 38
12. Lærer Gerda Herbøl (f. Nielsen), Teglgårdsvej 850, 3050
Humlebæk.
13. Lærer Anna Marie Hvid (f. Jensen-Holm), Kayrødsgade 3, 9000
Ålborg. Tlf. 08-14 17 97
14. Lærer Birgit Fischer Jensen, Ved Stampedammen 29, 2970 Hørsholm.
Tlf. 02-86 52 51
15. Dyrlæge Thomas Kallesen, Nordbækvej 45, 4100 Ringsted.
Tlf. 03-62 54 77
16. Overlæge Henry Karstoft, Ståhøjgaardsvej 6, 8230 Åbyhøj.
Tlf. 06-15 56 44
17. Fysioterapeut Else Merete Kessing (f. Ulfbeck), Steenstrups
Allé 13, 1924 København V. Tlf. 01-39 98 32
18. Dyrlæge Ole Ravn Klausen, Kildevang 13, 6000 Kolding.
Tlf. 05-52 23 33
19. Lærer Inger Lassen (f. Larsen), Sjølundsparken 72, 3150
Hellebæk. Tlf. 02-10 87 73
20. Reklametelegrafør Dorte Lund (f. Friis Jespersen), Høsterkøbs-
vej 38, 2970 Hørsholm. Tlf. 02-81 46 17
21. Lektor Bent Mogensen, Harald Kiddesvej 36, 8230 Åbyhøj.
Tlf. 06-15 53 18
22. Arkitekt Hans Carl Neistgaard, Fyrvej 34, 6857 Blåvand.
Tlf. 05-27 92 88
23. Civ.ing. Preben Pedersen, Kuben 7, Øverød, 2840 Holte.
Tlf. 02-42 18 21
24. Provisor Knud Rechnagel, Strandvejen 13, 3700 Rønne.
Tlf. 03-95 23 97
25. Korrespondent Bibbi Juul Sørensen (f. Nielsen), Toftevej 24,
3450 Allerød.
26. Lektor Jens Vind, Bordingsvej 9, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 13 67
27. Læge Johan Reimer Zerlang, afgået ved døden.

Kontaktperson: Bibliotekar Birgit Christensen (nr. 7)

Realister 1952

1. Ing. Kent Andersen, Lyrehegnet 24, Bredballe, 7100 Vejle.
Tlf. 05-81 58 68
2. Murer Frede Bonnemann, Martinus Rasmussens Vej 8, 5800
Nyborg. Tlf. 09-31 44 12
3. Fru Gurli Brinck (f. Beier), Vardevej 7, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 13 76
4. Skoleinsp. Nis Eskildsen, Øster Allé 14, Strandhuse, 6000
Kolding. Tlf. 05-52 71 64
5. Bankfuldm. Jørn Evald, Espedalen 67, 8240 Risskov.
Tlf. 06-17 41 87
6. Prokurist Anna-Lise Hausted (f. Hansen), Skrænten 4, Nr.
Farup, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 10 35
7. Lærer Mary Holm (f. Jacobsen), Muldbjerg Byvej 4, 6971
Spjald. Tlf. 07-34 81 23
8. Fru Britta Iversholt (f. Krogsgaard Knudsen), Døckerslunds-
vej 173, 5000 Odense C. Tlf. 09-12 35 40
9. Kontorass. Kirsten Jepsen (f. Mathiesen), Ø. Fenner 12, Ø.
Vedsted, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 25 45
10. Ing. Jørgen Jørgensen, 24 Terpsihoris, Daled Daliron, Athen,
Grækenland. Tlf. 009-302 198 1480
11. Adjunkt Thorkild Kristiansen, Glentevej 16, 7100 Vejle.
Tlf. 05-82 64 19
12. Lærer Aase Lundgaard, Vestervang 4, 6862 Tistrup.
13. Lærer Bent Nicolajsen, Møllegaardsparken 2, 8355 Ny-Solbjerg
Tlf. 06-92 78 43
14. Fru Gunhild Møller (f. Noer Nielsen), Møllevej 15, Lunding,
6100 Haderslev. Tlf. 04-52 33 94
15. Lærer Anna Braagaard Nielsen, Hegelundsvej 3A, 6760 Ribe.
Tlf. 05-42 21 37
16. Sekr. Anna Blak Pedersen (f. Nielsen), Hovedgård Teglværk,
8732 Hovedgård. Tlf. 05-66 10 53
17. Fru Ella Pedersen (f. Jensen), Bygaden 84, Endrup, 6740
Bramming. Tlf. 05-19 10 07
18. Lægesekr. Gunhild Pedersen, Nordens Plads 4, 2500 Valby.
Tlf. 01-48 89 83
19. Gross. Hans Erik Pedersen, Grøndalsvej 31, 7400 Herning.
Tlf. 07-12 94 66
20. Overass. Karl Gustav Pedersen, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf. 04-46 13 09
21. Civiløkon. Viggo V. Pedersen, Brombærhegnet 14, 6400 Sønder-
borg. Tlf. 04-42 68 97
22. Hush.lærer Hanne Simonsen (f. Hansen), Hedemarksvej 6, 6740
Bramming. Tlf. 05-17 33 99
23. Red.sekr. Palle Kjær Stephensen, Rytsebækvej 8, 2830 Virum.
Tlf. 02-85 99 85
24. Sven Olaf Storm, Hyldehaven 40, 8520 Lystrup. Tlf. 06-22 26 41
25. Fru Tove Nielsen Sørensen (f. Kragbæk), Floraparken 95, 4690
Haslev. Tlf. 03-69 43 33
26. Fru Anne Marie Thim (f. Buus), Sejstrup, 6771 Gredstedbro.

Kontaktperson: Prokurist Anna-Lise Hausted (nr. 6)

25-års jubilær

Studenter 1958

1. Dyrslæge Morten Eskildsen, Solvænget 9, Gl. Kalvehave, 4771 Kalvehave
2. Lærer Gudrun Malling (f. Jensen), Dommervænget 4E, 4000 Roskilde
3. Sekr. Inga Balsen Bjerrum (f. Nielsen), Darumvej 60, 6700 Esbjerg. Tlf. 05-12 63 01
4. Lærer Magda Andersen (f. Nielsen), Øster Alle 42, Strib, 5500 Middelfart. Tlf. 09-40 12 29
5. Cand.mag. Erik Ostenfeld, Munkebakkevej 15, Skøring, 8250 Egå. Tlf. 06-22 25 19
6. Lærer Jørgen Hingeberg Pedersen, Ternevænget 13, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 04 10
7. Lærer Per Caspersen, Havbovej 17, 8420 Knebel. Tlf. 06-35 1635
8. Lærer Lis Gramstrup (f. Christensen), Egtvedvej 16, 3650 Ølstykke. Tlf. 03-17 94 51
9. Fru Inga Nielsen (f. Hansen), Strandvejen 155, 3700 Rønne. Tlf. 03-95 51 35
10. Sekr. Kirsten Andersen (f. Hansen), Seminarievej 60 I tv., 6760 Ribe. Tlf. 05-42 48 85
11. Bibliotekar Åse Dejgaard Hansen, Samsøvej 9, 8800 Viborg. Tlf. 06-62 95 13
12. Korrespondent Bodil Poulsen (f. Jensen Holm), Mosevej 3, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød. Tlf. 03-26 02 06
13. Sekr. Jenny Schultz (f. Lund), Markskelbæk, 6510 Gram. Tlf. 04-84 54 59
14. Korrespondent Birte Liisberg (f. Madsen), Præsteager 7, 2950 Vedbæk. Tlf. 02-89 07 04
15. Civiløkon. Karsten Nielsen, Niersteiner Str. 7, D-6501 Dexheim, BRD
16. Fru Helga Zacho (f. Olesen), Tjørnekraattet 4, 8850 Bjerringbro. Tlf. 06-68 21 21
17. Cand.mag. Eva Schmidt Dalsgaard (f. Sørensen), IDM Postbox 1, Mzumbé, Tanzania
18. Lærer Anne Marie Andersen (f. Mejer), Dyreborgvej 49, 5600 Fåborg. Tlf. 09-61 96 64
19. Skoleinsp. Ole Andreasen, Klokkedøj 32, Horne, 6800 Varde. Tlf. 05-26 04 06
20. Viceskoleinsp. Lars Ledet Christiansen, C Falkvej 21, 9492 Blokhus. 08-24 99 45
21. Jørgen Dalsgaard, IDM Postbox 1, Mzumbé, Tanzania.
22. Lærer Ellen Bratland (f. Dalsø), Lundebacken 9, 6715 Esbjerg N. Tlf. 05-13 67 90
23. Olav Fink, Römerstrasse 1, D-8 München 40, BRD.
24. Jens Verner Hansen, H.C. Andersens Boulevard 38 I tv, 1553 København V. Tlf. 01-12 13 68
25. Fr. Jytte Fruchtman, Postbox 403, Lagunitas, California, 94 938 USA. Tlf. 415 488 4658
26. Tandlæge Torkild Dahl Jeppesen, Flakvej 29, 8240 Risskov. Tlf. 06-17 53 17
27. Landinsp. Svend Jæger, Olivenvej 6, Helsted, 8900 Randers. Tlf. 06-42 34 23
28. Fru Helga Petersen (f. Jørgensen), Havremarken 93, Holbøl, 6382 Tørsbøl.
29. Tandlæge Inge Rølling (f. Knudsen), H.C. Lumbyesvej 11, 8000 Århus C. Tlf. 06-14 94 92
30. Arne Christensen, Græsdammen 4, 2840 Holte.
31. Ing. Kaj Markussen, Gl. Søstvej 149, 6200 Åbenrå. Tlf. 04-62 48 10
32. Civ.ing. Niels Mathiesen, Alf Christensensvej 9A, 2850 Nørum. Tlf. 02-80 40 34

33. Studieleder Axel Schultz Nielsen, Solskrænten 21, 6310 Broager. Tlf. 04-44 22 39
34. Civ.ing. Vagn Noer, Nørresundsvej 9, 8700 Horsens. Tlf. 05-62 88 62
35. Erhv.kons. Johannes Poulsen, Mosevej 3, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød. Tlf. 03-26 20 06
36. Skoleinsp. Kristian Povlsen, Egevej 23, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 09-72 19 87
37. Fru Agnete Rømer (f. Riishøj), Korshøjen 83, 6240 Risskov. Tlf. 06-21 41 56
38. Læge Frode Rømer, Korshøjen 83, 8240 Risskov. Tlf. 06-21 41 56
39. Civ.ing. Gunnar Termansen, Nørreskovvang 86, 3500 Værløse. Tlf. 02-48 29 09
40. Lærer Kirsten Rask Schmidt (f. Thomsen), Granly Alle 65, Sædding, 6710 Esbjerg V. Tlf. 05-15 28 91
41. Ole Ulfbeck, Vespervej 3, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 66 28
42. Erik Madsen, Afrika - fru Anna Madsen, Torvet 11, 4930 Maribo. Tlf. 03-88 38 19 videresender gerne evt rapport fra det forestående jubilæum, som hendes søn, Erik Madsen, ikke kan deltage i.

Kontaktperson: Sekr. Inga Balsen Bjerrum (nr. 3)

Realister 1958

1. Fru Anny Stenderup-Jensen (f. Bang), Bellisvej 6, 6950 Ringkøbing. Tlf. 07-32 19 69
2. Søren Peter Bonnén, Ellebakken 10, 6800 Varde. Tlf. 05-22 28 41
3. Fru Birthe Andersen (f. Christiansen), Nellerødvej 22, 3200 Helsingør. Tlf. 02-29 45 25
4. John Frederiksen, Venusvænget 60, Sønderris, 6700 Esbjerg.
5. Fru Anni B. Smidt Kristensen (f. Grossmann), Vestervangen 73 Gjesing, 6700 Esbjerg. Tlf. 05-13 06 54
6. Fru Inge Wilsleff Larsen (f. Hansen), Gersagerparken 71 IVth 2670 Greve Strand. Tlf. 02-60 16 26
7. Jørgen Elsted Hansen, Vesterlide, 6771 Gredstedbro. Tlf. 05-43 13 72
8. Fru Tove M. Sørensen (f. Hansen), Præstejorden, 6870 Ølgod.
9. Fr. Ester Stenderup-Jensen, Øksnebjergvej 1, 5230 Odense M. Tlf. 09-13 61 63
10. Fr. Inga Blom Jensen, J.H. Smidtsvej 80, 6500 Vejens. Tlf. 04-54 10 40
11. Fr. Hanne Keldorff, Råhede, 6760 Ribe. Tlf. 05-44 53 04
12. Fr. Ida Lønne, Dalsvinget 31, 7200 Grindsted.
13. Leif R. Vork (f. Nielsen), 46 Avenue Franciscains, B-1150 Bruxelles, Belgien
14. Peter Pedersen, Bygmarken 38, Kirke-Sonnerup, 4460 Kirke-Såby
15. Mogens Pedersen, Bækkevej 15, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf. 03-61 03 56
16. Fru Tove Lassen (f. Enevoldsen), Musvitvænget 7, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 23 08
17. Fru Grethe Ø. Kragh (f. Johansen), Sortedams Dosseringen 23, 2200 København N. Tlf. 01-37 43 03
18. Trygve Marthinsen, Pallisvej 33, 8220 Brabrand. Tlf. 06-25 28 06
19. Erik Black Nielsen, Toftenhøj 25, Høruphav, 6400 Sønderborg. Tlf. 04-44 55 04

20. Fr. Ninna Nissen, Floravænge 60 II, 5250 Fruens Bøge.
 21. Fru Edith Beck (f. Pedersen), Damengen 11, Ø. Vedsted, 6760
 Ribe. Tlf. 05-42 27 54
 22. Hardy Rechnagel, Roasvej 13, 8230 Åbyhøj. Tlf. 06-15 93 61
 23. Fru Johanne Mose-Andersen (f. Skov), Lundegårdsvej 5, 4130
 Viby S. Tlf. 03-39 03 92
 24. Bjarne Sørensen, Sdr. Farupvej 36, 6760 Ribe. Tlf. 05-44 50 90
 25. Fru Ragnhild Nissen (f. Sørensen) afgået ved døden 7.4.1972
 26. Olav Øllgaard, Sorrildvej 4, 6683 Føvling. Tlf. 05-39 83 36
 27. Fru Birgit Lund (f. Århus), Stenderupvej 5, 6683 Føvling,
 Tlf. 05-39 81 33

Kontaktperson: Olav Øllgaard (nr. 26)

Studenter 1968:

15-års jubilærer

1. Helle Woetman Nielsen (f. Bjerno), Ovengaden n. Vandet 39,
1414 København K. Tlf. 01-548616
2. Bodil Lund (f. Brandt), Birkholmvej 18, Skærbæk, 7000 Fredericia.
Tlf. 05-563311
3. Agnete Elmose, Frihedsvej 25 B, 6700 Esbjerg. Tlf. 05 135409
4. Svend Ole Friis, Kildevældsgade 33, 2100 København Ø. Tlf. 01-182153
5. Dyrnlæge Svend Bjerrum Hansen, Ravnbjerg 7, Jels, 6630 Rødding.
Tlf. 04-552416
6. Cand. mag. Søren Frej Hansen, Skinnerupvej 60, Fjelsø, 9620
Ålestrup. Tlf. 08-647042
7. Cand. jur. Nils Hein, Heisesgade 47, 2100 Kbh. Ø. Tlf. 01-183706
8. Cand. scient. Karen Hjerrild, Nøjsomhedsvej 16 4., 2100 Kbh. Ø.
Tlf. 01-425312
9. Birgitte Knudsen, adressen uoplyst.
10. Bodil Knudsen, Helgenæsgade 10 3., 8000 Århus C. Tlf. 06-131183
11. Erik Voss Laursen, Klemensgade 31, 6000 Kolding. Tlf. 05-530447
12. Bodil Lind, Prærien 24, 7800 Grindsted. Tlf. 05-324116
13. Gunnhild Lund, adressen ikke oplyst.
14. Adjunkt Kirsten Heide (f. Luthje), Hejrebakken 29, 8220 Brabrand.
15. Ingeborg Madsen (f. Mathiesen), Kløvervej 35 2.th., 6000 Kolding.
16. Ole Møller, adressen er uoplyst.
17. Kirsten Pedersen (f. Nielsen), Hjort Lorentzens Vej 48, 6100
Haderslev. Tlf. 04-528645
18. Marianne Resbo (f. Kittelman Pedersen), Dr. Holsts Vej 6, 8230
Åbyhøj. Tlf. 06-255095
19. Cand. jur. Herluf Petersen, Strandbakken 42, 4400 Kalundborg.
Tlf. 03 515339
20. Erik Oksen Poort, Mejlgade 46, 8000 Århus C. Tlf. 06-124804
21. Hanne Pedersen (f. Ringstrup), Skolegade 16, Sdr. Hygum, 6630
22. Læge Henrik Schrøder, Nordlysvej 19, 8200 Århus N. Tlf. 06-169243
23. Esther Habekost (f. Søndergaard), Banevænget 12, 5500 Middelfart.
Tlf. 09-414546
24. Helga Thun (adressen ønskes ikke opgivet.)
25. Niels Bjerg, Gammel Landevej 22, Spørring, 8200 Århus N.
Tlf. 06-989450
26. Lotte Sanne Christiansen (f. Bork), adressen uoplyst.
27. Adjunkt Frede Færing (f. Granum-Jensen), Allegade 68, 5000 Odense
C. Tlf. 09-133114
28. Jette Howard (f. Hansen), 33 Radfort, Princeton PO box 231, Mass.
01541 USA.
29. Else Margrethe Hjerrild, Pjedstedvej 50, 7000 Fredericia. 05-954135
30. Bibliotekar Vita Beeck (f. Hollænder), Maglekær 142, 6200 Åbenrå
Tlf. 04-623149
31. Læge Anders Peder Holm, Caspersvej 14 B. 9900 Frederikshavn

32. Astrid Rathmayer (f. Riber Jensen), Europastrasse 28, 4020 Lanz,
Østrig.
33. Else Marie Wind (f. Jensen), Storegade 39, 6753 Agerbæk.
Tlf. 05-196348
34. Johanne S. Jespersen (f. Juhl), Staushedevejen 24, 6621 Gesten.
Tlf. 05-557241
35. Filialbest. Birte Skov Knudsen (f. Jørgensen), Sparkærvej, Vester
Nebel, 6040 Egtved. Tlf. 05-553616
36. Hans Jørgen Jørgensen, Lærkevej 29, 6740 Bramming. Tlf. 05-174294
37. Læge Carsten Rask Karkov, Bjergholt 14, 6200 Åbenrå. Tlf. 04-621655
38. Cand. mag. Peter M. Lauritzen, Sønderjyllands Alle 2, 9900
Frederikshavn. Tlf. 08-430335
39. Andreas Linnet, Knivholmvej 5 st.tv., 2720 Vanløse. Tlf. 01-719978
40. Mona Lise Martinussen (f. Michaelsen), Mejsevænget 5, 6760 Ribe.
Tlf. 05-423546
41. Jytte Sixhøj Bjerg (f. Pedersen), Gammel Landevej 22, Spørring, 8200
Århus N. Tlf. 06-989450
42. Anne Marie Pindborg, H. C. Andersens Vej 10, 8600 Silkeborg.
Tlf. 06-812373
43. Anders Rahbek, Skjern Møllegård, Karmak Møllevej, 8850 Bjerringbro
44. Kenneth Reimer, Kæng Højskole, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 09-121279
45. Karen Margrethe Puggaard (f. Stenager), Svanekær 16, 6760 Ribe.
Tlf. 05-422462
46. Birtha Sørensen (f. Toft), adressen uoplyst.
47. Jane Urup, Haslundvej 24 A 2.th., 8900 Randers.
48. Lærer Ole Wind, Nøddelunden 5, 5580 Nørre Åby. Tlf. 09-421832
49. Niels Peter Allesøe, Nørregade 35, 6650 Brørup. Tlf. 05-381005
50. Læge Aksel Bomberg, Henrik Hertz Vej 1, 8660 Skanderborg.
Tlf. 06-522267
51. Arkitekt Niels Brand, Landsebakken 23, 2840 Holte, Tlf. 02-424696
52. Knud Helmar Christensen, Børghulmvej 2-804, 8240 Risskov.
53. Ole Hulbæk Christiansen, adressenuoplyst.
54. Vognmand Karsten Hansen, Grydagervej 3, Estrup Mark, Malt, 6650
Brørup. Tlf. 05-382386
55. Lærer Lise Brorsen Hansen, Råvænget 8, 2880 Bagsværd. Tlf. 02-985504
56. Lærer Edel Johanne Gridstrup (f. Holst), Lynggårdsvej 5, 3760
Gudhjem.
57. Knud Bech Jensen, Korsbrødregade 12, 6760 Ribe. Tlf. 05-424059
58. Lærer Ib Gredal Kristiansen, Dalen 7, 6780 Skærbæk. Tlf. 04-751038
59. Poul Lasbo, 820 Bocaratan Drive, Lake Oswego OR 97034, USA.
60. Marie E. From Lauridsen, Reberbanen 28, 6950 Ringkøbing.
61. Poul Bruun (Petersen), Medly Records, Skelmosevej 10, 2500 Valby.
Tlf. 01-171411
62. Cand. scient. Bertil Prinds, Spangsbjerg Kirkevej 27, 6700 Esbjerg
63. Ole Clausen (afgæet ved døden).
64. Aase Beyer Clausen, Møllegårdsvej 5, 5560 Årup. Tlf. 09-432087
65. Joachim Danckert, Sigridsvej 13, 2900 Hellerup. Tlf. 01-610498
66. Jørn Ingvarlsen, Offerlunden 69, 9230 Svenstrup J. Tlf. 08-383492
67. Jens Lund, Stadion Alle 39, 8000 Århus C.
68. Kjeld Brodersen Lund, Birkholmvej 18, Skærbæk, 7000 Fredericia.
Tlf. 05-563311
69. Lisbeth G. Ravn (f. Rasmussen), Åblevængen 55, 2760 Måløv.
Tlf. 02-660255
70. Civiling. Hans Fogt Ravn, do.
71. Ole Schjørring, Fasanvej 7, 8300 Odder. Tlf. 06-543052
72. Peder Skjøth, Stjernevej 25, 6300 Gråsten
73. Eva Krogh Thomsen, Kastanjegade 4, 8200 Århus N. Tlf. 06-166674
74. Jens Michael Thomsen, Olsbæk Strandvej 32, 2670 Greve Strand
Tlf. 02-908416
75. Niels Thyssen, Bofælleden, Kirkebakken 80, 8330 Beder. Tlf. 06-936063

Kontaktpersoner:

Dyrlæge Svend Bjerrum Hansen (nr. 5).

Realister 1968

1. Michael Andersen, Vester Vedstedvej 143, 6760 Ribe.
2. Lars Christensen, Bygaden 16, 4050 Skibby.
3. Fr. Anne Marie Elbech, Fuglevænget 52, Hørskind, 8464 Galten
4. Bjarne Jensen, Høvevej 29, Høm, 6760 Ribe. Tlf. 05-44 10 13
5. Fru Grethe Sørensen (f. Jørgensen), Tuesbølvej 5, 6650 Brørup
6. Fru Rebekka la Cour Pedersen (f. Madsen), Nederdammen 38,
6760 Ribe, Tlf. 05-42 32 32
7. Bjarne Mogensen, Plougstrupvej 9, 6760 Ribe.
8. Carl Birk Pedersen, Nederdammen 38, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 32 32
9. Fru Anne Hollænder (f. Schrøder), Skyttevej 132, 6760 Ribe.

Kontaktpersoner: Rebekka og Carl Pedersen (nr. 6 og 8)Studenter 1973:**10-års jubilarer**

1. Kirsten Lyngs Andersen, lærer, Kongensgade 9, 6760 Ribe.
Tlf. 05-423360
2. Meta Degn Andresen, lægesekretær, Stegholt 44, 6200 Åbenrå.
Tlf. 04-626821
3. Eydun Arge, politibetjent, Tradavegdg 8, 3800 Thorshavn, Færøerne.
Tlf. 042-14068
4. Leif Bengtsen, sekondløjtnant, Muninlund 17, 6500 Vojens.
Tlf. 04-541500
5. Mette Marie Bolding, lærer, Holmevej 6, 6760 Ribe. Tlf. 05-420874
6. Ejgil Braagaard, landmand, Sdr. Farupvej 36, 6760 Ribe.
7. Henrik Buck, Hostrupsvej 36, Hostrup, 6800 Varde.
8. Anna M. Burgemann (f. Simonsen), lærer, Rammelhøj 3, Jels, 6630
Rødding. Tlf. 04-552799
9. Anne-Marie Buurmølle-Jensen (f. Neidhardt), kemilaborant, Højbyevej
25, 5220 Odense SØ. Tlf. 09-958752
10. Karen Vinther Christensen, korrespondent, lærer, Bylyngen 23,
Blistrup, 3230 Græsted. Tlf. 02-117032
11. Rita Christensen, cand. med., Holbergsvej 3, 8800 Viborg.
Tlf. 06-613681
12. Bente Gehlert Christophersen, lærer, Lindeallé 9, 6510 Gram.
13. Helge Conradsen, lærer, Ramsherred 24, Brædstrup, 6510 Gram.
14. Kitty Merete Due (f. Schmidt), Engparken 16, 6700 Esbjerg
15. Mette Ewald (f. Foldberg), cand. mag., Esbjergparken 47, 9200
Ålborg Ø. Tlf. 08-159764
16. Bjarne Fogtmann, lærer, Ribevej 120, Harreby, 6510 Gram.
Tlf. 04-845264
17. Doris Birch Friis (f. Hansen), bibliotekar, Ege Allé 269, 8600
Silkeborg. Tlf. 06-815101
18. Niels Jørgen Friis, stud. scient., Blegdammen 5 3. th., 8000 Århus
C. Tlf. 06-194272
19. Gunnar Eggert Gram, dyrlæge, Nis Petersens Vej 6, 6000 Kolding.
Tlf. 05-529433
20. Susanne Grann, korrespondent, Kongensgade 8 st., 6760 Ribe.
Tlf. 05-423678
21. Klaus J. W. Gunnarsen, stud. phil, Sortedam Dosseringen 59 1. tv.,
2100 Kbh. Ø. Tlf. 02-407082
22. Ellen Damgaard Hansen, dyrlæge, Kalvehaven 13, 4330 Hvalsø.
23. Lene Hjelme, Guldøjevænget 50, 5260 Odense S. Tlf. 09-153404
24. Svend Erik Holm, cand. jur., Adresse ukendt.
25. Claus Højmark, stud. mag., Askhavegård, Askhavevej, 4621 Gadstrup
26. Jens Tue Hølmkjær, sekondløjtnant, Østerallé 72, 6600, Vejen.
Tlf. 05-363393

27. Thomas Jacobsen, stud. theol., Hamletsgade 43 lejl. 180, 2200 Kbh.N.
28. Jette Janstrup, bibliotekar, Brøndbyvestervej 46 2., 2600 Glostrup.
Tlf. 02-457291
29. Anders Gadegaard Jensen, cand. med., Rydevænget 85, 8210 Århus V.
Tlf. 06-150350
30. Hanne Jensen, korrespondent, Østerbæksvej 24, 5230 Odense M.
Tlf. 09-143602
31. Henni Jensen, lærer, Valdemarsgade , 5700 Svendborg ?
32. Peter Hjuler Jensen, akad. ing., Lynghøj Alle 11 4. tv., 2500 Valby.
Tlf. 01-301779
33. Birthe Jeppesen, bibliotekar, Merkurvej 11, Brejning, 7080 Børkop.
34. Erik Blume Jepsen, omsorgspæd., Engdraget 39, 6760 Ribe.
Tlf. 05-423640
35. Lene Blume Jepsen, stud. mag., Skelbækvej 30, Norup, 5450 Otterup.
Tlf. 09-871809
36. Metha Jørgensen, cand. med., adressen uoplyst.
37. Ulla Jørgensen (f. Kjær), reklametegner, Umanakvej 24, 7100 Vejle.
38. Hanne Wehner Kjær (f. Paulsen), cand. scient., Lungstedløkken 26,
5681 Bellinge. Tlf. 09-962876
39. Kirsten Klok, tandlæge, Stratvej 5, Sejstrup, 6771 Gredstedbro.
40. Jørgen Kryel, M. P. Bruuns Gade 46, 8000 Århus C. Tlf. 06-197648
41. Flemming Kuhl, revisor, Knud Rasmussens Vej 3, Gjesing, 6700
Esbjerg. Tlf. 05-450270
42. Birte S. Larsen, korrespondent, Dagmarsgade 15, 6760 Ribe.
Tlf. 05-423115
43. Vagn Lauridsen, lærer, Solvænget 46, 6870 Ølgod. Tlf. 05-245431
44. Anette Lerche, cand. scient., Silkeborg plads 4 3., 2100 Kbh. Ø.
Tlf. 01-427512
45. Else K. Madsen, bankass., Østeralle 72, 6600 Vejen. Tlf. 05-363393
46. Poul Verner Madsen, stud. med., Vodroffs Tværgade 2 4., 1904
Kbh. V. Tlf. 01-243699
47. Lillian Mathiesen (f. Brandt), laborant, Vestterpvej, Tofterup, 7200
Grindsted. Tlf. 05-337348
48. Kjeld Mauritsen, lærer, Jacob A. Riisvej 2 A, 6760 Ribe.
49. Ulla Michaelsen, stud. oecon., Hans de Hoffmanns Vej 20, 7000
Fredericia.
50. Ellen Møller (f. Schøler), korrespondent, Havretoften 3, Guderup,
6430 Nordborg.
51. Lars Bo Krag Møller, cand. med., Danish Volunteer Service,
P. O. Box 35788, Lusaka, Zambia.
52. Ejvind Bech Nielsen, lærer, Jernkærvej 31, 6760 Ribe. Tlf. 05-420775
53. Kirsten Hedeager Nielsen, fysioterapeut, Brommevej 30, Østerlars,
3760 Gudhjem.
54. Lone Ebbesen Nielsen, stud. mag., Samsøgade 98, 8000 Århus C
Tlf. 05-192781
55. Paul Birch Nielsen, cand. scient., Knudriisgade 43 2., 8000 Århus C.
Tlf. 06-193443
56. Vibeke Stræde Nielsen, lærer, Skyttevej 60, 6760 Ribe. Tlf. 05-423843
57. Flemming Nissen, cand. polyt., Poppelalle 18, 4000 Roskilde.
58. Lars Nissen, cand. med., Svendborgvej 17 1., Hjallese, 5260 Odense S.
59. Jens Peter Petersen, stud. mag., Søndervangen 16, 8260 Viby J.
Tlf. 06-116931
60. Kim Petersen, arkitekt, adressen uoplyst.
61. Lis Petersen, socialrådgiver, Mariedalsvej 7 B, 8220 Brabrand.
Tlf. 06-260918
62. Helle Porsgaard, pædagogmedhj., Mosegade 16, 8722 Hedensted,
Tlf. 05-892232
63. Lene Rosenmay, lærer, Henrik Ibsens Vej 55, 8500 Grenå.
64. Dorthe Kahr Raae (f. Nielsen), sygeplejerske, Baldersgade 70 3. th.,
65. Erik Schmidt, cand. jur., Næringen 64, 3240 Risskov. ? 2200 Kbh. N.

66. Jette Simonsen (f. Jensen), lærer, Rosenvej 59, Ullerup, 6400 Sønderborg. Tlf. 04-461735
67. Tove Skals, lærer, Kapelvej 5 4. th., 2200 Kbh. N. Tlf. 01-357350
68. Karsten Th. Skov, stud. mag., Grønnegade 79, 8000 Århus C. Tlf. 06-192040
69. Dorrit Maria Skovmand (f. Gormsen), korrespondent, Fiskebækvej 30, Pjedsted, 7000 Fredericia. Tlf. 05-954564
70. Martha M. Skrydstrup, cand. merc., Anerovej 17, 8260 Viby J. Tlf. 06-295823
71. Jens Chr. Staal, ekspedient, Odensevej 27, 5260 Odense S. Tlf. 09-152471
72. Heinrich Sølbeck, lærer, Vestergade 8 A, 6771 Gredstedbro. Tlf. 05-431757
73. Poul Søndergaard, programør, Dronningensgade 2 B 1. tv., 8000 Århus. C. Tlf. 04-756662
74. Annelise Sørensen (f. Kjær), indretningsarkitekt, Vester Gasse, 6780 Skærbæk. Tlf. 04-756662
75. Johny Schmidt Tauman, lærer, Huginsvej 15, Fourfeldt, 6700 Esbjerg. Tlf. 05-154141
76. Karen Lisbeth Thomsen (f. Schmidt), Thrige Centervej 76, 8280 Trige. Tlf. 06-230576
77. Palle Thomsen, advokat, Ny Adelgade 19 A, 5610 Assens.
78. Valdemar Thomsen, landbrugsmedhj., Haderslevvej 108, Seem, 6760 Ribe. Tlf. 05-441002
79. Truels Truelsen, Lærer, Helgesvej 4, 8230 Åbyhøj. Tlf. 06-155054
80. Carla Træholt (f. Olesen), lærer, Ulriks Alle 69, 6270 Tønder.
81. Bent Vase, ing., Rolighedsvej 12 3. lejl. 27, 3000 Helsingør.
82. Svend Anker Worm, stud. agro., Gl. Kalkbrænderivej 52, 2100 Kbh. Ø. Tlf. 01-267280
83. Frands Wulff Voss, civ. ing., Sjælør Boulevard 89 6. tv. lejl. 270, 2500 Valby. Tlf. 05-431027
84. Peter Øllgaard, landmand, Jernvedvej 36, 6771 Gredstedbro.

Kontaktperson: Doris Birch Friis (nr. 17).

Realister 1973:

- Jacob Alsing, Toftebjerg Hovedgade 13, 8791 Tranebjerg.
- Tekn. assistent Tom Kristensen, Tvedgade 2, 6760 Ribe.
- Niels J. Christoffersen, B. S. Ingemanns Vej 2 vær. 143, 6400 Sønderborg.
- Autom. Anton B. Hansen, Horsbølvej 38, Reisby, 6780 Skærbæk.
- Margit Kristensen, Knorborgvestervej 6, 6630 Rødding. Tlf. 04-895448
- Johannes Madsen, Enderupvej 26, Hviding, 6760 Ribe. Tlf. 05-445507
- Ejvind Nielsen c/o Niels A. Nielsen, Sandbjergvej 14. Øster Åbølling, 6760 Ribe.
- Svend Nielsen, Grævlingetoften 13, Egebæk, 6760 Ribe.
- Jacob N. Pedersen, Nyborgvej 219 3. s., 5220 Odense SØ.
- Karen M. Pedersen, Skrænten 11, 6670 Holsted.
- Peter Kjær Schmidt, Kretavej 47 st. t. h., 2300 København S.
- Agnete R. Thyssen, Nørregade 42, 6270 Tønder.

Kontaktperson: Margit Kristensen (nr. 5).

Hyggelig restaurant i en 400 år gammel,
fredet bygning på Skibbroen i Ribe.

God mad til meget rimelige priser

22 forskellige fiskeretter

Selskabslokale "Den Grønne Stue" til 22 pers.

Serivering på fortov og i gård fra 1. maj



værtshuset
Sælhuset

SKIBBROEN 13 - RIBE - TLF. 05 - 42 00 46

ÅBNINGSTIDER:

Hver dag kl.

10.00 - 23.00

Køkkenet kl.

12-14 og 17-20

Anno 1581



Hotel Dagmar

DK 6760 Ribe . Telefon 05 - 42 00 33

- ★ Forslag til såvel store som små
JUBILARFROKOSTER og
-MIDDAGE fremsendes gerne
og helt uforbindende.
- ★ KONTAKTDAMER og
-MÆND kan blot ringe og
fremføre deres ønsker.

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

9. bind

September 1983

Nr. 3



ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon 1051 42 32 32
Sanderportsgade 3 • Telefon 1051 42 00 25
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Industrivej 11 • 6760 Ribe • Telefon 051 42 00 00
FAX: 051 42 00 01

Man mødes henne om hjørnet



nede i



skandinavisk
HERRETØJ - RIBE

NEDERDAMMEN 34 DK 6760 RIBE
TELF. (05) 42 01 90 GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasbo
FOTO'S

Ydermøllen . Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie

MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-420226



Formulasystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

Ribe Katedralskole

af Jens Vind

13. juni 1145 er Ribe Katedralskoles officielle fødselsdag. Da nævnes den første gang i biskop Elias' brev om skolens overdragelse til domkapitlet; i virkeligheden er skolen nok endnu ældre, men datoen knytter smukt skolen sammen med opførelsen af domkirken, der ifl. vore kilder påbegyndtes i 1134. Den første rektor (scholasticus), vi kender navnet på, er fra ca. 1162 - han hed Bonifacius.

Første gang vi finder skolens egentlige indhold: disciplene, omtalt, er i et gavebrev af 1278, hvori bestemmes, at dele af indtægten fra Darum sognekald skal komme fattige skoledrenge (scholares) til gode. Hidindtil havde disciplene i høj grad måttet sætte deres lid til almisse og almen godgørelse, hvoraf de skulle aflevere halvdelen til skolens rektor i skolepenge! Op gennem mid-

delalderen møder vi adskillige lignende gavebreve til disciplenes tarv, størst og smukkeste i intentionen ved biskop Christierns storslåede donation af 1298, da han grundlagde Puggård. Puggård (måske af poge-gård, fattige skolepoges hjem) er i dag betegnelsen for den smukke kamtakke-ede renæssancebygning i den nuværende skole, som dog er ca. 150 år yngre end biskop Christierns gavebrev. Det er sandsynligt, at den er bygget af de rige midler, som biskoppen stillede til rådighed for sin institution, men mindre sandsynligt, at den har været anvendt som kollegium for fattige skolepoge - snarere som (æres)bolig for den kannik, der administrerede gaven. Hvor de tyve fattige disciple, som gaven gjaldt, har været huset, vides ikke - måske i lave rønner, som kan have ligget ud mod den nuværende Puggårdsgade.
(fortsættes næste side.)

Direktør cand.pharm. Niels Peter Lauridsen

og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings

legat for studenter fra Ribe Katedralskole.

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1983 over et beløb stort ca. kr. 45.000,-, der vil kunne uddeles i et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for „fattige, men flittige“ studenter fra Ribe Katedralskole.

Ansøgningskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved ind-

sendelse af stor svarkuvert (gerne A-5 format) adresseret og frankeret med kr. 3,50. Legatansøgningerne skal være legatudvalget i hænde senest den 1. nov. d. år.

Evt. tildeling meddeles pr. brev den 1. jan. 1984.

Legatudvalget
Carl Rise Damkjær
Adelgade 47, 1304 Kbh. K.

- Den middelalderlige skole har ligget omtrent på samme sted som den nuværende (op til omkring 1400 hed Puggårdsgade Skolegade). Så er den blevet flyttet nogle gange, omkring 1500 til hjørnet af nuværende Skolegade og Grydergade, lige overfor domkirken. Endnu findes der en rest af denne senmiddelalderlige skolebygning i baggården til den "gamle latinske", den nuværende sparekasse-stiftelse.

Reformationen betød ikke nogen pludselig forandring for skolen - den vedblev at være kirkens skole, nu blot med luthersk fortegn. Men andelen i kirkens rigdomme og indtægter mistede den; de tilfaldt kronen. Dog lykkedes det at sikre Puggård og de dertil hørende besiddelser for katedralskolen; og biskop Christiernes oprindelige plan, at gaven skulle komme disciplene tilgode, søgte man at sikre. Selve bygningen blev rektorbolig, men Puggårds midler blev fra nu af administreret af det almindelige hospital (dvs. det tidligere sortebrødrekløster), og "pogene" skulle have deres underhold ved klosteret mod at varetage korsangen i byens kirker (om morgenen kl. 5-6 og om eftermiddagen kl. 5-6). Skønt skolen også mistede det privilegium at være stiftets eneste - efter reformationen fik enhver købstad sin "latinske skole" - beholdt den dog sin særlige glans som stiftsstadens skole, ikke mindst under dygtige rektorer som Jens Pedersen Grundet, Hans Thomesen og Peder Hegelund. Sidstnævntes navn er særlig knyttet til oplomstringen af den danske skolekomedie i Ribe.

Denne rolige og frugtbare udvikling fortsætter op gennem det 17. årh. Det er først Svenskekrigene 1657-60, der medfører katastrofen såvel for byen som for skolen. Byen brandskattedes og plyndredes i flere omgange, og noget lignende overgik skolen. Den svenske general Torstensson tog hvad der var tilbage af det gamle bibliotek som krigsbytte. - Først ind i det næste århundrede, under rektor Falster, skulle skolen genvinde sin gamle hæderfulde plads i kredsen af Danmarks latinske skoler.

Med god ret er Chr. Falsters skolestyre blevet kaldt skolens anden guldalder. Såvel økonomisk som åndeligt var skolen på fallittens rand, og medens biskop Thure tog sig af den økonomiske genrejning, har Falster æren for den åndelige; det er ikke tilfældigt, at disse to hædersmænds portrætter smykker sangsalen. I Falsters lange embedsperiode (han kom til skolen som konrektor i 1712 og var rektor fra 1722 til sin



Christian Falster

død 1752) fik skolen nye bygninger, nyt bibliotek og - ikke mindst væsentligt - ny åndelig kraft ved sin leders eksempel.

"Chr. Falster var ikke blot en fremragende latinist og et stort pædagogisk talent, men også en ungdomsvejleder af Guds nåde. Den dybeste forklaring på hans betydning som skolemand må vist søges i hans lyst til at meddele de unge kundskaber. At indføre dem i åndens verden var ham en bestandig kilde til den største glæde. I året 1738, da han allerede var ved at føle alderens tryk, fremhævede han, at trods alle forandringer, han kunne spore, var der dog ét, der var det samme hos ham, den umættelige lyst til at un-

dervise (insatiabilis docendi cupiditas)". (Denne smukke karakteristisk giver Bjørn Kornerup i "Ribe Katedralskoles Historie").

Falsters ånd prægede skolen for de næste 100 år, også under mindre betydningsfulde rektorer. Efter 1809 blev en stor del af de mindre latin-skoler i købstæderne nedlagt; kun i stiftsbyerne opretholdtes katedral-skolerne. Skønt Ribe var stiftsby, kom det på tale at nedlægge skolen, men det lykkedes den ihærdige rektor Thorup at sikre et kongeligt til-sagn (det var endnu under enevæl-den!) om dens beståen, vel ikke mindst ved at pege på næsten 700 års ubrudt skoletradition.

I takt med de ændrede krav til undervisningen følte skolens bygninger utilstrækkelige og i 1856 kunne skolen flytte til den da nyopførte bygning på rektorboligens grund i Puggårdsgade.

Tabet af Sønderjylland 1864 betød meget for byen Ribe, der mistede sit naturlige opland, mindre for skolen, der i de følgende år øgede sit elevtal væsentligt. "Hvad udad tabes, skal indad vindes" - de berømte ord, der tilskrives hedens opdyrker, Dalgas, - havde også gyldighed for den lærde skole. Eleverne kom fra hele stiftet, ikke blot fra oplandet; Ribe var en skoleby, hvor mange af borgerne havde latinskoledrenge på kost og logi og levende interesserede sig for deres gøren og laden - og gale streger; somme tider nok med hovedrysten, som da de tovlige drenge bandt klokkeren, der skulle ringe i kirken, til rebet til klokken og gemte nøglen til indgangsdøren. Da kom hele byen på benene ved den fortsatte klokkingning, og nøglen til kirken måtte først hentes hos stiftsprovsten, hvorefter gåden blev løst, og klokkeren med.

Skolereformen af 1903, som betød den endelige løsning af århundreders bånd til kirken og indførelse af helt nye fag i hvad der nu kaldtes "en højere almenskole", klaredes uden vanskeligheder. I byen hed (hedder) den dog stadigvæk "æ latinsku'el", og den lærde latin, lektor Bech, tillod sig et par spotske ord (på latin,

naturligvis.), da Puggård, efter i næsten 350 år at have tjent som rektor-bolig, blev indrettet til undervisning i - sløjd, fysik og kemi. - At bevare ved at forandre, den levende organismes mulighed for at forblive levende, gjaldt også skolen; den havde været katolsk præstesko-le, luthersk kirkesko-le, humanistisk em-bedsmandssko-le og nu en demokratisk almensko-le; gennem århundreder havde den søgt at gøre fyldst efter skiftende tidsaldres idealer.



I 1945 kunne skolen fejre 800 års jubilæum under de grønne linde - i et Danmark, som netop var blevet befriet. Til lejligheden opførtes for første gang Alex Garff's og Poul Schierbechs dejlige kantate, som siden ved den årlige translokation har glædet hver student, som blev dimitteret fra Ribe (navnlig når de vendte tilbage som 5- 10- eller 25-års jubilarer). - Gymnasieloven af 1958 og følgelovgivningen de næste mange år fik store virkninger for skolen; vigtigst var det nok, at skolen mistede de yngste årgange og efterhånden blev en ren ungdoms-skole for de 16 - 19 årige. Til gengæld steg elevantallet i gymnasiet kolossalt i 60'erne og 70'erne og
(Forts. s. 86.)



Translokationen 1983

Traditionsmæssigt rettede skolen også på translokationsdagen i år sin opmærksomhed mod vejrgudernes gunst, som jo er så nødvendig for en vellykket festdag, ved at forhøre sig i Karup om vejret. Himlen så unægtelig noget truende ud, men Karup lovede tørt vejr, så skolens folk gik fra den årlige morgenstund fortrøstningsfuldt i gang med at stille stole og bænke m. m. op i skolegården under de grønne lindetræer. Uden at behøve at skele til vejret var ligeledes Ripenser-Samfundets rejsehold fra København sammen med lokale hjælpere i gang i kantinen indrettet i pigernes tidligere gymnastiksal. Begge steder skred det hurtigt fremad, så man i god tid var parate til at modtage de mange gæster, der hen mod kl. 10 mødte frem i den gamle hyggelige skolegård, og hvor de hvide huer næsten enerådende lyste op i skolegårdens nordvestlige hjørne, hvor de nye studenter var samlet. Der iagttoges dog også nogle enkelte sorte huer, der for 2 generationer siden hørte til studenternes festdragt. Den øvrige del af gården var som i tidligere år tæt besat med jubilarer, pårørende og tidligere elever.

Skolens rektor, Thomas Rasch var sygemeldt, og translokationen ledes derfor af den konstituerede rektor, lektor Aage Kæstel, der iklædt en nydelig hvid skjorte bød velkommen først og fremmest til elever og blandt dem studenterårgangen, men tillige til de pårørende og skolens tidligere elever fra et års jubilarer til 70 års studenter- og realistjubilarer. Det store antal jubilarer glædede alle på skolen. Lektor Kæstel bragte en hilsen fra rektor Rasch til 83-studerterne, lærere og ansatte

samt jubilarer, der ville være med til at festligholde årets dimission.

Skolen havde i skoleårets forløb taget afsked med lektor Thomas Alvad, der på grund af sygdom havde ønsket at fratræde sit embede, og lektor Kæstel takkede ham for hans arbejde i skolens tjeneste. Ligeledes takkedes adjunkt Kirsten Have, der havde været vikar for adjunkt Conny Gram, og som ville forlade skolen med det nye skoleår.



Lektor Kæstel taler til studenterne.

Forsamlingen sang nu „Den signede dag“, der efterfulgtes af skolekorets fremførelse af festkantatens 1. del under adjunkt Steen Hansens taktstok og lektor Alvads musikledsagelse.

Derefter holdt lektor Kæstel sin dimissionstale til de nye studenter. Talen er gengivet i sin helhed på side 72. De nye studenter fik overrakt deres eksamensbeviser, hvortil lektor Kæstel knyttede en lille statistik over de beståede eksamensre-

sultater. Af de 108 studenter fik 11, 33, 42, 6 og 1 henholdsvis karaktererne mellem 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 og 10-11.

Dimissionen efterfulgtes af korets opførelse af 2. del af kantaten. Den fik i år en særlig fin opførelse, især vakte udførelsen af "De fem brødre" megen munterhed.

Efter kantaten fik indskrevne talere ordet. Fra årets studenterhold talte student Ingrid Søchting 3.a. Hun omtalte både skolens negative og positive forhold og takkede og hyldede skolen for dens forståelse for skabelse af tryghed og ansvarsfølelse. Talen er refereret på side 74.

Som det sidste større og med spænding imødesete punkt fulgte legatuddelingen, der startede med Ripenser-Samfundets store legat på 3.000 kr., som blev overrakt af universitetslektor, dr. med. Ole Marker. Han indledede med en tale til de nye studenter (refereret side 87) og uddelte derpå efter skolens indstilling Ripenser-Samfundets legat til student Ingrid Søchting 3.a. Det fremkaldte spontant bifald fra elevernes side, som vel kan forklares ud fra skolens begrundelse for indstillingen, som Ole Marker læste op:

Ingrid har i sin gymnasietid udover det faglige, som hun har prioriteret øverst i sin store aktivitet, haft overskud til altid at være med i håndhævdelsen af elevmedbestemmelsen, og da denne jo kun bliver en realitet, hvis der er elever, der lægger krop til, så har hun været af stor betydning på skolen for praktisering af elevdemokrati. Ingrid var altid med, når der skulle gøres et stykke arbejde f. eks. i elevorganisationer, ved planlægningen og udførelsen af introduktionsarrangementer for nye elever.

Ingrid har på en stilfærdig, men effektiv og energisk måde sørget for, at tingene skete. Hun har aldrig sat sig i spidsen for elevaktivitet for selv at komme i søgelyset - men fordi hun var en god kammerat på den måde, at hun var villig til at gøre en indsats for at bringe helheden til at fungere.

Hun fortjener derfor anerkendelse for sit bidrag til at gøre skolen til en spændende arbejdsplads.



Ole Marker overrækker Ingrid Søchting dimittendlegatet.

Efter dette foretog lektor Kæstel uddelingen af skolens mange legater fulgt op af 2.x'ernes muntre uddeling af humørlegatet - ikke at glemme foretaget af Conny Gaarde Petersen og Hans Jørgen Godelsen. Humørlegatet til en lærer fik lektor Kæstel, der blev dekoreret, som det fremgår af billede.

Til sidst rettede lektor Kæstel en dybtfølt tak for den hjælp, han havde modtaget fra lærerkollegiet under sin funktion som konstitueret rektor, især gjaldt takken skolens sekretær, Jytte Bertelsen, der havde været en uvurderlig hjælp.

Festen sluttede med praktiske oplysninger og fællessang: "Nu smiler fagert."

Dermed var festlighederne på skolen imidlertid ikke forbi. Stole og bænke i skolegården stod snart tomme og forladte, medens Ripenser-Samfundets indbudte gæster begav sig til skolens atriumlokale og kantine, hvor der snart blev trængsel, medens samtidig en regnbyge trak hen over skolen.

Jubilareception

Efter translokationen fulgte Ripenser-Samfundets reception for jubilare, studenter og lærere. Som sædvanlig mødte et stort antal jubilare frem. Af ældre deltagere kan vi nævne tre 65-års studenter: pastor emeritus Jens Lind Høgsgaard fra Bolderslev, fhv. overassistent Elisabeth Daugaard Peters, Ribe, hvis indlæg vi fornylig har haft fornøjelsen at bringe i bladet, og som var kommet tilbage fra sin 51. rejse til U. S. A., og som den tredje student var civilingeniør Poul Vyff, Florida, kommet til stede. Af 60-års realister bemærkede vi Herman Nønneche, nu sproglærer i Kolding, Gerda Kjølstrup (f. Hansen), København, Elsa Kligenberg (f. Andersen), Assens og Astrid Dau, Ribe. Vi bemærkede også en ved translokationerne hyppig gæst, realist fra 1911 og foreningens ældste medlem, Christian Hoppe, Kolding. Af skolens emeriti bemær-

kede vi de overfor skolen altid trofaste lektorer L. Biendstrup, Emmy Willemoës og Aage Sandfelt, som gamle elever altid kan slå en sludder af med. De yngre studenterårgange var, som det fremgår af efterfølgende billedsamling, talrigt repræsenteret. Sekretær, cand. jur. Kirstine Nørr bød ganske kort velkommen og omtalte foreningens arbejde, men på dette tidspunkt bar stemningen præget af, at man mindre interesserede sig for flere taler end for bordets glæder. Man kastede sig med vellyst over de bugnede borde, som forbavsende hurtigt stod ribbet for sidste krumme, medens samtalerne efter denne hjertestyrkning steg til uanede højder under baggrundsmusik fra to dygtige musikere fra musikkonservatoriet i Esbjerg. Dette par fulgte efter receptionen med ud til de forskellige af holdene etablerede arrangementer. K.

Tradition, liv og viden

Lektor Kæstels tale til dimittenderne

Jeg vil hermed henvende mig til jer studenter årgang 1983.

Det er ganske naturligt, at jeg på skolens vegne vil prøve at udtrykke noget om den livssammenhæng, jeres uddannelse hører hjemme i. Jeg tænker ikke så meget på, at det kunne være naturligt: fordi I nu ifølge klicheen skal ud i livet, nej jeg tænker mere på, at det er naturligt, fordi I nu skal sendes bort herfra. Vi skal ikke færdes sammen på dette sted mere. Så længe man går sammen i det daglige, er man optaget af dagligdagen sammen, at man ikke, om jeg så må sige, træder et skridt ud af den for at besinde sig på, hvad der i denne dagligdag har gjort den værd at leve sammen. Men når vejene skilles, når noget er forbi, og noget nyt skal begynde, så opstår den fjernhed, som vi kalder besindelse.

Hvis det af jer føles opstylt, så

er det ikke lejligheden her, der forårsager det, så må det hænge sammen med, at I i det daglige ikke har haft tilstrækkelig oplevelse af, at jeres uddannelse hele tiden var en del af livet og for livets skyld. Har I ikke haft den oplevelse, er der noget galt med vores formidling eller jeres modtagelse eller begge dele.

Jeg mener derfor, at traditionen at holde en dimissionsfest, der på forskellige måder understreger dagens særpræg, er det naturligste af alt. Naturstridigt ville det derimod være, hvis vi blot stumme gik hver til sit. Traditionen kan være nyttig, fordi den holder fast på tilværelsens åndelige dimension. Vi kan blive så forlegne, når vi skal sige noget, for har vi egentlig noget at sige, og I kan blive forlegne over at lytte, fordi I synes, at vi ikke kan sige noget sådan, at det kan give jer noget.

Traditionen er måske særlig nyttig

i vore dage, hvor så meget truer erkendelsen af tilværelsens åndelige dimension. Disse trusler fornemmes vel tydeligst, hvis man besinder sig på, hvordan man reagerer på ordet ånd eller det at tale om en åndelig dimension. Vi sjusker med den åndelige dimension, og vi sjusker måske mest med den ved at tale mere om den end at realisere den i det daglige, - til skade for os selv.

Selv den tradition, som kunne være et redskab til at holde os fast i livssammenhængen, gør vi os immune overfor ved at gøre den til noget fint, for at gøre os selv finere end de andre, at trække os selv op ved hårene. Vi gør det til en ydre fest, hvor alt det ydre i den grad optager os, at vi overser traditionens mulighed for at holde os fast, og gør vi det, så havner vi let i opstlyt selvhøjtidelighed, social fims og akademisk opblæsthed og krukkeri. Eller vi stivner i den grad i traditionens ydre monotomi, at tingene bare sker i overensstemmelse med det fastlagte ritual, så vi slet ikke er nærværende, men bare glider med uden at tænke over, hvilken situation vi er i.

Jo, der er udglidningsmuligheder nok, som kan forhindre traditionen i at blive rammen om det personlige udtryk for tilværelsens åndelige dimension. Eller sagt med andre ord; hvis vi perspektiverer denne situation: „Kultur det er, når man gør mere end absolut nødvendigt til løsning af en opgave.“ (Per Stig Møller i sin tiltrædelsestale som formand for F.O.F.)

Hvad er det så for en åndelig dimension i denne situation, jeg tænker på?

I har nu modtaget eller rettere til-egnet jer den viden, som kræves for at få en studentereksamen, og ifølge uddannelsens sigte skulle det på en gang være studieforberedende og almenmændende viden. Men hvis den viden skal blive til glæde for jer, så mener jeg, nogle betingelser skal være opfyldt. Det er disse forudsætninger for, at jeres erhvervede viden kan blive til glæde, jeg gerne vil tale om. Eller i et Grundtvig-jubilæ-

umsår udtrykt med hans ord: Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldens frænde.

Jeg vil sige noget om jeres viden i relation til livet, om den funktion jeres viden bør have i jeres menneskeliv - om den skal blive til glæde, til større og dybere livsforståelse og til større åbenhed og dybde i jeres dagligdag sammen med andre mennesker.



Lektor Kæstel på talerstolen

Viden kan så let blive grundlag for selvbevidsthed og arrogance, særlig hvis man mener at have slugt alverdens visdom. Halvstuderede røvere er en streng race. Halvfordøjede brokker af viden giver frelsthedsattituder og opblæsthedsholdninger. Men viden kan også være et redskab til at forstå og til at formidle livsoplysning.

Jeg vil opfordre jer til at lade jer oplyse af livet, det er livet og betragtningen af eget og andres liv, der gør klog.

Denne åbenhed overfor livet, andre mennesker og nye situationer lyder jo så banalt selvfølgelig, at der slet ikke kan være nogle problemer ved det. Og dog!

Vi mennesker vil helst være sikre, og derfor blotter vi nødigt vores

usikkerhed, og vi klammer os hellere til relative sandheder end indrømmer disse sandheders begrænsede karakter. Vi polariserer hellere en diskussion end at være åbne overfor den del af sandheden, som modparten repræsenterer. Vi stirrer os blinde på den lille sandhed, som vi selv har set, vi er teorifikserede og livsblokerende, fordi vi tænker mere på os selv end på livet. Ja, vi kan ligefrem i pressede situationer bilde os ind, at vi har patent på sandheden. Eller vi kan gøre vores relative sandheder absolutte og derved kvæle andre menneskers liv. Det ved vi meget om, hvad enten vi tænker på religiøse forestillinger eller politisk ideologiske hjernespind - eller vi kender det såmænd også fra den påene borgerligt moralske livsstils absoluttering.

Alt hvad der overordnes livet (godt og ondt) bliver dæmonisk, livsødelæggende. I bør hele tiden være villige til at forstå begrænsningen af jeres egen viden, I bør være på vej

mod større og dybere forståelse, jeres teori-viden må hele tiden korrigeres af ny teori-viden og suppleres af livsforståelse.

Havner vi så ikke i en total relativisme, hvor alt bliver lige godt eller lige dårligt? Havner vi ikke i en holdningsløshed? Er det modsatte af absoluttering ikke holdningsløshed? Nej bestemt ikke. - Sandheden findes ikke i mellem-menneskelige relationer, sandhed bliver det kun ved at leves.

I må ikke lade jeres viden eller absoluttering blokere for åbenhed og hengivelse. I bør forøge jeres livsopfattelse og livsforståelse og bruge jeres viden til at forøge jeres livsoplevelse.

Thi „Den, der vil vinde sig selv, mister sig selv, - men den, der mister sig selv, vinder sig selv.“

„Den, som søger at bjærge sit liv, skal miste det, - og den, som mister det, skal beholde det.“ (Luk. 17,33)

Afskedstale ved translokationen af Ingrid Søchting

Da festen er i anledning af os, synes vi, at vi vil bidrage med lidt mere end blot vores tilstedeværelse. Det er netop det at være, der er betydningsfuldt i forbindelse med os. Vi har været fysisk tilstede på skolen i 3 år, men har vi været engagerede?

For selv om det kun er tallene, der betyder noget for den videre uddannelse - tallene der afspejler den enkeltes håndgribelige tilstedeværelse, så er det lige så vigtigt, om ikke vigtigere, at vi også har været tilstede på en mere håndgribelig måde: at vi har følt os som en del af en helhed, har følt ansvar for klassen, for en eller anden forening, for hinanden og for skolen i det hele taget. Ansvarsfølelsen er nært knyttet til tryghedsfølelsen. Følelsen af generel tryghed er jo forudsætningen for at kunne tilegne sig faglig viden.

For det er jo ikke bare et spørgsmål om at lære det, der står i bogen, men det drejer sig om at optage og bearbejde sin viden. Det er altså en aktiv proces, der kræver vores indsats, og det er det, jeg forstår ved engagement.

Men engagementets forudsætning er motivering, og motiveringens forudsætning er trygheds- og ansvarsfølelsen. Disse følelser eller livsværdier føler vi, at skolens atmosfære har rummet lidt af. De mange aktiviteter efter skoletid er et bevis på, at mange mennesker kan li' stedet.

Men det vanvittige karaktertræk, som er en kendsgerning i disse år, lægger en dæmper på vor tilsyneladende glæde - det er nemlig i dag ikke et spørgsmål om, hvilken uddannelse man har lyst til at vælge, men hvilken man har mulighed

for at vælge. Karakterræset bidrager ikke til fremme af motiveringen, fordi det i nogen grad dræber den ansvarsfølelse, der burde gøre sig gældende, og stemningen bliver presset og ubehagelig. Vi lærer i højere grad for vores karrieres skyld og i mindre for vores personlige tilfredsstillelses skyld.

Men vi har ikke været kede af at gå her, fordi de 3 år trods alt har sat en personlig og faglig udvikling i gang. Vi har fået noget, der gerne skulle bygges videre på. Men vi vil aflive forestillingen om de 3 gymnasieår som de bedste i ens liv - det skulle de meget nøddigt være. For da personlig udvikling er noget positivt, bør vi ikke være tilfredse hverken nu eller på noget senere tidspunkt. Den personlige udvikling er forudsætningen for ens videre liv.

Men vi kan takke skolen, fordi den har været sig trygheds- og ansvarsfølelsens betydning bevidst. Disse for ethvert menneske fundamentale livsværdier, som, hvis de nedvurde-



Student Ingrid Søchting
på talerstolen

res, får ubehagelige følger. En tendens til en sådan nedvurdering kan desværre spores mange steder i vort samfund.

Vi håber, at vores skole aldrig vil glemme mennesket i eleven!
Ingrid Søchting.

Billedkavalkade

Translokation - Reception - Jubilærfester

Foto: Damkjær

Den efterfølgende billedrække er i hovedsagen fremstillet af Ripenser-Samfundets kasserer civilingeniør Carl Rise Damkjær, der har bidraget med næsten alle billeder og med langt flere, end vi har kunnet gøre brug af på de 10 billedsider, og vi har måttet vælge ud og foretage beskæring. Redaktionen siger Damkjær mange tak for de fremragende billeder, der desværre lider en del ved reproduktionen.

Side 76.

Billede 1 - 5. Fra morgenstunden vagede flaget over skolen, og en broget skare satte sit præg på skolegården, hvor de hvide huer, som en jubilær udtrykte sig, lyste op som hvide rosenbuske.

Side 77.

6 og 7. Translokationens højdepunkt med lektor Kæstels uddeling af eksamensbeviser.

8. Skolekoret med lektor Alvad og adjunkt Steen Hansen, der var henholdsvis akkompagnatør og kordirigent.

9. En af de „Fem brødre“.

10. Uddeling af Humørlegatet ved Conny Gaarde Petersen 2. z.

11. Lektor Kæstel tildeles en portion af Humørlegatet.

12. Den anden uddeler af legatet, Hans Jørgen Godelsen 2. z på talerstolen.

Side 78.

13. Bordene er dækkede for modtagelse af gæsterne.

14. Sekretær Kirstine Nørr byder velkommen til receptionen.

15. To 55-års jubilærer.

16. Lektor Blendstrup i samtale med universitetslektor Ole Marker.

17. Fungerende rektor, lektor Kæstel, skolesekretær Jytte Bertelsen og pedel Leif Steines. (Forts. s. 86.)





















Side 79.

18. Siden viser hold omkring de runde borde pyntede med blomster i vaser anbragt på Ripenser-Samfundets smukke pynteservietter. Her er det realisterne fra 1928, der har slået sig sammen med installatør Christian Hoppe fra Kolding yderst til højre. Han er realist fra 1911 og dermed formodentlig Ripenser-Samfundets ældste medlem.

Side 80.

18. Billederne på denne side og de følgende er optagelser fra jubilarenes egne arrangementer. Dette billede er fra Klubbens Hotel og forestiller studenterjubilarene fra 1918, der var mødt frem med 3 deltagere: civiling. Poul Vyff, Florida, fhv. overass. Elisabeth Daugaard Peters, Ribe og sognepræst Jens Lind Høgsbro, Bolderslev.

19. Ægtefæller deltog også i festlighederne. Her er det fruene Brøndum Petersen og Kabel fra 50-års studenterholdet, der poserer foran Hotel Dagmar.

20. 55-års studenterjubilarer.

21-23. 55-års realistjubilarer.

24-27. 50-års studenterjubilarer.

Side 81.

28-34. 40-års studenterjubilarer forsamlet hos Lindstrøms i Sønderportsgade.

35. Der var kun mødt 3 af studenterne fra 1953. Lærer Inger Lassen (f. Larsen), korrespondent Bibbi Jull Sørensen og lærer Finn Andersen.

36-37. 30-års realister.

Side 82.

38-39. 25-års realister på Weis

40-41. 40-års realister

42. 10-års studenter på Dagmar.

Lærer Vagn Lauridsen, Revisor Flemming Kuhl, bibliotekar Doris Birch Friis (f. Hansen) og korrespondent Birte Larsen.

43. 10-års studenter. Dyrslæge Gunnar Gram og sygeplejerske Dorte Kahr Raae.

44. 10-års studenter. Lærer Benthe Christophersen, stud. jur. Klaus Gunnarsen, laborant Lillian Mathiesen (f. Brandt).

45. 10-års studenter. Cand. merc. Martha Skrydstrup, cand. med. Lars Nissen og Jens Holm Kjær.

Side 83.

46. 55-års studenterjubilarer.

47. 50-års realistjubilarer.

48. 50-års studenterjubilarer.

Side 84.

49. 35-års studenterjubilarer med lektor Alvad. Civiling. Otto Karkov, højskolelærer Esther Haugaard Rasmussen (f. Christensen), lektor Alvad, Anna Okholm-Hansen, biskop Olaf Lindegaard og arkitekt Jørgen Agerbæk.

50. 35-års realistjubilarer.

51. 25-års studenterjubilarer med lektor Alvad.

52. 30-års realistjubilarer.

53. 15-års realistjubilarer.

54. 10-års realister foran Dagmar.

Ribe Katedralskole fortsat fra side 68.

successen betød, at gymnasierne rejste sig, det ene flottere end det andet i enhver by af nogenlunde antagelig størrelse. Katedralskolens 100-årige bygning kunne nok i sammenligning hermed forekomme både forældet og lille, uden „faciliteter“ i form af kantine, garderobe, opholdsrum og hvad der ellers regnes for standard. Planer om en ny skolebygning fremkom; kommunen ville stille en grund til rådighed på Nørremarken; her kunne alt projekteres og anlægges efter ønsker og behov. Da viste det sig, at historien trods alt

har magt: flytte katedralskolen fra den indre by - aldrig! - så hellere affinde sig med evt. mangler og ufuldkommenheder. Det var den almindelige stemning såvel blandt lærere og elever som i byen - og den sejrede. I 1977 gik gravemaskinerne i stilling omkring skolen, hvor der stadig undervistes, og efter 4 års forløb stod det gamle skolehus fornyet, og vi kan synge med kantaten:

„ - dets mur var mer end sten.

Det er vort grønne fakkelblus:

Litteris et artibus.“

Jens Vind

Optimisme og ansvarlighed i livet

Tale af Ole Marker til studenterne

Ærede tilhørere, mine damer og herrer.

Ribe Katedralskoles translokation er en dag og en begivenhed, med en tradition, en iscenesættelse og en atmosfære, som mange andre gymnasier med god grund misunder os. Derfor skal jeg da også allerførst på Ripenser-Samfundets vegne rette en tak til skolen og dens ledelse for arrangementet og for, at Ripenser Samfundet må være med både her og nu samt ved den reception, som vi er værter for umiddelbart efter translokationen.



Ole Marker på talerstolen.

Dagen er studenternes - først og fremmest de, som lige er blevet studenter - men vi er jo mange til stede her, som ikke tog eksamen netop i år, og derfor vil jeg, før jeg henvender mig til dette års studenter, bringe en hilsen til de studenter og realister, der er kommet til Ribe i dag for at fejre deres eksamensjubilæum. Jeg håber og regner med, at vi ser dem alle ved receptionen, hvor vi tillige håber at se skolens lærere, og som det naturlige centrum - studenterne fra i år.

Alle I, der bliver translokeret i dag, er jo en vigtig del af den ungdom, som naturligt nok påkalder sig stor bevågenhed i tidens debat. Denne ungdoms holdning - og somme tider påståede mangel på samme - er naturligvis af den største interesse for os, der er lidt ældre i dag, og som er gamle, når I sidder ved roret.

Det er da heller ikke et emne, som medierne overser. Pædagoger, psykologer og politikere på alle planer udtaler sig om ungdommens holdning og opfattelser, og af og til hænder det endog, at de unge selv bliver surgt.

to forskellige interviews med vedende studenter, som har været brugt inden for den sidste måned, har man kunnet mærke en tydelig ændring i forhold til tonen for blot få år siden. De unge udtrykker nu en langt mere positiv forventning til det liv, de selv har at leve, til deres rejser ud i verden og til deres samliv med andre mennesker. Formentlig er spændingen i verden ikke mindre nu end for fem år siden, men jeg tror, at alting har sin tid. Dommegsforestillinger kan være det altoverskyggende tema i en periode, men så slår menneskets ukuelige - måske næsten uforståelige - optimisme igennem. Det er ikke nok med optimisme, det ved vi, men at det er uudholdelig uden - det er ganske vist.

Foruden optimisme er det også vigtigt, at I er indforstået med selv at tage ansvaret for jeres tilværelse, ellers bliver samfundet, der er blevet bebrejdet så meget, trynet til jorden af skyld, så det ikke længere kan rejse sig, som det bør. Det er også vigtigt, at I tager dette ansvar, fordi det er svært at finde andre, der vil røgte det med samme omhu som I selv.

Det er indlysende, at ansvarlighed

er vigtigt i forhold til de overordnede globale og samfundsmæssige spørgsmål, men det er lige så vigtigt, når det gælder om at få jeres private og personlige liv til at lykkes. Ikke bare på en måde, så det er godt nok til den borgerlige og sociale omverden, men på en måde, som indebærer, at I selv føler, at I fører et liv, som I selv kan stå helt og fuldt inde for. I skal kunne holde jeres egen kurs på verdenshavet og på Frederiksholms kanal - eller Ribe å, om man vil. Det går rimeligt nemt i medbør og med vinden agten ind - men anderledes er det, når der skal krydses op mod vinden, så møder I - og vi - sejladens egentlige udfordring, nemlig stadigvæk at sigte mod et mål,

som kun glimtvis er i syne.

Jeg vil håbe for jer - og for os - at I vil være med til at præge et samfund, som ikke ensidigt helliger sig elitedyrkelsen på de svages bekostning, men som heller ikke driver unaturlige lighedsprincipper derud, hvor lyst og initiativ bliver kvalt. Det at holde et samfund oppe på vejen uden at havne i en af grøfterne kan godt lyde lidt kedeligt, men det behøver ikke være det - og det lønner sig i det lange løb.

Med en behagelig forestilling om og forventning til, at I vil nyde jeres ungdom og glæde jer over resultatet af jeres anstrengelser hidtil, vil jeg ønske jer til lykke med eksamen.

PERSONALIA

Overingeniør, cand. polyt. Erik Bay (st. 38) er død 64 år gammel. Han var sin meste tid ansat ved B & W, fra 1974 ved Helsingør skibsværft.

Fhv. overlæge Henning Aastrup (st. 1916) er 23. juli fyldt 85 år. Han har ydet en indsats i anvendelsen af electrocardiogrammer og er æresmedlem af Dansk cardiologisk Selskab.

Mandø lægen Arthur Vaag fyldte i august 85 år og lægger nu op. Han har i den senere tid været fremme i pressen og også været i fjernsynet i en interessant udsendelse, hvor han blev præsenteret sammen med sin uadskillige papegøje. Han bor i det gamle møllehus på Mandø.

Direktør Lorenz Frisken (st. 33) er fyldt 70 år. Lorenz Frisken er kemiker og har som sådan virket i firmaet Andreas Jennow A/S. I 1973 blev han direktør for Scans-tab Aps.

Foruden denne virksomhed har Lorenz Frisken ydet en stor aktiv indsats på det historiske område navnlig i forholdet mellem Danmark og Skåne. Han er medlem af Dansk-Skånsk forening. Men hans historiske interesse udstrækker sig til alle de landområder, der tidligere har været under dansk kongedømme.

Oberstløjtnant Ejvind Morten Veisig (st. 51) er fra 1. juli forfremmet til oberst for Fynske Livregiment. Morten Veisig har lige siden 1951 været medlem af R. S. og blev straks engageret i organiseringen af de den gang mellem Katedralskolen og R. S. afholdte sportsstævner. I 1959 kom han i bestyrelsen og var i mange år sekretær for i 1975 at blive foreningens næstformand, hvor der startede en 5-årig periode med stor fremgang, der for en stor dels vedkommende skyldtes Veisig, der i 1976 startede den første jubilarservice med adresser på jubilerende studenter. I 1981 trådte Veisig ud af bestyrelsen på grund af tjenstlige forhold. Ripenser - Samfundet lykønsker dig med forfremmelsen.

Sognepræst ved Sct. Catharina Kirke, J. D. Bitsch-Larsen, er den 24. august fyldt 70 år og tager dermed afsked fra sin menighed. Han efterfølges af cand. theol. Jens-Anders Overgaard Djernes, landmandssøn fra Mols og kandidat fra Århus universitet.

Maleren Hans Bitsch-Larsen har på den gamle toldbod i Ribe udstillet en række naturalistiske billeder fra den gamle bydel.

Lektor Kirsten Nielsen, Ribe Statsseminarium, har med udgangen af august fået bevilget afsked.

Trevor og Peter Sampson har flyttet deres keramikværksted fra Præstegade til det nybyggede hus i Grydergade 26 og har indrettet sig et arbejdsende værksted. Sampson familien kommer fra England, men fru Merete S. er gammel ripenser (st. 54), datter af afd. kordegn og overlærer Chr. Larsen. Merete er selv lærer og underviser udlændige

i at tale dansk. I England underviste hun udlændige i at tale engelsk.

Amtslæge Fog-Poulsen og forskeren Jan Hjarnø har af Rotary fået som opgave at finde et projekt til udlandshjælp på 1 mill. kr., hvor det kunne have størst virkning. Pengene kommer med halvdelen fra Rotary og halvdelen som tilskud fra staten. Det blev Shri Lanka til anlæggelse af en landsby for 80 familier med hver sin lille jordstykke.

-oooOooo-

Fra museumsfronten

De arkæologiske undersøgelser er roligt fortsat, som der nærmere er gjort rede for nedenfor; derimod har der været problemer med lejeforholdet i Porsborg kælder. Sparekassen for Sydjylland, som ejede bygningen, var inde i en økonomisk stramning og måtte afhænde Porsborg. Huset blev købt af Ribe Turistforening, som indrettede sig med kontor i de tidligere sparekasselokaler, medens resten skulle lejes ud. Antikvarisk Samling havde hidtil betalt en symbolsk leje, og også turistforeningen var villig til at yde en vis moderation, men lejen blev alligevel for stor til, at samlingen kunne bestride den, og den må derfor rykke ud af kælderen.

Nu havde man, inden der var tale om ejerskifte, projekteret med at indrette Porsborgs kælder til museum for de fra vikingetiden i Ribe fundne genstande, og man var langt fremme med planlægningen. Fra forskellige sider var der givet tilsagn om støtte til indretningen, og den var efterhånden nået op på ca. 300.000 kr. Nu måtte man ændre planer, som går ud på at indrette vikingemuseet i Hans Tavsens Hus, hvor man mener at kunne skaffe plads.

Der foretages for tiden mindre arkæologiske gravninger i den vestlige del af byen i Kongensgade og Sct. Laurentiigade i forbindelse med projektet „Middelalderby“, og man har gjort fund tilbage til 1100-tallet. Man

har fundet masser af potteskår, der som genstande ikke er meget værd, men som kan fortælle historie. Der er også kommet et par mønter for dagen, hvoraf den ene stammer fra Erik Menveds tid.

Gravninger på Hovedengen har vist, at dennes dannelse er af nyere dato. Man har i klæglaget fundet glasskår fra renæssancen, men også andre undersøgelser tyder på en ung alder.

Undersøgelserne udstrækker sig også til Ribes omegn. Det drejer sig navnlig om bopladser fra jernalderen. Således har man gravet på en mark i Spandet. Man har også været på vingerne med optagelse af luftfotografier, som har røbet tilstedeværelsen af mange fortidige bebyggelser. Det er vejledende for, hvor man i fremtiden skal sætte spaden i jorden eller være opmærksom, hvis der f. eks. anlægges nye veje.

Af tilfældige fund kan nævnes en ryghvirvel fra en hval, der er fundet i 15 meters dybde i Vadehavet ved pumpning af sand til forstærkning af Mandødigerne. Den menes at stamme fra en 20 meter lang hval for omkring 2000 år siden. Man har gennem mange år gjort fund af hvalskeletdele i teglværksgravene ved Gram.

Ude i Vadehavet undersøger man også for tiden vraget af en kogger. Det er en opgave, som dykkerklubben i Ribe tager sig af.

Foruden de planlagte gravninger har man foretaget nødudgravninger, der foretages, når der af andre årsager end arkæologiske foretages gravninger, der vil udslette fortidsminder, der ligger i jorden. Således er der foretaget gravninger i Klostergården, hvor der skulle nedlægges kloak, og hvor der er fundet en mængde begravelser, hvis skeletter er sendt til videre undersøgelse. Det er ikke munke, der ligger begravet her, men velhavende folk, som mod god betaling til klosteret her har fundet sig et fredfyldt sidste hvilested.

Af samme årsag har man også gravet i Grønnegade og har her fundet gammel brolægning, keramikskår og

rester af en lædersko. Iøvrigt forestår der ved gaden nye udgravninger, idet tomten efter Industriforeningsbygningen agtes bebygget. Der har tidligere været gravet på dette sted.

Der er sket en værdifuld forøgelse af Antikvarisk Samlings genstande ved køb af et gammelt taffelur fremstillet i Ribe 1815 af mesteren Jocum Schulz. Uret var til salg hos en københavnsk urmager, der havde en tysk kunde som liebhaver, men alligevel tilbød Ribe det for 50.000 kr. Pengene blev skaffet til veje fra Ribe kulturudvalg med 10.000 kr., fra statens museumsnavn med 30.000 kr. og med 10.000 kr. fra Augustinerfondet. Uret er indlemmet i samlingen i Quedens Gård.

Løst og fast fra Ribe

Ribe mønt, der udsendes af Sparekassen Sydjylland, er igen på markedet. I år er motivet Ribe Domkirke. Det er ottende gang, den udsendes, og den har hidtil indbragt næsten 100.000 kr., der er gået til understøttelse af „prisværdige initiativer i årets løb i Ribe kommune“. Den koster i sølv 300 kr. og i bronze 70 kr.

Der har vist sig meget stor interesse for Carl-Henning Pedersens

udsmykning af korrundingen i Ribe Domkirke, og det må vist efterhånden være gået op for alle, at kirken har hele den danske befolknings bevågenhed. Alle har givet deres mening til kende, kyndige såvel som ukyndige, mennesker, der ofte kommer i kirken, og mennesker, der kun har været der som turister og kun kender kirken overfladisk. Pressen har bragt indlæg, som ville fylde en bog på mere end 100 normalsider. Skitsernes udstilling på galleri Bentzon har været et tilløbsstykke af de store. Vi skal ikke her komme ind på, hvad der er talt og skrevet. Ingen avis har undladt en omtale. Indtrykket af indlæggerne synes nærmest at være fifty-fifty for eller imod, men decorationen bliver gennemført.

Karen Marie og Thorkild Demuth har i Seem gamle Skole haft arrangeret en stærkt besøgt dukkeudstilling af marionetdukker, som bruges ved børneteater. Thorkild Demuth fabrikker selv dukker, men der var også dukker fra udlandet. Som en overraskelse fik Demuth fra Danmarks Fjernsyn tilsendt dukken Lillebror, der er kendt fra udsendelsen „Ingrid og Lillebror“, som Thorkild Demuth har været producer til.



Thorkild Demuth skal iøvrigt medvirke ved optagelse af en TV-fantasi over Niels Klim, der bliver den hidtil største TV-produktion med deltagelse af mange kendte skuespillere.

Ribe Katedralskole er efter ferien startet med 4 klasser med 110 nye elever.

Ribe Seminarium er efter ferien startet med 2 klasser med 32 elever. Dertil kommer HF-klasserne. Der er stadig uvished vedrørende nedlæggelse af seminarier, men skal der nedlægges, mener undervisningsministeren, at det skal være Esbjerg.

Der har været gjort forsøg med gågade på hovedgaden i Ribe, men på trods af to forskellige arrangementer efter de flestes mening uden særligt held, fordi der ikke findes alternative aflastningsveje. Ganske vist kan der køres ad en kringlet vej: Seminarievej - Rosenallé - Banegård - Dagmarsgade - Kurveholmen - Hundegade, men det har ikke afhjulpet vanskelighederne i gågaden.

Brødrene Leif og Finn Petersen fra Hotel Dagmar har overtaget Postgården. De har åbnet en cafe, Håndbagagen, i moderne design. Diskoteket bag i gården agtes ført videre, men man søger en ny forpagter, efter at de hidtidige forpagtere stopper driften.

Ribes mange foreninger er forøget med "Foreningen for Bengnavere". Formand er depotindehaver Henry Hansen, Ribe.

Anmeldelser

Historikeren Bue Kaae, udgiveren af Peder Hegelunds 2 binds almanakoptegnelser (R. B. 1977 side 167) har udgivet Familieliv på "Liljebjerget" i Ribe omkring 1600. Det drejer sig om behandlingen af 8 breve fra samme tidsperiode som optegnelserne mellem den unge studerende, Søren Andersen Vedel og hans forældre, Anders Sørensen og Mette Vedel. Forfatteren behandler på de 76 sider brevene med samme grundighed som i almanakoptegnelserne med

oversættelse af de latinske passager og kommentarer. Den er nok lidt tung at læse, idet den danske part er på originalsproget, men den kan vel derved tjene sproghistoriske studier. Brevene rummer et interessant kig ind i tilværelsen hos den patriarkalske Anders Sørensen Vedel og hans omsorgsfulde kone Mette, men tillige et indblik i studieforhold i København og Heidelberg og de politiske forhold betragtet ud fra studentens ståsted. Sydjysk universitetsforlag. kr. 94, 50.

Forfatteren Broby Johansen giver i en lille bog "Mandø" på 24 sider en festlig beskrivelse af øens natur, mennesker og historie. Bogen er illustreret med små fine vignetter af Mogens Eilersen. Forfatteren skriver i den ret kortfattede tekst: Mærkeligt nok undrer man sig over, at mennesker er her som andetsteds. Himlen er så vældig, klitlandskabet så storladent netop nu, hvor sol og skygger fra drivende skyer giver et dramatisk liv, hvor vinden synger i marehalmen, og himlen er fuld af havfugle. Forlaget Melbyhus, Skærbæk. Kr. 20,-

Efterlysning

Liden Kirsten er bortført. Hun har ligget på Dagmarsgades fortov foran den bygning, der i sin tid rummede Willumsens samling. Hun vejer ca. 1 ton. Hun er sidst set den 18. april, da en lastbil gjorde tilnærmelser til hende.



Nye medlemmer

- R.23 Elsa Klíngenberg, f. Andersen, Østergade 15, 5610 Assens
 S.33 Civilingeniør Hans Leth Hansen, Højgårdsalle 31, 2880 Bagsværd
 R.34 Sekretær Lise Madsen, f. Willumsen, Virumbakken 18, 2830 Virum
 S.48 Arkitekt Jørgen Agerbæk, Badevej 11, 8240 Risskov
 R.48 Roy E. Buhl, Chief Planning Div., Smithsonian Co., 11910 Bluebird Lane, Cotharpin VA, 22018 USA
 R.48 Hanne Pedersen, f. Poulsen, K. Andersensvej 18, 6710 Esbjerg V
 Inger Aagesen, f. Thomsen, Kærmindevej 9, 3500 Værløse
 Musikpædagog Ayo Eg Poulsen, Drosselvej 8, 6740 Bramming
 Rigmor Hansen, f. Bak, Vengøvej 1, 7680 Thyborøn
 Kathrine Lund, f. Vodder, Højtoftevej 52, 6700 Esbjerg
 S.51 Britta Söhner, f. Nielsen, Schleswigerstrasse 11, D-2347 Süderbrarup
 S.58 Korrespondent Helga Zacho, f. Olesen, Tjørnektrattet 4, 8850 Bjerbringbro
 Skoleinspektør Christen Povlsen, Egevej 23, 5620 Glamsbjerg
 Lektor docent dr. jur. Hardy Rechnagel HD, Roarsvej 13, 8230 Åbyhøj
 R.58 Revisorassistent Birgit Lund, Stenderupvej 5, 6683 Føvling
 S.68 Læge Knud Hilmar Christensen, Ll. Sct. Mikkelsgade 11, lth, 8800 Viborg
 S.80 Revisor Marianne Hansen, Kongensgade 90, lth, 6700 Esbjerg

Nye adresser

- S.28 Svend Christensen, Mosegårdsvej 9B, 7000 Fredericia
 R.42 Bent Milan, Borrevænget 16, 8320 Mårslet
 S.49 Læge Henning Dylmer, Tuelsøvej 36, 4180 Sorø
 S.52 Skolebestyrer Hans Jørgen Jørgensen, Rosengården 14,1, 9200 Ålborg
 S.54 Universitetslektor Ole Marker, Plantagevej 34, 3600 Frederikssund
 R.56 Tandtekniker Lise Kofod, Fyrparken 388, 6710 Esbjerg
 R.57 Carl Chr. Toft, Kløverbakken 10, 8700 Horsens
 R.59 Agnete I. M. Toft, Haremosen 37, 2880 Bagsværd
 S.64 Læge Allan Brochhattingen, Sygehusvej 5, 8660 Skanderborg
 Cand.polit. Christen Sørensen, Nielstrupvej 42, 5250 Odense SV
 S.66 Erhvervsvejleder Lisbeth Jacobsen, Gyldenstræde 4. lth, 3000 Helsingør
 S.69 Lærer Karen Lolk, Trekanten 12, 9270 Klarup
 S.71 Cand.pharm. Anne Marie Schmidt, Ternevej 10, 8240 Risskov
 Knud Juel, Ellinorsvej 8, 2920 Charlottenlund
 S.72 Stud.mag. Anna Helvig Brandt, Alleen 218, 8260 Viby J.
 Stud.mag. Ragnhild Kjær, Næringen 85, stth, 8240 Risskov
 R.72 Flyverradioleder Nils La Cour Andersen, Dejbjergvej 6, Stauning, 6900 Skjern
 S.73 Politibetjent Arge Eydun, Tekaragøta 4, 3800 Torshavn
 Dyrslæge Gunnar Eggert Gram, Bakkevej 1, 6630 Rødding
 Dr. Lars Bo Krag Møller, Lundazi Distr. Hospital, PO-BOX 13, Luzaka Zambia
 Stud.oecon. Ulla Larsen, f. Schøler, Hans de Hofmannsvej 20, 7000 Fredericia
 S.74 Hospitalslaborant Alice Baden, f. Christensen, Agertoften 20, 8340 Malling
 Programmør Eva Thomsen, Firestone Plantations Comp., Harbel. Liberia, Vestafrika
 Lærer Gunnar Jensen, Parkvej 7, Visby, 6270 Tønder
 Sygepl. Anna B. Kristiansen, f. Levisen, Ribevænget 26, 3tv. 7100 Vejle

- Grethe Terp Thomsen, Bredkildegade 6, 8240 Risskov
 Hans Thuesen Madsen, Islandsgade 81, 3, 8200 Århus N
- S.75 Stud.pæd. Alice Ø. Brun, Parkvej 7, Visby, 6270 Tønder
 Flyvemeteteorolog Knud Christensen, Dr. Abildgårdsvej 18,1tv, 1955 Kbh.V.
- S.76 Conny Rom, Østre Paradisvej 32, 2840 Holte
 Konsulent Hanne Ragnhild Thomsen, Tingvejen 12A, 8600 Skanderborg
 Byningskonstruktør Theodor Vodder, Strandvej 32,1, 5700 Svendborg
- S.77 Bente Lorenzen, Skindermarksvej 8, 6760 Ribe
 Peter Kjær Schmidt, Luganovej 30,1th, 2300 Kbh.S.
 Sygeplejerske Monika Hoock, Vær 320, Sønderborg sygehus, 6400 Sønderborg
- S.78 Inga Seeberg, f. Sørensen, Bentesvej 57, 3tv, 8220 Brabrand
- S.79 Annelise Boysen, Bjerregårdsvej 8. 2tv, 5000 Odense C
 Kirsten Dyhrb. Cornett, Egilsgade 20. 1th, 2300 Kbh.S
 Hans Chr. Hoock, N.Bohrs Alle 23, vær.1026, 5230 Odense M
 Marianne G. Kristensen, Strandvej 32,1. 5700 Svendborg
 Birgitte Bruun Nielsen, Vestergade 84,4tv, 8240 Risskov
 Cand.scient Johan Nissen, Høstvågen 254, S-95149, Luleå
 Lejf Holm Thomsen, Rønnebærparken 56, 6760 Ribe
 Lisa M. Slot, Tolderlundsvej 24, 5000 Odense C
- S.80 Ole Kværnø, Kinchsvej 8, 6760 Ribe
 Jesper Voetmann, Clausholm Slot, Clausholmsvej 308, 8370 Hadsten
 Per Erlandsen Brun, Ndr. Ringgade 124, 8200 Århus N
 Jørgen Vedel Jacevicz, Mariendalsvej 5,1, 2000 Kbh.F
 Margit Jensen, Vardevej 40, 7100 Vejle
 Carsten T. Bruun, L.A. Ringsvej 12, 8270 Højbjerg
 Nanna T. Mortensen, Rodelundsvej 6, 8653 Them
- S.81 Stud.jur. Birgitte Christensen, Houmålvej 74, st.251, 2300 Kbh.S
 Kirsten Houlin, Kronprinsensgade 48,2, 6700 Esbjerg
 Lisbeth Lorenzen, Universitetskolle.5, vær.200, 8000 Århus
 Hanne Klinge, Gunløgsgade 17, 2th, 2300 Kbh.S
 Lene Poulsen, Skovfennen 8, 6780 Skærbæk
 Jørgen Thyssen, Bjerrevej 105, 8700 Horsens
 Lone Vestermark, Kløvervænget 10, Postbox 514, 5000 Odense
- S.82 Bente M. Bennedsen, Rønnebærparken 56, 6760 Ribe
 Annette Jensen, Ribevej 81, 6630 Rødding
 Gitte Henningsen, Muspøtvej 3, 6534 Agerskov
 Anette C. Lorenzen, P.O. Pedersensvej 1, 8200 Århus N
 Torben Kulmbach, Seminarievej 35, 6760 Ribe
 Maj-Britt Pedersen, Persillehaven 40,1.119, 2730 Herlev
 Esther Vase, Skjoldhøjkollegiet, vær.10, Spøbjergvej 117, 8220 Brabrand
 Bente Møller Andersen, N.Bohrs Alle 23, vær.3355, 5230 Odense M.

Afsluttet 1. august 1983. P. Noer.

Angående henvendelse til Ripenser-Samfundet og dets blad

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind- og udmeldelser kontaktes sekretæren, overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf.: 02-29 14 43.

Enhver indbetaling til R.S. foregår til kassereren, civiling. Carl Rise

Damkjær, Adelgade 47, 1304 Kbh. K.
 Postgiro: 1 06 66 76. Tlf.: 01-13 12 10.

Vedr. bladets indhold kontaktes et medlem af redaktionsudvalget eller bladets ansvarlige redaktør, lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf.: 01-62 86 38.



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 16
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Tlf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bkendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

RIBE KAMMERKOR

på kassettebånd, 60 kr. hos
domorganist Mogens Melbye,
Grønnegade 19, 6700 Ribe.

Tlf. 05-42 26 26

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL

Mellemdammen 17

6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydergade . Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 . Telegram-adr.: Ribegods Danmark . Telex 50560 . Tlf. (05) 42 02 55 . Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

Januar 1984

Nr. 4



ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (05) 42 32 32
Sanderupsgade 3 • Telefon (05) 42 00 75
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Schibyevej 12 6700 Ribe Telefon (05) 42 00 00
BETRYK UDVALGTE UDSTYR

Man mødes herne om hjørnet



nede i



**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 DK 6760 RIBE
TELF. (05) 42 01 90 GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

**Lasho
FOTO**

Ydermøllen . Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEDDAMMEN 14
6760 RIBE 05-42 02 26



Formlarsystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

Da Ribe Katedralskole kun dimitterede én student

Ribe Katedralskole var efter 1864 inde i en lavkonjunktur, der kulminerede i 1875, da den i dec. 1874 ansatte rektor Krarup kun kunne dimittere én student, Carl Helms, og én kandidat med 4. klasses hovedeksamen, Valdemar Petersen. x) Medens der ikke blev gjort så meget ud af den sidste, rettede rektor Krarup i tilslutning til sin øvrige tale en særlig Henvendelse til Carl Helms:

„Til Carl Helms vil jeg sige:

Jeg løser Dem herved fra Deres Forhold til Skolen, kjære Helms. Det er mig en glæde ved denne Lejlighed at udtale, at De under Deres Skolegang har været en Kilde til megen Glæde for Deres Lærere, og saa for mig i den korte Tid, vi har været sammen. De har nu Studenter-tidens Fritid for Dem. Gid De maa vælge Deres Studium med Held og have Tilfredsstillelse deraf. De vil

sikkert efter den Livlighed, De er i Besiddelse af, blive greben af aandelige Interesser i forskellig Retning, og saaledes bør det være. En Student skal ikke indskrænke sig til at vandre inden for sit eget Fags afstukne Grænser, men have Sind og Sans opladt for alt, hvad der rører sig i Aandens Verden. Men lad mig ønske for Dem, at De dér, hvor Aandens og Lærdommens Vejr blæser fra mange Kanter, maa, idet De prøver forskelligt, vælge det bedste, og lad mig udtale en Formaning, hvis Betydning De vil forstaa, om jeg end udtaler den i faa Ord: Glem ikke Deres Fadervor. - Jeg siger Dem hermed Farvel i Lærernes Navn og ogsaa i Deres Kammeraters, blandt hvilke De, saavidt jeg har kunnet bemærke, har vist Dem som en godmodig og velvillig Svend. Farvel og Gud være med Dem."

(Forts. næste side.)

Generalforsamling.

ONSDAG DEN 22.FEBR. 1984 kl.19.30 på CAROLINEVEJ 6

Carolinevej ligger ved Hellerup takstgrænse (buslinie 1), 10 min.'s gang fra Hellerup station eller et stop med buslinierne 26, 27 og 165. Endvidere 5 min.'s gang fra linie 21's endestation ved Tuborg.

D A G S O R D E N:

- a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfondet til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forslag til medlemskontingent.
- c. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag må være bestyrelsen i hænde inden 10. februar.
- d. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for bestyrelsen.
- e. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
- f. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret på kaffebord med hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. Min kone og jeg er parat til at modtage mange gæster - også medlemmernes partnere er velkomne - , men man bedes af hensyn til pladsdispositionerne melde sig inden 19. februar på tlf. 01-628638 eller skriftligt til A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup.

Formanden.

Det gik ikke Carl Helms så godt i hans senere år, efter at han som 16-årig var blevet student. Kun 4 år efter blev han juridisk kandidat med lutter lauder. - Ulykkeligt udviklede

x) Fjerde klasses hovedeksamen oprettedes 1871. Den afløstes 1875 af realeksamen, der ikke omfattede latin. 1878 afholdtes denne eksamen for sidste gang.

der sig sindssygd om hos ham allerede i hans første kandidatår, og han havde tunge tider med voldsomme depressioner. I oktober 1882 blev han fundet et stykke udenfor Odense med et skudsår i hovedet. Hans fader, der var præst, sagde i sin tale over ham, at han gang på gang under sin sygdom var vendt tilbage til Krarups ord til hans dimission i Ribe: "Glem ikke Deres Fadervor."

Ove Krarup

Med Hugo Matthiessen gennem Ribe september 1917

Hugo Matthiessen (1881 - 1957) var museumsinspektør ved Nationalmu-

seet. Gennem mange år rejste han på kryds og tværs gennem Danmark,



Den vestlige ende af Skibbroen, hvis brolægning danner en vældig flade, som det i dag er vanskeligt at opleve uden rækkevis af biler, og som nu inde ved husrækken brydes af fortovets cementfliser.

Forsidebilledet viser udsigten fra Puggård mod Tårnborghuset i 1917. Det brøstfældige hus i forgrunden er nu revet ned, og området er nu have for pedelboligen, der den gang lå til venstre for stakittet.

ofte til fods, og en hel række indholdsmættede bøger udgør et uhyre spændende kulturhistorisk forfatter-skab.

Ved siden af skribentvirksomheden var Hugo Matthiessen en flittig og meget personlig fotograf. Med sit kilotunge pladekamera på stativ optog han i tusindvis af glaspladenegative fra Danmarks gamle byer, og disse billeder er i dag ofte ene om at vidne om det, der siden gik tabt.

Anderledes i Ribe - her står de fleste af Hugo Matthiessens motiver intakte, eller ligefrem forbedrede i forhold til den tilstand, de var i under hans besøg i september 1917. Med billederne, som de er gengivet i bogen i datidens bruntone, følger vi med Hugo Matthiessen gennem Ribe sensommeren 1917. På samme tid

rasede 1. Verdenskrig, og der var revolution i Rusland - i Ribe manglede man petroleum og ild.

Oplysninger af den art er hentet fra bl. a. aviserne, som udkom i Ribe, mens Hugo Matthiessen opholdt sig i byen. Billederne er fra en provins-idyl, en verden af i går, og i bogen gøres rede for nogle af de forhold, som har medvirket til at bevare Ribe, dens huse og særpræg. Den ledsagende tekst er skrevet af to museumsinspektører fra Ribe.

Bogen er udkommet på forlaget BYGD i december 1983. Den er på ca. 100 sider med mere end 100 illustrationer. Den kan ved henvendelse til Den Antikvariske Samling, Overdammen 12, 6760 Ribe, tlf.: 05-42 08 14, erhverves til boghandlerpris kr. 67,- + forsendelse.



Facaden af Terpagers Gård med ejeren N. N. Pedersens skrædderforretning og tobaksudsalg. Det hvide skilt på portens venstre stolpe viser op til læge Ida Bolvig. Den ene halvdel af facadehuset var lejet ud til Frode Hjelm, der drev „Engskels Beklædnings Magasin“ herfra. I september 1917 reklamerer han i Stifts-tidende, bl.a. med „Regnfrakker, ca. 90 stk. fra kr. 19,55“ - Er det mon dem, vi ser henge på muren?

Barbara Svendsdatter

en kvindeskæbne

i reformationsårhundredet

Forfatteren, cand. mag. Bue Kaae har i sin utroligt spændende bog fra 1981 „Kvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet, belyst ved eksempler fra Ribe“ beskrevet, hvor usle og ringe kvindernes kår var i 1500-tallet og vurderet dem på baggrund af tiden.

Reformationsårhundredet var på næsten alle områder præget af Luthers tanker, ikke mindst med hensyn til hans syn på ægteskab og forholdet mellem mand og kone.

Kvinden var som manden skabt i Guds billede, og hun var hverken i legemlig eller åndelig henseende ringere end Adam. Men helt ligestillede var de dog ikke, for gennem Evas synd i Edens have var hun blevet manden underdanig og havde gennem sine særlige egenskaber og sit særlige talent fået hjemmet anvist som sin rette arbejdsplads.

Luthers idealbillede af en kristen hustru var domineret af hans ønske om gudsfrygt, fromhed, redelighed, omhu for mand og børn, årvågenhed i det daglige, flid og hjælpsomhed over for nødlidende - hun skulle også have en huldsalig, yndig tunge og ikke skælde ud. Og hun skulle først og fremmest føde børn og være mandens lægemiddel og medicin - så han ikke bedrev utugt forstås.

For Luther eksisterede der ikke noget egentligt kvindespørgsmål. Hvorfor skulle der det? Der var jo kvindearbejde nok i det huslige. Ikke meget tyder på, at han havde særlig forståelse for kvinden som et selvstændigt væsen, og han har næppe haft mange tanker for de kvinder, der ikke blev gift. De havde mange, alvorlige problemer, men dem kendte han kort og godt til at finde plads i familien eller evt. søge arbejde som lærerinder.

Den velstående kvinde, der kom i anseelse på grund af sin mands „ære og værdighed“, var en velagtet kvinde. I eet af biskop Peder Hegelunds bryl-

lupsdigte træder denne tankegang nok så tydeligt frem: Mulier fulget, radiis mariti - kvinden lyser ved ægtemandens stråleglans. Det modsatte var utænkeligt.

De ugifte kvinder i Ribe - og i resten af landet - levede derimod under lidet misundelsesværdige kår, hvor sygdom, elendighed og fattigdom var en uadskillelig del af hverdagen.

Ud af det rige arkivmateriale fra Ribe har Bue Kaae trukket en række enkeltskæbner frem. Een af disse er Barbara Svendsdatter, og om hendes ulykkelige skæbne skal her fortælles, med de små glimt af menneskelig hjælpsomhed, som trods alt også eksisterede i den barske og ofte ubarmhjertige tid efter reformationens gennembrud.

Barbara Svendsdatter var præstedatter fra Ribe, måske fra omegnen af Ribe. Navnet kunne tyde på, at pigen var ugift, og at hendes to børn således var født udenfor ægteskab. Hun levede i små kår og ernærede sig og sine børn ved at spinde for folk. Alt taler for, at hun har været en både flittig, vellidt og ærlig kvinde, for det var netop en usandhed fra hendes mund, der gav hende så mange anfægtelser, at ulykkerne for alvor begyndte at skylle ind over hendes liv. En dag, hvor hun havde haft ærinde hos en af byens velhavende borgerinder, bad Barbara Svendsdatter om lidt mad til sig og sine børn. Hun fortalte, at de ikke havde fået mad den dag, og derved „svor hun sig å meen“ - hun svor falsk.

Det var mere, end hendes samvittighed kunne bære, maden blev stikkende i halsen på hende, hun følte, at djævelen for i hende - han lurede den gang alle vegne. Barbara Svendsdatter blev bange og tyede til sin sjælesørger, den milde sognepræst ved Sct. Katharinæ kirke, Laurids Gødesen, og betroede ham sin sjæle-kval. Han trøstede hende med Guds



Sognepræst Laurids Gødesen og Sofie Iversdatter.

ord efter bedste evne og fortalte hende, at det ville blive bedre med hende, hvis hun inderligt bad Gud om tilgivelse, og det gjorde hun så. Men hverken præstens trøst eller forståelse lindrede hendes skyldfølelse, og tre gange forsøgte hun selvmord ved at kaste sig i Ribe å.

Imidlertid var disse fortvivlede selvmordsforsøg kommet borgmestret og råd for øre. Den gang var selvmord omgærdet med rædsel og gru, og „de lod hende ud i jern forvare på det, at hun skulle ikke aflive sig selv udi samme hendes banghed". Man mener, at hun har siddet i det hus, hvor hun boede, og at Jens Jepsen Skrædder sammen med sin kone Marine og en anden kone Anne Alsens har holdt øje med hende - mod betaling.

Efter nogen tid var det den almindelige mening, at Barbara Svendsdatter var helt helbredt og befriet for sin „bange samvittighed" - først og fremmest bevidnet af Laurids Gødesen og Mikkel Lassen Skomager, som ofte besøgte hende, hvorefter hun blev løsladt og genoptog sin spindegerning.

Men Barbara Svendsdatter, den ulykkelige sjæl, var ikke helbredt.

Under et ophold i Enderup (Hviding sogn) i juli 1587 dræbte Barbara Svendsdatter i sindsforvirring og helt uden motivering en ung pige, „og

den arme afsindige kvinde blev ført til Ribe og kastet i Puggårdsgade - måske det hus, hvor hun tidligere havde været anbragt. Og her sad hun så i al sin elendighed med hænder og fødder bundet på et hjul. Man ved ikke, hvor længe hun fristede denne umenneskelige tilværelse, men i hvert tilfælde ikke mindre end 2 1/2 år.

Under fangenskabets senere biskop Peder Hegelund, de to præster ved Sct. Catharine kirke, Laurids Gødesen og hans kapelan sammen med hospitalspræsten Hans Mikkel Kolding samt fire velagtede borgere flere gange besøgt hende „udi samme hendes fængsel eller forvaring". Den 13. december 1589 kunne samtlige nævnte personer aflægge vidnesbyrd for retten om, at de dagen forinden på borgmestres og råds begæring havde besøgt den ulykkelige Barbara Svendsdatter, og at det da var deres indtryk, at kvinden var ved sin fulde „fornuft og ihukommelse og kunne roligen og vel sove om natten og om dagen spinde". Hun havde ved samme lejlighed takket Gud inderligt, fordi hun havde fået sin forstand igen - og også de mennesker i Ribe by, der i så lang tid havde hjulpet hende og hendes børn med mad og klæder. Børnene har åbenbart været anbragt i hospitalet under hospitalspræstens opsyn, mens moderen var syg.

Ingen, der forsøgte at tale med Barbara Svendsdatter om drabet på den unge pige, havde held til at trænge ind til hendes sjæls inderste. Det nærmeste, man kunne komme et svar, var, at det for hende „ligesom var sket udi en drøm, og at hun nu ikke andet vidste deraf, end hun sagdes for. Hun fortrød det dog af hjertet, hvad hun havde gjort ilde udi hendes afsindighed, og håbede, at samme Gud, som havde lagt sin hånd på hende, ville være hende nådig og barmhjertig og forlade hende hendes synder“.

Hvordan Barbara Svendsdatters videre skæbne senere har formet sig ved man ikke. Men man har vel lov til at formode, at hun med så agtværdige menneskers støtte er blevet løsladt for igen at ernære sig og sine børn ved sin spindegerning.

Bue Kaae: Kvindekår og kvindekæbner i reformationsårhundredet belyst ved eksempler fra Ribe. Historisk samfund for Ribe Amt, Skolebakken 171, 6760 Esbjerg. 171 kr. -nø-

Det alternative teater i Danmark af Aage Jørgensen

Lektor Aage Jørgensen (st. 57) udgav for to år siden på Samlerens Forlag bogen „Gruppeteater i Norden“, hvortil han selv bidrog med en større afhandling „Kampen mod rampen / Gruppeteater i Danmark“ (s. 9 - 142). Fornylig har han suppleret denne fremstilling med en bog udkommet på forlaget Drama, „Det alternative teater i Danmark“. Der

er tale om en samling artikler af forskellige forfattere (oprindelig offentliggjort 1969 - 83), omrammet af en større indledning om det alternative teaters vækstpunkter, hovedlinier og højdepunkter samt en afhandling om gruppeteatret som ungdomskulturel medium.

Det alternative teater i Danmark. Kr. 165,-

Excavations 1970 - 76 VOLUME 1 Edited by Mogens Bencard

I 1982 udsendte Sydjysk Universitetsforlag Ribe Excavations 1970 - 76, volume 1, edited by Mogens Bencard. Det er første bind af en udsendelsesrække til offentliggørelse af resultaterne af de udgravninger, der har fundet sted i Ribe fra 1970 - 76. Da det er hensigten, at publikationen skal være for en bredere læserkreds også uden for landets grænser, er den affattet på engelsk, dog med visse dele på dansk.

I sin indledning på engelsk og dansk gør museumsinspektør Mogens Bencard rede for målet for det forskningsprojekt, som har været løbende siden 1955, da det startedes af Hans Stiesdal fra Nationalmuseet og Mo-

gens Bencard, og som med de resultatrige vikingetidsfund førte til en foreløbig afslutning i 1976.

De skriftlige kilder fortæller, at der allerede 860 var tale om en bydannelse i Ribe, men hvor gammel var byen forud for dette? Det søgte man at komme til kundskab om ved forskellige steder i byen at grave ned gennem de kulturlag, som Ribe hviler på.

Det var i den første lange omgang en skuffelse, idet det viste sig, at fundene standsede ved ca. 1100, og altså var langt yngre end de skriftlige kilder kunne oplyse. Ganske vist var udgravningerne små og spredte, dels var pengemidlerne små, og dels

var der ikke nybyggeri, der gav lejlighed til at komme i jorden.

Konklusionen af disse udgravninger måtte være, at byen før 1100 havde ligget et andet sted, og det har da heller ikke manglet på antagelser dels ifølge ripensisk historietradition (Gammel Ribe) og dels begrundet med fund fra vikingetiden (Dankirke og Okholm. Men ingen af disse antagelser har kunnet holde for en sagkyndig vurdering.

I 1972 - 76 fulgte så de succesfulde udgravninger, hvis resultater er planlagt til offentliggørelse. Det var udgravningerne nord for Ribe-åens hovedløb, der gav en stor mængde enkeltfund fra årene 725 - 800. Det er altså fund, der ligger ca. 100 år før de skriftlige kilder. Men man fandt ikke rester af en egentlig by, og man fandt heller ikke spor af bebyggelse i den mellemliggende tid op til 1100.

I 1975 besluttedes det at standse undersøgelseerne for i stedet at koncentrere sig om en bearbejdelse af fundmaterialet på videnskabelig vis. Det lykkedes at formå forskellige fagfolk til at tage sig af bearbejdelsen af fundmaterialet indenfor forskellige videnskabsgrene, og det lykkedes at få støtte fra Sydjysk Universitetscenter ved oprettelsen af et projekt for historisk arkæologi, ligesom også forskellige fonde ydede økonomisk støtte. Der nedsattes en styringsgruppe, og man engagerede sig med et bredt udvalg af medarbejdere i et antal på mere end et dusin, der hver især indenfor sit felt skulle bearbejde fundmaterialet.

I 1981 udkom det her omtalte første bind, der omhandler det skriftlige kildemateriale, behandlet af Inge Skovgaard-Petersen, og møntfund, behandlet af Kirsten Bendixen.

Behandlingen af de skriftlige kilder indledes med en introduktion på engelsk og efterfølges af et "Catalogue" over 59 historiske kilsteder gengivet på originalsproget latin med dansk oversættelse (til dels af Helge Søgaard). Der er her samlet alt kildemateriale, der er relevant til beskrivelse af Ribes tidligste historie fra 700 til 1150, og som på grund af den aktivitet, som arkæologiske fund

i Ribe har åbenbaret, motiverer at tage det skrevne kildemateriale op til fornyet vurdering.

De skrevne kilder vedrørende den ældste tid findes i udlandet forårsaget af den gennem årene voksende kontakt med Danmark gennem grænsestridigheder, handel, kristendommens fremtrængen og vikingernes færd. Beretningerne findes nedfældet i udlandets årbøger og krøniker, men uden angivelse af begivenhedernes baggrund eller betydning. - Skal denne baggrund findes i eksistensen af en kongemagt? Hvor stærk og udbredt har denne været? Forfatteren søger ud fra kilderne at besvare disse spørgsmål.

Teksterne åbenbarer en livlig handelstrafik og skibsfart over Nordsøen, der viser Vestjylland i højere grad inddraget i de historiske tildragelser, end det tidligere har været antaget i strid med det historiske dogme, at først kom Østjylland og senere øerne.

Som resultat konkluderes til sidst i indledningen (i redaktørens oversættelse):

"Den nyeste forskning har vist, at Ribe, det ærværdige lærdomscenter, fra begyndelsen var en markedsplads med tilførsel af udenlandske varer, og hvor der fandtes værksteder med håndværkere. Man kan skelne, at der var en konge og hans tilhængere sammen med andre befolkningslag. Disse gruppers tilstedeværelse må forudsætte næring fra lokale bønder, hvorved der skabes et sammenspil mellem faktorer som kongemagt, handel, håndværk og landbrug. I korthed det, vi forstår ved... en by.

Efter indledningen følger som sagt "Catalogue" med 59 punkter omhandlede kortere og længere uddrag af de mange kildeskrifter, der hvert får en omtale. Det drejer sig om:

Alcuin: S. Willibrords levned.

De franske rigsårbøger.

Rimpert: Ansgars levned.

Rimperts levned.

Synoden i Ingelheim 948.

Otto 1's og Otto 3's frihedsbreve til til danske bispesæder.

Møntindskrifter fra Ribe.

Adam af Bremen. De hamburgske ærkebispers historie.

Samtidige omtaler af enkelte bisper
i Ribe.
Tre blyplader fra Ribe Domkirke.
To diplomer udstedt i Ribe.
Roskildekrøniken.
Ribe Bispekrønike.
Senere berettende kilder.

De skriftlige kilder til Ribes ældste
historie er hermed samlet på et sted
parat til samkøring med de resulta-
ter, som fagfolk kommer til ved be-
arbejdelse af det fremdragne arkæ-
ologiske materiale.



Wodan/moster mønt (11 mm).

Efter „Danefø" nr. 59.

Sceattas og andre møntfund.

Denne del indledes også med en længere introduktion på engelsk, der dog også i resumé gengives på dansk.

Der er ikke ved udgravningerne i Ribe fundet mange mønter, men ikke desto mindre er disse møntfund af stor betydning. Det drejer sig om 32 små sølvmønter (sceattas). Heraf er 25 Wodan/moster mønter, hvor der på forsiden findes et Odin-hoved og på bagsiden en drage (se fig.). Der er 5 porcupine-mønter med et pindsvinelignende mønster på forsiden og på bagsiden bogstaverne TOT. Begge mønttyper stammer fra Frisland. De sidste 2 mønter er ubestemmelige.

Disse sceattas, der er præget i det 7. - 8. århundrede, er i Norden næsten udelukkende fundet i og ved Ribe og på de jyske Vesterhavsøer med i alt 122 stk., hvor de største fund er Ribe med 30, Dankirke (V. Vedsted) med 10 og Føhr med et depotfund på 77 mønter i 1976. Dertil kommer 3 spredte mønter fra området, to fra Hedeby, 1 fra Gadegård ved den vestlige del af Limfjorden og to fra det øvrige Norden.

Hele det danske materiale er således på 125 eksemplarer, men i udlandet har man mange store møntfund, som er beskrevet i litteraturen. Man finder der mønter af samme art som i Danmark, men i meget

større antal. Mønterne har små variationer, som går igen i de danske mønter, og som er vigtige for forskningen, navnlig for dateringen af de kulturlag, hvori de findes. De danske fund frembyder meget nøje paralleller med frisiske, engelske, tyske og franske møntfund, og Danmark har ifl. dette haft møntcirkulation fælles med disse lande siden sidste halvdel af 700-tallet, og møntfundene er da en markering af handelsforbindelserne og peger mod Ribe som handelsstad og leder derved til den antagelse, at den oprindelige landsby ændredes til handelsplads eller byen Ribe fra midten af 700-tallet, hvilket er i overensstemmelse med dendrokronologiske og termoluminescensdateringer.

Indledningen ledsages af godt 6 sider noter og efterfølges foruden af det danske resumé af et katalog over de i Ribe fundne 32 sceattas og de i Dankirke fundne 7 sceattas og 3 dinarer. Endvidere registreres 15 andre mønter fra Ribe gravningerne. Hvert nr. er ledsaget af en tekst og et fotografi i ca. dobbelt størrelse.

Gennem denne omhyggelige registrering er der åbnet mulighed for en bekvem sammenligning med andre møntfund.

Ribe Excavations, vol.1, 101. s.
Sydjysk Universitetsforlag 1981.

Peder Julius Pedersen om skolegang i Ribe 1856-59

Peder Julius Pedersen, stiftsprovst i Ribe 1895-1913, efterlod sig ved sin død nogle utrykte livserindringer: "Af et Menneske- og Præsteliv", som sognepræst Jørgen Nissen har brugt til en levnedsbekræftelse af den betydningsfulde stiftsprovst i Ribe Stifts Årbog 1954 s. 41. Vi har foretaget et uddrag vedrørende hans skolegang i Ribe Katedralskole.

Stiftsprovst P. J. Pedersen er født i Store Lihme skole ved Vejle og er således ikke ripenser af rod, men blev ripenser af sind ifølge sin skolegang og manddomsgerning. Fra Kolding skole kom han i 1856 til Ribe og blev student herfra i 1859. Han skriver om denne skolegang:

"Disse tre år i Ribe må jeg regne som nogle af de bedste og lykkeligste i mit liv... Den noget friere tone passede bedre for mit sind. De tre år forsvandt for mig under et fuldkommen godt forhold til alle mine lærere og under jævn og solid flid fra min side..." Da han gik i 6. klasse, var han ved at blive overanstrengt. "Det var jo i den Madvigske tid, og fordringerne i de gamle sprog var ret betydelige. Der skulle skrives både latinsk stil og latinsk version, ja vi drev det endog så småt til at skrive græsk stil. Og så var der tysk stil og fransk stil og matematiske opgaver, ikke at tale om dansk stil..."

Rektor Bendtsen var en ret ejendommeligt personlighed: jovial, ikke uden et skær af komik over sig... Nogen særligt begavet lærer var han vel egentlig ikke; men han havde een god egenskab: kærlighed til det klassiske; han kunne formelig sidde og nyde en sentens af Horats eller Virgil - og denne kærlighed forplantede sig i alt fald til mig. Jeg lærte fuldt så godt latin hos ham, som jeg lærte græsk hos overlæreren Riis (fader til dansk-amerikaneren Jacob A. Riis), der var i høj grad en modsætning til ham. Riis var en meget lille, på en vis måde en tør og tilknapet mand,

som lærer en ret hård kammerat, streng i sine fordringer, og så lille som han var, meget skarp i sin disciplin... Han var i skolen ikke elsket af ret mange, om i det hele taget af nogen, men jeg for min del må give ham det lov, at han gav mig et fortrinligt grundlag i græsk, som kom mig meget til gode ved den senere læsning af Det Nye Testamente.



Stiftsprovst P. J. Pedersen

Så var der adjunkt Koch, den senere stiftsprovst. Han var lærer i så vigtige fag som dansk stil og litteratur, i historie - og hebræisk. Også han var en meget tilknapet personlighed, holdt som Riis fortrinlig disciplin, men var alligevel af en anden støbning. Der var ikke så lidt af virkelig ånd over hans undervisning, og han fortjener at betegnes som en fortrinlig lærer, grundig og klar...

Bortset fra skolelærdommen var samlivet med kammeraterne egentlig det eneste, som kendetegnede de tre år. Med byens befolkning fik jeg omtrent intet at gøre.

Eugen Warming (den senere professor i botanik), var min kontubernal. Vi havde engang et lille sammenstød; hans fremtidsbane tegnede sig allerede dengang ved, at han med iver samlede planter, skeletterede dyr, - bl. a. havde han nogle kadvare i glas; jeg ved ikke om det var rotter. Så fik jeg engang det indfald, at de stank, og jeg flyttede dem ud i

gården. Men så flyttede han mine piber bagefter - jeg røg nemlig tobak, hvad han ikke gjorde - ud i regnjejr. Følgen blev, at vi sluttede fred på de vilkår, at både rotterne og piberne fik lov at blive i stuen."

Skolelivet i Ribe afsluttedes med, at han fik udmærkelse, ug i alle fag med undtagelse af latinsk stil, hvor han fik mg. K

Jacob A. Riis og Ribe Katedralskole

I det følgende fortsætter vi Jacob A. Riis's beskrivelse af hans skoletid på Ribe Katedralskole knyttet til nedenstående billede, tegnet af amerikaneren W. T. Benda, tydeligvis tegnet efter et fotografi af det samlede kollegium på 9 personer, hvoraf kun de 6 er taget med.

På billedet står den rare gamle rektor i fuld mundering som tegn på sin værdighed og frankeret af sin lærerstab. Min fader står på hans højre side som den eneste med køsket. Bag rektor står dr. Kinch, der var almindelig kendt som oldgransker, og som skrev den gamle bys historie, hvorved han ydede et betydningsfuldt bidrag til dansk historieforskning.

Det ærværdige ansigt, der titter frem ude i højre side af billedet, tilhører dr. Helms, hvis interesse for og beskrivelse af Ribe Domkirke gennem et langt liv til sidst bar frugt ved en gennemgribende restaurering, som netop nu er afsluttet (1904).

Vi drenge holdt lampen for ham, når han rodede i kirkens mørke kroge for at finde spor af fortiden. Engang kom han ud for en overraskelse, han ikke havde ventet. Det var, medens han undersøgte fundamenterne til Mariatårnet, som var revet ned for et eller to århundreder siden, fordi det var brøstfældigt. Fundamenterne var dækket af jord og ikke synlige, men der må have været en åbning et eller andet sted, for da den intetanende doktor brød

ind i et mørkt hulrum, mødte der ham i tusindvis af flagermus. Luften blev helt formørket af disse modbydelige dyr, der var så talrige i den gamle by, og som åbenbart her havde deres hemmelige skjulested. Der var også i læssevis af døde flagermus.



Jacob A. Riis's lærere:
Koch, Kinch og Helms
Riss, Bendtsen og Fischer.

Det tredje ansigt foran døren er adjunkt Kochs. Han blev efter mange års forløb stiftsprovst ved Domkirken. Jeg kan aldrig betragte dette billede uden at tænke på min store triumf. Han og hr. Trugaard var mine historielærere. Faget historie,

sådan som man dengang lærte den i skolen, bestod overvejende af uendelige kongerækker med årstal for deres regering og ellers ikke andet at fortælle. Det hverken kunne eller ville jeg være med til, og resultatet var derefter i form af en dårlig karakter. Men de to havde opdaget noget, og da det kom til den afsluttende eksamen, spurgte de mig ikke om de kedelige kongerækker, men bad mig fortælle om Napoleons 100 dage efter Elba. Napoleon havde på det tidspunkt endnu ikke været død i 40 år, og der fandtes overalt mange mænd, der havde kæmpet i hans hære. Vi havde en af dem på skolen, en gammel sergent, som ekserserede os i gymnastik. Han havde været med i felttoget, der endte ved Waterloo, og han blev aldrig træt af at fortælle om, hvor stærkt det frøs i vinteren 1814, så at man måtte bruge økser til at fordele hærens vinrationer med, og selvfølgelig fortalte han om alle de træninger, han havde været med i. Hans stakkels kammerat havde kigget for dybt i rødvinen og marcherede lige ud i floden og ind i døden en kold vinternat syngende en krigssang af fuld hals. Måske troede han, at det var Borondino. Man fandt ham stående i mudderet stivfrossen som en mand og soldat med ansigtet rettet mod fjenden, som han forestillede sig holdt den modsatte flodbred besat.

Jeg havde mangen en stund siddet ved hans fødder og hørt om, da de uordnet strejfede omkring inden de mødte den store afslutning, og jeg behøvede ikke et sekunds opfordring til at gå i gang med felttoget i de 100 dage. Det støvede klasseværelse blev pludselig som forvandlet, for der sad veteraner ved censorernes bord. I løbet af fem minutter havde jeg dem siddende ret op og ned ivrigt lyttende til min beretning om kampene mellem franske og allierede hære. Efter 10 minutters forløb stod de op kæmpende fra Ligny til Qatre Bras på landevejen til Wavre, idet de kom med indvendinger, klappede og diskuterede med mig og med de andre efterhånden, som jeg førte dem fra den ene slagmark til den næste, indtil jeg til sidst rundede det op med slaget ved Waterloo, hvor Blücher kom Wellington til undsætning i sidste øjeblik og mødte den gamle garde med hyl om overgivelse, kun for at møde den uddødelige replik: Den gamle garde dør, den overgiver sig ikke.

Vi satte os ned, en varm opstemt skare. Der var et stille glimt i hr. Trugaards øje, da han udtalte den enstemmige dom fra bordet „ug+“, der betyder det første af det bedste og lidt til. Det var det eneste ug, jeg opnåede i min skoletid. Det må hos pædagogerne have givet næring til visse tanker, og måske førte det til noget.



Nyt fra skolen.

Skolen uddelte ved det nye skoleårs begyndelse Ribe Katedralskole 1982 - 83, redigeret af rektors stedfortræder, lektor Aage Kæstel. Skoleberetningen fremtræder i lysegrønt antræk, og det tidligere anvendte røde segbillede er erstattet med en vignet visende en stakkels pøg i skolens fangestok (hentet fra skolekantaten). Medens sidetallet gennem de sidste mange år er reduceret - helt ned til 15 sider i 1976 - er det fore-

liggende skrift på 39 sider, ganske vist dækkende 2 skoleår.

Det ændrede udseende svarer til ændringer i indhold. Skriftet betegnedes i ældre tid som „Indbydelsesskrift til afgang- og årsprøverne“ rettet til forældre og interesserede, som altid udeblev. Senere blev det til „Efterretninger om Ribe Katedralskole“, i enkelte perioder „Årsskrift for Ribe Katedralskole“. Disse betegnelser er strøget i det nye skrift.

SØNDERPORTSGADE



Grundplan over Ribe Katedralskole

Det første ord i indholdsfortegnelsen på den første side er imidlertid **VELKOMST**.

Det giver skriftet et andet sigte. Velkomsten gælder de nye elever, som kommer ind i skolen efter sommerferien, og „Ribe Katedralskole“ uddeler derfor først på dette tidspunkt som en samling oplysninger til de nye elever. Dermed ændres indholdet, hvilket også fremgår af indholdsfortegnelsen, hvor titlerne på de enkelte afsnit lyder:

Velkomst - Studenterne - Skolens interne styring og organisationer - Skolens historie - Biblioteket - Lejrskoler - Aktiviteter - Skoleorientering (Ferieplan) - Plan over skolen - Alfabetisk huskeseddel - Lærerne.

Der er således optaget skolens historie, som Ripenser-Bladet bragte i sit sidste nummer. Under „Huskeseddel“ finder man Ripenser-Samfundet.

Det er en god ide, der her realiseres, og som inddrager skriftet som et af skolens hjælpemidler i den introduktionsuge, som nu er almindelig i alle landets gymnasier.

Ripenser-Samfundet bringer skolen en tak for modtagelse af et antal eksemplarer af skriftet, som, så langt oplaget rækker, kan fås hos redaktøren. (Adr. side 115).

Katedralskolens Skolekomedie var dette år „Tobia Komædie“, der allerede blev opført i december måned i skolens idrætshal på Damvej. Instruktørerne var i år lektor Inger Marie Dahl og adjunkterne Thorkild Funder og Lars Ilsø. Opførelsen var meget vellykket med flot opsætning og dygtigt spil.

Tobia Komædie hører til den gruppe af danske skolekomedier, der opførtes under skolens første guldalder i slutningen af 1600-tallet, og hvor rektor Hegelunds „Susanna“ er den bedst kendte. Opførelsen foregik den gang i fri luft på „Palladsjorden“ sydøst for Domkirken. Tobia Komædie har som de fleste af den tids skolekomedier hentet sit motiv fra en bibeltekst af moralsk indhold. - Der knytter sig altså en særlig kulturel og historisk baggrund til opførelsen af Tobia Komædie.

PERSONALIA

Værkfører Poul Kliborg Andersen (r. 33) er død 66 år gammel. Poul Andersen var søn af manufakturhandler Jens Andersen, Byens Hjørne, hvor nu Hotel Dagmar har lokaler. Han drev en del år forretningen efter sin fader.

Skolelæge Erich Paulsen, Sorø (st. 1935), er i nov. afgået ved døden. Han var heltidsskolelæge i Ringsted og Sorø.

Sognepræst Paul Dahl, Skærbæk, er den 19. okt. afgået ved døden 50 år gammel. Paul Dahl var religionslærer på Katedralskolen. Han var gift med Inger Marie Dahl, lektor ved Katedralskolen med fagene engelsk og dansk.

Overbibliotekar Dagny Mortensen er fyldt 85 år. I 1923 blev hun den første fuldt uddannede, heltidsansat-

te bibliotekar ved Ribe Folkebibliotek. Biblioteket var da netop udvidet til 2 klasseværelser i Borgerskolens fløj ud mod Bispegade i gangen til sangsalen. I 1929 flyttedes biblioteket til Puggårdsgade til det dér genopførte bindingsværkshus, hvor Dagny Mortensen kom til at resideere de næste 30 år, og i hvilken periode besøgstallet gik stærkt i vejret. Derefter flyttedes biblioteket til Saltgade, hvor bibliotekaren endelig fik medhjælp, men hvor pladsen hurtigt blev for trang, så man overvejede at bygge til. Det bliver nu, som nævnt andet steds, flyttet til den nuværende politigård. Imidlertid gik Dagny Mortensen på pension i 1968.

Dagny Mortensen er stadig frisk. Hun har været med til at præge det folkelige kulturliv både indenfor og udenfor biblioteket og beretter gerne derom.

Sagfører Martin Boel (st. 23), er i nov. fyldt 80 år. Martin Boel har siden 1932 drevet sagførervirksomhed i Fjerritslev Hanherred.

Læge Hans Kr. Pedersen, Maribo (st. 22), er i nov. fyldt 80 år. Hans Kr. Pedersen er født og opvokset i Tjæreborg, men har siden sit 30. år haft sin lægegerning på Lolland.

Pastor emer. Anders Bork-Hansen (st. 29), landskendt som „gøglerpræsten“, er fyldt 75 år. I 25 år har han virket som sognepræst i Løgumkloster indtil 1978, hvorefter han blev forstander for det refugium, han selv stiftede i 1963.

Landslæge Jørgen Bøggild (st. 41), er fyldt 60 år. Jørgen Bøggild har siden fuldførelsen af sin lægeuddannelse i 1955 været læge på Grønland, hvor han har ydet en indsats for opbygningen af det grønlandske sundhedsvæsen. Han har i høj grad akklimatiseret sig med forholdene på Grønland. Han er grønlandsk gift, taler grønlandsk, kører hundslæde og kan selv føre lægebåden.

Vort medlem, maleren Niels Bruun, søn af afd. dommer Bruun i Ribe, har i okt. haft udstilling hos Rubin og Magnussen i København. Niels Bruun er uddannet på Kunstakademiet og har haft utallige udstillinger. Han har udført en 15 m² stor mosaik på Bellahøj skolen i København og har gennem årene modtaget flere legater og hædersbevisninger.

Antikvar Stig Jensen har fra april 1984 fået orlov for at kunne koordinere de mange forskeres resultater angående det bebyggelseshistoriske projekt, som Stig Jensen i sin tid tog initiativ til. Projektet drejer sig om kortlægning af bebyggelsen inden for Ribe kommune lige fra stenalderen og op til vore dage. Stig Jensen er også medarbejder ved „Ribe Excavations 1970 - 76“, idet han skriver om bronzer.

Henning Sylvestersen, Brøns er ny skipper på „Johanne Dan“ efter Svend Rosted. Han har tidligere været skipper på „Riberhus“, den gang den for første gang gik til kaj ved Skibbroen.



Nyt fra Ribe og omegn

„Jul i den gamle by“ var et julearrangement i Ribe, som efterlygnede TV-udsendelsen „Jul i Gammelby“ med indretning af en krambod i den gamle toldbod med salg af specielle krambodsvare og med optræden af figurerne fra TV-udsendelsen. Der har kørt juletog i gaderne og også everten „Karen af Mandø“ medvirkede som det gode skib „Håbet“, der anløber Skibbroen med julevarer om bord.

Teatergruppen Dragomir har indledt et arbejde på opførelsen af et heksespil i Ribe i 1985 og har fået bevilget 25.000 kr. af kulturministeriet. Man efterlyser i den anledning oplysninger om et tidligere hekse-spil, der er opført i Ribe i slutningen af trediverne. Evt. oplysninger kan tilgå Poul Anker Nielsen, Overdammen 5, Ribe. Heksespillets forfatter bliver forfatteren Erik H. Madsen fra Esbjerg.

Der planlægges et karneval i Ribe til sommer i forbindelse med sommerfesten. Det skal foregå i pinsen, og den drivende kraft er „Lyren og Træbenet“. Ægteparret Demuth er særligt aktive med sang og musik. En stor del af festen skal afvikles i Museumshaven.

Leif Joachimsen, Bentzons boghandel, er én af initiativtagerne til en friluftsudstilling i Ribe af ca. 50 store skulpturer i dagene 13. juli til 19. august. Udstillingen agtes suppleret med indendørs udstillinger.

Ribe Kunstmuseum har i løbet af 1983 dels ved køb og dels ved gaver fået tilført nye kunstværker. Det drejer sig både om grafik og malerier og en enkelt skulptur af Holmskov: „Pigen med sjippetov“. Fra Flemming Bergsøes enke har museet fået skænket 3 malerier af denne kunstner. Museet arbejder for tiden på et katalog over museets samlede kunstværker.

Kirkerne omkring Ribe bliver i disse år gjort fint i stand ved talrige restaureringer. For ikke så mange år siden blev Domkirken restaureret, hvor blandt andet orglet fik et andet udseende, og det blev signalet til restaurering af en hel række kirker. Derefter er det gået i stærkt tempo med kirkerne i Hvidding, Vester Vedsted, Roager, Seem og nu Obbekær og Hjortlund. Et år fremme i tiden regner man med at komme i gang med Sct. Catharine kirke, der trænger til en indvendig hvidtning.

Bronzehovedet på Ribe Domkirkes Kathoveddør har været indsendt til Nationalmuseet for at få lavet en kopi. Man var bange for tyveri, som det for nogen tid siden skete med Løvehovedet på porten til Porsborg i Stenbogade. Løvehovedet, der stammer fra 1580, kom imidlertid igen, idet det blev lagt på „Vestkysten“'s trappe ved siden af Porsborg. Det anslås til en værdi af 20.000 kr.

Skoleklokken i Domkirkens rytterspir er revnet, og der må foretages en reparation eller en nystøbning. Det kan først afgøres, når klokken

kommer ned på jorden. Nedbringningen menes at kunne foregå ad trapperne. Klokken har navn efter, at den siden reformationen blev anvendt i forbindelse med Katedralskolens skolegang, idet den ringede, når disciplene skulle møde til undervisning. Det har ikke været nødvendigt i mange år, men klokken har stadigvæk ringet.

Bestanden af duer ved Ribe Domkirke har vokset sig så stor og er blevet en så stor plage, at det har været nødvendigt at foretage en udtynding, som det har været overgivet en kreds af jægere at foretage. Det samme har været tilfældet med de mange råger i plantagen nord for Ribe.

Den nye politigård, der er nabo til amtssygehuset ude på Tangevej er taget i brug fra nytåret. Den har kostet 1,5 mill. kr. at istandsætte og indrette. Det er derefter vedtaget, at Folkebiblioteket flytter ind i den gamle politigård overfor administrationsbygningen. Biblioteksbygningen i Saltgade er overtaget af vekselererfirmaet Bøg og Thorhauge. Der er endnu ikke truffet bestemmelse om bygningens anvendelse.

Der skal nu bygges på „Industri“-tomten mellem Grønnegade og Præstegade, og i den anledning har arkæologen været på færde. I første omgang kom man helt ned til undergrunden uden at finde noget, troede man. Det viste sig så, at der var foretaget opfyldning med sand, og at der under dette lag blev fundet et én meter tykt kulturlag.

Ribe Stifts Tidendes bygning er nu solgt til Ribe sociale Boligselskab. Den agtes indrettet til 21 ungdomsboliger. Dermed forsvinder en gammel boghandel i Ribe, der hidtil har haft til huse i bygningens facade mod v. Støckens Plads. - Der har været tale om, at bygningen skulle fredes.

„Liden Kirsten“ er fundet foran en cykelforretning i Herning. Det var ejeren, Victor Pedersen, som havde ladet skulpturen flytte til sin søns forretning. Skulpturen er udført af kunstneren Stig Hansen. (se s. 91).

Ved Turistforeningens overtagelse af Porsborg måtte Antikvarisk Samling rømme Porsborgs Kælder, idet man hidtil kun havde betalt en symbolsk leje til Sydjysk Sparekasse, men nu blev krævet for en leje, der stod i forhold til handelsværdien. Der var planlagt et vikingemuseum i kælderen, og der var fra forskellig side stillet 200.000 kr. til rådighed. Det bliver nu indrettet på første sal i Hans Tavsens Hus, medens den derværende middelaldersamling indtil videre er flyttet til Quedens Gård. Man har været noget spændt på, hvad kælderen i fremtiden skulle bruges til. Den er nu udlejet til Alis Edel og Gert Højer, der kommer fra Fanø. De har indrettet et arbejdende keramikerværksted samt en keramikudstilling i det forreste rum, det bedste rum er indrettet til kunstgalleri, hvor den første udstiller er grafikereren Erling Juhl.

Maja - flasken, sutteflasken med bundventil, der har været en verdenssucces, er nu ved at få en følgesvend, nemlig en sut med indbygget elektronisk termometer, hvorved et spædbarns temperatur let kan måles uden at vække barnet eller forurolige det, som det kan ske med et almindeligt termometer. Fabrikanten, Jens Claus Jensen stiller store forventninger til det nye produkt, der vil komme i produktion om 1 år i en dertil bygget ny fabriksbygning.

Ribe Handelsskole har haft 75 års jubilæum. Det faldt sammen med, at skolen skiftede forstander. Det nye forstanderpar, Mogens Aastrup og Bodil Aastrup kom fra Skive, hvor de havde været lærere ved den stedlige handelsskole.

Blomsterhuset i Skolegade, der indehaves af Anelise og Poul Mathiasen, har fået udvidet sine lokaler. Det er opnået ved, at man har revet et bagved liggende drivhus ned og i stedet har bygget en vinkelbygning til forretningen med beboelse oven over. Facaden mod gaden er uforandret. Ejendommen er fredet i klasse B.

En tysk indkøbsrejse over Ribe er startet af et tysk rederi. Ruten går

med turistbus fra et par store tyske byer til Ribe. Her er der rundtur og frokost på Hotel Dagmar. Derefter går turen til Gråsten, hvor man går om bord på en damper, der sejler til Eckernförde. Her bliver de rejsende igen taget op i busserne, der imidlertid har gjort turen ad landevejen og nu kører passagererne hjem.

Bikubens Fond har fået skænket 220 sparebøsser samlet fra hele verden af den tidligere sparekassedirektør A. Dalgas Bunch. Der er endnu ikke truffet bestemmelse om samlingens nærmere anbringelse.

Ugeavisen flytter fra Ørstedesvej 18 på Nørremærken og til Grønnegade 12 til Sadelmager C. Stenderup Jensens ejendom. Det sker dog først efter en større ombygning af bagbygningen.

Obbekær Traktorimport ved Holst Sørensen er storimportør af østeuropæiske landbrugsmaskiner. Det drejer sig om traktorer og mejetærskere fra Østtyskland og den russiske traktor Belarus. Den forøgede import har nødvendiggjort købet af to lagerhaller på Nørremærken til oprettelse af et reservedelslager. Hallerne har tidligere tilhørt firmaet Winther og Eide.

„Mørtel og restaureringsbrug“ er titlen på et kursus for håndværkere, entreprenører og arkitekter, der arbejder med restaurering af gamle huse. Det afholdtes på det gamle rådhus i Ribe d. 21. jan. Det var arrangeret af firmaet „Rødvig Kulekalk“, som har specialiseret sig i fremstilling af den rigtige mørtel til restaurering af gamle bygninger.

I mange byer deler man biograferne op i flere. Det vil man også gøre i Ribe, idet biografen agtes delt i en stor og en lille, hvorved man bedre kan imødekomme folks ønsker, selv fra en mindre kreds.

Der er i efteråret foretaget oprensning af sand i Nipså. Tidligere har man lagt sandet langs åens bredder, men nu anvender man en sandpumper, der kan lægge sandet på egnede steder indtil 1/2 km fra åen, hvorved man ikke skader eller helt ødelægger vådområderne langs åen.

Hovedvej 11 skal ved Gredstedbro forlægges vest om byen til den nye trafikmotorvej, således at hovedvejen fra Ribe føres direkte ind i den nye vej med afkørsel til Gredstedbro ad den gamle vej. Vest om Gredstedbro føres vejen videre over Hunderup vest om Bramminge, hvor den igen lidt nordligere støder op til hovedvej 11 mod Varde.

Digebyggeriet på Mandø blev ikke færdigt, men stærkt nok til at modstå vinterens storme. Det oprindelige projekt omfattede kun bydiget, der beskytter bebyggelsen, men der blev ved dette arbejde sparet ca. 4,7 mill. kr., og det førte til, at Mandøboerne med den baggrund ønskede yderligere forstærkning af 1,43 km havdige, hvor der adskillige gange har været gennembrud. Det blev bevilget.

Under stormen først i det nye år var det dog nær gået galt med det ufærdige havdige, idet det var ganske tæt på et gennembrud, og man måtte sporenstrengs i gang med udbedring ved hjælp af sandsække inden næste stormflod.

Den fundne halehvirvel af en hval (R. B. s. 89) viste sig kun at være 100 år gammel og at stamme fra en kaskelothval af ca. 20 meters længde. Den vil nu indgå i den ornitologiske samling på Mandø.

Staten yder tilskud til små øers færgeforbindelse til fastlandet. Et sådant tilskud har Mandø ikke fået til sin forbindelse med Jylland, fordi der ikke var nogen færge. Det har man fundet urimeligt, da der er ekstraordinære udgifter forbundet med vedligeholdelse af Låningsvejen. Nu har staten bevilget 100.000 kr. til vedligeholdelsen.

Man har undersøgt marskens alder, idet man har udtaget klægprøver fra de efter digebygningen efterladte klæggrave ved Kammerslusen og ved Hvidding, og man mener, at klægdannelsen ved Kammerslusen er begyndt 765 f. Kr., medens den ved Hvidding anslås at være begyndt omkring 1400 f. Kr. Andre undersøgelser viser, at marsken i almindelighed er ældre jo længere, man kommer syd på. Ribemarsken er af ung dato.

Der er nylig udkommet en roman om Maren Splids af Palle Pedersen: "Heksen på bålet". Den skildrer på grundlag af det eksisterende fyldige kildemateriale fra retssagen hverdagen i Ribe på Chr. d. 4.'s tid med dens overtro, og navnlig beskriver den kvindens stilling i datidens mandsverden, som udviste en vis foragt for hende, og hvor mange kvinder måtte bestige "brudesengen". Borgens forlag, 198 kr.

Angående henvendelse til Ripenser-Samfundet og dets blad

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind- og udmeldelser kontaktes sekretæren, overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf.: 02-29 14 43.

Vedr. bladets indhold kontaktes et medlem af redaktionsudvalget eller bladets ansvarlige redaktør, lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf.: 01-62 86 38.



Nye medlemmer

- R. 43 Manufakturhandler Jes Havemose, Sct. Jørgensvej 4, 6760 Ribe
 S. 73 Lærer Jette Simonsen, Rosenvej 59, Ullerup, 6400 Sønderborg
 S. 75 Anders Raahauge, Borchs Kollegium, St. Kannikestr. 12, 1162 Kbh. K
 S. 79 Kirsten Nielsen, Højmarksvej 62, Kragelund, 8723 Løsning
 S. 82 Studerende Ann Benwell, Fiskergade 1 B, 6760 Ribe
 U. år Kirsten Bjerrum, Rønne Allé 3, 2791 Dragør

Nye adresser

- S.18 Civilingeniør Poul C. Vyff, Reverdilsgade 6, 2., 2701 Kbh.V
 S.24 Kaptajn Leif Vilandt, Herthavej 57, st.tv. 2920 Charlottenlund
 R.39 Kontorchef Poul Jørgen Grothe, Augustenborggade 25J, 5.th. 8000 Årh.C
 R.40 Mekaniker Christian Krogh, Stengården 9, 6740 Bramming
 S.47 Professor, direktør Tage Nielsen, Søndergade 1B, 8000 Århus C
 S.53 Civilingeniør Preben Pedersen, Skovtoften 4B, 2840 Holte
 S.54 Amsarkitekt Gregers Martin Jensen, Hovgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing
 R.55 Fuldmægtig Kristian Kristensen, Skindemarksvej 12, 6760 Ribe
 S.57 Lærer Margrethe Skov, Højvangen 62A, 8800 Viborg
 S.58 Lis Gramstrup, Bavnevængen 7, 2700 Brønshøj
 S.59 Cand.pharm. Hans Axel Obeling, Klokkefaldet 17, 8210 Århus V
 S.63 Lærer Ingeborg Ytzen Wonsbek, f. Simonsen, Skolegade 2, Sdr-Hyugum
 6630 Rødding
 S.64 Ordbogsredaktør Ebba Hjorth, f. Hansen, Bøllowsvej 14B, 1870 Kbh.V
 S.65 Adjunkt Henning Duchweiler, Hjortevej 6, 7160 Tørring
 S.68 Læge Knud Hilmar Christensen, Langens Alle 33, 3.tv. 8000 Århus C
 Marie E. From Lauridsen, Strandvænget 16, 6950 Ringkøbing
 S.70 Civilingeniør Steen H. Ingversen, Ved Anagerport 20, 3.tv. 2300 Kbh.S
 Lone Jehrbo, f. Skjærlund, Hummeltoftevej 158, 2830 Virum
 S.71 Lærer Lisbeth B. Dall, f. Knudsen, Ribevej 42 Sdr. Hyugum, 6630 Rødding
 S.72 Lærer Astrid Fribo, Rismarksvej 11, 5200 Odense V
 S.73 Lone Ebbesen, f. Nielsen, Søndergade 13, 4800 Nykøbing F
 Lærer Jette Simonsen, f. Jensen, Gl. Færgvej 40, 6300 Gråsten
 Jurist Erik Schmidt, St. Poulsgade 60, st. 8000 Århus C
 Stud.mag. Heinrich Wehner Sølbach, Vestergade 30, 6771 Gredstedbro
 Advokat Palle Thomsen, Rørsangervænget 7, 5610 Assens
 Stud.agro. Svend-Anker Worm, Hermodsgade 1. 4th. 2200 Kbh.N
 R.73 Afdelingsleder Jacob Alsing, Slotsvej 62, 8543 Hornslet
 S.74 Sygeplejerske Ulla Jakobsen, Blokvej 16, L.14, 9800 Hjørring
 Finn A. Jørgensen, Kongensgade 4, 1. 6760 Ribe
 Lene Klindt, Vestergade 30, 6771 Gredstedbro
 Stud.mag. Tove Knudsen, Fredensvej 12, 1., 2920 Charlottenlund
 Ingeniør Anders N. Lauritzen, Rugmarken 35, 8520 Lystrup
 Landmålingstekniker Mogens H. Schmidt, Rønnebærparken 61, 6760 Ribe
 Cand.scient. Johan Nissen, Høstvägen 254, S-95149 Luleå
 Cand.merc. Niels T. Weber, f. Sørensen, Sadolinsgade 44, 5230 Odense M
 S.75 Marketingass. Ulla Marie Prip Canaan, Lyøvej 8, 2.tv. 2000 Kbh.F
 Lærer Erik Højberg, Margrethevej 19, 6520 Toftlund
 Stud.mag. Ruth Sareyka Rosenberg, Sandflugtsvej 41, 3700 Rønne
 Stud.mag. Ina Lie Schorpen, Aldersrovej 13, 4.th. 8200 Århus N.
 Telefoningeniør Ib Chr. A. Thomsen, Højbjergvej 12, 4470 Svebølle
 S.76 Stud.scient Niels Damgård Hansen, Niels Juelsg. 20, 4.mf. 8200 Århus N
 HH.stud. Bjarne Jensen, Gårdsgade 4, st. 2100 Kbh.Ø
 Stud.polyt. Henning Kabel, Mølleparken 49, st. 2800 Lyngby
 Hospitalslaborant Karin Sandholdt, Løkkeled 4, Sdr. Vilstrup,
 6100 Haderslev

- S.77 Christian Bjerre, Solbrinken 3, 7480 Vildbjerg
Inga Filtenborg, Adserbølvej 13, 6650 Brørup
Stud.Scient. Bolette Okholm-Hansen, St.St. Blichersgade 5. 1. 8000 Århus C
Birgitte Overballe, Stadionalle 18, 4.th. 8000 Århus C
Stud.Merc. Helle Skriver, Ulriksalle 53, 6270 Tønder
Christian Thyssen, Slotsparken 50, 2880 Bagsværd
Ole Wind, Rugårdsvej 286, vær.405, 5210 Odense NV
Sygeplejeelev Lise Øllgård, Niels Ebbesensvej 18A, 3. 1911 Kbh V
- S.78 Birgitte Knudsen, Løvsangervænget 3, 6760 Ribe
Børnehavepæd. Karen Marie S. Møller, Birkelev 6, 6780 Skærbæk
Birte Kathr. Nielsen, Strandbygade 54, 3.tv. 6700 Esbjerg
Asger Sareyka Rosenberg, Gammelsøstvej 144, 6200 Åbenrå
- S.79 Henrik Breum, Gasstrasse 10, D-2390 Flensburg
Hans Jørgen Jensen, Rosenalle 11, 6760 Ribe
Lars Møllgaard, Polensgade 46, 1.th. 2300 Kbh.S
Birgitte Bruun Nielsen, Vestergade 84, 4.tv. 8000 Århus C
Finn Hjerrild Nielsen, C/O Salløv, Færøvej 17, 2800 Lyngby
Erik Eybye Rattenborg, 9.Cherry Tree Way, Stanmore, HA7 2SB London
Ulla Reimer, Schleppegrellsgade 4, 4.th. 8000 Århus C
- S.80 Jesper Voetmann, Vorregårdsalle 97, 2.th. 8200 Århus N
Lars Geil, Slotsgade 1, Vallø, 4600 Køge
- S.81 Tove T. Christiansen, Farup Kirkevej 10, Kærbøl, 6760 Ribe
Lisbeth Lorenzen, Mandøvænget 31, 8381 Mundelstrup
Grethe Løhde, Jernbanegade 36A, 6740 Bramming
Brynhild Mohr, Vermlandsgade 80, st.tv. 2300 Kbh.S
Tove Thøgersen, Damvej 20, 6760 Ribe
Mette Mannerup Madsen, Kochsvej 46, st.tv. 1812 Kbh.V
Kenneth Myrnes, Rugtoften 92, Skodborg, 6600 Vejlen
Peter Andersen, Jagtvej 59, 2. vær.81, 5000 Odense C
Niels Pedersen, Møglehøjparken 131, 3600 Frederikssund
- S.82 Inger Marie Hansen, Frederiksberggade 19, 6670 Holsted
Linda M. Juul Jørgensen, Dronningensgade 60B, bagh. 5000 Odense
Michael Kjærsgård, Spøbjergvej 151-3, 8220 Brabrand
Ivan Kousgård, Vesterå 24,4. 9000 Ålborg
Lene Floor Pedersen, Vesterå 24,4. 9000 Ålborg
Hanne Lassen, Jacob Riisvej 22A, 6760 Ribe
Lise Sanders Olesen, Strandvænget 28, 6000 Kolding
Anette Thygesen, Sjællandsgade 18-20, lejl.49, 6700 Esbjerg
Kirsten Carstensen, Korsbrødregade 3B, 6760 Ribe
Birthe Tranberg, Skovgårdsgade 4, st. 2100 Kbh.F
Kjeld V. Christensen, Hasselvej 15A, 6705 Esbjerg Ø
Erik Quirin Hansen, Kildevangen 9, 8382 Hinnerup
Niels Ole Brunsgård, Hovmålvej 74, dør 14, 2300 Kbh.S
Mona-Birgitte Jessen, J.M.Thielesvej 16, st.tv. 1961 Kbh.V
John Vermer Rattenborg, Esk.730, Fly.station Skrydstrup, 6500 Vo-
jens
- Bente Møller Andersen, N.Bohrs Alle 23,3. vær.3350, 5230 Odense M
Jørn Moritz Atzen, Parkvej 9A, 2830 Virum
Bent Warming Hansen, Seminarievej 12, 6760 Ribe
Bente Laursen Jensen, Tørresager 17, 6760 Ribe
Hanne Jepsen, Bakkevej 1, vær. 112, 6000 Kolding
Ejner Kabel, Bispehavevej 127, 2.th. 8210 Århus V
H. Kiilerich Kristensen, Paxvej 59, 6650 Brørup
Berit Nørregaard, Børglumvej 26/42, 8240 Risskov
Hardy Rix, Skærbækgårdsvej 1, 6780 Skærbæk

Afsluttet 1. januar 1984. P. Noer.

---000000000000---



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Støckens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 16
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bekendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

RIBE KAMMERKOR

på kassettebånd, 60 kr. hos
domorganist Mogens Melbye,
Grønnegade 19, 6700 Ribe.

Tlf. 05-42 26 26



RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL

Mellemdammen 17

6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK

Håndlavet stentøj

Præstegade . Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 . Telegram-adr.: Ribegods Danmark . Telex 50560 Tlf. (05) 42 02 55 . Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

April 1984

Nr. 5



"Gamle Ribe" af Harald Jacobsen.

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon 051 42 32 32
Sanktperstegade 3 • Telefon 051 42 00 25
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Sanktmandsgade 12 • 6760 Ribe • Telefon 051 42 00 00
KONTANT • KONTOKORT • GULDKORT

Man mødes henne om hjørnet



nede i



**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 • DK • 6760 RIBE
TELF. 05 - 42 01 90 • GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasbo

Ydermøllen • Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEDDAMMEN 14
6760 RIBE 05-420226



Formulasystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

Fra Ribe til Fanø omkring 1920

Nedenstående er et uddrag af: "Af en Ribelærers Fanømindre", forfattet af fru Lissa Haar, og som har stået i Fanø Ugeblad den 6. august 1981.

Lissa Haar er enke efter den for længe siden afdøde seminarierektor Helge Haar i Ribe. Hun er nu 93 år og bor i Lyngby.

I begyndelsen af 1920'erne fik daværende seminarielærer, senere seminarierektor Helge Haar, Ribe, anskaffet sig en god, lille motorbåd, som blev til megen glæde for familien og dens venner.

Da vi havde købt amtslæge Bintzers hus, hvis have gik lige ned til Ribe å, havde vi længe haft et par robåde liggende, som var fortøjede ved en trappe ned til åen fra havens badebro. Den ene af bådene var til fornøjelse for de unge seminariepiger, som havde deres gang hos os gennem vor have til og fra roturene. (Ribe seminarium var dengang kun for kvinder. Det var så hyggeligt).

Men ude ved Skibbroen, ud mod vest, var jo den egentlige havn, hvorfra motorbåde og større passa-

gerbåde tog ture til Kammerslusen m.v. - "Dansen fra Lodbrogs tid husvant plasker til søs". Familien Haar nøjedes ikke med at sejle "indenskærs" op ad åen. Efter et par år købte Helge Haar altså en god, mindre motorbåd, liggende ved Skibbroen. Den var med kahyt, og vi tog talrige ture ud til Kammerslusen med kaffedrikning i Pavillonen eller - endnu bedre - ål i Kanalhuset.

Stundom gik turen endog ud gennem slusen og ud i Vadehavet, og når det var højvande, badede vi, sprang ud fra bådens dæk og svømmede omkring. Og så gik vi ellers længe og så fra diget ved Kammerslusen længselsfuldt over mod "Fanø oh Fanø", hvis høje klitter mod syd man tydeligt så omridset af.

Endelig besluttede vi at vove forsøget, og en tidlig sommermorgen startede ægteparret Haar med vor gode ven lektor Nørregård fra Katedralskolen ombord ud gennem Kammerslusen med kurs mod Fanø. Kurs? - Ja, vel havde vi kort og vist også kompas, men: "et er et søkort at forstå, et andet skib at føre". Der

Fortsættes næste side.

INDBETALING AF KONTINGENT

Med dette nr. af Ripenser-Bladet følger et EDB-kodet giroindbetalingskort til brug ved indbetaling af kontingent for kalenderåret 1984. Benyt venligst det udfyldte og portobetalt girokort snarest, inden EDB-systemet opkræver igen eller sletter medlemsskabet.

Kontingentet udgør kr. 40,- dog kr. 30,- for årgangene 79-83 inkl. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie.

EDB-kortet kan ikke bruges til indbetaling udenfor Danmark, Norge og Sverige. Ved indbetaling fra lande udover disse, bedes man anvende check og medsende girokortet.

EDB-kortet kan ikke bruges til indbetaling af gavebidrag til foreningen eller Understøttelsesfondet. Dertil bedes man udfylde et alm. girokort eller bruge check.

EDB-kortet kan ikke bruges til meddelelse om adresseændringer. Dette må ske pr. brev eller telefon til sekretær eller kasserer. Sene adressemeldinger kan give EDB-forstyrrelser. Opsæt derfor ikke anmeldelse af adresseændringer.

Kassererens adresse er:

Major Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde, giro 1066676, tlf.: 02-36 89 36.

Med venlig hilsen.

Kassereren.



Helge Haar



Lissa Haar

var ganske vist koste at styre efter, men høj- og lavvande spiller jo en stor rolle i Vadehavet. Mangen en „grund" eller „flak" må man enten styre udenom eller med held sejle henover på allerhøjeste vand. Vi var startet på stigende vand, men efter ca. 3 timers sejlads begyndte vandet at falde igen, og når man nærmer sig Fanøs sydspids fra sydøst, har man den store sandbanke Kjeldsand, hvor man meget let kan løbe på grund. Vi var jo nybegyndere og har sikkert nok styret forkeret om nogle af de - af de Sønderhos rare „prik-sættre" - omhyggeligt anbragte koste. Man skal nemlig også kunne kende forskel på ris-koste og halm-koste og vide deres betydning. Nø^k om det.

Vor lille båd stødte flere gange på Kjeldsands revle og blev hængende, så hr. Nørregård måtte springe fra borde i underbukser for at skubbe båden ud på dybere vand igen. Omsider nåede vi ind til renden, der går mellem Fanø og Kjeldsand. Den har dybt vand, men for at komme i land på den kære ø, som lå der og lyste i morgensolens skær, måtte vi lade båden ligge forankret ude i renden og selv soppe ind over det ret lange

stykke lavt vand ind til bredden.

Vi kom godt i land og gik op til det lille, kønne Fanø-hus, som dengang ejedes af læge frk. Kirstine Styrup. En sød, lille Fanø-kone boede i et større hus ved siden af - dette blev senere købt af ingeniør Knud Styrup, og nu ejes det af hans datter, fru overlæge Bjerrum. Men den lille Fanø-kone, Anne Morten, som vi kaldte hende, havde nøgle til læge Bjerrums hus, og der fandt vi gæstfrit ly til at spise vor medbragte frokost. Anne Morten havde vist levet under fem danske konger, og når vi talte om 1864, som vort smertensår, så talte hun om 1807, da de „fæle englændere" tog vor flåde. Anne Morten underholdt os livligt, og det endte med, at vi traf aftale om, at vi måtte komme og leje os ind hos hende i sommerferien.

Det blev indledningen til mange, dejlige somre, hvor vi kom sejlen- de fra Ribe, og Anne Morten gik på diget og spejdede efter, når „Haars folk" arriverede. Turister fra kroen og badhotellet stimlede sammen og iagttag vor ankomst med senge, potter og pander. „Nu kommer den lærer fra Ribe", som de betitlede „Sindbad Søfareren".

Vi havde mange - og ikke ufarlige ture til og fra Fanø. På tilbagevejen på vor første tur fik vi tordenvejr og regn, men nåede fint ind til Kammerlusen. Da vi lå med båden i „Kammeret“, stod der fuldt af ripenserne foroven og kiggede ned på os. Det var søndag eftermiddag, så der var mange derude. De så, hvor våde og forblæste vi så ud, og spurgte vantro og forundrede: „Har De været helt derovre?“ Fra den dag mærkede vi, at skipperfolket nede på Skibbroen begyndte at få respekt for os som hørende til de mere helbefarne af sejlerlauget.

Sommetider havde vi kendte folk med fra Sønderho, som priksætteren Niels Henrik Hansen og slagter Sonnichsen. Engang lå vi med slagter Sonnichsen inde ved Skibbroen, og min mand og jeg var gået i byen for at besørge nogle småærinder. Da vi kom tilbage, stod Sonnichsen og småskændtes med nogle af Ribe-sejlerne, og han drillede dem lidt, „sådan nogle ferskvandssejlere“. Der var vist kun en mand fra fastlandet, hvis sømandskab Fanø-sejlerne anerkendte: Marius Mikkelsen fra Kanalhuset. Og så måske de to ripensere, der dristigt under besættelsen sejlede over Nordsøen til England. Da de i deres båd gik gennem Kammerlusen, råbte de gemytligt til de to tyske vagtposter: „Wir fahren gegen England“. Tyskerne grinede tilbage: „Jawohl - jawohl“. De troede nok, at de bare skulle røgte deres fiskegarn, men de kom ikke tilbage. De nåede heldigvis velbeholdne England og blev indrulleret i den engelske flåde.

Navnet Vadehavet lyder så stilfærdigt, men der kan gå krappe søer derude, og jeg husker engang, da min mand efter en noget voldsom tur spurgte en erfaren mand som priksætteren: „Var det dumdristigt?“ og denne alvorligt formanende svarede: „Ja, det var både dumt og dristigt“.

En uforglemmelig tur var det, da vi en dejlig augustdag var på udflygt med hele Ribe seminarium til Sønderho. Vi var 4 - 5 store motorbåde, alle fyldte med raske unge piger og deres lærere. Vejret var pragtfuldt, og vi tog tidligt af sted. Vi skulle

sejle over ved højvande og hjem ved højvande, altså med ebbetid imellem derovre. Vi spiste vort medbragte smørrebrød i kroens kønne have, drak senere kaffe, og vi badede herligt fra Vesterstrand i strålende sol. Men da afsejlingen nærmede sig, var nogle af os betænkelige. Det var nemlig østenvind, og ved østlig vind blæser vandet væk. Med lavere vandstand end ellers kunne det knibe med at få de store, tunge Ribe-både igennem, og det ville ikke være spøg, om vi skulle blive siddende fast hele natten ude på havet. Og alle de sommerkledte unge mennesker. Det kunne blive en kold og streng afslutning på en ellers herlig solbeskinnet dag. - Heldigvis havde vi Marius Mikkelsen med. Han var en sikker mand, Ribes bedste skipper og fisker. Han lå med sin førerbåd, der lå lidt dybt, ude ved udløbet ved Kjeldsand. Hans båd kunne ikke gå ind på det lavere vand, og jeg syntes, at han så lidt sammenbidt ud, som han stod der med sin bådshage i hånden. De andre bådes skippere fulgte ham blindt. Nu var det bælgmørkt, men havet heldigvis roligt og den stjernefunkende augusthimmel over os. Hele vejen stod Marius og stødte med sin bådshage ned i havbunden - følede sig frem. Han kendte farvandet som sin egen lomme. Da vi nærmede os Ribe, havde vor gode slusemester tændt en stærkt lysende lanterne inde på sluseporten, så vi kunne finde indgangen. Da alle bådene med den dyre last var nået lykkeligt igennem, gav vi Marius Mikkelsen et dundrende hurra.

Efter Anne Mortens død fik vi i en årrække et godt logi hos kære afdøde Marie Lambertsen og Carl Emil, senere hos fru Helle, hos Munchs og hos fru Ditte Andersen i den østlige ende af byen. Derfra kan vi dagligt over havet hilse „god morgen“ til vor elskede Ribe Domkirke.

Efter min mands død er børn og børnebørn med mig blevet ved med at komme hertil år efter år, hvorfra vi har så mange, dejlige minder. Dette lille stykke Danmark. Dette særprægede, gammelkendte, kære Fanø.

Lissa Haar.

Ripenser-Samfundets generalforsamling

Ripenser-Samfundets generalforsamling afholdtes den 22. februar på Carolinevej 6 i Hellerup med 30 deltagere. Formanden bød velkommen og mindedes med forsamlingen fire afdøde medlemmer: Købmand Emil Frandsen, Skjern - Aase Hald Galtung, Ribe - Herdis Nielsen, København og Irene Straadt, Ribe.

Som dirigent valgtes ambassadør Frode Schøn, der efter at have takket og konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Der var i årets løb afholdt generalforsamling, jubilæumsreception, fire bestyrelsesmøder og møder i redaktionsudvalg. Legatudvalget havde uddelt dimittendlegatet og Lauridsens legat. Ripenser-Bladet var udkommet med 3 numre i januar, april og september med henholdsvis 24, 24 og 32 sider. Med april-nummeret medfulgte en 20 sider stor jubilæums-service med adresser på jubilerende studenter fra skolen. Medlemstallet var pr. 1/1 84 1.555 betalende medlemmer.

Generalforsamlingen i 1983 havde samlet 31 medlemmer og foregik i den forventede hyggelige kaffebordstemning efter den sædvanlige dagsorden, som refereret i sidste års beretning i bladets nr. 2, side 27.

Translokationen med reception, der ligeledes er refereret i bladets nr. 2, side 70, fik også i år et meget festligt forløb. Den lededes under rektor Thomas Rasch's sygeorlov af lektor Aage Kæstel. Ripenser-Samfundets næstformand, universitetslektor Ole Marker talte for studenterne og uddelte årets dimittendlegat på 3.000 kr. til student Ingrid Søchting for hendes sjældent store indsats for fællesskabets interesser. Det vakte spontant bifald fra hendes kammerater.

Efter translokationen fulgte Ripenser-Samfundets reception, et af højdepunkterne i foreningens aktiviteter, der er med til at udbygge og vedlige-

holde kontakten mellem skolen og tidligere elever og mellem skolens lærerkollegium og Ripenser-Samfundet, og hvor jubilarenes fremmøde er indgået som et fast led i skolens liv, ukendt ved landets øvrige gymnasier.

Receptionen var som sædvanligt omhyggeligt tilrettelagt og gennemført med tandlæge Agnes Damkjær som formand og leder af et team på 7 bestyrelsesmedlemmer og 4 hjælpere. Serveringen bød på ca. 3.000 pindemadder og 120 flasker hvidvin. En violin og et spinet sørgede for en hyggelig og ikke påtrængende baggrundsmusik. Denne underholdning fulgte med ud til de frokoster, som holdene havde arrangeret ude i byen. Arrangementet er blevet mere og mere omfattende år for år, hvilket også skyldes, at der møder flere op, end der er indbudt. Det er en udvikling, der på den ene eller anden måde må bremses, og som er meget uønsket.

Ripenser-Bladet koster stadig mere og mere at udsende. Den største post er portoen, der beløber sig til næsten 60 % af de samlede omkostninger. Formanden anmodede indtrængende foreningens medlemmer om i tide at melde adresseændringer. Hvert år bevirker uanmeldte adresseændringer forstyrrelser i forsendelser, ekstra ulejlighed og ekstra porto ved genudsendelse. Meddelelse om ny adresse rettes direkte til sekretæren og kan ikke anføres på giroindbetalingskortet, der er EDB-styret. Sekretærens navn, adresse og telefonnr. er anført i hvert blad. - Billedkvaliteten har ikke været tilfredsstillende, men det hænger sammen med bladets billige fremstillingsform.

Jubilarservicen for fremskaffelse af adresser er overført til redaktionsudvalget, medens den tidligere har sorteret under næstformanden. Den kan derved samordnes med bladet med hensyn til trykning og sidetal.

Det er år for år blevet lettere at klare adresseforskningen, idet man

nu næsten er kommet igennem årgangene, således at der i almindelighed foreligger en 5 år gammel liste, der blot skal ajourføres.

Medlemstallet er pr. 1/1 84 opgjort til 1.555 betalende medlemmer, det er, uden at der har været ført medlemskampagne, en fremgang på 143 medlemmer fra sidste år.

Legatudvalget har forestået uddeling af legaterne, dels dimittendlegatet og dels Lauridsens legat, hvis kapital nu er på 45.000 kr. Der var 13 ansøgere, hvoraf 9 fik tildelt hver 4.000 kr. En liste over modtagerne findes side 128.

Arkivet har i 83 modtaget 22 numre mest bestående af foreningsmateriale. Arkivet har nu bestået i 10 år og indeholder nu 223 katalognumre. Der er indkommet en del gaver. For at have en komplet nr. 2 samling af Ripenser-Bladet mangler arkivet nu kun nr. 8 af 1. bind.

Formanden opfordrede foreningens medlemmer til at betænke arkivet med sager, der omhandler skole, Ribe-forhold og Ripenser-Samfundet. Det være sig skoleprogrammer, billeder, avisudklip, festsange, blade fra foreningens første år, ting, der måske ellers kastes ud ved oprydning eller ved dødsfald, men som kan komme til nytte for bladets redaktion eller for fremtidige historiske studier.

I sine slutbemærkninger kom formanden ind på, at det fremtidige arbejde måtte rettes mod en revision og ajourføring af instrukserne og en indsats for en retablering af repræsentantskabet.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke personer og institutioner for støtte i årets løb. Han takkede annoncører og bidragydere til dimittendlegatet. Han takkede for artikler til bladet, gaver til arkivet og ikke mindst rettede han en varm tak til skolen for dens velvillige indstilling og store gæstfrihed ved receptionen.

Dirigenten takkede for beretningen, og da der ikke fremkom bemærkninger, godkendtes denne med en klapsalve.

Derefter fik kassereren ordet for aflæggelse af regnskab (side 129).

Regnskabet udviste et ikke-budgetteret overskud på ca. 9.500 kr. Dette skyldtes dels det øgede medlemstal og dels besparelser på bladbudgettet. Af dette underskud vedtoges det at afsætte 5.000 kr. til afholdelse af fest i 1987, da Ripenser-Samfundet fylder 75 år.

Foreningens formue viste også en stigning på 28.000 kr., der foruden årets overskud skyldtes kursgevinst på værdipapirer, hvis kurs kassereren mente var toppet, hvorfor man burde omsætte dem til kortfristede statspapirer. Regnskabet blev godkendt.

Som tredje punkt forelagde kassereren budget for det kommende år med gennemgang af de forskellige poster, hvorved han blev foreholdt, at der ikke var afsat penge til repræsentantskabet. Dette hidrørte fra, at der i regnskabsåret 83 ikke havde været nogen udgift. Budgettet blev derefter godkendt, idet man måtte finde udvej for evt. udgifter på denne konto.

Derefter gik man over til valg af ny bestyrelse samt revisorer og suppleanter. Uden for valg var Dorte Lund, Inger Olesen og Bjarne Sørensen. Nyvalgt blev Klaus Gunnersen og Peter Lungholt til erstatning for Agnes Damkjær og Carl Rise Damkjær. Alle de øvrige var genvalg, idet der dog var en forskydning blandt revisorerne. Fordelingen af de enkelte poster fremgår af organisationsoversigten på side 137.

Under eventuelt gav dirigenten igen ordet til formanden, der i anledning af, at tandlæge Agnes Damkjær og civiling. Carl Rise Damkjær forlod bestyrelsen varmt takkede de to bestyrelsesmedlemmer for deres store og kvalitetsprægede arbejde i foreningen, idet han udførligt omtalte deres indsats og til slut overrakte dem gaver.

Carl Rise Damkjær takkede, idet han redegjorde for sin indstilling til arbejdet i Ripenser-Samfundet, hvor det gjaldt om at fordele og organisere arbejdet.

Generalforsamlingen sluttede med de obligate taksigelser.

Inden man tog plads ved kaffebordene, spillede medlem af foreningen,

Marie Sophie Haar sammen med Ruth Karkov firhændigt „Riberhus March“ af J. F. Frølich - festligt og klangfuldt. De gav også senere et firhændigt nummer: Menuet i Es-dur af Mozart.

Man slog sig derefter ned omkring kaffebordene, og snart gik snakken livligt. I den bageste stue, hvor de ældre årgange holdt til, præsiderede 70-års studenterjubilar fhv. departementschef Johannes Dybdal for

bordenden. Det var aftenens clou. Flere omkring bordet havde haft Johannes Dybdals fa'r, lektor Christian Dybdal som lærer.

Næstformanden Ole Marker rettede en tak til ægteparret Damkjær for deres store indsats i Ripenser-Samfundet og takkede ligeledes værtparret ikke alene for denne aften, men også for mange andre aftener, hvor bestyrelsen i årets løb havde holdt sine møder på Carolinevej.

K



Ruth Karkov og Marie Sophie Haar



De ældre Årganges bord

---oooOOOooo---

Uddeling af Lauridsens legat 1984

Ripenser - Samfundets legatudvalg har pr. 1. januar foretaget årets uddeling af direktør N. P. Lauridsen og hustrus legat. Følgende 9 studerende fik hver tildelt en portion på 4.000 kr.

Stud. techn. Hans Jørgen Bork, Odense. - Stud. scient Bodil Bruun, Odense. - Stud. oecon. Erik Quirin

Hansen, Hinnerup. - Stud. scient. Birgit Harbo, Århus. - Stud. med. Birgit Olesen, København. - Lærer-studerende Anne Bodil Roager Jensen, København. - Lærer-studerende Susanne Nemes, Haderslev. - Stud. oecon. Jens Kristoffer Nielsen, Århus. - Stud. med. Torben Schultz, Odense.

Ripenser-Samfundets årsregnskab

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 1983.

Indtægter:			
Kontingent		55.440,00	kr.
Ekstrabidrag		1.297,89	-
Indvundne renter		8.608,15	-
		<u>65.346,04</u>	-
Udgifter:			
Ripenser-Bladet: red., trykn. og distrib.....	36.463,57	kr.	
Annonceindtægter.....	5.950,00	-	
Bladet ialt.....	30.513,57	-	
Arrangementer.....	8.547,14	-	
Kontingentindkassering.....	5.999,81	-	
Kassereren.....	288,00	-	
EDB-føring af medlemskartotek.....	3.050,53	-	
Sekretær	233,50	-	
Formand, kontor- og gaveudgifter.....	1.227,90	-	
Næstformand, bestyr. møder... 423,55	kr.		
DIMI..... 7,00	-		
JUBI..... 4.003,90	-	4.434,45	-
Repræsentantskab	0,00	-	
Arkivar.....	39,00	-	
Diverse.....	781,10	-	55.115,00 -
			<u>Årets overskud..... 10.231,04 -</u>

Status pr. 31/12 1983.

Aktiver:			
Kassebeholdning.....		851,70	kr.
Indestående på postgiro		8.198,99	-
Indestående på checkkonto		11.644,24	-
Forudbetalte omkostninger 1984		1.135,40	-
Annoncedebitorer.....		200,00	-
Værdipapirer, kursværdi.....		73.535,00	-
Org. manuals.....		1,00	-
		<u>95.566,33</u>	-

Passiver:

Kapitalkonto, saldo primo.....	61.522,79	kr.	
+ årets overskud.....	10.231,04	kr.	
- henlagt til jubilæumsfond 87 .	5.000,00	-	
- henlagt til invest. fond.....	1.000,00	-	
	4.231,04	-	
+ kursgevinst på obligationer..	17.812,50	-	22.043,54 -
			83.566,33 -
Investeringsfond, saldo primo.....	6.000,00	-	
+ henlagt for 1983.....	1.000,00	-	7.000,00 -
Jubilæumsfond 87, saldo primo	0,00	-	
+ henlagt for 1983.....	5.000,00	-	5.000,00 -
			<u>95.566,33 -</u>

Revideret, København 8.2.84.

Merete Kørstein
Kirsten Hingeberg

København, d. 6/2 84
Carl Rise Damkjær

Ægteparret Damkjær forlader bestyrelsen

Det er med meget stor beklagelse fra bestyrelsens side, at ægteparret Agnes og Carl Rise Damkjær med dette år har ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvor de har udført et stort stykke arbejde.

Civiling., H. D. Carl Rise Damkjær blev student i 1951 og meldte sig straks ind i Ripenser-Samfundet, der i 1948 under den nye formand, journalist Kaj Rosenstands ihærdige indsats var kommet i gang efter flere års dvaletilstand. Damkjær kom i bestyrelsen 1961, og i 1962 blev han kasserer.

Det viste sig, at bestyrelsen i den nye kasserer havde fået en virksom medarbejder, der gik aktivt ind i arbejdet og gennem foreningens medlemskampagne var med til at bringe medlemstallet i vejret, hvor medlemstilvæksten i 1963 blev på 427 medlemmer. Dermed var foreningens økonomi sikret, og det gav under Damkjærs femårige kasserer- og virksomhed foreningen en passende formuereserve på 5.555 kr.

Damkjær tog sig oven på dette et hvil, inden han igen gik ind i en 10-årig arbejdsindsats. Det skete med indførelsen af en ny lov i 1973, i hvis udformning han tog virksom del, og efter hvis vedtagelse han igen kom i bestyrelsen, hvor han efter tur var formand for de nye poster: repræsentantskab og arrangementsudvalg, og til sidst i fire år var foreningens kasserer. Siden 1975 var han tillige formand for legatudvalget. I disse år indførtes jubilarreceptionerne i 1977 og EDB-styring i 1980, hvor Rise Damkjær ydede en afgørende indsats.

Foreningen bringer Carl Rise Damkjær sin bedste tak for hans indsats i Ripenser-Samfundets bestyrelse.



Agnes og Carl Rise Damkjær.

Men med tak til Carl Rise Damkjær må foreningen også rette en tak til tandlæge Agnes Damkjær, der også er student fra Ribe i 1951, og som har stået ved sin mands side. For 7 år siden trådte hun frem i rampelyset som aktiv medhjælper ved jubilarreceptionerne, og i de sidste 4 år har hun været formand for arrangementsudvalget, hvor hun har vist praktisk talent for tilrettelæggelse og organisation af det team, der fabrikerede de mange pindemadder, der gjorde det muligt at servere jubilarerne et overdådigt traktement. Hvert år er hun fremkommet med nye ideer for, som hun sagde, stadig at gøre arrangementet bedre. Det bliver svært uden hendes bistand at følge dette op. Ripenser-Samfundet vil savne Agnes Damkjærs hjælp i fremtiden, men bringer hende herved sin hjerteligste tak for den tid, hun har ydet en indsats for foreningen.



Knud Erik Tygesen udnævnt til departementschef

Med virkning fra den 15. nov. 1983 er den hidtilværende chef for Udenrigsministeriets handelsafdeling udenrigsråd, ambassadør Knud Erik Tygesen (st. 55) blevet udnævnt til chef for Udenrigsministeriets departement for udenrigsøkonomi.

I en alder af blot 48 år har Knud Erik Tygesen med denne udnævnelse nået en af udenrigstjenestens top-poster. Da Tygesen i 1981 blev udnævnt til ambassadør i Brasilien,

indeholdt Ripenser-Bladet (8. bind, nr. 9, side 227) en kort skildring af Knud Erik Tygesens levnedsløb. Allerede det følgende år blev han kaldt tilbage til Udenrigsministeriet for at overtage ledelsen af ministeriets handelsafdeling, og nu kun efter et år i denne stilling kommer udnævnelsen til departementschef.

Ripenser-Samfundet ønsker Knud Erik Tygesen hjertelig til lykke til et sjældent avancement.

F. S.

PERSONALIA

Biskop Henrik Dons Christensen er død 73 år gammel. Han var præstesøn fra Vejle-egnen. Efter teologisk embedseksamen i 1935 blev han i 22 år knyttet til forskellige steder i det vestjyske område som lærer, sognepræst og valgmenighedspræst, indtil han i 1957 blev biskop i Ribe, hvor han kom til at virke i 23 år, en usædvanlig lang tid sammenlignet med hans forgængere, og han nåede således at fæste godt rod i Ribe.

Dons Christensens barndomshjem var grundtvigsk rettet, og det prægede også Dons Christensen, som indtog flere tillidsposter indenfor denne kreds. En tid var han politisk engageret som medlem af Venstres hovedbestyrelse.

Kredsdyrlæge Lars Erik Hage (s. 49), Agerskov, er død 53 år gammel.

Oberstinde Mise Topp (f. Jordahn) (realist 12), fylder den 24. april 90 år. Mise Topp var i 32 år gift med oberst i Den Kgl. Nederlandske Hær, K. V. Topp (død 1960) og boede i 30 år på Java, Molukkerne og Sumatra. Hun er en trofast og farverig gæst ved Ripenser-Samfundets arrangementer. I 1982 fejrede hun 70-års jubilæum som realist fra Ribe Katedralskole.

Fhv. depart.chef Johannes Dybdal (st. 14) kan til sommer fejre 70 års studenterjubilæum, og den 30. juni fylder han 88 år. Han er søn af mangeårig lærer ved Ribe Katedralskole, lektor Chr. Dybdal. I 1920 blev han cand. jur., og hans virke knyttedes til ministeriet. 1920-25 var han medlem af Ripenser-Samfundets bestyrelse. Dybdal er rask og rørig, men har dog lidt vanskeligheder med synet.

Fhv. direktør Gudny Okholm (f. Helle), kan ligesom Johannes Dybdal i år fejre 70-års studenterjubilæum. Hun er datter af afd. sparekassedirektør Niels Jørgen Helle ved "Landbosparekassen", hvor også Gudny Helle blev direktør, indtil hun i en sen alder giftede sig med bogholder Okholm, og de bosatte sig i Vester Vedsted, hvor hun efter sin mands død stadig bor. Gudny Okholm fyldte den 1. jan. 87 år og er rask og åndsfrisk, men dårligt gående.

En tidligere Ribe-borger, sølvsmed Harald Jacobsen Jetsmark, der nu bor i København, fylder den 22. maj 85 år. Harald Jacobsen havde i sine unge år forretning på hjørnet af Sønderportsgade og Puggårdsgade, hvor der nu er boglade. Han har været en

af de bærende kræfter i Ribe Hjemstavnforening, men han kendes vel bedst for sine smukke pennetegninger i heftet „Gamle Ribe“, der udkom ca. 1925, og hvorfra vi bringer en gengivelse på bladets forside af Husted Knutzens hus i Sønderportsgade.

Professor Knud Grue Sørensen (st. 22), er fyldt 80 år. Han tog lærereksamen fra Tønder i 1925. I 1932 blev han mag. art. og forsvarede doktorgrad i 1950 over „Studier over refleksivitet“. Han har ydet en indsats indenfor den sammenlignende pædagogik.

Tømremester Georg Peters (real. 30), Ribe, fylder d. 20. juli 80 år.

Rektor Gudmund Jensen (st. 27), er l. febr. fyldt 75 år. Gudmund Jensen er cand. mag. i latin og græsk. Han var fra 1965 til 1976 rektor ved Esbjerg statsskole. Ved Ribe Katedralskoles translokation i 1977 talte han for jubilarene (R. B. bd. 7, s. 213).

Pastor Peter Fenger (st. 28) fyldte den 30. marts 75 år. Peter Fenger blev cand. theol. i 1935 og tilbragte sine første fem år som præst på Grønland og de næste fem år i Vendsyssel. I 1945 kom han til København, hvor han var sognepræst ved forskellige kirker sidst ved Grundtvigskirken. Samtidig udfoldede han en litterær virksomhed med oversættelse, anmeldelser og artikler. Ved Ripenser-Samfundets rekonstruktion i 1956 var pastor Fenger med i bestyrelsen indtil 1960.

Redaktøren af det store værk om Ribe Domkirke, arkitekt Elna Møller er i dec. fyldt 70 år og forlader dermed Nationalmuseet. Hun er gift med runologen, dr. phil. Erik Moltke.

Næstformanden i Ripenser-Samfundet, universitetslektor dr. med. Ole Marker (st. 54), der uddelte sidste års dimittendlegat, har selv modtaget et legat på 25.000 kr. fra „Aage og Edith Dyssegaards Fond“. Legatet skal tjene til fremme af modtagerens forskning i videste omfang..... til dækning af aktiviteter til videreuddannelse og forskning til gavn for samfundet.

Civilingeniør Vagn Præstmark (st. 52) har rundet 50 år, og har samtidig fejret 25 år som maskiningeniør. Vagn Præstmark er rådgivende ingeniør for firmaet Steensen og Warming og har som sådan været sendt til udlandet blandt andet til Singapore. Han har været med ved bygningen af operahuset i Sidney.

l. reservelæge Frode Kirketerp Rømer (st. 58), forsvarede den 2. marts sin doktordisputats omhandlende Sarkoidose. Kirketerp Rømer er læge ved Århus kommunehospital, og forsvaret fandt sted på Århus universitet.

Mandø har fået ny læge efter Arthur Waag, der på grund af alder er fratrådt. Den nye læge er Kai Karnø (66 år), der har været praktiserende læge ved lægehuset i Hjørring.

Civilingeniør Kann Rasmussen har til Mandø's erhvervsråd skænket øens gamle redningsstation. Den er for længe siden nedlagt som redningsstation, men har været anvendt til udstillinger. Den vil også i fremtiden kun kunne anvendes dertil, idet den ligger i et fredet klitområde.

Lektorerne Birgitte og Ole Sperber på Ribe Seminarium har været en tur i Hindu Kush bjergene mellem Afghanistan og Indus, og fru en er nu i gang med en afhandling om det derboende Kalash-folk. Ole Sperber har tidligere i 8 år været leder af forsøgsdambruget i Brønø og i halvandet år været Danidas udsending for oprettelse af et forsøgsdambrug i Bangladesh.

Carl Henning Pedersen er nu færdig med dekorationen af Ribe Domkirkes apsis og er nu i sit atelier gået igang med de glasmosaikker, der skal pryde nicherne. Eksperterne udtaler sig i rosede vendinger, og der er da heller ikke tvivl om, at dekorationen bliver et tilløbsstykke, men med stærkt divergerende meninger om udfaldet. Dagbladet „Politiken“ bragte den 21. jan. en rosende omtale i stor opsætning, og „Vestkysten“ bragte den 11. jan. og 15. marts bejgstrede omtaler under henvisning til eksperternes udtalelser.

Man har ved SUC haft det første hold studerende. Det har studeret „Østeuropa-kundskab“, og der er aflagt de første prøver i historie, kulturhistorie, litteratur og politologi.

Det er begyndelsen til et egentligt universitetsstudium for studenter ved SUC, og hensigten i denne fase er, at de studerende når frem til et afsluttet bifagsstudium ved SUC i tilknytning til deres studium ved et andet universitet. Det har været etableret som et fjernkursus kombineret med kursusophold.

Det har stillet store krav til både elever og lærere, og af de 32, der påbegyndte studiet, er kun 11 tilbage. Det har imidlertid givet erfaringer

for kommende arbejde.

Ved SUC er der udover de igangværende projekter tilkommet nye eller planlagte. Vi nævner: Besparelser i den kollektive trafik. - Olie- og gasinvesteringerne i Nordøen. - Erhvervsudviklingen på Læsø og Samsø. - Samspillet mellem landbruget og industrien.

Fra sydjysk universitetsforlag er der dette forår udkommet: Erik Stahl: Sovjetunionens nye enhedsuddannelse. - Flemming Just: Brugsforeningsbevægelsen 1866 - 1920 med udgangspunkt i Ribe amt. - Jens-Jørgen Jensen: Sovjetunionen i verdensøkonomien. K

Anmeldelser

Heksen på bålet

af Palle Petersen

Historisk roman om Danmarks mest berømte heks Maren Splids, der blev brændt på bålet i Ribe 1641. Bogen tegner et livligt billede af renæssansens myldrende liv, først i landsbyen, hvor Maren Thomasdatter voksede op, og senere i byen Ribe, da hun efter mange omvæltninger blev gift med Ribe-skrædderen Lauritz Splid. I 1637 blev hun anklaget for trolddom, og romanen følger retssagerne, der førte til frikendelse, indtil Christian den 4. greb ind og dømte Maren Splids som heks på rettertinget på Københavns Slot, da hun havde tilstået under tortur. Romanens centrale tema er den evige kamp mellem kvinden og manden, mellem hekser og horkarlen. I tidligere tider havde følelserne klarere udtryksformer end i dag, hvor kampen føres mere i det skjulte. Den sløres af snak om ligestilling. „Der er en forbandet heks i enhver kvinde, og en satans horkarl i hver mand,“ siger kloge Ane i Grimstrup.

Palle Petersen: Heksen på bålet. 1983, Borgens Forlag. Kr. 198,-



En sølvknap til en heks

af Hrolf Thorulf

Af forfatterens indledning.

Om aftenen, når tusmørket indfandt sig, samlede familien om det store bord og begyndte på aftenens sysler hver med sit arbejde. Man sad ikke tavse om bordet. Far læste højt eller man fortalte sagn og historier om bortførte jomfruer, forsvundne ungersvende eller om de underjordiske. Sagn og historier er gået fra mund til mund gennem århundreder. Denne form for overlevering er hørt op, men forfatteren har samlet nogle af de historier, der er fortalt, knyttet til Ribegænen. Der kan måske trækkes på skuldrene af disse fantasifulde historier spækket med overtro, men der skjuler sig også glimt af fortidens hverdag og kultur. Forfatteren har udvalgt 28 sagn og historier. Vi nævner nogle titler: Sørøveren Otte og fru Ingeborg - Katten, musen og Domkirken - Konen med rokken - Der kører en karm - Og der er en ildvogn - Syv gode råd om hekse - Maren Splids - En sølvknap til en heks - Bjergmanden med luen.

I en litteraturliste på 13 numre an-

føres kilderne, hvor den væsentligste kilde er Evald Tang Christensen: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde.

Hrolf Thorulf: En sølvknap til en heks. Bentzons bogh. 69 sider. 1983.

Ribe Rådstuesamling

af Kristian Madsen

Ribe Rådhusamling, der hidtil har været ejet og drevet af Ribe kommune er overtaget af Antikvarisk Samling. Den er nu blevet nyordnet, og i den anledning findes en udførlig omtale af museet i Mark og Montre for 1983 side 32 af museumsinspektør Kristian Madsen. Han fortæller udførligt om museets historie og indhold ledsaget af fine billedgengivelser.

Rådhusamlingen har til huse i det gamle gældsftængsel, der i 1902 af museumsinspektør Chr. Axel Jensen blev indrettet som brandsikkert arkiv for byens gamle pergamentbreve og som opbevaringssted for en række effekter med tilknytning til byens styre og institutioner.

Arkivalierne var nu for længe siden overført til centrale arkiver, og arkivskabe stod tomme, og rummet selv var noget medtaget, så det var påkrævet med en nyordning af samlingen med nye og sikrede montre og en istandsættelse af rummet.

Og dette er nu sket, uden at indholdet af genstande iøvrigt er forandret. Af disse kan nævnes: det gamle rådhusstob, henrettersværd og andre sværd, morgenstjerner, pottemål, jernhånden fra Nørreport, pyntebe-slag fra byens vægt, laugsskilte m. m. Alle tingene er beskrevet, og Rådhusamlingen fremtræder nu som en samling symboler på Ribes alder og historie, og som sådan er det, at den vises frem - værd at anskue.

Da al Ribe blev skrevet i mandtal

af Alex Wittendorff

Da al Ribe blev skrevet i mandtal.

I „Fortid og Nutid“ bind XXX side 308 finder man en interessant 14 sider stor anmeldelse af Ole Degns disputats: „Rig og fattig i Ribe“ med ovenstående lidt provokerende titel skrevet af Alex Wittendorff. Disputatsen består af to digre bind, hvoraf det ene fortrinsvis er en tabelsamling. Efter anmelderens mening er anvendelsen af tal udmærket, men det kan overdrives til en „pedantisk impiri“ om ting, man i forvejen kender. Men dertil kommer, at tal alene ikke er udtømmende, og at mange andre forhold, der ikke kan måles i tal, også må tages i betragtning ved vurdering af samfundsforhold. Ikke-materielle sider kommer ikke til udtryk, og Ole Degn beskyldes for at affærdige de sider af tilværelsen, som ikke kan måles ved tal, f. eks. kan kirkens indvirkning i den af tiden bestemte udførmning ikke måles ved tal.

Anmelderen kritiserer Ole Degns og mange andre forskeres fremhævelse af i renæssancetiden at finde økonomiske kræfter af samme styrke som i det senere kapitalistiske samfund. Det mener anmelderen ikke er tilfældet. Både kapitaldannelse og udnyttelse af arbejdskraft, som er kapitalismens kendetegn er stærkt overdrævne. Anmelderen slutter med at karakterisere Ole Degns redegørelse som en beretning om, hvad der står i kilderne mere, end om en beskrivelse og fortolkning af Ribesamfundets virkelighed.

NYT FRA RIBE OG OMEGN

Der har ikke efter forsøgene med gågade i Ribe været stemning for indførelse af den, og der bliver så ikke gånge. Derimod vil man foretage mindre gadeomlægninger for biltrafikken gennem Ribe. Således på

Torvet, hvor den sydfra kommende trafik ved Grønnegades hjørne i en blød bue ledes ind på Stenbogade, og Overdammen gøres til en sidegade til den ændrede gennemkørselsgade. Mod Domkirken bliver der så plads

til holdeplads for turistbuser. Denne omlægning, der også omfatter nedlægning af kloakrør, vil med opmærksomhed blive fulgt af arkæologerne.

Der er også forslag om at forbedre færdselsforholdene i Dagmarsgade ved at inddrage fortovet til cykelsti og flytte fortovet ind bag træerne og ved Dagmarsbro at etablere en særlig fodgængerbro.

Købmandsforretningen på hjørnet af Grønnegade og Torvet har skiftet ejer, idet den tidligere ejer Bent Larsen flytter hele sin virksomhed til Nørremarken, hvor han også har butik, og hvor han for halvandet år siden flyttede til en nyopført ejendom ved indkøbscentret der. Den nye ejer er Hausted Larsen fra Lohals, der vil sælge kunsthåndværk, brugskunst, tøj og smykker.

Efter turistforeningens overtagelse af Porsborg måtte Antikvarisk Samling opgive planerne om at etablere et vikingemuseum i kælderen. Udstillingen bliver nu placeret i Hans Tavsens hus, som har måttet rømmes for sine samlinger. Middelalder-samlingen er flyttet til Quedens gård. Stenaldersamlingens ting er leveret tilbage til de steder, hvor de i sin tid er fundet, eller hvis ophavsstedet ikke er kendt, er de blevet tilbudt kommunens skoler, som har været meget glade for at modtage dem.

På første sal indrettes derefter vikingemuseet og i stuen udstillingen: "Fra stenalder til nutid" i tilknytning til det igangværende bebyggelsesmæssige projekt.

Kunstmuseet har i 1984 som vanligt en række udstillinger, hvor følgende kunstnere vil blive repræsenteret: Jan Hartmann (Belgien), Ricard Raskin (U.S.A. p.t. Århus). Vibeke Jerichau (Kolding), Åge Birck (Vojens), Bjarke Regn Svendsen (Tistrup), René Fievé (Esbjerg), Jens Karkov (København), Niels Bruun (København), Hans Bunde (Ribe) og Bodil Kaalund (Århus). E. Adelig kommer også Carl Henning Pedersen med en udstilling.

Museet har netop fået installeret et alarmsystem til sikring af de mange værdifulde malerier.

Møntprisen fra Sparekassen Sydjylland gik i år til deling mellem "Lyren og Træbet" og "Initiativudvalget". Det blev ved overrækkelsen til en livlig underholdning, som de to vindere jo er eksperter i. Den samlede pris var i år lige ved 20.000 kr. - Næste års motiv på mønten bliver det gamle rådhus.

Næsten hver uge er der en eller anden kulturel begivenhed i Ribe. Den 9. marts optrådte Niels Ole Frederiksen og Hans Thømes med deres nye cabaret: PIF (provinser i flammer) i Rådhusalen. Det var en succes med ekstraforestilling.

I dagene 27. - 29. april afholdes i Ribe fritidscenters to haller en erhvervsmesse, hvor firmaer indenfor kommunen udstiller. Der vil tillige blive vist modeshow og kunstudstilling. Det er tre idrætsklubber: Ribe Boldklub, Ribe Badmintonklub og Ribe Håndboldklub, der står bag arrangementet, og som overskuddet tilfalder.

Ejendommen Rosenallé 3, en rest af den gamle vævefabrik, er købt af kommunen og er stillet til rådighed som foreningshus. Huset har tidligere tilhørt F.D.F. og F.P.F., men disse er nu flyttet til Nørremarken. Det skal for fremtiden være et hus for teater, sang og musik. Teatergruppen Dragomir prøver i øjeblikket på "Svend, Knud og Valdemar".

Der er megen uro om restauranterne i Ribe. Både restauranten på Klubbens hotel, på Bachaus og Postgården har været lukkede.

Postgården har det sidste års tid været drevet som en cafe i lighed med københavnske cafeer under navnet "Cafe Håndbagagen". Det er nu under forpagterparret Anne-Mette og Carsten Hansen ført tilbage til det gamle navn som "Restaurant Postgården", der antyder en drejning af virksomheden til det mere traditionelle m. h. t. til servering og lokale.

Pizzariet på Klubbens hotel har skiftet ejer, idet en italiener har overtaget det. Også navnet er ændret fra "Papa Paolos" til "Pizzrie Italiano", der også indebærer en drejning mod mere italienske retter.

Backaus, der har været lukket siden nyfår, åbnede den 15. marts under en ny ejer servitricen Margot Hansen. Hun vil satse på spisegæster.

En ny cafe åbnedes den 28. april i Sct. Nicolajgade 6 under navnet „Sct. Nicolaj“. Det er skuespilleren Morten Danchert, der står for indretningen, og den tager sigte på, at også det musiske kan dyrkes, idet der indrettes scene. I sommertiden tages haven ned mod åen i brug.

Bogtrykkeriet „Carl Engel“ er flyttet til Esbjerg. Det havde til huse i Svend Rosteds hus på hjørnet af Nygade og Korsbrødregade. Nu skal der indrettes malerforretning i ejendommen.

Der er i Vester Vedsted oprettet et Vadehavscenter. Det er en udstilling af plancher og ting fra Vadehavet. Udstillingen er knyttet til ungdomshøjskolen, men det kan også besøges af andre end skolens elever.

Ribe-diget er kommet godt gennem vinterens storme. Det er Mandø-diget ikke. Man nåede ikke at blive færdige med forstærkningen af havdiget på Mandø, idet man ikke fik lagt klæg på, og der blev slået store huller i diget, som mandøboerne måtte have hjælp til fra fastlandet for at få stoppet med sandsække. Digerne skal nu udbedres og gøres færdige, så snart det bliver tørt nok til, at der kan køres med de tunge entreprenørmaskiner. K

Gaver

Ripenser-Samfundets arkiv har fra arkitekt Per Henrik Andresen (st. 44) fået foræret en dejlig fotosamling. Ripenser-Samfundet takker giveren meget herfor og vil gøre brug af billederne i bladet og til evt. studier. På forsiden af jubilarservicen ses et af billederne med tre 40-års jubilærer fra 40 år siden.

Ribe Katedralskole har fra landsretssagfører Jørgen Cold, København modtaget én i 1873-74 fuldt udskrevet og sirligt rettet stilebog fra hans morbror Hector Kiær, søn af Ribes stiftsphysicus Jørgen Johan Kiær. Heftet er indgået i skolens arkiv som et godt eksempel på datidens danskundervisning.

Der stødes i hornet for repræsentantskabet

Under generalforsamlingen d. 22. febr. fremførte formanden som program for det kommende år en genoplivning af repræsentantskabet. Jeg retter herved i min egen skab af udpeget kontakmand til dette en opfordring til medlemmerne om at tegne sig som repræsentanter for deres hold.

Vort mål er at få en godt fungerende repræsentation, som kan være med til at sikre Ripenser-Samfundets fortsatte beståen og gode udvikling. Repræsentantskabet tænkes som et forum, hvor medlemmer af dette kan mødes i

kammeratligt samvær også udenfor de faste arrangementer til drøftelse og løsning af de opgaver og aktiviteter, som Samfundet står for, blandt andet bidrag til bladet, der tjener kommunikationen.

Jeg anmoder interesserede medlemmer til at melde sig med navn, adresse og telefonnr. til bestyrelsen eller til repræsentantskabets kontakmand. - På forhånd tak for din interesse.

Klaus J. V. Gunnensen (st. 73),
Sortedam Dossering 59 I. tv.
2100 Kbh. Ø.

Tlf.: 01-35 45 05 (bedst 13 - 15).

Ripenser-Samfundets organisation 1984

Formand og redaktør:

Lektor, cand. mag. Anton Karkov (st. 25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup,
tlf. 01-628638.

Næstformand:

Universitetslektor, dr. med. Ole Marker (st. 54), Plantagevej 34, 3600
Frederikssund, tlf. 02-312552 eller 01-394466 lok. 22.

Kasserer:

Major Peter Lungholt (st. 62), Asylgade 12, 4000 Roskilde,
tlf. 02-368936. Postgirokonto 1 06 66 76.

Sekretær:

Overlærer Poul Noer (r. 42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted.
tlf. 02-291443.

Redaktionssekretær:

Reklametegner Dorte Lund (st. 53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm,
tlf. 02-814617 eller 01-152535.

Arrangementsudvalgsformand:

Cand. jur. Kirstine Nørr (st. 54), Klintevej 12, Blovstrød, 3450 Allerød,
tlf. 02-274387.

Kontaktmand til repræsentantskabet:

Stud. phil. Klaus Gunnensen (st. 73), Sortedam Dossering 59 1. tv., 2100
København Ø, tlf. 01-354505

Arkivar:

Civilingeniør Bjarne Sørensen (st. 71), Slagkrogen 90, 5220, Odense SØ,
tlf. 09-157076.

Menigt bestyrelsesmedlem:

Cand. interpret. Inger Olesen (st. 54), Fasanvænget 143, 2980 Kokkedal,
tlf. 02-247382.

1. bestyrelsessuppleant:

Assistent Kirsten Grünfeld (st. 62), Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød,
tlf. 02-276308

2. bestyrelsessuppleant:

Stud. theol. Anne Marie Lund (st. 79), Borchs Kollegium, St. Kannike-
stræde 12, 1169 København K, tlf. 01-124865.

Revisorer:

Assistent Hans J. Nielsen (r. 66), Topperne 15/22, 2620 Albertslund,
tlf. 03-610747.

Stud. jur. Merete Kürstein (st. 76), Webersgade 50, 2100 København Ø,
tlf. 01-387234.

Revisorsuppleant:

Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Larsen (r. 65), Sønder Boulevard
34 1. s. th., 1720 København V, tlf. 01-211625.

Arrangementsudvalg:

Kirstine Nørr (formand), A. Karkov, Dorte Lund, Inger Olesen og Bjarne
Sørensen.

Instruksudvalg:

Klaus Gunnensen (formand), A. Karkov og Inger Olesen.

Legatudvalg:

A. Karkov (formand), Ole Marker (1. sekretær), Bjarne Sørensen (2. sek-
retær) og Peter Lungholt (suppleant).

Redaktionsudvalg:

A. Karkov (formand), Klaus Gunnensen, Dorte Lund og Kirstine Nørr.



Aspiranter til studentereksamen 1984



1. Lisbet Andersen, Buskemarksvej 6, Roager Kirkeby, 6760 Ribe.
2. Randi Bak Andersen, Gredstedhedevej 5, 6771 Gredstedbro.
3. Torben Bramming, Tørresager 6, 6760 Ribe.
4. Birgitte Bruun, Ribevej 64, Tobøl, 6683 Føvling.
5. Karen Marie Bruun, Tobøl, Mosevej 5, 6683 Føvling.
6. Helle Christiansen, Jernkærvej 35, 6760 Ribe.
7. Pernille Clemmensen, Toften 22, 6780 Skærbæk.
8. Kirsten Tjørnelund Elbæk, Bobølvej 7, 6683 Føvling.
9. Nikolaj Hansen, Sct. Laurentigade 4, 6760 Ribe.
10. Anne Katrine Holm, Østerlundvej 36, Gånsager, 6780 Skærbæk.
11. Anna-Pia Højlund, Blæsbjerg 4, 6510 Gram.
12. Bjarke Henning Jensen, Gabelsparken 123, 6740 Bramming.
13. Christel Juhl, Bakkevej 1, 6510 Gram.
14. Anne Lise Jørgensen, Bromindevej 15, 6650 Brørup.
15. Susanne Holm Lauridsen, Industrivej 40, 6740 Bramming.
16. Henriette Quebec Madsen, Lundgårdsvej 44, 6760 Ribe.
17. Marie Krarup, Seem Præstegård, Seem, 6760 Ribe.
18. Karin Manich, Mejsevej 3, 6740 Bramming.
19. Agnes Fall Nielsen, Mejerivej 10, 6771 Gredstedbro.
20. Torben Ohlsen, Parkvej 3, Brøns, 6780 Skærbæk.
21. Gitte Baggersgaard Petersen, Martin Reimers Vej 7, 6510 Gram.
22. Helle Raabjerg, Ringen 6, Renbæk, 6780 Skærbæk.
23. Lotte Timmermann, Storegade 74, 6740 Bramming.
24. Birgitte Juul Andersen, Enderupvej 16, Hviding, 6760 Ribe.
25. Helle Andersen, Bredkærtoft 12, Hviding, 6760 Ribe.
26. Saskia C. Forsdahl, Andersen, Birkelev, Kærmarksv. 36, 6780 Skærbæk.
27. Conny Bau Backmann, Sydvejen 11, Gelstoft, 6510 Gram.
28. Anette Braae, Vedelsvej 2, 6760 Ribe.
29. Gunvor Christensen, Nattergalevænget 20, 6760 Ribe.
30. Lene Christiansen, Solsortevej 11, 6740 Bramming.
31. Vibeke Donark-Jensen, Sandbjergvej 6, Roager, 6760 Ribe.
32. Mette Hansen, Postvænget 4, 6510 Gram.
33. Hanne Ingvartdsen, Gabelsparken 61, 6740 Bramming.
34. Bente Jensen, Stensbækvej 23, Arnum, 6510 Gram.
35. Lone Jensen, Gl. Møllevvej 5, 6660 Lintrup.
36. Gitte Kragh, Skolevej 9, Arnum, 6510 Gram.
37. Heidi Kummerfeldt, Præstegårdsvej 9, Fole, 6510 Gram.
38. Jesper Meyer, Ørnevænget 3, 6760 Ribe.
39. Jan Witzel Pedersen, Ternevænget 12, 6760 Ribe.
40. Tina Yvonne Rasmussen, V. Vedstedvej 21, Egebæk, 6760 Ribe.
41. Bjarne Rom, Mejsevænget 8, 6760 Ribe.
42. Henrik Holstein Schmidt, Skyttevej 60, 6760 Ribe.
43. Dorete Simonsen, Hjortlundvej 104, 6771 Gredstedbro.
44. Tine Dorteia Skov, Bispegården, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe.
45. Peter Søborg, Ternevænget 19, 6760 Ribe.
46. Hanne Fischer Sørensen, Elmevej 10, 6780 Skærbæk.
47. Inge Margrethe Thyssen, Rønnevej 15, 6760 Ribe.
48. Pia Vejrup, Kjemsgård, 6630 Rødding.

49. Vibeke Østergaard, Højagervej 2, Vesterbæk, 6760 Ribe.
50. Vinie Dam Andersen, Ribevej 28, Hviding, 6760 Ribe.
51. Hans Jørgen Bodelsen, Østre Allé 47, 6650 Brørup.
52. Kirsten Bollmann, Enderupvej 24, Hviding, 6760 Ribe.
53. Thomas Bregnballe, Kurveholmen 12, 6760 Ribe.
54. Jette Bruhn-Pedersen, Nørretoft 9, 6660 Lintrup.
55. Henrik Bruun, Skovvænget 17, 6630 Rødding.
56. Birgitte Braae, Vedelsvej 2, 6760 Ribe.
57. Peter Christiansen, Skovvænget 20, 6630 Rødding.
58. Jens Peter Heilmann, Postvænget 16, 6510 Gram.
59. Lisbeth Holst, Maigård Stampemøllevej 11, Fole, 6510 Gram.
60. Conny Bjerg Jensen, Melbyvej 12, Spandet, 6760 Ribe.
61. Finn Jensen, Nyvej 23, 6510 Gram.
62. Betina Mauritsen, Mosevej 2, 6760 Ribe.
63. Henriette Beck Møller, Sønder Allé 10, 6630 Rødding.
64. Conni Gaarde Pedersen, Lærkevænget 15, 6760 Ribe.
65. Eigil Rosager Poulsen, Skovvænget 6, 6630 Rødding.
66. Karsten Poulsen, Ribevej 22, Hviding, 6760 Ribe.
67. Eike Stubsgaard, Seminarievej 84, 6760 Ribe.
68. Hanne Svith, Gl. Åvej 22, 6760 Ribe.
69. Hanne Aschov Sørensen, Haderslevvej 86, 6760 Ribe.
70. Kristian Østergaard Nielsen, Chr. Andersens Vej 3, 6510 Gram.
71. Jan Andersen, Marskvej 3, 6760 Ribe.
72. Erik Anker, Håndværkervej 4, 6792 Havneby, Rømø.
73. Lotte Beck, Svankærvej 8, 6760 Ribe.
74. Søren Chresten Christensen, Sønderskiftevej 9, Hillerup, 6760 Ribe.
75. Karina Christiansen, Egevænget 16, 6740 Bramming.
76. Mette Geil, Vestergade 13 b, 6771 Gredstedbro.
77. Allan Kristian Hansen, Sørendalvej 6, Kalvslund, 6760 Ribe.
78. Karin Hansen, Toftevej 2, Hviding, 6760 Ribe.
79. Niels Peder Hansen, Hillerupvej 49, 6760 Ribe.
80. Anne Heilmann, Postvænget 16, 6510 Gram.
81. Charlotte Larsen, Hygummark 10, 6630 Rødding.
82. Per Fischer Mikkelsen, Majsmarken 13, 6671 Gredstedbro.
83. Jens Holger Nielsen, Nygårdsparcken 4, 6740 Bramming.
84. Peter Oksen, Tøndervej 48, 6780 Skærbæk.
85. Kjeld Bundgaard Olesen, Villebølvej 11, Villebøl, 6760 Ribe.
86. Turi Pedersen, Østergade 11, 6670 Holsted.
87. Anne-Mette Petersen, Skolevej 3, Arnum, 6510 Gram.
88. Ellen Stenderup, Ø. Vedstedvej 92, 6760 Ribe.
89. Glenn Stougaard, Nørregade 24, 6650 Brørup.
90. Jim Hasemann Sørensen, Funders Allé 23, 6740 Bramming.
91. Hans Lundgaard Thyssen, Lundgård, Vodder, 6760 Ribe.
92. Ulla K. Hovgaard Wolf, Tværsigvej 50, 6740 Bramming.
93. Anette Lind Astrup, Engdraget 4, Ø. Vedsted, 6760 Ribe.
94. Malene Bendix, Bakkevej 13 a, 6630 Rødding.
95. Michael Bock, Ribevej 112, Kamtrup, 6630 Rødding.
96. Annette Eigaard, Tangevej 11, 6760 Ribe.
97. Annemarie Fos, Markbækvej 6, 6510 Gram.
98. Ulla Ravn Hermansen, Højskolevænget 4, 6630 Rødding.
99. Jesper Vind Jensen, Sct. Laurentiigade 8, 6760 Ribe.
100. Marianne Kjær, Østermarksvej 5, Spandet, 6760 Ribe.
101. Gitte Kloppenborg, Horngårdsvej 5, 6510 Gram.
102. Pernille Kæstel, Lundgårdsvej 27, 6760 Ribe.
103. Carina Beate Madsen, Agertoften 11, Spandet, 6760 Ribe.
104. Randi Tolbøll Mouritsen, Mulvadvej 57, 6740 Bramming.
105. Kent Nybo Mølsted, Tværsigvej 26, 6740 Bramming.
106. Helle Noer, Seminarievej 106, 6760 Ribe.

107. Conny Maxwell Nørgaard, Birkevænget 12, 6630 Rødding.
 108. Claus Skyt Pedersen, Juulbjergvej 16, 6760 Ribe.
 109. Jørn Thyssen Pedersen, Kjærgårdsvej 64, 6740 Bramming.
 110. Lene Dalsgaard Pedersen, Svalevænget 9, 6760 Ribe.
 111. Anette Skov, Grønningen 9, 6630 Rødding.
 112. Niels-Peter Skov, Skrøbvej 3, Spandet, 6760 Ribe.
 113. Ghita Honoré Steensen, Rønnealle 2 a, 6740 Bramminge.
 114. Lene Marie Sørensen, Tværsigvej 58, 6740 Bramming.
 115. Marianne Termansen, Nørremarksvej 13, 6510 Gram.
 116. Trine Nymann Weje, Lærkevej 1, 6780 Skærbæk.
 117. Jan-Henrik Wienke, Bøsely 10, 6740 Bramming.

Studenter-Samfundet ønsker jer held og lykke.



Nye medlemmer

- U.år Blomsterhandler Poul Mathiesen, Skolegade 2, 6760 Ribe
 S.14 Departementschef Johannes Dybdal, Caroline Amalievej 132, 2800 Lyngby
 S.24 Læge Hans Hartvig Ravn, Enghavevej 1, 6630 Rødding
 R.24 Jens Hollander, Strandhøjsvej 25, 2920 Charlottenlund
 S.39 Civilingeniør Johs. Vang Lauridsen, Grønvang, 6600 Vejen
 S.59 Læge Helge Donslund Jensen, Mariendal, Vegger, 9240 Nibe
 S.74 Lærer Hans Kjær Jensen, Hulagervej 45, Hjerting, 6700 Esbjerg
 S.81 Stud.med. Helle Laugesen, Silkeborgvej 66, st.tv. 8000 Århus C
 S.82 Kim Toft Hansen, Bakkegårdsvej 3B, var.3, 9000 Ålborg

Ripenser-Samfundet byder de nye medlemmer hjertelig velkommen.

Nye adresser

- u.år Maler Jens Karkov, Madvigs Alle 13, 4. 1829 Kbh.V
 S.42 Anna Sophie Jarde, Amagerfælledvej 32, 2th. 2300 Kbh.S
 S.46 Dyrslæge Karl Laurids Evald, Nyenstad 7, 5800 Nyborg
 R.48 Roy E. Buhl, 11910 Bluebird Lane, 22018 Cotharpin VA, USA
 S.55 Ambassadør K.E.Tygesen, Dalvej 18, 2970 Hørsholm
 S.59 Helle Zerlang Karlsen, Hegelsvej 18, 2920 Charlottenlund
 Talepædagog Ulla Mullern, Betet, Pl.2096, S-36200 Tingsryd
 S.63 Bibliotekar Jørgen Bang, Danagergården 19, ltv. 7500 Holstebro
 Cand.theol. Tyge Woetmann Nielsen, Sorrentovej 7, 2300 Kbh.S
 S.64 Lærer Jette Simonsen, Gl. Færgevej 40, 6300 Gråsten
 S.65 Civilingeniør Hans Erik Christensen, Platanvej 18, 4.25, 1810 Kbh.V
 S.67 Lærer Ellen Marie Jørgensen, Bødkervej 23, 3100 Hornbæk
 S.68 Adv.fuldmægtig Herluf Petersen, Hjulets kv. 311, 5220 Odense SØ
 Else Marie Wind, Lindealle 11, 6753 Agerbæk
 S.69 Adjunkt Ellen Spange Mortensen, Elleparken 10, 8520 Lystrup
 Gunnar Grue Sørensen, Druevej 14, 3650 Ølstykke
 S.73 Fysioterap. Kirsten Hedeager N ilesen, Malkestien 26, 3760 Gudhjem
 Landbrugsmedhj. Valdemar Thomsen, Gammelosevej 2, Obbekær, 6760 Ribe
 Civilingeniør Frands Wulff Voss, Arnkilgade 32, st.th. 6400 Sønderborg
 S.74 Socialrådgiver Lillian Lund, Benedictevej 8, 6270 Tønder
 S.75 Elisabeth Lemvig, 18-20 Rue de Pot de Fer, F-75005 Paris

- Kontorass. Lis Spedtsberg, Middelfartvej 67A, Båring, 5466 Asperup
- S.76 Stud.polyt. Svend-T. Christoffersen, Ravehøjvej 36, vær.1516, 2800 Lyngby
Hans Peter B. Petersen, Alsgade 77, 6400 Sønderborg
Journalist Per Schultz-Knudsen, Snareager 48, Bredballe, 7100 Vejle
- S.77 Fysioterap. Anna Margrethe Jakobsen, Gentoftegade 58, 3. 2820 Gentofte
Henri Brix, Nøddelunden 1, 6800 Varde
Stud.med. Torben Schultz, Bredstedgade 40, vær. 4, 5000 Odense C
- S.78 Annette Mees Larsen, Søndergade 52, Skodborg, 6500 Vejen
- S.79 Hans Chr. Hoeck, Schacksgade 36, 3.th. 5000 Odense C
Lone L. Klømmensen, Sorgenfrigade 4, 4.th. 2200 Kbh.N
Annette Steensbeck, Rosenalle 11, 6760 Ribe
Conny Velbæk, Lynggårdsvej 10, 6600 Vejen
- S.80 Gert B.Andersen, Seminarievej 21, 6760 Ribe
Karen Petersen, Rørholmegade 23, 4. 1352 Kbh.K
Margit I. Christensen, Daddellunden 46, 6705 Esbjerg Ø
- S.81 Kirsten Houllind, Bymandsvej 34, Lisbjerg, 8200 Århus N
Mette Østergård, Østervoldgade 20, vær. 216, 1350 Kbh.K
Anne Katrine Hansen, Brandelevgård, Holmevej 37A, 4731 Brandelev
Kirsten Marie Laursen, Vesterfælledvej 36, 7800 Skive
Erik Bjerre, Fjældevangen 82, 3.th. 8210 Århus V
Bente Grøn, Ørnkulevej 3, 1. 7100 Vejle
Åse Kjar, Tranevej 11, 2. 2400 Kbh.NV
Birgit Olsen, Mjøsensgade 13, 3.tv. 2300 Kbh.S
- S.82 Ivan Kousgård, Davids Alle 29, 9000 Ålborg
Sanne Fromberg Nielsen, Sct. Pedersgade 7, 5. 6760 Ribe
Elise Birgitte Weltzer, Munkensvej 3, st.tv. 2200 Kbh.N
Peter Strådt, Grenåvej 719B, Løgten, 8541 Skødstrup
Jette Tjørnelund, Rektorparken 1, vær.726, 2450 Kbh.SV
Irene Sandholdt, Ny Carlsbergvej 9, st.th. 1760 Kbh.V
Niels Henrik Tornbjerg, Runddyssen 44, 9230 Svenstrup J
- S.83 Helle Larsen, Niels Bohrsvej 7, 8260 Viby J
L. Baggersgaard Petersen, Martin Reimersvej 7, 6510 Gram
Susanne Schmidt, Fanøgade 4, 6600 Vejen
Gitte Egebjerg Ibsen, Falkevej 29, 6740 Bramming
Kirsten Thordahl Hinge, Hvidovrevej 329A, VI, 2650 Hvidovre
Doris Skov Larsen, Skovkrogen 4, 7100 Vejle
Lars Henrik Hansen, Møgløgårdsalle 46, 2860 Søborg
Annette Høholt, Rosenvangs Alle 42, 8260 Viby J
Kirsten Lone Melgård, Vestergade 46,1. 6670 Holsted
Kristian Berg Sandvej, Tangevej 26, 6760 Ribe
Jens Lasthein-Madsen, Bispehavevej 83, 3.tv. 8210 Århus V

Afsluttet pr. 15.03.84.
Poul Noer.

Til orientering for medlemmerne

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind- og udmeldelser kontaktes sekretæren, overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf. 02-291443. Adresseændringer kan IKKE meddeles på girokortet, men må meddeles sekretæren direkte. Husk at opgive årgang og evt. telefonnummer.

Vedr. bladets indhold og bidrag til bladet kontaktes redaktøren eller et medlem af redaktionsudvalget. Bidrag er meget velkomne. Sidste frist for bidrag til næste nr. er 1. august. Næste nr. af bladet udkommer omkring 1. okt. Ansvarshavende redaktør: lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 86 38.



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.

BOSTON

TØJEKSPERTEN

v/ C. C. Toft

6760 Ribe

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 15
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 · 6760 Ribe · Telf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bkendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL
Mellemdammen 17
6760 RIBE · Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydegade Ribe · Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 · Telegram-adr.: Ribegods Danmark · Telex 50560 · Tlf. (05) 42 02 55 · Giro 18307

RIPENSENSER-SAMFUNDETS

jubilær

service 1984

Indbydelse

Alle nævnte jubilærer 1983 samt alle tidligere og nuværende lærere ved Ribe Katedralskole inviteres herved sammen med de nye studenter til Ripenser-Samfundets jubilærreception på skolen den 22. juni umiddelbart efter transllokationen. Receptionen foregår i skolens nye festlige lokaler, hvor holdene kan finde sammen om småborde, og man kan iøvrigt få lejlighed til at bese hele skolen med dens mange nyindretninger.

Ripenser-Samfundets bestyrelse glæder sig til at se alle jubilærer ved dette højt skattede arrangement, der vil være en passende optakt til en efterfølgende jubilæarfrokost sammen med årgangen.

For hvert enkelt jubilærhold er udpeget en kontaktperson, som modtager henvendelser vedrørende holdets eget jubilærrangement.

Vel mødt og på gensyn!

RIPENSER-SAMFUNDET



For 40 år siden

70-års jubilarer

Studenter 1914

1. Departementschef Johannes Dybdal, Caroline Amalievej 132,
2800 Lyngby, 02-87 27 94
2. Fru Gudny Okholm (f. Helle), Manøvej 12A, V. Vedsted,
6760 Ribe, 05-44 50 34

Øvrige kammerater har ikke kunnet efterforskes

65-års jubilarer

Studenter 1919

1. Sognepræst Albert Harry Madsen, Hasselvej 3, 3790 Hasle,
03-96 43 28
2. Rektor Erik Oxenvad, Hulgårdsvej 4B, 2400 København NV,
01-87 26 75
3. Lektor Tage Haastrup, Drosselvej 42, 2000 København F,
01-10 05 40
4. Viceskoleinsp. Marie Andersen, Svalevej 4, 3300 Frederiks-
værk, 03-12 24 15
5. Rektor Kristian Brudsig, Fasanvej 8, 7900 Nykøbing Mors,
07-72 04 58
6. Købmand Emil Hartvig Fransen, Tværgade 1, 6900 Skjern,
07-35 11 18
7. Civ.ing. Svend Tranum Jensen, Sct. Lukasvej 3, 2900 Hellerup
01-62 46 70

Øvrige ikke nævnte kammerater har ikke kunnet efterforskes.

Kontaktperson: Rektor Erik Oxenvad (nr. 2)

60-års jubilarer

Studenter 1924

1. Museumsinsp. Gudmund Boesen, Chr. Mølstedes Gade 10, 2791
Dragør, 01-53 47 90
2. Fhv. sognepræst Kristian Eskildsen, Smalhave 7, V. Vedsted,
6760 Ribe, 05-44 54 53
3. Fhv. sognepræst Anton Hansen, Kroghs Kobbøl 97, 6100
Haderslev, 04-52 04 71
4. Fhv. sognepræst Paul Knudsen, Mejlgade 105, 8000 Århus C,
06-19 01 90
5. Læge Hans Hartvig Ravn, Enghavevej 1, 6630 Rødding,
04-55 25 39
6. Fru N. Elisabeth Agerbæk (f. Vilandt), Klostergade 3, 6760
Ribe, 05-42 33 17
7. Lektor Marius Ølgaard, Skovbrynet 5, 5800 Nyborg,
09-31 02 34
8. Læge Erik Baggesen, Sarpsborgvej 12, 7600 Struer,
07-85 10 36
9. Fru Gudrun Møller Føns (f. Lindrup), Ydonsvej 35, 7000
Fredericia, 05-92 15 80
10. Fhv. stadsing. Johannes Madsen, Enghavevej 19, 6950 Ring-
købing, 07-32 19 10

11. Johannes Madsen, 176-2500 Bow-Trail, F.W. Calgary-Alta,
3T.C.-2E5 Canada

Ikke nævnte 6 kammerater er afgået ved døden.

Kontaktperson: Læge Hans Hartvig Ravn (nr. 5)

Realister 1924

1. Fru Karen Baggesen (f. Agerbæk), Sarpsborgvej 12, 7600
Struer, 07-85 10 36
2. Agnes Vendelbo Andersen, Skrænten 4, 2820 Gentofte
3. Fru Elsa Kajser (f. Buch), Skomagerslippe 3, 6760 Ribe,
05-42 00 96
4. Fru Anna Margrethe Schmidt (f. Gehlert), Pile Allé 37 II.,
2000 Kbh. F, 01-21 70 95
5. Fru Asta Kjelstrup (f. Grotrup), P. Bangsvej 139, 2000
Kbh. F, 01-71 46 48
6. Edith Hansen, Skibbroen 5, 6760 Ribe, 05-42 36 71
7. Bankdir. Jens Hollænder, Strandhøjsvej 25, 2920 Charlotten-
lund, 01-64 42 23
8. Holger Jensen, oplysninger savnes
9. Skoleinsp. Svend Aage Mathiesen, Elmevænget 3, 6731 Tjære-
borg
10. Frits Mynster, oplysninger savnes
11. Skibinsp. Leif Vilant, Herthavej 5 st., 2920 Charlottenlund
01-63 02 59, (ophold i Spanien)
12. Fru Walborg Schøn (f. Windfeld), Kastelvej 25, 2100 Kbh. Ø,
01-42 35 10

Ikke nævnte kammerater lever ikke længere.

Kontaktperson: Fru Elsa Kajser (nr. 3)

55-års jubilarer

Studenter 1929

1. Sognepræst Anders Bork Hansen, Storegade 7, 6240 Løgum-
kloster, 04-74 34 01
2. Sognepræst Kristian R. Kiel, Kystparken 18, 6700 Esbjerg,
05-15 23 59
3. Sognepræst Poul Kiilerich, Storegade 24, 6780 Skærbæk,
04-75 18 19
4. Prof., dr.phil. Johan Lange, Moseskrænten 39, 2860 Søborg,
01-56 44 88
5. Sognepræst Niels Peter Sørensen, Randersgade 93 2., 2100
København Ø, 01-42 15 03
6. Læge Sarah Elisabeth Helms (f. Tønnesen), Solvej 6A, 8700
Horsens, 05-62 36 18
7. Bankdir. Laurids Andreas Engers (f. Hansen), Blegdalsparken
61 l.th., 9000 Ålborg, 08-18 34 91
8. Skoleinsp. Peder Vind, Vandværksvej 32, 5000 Odense C,
09-14 71 35
9. Cand.pharm. Halvor Christian Frederiksen, Plantagevej 1,
2800 Lyngby, 02-81 16 86
10. Civ.ing. Poul Kirk, Eblerosestien 9, 3460 Birkerød,
02-82 03 15

11. Civ.ing. Frede Nielsen, Virum Stationsvej 209, 2830 Virum,
02-85 84 83
12. Læge Gunnar Alfred Nielsen, Bøgevang 20, Bredning, 7080
Børkop, 05-86 88 32
13. Civ.ing. Thomas Vrang, Parkovsvej 55B, 2820 Gentofte,
01-65 27 10

Ikke nævnte kammerater er afgået ved døden.

Kontaktperson: Civ.ing. Frede Nielsen (nr.11)

Realister 1929

1. Carl Evald Abelstedt, Christiansgade 128, 5000 Odense
2. Fru Helene Hvid (f. Dejgaard), Hjarupvej 24, 6200 Åbenrå,
04-62 12 68
3. Karner Hagelund, Eng. agro. Manoel Py 204/301, 90.000 Porto
Alegre, Rs.Brasil
4. Frede Lauridsen, Lillevangsvej 15, 4200 Slagelse,
03-52 33 04
5. Oskar Lund, Nyttetrevejen 43, N-2600 Lillehammer, Norge
6. Fru Gudrun Præstholt (f. Møller), Skolegade 34, 6670 Holsted
05-39 24 61
7. Ingeborg Skytte, oplysninger savnes

Ikke nævnte kammerater lever ikke længere

Kontaktperson: Fru Gudrun Præstholt (nr. 6)

50-års jubilærer

Studenter 1934

1. Rekl.kons. Harald Dejgaard, afgået ved døden
2. Provst Erik Hoppe, Prins Valdemarsvej 62, 2820 Gentofte,
01-65 52 72
3. Fru Ellen Boyer-Søgaard (f. Jensen), C.F. Richsvej 99 D,
2000 Kbh. F, 01-86 79 09
4. Lærer Aage Kiilerich, Lollandsvej 8, 4200 Slagelse,
03-52 06 53
5. Politiasessor Carl Tolstrup, Højdevej 3, 3600 Frederikssund,
02-31 10 11
6. Fru Kirsten Frederiksen (f. Willumsen), Herningvej 4, 7300
Jelling, 05-87 10 84
7. Harald Møllgaard Balslev, afgået ved døden
8. Lærer Karen Simonsen Beck, A. Søsvej 17, 7700 Thisted,
07-92 13 56
9. Carl Otto Dræhn, afgået ved døden
10. Civ.ing. Hans Iversen, Stumpedal 5, 2730 Herlev,
02-94 09 88
11. Politimester Johannes Feilberg Jørgensen, Mommarksvej 18,
8600 Silkeborg, 06-82 08 09
12. Civ.ing. Jørgen Kærn, Helvegshøjen 5, 8800 Viborg,
06-62 24 03
13. U.mester Valdemar Nicolaisen, Kaplenivej 14, Ulkebøl, 6400
Sønderborg, 04-42 51 97
14. Skoleinsp. Erik Theisen Nørregaard, Baaring Skole, Byvej 48,
Baaring, 5466 Asperup, 09-48 12 30

15. William Oehlenschläger, afgået ved døden
16. Gunnar Pedersen, adr. ubekendt
17. Civ.ing. Arne Mygind Sørensen, Søndervang 106, 2670 Greve Strand, 02-81 02 54
18. Karl Andreas Teilmann, afgået ved døden
19. Civ.ing. Johan Jacob Gram Blom Tüchsen, Jernbanevej 26, 4450 Jyderup, 03-47 60 87

Kontaktperson: Fru Kirsten Frederiksen (nr. 6)

Realister 1934

1. Købmand Paul C. Andersen, Geneesgade 8h, 8700 Horsens, 05-62 49 95
2. Hans K. Broe, Lyngbakkevej 1, 2840 Holte, 02-80 26 49
3. Prokurist Aage J. Bundgaard, Seminarievej 55, 6760 Ribe, 05-42 03 67
4. Salgschef Knud D. Bundgaard, Lembckesvej 35, 6100 Haderslev, 04-52 10 20
5. Assistent Anna Dejgaard, Frankrigshusene 12, 2300 Kbh. S, 01-59 42 50
6. Aage K. Frederiksen, Cordoba 2569, Guadalajarna 6, Jalisco, Mexico, 41 25 20
7. Kontorleder Peter Hansen, Grydergade 9, 6760 Ribe, 05-42 14 43
8. Kæmner Niels Chr. Nielsen, Søvej 4, 6740 Bramming, 05-17 33 32
9. Oluf Nielsen, afgået ved døden
10. Skolesygeplejerske Inge Bitsch Lauridsen (f. Nørregaard), Møllemarken 15, 2880 Bagsværd, 02- 89 06 86
11. Antikvar J. Olav T. Nørregaard, Toggange 1, l., 2730 Herlev, 02-94 04 24
12. Materielforvalter Harry Volf-Pedersen, Østergade 7, Sønder Hostrup, 6200 Aabenraa, 04-66 32 24
13. Stationsleder Thorvald Rosenmaj, Tøndervej 1, 6760 Ribe, 05-42 22 22
14. Grosserer Mogens J. Strøbech, Brodersensallé 11, 2900 Hellerup, 01-62 66 67
15. Postmester Carl Aage Toft, Posthuset, 4850 Stubbekøbing, 03-84 16 12
16. Fru Lise Madsen (f. Willumsen), Virumbakken 18, 2830 Virum, 02-85 22 36

Kontaktperson: Kæmner Niels Chr. Nielsen (nr. 8)

Lad Ripenser - Samfundet bringe en hilsen til skolen ved translokationen den 22. juni. Skænk et bidrag til det særlige fond til dette formål. - Se nærmere herom side 151

1. Lektor Jutta Abildgaard Jensen, Ø. Hassing gl. skole, 8362
Gandrup, 08-25 91 35
2. Fru Gerda Elisabeth Bruun (f. Bang), Malerbakken 28, 2840
Holte, 02-42 33 60
3. Dommer Jørgen Mandrup Bruun, Jeppe Åkjærvej 4, 8700 Horsens
05-62 87 16
4. Fru Vita Alexander (f. Buhl), 4928 Tibbit Lane, Burke,
Virginia 22015, USA
5. Overlærer Hans Christian Eller, Jyllingevej 191, 2610
Rødovre, 01-70 76 12
6. Overlærer Mary Thøgersen (f. Hansen), Mimosevej 4, 3540
Allerød, 02-27 27 93
7. Arne M. Kristensen, afgået ved døden
8. Læge Carsten Peder Lindegaard, Ørbækvej 27, 5863 Ferritslev
09-98 10 02
9. Hans Chr. Lorenzen, afgået ved døden
10. Lektor Jørgen Lund, Aladdinvej 13, 9220 Ålborg S,
08-31 41 83
11. Lektor Hans Madsen Petersen, Kystvej 6A, 6320 Egersund,
04-44 23 03
12. Jens Chr. Møller Petersen, Torvet 13, 6760 Ribe,
05-42 13 15
13. Tandlæge Johanne K. Hau (f. Petersen), Gl. Strandvej 13,
6000 Kolding, 05-52 74 90
14. Sekr. Ingrid C. Fullerton (f. Schmidt), Lyngvej 36, 2800
Lyngby, 02-87 85 83
15. Anne Marie Goda Thorstad, afgået ved døden
16. Læge Helle Agnethe Abildgaard, Solbakken 49, 2840 Holte,
02-42 58 19
17. Fru Olga Høy-Hansen (f. Andreasen), Ullørnparken 125 2vej
929 Oslo 3
18. Arkitekt MAA Per Henrik Andresen, Jellerød Have 51, 2980
Kokkedal, 02-86 56 08
19. Cand.polit. Jens Axel Bøggild, Riddermandsvej 2, 6760 Ribe,
05-42 12 81
20. Arne Hansen, afgået ved døden
21. Ing.docent Carl Jensen-Holm, Bakkevej 55, 2830 Virum,
02-85 12 72
22. Fru Betty Agnes Nyman (f. Køhler), Lundemarken 29, 2740
Skovlunde, 02-94 86 43
23. Overlærer Jens Aage Beck Laursen, Brøndkjærsgade 47, 6000
Kolding, 05-52 48 03
24. Tandlæge Ruth Larsen (f. Laursen), Pindehuggervang 10, 2840
Holte, 02-42 04 75
25. Cand.pharm. Laurids Lustrup, Ibsgård 42, 4000 Roskilde,
02-36 06 16
26. Overlærer Eleonora Jensen-Holm (f. Nielsen), Bakkevej 55, 2830
Virum, 02-85 12 72
27. Civ.ing. Niels Christian Olesen, 1363 Abington Place, North
Tona-Wanda, N.Y. 14120 USA
28. Lrs. Anthony Petersen, Torvet 9, 6630 Rødding, 04-84 15 30
29. Civ.ing. Jens Rasmussen, Smørum Bygade 52, 2760 Måløv,
02-65 20 67
30. Civ.ing. Kaj Rübner-Petersen, Tibberup Alle 13B, 3500
Værløse, 02-98 28 73
31. Harald Jensen Skov, afgået ved døden
32. Salgschef Morten Gundersen Smith, Sundholmsvej 53, 4.,
2300 København S

Kontaktperson: Cand.polit. Jens Axel Bøggild (nr. 19)

Realister 1944

1. Fru Tove Larsen (f. Beck), Askovvej 25, 6600 Vejen,
05-36 12 97
2. Fru Ann E. Good (f. Buhl), 605 S.O. 194 st., Seattle,
Wash. 98148, USA
3. Sygeplejerske Vibeke Abd el Dayem (f. Christensen),
Torvegade 214, 6700 Esbjerg, 05-13 47 63
4. Overlærer Svend Aage Christoffersen Warn, adr. ukendt
5. Fru Hanne Brink (f. Clemmensen), Ø. Vedstedvej 28, 6760 Ribe
05-42 17 49
6. Fru Vibeke Madsen (f. Finsen), Pile Alle 8, 3600 Frederiks-
sund, 02-31 10 86
7. Komm.ing. Knud Gerken, Elmegade 4, 6681 Holdsted St.,
05-39 25 85
8. Forstander Arne Hansen, Nerongsalle 25, D-2390 Flensburg,
009 49 46151311
9. Børge Grøn Hansen, Gestenvej 5, 6622 Bække, 05-38 91 35
10. Irene Strådt, afgået ved døden
11. Fru Nanna Ingmer (f. Hansen), Nørregårdsvej 123, 2610
Rødovre, 01-70 75 34
12. Fru Ruth Jepsen (f. Sixhøj Hansen), Haderslevvej 47, 6760
Ribe, 05-42 03 51
13. Indkøbsleder Arthur Jensen, Marievej 8A, 4600 Køge,
02-65 80 27
14. Læge Martin Houmøller Jørgensen, Skagensvej 55C, 9900
Frederikshavn, 08-43 04 75
15. Fru Karen Marie Christensen (f. Korsgaard), Nørregade 73,
6650 Brørup, 05-38 16 02
16. Handelsskolefaglærer Greta Cleveland Nielsen (f. Køhler),
Jasminvej 8, 3200 Helsingør, 02-29 58 02
17. Kontorass. Karen Rechnagel (f. Sønderkær Larsen), Grundtvigs
Alle 41A, 6700 Esbjerg, 05-13 31 18
18. Fuldmægtig Else Marie Larsen (f. Madsen), Stadionvej 11,
3390 Hundested, 02-33 76 01
19. Skolesekr. Tove E. Olsen, adr. ukendt
20. Fru Andrea Johansen (f. Pedersen), Fasanvej 29, 6760 Ribe,
05-42 35 03
21. Major Ernst Petersen, V. Halnevej 27, 9430 Vadum,
08-27 10 55
22. Overlærer Jytte Schiøtt, Liljevej 15, 6705 Esbjerg Ø,
05-14 10 90
23. Niels O. Thorkelin-Eriksen, Ny Duelund, Ramme Gårdsvej,
7620 Lemvig
24. Fru Tove Larsen (f. Vind), Brunevang 97, 2700 Brønshøj,
02-94 65 83
25. Fru Else Marie Frederiksen (f. Windfeldt-Hansen), Munkehuse-
vej 4, Nørager, 4961 Allingåbro, 06-48 64 40

Kontaktøerson: Fru Hanne Brink (nr. 5)

Redaktionen vil være taknemlig for enhver oplysning vedrørende fejl i adresselisterne eller oplysning om manglende adresser. Oplysning om manglende adresse vil omgående blive efterfulgt af forsendelse til vedkommende. Henvendelse til A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 86 38.

Studenter 1949**35 -års jubilærer**

1. Adjunkt Inger Kathrine Louw (f. Hansen), Hyacintvej 6,
Højene, 9800 Hjørring, 08-92 18 20
2. Lærer Jytte Schultz Vemming (f. Havemose), Søndergade 34,
7861 Balling, 07-56 41 03
3. Fysioterapeut Aase Truelsen (f. Jensen), Åparken 23 1.th.,
8300 Odder, 06-54 19 43
4. Sygeplejerske Inger Juhl (f. Kjærsgaard), Ndr. Engvej 3,
6720 Fanø, 05-16 36 98
5. Lærer Kirsten Kristiansen (f. Malling), Sebbelundsvej 28,
Egen, 6430 Nordborg, 04-45 03 84
6. Gymnasielærer Carl Erik Skjærbæk, Brendstrupvej 162, 8200
Århus N, 06-16 98 91
7. Fru Gerda Klåby Bahr (f. Sørensen), adressen ukendt
8. Adjunkt Birgit Lykke Alvad (f. Winther), Høvænget 12, 6760
Ribe, 05-42 06 65
9. Købmand Flemming Arendttrup, Nørregade 19, 6650 Brørup,
05-38 10 09
10. Fru Kirsten Jensen (f. Blendstrup), Ellekildevej 62, 2740
Skovlunde, 02-94 25 01
11. Læge Henning Dylmer, Juelsøvej 36, 4180 Sorø, 03-63 52 40
12. Kredsdyrlæge Lars Hage, afgået ved døden
13. Prof. Niels Chr. Hyldahl, Nivåvænge 20-G, 2990 Nivå,
02-24 61 65
14. Jens Frede Jensen, Sandgade 10, St. Darum, 6740 Bramming,
05-17 90 90
15. Oberstløjtnant Kaj Jepsen, Stentoftens 45, 9520 Skærping,
08-39 23 33
16. Prokurist Carsten Friis Jespersen, Jeppe Aakjærvej 31,
3460 Birkerød, 02-81 57 46
17. Dir. Ove Asboe Jørgensen, Tokhøjvej 1, Balskov, 8410 Rønde,
06-37 15 27
18. Civ.ing. Verner Lyst, Diget 16, Frederiksberg, 4180 Sorø,
03-63 25 12
19. Civ.ing. Henning Urup, Skolebakken 44, 2830 Virum,
02-85 69 62
20. Overlærer Arne Weis Nielsen, Risbjergaards Allé 75, 2650
Hvidovre, 01-78 64 51
21. Overlærer Solveig Hyldahl (f. Nielsen), Nivåvænge 20-G,
2990 Nivå, 02-24 61 65
22. Fru Anne Marg. Skov Nielsen (f. Pedersen), 627 8th Street,
North Hudson, Wisconsin 54016, USA
23. Dyrlæge Verner Schmidt, Surkær 1, 6200 Åbenrå, 04-62 40 35
24. Agronom Truels Andersen Truelsen, Holbergsgade 33, 8000
Århus, 06-13 19 89

Kontaktperson: Civ.ing. Henning Urup (nr. 19)

Realister 1949

1. Fru Ruth Kjær (f. Bjerring), Lundgårdsvej 21, 6760 Ribe,
05-42 15 20
2. Fru Thora Husted Hasager (f. Christensen), Hyrdevej 29,
3060 Espergærde, 02-23 11 18
3. Ing. Vagn A. Christensen, Idyl 3, Tved, 6000 Kolding,
05-30 09 50
4. Børge Christiansen, Del Prado, Lake Oswego, Oregon 97034,
USA
5. Overpostbud Søren Ebsen, Esthersvej 16A, 2900 Hellerup,
01-62 94 27

6. Dir. Chr. Langhorn, 6 Rue René Naudin V, 74100 Annemasse,
Frankrig
7. Jeppe Jepsen Hansen, Bramsvej 7B, 2920 Charlottenlund,
01-63 93 96
8. Overass. Svend Helsinghoff, Granlunden 51, 6700 Esbjerg,
05-14 29 68
9. Skoleinsp. Svend Aage Juulsen, Kløvervej 16, 7100 Vejle,
05-82 51 45
10. Fru Karen Winding (f. Kallesen), P. Petersens Allé 44,
2971 Dragør, 01-53 25 78
11. Fru Marie Louise Elliott (f. Kjør Nielsen), 82 Lawson Road,
Kensington, 94707 California, USA
12. Fru Birthe Thomsen (f. Lassen), Rønnebærparken 174, 6760
Ribe
13. Lærer Orla Lehmann, afgået ved døden
14. Fru Bente Nielsen (f. Bramming Madsen), Fabrikvej 11B,
6880 Tarm, 07-37 27 03
15. Arkitekt Simon Karkov, Gl. Kongevej 91 3.th., 1850 Kbh. V,
01-24 47 94
16. Lærer Bjerre Ring Petersen, Ø. Vedstødvej 51, 6760 Ribe,
05-42 13 98
17. Lærer Grethe Graves Christensen (f. Rasmussen), Tangevej 68,
6760 Ribe, 05-42 03 72
18. Hospitalsdir. Ole Rosbo, Vodroffsvej 7 4., 1914 Kbh. V,
01-21 13 46
19. Fru Marie K. Bjørkmann (f. Skov), Bueager 43, 2950 Vedbæk,
02-89 19 07
20. Pelsdyravler Hans Mikkelsen Sønderup, Gl. Landevej 2,
Obbekjær, 6760 Ribe, 05-44 12 10
21. Trafikflyver Søren M. Westergaard, Strandvænget 36, 2791
Dragør, 01-53 22 83
22. Jens Chr. Østergaard, 6. Julivej 36, 7000 Fredericia,
05-92 56 08
- Kontaktperson: Pelsdyravler Hans Mikkelsen Sønderup (nr. 20)

Hilsen til skolen

Ripenser-Samfundet bringer hvert år på medlemmernes og jubilarenes vegne en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en student. Gaven ydes af et fond, som RS opretholder til dette formål. Bestyrelsen har netop skænket kr. 2.700,- til fondet. Sidste års jubilarer fulgte traditionen pænt op, og vi håber, at også dette års jubilarer vil være med.

Sætter du pris på Ripenser-Samfundets arbejde bl. a. med denne "jubilær-service" så betänk fondet med et beløb - stort eller lille - til fondet. Beløbet sendes til kassereren:

Major Peter Lungholt
Asylgade 12, 4000 Roskilde
Giro 1 066676 bedes mærket
"Jubilæumsgave 1984"

Studenter 1954

30-års jubilarer

1. Sognepræst Oscar Filtenborg, Præstegården, Andst, 6600 Vejen, 05-58 80 30
2. Forskn.leder Erik Jørgen Hansen, Kompagnistræde 19, 1208 København K, 01-14 51 05
3. Fuldm., cand.jur. Birgit Bennetzen (f. Solmer Jørgensen), Skensvedvej 15, 2700 Brønshøj (adresseændring i løbet af foråret 84), 01-60 36 82
4. Overlæge Knud W. Kastrup, Eskemosegårds Allé 27, 3460 Birkerød, 02-81 09 50
5. Fys.terapeut Clara Jensen (f. Lerche-Thomsen), Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg, 05-12 04 58
6. Korresp. Annie Krabbe, Høje Gladsaxe 23, st.th., 2860 Søborg, 01-69 72 60
7. Fru Mette Trier (f. Askgaard), ønsker ikke adr. off.gjort
8. Programred., cand.mag. Sigvard Bennetzen, Hermann Triers Plads 3, 5., 1575 København V, 01-39 29 21
9. Korresp., ED, Karen Westphal (f. Bjerrum), Jernbaneallé 7, 3060 Espergærde, 02-23 14 18
10. Lærer Inger Jerver (f. Hage), Hyacintvej 9, 9800 Hjørring, 08-92 69 82
11. Cand.interpret. Inger Olesen (f. Jakobsen), Fasanvænget 143, 2980 Kokkedal, 02-24 73 82
12. Lærer Inge Merete Sampson (f. Hald Larsen), Albert Skeelsgade 17, 6760 Ribe, 05-42 36 94
13. Socialrådgiver, cand.jur. Kirstine Nørr (f. Lauritsen), Klintevej 12, Bløvsstrød, 3450 Allerød, 02-27 43 87
14. Lærer Inga Rossberg (f. Madsen), Eckweg 1, D-6101 Seeheim/Bergstrasse, Tyskland
15. Bibliotekar Else Stage (f. Nielsen), Vagtelvej 24, 2000 Frederiksberg, 01-87 05 84
16. Bibliotekar Elise Rasmussen, Tranemosevej 28, 2600 Glostrup, 02-96 52 78
17. Førstelærer Ernst Svennesen, Vadstedvej 10, Oksenvad, 6560 Sommersted, 04-55 43 05
18. Producer Sven Berg, Brådebæksvej 9, 2970 Hørsholm, 02-86 95 98
19. Civ.ing. Knud Erik Brodersen, Finnjollevej 22, Jyllinge, 4000 Roskilde, 03-38 89 98
20. Revisor Vagn Beyer, HD, Niels Erlings Allé 21, 5250 Odense SV, 09-17 12 67
21. Univ.lektor Børge Frøkjær-Jensen, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk, 02-89 14 69
22. Cand.pæd. Hans P. Hemmet, Clausens Allé 21, 5250 Odense SV, 09-11 63 86
23. Systemtekn. Viggo Høyer, Lindevang 19, 2660 Brøndby Strand, 02-73 16 47
24. Byplanark. Martin Jensen, Hjørnegården, Bredgade 123, Bolmerød, 5485 Skamby, 09-85 14 35
25. Amtsark. Gregers Jæger, Hoffgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing, 07-32 01 05
26. Tandlæge Karl Kristian Konstantin-Hansen, Svanevej 7, 5300 Kerteminde, 09-32 19 91
27. Socialrådgiver Ingelise Reimar-Larsen (f. Kuhr), Høstbuen 10, 2750 Ballerup, 02-97 41 04
28. Overlærer Petræus Lassen, Arnumvej 52, Arrild, 6520 Toftlund, 04-83 43 37
29. Tandlæge Laura Duedahl (f. Lerche), Helgevænget 6, Thurø, 5700 Svendborg, 09-20 54 05

30. Læge Helge Lindorff, Tornavägen 40, S-22363 Lund, Sverige,
00946-46-15 16 60
31. Lærer Signe Schmidt (f. Lundgaard), Pilekrattet 9, 8850
Bjerringbro, 06-68 26 31
32. Univ.lektor Ole Marker, Plantagevej 34, Oppe Sundby, 3600
Frederikssund, 02-31 25 52
33. Afd.ing. Poul Børge Mathiassen, Ottestoften 30, 8660 Skander-
borg, 06-52 15 12
34. Kontorass., ED, Inger Knudsen (f. Nielsen), Kirsten Pilsvej
45, 7100 Vejle, 05-82 31 48
35. Revisor, statsaut. ejd.mægler Kristian Raunkjær, Nørregade
62, 3300 Frederiksværk, 02-12 29 55
36. Læge Uwe Rosenberg, Bondevägen 14, S-72481 Vesterås, Sverige
00946-21-33 15 00
37. Exam.pharm. Birgit Trostmann (f. Lykke Sørensen), Enemærket
7, 5700 Svendborg, 09-21 38 36
38. Bibliotekar Bodil Jungersen (f. Thomsen), Sydhavnsvej 20,
6100 Haderslev, 04-52 51 17
39. Akademiing. Terkel Toft, Stormly 16M, 3500 Værløse,
01-98 20 75
40. Civ.ing. Søren Trier, afgået ved døden

Kontaktperson: Socialrådgiver, cand.jur. Kirstine Nørr

Realister 1954

1. Fru Gurli Rechnagel Andreasen (f. Andersen), Kirkegade 45,
6840 Oksbøl, 05-27 10 75
2. Telegrafkontr. Niels Brink Christensen, Ørnebjergvej 38,
2600 Glostrup, 02-96 38 52
3. Lab.betj. Preben Daugaard Christensen, Højvej 19, 8471
Sabro, 06-94 84 35
4. Fru Kirsten H. Christiansen (f. Hansen), Fasanvej 9,
Langesø, 6430 Nordborg, Als, 04-45 01 79
5. Lærer Kirsten E. Christiansen (f. Lauridsen), Nørregade 31A,
6270 Tønder, 04-72 25 57
6. Forvalter Daniel P. Danielsen, Broager 20, Ø. Vedsted,
6760 Ribe, 05-42 13 72
7. Overass. Ruth Gosvig, Østergade 6, 6740 Bramming,
05-17 33 37
8. Bankass. Bent L. Ingvardtsen, Gabelsparken 61, 6740 Bramming
05-17 38 16
9. Fru Jytte Jensen (f. Christensen), Rønnevej 4, 9940 Åbybro
10. Tekn. tegner Gunnar Johansen, Tørresager 16, Ø. Vedsted,
6760 Ribe, 05-42 04 71
11. Kontorass. Edith Jørgensen (f. Pedersen), Skovbyparken 18,
Skovby, 8464 Galten, 06-94 44 09
12. Lægesekr. Birthe Kastberg (f. Bonnén), Vejlbvænget 102,
8240 Risskov, 06-21 18 84
13. Fru Else Kristensen (f. Egvang), Umanakvej 103, Hjerting,
6700 Esbjerg
14. Fru Grethe Larsen (f. Johansen), Tjørnevænget 10, 6740
Bramming, 05-17 42 02
15. District Sales Manager Poul H. Micheelsen, 232 Monte Vista
Drive, N.Y. 13031 Camillus, USA
16. Jytte Mortensen, afgået ved døden
17. Bankfuldmægtig Egon Nielsen, Falkevej 2C, 6740 Bramming,
05-17 43 18
18. Fru Ellen Margrethe Paulsen (f. Rødslet), Slettebjergvej 5,
2750 Ballerup, 02-97 04 41

19. Sygeplejerske Kirsten Blak Pedersen (f. Nielsen), Nyvangsvej 4, 4160 Herlufmagle
20. Overass. William Pedersen, Rundhøjallé 30, 8270 Højbjerg, 06-11 45 65
21. Overass. Bodil Vang Rasmussen, Seminarievej 123, 6760 Ribe, 05-42 04 57
22. Ekspeditrice Rita Schmidt (f. Christiansen), Gl. Landevej 143, 7400 Herning, 07-12 21 65
23. EDB-chef Kurt E. Schmidt, Bartholinstræde 14, 2630 Tåstrup, 02-99 25 74
24. Sparekassedir. John Honoré Steensen, Rønnealle 2A, 6740 Bramming, 05-17 33 -4
25. Ass. Greta Ebsen Uldum (f. Dahl), Gedeager 8, Ø. Vedsted, 6760 Ribe, 05-42 18 89
26. Ing. Leif Weber, Vedbenvej 8, 7200 Grindsted
27. Fru Birtha Hamman Wolthérs (f. Christensen), Østervangsvej 27, Gjesing, 6700 Esbjerg

Kontaktperson: Forvalter Daniel P. Danielsen (nr. 6)

25-års jubilarer

1. Læge Helge Donslund Jensen, Mariendal Vegger, 2940 Nibe, 08-66 60 03
2. Svend Junker, Ribevej 41, 6800 Varde, 05-22 47 11
3. Fru Lis Lindstrøm (f. Ludvigsen), Kærmindevej 3, 2820 Gentofte
4. Fru Else Dohn (f. Ladegaard Pedersen), adr. ukendt
5. Stewardesse Agnete Thind-Andersen, Aspebakken 17, 2770 Kastrup
6. Mette Top, adr. ukendt
7. Else Zeuthen, adr. ukendt
8. Korrespondent Finn Bjerrum, Dagmarsgade 28, 2200 Kbh. N., 01-81 56 42
9. Fru Inger Rasmus (f. Nørgaard Christensen), Carl Nielsensvej 10, 7400 Herning, 07-12 53 61
10. Lars Dybdal, Løkkensvej 981, 9480 Løkken, 08-99 10 93
11. Cand.mag., dir. Hans Erik Gade, Doktorvænget 3, 2960 Rungsted Kyst, 02-57 14 56
12. Overdyrlæge Peter Gude, Engdraget 8, Ø. Vedsted, 6760 Ribe
13. Korrespondent Esther Gamborg Kjærsgaard, Kalendervej 2, 8210 Århus V
14. Lærer Søren Krog, Seminarievej 111, 6760 Ribe, 05-42 08 61
15. Talepæd. Ulla Müllern (f. Sandmark Liefwendal), Kitorp Runtana, S-61190 Nykøbing
16. Per Lindhardtzen, Røntoftevej 55, 2860 Søborg, 01-67 34 81
17. Læge Erik Ludvigsen, Gl. Præstevæge V. Snogbæk 6, 6400 Sønderborg
18. Anna Elise Reppien (f. Lund), afgået ved døden
19. Fru Vibeke Ingerslev (f. Lyck), Ulrichs Allé 76A, 6270 Tønder, 04-72 51 74
20. Læge Poul Neergaard, Østergade 27, 5610 Assens 09-71 10 06
21. Lærer Dora Hellmund Krog, Seminarievej 111, 6760 Ribe, 05-42 08 61
22. Cand.phil. Inge-Lise Dalager (f. Schmidt), Heisegade 35, 2100 København Ø, 01-75 14 81
23. Advokat Asbjørn Rønn-Simonsen, Holck Winterfeldts Allé 7, 2900 Hellerup, 01-61 00 25
24. Fru Helle Zerlang Karlsen (f. Zerlang), Skovbakkevej 17, 2920 Charlottenlund, 01-63 25 73

25. Poul Gerhard Andersen, adr. ubekendt
 26. Lærer Marie Ryberg (f. Antonius), Chr. Bergsvej 12, 7330 Brande, 07-18 11 01
 27. Lars Bjersing, Sverigesvej 8, Frederiksberg, 4180 Sorø
 28. Advokat Finn Borum, Skt. Jakobs Plads 6, 2100 København Ø, 01-26 92 68
 29. Undervisningsleder Carl Chr. Tange Christensen, Hækkehusvej 66, Odense, 09-96 13 20
 30. Fru Hanne Mengel Hald (f. Christensen), Lupinvej 56, 8700 Horsens
 31. Landinsp. Poul M. Christensen, Bøgesangervænget 29, 5210 Odense NV, 09-16 07 36
 32. Civ.ing. Iver Christophersen, Ved Højmosen 3-2, 2970 Hørsholm, 02-86 48 68
 33. Preben Neistgaard Hansen, adr. ubekendt
 34. Civ.ing. Iver Beier Iversen, Vandtårnsvej 7, 1/79, 3460 Birkerød, 02-81 56 42
 35. Cand.pharm. Erik Stenderup Jensen, Fjordparken 31, 4300 Holbæk, 03-43 46 06
 36. Cand.pharm. Hans Axel Obeling (f. Jensen), Klokkefaldet 17, 8210 Århus V
 37. Lærer Bent Egeris Jepsen, Lindholmvej 6, Sædding, 6700 Esbjerg, 05-15 08 83
 38. Holger Kortsen, adr. ubekendt
 39. Mona Madsen, Strandhaven 9, 3060 Espergærde
 40. Bogtrykker Hans Heide (f. Heide-Petersen), Kagsåvej 19, 2730 Herlev, 02-91 30 29
 41. Fru Inge Merete Ebbeskov (f. Rasmussen), Tårnvej 389, 2610 Rødovre, 01-41 06 41
 41. Civ.ing. Hans Svendsen, Åtoften 12, 2680 Solrød Strand, 03-14 28 61

Kontaktperson: Lærer Dora Krog (nr. 21)

Realister 1959

1. Fritidspæd. Ruth Jensen (f. Brammer), Hyacintvej 26, 8900 Randers, 06-42 69 24
 2. Fuldmægtig Palle Bramming, Tørresager 6, 6760 Ribe, 05-42 01 08
 3. Fru Kirsten Marie Ebberfeld (f. Hansen), Østparken 28, 6840 Oksbøl, 05-27 19 96
 4. Sekr. Grete Have, Christianshavns Voldgade 43-2, 1424 København K, 01-54 06 22
 5. Kontorass. Else Marie Hollensted (f. Hostrup), Brandsbjergvej 73, 2600 Glostrup, 02-91 10 98
 6. Sekr. Hanne Kiholm Hansen (f. Jacobsen), Degnevej 20, 6760 Ribe, 05-42 22 16
 7. Fru Helga Laugesen (f. Jacobsen), Jasminparken 55, 6760 Ribe, 05-42 15 26
 8. Eksp.sekr. Anna Davidsen (f. Bjerregård Jensen), Mågevej 15, 8600 Silkeborg, 06-82 22 28
 9. Viceskoleinsp. Bent Dahlgren Jensen, Majvænget 18, Bramdrupdam, 6000 Kolding, 05-51 83 68
 10. Gårdejer Peter Chr. Vind Larsen, Attevej 9, Bobøl, 6683 Føvling, 05-39 82 22
 11. Sygeplejerske Agnes Thyssen (f. Lassen), Færgevej 2, 6720 Nordby, Fanø, 05-16 33 21
 12. Ing. Poul Voss, Duevej 18, 2600 Glostrup, 02-45 83 93
 13. Kok Mogens Løgstrup, p.t. Digetoft 2, Hviding, 6760 Ribe

14. Overlærer Brita Buhl, Sdr. Banksti 2, 6720 Nordby, Fanø,
05-16 22 36
15. Økonoma Anna Lise Blom Rasmussen, Stenstrupvej 5, 4180 Sorø
03-64 91 34
16. Fru Ida Nohns, 45 Rue de Bordeaux, B-1060 Bruxelles, Belgien
17. Fru Agnete Toft (f. Pedersen), Haremosen 37, 2880 Bagsværd
18. Hans Peter Pedersen, adr. ubekendt
19. Sem.adj. Niels Jørgen Heide Petersen, Strengvej 41, 6760
Ribe, 05-42 08 42
20. Kasserer Finn Poulsen, Tværsigvej 21, 6740 Bramming
21. Kontorchef Thyge Thygesen, Langager 10, 6760 Ribe,
05-42 29 15

Kontaktperson: Overlærer Brita Buhl (nr. 14)

22. Jørgen Andersen, Prodesgade 30, 6700 Esbjerg, 05-18 18 19
(f.orr.adr.)
23. Fru Margrethe Brock, 329 E Pebble Beach, Tempe, Arizona
85282, USA
24. Tandslæge Erik M. Christensen, Ryvangsalle 31, Risskov,
8240 Århus
25. Fru Else Margrethe Madsen (f. Hansen), Moorse Edge,
Charlton-on-Otmoor, Oxon - Oxford, England
26. Fru Karen Christiansen (f. Hansen), Jelsvej 13, 6630 Rødding
04-84 13 08
27. Fru Dorthe Platz (f. Dorthea Jensen), Møllledammen 50, 6800
Varde, 05-22 45 54
28. Prokurist Bent Julius, Tornskadevænget 20, 6760 Ribe,
05-42 20 15
29. Lærer Inger Jørgensen, Bystævnevej 1, Søllinge, 5750 Ringe,
09-98 21 59
30. Ing. Thage Løbner, Risbjergvej 9, Kvanløse, 4300 Holbæk,
03-48 34 30
31. Fru Jonna Jensen (f. Nielsen), Horsensvej 26, Vorup, 8700
Randers
32. Børnehavelærer Karen Marie Nielsen, Olav Kyrresvei 5E,
Kristianssand S, Norge, 009 47 4292 867
33. Overass. Viggo Nielsen, Enøvej 6, 6430 Nordborg, 04-45 33 47
34. Fru Birgit Madsen (f. Nissen), Bygvænget 41, Ågård, 6040
Egtved, 05-55 35 96
35. Sygeplejerske Birthe Christoffersen (f. Søndergård),
Utkevej 17, 3400 Hillerød, 02-26 25 08
36. Fru Anne Marie Ahvit (f. Sørensen), Durham Road 94, Bromley
Kent, England
37. Fru Lis Kongstein (f. Sørensen), Fagerlia 7 A, Oslo 6, Norge
38. Sygeplejerske Ingrid Martens (f. Thind-Andersen), Sygehuset
Thule, 3971 Thule, Grønland
39. Tekn. ass. Helge Tobiasen, Syrenvej 52, 6500 Vojens,
04-54 30 85

Kontaktperson: Prokurist Bent Julius (nr. 28)

Studenter 1969

15 -års jubilærer

1. Cand.mag. Kirsten Aalling, Jens Baggesens Alle 100 2.th.,
8200 Århus N, 06-10 31 09
2. Vibeke Ishøj, Ishøj Kolonial, 6791 Kongsmark, 04-75 51 64
3. Cand.theol. Flemming Burgdorf, Skt. Bendts Alle 55, 2630
Tåstrup, 02-52 40 52
4. Cand.mag. Helle Mortensen, Ellebakken 10, 8520 Lystrup,
06-22 19 38

5. Stud.theol. Søren Skovsen Juul Christensen, adressen ukendt
6. Cand.mag. Jørgen Enggraff, Vesttoften 5, 4040 Jyllinge,
02-13 08 71
7. Lærer Lene Fogtmann, Kornblomstvej 7, 8450 Hammel,
06-96 32 03
8. Korrespondent Mari-Ann Friis, adressen ukendt
9. Adjunkt Henning Gade, Dalen 9b, 2860 Søborg, 01-56 38 13
10. Korrespondent Britta Ebbesen, adressen ukendt
11. Lærer Hans Kjær Jensen, Guldagervej 45, 6710 Esbjerg,
06-11 69 17
12. Cand.mag. Vibeke Ladefoged, Degnevænget 13, 5270 Odense N,
09-18 24 94
13. Lærer Karen Lolk, Trekanten 12, 9270 Klarup, 08-31 84 20
14. Læge Helene Mikkelsen, Hellebækvej 19, 2200 København N,
01-11 66 00
15. Holger Nielsen, Fredericiagade 57 1.tv., 1310 København K,
01-13 04 35
16. Socionom Nina Barbau des Places, Frankrig
17. Trine Vejebak Nielsen, adressen ukendt
18. Cand.mag. Elisabeth Sydsenham, Willemoesgade 39 2.tv.,
2100 Kbh. Ø, 01-38 88 96
19. Lærer Dorthe Petersen, adressen ukendt
20. Mette van der Heijden, 1 Greenbanks Gardens, Wallington,
Foreham Hants, P.O. 168 SF, England
21. Lærer Elisabeth Baggesen, Harkenvej 92, Rakkeby, 9800
Hjørring, 08-99 82 78
22. Proj.medarb., cand.mag. Hanne Birgit Elmelund Andersen,
A.L. Drewsensvej 10 2.th., 2100 Kbh. Ø, 01-38 83 78
23. Lærer Elisabeth Nymann (f. Bruun), Kløvervej 6, 9440 Åbybro,
08-24 15 83
24. Sygeplejeress. Kirsten Dollerup (f. Dons), Tranehøjen 82,
5250 Odense SV, 09-17 49 13
25. Cand.mag. Jens Arne Enemark, Heemskerstraat 10, NL-9801 KM
Zuidhorn, Holland
26. Laborant Kirsten Nissen (f. Fog), Daneng 10, Ø. Vedsted,
6760 Ribe, 05-42 24 75
27. Lærer Elisabeth Gregersen, Vesterløkke 19, Nørup, 7182
Bredsten, 05-88 37 08
28. Lærer Henny Schmidt (f. Hansen), Ørstedsvej 39, 6760 Ribe,
05-42 01 75
29. Lærer Tove Tranberg Hansen, Tjurgården 114, 2670 Greve
Strand, 02-90 78 35
30. Købmand Hans Ishøj, Ishøj Kolonial, 6791 Kongsmark, Rømø,
04-75 51 64
31. Cand.mag. Lone Jensen, Pinsterbloemstraat 4, NL-1817 CD
Alkmaar, Holland
32. Lærer Ellen Margrethe Jørgensen, Baldersvej 25, 7500
Holstebro, 07-42 96 30
33. Cand.mag. et interpret. Kirsten Kottal Larsen (f. Kottal),
Spegelbakken 4, 8520 Lystrup, 06-22 51 50
34. Lærer Anna Andresen (f. Lauridsen), Tjørnebakken 31, 6510
Gram, 04-82 20 46
35. Adjunkt Mils Krag Møller, Lyøvej 79, Starup, 6100 Haderslev,
04-52 94 54
36. Lærer Tove Husted (f. Husted Nielsen), Bjerget 7, 5672 Broby
09-63 24 75
37. Fysioterapeut Birgit Werge (f. Rasmussen), Kjærgårdsvej 31,
Stilling, 8660 Skanderborg, 06-57 22 78
38. Adjunkt Jens Martin Risom, Højtoftevej 35, 6700 Esbjerg,
05-13 94 06
39. Cand.psych. Aase Schmidt, Klemensgade 31, 6000 Kolding,
05-53 04 47

40. Lærer Hans Peter Søgaard, Syrenvej 27, 6740 Bramming,
05-17 23 92
41. Stud.theol. Niels Henning Brønnum, Amagerboulevard 4 2.tv.,
2300 Kbh. S, 01-57 05 44
42. EDB-operatør Torben Timmerby, Fordebogen 37, Wassersleben,
D-2391 Harrisleben, BRD
43. Skatterevisor Ester Katrine Uhrenholt, Moesgårdsvej 17, 8270
Højbjerg, 06-27 47 52
44. Lærer Jonna Vejrup, Grønnegade 6, 6740 Bramming, 05-17 23 19
45. Lærer Lis Abildtrup, Teglgårdsvej 456, 3050 Humlebæk
46. Lærer Sigurd Dalsgaard, Præstegårdsvej 41, 8320 Mårslet,
06-29 32 60
47. Konsulent Jørn Dam, Sognevej 33, Himmelev, 4000 Roskilde,
02-37 29 43
48. Tandlæge Niels Harpøth, Nørregade 18D, 3300 Frederiksværk
49. Geofysiker Jens Bach Jepsen, Jernaldervej 160, 8210 Århus V,
06-24 37 36
50. Lærer Bent Kjær, Engparken 2C, 8362 Hørning
51. Lægesekr. Birte Ladefoged, Lågenhet 102-111, B15 Södre
Klinikkerna, S-55188 Jönköping, Sverige
52. Civ.ing. Frede Levring, Udsigten 29, 2820 Gentofte,
01-65 35 79
53. Læge Gunnar Lose, Skovbrynet 22, 6000 Kolding, 05-52 54 05
54. Adjunkt Gunner Jermain Nielsen, Sandmarken 26, Askov, 6600
Vejen, 05-14 01 40
55. Lærer Johanne Lyngby (f. Nielsen), Asgård 58, 9700 Brønder-
slev
56. Lærer Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14, 6760 Ribe, 05-42 31 15
57. Stud.mag. Gorm Pedersen, Godthåbsvej 8 IV., 2000 Kbh. F
58. Fuldmægtig Vera Petersen, Søndre Fasanvej 48 2.th., 2500
Valby, 01-30 34 54
59. Bibliotekar Anders Ravn, Ahlefeldtsgade 27 5.tv., 1359 Kbh. K
60. Lærer Dorit Skygebjerg, Holstebrovej 50, 6950 Ringbøbing,
07-32 37 01
61. Regnskabschef Flemming Søndergaard, Marievænget 4, 6520
Toftlund, 04-83 26 64
62. Akad.ing. Flemming Tang, St. Kongensgade 34 2., 1264 Kbh. K,
01-12 18 57
63. Sygeplejeass. Kirsten Beier, adressen ukendt
64. Speciallæge Hans Otto Lindskov Christensen, Ryhaven 109,
8210 Århus V, 06-25 36 42
65. Cand.oecon. Otto Fogtmann, Høyrups Alle 25, 2900 Hellerup,
01-62 90 87
66. Civ.ing., lic.techn. Gunnar Grue-Sørensen, Druelvej 14, 3650
Ølstykke
67. Læge Nis Jørn Obling (f.Jensen), Skolevej 11, 5620 Glamsbjerg
09-72 33 27
68. Antikvar Stig Jensen, Sortebrødregade 1, 6760 Ribe,
05-42 22 82
69. Afd.ing., lic.techn. Anders Klingenberg, Mørkhej Bygade 12,
2860 Søbrog, 01-67 88 91
70. Sognepræst Peder Høy Kristensen, Thorup Præstegård, 3390
Hundested, 02-32 30 25
71. Programmør Vera Petersen (f. Lund), Fåborgvej 4, 6000 Kolding
05-53 89 45
72. Mag.art. Erik Madsen, Nautrup Møllevej 24, 7870 Roslev,
07-59 27 76
73. Civ.ing. Hans-Jørgen Nielsen, Granhøjen 3, 2900 Hellerup,
01-65 26 90
74. Programmør Helga Hansen (f. Nielsen), Annettevej 18 st.tv.,
8220 Brabrand, 06-25 17 49
75. Lærer Peter Bramming-Madsen (f. Pedersen), adressen ukendt

76. Læge Hans Martin Petersen, Ligustervej 1, Skovly, 8464 Galten
06-94 59 61
77. Landinsp. Jens Kr. Petersen, Fåborgvej 4, 6000 Kolding,
05-53 89 45
78. Lærer Birgit Holm (f. Schmidt), adressen ubekendt
79. Lærer Lisbeth Callø (f. Schmidt), Bevtoftgårdvej 2, 6541
Bevtoft, 04-54 42 80
80. Landskabsark. Mette Winther, Højbjerg Vang 42, 2840 Holte,
02-42 49 08

Kontaktpersoner: Lærer Hans Kjær Larsen (nr. 11) for nr. 1-21

Adjunkt Nils Krag Møller (nr. 35) for nr. 22-44

Lærer Jørgen Nielsen (nr. 56) for nr. 45-60

Afd.ing. lic.techn. Anders Klingenberg (nr. 64)
for nr. 60-80

10-års jubilarer

Studenter 1974

1. LD-tekniker Astrid Bergmann, Tyttebærvænget 2, 5856 Ryslinge
09-67 13 59
2. Lærer Carl Christian Berndsen, Sortebrødregade 14, 6760
Ribe, 05-42 32 51
3. Lægesekr. Elin Christensen (f. Damm), Jernbanegade 1, st.,
6270 Tønder
4. Lærer Henrik Demant, Seminarievej 62 st.th., 6760 Ribe,
05-42 41 47
5. Socialrådgiver Margrethe Zeuthen Engraf, Herluf Trollesgade
3, 8200 Århus N, 06-10 41 46
6. Bibliotekar Gerda Marie Gregersen, Rosenvængets Allé 97 1.tv
6700 Esbjerg, 05-13 72 82
7. Finn A. Jørgensen, Kongensgade 4, 6760 Ribe
8. Stud.mag. Tove Knudsen, Fredensvej 12 1., 2920 Charlotten-
lund
9. Kontorass. Sine Kristensen, Akacievej 7, 6670 Holsted,
05-39 32 93
10. Sygeplejerske Anne Birgitte Kristiansen (f. Levisen), Ribe-
vænget 26 3.tv., 7100 Vejle
11. Korrespondent Annalise Nielsen, Åbakken 20, 6534 Agerskov,
04-83 37 21
12. Lærerstud. Bente Nielsen, Barsøvej 3, Løjt Kirkeby, 6200
Åbenrå, 04-66 78 70
13. Lærer Mona Birk Pedersen, Midtfenner 12, 6760 Ribe,
05-42 33 36
14. Ark.stud. Marie Christa Søs Rahbek, Trørød Kollegiet 20F,
2950 Vedbæk, 02-89 25 77
15. Bodil Moltesen Ravn, Østerbrogade 57, S-35, 2100 Kbh. Ø
16. Kontorass. Susanne Beck Schmidt, Kærmarksvej 4, Brøns,
6780 Skærbæk, 04-75 36 47
17. Stud.mag. Ulla Skjærlund, Dr. Margrethesvej 57, 8000 Århus C
06-12 09 39
18. Journalist Inge Tribler, Åvej 10, 6760 Ribe, 05-42 11 55
19. Lærer Bente Kruise Bruun, Darumvej 74A, Terpager, 6740
Bramming, 05-17 31 95
20. Stud.mag. Adda Burgwald, Falkonervænget 21, 1952 København V
01-35 07 85
21. Kontorass. Birthe Cristophersen, Klosterparken 46, 2680
Solrød Strand

22. Cand.mag. Jens Nielsen Gade, Herredsfogedvej 9. Tved, 5700 Svendborg, 09-22 35 92
23. Lærer Kirsten Blom Hansen, Vesterbyvej 17, Vilslev, 6771 Gredstedbro, 05-43 15 52
24. Gartner Knud Iversen, Güllingevägen 10, S-291 67 Kristiansstad, Sverige
25. Sygeplejerske Ulla Jacobsen, Blokvej 16 lejl. 14, 9800 Hjørring, 08-10 59 04
26. Lene Klindt, Vestergade 30, 6771 Gredstedbro
27. Lars Krøgholt, Kollegium 4, vær. 174, Universitetsparken, 8000 Århus C, 06-13 95 03
28. Bibliotekar Hanne Hess Larsen, Strandboulevard 140 4.tv. Kbh. Ø 01-209767
29. Socialrådgiver Lilian Lund, Akacievej 17, 2791 Dragør.
30. Socialpædagog Selma Puggaard Lund, Skyttevej 88, 6760 Ribe. 05-424661
31. Verner Mikkelsen, Carl Blochsgade 27, 8000 Århus C. 06-139758
32. Journalist Hanne Fall Nielsen, Trepkasg. 6, 2100 Kbh.Ø. 01-392125
33. Cand. polit. Knud Pedersen, Boserupevej 104, 3050 Humlebæk. 02-194663
34. Karen Damkjær Sørensen, Erantisvej 7, 8500 Grenå. 06-322042
35. Vibeke Paulsen (f. Thomsen), ukendt adresse.
36. Korrespondent Ulla Beyer, Hvidehus 23, 6580 Vamdrup. 06-582524
37. Lærer Thorkil Brandt, Rosengren 4, Løvskal, 8850 Bjerringbro. 06-686023
38. Stud. Ellen Christensen, Vesterbrog. 96 3.th., 1620 Kbh. V. 01-464889
39. Stud. mag. Herluf Forchhammer, Værnedamsvej 7 o.g., 1619 Kbh. V. 01-312683
40. Hans Martin Gaardhus, Jernaldervej 259 B.1.tv., 8210 Århus V. 06-244131
41. Cand. jur. Birgit Sivertsen (f. Westergaard Jensen), Jasminparken 12, 6760 Ribe. 05-424114
42. Socialrådgiver Anne Marie Juhl, Fælleslykkevej 32, 6100 Haderslev. 04-532229
43. Sygeplejerske Bertha Meredith (f. Juhl), Skravevej 28, 6630 Rødding. 04-837262
44. Lærerstud. Henriette Jørgensen, Rybjergvej 10, 7183 Randbøl 05-883706
45. Flyveleder Bjarne Mortensen, Valkyriegade 1,3.th., 2200 Kbh. N. 01-816778
46. Stud. mag. Elisabeth Nystad, Egegade 3, 1.th., 2200 Kbh. N. 01-397207
47. Lægesek. Else M. Pedersen (f. Petersen), „Kristianshøj“, Kærvej 4, 6650 Brørup. 05-381513
48. Stud. mag. Niels Weber Sørensen, Sadolinsgade 44, 5230 Odense M. 09-143050
49. Gitte Dagmar Hansen (f. Thiel), Toften 15, 6650 Brørup. 05-382334
50. Lærer Bjarne Toft, Grønnevej 8, 6771 Gredstedbro. 05-431744
51. Lærer Jytte Trans, Stadionvej 2, 6760 Ribe.
52. Hospitalslab. Inger Carl, Engdraget 55, 6760 Ribe. 05-421619
53. Hospitalslab. Alice Baden (f. Christensen), Agertoften 20, 8340 Malling.
54. Per Clausen, Amalie Skrams Allé 26, 2500 Valby.
55. Musikstud. Christian Blom Hansen, Haraldsg. 56 st.th., 6700 Esbjerg. 05-135873
56. Aksel Peter Hjuler, ukendt adresse.
57. Stud. med. Vagn Juhl Jensen, Digtervangen 2 st.th., 6800 Varde.
58. Lærerstud. Henning Hesselberg Juel, V. Vedsted byvej 49, 6760 Ribe. 05-445068
59. Stud. polyt. Jacob Jørgensen, Ellehøjvej 3, 2800 Lyngby.
60. Progammør Bent Larsen, Jasminparken 29, 6760 Ribe. 05-423392
61. Lærer Dorrit Larsen, Ewalds Allé 48, 6700 Esbjerg.
62. Ingeniør Anders Lauritsen, Rugmarken 35, 8520 Lystrup.
63. Lærerstud. Jørgen Møller, Sct. Pedersgade 9, 6760 Ribe.

64. Forskn.ing., cand.scient. Johan Jørgen Nissen, Høstvågen 254
S-951 49 Luleå, Sverige, 0920-91000
65. Stud.vet. Finn Albers Petersen, Roarsvej 19 l.tv., 2000 Kbh. F
01-87 54 76
66. Kunsthåndværker Helga Kærbye Petersen, Ternevej 27, 4000
Roskilde
67. EDB-ass. Ane-Grethe Prinds, Møllebakken 32, Skrydstrup,
6600 Vojens
68. Lærer Hans Hedegaard Rasmussen, Skolevej 4, 7184 Vandel,
05-88 55 25
69. Revisor Tage M. Søndergaard, Frydendals Allé 57 l.tv., 8210
Århus V, 06-15 78 43
70. Jens-Erik Ankjær Sørensen, Nyborgvej 7, Langeskov, 7160
Tørring, 05-80 53 38
71. EDB-ass. Werner Zickert Sørensen, Søndergade 3, 6270 Tønder
72. Programmør Eva Thomsen, Firestone Plantations Co. Harbel,
Liberia, W-Africa
73. Programmør Aage Thomsen, Ålborggade 14 4.th., 8000 Århus C,
06-19 78 84
74. Driftsleder Martin Lundgaard Thyssen, Lundgård, Voddervej 9,
Vodder, 6780 Skærbæk, 04-75 71 27
75. Lene Beck, 6524 N Sidney Place, Glendale, Apt. 203, Wisconsin
53209, USA
76. Laborant Else Aleksanderson (f. Bruun), Odenvågen 6, S-310 80
Hyltebruk, Sverige
77. Gymnasielærer Niels Esbjerg, Thorstrupevej 16, Sig, 6800 Varde
78. Gjerluf Hansen, Toften 15, 6650 Brørup
79. Lærerstud. Gunnar Jensen, Parkvej 7, Visby, 6270 Tønder,
04-12 73 57
80. Lærer Doris M. Poulsen (f. Kamedula), Tværsigvej 54, 6740
Bramming, 05-17 27 05
81. Maskintekniker Jesper Knudsen, Rødegårdsvej 9, 5000 Odense C
09-12 41 02
82. Stud.med. Niels Korsgaard, Niels Juelsgade 60 st., 8200
Århus N, 06-10 59 04
83. Journalistpraktikant Hans Thuesen Madsen, Islandsgade 81 B,
8200 Århus N
84. Radartekniker Frede Møldrup Pedersen, 209 A 15th Street,
Hickam Airforce Base, Oahu, Hawai 96818, USA
85. Hanne Pedersen, Åparken 2, 7830 Vinderup, 07-44 20 29
86. Sygeplejerske Birte Larsen (f. Svendsen Rasmussen), Lise-
lundvej 64, Tjørring, 7400 Herning
87. Landmålingstekniker Mogens Hansen Schmidt, Rønneberparken 61,
6760 Ribe
88. Læge Bente Haugsted (f. Lund Smidt), Ribe Landevej 13,
6270 Tønder, 04-72 18 67
89. Grethe Terp Thomsen, Bredkildegade 6, 8240 Risskov
90. Stud.bibl. Lone Gladbo Thomsen, Marienlystvej 22, 5000
Odense C
91. Nis Øllgaard, Heibergsgade 10 l.tv., 8000 Århus C,
06-19 48 01

Kontaktpersoner: Bibliotekar Gerda Marie Gregersen (nr. 6)

Lars Krøgholt (nr. 27)

Billedet på forsiden viser tre 40-års studenter-jubilærer for 40 år siden. De har i spisefrikvarteret været hos bageren. Fra venstre ses Harald Jensen Skov, H. P. Petersen og Jens Chr. Møller Petersen. Billedet er et af en hel fotoserie, som arkitekt Henrik Andresen har skænket Ripenser-Samfundet.



Hyggelig restaurant i en 400 år gammel,
fredet bygning på Skibbroen i Ribe.
God mad til meget rimelige priser
22 forskellige fiskeretter
Selskabslokale "Den Grønne Stue" til 22 pers.
Servering på fortov og i gård fra 1. maj

værtshuset Sælhuset

ÅBNINGSTIDER:

Hver dag kl.
10.00 - 24.00
Køkkenet kl.
12-14 og 17-20

SKIBBROEN 13 - RIBE - TLF. 05 - 42 09 46

Anno 1581



Hotel Dagmar

DK 6760 Ribe . Telefon 05 - 42 00 33

- ★ Forslag til såvel store som små
JUBILARFROKOSTER og
-MIDDAGE fremsendes gerne
og helt uforbindende.
- ★ KONTAKTDAMER og
-MÆND kan blot ringe og
fremføre deres ønsker.

JUBILAR

Riv d. 22. juni ud af kalenderen og oplev en rigtig "Ribe-dag".
Indsug duften af den gamle by, nyd minderne om dengang, gense den gamle skolegård med dens gamle huse i harmoni med de nye bygninger. Mød de gamle og de nye studenter i kammeratligt samvær ved Ripenser-Samfundets festlige reception på skolen og sig tak ved Giro 1066676 eller meld dig som medlem, hvis du ikke er det i forvejen.

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

September 1984

Nr. 6.



Husted Knutzens hus i Sønderportsgade.

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (051) 42 32 32
Søndersportsgade 3 • Telefon (051) 42 08 25
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Nedermøllen 12 • 6760 Ribe • Telefon (051) 42 08 08
KVALITET • KUNSTHÅNDVÆRKT • DOKUMENT

Man mødes herne om hjørnet
nede i



**Dættre
kælderen**

**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 DK 6760 RIBE
TELF. 05 42 01 90 GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasho

Ydermøllen • Telefon 42 09 83

Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEDDAMMEN 14
6760 RIBE 05-420226

st

Formularsystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

Litteris et artibus

Translokationen 1984.

Den 22. juni var vejrguderne meget imod sædvane ikke med Ribe Katedralskole og dens gæster. Medens bestyrelsesmedlemmer fra Ripenser-Samfundet og deres hjælpere var travlt optaget med de praktiske forberedelser til foreningens reception, og medens pedel Steines tog bestik af vejret, trak skyerne sammen, og den tunge beslutning om at henlægge translokationen til Domkirken blev taget. Længe før klokken var ti, silede regnen ned, og vejret efterlod således ingen tvivl om berettigelsen af denne afgørelse.

Det store, lyse kirkerum med Carl-Henning Pedersens nye malerier i korthvælvingen gav begivenheden en særlig højtidelighed, som var ganske forskellig fra den specielle, lyse og lette feststemning, som opleves under den høje, blå sommerhimmel og under skolegårdens ti linde. Akkustikken i dette enestående rum var dog sikkert medvirkende til, at korets fremførelse af skolekantaten syntes at klinge smukkere, end vi har hørt det i flere år.

Talerne, derimod havde meget vanskelige vilkår, idet højtalerne svigtede straks ved

højtidelighedens indledning. Under et gravearbejde på domkirkepladsen var et kabel blevet beskadiget, og strømforsyningen kunne ikke genoprettes førend translokationen var til ende. Synet af skolens talerstol i kirken og af den store kirkes indre helt fyldt med skolens studenter, lærere og gæster føltes som et levende og nutidigt bevis på den ældgamle forbindelse mellem komkirke og katedralskole.

Det var en stor glæde at se rektor Thomas Rasch som hovedperson i dette traditionsrige arrangement. Denne glæde var ikke mindst for Ripenser-Samfundets medlemmer og bestyrelse idet Thomas Rasch i sin rektortid har været overordentlig hjælpsom overfor foreningen, og med stor venlighed og forståelse har ladet Ripenser-Samfundets legatoverrækkelse og reception indgå som faste led i translokationen.

Rektor indledte med at byde forsamlingen og specielt studenterne velkommen, hvorefter alle sang Grundtvigs salme: »Den signede dag med fryd vi ser«. Herefter berettedes kort om det afsluttede skoleår. Det fremgik,

Direktør cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole.

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1984 over ca. 40.000 kr., der vil kunne uddeles i et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for »fattige men flittige« studenter fra Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved indsendelse af stor svarkuvert (gerne A-5 format) adresseret og frankeret med kr. 3,70. Legatansøgningerne skal være legatudvalget i hænde senest d. 1. november 1984. Evt. tildeling meddeles pr. brev d. 2. januar 1984.

Legatudvalget
Peter Lungholt
Asylgade 12
4000 Roskilde

at Ingrid Mathiesen, som havde været vikar for Poul Arndal, nu forlod skolen.

Under Steen Hansens ledelse opførte skolens kor nu den første del af kantaten. Som nævnt klang den velkendte musik særligt smukt under kirkens høje hvælvinger. For mange af de tidligere elever var det en dejlig genoplevelse af deres egen gymnasietid at se Thomas Alvad ved klaveret.

Derefter fulgte rektors tale. Med udgangspunkt i et kendt bibelcitat handlede talen om magtens ansvar og den risiko, der er forbundet med menneskers forvaltning af magten. Talen er refereret nedenfor i hele sin ordlyd.

De nye studenter fik nu overrakt deres eksamensbeviser. 111 var indstillet til eksamen, og alle var bestået. Det drejede sig om: 10 klassisk-sproglige, 8 musik-sproglige, 30 ny-sproglige, 28 matematisk-fysiske og 35 matematisk-naturfaglige studenter.

Kantatens anden del blev nu opført med megen musikalitet og til stor glæde for tilhørerne.

Ved skolens legatuddeling, som foretoges af rektor, blev der givet legatportioner til ialt 33 elever og studentet, og herefter fulgte det traditionelt mest humoristiske indslag, nemlig 2.x's humørlegat. Da højtaleranlægget ikke fungerede fik ikke alle del i dette indslag, men bifaldet fra studenter og elever viste dog, at de i hvert fald havde forstået meningen. Blandt lærerne var valget i år faldet på Hans Haunstrup Jeppesen medens eleverne var Trine Nielsen 1.a og Robert Ulrich 2.a.

Som det sidste led i legatoverrækkelsen fik Ripenser-Samfundets næstformand, universitetslektor, dr.med. Ole Marker ordet. Han talte først til studenterne om individets ret og pligt til at forholde sig samfundsudviklingen (talen er nedenfor refereret i sin helhed) og uddelte derefter Ripenser-Samfundets traditionelle dimittend-legat på kr. 3.000. Legatet gives ifølge bestemmelserne til en student, der ikke blot har haft kræfter til sit eget skolearbejde, men som tillige har haft overskud til at være noget for sine kammerater og for fællesskabet. Skolen indstiller selvsagt til dette legat, og den havde i år motiveret således: Valget er i år faldet på Mette Geil, 3.y. »Mette har i de forløbne 3 år haft lyst, evner og overskud til at engagere sig selv og andre dels i planlægning og fornyelse af timerens form og indhold, dels i arbejdet i elevråd og elevorganisationer. Mette har altid været glad og imødekommende når man har truffet hen-

de i den ene eller den anden sammenhæng på skolen, og har således virket som en formidabel opvækker på alle«. Tildelingen af dimittend-legatet til Mette Geil fremkaldte spontant bifald fra årets studenter. Et så klart bevis for at legatet har fået den rette modtager er en god oplevelse for den glade giver - Ripenser-Samfundet.

Inden overrækkelsen af dimittend-legatet havde Ole Marker takket skolen for di Ripenser-Samfundet får lov at være et led i translokationen - dels ved legatoverrækkelsen - dels ved receptionen, der efter translokationen foregår i skolens lokaler, og som gæster har årets studenter, årets jubilarer, skolens personale og tidligere lærere. Han sagde videre:

»Imidlertid er der i år et skår i glæden, idet Ripenser-Samfundets formand gennem adskillige år, forhenværende lektor Anton Karkov, på grund af sygdom er forhindret i at være til stede i dag. Han har med sjæl og energi arbejdet for at holde foreningen samlet og aktiv, og vi ved, at translokationsdagen i Ribe for ham er en af årets mest festlige. Karkov har bedt mig sende forsamlingen sine bedste hilsener«.

Rektors tale til dimittenderne

Studenter fra Ribe Katedralskole 1984

Da Gud havde skabe menneskene, velsignede han dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør Jer til Herre over den og hersk over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vilde dyr, der rører sig på jorden«.

Det står i den allerførste bog, det allerførste kapitel i det skrift, som mere end noget andet har bestemt det, vi kalder vor kultur, den vestlige kultur, ofte sat lig med den kristne Kultur.

Det kan være gavnligt og tankevækkende engang imellem at besinde sig på vor kulturs urmyte: En Gud, der skaber en verden i al sin organiske mangfoldighed og forærer den bort som en gave til os, menneskene.

Det var fuglene, det var fiskene, det var livet i al dets mangfoldighed vi blev sat til at forvalte - sammen.

Det er, som om vi mennesker igennem årtusinder har glemt alt om denne opgave og

kun har husket ordet »hersk« løserevet fra sin sammenhæng. Det, der i dag spreder forvirvelsen og angst iblandt os er magt. Magt til at bruge, magt til at misbruge, magt først og fremmest over hinanden.

Vi har i sandhed hersket og behersket, så vi i dag står med magten til at ødelægge den gave, vi engang fik. Og mange føler indimellem at tilværelsen på denne måde er blevet meningsløs, for vi står aldeles magtesløse over for vores oprindelige opgave, at beherske og forvalte jorden. Det vil jeg gøre, hvad der tjener den bedst.

For hvad var det egentlig vor urmytes Gud gjorde? Han forlenede os med en tjeneste. Først når man kan betjene en ting, en tanke, en maskine for den sags skyld, da behersker man den. Først ved at tjene, hersker man. To så modsatte begreber, og dog så nær ved hinanden.

Men een ting må vi vogte os for i vor

tjeneste: Ikke at tjene blindt. Gør vi det, tjener vi ikke som beherskere men som slaver. Slaven er den, som tjener uden at spørge. Men han overlever på bekostning af alt andet end sig selv.

Jeg vil ønske, at vi har gjort jer lidt bedre til at spørge, lidt bedre til at vurdere, så I kan gå ud til jeres tjenester i en verden, der trænger til nogle, ja mange, der vil tjene den efter dens sande behov, som vil spørge efter, udforske dens behov,

Det er vores fælles eneste håb, at flere og flere vil spørge, flere og flere vil lytte sig frem til det egentlige bag alt det, som årtusinders mennesker har hobet op, og som er den tingenes og magtens verden vi må leve i i dag.

Dermed sender jeg jer bort til hver jeres tjeneste, studenter 1984 fra Ribe Katedralskole.

Ripenser-Samfundets Jubilarreception, 23.juni 1984.

1. Overlærer Poul Noer og Birthe Tang i fuld gang med forberedelserne til receptionen fredag morgen.

2. Det festligt pyntede bord.

3. og 4. Fabrikation af pindemadder.

5. Dorte Lund, Kirstine Nørr og Ole Marker, Ripenser-Samfundets bestyrelse.

6. På grund af regn må translokationen foregå i Domkriken.

7. Translokationen i Domkriken.

8. Kantaten synges.

9. Et udsnit af 1984-studerterne.

Eksamensbeviset og et tillykke fra rektor Rasch.

11. Studiner 1984.

12. Næstformand Ole Marker overrækker Ripenser-Samfundets legat til Mette Geil.

13. Arets studentertaler Jim Hasemann Sørensen.

14. Over 400 jubilarer og studenter deltog i Ripenser-Samfundets reception på Katedralskolen.

15. Studenter fra 1929 mødes til jubilarreception.

16. 50-års studenterjubilarer - i baggrunden 35-års studenterjubilarer.

17. 40-års studenterjubilarer mødes ved receptionen.

18. Studenterjubilarer fra 1954, læge Uwe Rosenberg, overlæge Knud W. Kastrop og amsarkitekt Gregers Jæger.

19. Studenterjubilarer fra 1974.

20. 70-års jubilær, student fra 1914, departementchef Johannes Dybdahl, Kgs. Lyngby sammen med Elisabeth Damgaard Peters.

21. Rektor Rasch i diskussion med de nye studenter. Dorte Lund i samtale med 73-års realist Christian Hoppe.

22. 35-års studenterjubilarer overstøjtant Kaj Jepsen, Skørping, dyrlæge Verner Schmidt, Aabenraa, sygeplejerske Inger Juhl, Fanø og civiling. Henning Urup, Virum.





12



13



14



15



16



17



18



19

20



21

22



23

24













54



55

56



57

58

23. Rektor Rasch med 2 af årets studenter.
24. Studenterjubilarer fra 1954 mødes til receptionen på Katedralskolen.
25. 30-års studenterjubilarer: læge Uwe Rosenberg, Vesterås, Sverige, sognepræst Oscar Filtenborg, Audst, amtsarkitekt Gregers Jæger, Ringkøbing, revisor Vagn Beyer, Odense, lærer Inga Rossberg, Seeheim, Tyskland og Inge Merete Sampson, Ribe.
26. Fhv. ambassadør Frode Schön til jubilærfrokost på Hotel Dagmar.
27. 60-års studenterjubilarer fester på Hotel Dagmar, Læge Elisabeth Agerbæk, Bibe og læge Hans Hartvig Ravn, Jels.
28. Lektor Sigurd Alving, Virum.
29. Fhv. sognepræst Anton Hansen, Haderslev og Gudrun Føns, Fredericia.
30. Fhv. stadsing. Johannes Madsen, Ringkøbing og fhv. sognepræst Kristian Eskildsen, V. Vedsted.
31. Realister fra 1944 i hyggeligt samvær på Hotel Dagmar. Fuldmægtig Else M. Larsen, Hundested og Ruth Sixhøj Jepsen, Ribe.
32. Ann Buhl Good, Seattle, U.S.A. og Tove Larsen, Vejen.
33. Forstander Arne Hansen, Flensborg, Hanne Brink, Ribe og major Ernst Petersen, Vadum.
34. Else Marie Frederiksen, Allingåbro, Nanna Ingmer, Rødovre.
35. Studenter fra 1934 til frokost med lektor E. Willemoes, Kolding, Gunnar Grue Sørensen ægtefælle og afd.ing. Anders Klिंगenber, Søborg.
36. Kirsten Frederiksen, Jelling og lærer Karen Beck, Thisted.
37. Studenter fra 1969: Landinspektør Jens Kr. Petersen, Kolding, Gunnar Grue Sørensen ægtefælle og afd.ing. Anders Klिंगenber, Søborg.
38. Mette van der Heijden, England, Vibeke Ishøj, Rømø og EDB-operatør Torben Timmerby, Tyskland.
39. Adjunkt Jens Martin Risom, Esbjerg og akademiing. Flemming Tang, København.
40. Civ.ing. Gunnar Grue Sørensen, Ølstykke, antikvar Stig Jessen, Ribe og fuldmægtig Vera Petersen, Valby.
41. Cand.mag. Hanne Elmelund Hansen, København, lærer Tove Tranberg Hansen, Greve og lærer Lene Fogtmann, Hammel.
42. Realister 1934: Postmester Carl Aage Toft, Stubbekøbing og ass. Anna Dejgaard, København.
43. Prok. Knud Buundgaard, Ribe og kontorleder Peter Hansen, Ribe.
44. Grosserer Mogens Strøbech, Hellerup og Lise Madsen, Virum.
45. Antikvar Olav Nørregaard, Herlev, købmand Poul Andersen, Horsens og Hans Broe, Holte.
46. Kæmner Niels Chr. Nielsen, Bramminge og skolesygeplejerske Inge Bitsch Lauridsen, Bagsværd.
47. Stationsleder Thorvald Rosenmaj, Ribe
48. 25-års studenterjubilarer: Advokat Finn Borum, København.
49. Landinspektør Poul M. Christensen, Odense, korrespondent Esther Kjærsgaard, Århus og Per Lindhardtzen, Søborg.
50. Svend Junker med frue.
51. Læge Helge Donslund Jensen, Nibe, overdyrlæge Peter Gud Ø. Vedsted og Helle Zerlang Karlsen, Charlottenlund.
52. Civ.ing. Iver Christophersen, Hørsholm og læge Erik Ludvigsen, Sønderborg.
53. Hanne Mengel Hald, Horsens, lærer Dora Krog, Ribe og lærer Marie Ryberg, Brande.
54. Professor Niels Chr. Hyldahl, Nivå havde inviteret 35-års studenterjubilarer til frokost i Korsbrodregade 16.
55. Sygeplejerske Inger Juhl, Fanø, lærer Aase Truelsen, Odder, købmand Fl. Arendttopp, Brørup, dir. Ove Asboe Jørgensen, Balskov og Kirsten Jensen, Skovlunde.
56. Anne Marie Skov Nielsen, Wisconsin, U.S.A. og oberstløjtnant Kaj Jepsen, Skørping.
57. Kirsten Jensen, Skovlunde, dyrlæge Verner Schmidt og værtinden Solveig Hyl-dahl, Nivå.
58. Verner Lyst og værten Niels Chr. Hyl-dahl.

På vegne af 30-års jubilarene talte overlæge, Knud William Kastrup:



Kære rektor, studenter, mine damer og herrer!

Som repræsentant for årgang 1954 bringer jeg vor hilsen til den gamle skole og de nye studenter.

I disse gammelkendte omgivelser føler vi os unge igen og husker udmærket da vi sad på jeres pladser. Stemningen og glæden står lyslevende for os endnu. For os står tiden stille i dag.

Som 12-årig mødte vi skolen og vor første adgangsbe­grænsning. Herefter oplevede vi 7 år med de samme rammer og lærere, der bestred alle fag fra skønskrivning til klassisk filologi. Vi fik derved en gensidig fortrolighed med hinandens gode og dårlige sider, men også en tryghed, der styrkede tilknytning til skole og kammerater.

Som klassisk sproglig havde vi det privilegium at kunne præstere den lavest mulige klassekvotient, nemlig seks.

Udstyret med studentereksamen gik vi ubesværet videre i et rummeligt uddannelsessystem.

Siden nød vi godt af gode år uden akademiker-arbejds­løshed og kunne leve i den tryghed som forudsigelige og traditionsbundne rammer kan give. Vi undgik endda behændigt ungdomsoprøret.

Altså har vi været privilegerede hele vejen igennem. Siden har tiderne dog vist sig mindre forudsigelige og omstændighederne mindre trygge både for jer og os.

Vi er så gamle at vi har unge på jeres alder. Vor snak til dem om gamle dage bliver afvist med at den ikke kan bruges til noget fornuftigt. Jeg håber at I, i dagens anledning vil bære over med disse sentimentale betragtninger.

Vi er nu nød til at stille nye krav til hinanden og jeg ønsker for jer at det med tiden må komme jer til gode. Vi kommer nok til at hjælpes henad vejen, vi har da tyve år endnu at se frem til hvis I kan bruge os så længe.

Må vi derfor ønske jer tillykke med eksamen og alt godt for fremtiden.

Traditionen tro holdt nu en af årets studenter en tale til - og om - den skole, som han og hans kammerater nu stod for at skulle forlade efter tre år. I år havde Jim Hagemann Sørensen påtaget sig hvervet, og havde gjort sig den - så bemærkelsesværdige umage at udforme talen på vers. Både form og indhold vakte da også berettiget bifald, og denne tale er da også gengivet nedenfor. Rektor Rasch tog nu igen ordet og gav eleverne en række praktiske oplysninger. Efter dette sang forsamlingen Johs. V. Jensens »Hvor smiler fager den danske kyst«, og translokationshøjtideligheden ved Ribe Katedralskole 1984 var til ende.

TAK

Ripenser-Samfundet vil gerne sige tak for de mange små og store bidrag til dimmitendelegatet.

»En tak til skolen«

Af: Jim Hagemann Sørensen, student 1984

Stress, jag -
 og mange fag -
 det er de bitre vilkår, -
 som har præget dette forår -
 det er ej helt forsømt -
 men uden tvivl fordømt -
 af alle vi, som i dag kan bære -
 den hvide hue med ære.
 Trods slid -
 ser vi dog med glæde på vor fremtid.
 Men hvorfor kom vi her?
 Var det grundet i håb om karriere, -
 forældrepres og tanken om et appendix til folkeskolens læsekværn,
 som skulle give os det fornødne værn -
 Eller havde vi en forventning -
 om en menneskelig og intellektuel nytænkning -
 hvor kreativitet og selvstændighed danner en atmosfære -
 i hvilken det er muligt at lære -
 ikke alene skolefag -
 men også samvær i vennelag -
 og rygtet og Heimdals store gilde -
 gav os mod til at ville.
 Blev vore forventninger da Fata Morgana eller realitet?
 karakterræs, fremtidsangst og ydmyghed blev jo også set -
 ligesom inaktivitet og kedsomhed har sat sig præg -
 og virket hæmmende på vor vision i dag.
 Glæde har vi dog følt i de forgangne år -
 for Katedralskolen har givet os gode kår -
 Her i Ribe -
 har vi ofte klaret, hvad der på andre skoler kunne knibe -
 De afslappede og naturlige forhold, som vi nyder -
 virker fremmende på sammenholdet - også efter at klokken lyder.
 I, som er mere voksne end vi -
 hævder, at det er en rodet og fortvivlet tid, vi lever i, -
 men medlidenhed er ej til vor gavn -
 vi vil på vor egen facon komme sikkert i havn -
 TAK for jeres hjælp, men ikke alt er nået -
 endnu er kun fornet sået -
 og spiring blot begyndt -
 vort mål er ej forkyndt -
 Vi må ved egen erfaring og vilje forsøge -
 vort ansvar og livsglæde i fremtiden at øge.

Kritisk - men konstruktivt medansvar.



Tale af Ole Marker til studenterne:

De gamle har altid sagt til de unge: Vogt jer for tidens splittelse og forvirring. Men tidsperiode kan vel ikke være forvirret - sikkert er det imidlertid, at dens tildragelser kan forvirre os, der er lidt ældre.

I Politiken beskrev kronikken fornylig en af de efterhånden så velkendte fremtidsvisioner med menneskelig kontakt via data-skærm, miljøkatastrofer og truende destruktio. Lige over denne kronik kunne man læse en annonce for en ny bog: - en stor og smuk bog om hvordan man sår og høster, malter kær, kærner smør, brygger øl, holder bier, karter uld, og en masse andre ting. - Sådanne modsætninger kan godt forvirre, selvom de kun er en detalje af billedet.

Hvis vi med de langt større modsætninger, som omgiver os, skal realisere nogle af vore ønsker og drømme om et bedre samfund, er det nødvendigt, at vi alle gør en indsats for at præge udviklingen, og de, der skal gå i spidsen her kalder vi ofte de intellektuelle.

I et skrift, der blev meget vigtigt for studenterrøret i 1968 gjorde den russisk fødte amerikanske professor Paul Baran rede for forskellen mellem intellekt- eller åndsarbejderen på den ene side, og den egentligt intellektuelle person på den anden. - Det er en udbredt opfattelse, at boglig uddannelse er ensbetydende med at være intellektuel, men sådan er det jo langt fra.

Intellekt-arbejderne: ingeniører, bankmænd, jurister, læger, bibliotikarer, og forretningsmænd lever af deres hoved snarere

end af deres hænders arbejde, men behøver iøvrigt ikke at adskille sig det mindste fra andre.

Den intellektuelle, derimod, kan have en lang uddannelse eller en kort. Det væsentlige er, at det er et menneske, der altid betragter sig selv og sit arbejde i en sammenhæng med det øvrige samfund. Eller som Jean-Paul Sartre sagde: En intellektuel er en, der er tro overfor et politisk og socialt hele, som han aldrig ophører med at udfordre og drage i tvivl. Mulige konflikter mellem denne udfordring og denne trofasthed er frugtbar og gør fri.

Studenterne i Paris sagde: Vi vil ikke lade os uddanne til sociologer, der bruges i regeringens valgkampagner, -til psykologer, der skal få arbejderne til at fungere i overensstemmelse med arbejdsgivernes interesser, - eller til videnskabsmænd, hvis forskningsresultater vil blive brugt til at fremme magthaverens interesser.

Det var jo tale med et klart politisk udgangspunkt og med en noget ensidig opfattelse af tingene. - Og så alligevel! Hvis vi tænker på de kemikere og ingeniører, der ved hjælp af deres gode uddannelse og intelligens er med til at producere nye stoffer til kemisk krigsførelse, - eller på, at man i visse lande kan få læger til at arbejde for politi eller militær i forbindelse med anvendelse af tortur eller på dem, der mod bedre vidende leder tungmetaller og anden forurening ud i Østersøen eller Vesterhavet - sidder vi så ikke tilbage med en alvorlig tvivl?

Den intellektuelles ustandselige spørgsmål er ikke alle steder og til alle tider lige velset. Paul Baran skrev: Den intellektuelle vil altid blive betragtet som ballademager og besværlig. Men værst er det naturligvis i de lande, hvor styret ikke kan svare på spørgsmålene. Der bliver de intellektuelle forfulgt, fængslet eller likvideret. Et klarere bevis på deres betydning kan ikke tænkes.

Den studentereksamen, som I har taget skulle gerne hjælpe jer til at sætte spørgsmålstegnene flittigt men velovervejte, og til at vurdere kritisk - men kritisere konstruktivt. Den eksamen vil jeg gerne ønske jer tillykke med.

Niels Peder Lauridsen 1884 - 1948

Niels Peter Lauridsen
in memoriam.

Den 20. august er det 100 år siden, at legatstifteren cand.pharm., fabriksdirektør Niels Peder Lauridsen fødtes, og det kan derfor være på sin plads her i Ripenser-Bladet at mindes ægteparret Lauridsen gennem en omtale af deres levned, så meget mere som der ikke bringes nogen omtale ved legatets uddeling. i Ripenser-Bladets 6.bind, side 99 for august 71 har Gunnar Ohland bragt en omtale, som gengives her med enkelte tilføjelser fra en omtale i bladets bind 7, side 191, hvori også er gengivet billeder.



Niels Peder Lauridsen er født på Aikegård, ca. 2 km vest for Gørding den 20 august 1884 som søn af gårdejer, sognefoged Niels Hansen Lauridsen i Aike og Petra Marie født Gantzel. Han kom på Ribe Katedral-skole og tog derfra fjerde klasses hovedeksamen i 1901. Efter discipeltid på apoteket i Kerteminde tog han til København, hvor han i 1907 blev cand. pharm. fra den Pharmaceutiske Læreanstalt og fik stilling i Niebüll (ca. 20 km syd for Tønder). Han var i nogen tid i Schweitz og fik derefter ansættelse ved Chr. Hansens Laboratorium A/S i København. Det er en stor og anset virksomhed indenfor den kemiske branche. Selskabet har datterselskaber rundt omkring i verden, U.S.A., Canada, Australien og England, og det blev i det sidstnævnte land, at hans manddomsgerning faldt. Efter at have indgået ægteskab med Johanne Margrethe Rübner-Wissing blev han i 1918 forflyttet til Reading vest for London som bestyrer af selskabets derværende fabrik.

Reading var dengang en by på omkring 100.000 indbyggere. Den havde universitet, som ikke mindst beskæftigede sig med undervisning i landbrugs- og mejeriproblemer. Byen havde også nogle fabrikker, blandt hvilke Huntly& Palmers kendte biscuitfabrik. Ellers er den vel mest kendt fra Oscar Wildes digt »The Ballad of Reading Gaol«. Den ligger ved Themsen ca. 25 miles fra London i en meget smuk egn.

Fabrikken havde som hovedopgave fremstilling af osteløbe. Man lavede også mange mælkeprodukter, som Lauridsen ved tilsætning af visse kemiske bestanddele fandt på at give forskellig smag. Det blev en succes, som medførte en stor udvidelse af produktionen af »Little Miss Moffat«, som det blev kendt, såvidt som der huskes rigtigt.

Lauridsen havde rejst meget og var hjemme på mange områder. Han var velorienteret indenfor litteratur og sprog, og frimurerordenen, til hvilken han havde tilknytning fra Danmark, havde også hans store interesse. Den, der har skrevet disse linier, har flere gange sammen med ham besøgt han loge i Reading under et længere ophold i London i de unge dage, hvor adskillige weekekds tilbragtes i Lauridsens gæstfrie hjem.

Lauridsen beboede en villa med den smukkeste private have (på 3/4 tdr. land), som jeg nogen sinde har set. Haven var fru Lauridsens domæne og selv det milde klima taget i betragtning var det enestående, hvad hun kunne få ud af den i samarbejde med sin gartner. Fru Lauridsen var fra Rønne, og i sine unge dage var hun uddannet som sygeplejerske på professor Rovsings klinik i København.



Under sidste verdenskrig gjorde hun frivillig tjeneste på en station for førstehjælp i Reading, hvor hendes tidligere sygeplejergerning var hende til stor nytte.

Ved krigens ophør trak Lauridsen sig tilbage, og familien flyttede til Danmark, Gentofte, men der fik han kun et kort odtium, thi han afgik ved døden i sommeren 1948.

Fru Lauridsen blev boende i Gentofte, hvor hun døde i 1969.

Foruden legatet til Ripenser-Samfundet er der skænket et tilsvarende legat til gamle mennesker i Gørding.

Lauridsens legat blev oprettet efter fru Lauridsens død i 1969 og konfirmeret d. 19. maj 1971 under navn af »Direktør, cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole«.

Indtægten af legatet skal iflg. fundatsen anvendes som økonomisk støtte efter forudgående ansøgning til fattige, men flittige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående boglig uddannelse. Af de fra nævn-

te skole dimitterede studenter har de fortrinsret, som er beslægtede med en af legatstifterne eller stammer fra direktør Lauridsens fødesogn Gørding, Ribe amt.

Kapitalen var ved starten på godt 300.000 kr. hvoraf dog fragik godt 100.000 kr. til livsvarige rentenydelser for med legatstifterne beslægtede legatarer, og som senere tilgår legatet for studenter.

Legatets bestyrelse består af tre medlemmer af Ripenser-Samfundets bestyrelse og valgt af denne. Den træffer bestemmelse om antal portioner af legatet og deres størrelse.

Den første legatuddeling fandt sted i nov. 1971, og legatet har således været uddelt ialt 13 gange. Formanden siden 1975 har været civiling. Carl Rise Damkjær, der har udarbejdet en af bestyrelsen vedtaget detailleret instruks og arbejdsgang for uddeling af legatet.

I mellemtiden er denne artikels forfatter, Gunnar Roland, der var en af legatnyderne afgået ved døden, og hans andel er tilgået legatet.

Nyt fra Ribe og omegn.

De første 44 HH'ere er i sommer dimitteret fra Ribe Handelsskole og Handelsgymnasium. Forstander Mogens Astrup ønskede dem tillykke med deres eksamen og opfordrede i sin tale bl.a. til, at de unge fortsat må dygtiggøre sig, udvikle sig, »så Danmark ikke bare bliver et dansk Hjerl Hede, hvor de andre kan komme og betale entré for at se os«.

Et filmhold har været i Ribe for at optage scener fra byen og fra det store internationale veteranbilleb, der startede torsdag morgen den 26. juni fra Hovedengen med kurs mod København. Optagelserne er med henblik på en senere udsendelse i TV, fortæller turistchef Heinz Lorentzen.

Ribe har haft et usædvanligt besøg af 35 dansk - argentinere, der taler dansk som

indfødte, selv om de aldrig har været i Danmark før. Turen blev ledet af en tidligere Ribeborger, Gullan Lerfeldt, hvis far Egon Thomsen drev Klubbens hotel i en År-række. Gullan Lerfeldt er nu bosat i Argentina, hvor hendes mand er præst.

Boghandler Finn Jelsberg, Termansens boghandel, har lanceret en ny platte fra Ribe. I modsætning til den tidligere Ribe-platte, der ophørte sammen med Ribe boghandel, udkommer den nye platte kun i 200 nummererede eksemplarer og er således straks et samlerobjekt. Hvis idéen slår an, vil Finn Jelsberg hver sommer præsentere en ny platte, ligeledes i et begrænset antal. Motivet på den første platte er tegnet af kunstneren Gustav Holgersen fra Varde og viser den gamle apotekergård. En smuk platte med blåt glasurmotiv på hvid glasurbaggrund og med tekst i gotisk skrift, »Ribe 1984, Den Gamle Apotekergård«.

Boghandlerparret Inger og Finn Jelsbjerg, Termansens boghandel, præsenterer i år foruden ovennævnte platte også, som noget helt nyt, dels enkelt- og dobbeltkort, dels telegrammer med pragtfulde motiver fra Ribe. Også her hedder kunstneren Gustav Holgersen. Ægteparret har selv trykt, faset og foldet de smukke kort, hvilket selvsagt har været et betragteligt stykke arbejde.

Der er i juli måned udsendt en folder fra Ribe amt til turistkontoret om regionale cykelruter i amtet. Folderen udsendes som en foreløbig udgave i to farver, men en mere færdig udgave ventes at foreligge i foråret 1985.

Der er blevet færre indbyggere i Ribe. Det viser den seneste opgørelse fra folkeeregisteret, der afslører, at der den 2. april 1984 var 18.092 indbyggere i kommunen mod 18.147 indbyggere på samme tidspunkt året før.

Som en konsekvens af det udsmykningsarbejde, der er i gang i Ribe Domkirke, vil der måske ske en ændring af alterpartiet. Udsmykningen udføres som bekendt af Carl Henning Pedersen, som foreløbig er færdig med første etape, nemlig selve kalkmaleriet, som årets studenter og studenterjubilare havde rig mulighed for at studere nærmere, da translokationen på grund af vejrgudernes spil i år var henlagt til domkriken. Carl Henning Pedersen er nu i gang med at fremstille de syv glasmosaikker i italienske ravnastifter, der senere skal opsættes i kirken.

Ciborium, overbygningen ved alteret, står ikke godt til det nydekorerede kor, hvorfor Det Sær lige Kirkesyn har erklæret sig villig til at overveje en ændring af hele alterpartiet. Medlemmer af Ribe domsogns menighedsråd har været på studietur i udlandet for at hente inspiration, og Carl Henning Pedersen selv har fremsat forslag, som efter hans mening vil være i bedre overensstemmelse med decorationen. Han forstiller sig et langt, forholdsvis lavt bord med et klart kristent symbol, et kors.

Det er arkitekt og arkæolog Søren Godtfred Pedersen, Aarhus, der står for restaureringen og indretningen.

Den hidtidige udstilling i Hans Tausens Hus fra Ribe middelalder er flyttet til Quedens Gård.

Ribe Bådcenter har udgivet et helt nyt kort over Vadehavet, og det er det eneste specialkort over området, hvor sandbanker, fredningszoner og afmærkninger er medtaget.

Kortet er lavet af Bjarne Kidholm efter tilladelse fra Farvandsdirektoratet og Geodætisk Institut.

I et forsøg på at trække flere storke til Ribe har slotsbankeudvalget under Ribe turistforening sørget for, at der i år er blevet sat frøer ud i området ved Riberhus Slotsbanke. Ribe har i år, som de foregående år, haft et enkelt storkepar, som på behørig vis har udvidet familien i reden på det gamle rådhus med 3 unger.

Der bliver i det hele taget gjort meget for storkeplejen i Ribe. Hvert forår sættes alle byens storkeheder i fineste stand af storkeeksperten Hans Skov fra Vejen. Det er også Hans Skov, der sørger for ringmærkning af storkeunder overalt i Jylland og på Fyn, hvor storke endnu findes.

Man er nu færdig med den udvendige istandsættelse af Hans Tausens Hus i Ribe, og man er desuden langt fremme med den indvendige istandsættelse af den smukke bygning i Skolegade.

Tanken er, at der på førtesalen skal indrettes museum for de ca. 60.000 genstande, der for en del år siden blev fundet fra Ribes vikingetid i forbindelse med udgravingerne i Dommergårdens have samt i Museums haven. I stueetagen er det meningen, at arrangerer udstilling af resultaterne fra det bebyggelseshistoriske projekt i Ribe.



Personalia

Ripenser-Samfundets elskelige og utrættelige formand og redaktør lektor Anton Karkov (st. 1925) blev i april i år ramt af en hjerneblødning. Hospitalsophold og efterfølgende genoptræning har bevirket, at dette nummer af Ripenser-Bladet har været lagt i hænderne på de øvrige medlemmer af redaktionsudvalget. Bestyrelsen og foreningens medlemmer glæder sig til, at den gamle redacteur igen står ved roret.

Formandens hustru, pensioneret overlærer fru Ruth Karkov fyldte torsdag den 30. august 70 år. Dagen fejredes i hjemmet på Carolinevej 6, Hellerup sammen med ægtefælle Anton Karkov, der netop er hjemskrevet, og parrets 6 børn og svigerbørn samt 14 børnebørn.

Tillykke!

Foreningens bestyrelse skal her benytte lejligheden til at sige fru Karkov tak for hendes helt usædvanlige gæstfrihed over for foreningen. Som en selvfølge åbner fru Karkov sit hjem hver eneste gang, der har været kaldt til bestyrelsesmøde og generalforsamling. Og hver eneste gang har vi hengivet os til hendes dejlige kaffebord med hjemmebagte kager og lunet os i hendes moderlige omsopr.

Tidligere boghandler og biografdirektør K. Heide Andersen fyldte 75 år den 28. juni.

K. Heide Andersen, drev i mange år den nuværende Bentzons boghandel i Ribe. Senere overtog han ledelsen af Ribe Bio. Desuden var K. Heide Andersen i mange år medlem af Ribe Politikorps, som han forlod i marts 1981 efter i 19 år at have virket som løjtnant og myndig leder af det gamle korps.

Kirsten Agerbæk, gift med læge Peder Agerbæk (st. 1945), Sortebrødregade, Ribe har fået antaget sin doktordisputats om kunsthistorikeren N.L. Høyn ved Københavns Universitet. Kirsten Agerbæks disputats handler ikke om, hvad N.L. Høyn, der levede 1798 - 1817, mente om kunsten, men om, hvorfor han mente det.

Ekspeditionssekretær Knud E. Poulsen fyldte den 30. juni 70 år. Knud E. Poulsen var ansat som toldassistent ved Københavns Toldbod, indtil han som 45-årig i 1949 blev cand. jur. og opnåede ansættelse i forsvarsministeriet. Syv år senere avancerede han til ekspeditionssekretær.

Skoleinspektør Erik Nørregaard er død, 68 år. Erik Nørregaard, der stammede fra Ribe, arbejdede som lærer i Rødovre, indtil han i 1951 kom til Baring skole. Her var han leder i en lang årrække, men trak sig for kort tid siden tilbage på grund af sygdom. Erik Nørregaard var tillige kirkesanger i Asperup og bibliotekar i Baring.

Læge Hans Hartvig Ravn (st. 1924), Jels pr. Røddig fyldte 80 år den 15. august. Han blev læge i 1931 og havde derefter stillinger på Tranebjerg sygehus og amtssygehuset i Gram. I 1935 nedsatte han sig som praktiserende læge i Jels og drev sin praksis i over 40 år. Den er nu overtaget af en søn, som driver den i forbindelse med et lægehuse. Hans Hartvig Ravn deltog i årets translokation som en særdeles festlig og farverig 60-års jubilær.

Direktør, cand. polit. Einar Balslev (st. 1933) fyldte den 21. august 70 år. Einar Balslev er præstesøn fra Seem, og han gjorde efter nogle år i erhvervslivet og som sekretær i Grosserer-Societetet sin karriere i Den Danske Presses Fællesindkøbs Forening. Han begyndte som direktionssekretær i 1956, blev vicedirektør i 1960 og administrerende direktør i 1965, indtil han i 1982 blev pensioneret.

Cand. pharm. Thorkild Nissen (st. 1956) har den 25. november 1983 fået Kgl. bevilgning til at drive Vestborg apotek, Lolland. Overtagelsen sker den 1. juni 1984.

Nye adresser.

- S.33 Pens. Overlærer Ingrid Rydahl Larsen, Møllehegnet 33, 1., 3630 Jægerspris
- R.34 Antikvar Olav Nørregaard, Hyldegårdsvej 31B, st.h., 2920 Charlottenlund
- S.39 Dyrslæge Viggo Jespen Dall, Morbærvej 13, 6600 Vejen
- R.43 Else Havemose, Mellemdammen 19, 6760 Ribe
- R.50 Bodil Nørgaard (Jepsen), Rammelhøj 21, Jels, 6630 Rødding
- S.52 Sekretariatschef Hans Jørgen Jørgensen, Engdraget 57, 5270 Odense N
- R.52 Kontorassistent Ruth Hansen, Kallehavevej 43, 8900 Randers
- S.56 Apoteker Thorkild Nissen, Birkevej 5, 4920 Sølsted
- S.58 Olav Fink, Corneliusstrasse 21, D-8000 München 5
- R.58 Kontorassistent Ester Stenderup Olsen, Haderslevvej 51, 1. 6000 Kolding
- S.60 Advokat Christen Christensen, Engparken 8, 6580 Vamdrup
- R.62 Lærer Vibeke Cecilie Kopeck, Kornvang 25, 6520 Toftlund
- S.64 Læge Allan Brockhattingen, Lazarettgatan 61B, S-97220 Gallivare
- Lærer Jette Simonsen, Avnbølgårdsvej 3, Avnbøl, 6400 Sønderborg
- S.68 Adjunkt Kirsten Heide, Tranevænget 6, 9500 Hobro
Cand.mag. Peter Michael Lauritzen, Henrik Rungsvvej 6, 9900 Frederikshavn
Cand.jur. Herluf Petersen, Stellavej 29, 5210 Odense NV
- R.69 Kontorassistent Dorthe Dahlgren, Sorsigvej 15, 6760 Ribe
- S.71 Jette M. Lund, Bistruphøj 6, 1.th., 4000 Roskilde
Civilingeniør Bjarne Sørensen, Herluf Trollesvej 253, 5220 Odense SØ
- R.72 Flyvepl. leder Nils La Cour Andersen, Uglbjergvej 14, Dejbjerg, 6940 Lem
- S.73 Sygeplejerske Dorthe Kahr Raae, Ingemannsvej 22, 1964 Kbh. V
- S.74 Stud.mag. Tove Knudsen, Gothersgade 177, 1.th., 1123 Kbh. K
Karen D. Sørensen, Lunddalvej 10, Erritsø, 7000 Fredericia
- S.75 Dagmar Nyboe Rasmussen, Beberbanen 19, 7800 Skive
- S.76 Civiling. Bent Feddersen, Ellesletten 120, 2950 Vedbæk
HH-stud. Bjarne Jensen, Peter Fabersgade 5, 3.th., 2200 Kbh. N
Bibl.stud. Susanne Jensen, Holmevej 3, 6760 Ribe
Ejvind Nielsen, Valby Langgade 73, 4.th., 2500 Valby
Journalist Per Schultz-Knudsen, Slåenvej 50, Taulov, 7000 Fredericia
Stud.scient. Jørgen P. Steffensen, Gothersgade 156, 4., 1123 Kbh. K
Sygeplejerske Kirsten Thyssen, Tylstrupvej 92, 9320 Hjallerup
- S.77 Sygeplejerske Lisa Falk, Bannervej 19, 5690 Tommerup
Lars Reno Jakobsen, 523 Ovington Avenue, Brooklyn, Bayridge 11209
New York, USA
- S.78 Bankass. Karen Lisbeth Finnemann, Silkeborgvej 60, st.th., 8000 Arhus C
Sygeplejeelev Susanne Nielsen, Funktionærboligen, Slotsvej 19, 1., 6510 Gram
Erik Bang Mortensen, Spangsbjerg Kirkevej 33, 1., 6700 Esbjerg
Merete Sandholdt, Fosgården 12, 2620 Albertslund
Jan Martin Sørensen, Sylviavej 22, 2.tv., 2500 Valby
- S.79 Teknikuming. Hans Pahuus Holst, Turkisvej 7, 5200 Odense C
- S.80 Anne-Hilda Eilrich, Drosselvænget 15, 6710 Esbjerg V
Britta Hesselbjerg Juel, Rådmandsgade 40 B, 1.th., 2200 Kbh. N
Eskild Stauning Hansen, Skovbjergvej 5, 6520 Toftlund
Helle Chr. Larsen, Engvej 4, 6760 Ribe
- S.81 Birte Bertelsen, Kirkegade 18, 6740 Bramming
Solvej Mohr, Holmbladsgade 73, 4.tv., 2300 Kbh. S
Kirsten Marie Laursen, Vesterfælledvej 36, 7800 Skive
Preben Husted, Guldbergsgade 26 B, 8600 Silkeborg
Susanne Uldall Juhl, Thorsgade 77, 4N, 2200 Kbh. N
Niels Ole Brunsgaard, Horsensgade 11, 2.tv., 2100 Kbh. Ø
Helle Storegaard, Rævehøjvej 36, vær. 202, 2800 Lyngby
Irene Sandholdt, Olufsvvej 6B, 2100 Kbh. Ø
- S.83 Jette Schultz, Fællesmarksvej 7, 6683 Føvling
Pia Sørensen, Kr. Herskindsvej 6, 8410 Rønde
Ellen Margrethe Dahl, Sct. Laurentiigade 4, 6760 Ribe

- S.84 Torben Bramming, Hans Jacobsvej 6, 6760 Ribe
 Nikolaj Hansen, Gravsgade 45, 6760 Ribe
 Conny Bau Backmann, Kirkebjergvej 11, 6541 Bevtoft
 Lene Christiansen, Skyttevej 33, L.3, 6760 Ribe
 Vibeke Donark-Jensen, Fyrparken 316, 6710 Esbjerg V
 Henrik Holstein Schmidt, Rønnebærparken 186, 6760 Ribe
 Eike Studsgaard, Nederdammen, 21, 6760 Ribe
 Niels Peder Hansen, Lundgårdsvej 37, 6760 Ribe
 Turi Pedersen, Foldingbrovej 27, Bobøl, 6650 Brørup
 Ulla K. Hovgaard Wolf, Ribevej 5, 6740 Bramming
 Gitte Kloppenborg, Nederdammen 21, 6760 Ribe
 Carina Beate Madsen, Hømvej 1, Høm, 6760 Ribe
 Claus Skytt Pedersen, Ørstedsvvej 21, 6760 Ribe
 Anette Skov, Nederdammen 27, 6760 Ribe
 Trine Weje, Skolegade 33, 6780 Skærbæk

Nye medlemmer.

- S.25 Baron Niels Sandberg Stouge, Rosenvængets Hovedvej 26, 2100 Kbh. Ø
 S.29 Cand.pharm. Halvor Frederiksen, Plantagevej 4, 3460 Birkerød
 r.29 Arkitekt MAA Frede Juel Lauridsen, Lillevangvej 15, 4200 Slagelse
 S.40 Provst Andreas Olesen, Tjæreby, 4230 Skælskør
 S.44 Overlærer Mary Thøgersen (Hansen), Momosevej 4, 3450 Allerød
 R.44 Ruth Sigshøj Jepsen, (Hansen), Haderslevvej 47, 6760 Ribe
 S.49 Direktør Ove Asboe Jørgensen, Balskov, 8410 Rønede
 S.54 Sognepræst Oscar Filtenborg, St. Andst, 6600 Vejen
 R.56 Børnehaveklasseleder Birthe Langhorn Frederiksen (Hansen),
 Petersgårdsvej 2, Nødebo, 3480 Fredensborg
 S.59 Finn Bjerrum, Dagmarsgade 28, L.63, 2200 Kbh. N
 Overlærer Marie Rybeg, Chr.Bergsvej 12, 7330 Brande
 R.59 Tæppehandler Jørgen Andersen, Granlunden 12, 6705 Esbjerg Ø
 Adjunkt Niels Jørgen Heide Petersen, Lustrup, 6760 Ribe
 Teknisk Assistent Helge Tobiassen, Syrenvej 52, 6500 Vejens
 S.69 Afdelingschef Jørn Dam, Sognevej 3, Himmelev, 4000 Roskilde
 Lene Fogtmann, Druevej 14, 3650 Ølstykke
 Tove Tranberg-Hansen, Tjurgården 114, 2670 Greve Strand
 S.80 Jesper Voetmann, Falstersgade 33B, st.th., 8000 Århus C

OBS

Forkerte adresser.

Desværre kommer alt for mange blade retur på grund af forkerte adresser.
 Husk straks at melde adresseændring til sekretæren:
 Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted.
 Skriv samtidig venligst evt. ændring af titel og tlf.nr. af hensyn til jubilarservice.

OBS

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind-og udmeldelser kontaktes sekretæren, overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, tlf. 02 - 29 14 43. Adresseændringer kan IKKE meddeles på girokortet, man må meddeles sekretæren direkte.

Husk at opgive årgang og evt. telefonnummer.

Vedr. bladets indhold og bidrag til bladet kontaktes redaktøren eller et medlem af redaktionsudvalget. Bidrag er MEGET VELKOMNE. Sidste frist for bidrag til næste nummer er 1. december 1985. Ansvarshavende redaktør: lektor Anton Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup, tlf. 01 - 62 86 38.



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.

BOSTON

TØJEKSPERTEN

v/ C. C. Toft

6760 Ribe

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Støckens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 15
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bekendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL
Mellemdammen 17
6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Præstegade . Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 · Telegram-adr.: Ribegoda Danmark · Telex 50560 · Tlf. (05) 42 02 55 · Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

Januar 1985

Nr. 7



Katedralskolens lærerkollegium, okt. 1935
Se side 203-204

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (051) 42 32 32
Søndersportsgade 3 • Telefon (051) 42 00 75
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Bøllingelund 11 • 6799 Ribe • Telefon (05) 42 06 08
FRIKØB • VAREKØB • BØLLINGELUND

Man mødes henne om hjørnet
nede i



**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 DK 6760 RIBE
TELF. 05 42 01 90 GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasbo

Ydermøllen • Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-420226



Formulasystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

RIPENSER-SAMFUNDET



Generalforsamling.

Tirsdag den 26. febr. 1985 kl. 19:30 på Carolinevej 6

Carolinevej ligger ved Hellerup takstgrænse med stoppesteder for buslinierne 1, 27 og 165 og 5 min. gang til 21's endestation.

D A G S O R D E N :

- a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfondet til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og foreslag til medlemskontingent.
- c. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag må være bestyrelsen i hænde inden 1. februar.
- d. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant for bestyrelsen.
- e. Valg af 2 revisorer og een revisorsuppleant.
- f. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret på kaffebord med hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. Min kone og jeg er parate til at modtage mange gæster - også medlemmernes partnere er velkomne -, men man bedes af hensyn til pladsdispositionerne melde sig inden 19. febr. på tlf. 01 - 628638 eller skriftligt til: A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup.

Med venlig hilsen
Formanden.

Erindringsbrudstykker fra Ribe.

1927 - 44.

Af Erik Lund.

Nedenstående greb i hukommelsen er blevet til på redaktionens opfordring til at skrive lidt om de år, jeg tilbragte i Ribe som adjunkt ved Kate-dralskolen. Erindringerne er nedskrevet på trods af nogen betænkelighed, da jeg hverken har dagbøger eller andre optegnelser at støtte mig til, men naturligvis har jeg nogle dokumenter og skolens årsskrifter.

Jeg så Ribe for første gang i september 1927. Jeg var blevet færdig med mine universitetsstudier i forsommeren og begyndte straks at se mig om efter et embede, skønt jeg endnu manglede den obligatoriske prøve i teoretisk pædagogik og skolehygiejne. Efter et par forgæves forsøg så jeg et opslag om en adjunktstilling ved Ribe Kate-dralskole med historie og sprog. Og da det var givet, at man efter indsendt ansøgning måtte præsentere sig for skolens rektor, hvis man skulle gøre sig noget håb om at komme i betragtning, tog jeg 12. september 1927 toget til Ribe, aflagde besøg på rektors kontor og blev meget venligt modtaget af rektor Willumsen. Byen så jeg kun lidt til, da jeg samme eftermiddag tog tilbage til København. 26. oktober fik jeg brev om, at ministeriet havde ansat mig som timelærer fra 1. november med den tilføjelse, at jeg kunne forvente konstitution som adjunkt, når jeg havde bestået de teoretiske prøver (som var skriftlige og kunne aflægges i Ribe). Mange år senere fortalte rektor mig, at jeg havde haft en særdeles formående fortaler: med i toget til Ribe var nemlig selve undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne, dr. Højberg Christensen, hvem jeg jo som alle andre embedssøgende straks efter endt embedsksamnen havde meldt mig til, idet det var ham, der indstillede til ministeriet om alle embedsbesættelser i den højere skole; jeg fik her undervejs en længere samtale med ham og - vistnok meget åbenmundet - snakkede løs efter bedste evne; det førte

imidlertid til, at han under sit besøg hos rektor, der fandt sted umiddelbart før mit, og hvor besættelsen af stillingen naturligvis blev drøftet, skal have sagt: "Manden, De søger, sidder og venter her udenfor!"

En af de sidste dage i oktober gik turen så igen til Vestjylland. Men mit første virkelige indtryk af byen ved Ribe Å var alt andet end opmuntrende: storm, regn og den flade egn helt dækket af oversvømmelser. Jeg husker, at jeg inderligt håbede, at min tid i denne ugæstmilde udørk måtte blive kort; navnlig forekom det mig, der i 8 år havde haft mit hjem i hovedstaden, at byen lå så frygtelig afsides, hvad mine slægtninge og venner i København desværre også syntes - og for øvrigt blev ved med at synes. Ydermere var jeg foreløbig alene, idet min kone i december og januar skulle op til embedsksamnen og derfor tidligst kunne komme til Ribe med vores halvandetårige søn i slutningen af januar.

Jeg tog ind på Hotel Dagmar, men fik hurtigt lejet et værelse i byen på adressen H. A. Brorsonsvej 526, et fantastisk højt gadenummer, forekom det mig - selv den meget lange Jagtvej i København opviste kun godt 200 husnumre! Forklaringen viste sig jo at være den, at alle ejendomme i Ribe bar matrikelnumre, og i ripensernes mund var min bopæl "ved betjent Jensen på Kurveholmen". Betjenten og hans kone var i øvrigt yderst flinke, hvad jeg snart mærkede: jeg havde nok et vækkeur med, men da jeg alle dage er gået sent i seng og har et godt sovehjerte, var der ikke gået mange skoledage, før jeg vågnede ved, at det en morgen buldrede på min dør, og der lød en pigestemme: "Det er Gerda Hagelund. Jeg skulle spørge fra rektor, hvornår De kom?" Så påtog fru Jensen sig at vække mig. Måltiderne indtog jeg på Hotel Dagmar sammen med de to ungarke lektor A. M. Jensen og "emeriteret" lektor V. F. Bech, men om dem senere. Fra 1. februar



4. Mellem a 1932

Elevernes navne (fra venstre): Niels Villemoes, Svend Stürup, Aage Bundgaard, Niels Christensen, Hervert Pedersen, Harriet Rasmussen, Børge Skydstrup, Birte Marie Nielsen, Lorenz Thomsen, Elin Østbirk, Lise Willumsen, Ingibjörg Einarsson, Idith Callsen, Else Tornel.

fik jeg en passende lejlighed i Grøn-
negade 394 i en ejendom, der tilhørte
grosserer P. Oulaund, og fra da af hav-
de min kone og jeg virkelig vort hjem
i Ribe. Efter i december at have besva-
ret de to skriftlige opgaver (på rek-
tors kontor) modtog jeg min ansættelse
som konstitueret adjunkt fra 1. januar
1928. Året efter blev jeg fast ansat;
lønnen var 4213 kroner og 20 øre om
året; af dem skulle jeg af med 600 kr.
i årlig rente af studiegæld. 1932 flyt-
tede vi til Skt. Laurentiigade 281 t
(hos journalist K. H. Rosenstand) og
1939 til Saltgade 499 (hos købmand H.
Mogensen).

Ribe Katedralskole er en ærværdig
skole, både hvad dens alder angår - den
fyldte jo i 1945 800 år - og når man
henser til det store antal højt for-
tjente mænd, der gennem tiderne enten

har haft deres skolegang i den eller
har været knyttet til den som lærere.
Jeg skal ikke remse navne op her, men
nøjes med at henvise til den fortræf-
felige "Ribe Katedralskoles Historie",
skrevet af Bjørn Kornerup og udkommet
1947-52 i to bind og af fagfolk prist
som den ypperste i sin art. Da jeg kom
til skolen, havde den stadig og med
rette et godt navn. Vel var skolebyg-
ningerne i visse henseender ret gam-
meldags, navnlig var centralvarmesyste-
met antikveret, idet radiatorene bag
deres skærme lugtede stærkt af opvar-
met støv og især var hjemsted for ska-
rer af mus, der i timerne ofte pilede
ud over klassegulvet til stor henryk-
kelse for eleverne, som da også i al
hemmelighed fodrede dem. Der var nok
elever og også folk i byen, der hæftede
ordet "gammeldags" også på undervis-

ningen og skolens lærere, og det radikale "Sydvestjylland" skrev endog i 1944 om "Katedralskolens temmelig reaktionære Atmosfære", men efter min mening ganske med urette, om end der på skolen nu og da kunne falde ord, der tydede på akademisk hovmod - selv fra pedellen, som da denne udtalte: "Seminarieret! Ja, det er ikke for det - men vi regner det nu ikke for noget". Men en sådan holdning var dengang temmelig udbredt ved landets "latinskoler". Og sammenlignet med gymnasierne i 1980'erne var Katedralskolen i 1920'erne selvfølgelig afgjort gammeldags på mange måder. Men bedømt efter, hvad der dengang var det sædvanlige, indtog Ribe Katedralskole ubetinget en smuk plads i det højere skolevæsen, Den bød på klassisksproglig, nysproglig og matematisk-naturvidenskabelig retning samt en realklasse og dobbelte mellemskoleklasser og talte i efteråret 1927 224 elever, af hvilke 58 gik i gymnasieklasserne, Foruden rektor var der 5 lektorer (hvoraf den ældste, matematiklæreren C. Amorsen, gik af i sommeren 1928), 8 adjunker (heriblandt 1 kvinde) samt 3 "faste lærere" (2 kvinder). Bortset fra den gamle gymnastiklærer Stokholm Simonsen, der gik af i 1930, var de alle i deres bedste alder (fra 32 til 52 år), og mod deres faglige dygtighed og omhu kunne der ikke rejses berettigede indvendinger.

Selv var jeg knap 26 år, men blev venligt og ligefremt modtaget af mine fremtidige kolleger. Jeg kom hurtigt til at befinde mig vel blandt dem; flere af dem blev mine gode venner, i hvis hjem min kone og jeg gerne kom. Hvad skolearbejdet angår, måtte jeg ved min tiltræden i november 1927 springe lige ind i de fag og klasser, som min forgangner, der var blevet forflyttet til Århus, havde efterladt sig. Det var navnlig en nysproglig 3.G-klasse i tysk, som jeg skulle føre op til studentereksamen i maj/juni 1928; det gav meget arbejde, men det var unægtelig spændende, og de 11 elever på mit første studentehold er uden al tvivl dem, der nu på mine gamle dage står mest levende i min erindring blandt de utallige, jeg har haft i løbet af 44 år. Jeg måtte også overtage to mellem-skoleklasser i dansk, skønt dette fag slet ikke var mit. Men næste skoleår fik jeg klasser i mit hoved- og yndlingsfag historie og slap for dansk.

Desuden fik jeg et par mellemskoleklasser i geografi, som jeg gerne ville undervise i (jeg havde det ikke som eksamensfag), og når dertil kom klasser i mine to bifag tysk og engelsk og senere også i skrivning og tegning, kunne jeg ikke ønske mig bedre undervisningsforhold.

Tor for. Rektor A. Willumsen, der jo 1939-46 også var Ribes borgmester, var i 1927 netop fyldt 50 år. Han var en dygtig administrator med udpræget orden i sagerne, og fremfor alt var han en helt igennem reel og ordholdende mand; man kunne altid stole på ham - en yderst positiv egenskab hos en skoleleder. Intriger og krogeveje var ham helt fremmede; under et lærermøde beklagede han engang, at når han søgte ministeriet om en bevilling, fik han oftest kun det halve beløb, men da en af lærerne foreslog ham så blot at søge det dobbelte, forkastede han helt en sådan fremgangsmåde (der ellers ikke er ukendt blandt landets rektorer, hvad vel var forklaringen på ministeriets praksis). Lad så være, at han som polytekniker stod de humanistiske fag og interesser fjernt og bestemt ikke var nogen spændende taler (jeg ved, at han var ked af at skulle holde den årlige translokationstale). I sin omgang med mennesker var han af naturen venlig, men ikke sjældent ubehådig, og hans forståelse af gymnasieungdommen var temmelig begrænset, hvad der bl. a. viste sig under besættelsen; om selv de ældste elever kunne han nu og da bruge ordet "hvalpe". Men for mig vejede hans gode egenskaber tungt.

Min nærmeste faglige kollega var lektor A. M. Jensen, i 1927 51 år gammel. Hans undervisningsfag var især historie, græsk og oldtidskundskab. Han sad inde med solid faglig viden og dertil en meget omfattende litterær belæsthed, forbundet med en forbløffende hukommelse, navnlig for sin yndlingsforfatter Balzacs mange romanfigurer; men også Shakespeare var han fortrolig med, forunderligt nok på tysk; "mine engelskunds-kaber slår ikke til", forklarede han. I øvrigt var hans indstilling i det hele taget stærkt frankofil, og han tog ikke venligt imod selv den uskyldigste kritik af franske forhold. Han var ligeledes stærkt betaget af den store kunst, vel især den græske, renaissance og Frankrigs. Og så var han en lidenskabelig bogsamler der

erhvervede sig et vældigt privatbibliotek på henvend 12000 bind, deriblandt talrige dejlige kunstbøger, som han var meget øm over. Bøgerne befandt sig i et særligt værelse i hans ungkarlejlighed; de fyldte det helt, gardinerne var altid trukket for, og bøgerne stod ikke på boghylderne, men lå ned - det havde de bedst af, mente han, men desuden lå de i stabler såvel mellem som uden om reolerne; dette kunne føre til, at han nu og da måtte låne en bog, han selv ejede, fordi han ikke kunne komme frem til den hyde eller stabel, hvor hans eget eksemplar lå! Jensens historietimer fik jeg aldrig overværet, hvorfor jeg ikke har noget personligt indtryk af hans undervisning, men fra mange elever ved jeg, at de af mange grunde var glade for hans timer; det berøede især på hans indlevelse i emnet, f. eks. i personer og begivenheder eller i verdenskunsten. Når jeg aldrig bad ham om lov til at høre på en af hans timer, skyldtes det den udprægede, nærmest sygelige mistænksomhed, der plagede ham; han ville have opfattet det som spioneri og tog i øvrigt enhver uenighed som en personlig kritik. Især troede han meget let, at man lo ad ham - noget der tit gav anledning til sammenstød med kolleger og elever, dog ikke sjældent ved nærmere eftertanke fulgt af en buket blomster eller en boggave. Den ensomme mand af lagde ofte om aftenen besøg hos min kone og mig og kunne da være både underholdende og hyggelig - men ikke få gange håndte det, at han med ét rejste sig og forlod os, fordi en eller anden bemærkning havde såret ham. Som hans fagfælle i historie måtte jeg mange gange være censor hos ham ved årsprøver og studentereksamen, og så gjaldt det om at balancere: en dårlig karakter til en af hans elever blev næsten altid modtaget som en kritik af hans undervisning og fulgt af en heftig reaktion.

Var Jensen fortrolig med meget i åndslevet, så savnede han i høj grad genskab til det praktiske. I sine timer fordybede han sig som regel så indgående og længe i de emner, han særlig var optaget af, at tiden ganske løb fra ham, så han kom langt bagefter i sit stof, hvilket senere på skoleåret voldte ham frygtelige kvaler. Hans mangel på praktisk hånddelag gav sig mange pudsige udslag. En isvinter overværede

jeg en morgen på lærerværelset følgende ordskift: Jensen til rektor: "De kan tro, at jeg til morgen har haft en virkelig sølsom oplevelse. Da jeg ville toilettere mig og lukkede op for vandhanen, kom der intet vand! Men i stedet lød der en ejendommelig brusen i røret! Hvad mon det kan have været?" Rektor tørrt: "Åh, De skal se, lektor Jensen, det var bare vandrøret, der var frosset." Jensen undrende: "Tror De det? Ja måske - men sølsomt var det nu!" Engang han følte sig syg, forsøgte han at tage sin temperatur med et badermometer - med et højst negativt resultat, der skræmte ham stærkt; han gik da sporenstregs til sin kvindelige læge, den senere omtalte, humorfyldte dr. Bolvig, der straks spurgte: "Jamen, var der træ om, Jensen?" og beroligede den hypokondre stakkel.

Lektor Jensen var således ikke så lidt af en original. Men det gjaldt fuldt så meget et par andre af kollegerne. Adjunkt, cand. theol. et mag. R. P. Madsen, der i sommeren 1928 fyldte 45 år, var en af dem. Han var en lærd mand, siger dr. Kornerup i sin bog og ikke med urette: han kunne fransk, spansk, tysk, latin, græsk og hebraisk, men skam også arabisk. På en af sine mange rejser (han havde bl. a. besøgt munkene på Athos) havde han været i Ægypten og var taget den lange tur gennem hele Nildalen med toget og det i sommervarmen og på den billigste klasse mellem lutter indfødte, med hvem han havde drøftet Koranen (han udtalte "arabisk" og "Koranen" med flade a'er). Han var også velbevandret i historie og ejede selv en stor og gedigen bogsamling, ligesom han besad stor viden om bøger og var bibliotekar ved skolens gamle og fyldige bibliotek. Madsen underviste i fransk og latin og også i historie (i mellemskolen). Blandt hans mange særheder var den, at han kun lod sig klippe én gang om året; op til den dag havde han en vældig, kruset manke, oven på hvilken hans hat tronedede, og da han så blev tæt studset over hele hovedet, hvilede hatten de følgende måneder nede på ørene. Madsen lå i evig krig med ligningsmyndighederne; han opgav nemlig med pinlig nøjagtighed, hvilket beløb der var indgået til ham fra 1. januar kl. 0 til 31. december kl. 24, men da skolens regnskabsfører opgav, hvad han havde fået for året (lønnen for januar faldt sidst i december), var der al-

tid mindre uoverensstemmelser, hvorfor Madsen år efter år blev kaldt til "torskogilde", hvor han ubøjeagt fastholdt, at regnskabsføreren måtte opgive forkert.

Madsen led af tunghørighed, der tiltog til stærk døvhed, som både fagligt og disciplinært ødelagde hans undervisning. I foråret 1929 måtte rektor sende ham til specialist, og dagen efter lægebesøget gik Madsen til rektor og lod ham kort og godt vide, at han ikke mere kom på skolen. Rektor gjorde ham naturligvis opmærksom på, at sådan kunne han ikke bære sig ad - han måtte på behørig vis søge og få bevilget sin afsked. Det nægtede Madsen med den begrundelse, at når han netop havde fået lægeattest for ikke at kunne bestride sit embede, var det logisk, at han straks holdt op, og først da rektor truede ham med tjenstemandsag og afsked uden pension gav Madsen efter. Han gik da af pr. 31. juli 1929, men rektor lod ham beholde bibliotekarhvervet; senere blev han også stiftsbibliotekar (stiftsbiblioteket var på skolen), og som sådan var Madsen både omhyggelig og meget hjælpsom, om end noget inkvisitorisk over for lånerne: "Père eller fils?" spurgte han f. eks., da én ville have en bog af Alexandre Dumas. Men han nærede stor bitterhed mod rektor, som han mente havde afskåret ham fra at blive lektor. Dette "Lektorkompleks" gjorde bl. a., at han afbrød enhver forbindelse med sine gamle studiefæller, hvoraf flere var universitetsprofessorer; disse kunne efter hans skøn på ingen måde være tjent med at have noget at gøre med en "afdanket adjunkt", og da lejerens af stuelejligheden i hans villa, adjunkt Askgaard, 1942 blev lektor, opsagde Madsen øjeblikkelig lejemålet; det sømmede sig ikke, at en lektor var lejer hos én, der stod så lavt i rang. Selv havde jeg - med udgangspunkt i fælles interesse for bøger og for, som Madsen sagde, "lærde sager" - et godt forhold til ham; men han ville aldrig sidde ned, når vi talte sammen, heller ikke i mit hjem. Da jeg blev rektor, kneb det; jeg sendte ham nogle år efter en af mine bøger, men fik den omgående tilbage med "modtagelse nægtet"; det skyldtes dog nok delvis, at jeg uden på pakken ubetænksomt havde skrevet "adjunkt", for da jeg på ny sendte den til ham med dedi-

kation til "bibliotekar, cand. theol. & mag. R. P. Madsen", beholdt han den dog.

I de første fire år havde jeg en tredie, særpræget kollega i adjunkt V. Lauritzen; han var magister i tysk, som jo også var et af mine fag. Hans undervisning var nok solid, men på flere måder ejendommelig. Jeg var ofte censor hos ham ved årsprøverne og kunne da opleve, at han f. eks. spurgte den, der var oppe, og som rigtigt havde sagt, at en verbal form var en konjunktiv: "Ja men hvad er det for en konjunktiv?" og på eksaminandens svar: "62" kort og godt sagde: "Rigtigt!" Så måtte censor selv finde ud af, om tallet var nummeret på den paragraf i Kapers tyske grammatik, der omhandlede denne konjunktiv! Og på spørgsmålet om, hvor et citat var fra, godkendte Lauritzen svaret "Schiller nr. 8", og censor måtte så selv tælle sig frem til "Wilhelm Tell". Let var det ikke at være censor hos ham, man stod tit over for det uventede. Engang ankede jeg over, at en eksaminand læste en tysk tekst sjuksket op, uden at Lauritzen rettede ham; så udrød Lauritzen: "Læs om igen! Censor vil ha' musik på!" Værre var det, at han undertiden førte en grov mund, som da han til en gymnasieelev sagde: "Du er sågu en lige så stor klokker som din far!" Faderen, der var kordegn, klagede, og det kostede Lauritzen en rektoral røffel og en undskyldning. Helt galt gik det, da rektor pålagde ham ikke at lade matematikerne skrive tyske stile (det skulle de nemlig ikke); i den første tysktid derefter sagde Lauritzen til klassen: "Rektor har desværre forbudt, at I må skrive tyske stile. Men hvad forstår den polyteknikersnude sig på det?" Da måtte han underskrive en erklæring om, at gentagelsestilfælde ville betyde afskedigelse, og erklæringen blev lagt i rektors skrivebordskuffe. Det var i øvrigt mit indtryk, at eleverne var så vant til Lauritzens drastigheder, at de som regel ikke lod sig gå på af dem, og i grunden fandt han godmodig. Engang ved en årsprøve i en mellemskoleklasse overværede biskop Westergaard, der var en af skolens eforer, en eksamination, hvor eksaminanden klarede sig dårligt; da der skulle censureres, var tilhørerne og også biskoppen på vej ud af lokalet, da Lauritzen råbte: "Hov biskop, De kan godt blive herinde og be'

for hans sjæl!" Biskoppen lod, som om han ikke hørte det. Det var intet und-er, at Lauritzens aktier ikke stod højt hos rektor. Men skæbnen ville, at han var en gammel studiekammerat af under-visningsinspektør Højberg Christensen, der havde lidt ondt af sin "gamle ven" på grund af dennes drøje kår i studie-årene. Under et besøg af undervisnings-inspektøren på skolen i oktober 1928 oplevede vi i et frikvarter at se Høj-berg Christensen og Lauritzen vandre frem og tilbage i skolegården arm i arm for så senere på dagen på lærervæl-relset at høre først Lauritzen og bagefter rektor forsikre, at hver især u-misforståeligt havde ladet undervis-ningsinspektøren vide, hvordan den and-en var! I august 1931 døde imidlertid Lauritzen pludselig i Hamburg af et hjerteslag, da han var undervejs hjem fra et besøg i Italien. Han blev 56 år.

En af skolens forhenværende lærere, "lector emeritus" V. F. Bech, der var gået af 1922, lærte jeg også at kende - et interessant og udbytterigt bekendt-skab. I "Ribe Katedralskoles Historie" giver Kornerup en smuk og træffende karakteristik af denne samvittigheds-fulde og kyndige mand, der var en yp-perlig latinere; han digtede epigrammer på latin og oversatte de tre første sange af Lucretius' store naturfiloso-fiske digt "Om naturen", ganske vist til et dansk, der er stærkt præget af latinsk sætningsbygning. Kornerup kalder ham også "egenartet" og "en stor Original", hvad han unægtelig også var. F. eks. havde han i sin tid tiltalt også de yngste elever med "De". Hans filo-log-præcision fik jeg bl. a. at mærke en dag, jeg kom cyklende gennem Sønd-erportsgade og her mødte den gående Bech; han gjorde tegn til at ville tale med mig, hvorfor jeg sprang af cyklen, og det kom til følgende replikskifte: Bech: "Har De noget imod, at jeg be-holder de af Dem lånte bøger endnu nogle dage?" Jeg: "Jo det kan De da ud-mærket, lektor Bech". Bech: "Undskyld, adjunkt Lund, men De hørte vist ikke rigtigt mine ord. Jeg spurgte, om De har noget imod, at jeg beholder de lån-te bøger endnu nogle dage". Jeg: "Nåh-nåh - det har jeg sandelig ikke". Hans absolutte overholdelse af gældende be-stemmelser blev min kone og jeg udsat for engang, da vi af ham var inviteret på en cykeltur til den plantage, han ejede nord for byen (han var også en

fremragende kender af nåletræer). Da vi hen imod aften cyklede tilbage mod by-en og var et par km fra den, så Bech på sit ur og sagde: "Jeg ser, at det er på det tidspunkt, at cykellygten skal tæn-des, og da vi ikke er forsynede med lygter, må vi stå af og trække vore cykler" - hvorefter vi alle tre trask-ede ind til Ribe, mens den ene cyklist efter den anden uden lygte frejdigt kørte uden om os. Bechs hensynsløse sandfærdighed oplevede jeg bl. a. et eksempel på i min allerførste tid i Ribe, da Jensen, han og jeg som omtalt spiste sammen på Hotel Dagmar. Jensen havde et par dage været utilpas og mente, at han nok havde gulsot, og da han ikke følte sig sikker på, at lægen sagde ham sandheden, havde Bech tilbudt at slå "gulsot" op i sit tyske konver-sationsleksikon og oplyse, hvad der stod dér. Nu sad han ved bordet og af-ventede Bechs komme. Døren gik op, og Bech var knap kommet ind, før Jensen i største spænding for op fra sofaen: "Nå, hvad stod der så, hr. Bech?" hvor-til Bech uforstyrreligt svarede: "Jo, der stod, at sygdommen ikke er absolut dødelig". Og stakkels Jensen sank sam-men i sofaen, nærmest askegrå i ansigt-et. Bech var heller ingen ven af let-sindig omgang med tal; Catulus berømte vers til Lesbia om tusinde og åtter tusinde kys kommenterede han tørt med "Tusinde kys! Det er mange!" I øvrigt udtalte han ordet "kys", som om det rimede på "tys". Bech døde 1936, 74 år gammel.

En person på Katedralskolen, der - på anden vis - også var noget for sig, var pedel Jens Chr. Nielsen, der gik af 1937 efter at have haft denne stilling siden 1900; han var fulgt efter sin fader, der var pedel i 36 år - intet under, at han følte sig stærkt forbund-et med skolen (jævnfør ovenfor). Han var meget skattet af mange elever, navnlig dog af de forhenværende, der besøgte ham i stort tal; da han fyldte 70, forærede gamle elever ham en kasse cigarer med hans eget navn på mavebæl-tet. Adskillige af lærerne yndede ham ikke, og hans selvbevidsthed var mar-kant. Da rektor Willumsen kom til Ribe 1920, spurgte han en dag pedellen, om ikke denne kunne anbefale ham en skrædder i byen. "Nej, det kan jeg ikke", lød svaret, "jeg får altid selv syet hos Brødrene Andersen i Køben-havn!" Navnlig var lektor Bech ham ik-

ke venligt sindet. Der lød nemlig nu og da et kraftigt smæld i skolens anti-kverede varmeanlæg, og Bech var overbevist om, at det var pedellen, der nede i kælderen frembragte det for at genere hans undervisning - noget, rektor forgæves søgte at forklare ham, var ganske ubegrundet. Men da smældet en skønne dag på ny lod sig høre, og Bech atter øjeblikkelig kom med sin påstand, besluttede rektor at tage tyren ved hornene: "Vi går straks ned i kælderen, lektor Bech, er det pedellen, må han jo være der nu". Som sagt, så gjort - de to herrer gik derned, men der var jo ikke en sjæl. Til rektors ord: "Kan De så se, lektor Bech, at det ikke var ham?" mente logikeren Bech dog kun at kunne konstatere: "Jeg kan kun se, at det ikke er pedellen denne gang!"

Som årene gik, blev min følelse af at befinde mig vel både på skolen og i byen bestemt ikke mindre. Til - og delvis i stedet for - de ældre kolleger kom der hurtigt et antal udmærkede og flinke yngre. Da jeg 1944 forlod skolen, var der foruden rektor 8 lektorer (hvoraf 1 kvinde), 7 adjunkter (deraf 2 kvinder), 2 timelærere og 1 gymnastiklærerinde, og skolens elevtal var vokset til 307, af hvilke 88 gik i gymnasieklasserne. Vi lærere havde det fornøjeligt indbyrdes. Når jeg nu ser tilbage på disse knap 17 år med ublandet glæde, skyldes det dog fuldt så meget min stadige fornøjelse ved at undervise. Skolens elever var naturligvis langt fra alle lige flinke eller flittige, men de viste sig så godt som alle nemme, omgængelige og tiltalende at have med at gøre, og det gjaldt både de mindre i mellemskolen og de større i gymnasiet. Navnlig med de sidste kom det i mine timer ofte til livlige diskussioner om mange forskellige emner, større eller mindre; det var nok især tilfældet i årene efter 1933, hvor jeg gjorde mit bedste for utvetydigt at gøre dem klart, hvilket barbari Hitler og nazismen stod for. Men også de årlige udflugter med gymnasiasterne til historiske steder over hele Jylland fra Viborg til Danevirke (f. eks. en vellykket tur i 1943 ad hele Hærvejen) og rundt på Fyn bød på interessante og muntre oplevelser, selv om vilkårene dengang var, at jeg, der havde forberedt og tilrettelagt turen og ledede den de fulde to dage, ikke blot intet honorar fik, men også betalte det samme

for turen som eleverne - hvad jeg ikke fandt det mindste underligt. På disse ture havde vi altid en kvindelig kollega med, som regel den afholdte adjunkt Emmy Willemoës, og ofte deltog også adjunkt K. Krebs, der desuden var god til at underholde hele bussen med skrappe spøgelseshistorier, når vi sent på aftenen den anden dag var på hjemvejen. Skoleballerne med skolekomedien (de fleste gange i adjunkt H. A. Johansens fortrinlige instruktion) var også muntre oplevelser - måske mindst for lærerkonerne, der på dagen mødte om morgenen og i rektors spisestue så stod og smurte smørrebrød til langt ud på eftermiddagen, så det var sin sag for dem at skulle holde til aftenens anstrengelser. Et fornøjeligt minde er fra 1931, hvor det det år var lærerne, der som skolekomedie spillede Molières "Frøentimmeskolen" med ægteparet Johansen i hovedrollerne; jeg var selv med og lagde tydeligt for dagen, at mine evner som skuespiller bestemt ikke var fremtrædende; i en af scenerne glemte jeg at lægge brillerne! En anden minderig oplevelse var sommerferierejsen 1934 under veloplagt førerskab af lektor Tage Nørregård; den gik til Värmland (hvor vi på Mårbacka hilste på Selma Lagerlöf) og til Eidsvoll. Nørregård var en af de kolleger, jeg lige fra mine første dage på skolen satte højest; han var til enhver tid parat til hjælp, levende og alt andet end småtskåren, tværtimod en grand-seigneur helt igennem. Ved hans 25 års jubilæum 1935 fejrede kollegerne ham ved en smuk fest på Hotel Dagmar. Det var et sørgeligt tab for alle, da han blev ramt af kræft og døde sent på efteråret 1937, kun 55 år gammel.

Det var nu ikke alene min skoletilværelse, mit velbefindende i Ribe blev bedre på. Også byen blev min kone og jeg mere og mere glade for. Det er jo uden videre klart, at Ribe ikke kunne undgå at tale til en historiker, og efterhånden lærte jeg den ganske godt at kende. Foruden i første række af Jacob Helms' og J. F. Kinchs storværker (og fortsættelsen af sidstnævnte) fik jeg navnlig den bedst mulige vejledning af en solid kender, den gamle byarkivar C. N. Termansen, der fik mig ind i styrelsen af Den Antikvariske Samling; her havde Termansen indført den gode skik, at der ved møderne blev trakteret med kaffepunch og goderåd. Jeg tilbragte

Bageste række: Adjunkt E. Lund, timelærer Aa. Sandfeld, lektor L. Blendstrup, timelærer O. Heide Petersen, lektor J. Maltbæk.

Midterste række: Lektor frk. L. Mortensen, adjunkt K. Krebs, adjunkt E. Askgaard, timelærer Aa. Schiøttz-Christensen, adjunkt H. Jørgensen, adjunkt H. A. Johansen.

Forreste række: Adjunkt frk. E. Willerøes, rektor Aa. Willumsen, lærerinde frk. E. Munck, lektor T. Nørregård, lektor A. M. Jensen. Aug./sept. 1935.

Mandø.

Stormflodshavet som har truet øen tit med undergang får den ingensinde kuert thi den gror sig stærk og lang. Tidevandet - ebbe flod hvisler feit ved øens fod ret som vind i sivet. Storm og stille, sol og regn skreves her som varselstegn over selve livet.

RAV, Mandø-Samfundet 1937.

Langt derude, hvor Koresand og Mandø - flak glimter over Vadehavet, ligger Mandø, den mindste af Vadehavets øer, omsluttet og formdannet af det evigt pulserende tidevand. Flod og ebbe har sin egen præcise rytme med en periode på ca. 6 1/4 time og en vandstandsfor- skel på ca. 150 cm.

For at komme til øen må man benytte Ebbevej, der ikke er nogen rigtig vej, for den kan kun befares to gange i døgnnet, når havet har trukket sig tilbage. Strækningen er på 5-6 km. og kan tilbagelægges til fods, på cykel eller i egen bil. Men saltvandet tærer, og flod narrer, så de fleste foretrækker at gøre turen over de våde, blinkende vader med "havbussen", der har sin faste daglige rute fra V. Vedsted - nøje afpasset efter det altid skiftende tidevand. Hvad der i begyndelsen syntes at være en næsten usynlig grøn stribe i horisonten vokser og bliver til et højt dige, som "havbussen" med knusende ro kravler både op og nedad, og vel inde i det inddigede bagland ser man endelig den lille, beskedne Mandø by på øens højeste del, men alligevel har stormfloder i tidens løb trængt ind i husene, "så at spytbakker og træsko sejlede rundt i stuerne".

Mandø var krongods, indtil Mandøboerne ved en auktion i 1741 købte den. Den Store Nordiske Krig havde bragt kongen i pengevanskeligheder, og det var grunden til, at man begyndte at sælge ud af krongodset. Samme dag købte fan- nikerne Fanø, som også var blevet sat til salg, men den var meget dyrere.



Mandø kostede 864 rigsdaler, Fanø 6524 rigsdaler. Desuden fulgte strand- og jagttretighederne med. Iflg. Erik Menveds kongelige brev af 1292 tilhørte forstrandsretten borgerne i Ribe, og ingen andre måtte udskeibe eller udføre gods fra området uden tilladelse fra borgmester og råd i Ribe. Disse privilegier ophævedes i 1685. Intet tyder på, at Mandøboernes ændrede status fra fastebønder til selvejere kom til at

betyde noget særligt for øens skibsfart. Mandø blev aldrig, som Fanø og Rømø, hjemsted for de store skibe. Derimod gik det bedre med landbruget og fiskeriet. R. Broby Johansen har i sin lille, poetiske bog om livet på Mandø (Melbyhus 1983) beskrevet forholdene sådan: "Jeg fik stukket en rive i hånden, hvis tænder er flade tråspåner. Den har været til at rive fårelort sammen med - til brændsel på den træløse ø. Kokasserne blev der stukket en pind i med ejermærke, så de, når de var tørre, kunne havne i det rette brændselsskur. Indtil for et halvt århundrede siden var alle sømand og fiskere, og jordbruget helt overladt til kvinderne. Fiskeriet har givet noget, da der var ordentligt vand om øen. Nu fanges kun lidt fladfisk - baksquid. Og så fangede de søfugle i net, tusindvis af ryler og knortegæs og edderfugle, men nu sættes de gamle fuglenet ikke op mere. Derimod er sælfangsten ny. På Koresand kan sælterne ligge i hundredevis, og ungerne er så dumme, at man kan lokke dem til sig ved at ligge på sandet og klynke....".

Med hensyn til folketallet er det gået op og ned. Det nøjagtige antal har man først i 1692, hvor man med sikkerhed ved, at der boede 14 familier på øen, ca. 80 personer. I 1800 ca. 200 personer, i 1955 178 personer. Derefter har befolkningstallet været støt dalende til ca. 110 i dag.

Mandø har engang været større end nu, men den har også været mindre. Det viser et kort fra 1695. Dengang var Mandø delt i to øer. Gammel Mandø og Ny Mandø, men Store Rende, som delte de to øer, sandede efterhånden til, og Mandø blev igen til en ø. I 1937 blev hele Mandø inddiget som et værn mod stormfloder og oversvømmelser, som kan udløses af lavtryk og vestenstorm. Ved vestenstorm presses nemlig store vandmængder fra Atlanterhavet ind i Vesterhavet, hvis vandmasser igen presses ind mod kysten, hvor vandspejlet kan blive indtil flere meter højere end normalt. Stormfloder betyder katastrofe, men det betyder også landdannelse i Vadehavet. Strøm og brænding fragter store sandmængder ind mod kysterne, og en enkelt dags stormflod kan betyde lige så store aflejringer, som tidevandet bidrager med gennem et helt års roligt vejr. Stormfloden, den store

nedbryder og den store opbygger. For alle øboere i Vadehavet gælder det dog nok, at stormfloden huskes for de katastrofer, den har bragt med. Enkelte huskes med særlig gru. På forstranden finder man stormflodspælen, der med sine afmærkninger, fortæller sin historie om havets vældige kræfter.

I 1362 skal 200.000 mennesker være druknet mellem Elben og Kongeåen under "De grote Mandrenke". I 1558 ødelagde en stormflod formentlig både landsby og kirke på Gammel Mandø samt store dele af øen. De overlevende, som ikke flyttede fra øen, slog sig ned på det sted, hvor den nuværende Mandø by ligger. Iflg. en munk i Ribe stod vandet så højt i Sortebrødre-klostrets gård, at man kunne fange levende fisk. Ikke sært, at Mandø havde vanskeligheder. Stormfloden i 1634 er afmærket som den øverste på stormflodspælen, og også denne gang led øen under de store oversvømmelser. Nyere tids stormfloder har ikke været mere skånsomme. Gamle Mandøboere husker endnu de voldsomme digebrud i 1911 og 1923, hvor høsten gik tabt og markerne ikke kunne give afgrøde i nogle år. Digerne stod for vandpresset i 1962 og 1976, selv om situationen ofte var truende. Derimod brød floden igennem både by- og havdige i november 1981. Hele øen blev oversvømmet, en del dyr druknede, og flere gårde led overvældende skader. Kun Mandø by blev skånet.

Kirken på Gammel Mandø, der som foran nævnt formentlig blev lagt i ruiner under "Allehelgenes flod" i 1558, blev genopbygget omkring 1570 på Ny Mandø - rimeligvis på det sted, hvor den nuværende kirke ligger. Den første kirke på Ny Mandø klarede kun de barske vilkår i 157 år, og en ny, den nuværende, blev rejst i 1727. Næppe nogen har tilegnet Mandø kirke så smuk en kærlighedserklæring som R. Broby Johansen i sin bog om den forblåste Vadehavsø: "Ved landsbyens sydende ligger kirken med klokkegalge mellem forblåste fyrreræder og med såvel syd- som nordindgang, så der altid er en lase på komme ind ad. En kullet 1700-talskirke med barokbuede gavle som eneste ornament. Derinde er på mandssiden en knagerække af rensdyrgevirer. De er fundet på stranden og vel en hilsen fra tundratiden, da skovene dækkede det land, som nu er hav.

Altertavlen er en Skovgaardkopi med Kristus i turkiskjortel med guldborter og spædlemmede engle, som bestemt aldrig har arbejdet med jordbrug - i lyserøde, lyseblå og lysegule gevanter og guldsandler. Da er den gamle altertavle, der er slået på væggen bag prædikestolen, nærmere ved jorden, en natver fra 1700-tallet med ikke ringe portrætter. De himmelvendte øjne på Jesus og de tårefyldte på Johannes er ekstatiske eksede som på Picassos Guernicabilledet. På kirkeloftet står to nye ligkister. Det gør der altid, for alle tilfældes skyld. Kun døbefonden er gammel.....".

Mandø er den eneste danske marskø. Det flade marsklandskab med kvægfennerne, som hverken omgives af gårder eller levende hegn, kan virke lidt ensformigt. Intet rager op, hverken kirke eller bakke, og blæsten stryger vedholdende hen over øen og de vidstrakte flak og hindrer næsten al travækst. Men her er udsyn og en særlig belysning. Og her er malurt og hindebager og stenbræk. Den modtagelige sjæl har fundet sin inspiration heri, hvad mange digte og hjemstavnsange bevidner.

"Sommermorgen på Mandø" er fra en digtsamling, som den da 85-årige Mandølagge Arthur Vaag debuterede med i 1982. Usædvanligt i den alder. Lige så usædvanligt er det, at Arthur Vaag udøvede sin lægegerning helt frem til 1983 og først da gik på pension. Nu nyder han sit otium i "Frisenborg" ved Hørning.



"SOMMERMORGEN PÅ MANDØ"

Åh sommermorgen, et væld
en farvefyldt - vældig himmel
blænder lyst, i kimingen lidt bleg,
utallig er blomsters vrimmel.

Fra havsiden kærtegner vinden
højstrået græs hvisler og nejer.
Hvert strå er i skabning et under
hinanden de kysser, og leger.

Den himmelske jord, en skønhed,
hvorhen jeg mig sansende vender
en frodighed sindet betager.
Man blomster og vækster genkender.

Se Vikkernes natdunkle blånen
ej græsset, tæt vokset kan skjule.
Se Rosenrods dannebrogsrøde
og Kællingetands blændende gule.

På stængler lidt stive og blege
ses Skjallers hjerteblomst gule
og Stenbræk i skinnende lue.
Se Torskemunds maske, en mule.

Med tålende åsyn blågule
fro Lille Guds Øje gror,
og Høgeurts guldskillingssole
mod solen er vendt - storebror.

Man standser, inddrikker jert syn
en Edens Have vor ø,
og spørger, mon takker jeg ret
at her jeg må leve og dø?

Jeg selv er så ringe en del
i naturens vældende liv
som atomet i strået, der vajer.
Hvad hensigt min væren, mit liv?

oooOooo

For Mandøinteresserede skal man henvise til:

Danske småøer, P. Haase & Sønns forlag, København 1970.
Vadehavets økologi, P. Haase & Sønns forlag, København 1976.
Mandø i hundrede år, Bygd 1983.
R. Broby Johansen, Mandø, Melbyhus 1983.
-nørr

Anmeldelser



'Fra Ribe Amt' 1983 og 1984

For 2 år siden anmeldtes her i bladet årbøgerne "Fra Ribe Amt" for 1980-82. Der er nu kommet 2 nye bind til den lange række af årbøger, som Historisk Samfund for Ribe Amt har udsendt siden 1903. Begge med så meget interessant stof, at de fortjener at blive omtalt. Ganske vist er det begrænset, hvor mange af bidragene, der har direkte relation til Ribe. Det skulle dog ikke formidske interessen for årbøgerne, al den sturd byens opland i videste forstand vel altid har været hovedleverandør af elever til Katedralskolen. Tidsmæssigt spænder bidragene vidt, fra klokkeskatter i 1526 til flygtningelejre efter 1945, men med størst koncentration i 1800-tallet. Fra dette århundrede findes meget kildemateriale fortsat på private hænder, men den, gennem de senere årtier, stigende interesse for lokalhistorie har allerede bragt en del af dette materiale frem i dagens lys.

1983-årbogen (167 sider) indledes med en fin lille artikel om apotekerdat-teren Henriette Eilschou fra Ribe, der som en af det bedre borgerskabs døtre skulle erhverve sig en vis færdighed i et eller flere af de musiske fag og som fra Eckersberg-eleven Jørgen Roed, der opholdt sig i Ribe i 1836, modtog viden om den akademiske male-tekniiks grundsætninger. Efter en senere praktisk oplæring - dog ikke på Kunstakademiet i København, som af sædelig-hedsgrunde ikke optog datidens kvinder, fordi der maledes efter nøgen model - dyrkede Henriette Eilschou i en år-række oliemaleriet. Hun har bl. a. skildret haverne, der hørte til amt-mandsgården, bispegården (Tårnborg) og apoteket, haver hvis anlæg måske er præget af hendes morfar, rektor på Ka-tedralskolen (1782-1814) Lorens Hanssen, der for at fremme havekunsten i Ribe, anlagde en planteskole.

I en større artikel fortælles der om mergelbanen fra Klåbygård til Hviding i århundredets første halvdel, da til-førsel af kalkrigt ler til den sure sandjord var et vigtigt element i he-deopdyrkningen. Mange kan sikkert huske de talrige tipvognsspor, der krydsede store dele af Vestjylland, og ad hvilke mergel transporteredes fra lejerne.

Årbogen slutter med en beretning om en engelsk Stirling bombemaskines ende-ligt ved Obbekær i april 1943. Forfat-teren har ikke alene samlet materiale lokalt om styrtet - som følge af den tyske censur var det jo meget begræn-set, hvad pressen meddelte om nedskyd-ningen - men også fundet oplysninger i Royal Air Force's arkiver om maskinen, dens besætning samt om toget maskinen deltog i. Artiklen giver et godt bil-lede af en barsk hverdagsbegivenhed under 2. Verdenskrig, som den oplevedes på det besatte kontinent.

I årbogen for 1984 (291 sider) er der hele fire artikler om det evigt aktu-elle emne, skatter. Der fortælles om klokkeskatten, som Frederik I indførte 1526 under sine stridigheder med Christian II. I stedet for at købe dyr malm i udlandet til kanonstøbning fandt han hurtigt en billigere løs-ning, at inddrage klokker fra de vel-forsynede kirker. I artiklen berettes der om, hvilke kirker i amtet, der måt-te aflevere klokker.

Knap 100 år senere, da Frederik IV for at finansiere Den store nordiske Krig indførte en lang række ekstraskatter, måtte det luksusbetonede forbrug også holde for, deriblandt egetraskister til begravelser. Det blev pålagt præsterne månedligt at indsende lister over per-soner begravet i ege-, bølge- eller fyr-retraskister. Disse lister samt skatte-regnskaber for Ribe amt gennemgås i artiklen.

I mange år efter svenskekrigenes ophør vedblev ekstraskatterne at plage befolkningen. Degnene for Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne har i indberetninger gjort rede for beboernes skatteevne og sognenes tilstand i 1743-44. Den beskedne skatteformåenhed skal nok først og fremmest søge sin årsag i den stadige kamp med sandflugten, men som forfatteren skriver, har man nok også den gang forstået ikke at gøre sin status bedre end nødvendigt - vore dages selvangivelser udfærdiges jo stadig efter samme princip

Det sidste bidrag om skat handler om skattenagtelse i provisorietiden. Vi er i 1880'erne, hvor den bitre kamp mellem Venstre og Højre, især om forsvarssagen, resulterede i, at Venstre, der havde flertallet i folketinget, nægtede at stemme for finansloven. Estrup gik ikke af som ventet, men sendte folketinget hjem og udstedte provisoriske finanslove, støttet af landstinget, hvor Højre var i flertal. Som svar herpå bredte der sig hurtigt en stemning hos venstrevælgerne for ikke at betale skat. I artiklen fortælles der om en enkelt skattenægtelsessag fra Nymindegab.

Blandt de mange emner, der er behandlet i årbogen, kan nævnes følgende: fattigvæsenet i Aastrup-Starup sogn i 1800-tallet belyst gennem en fattig kvindes livsforløb, maleren Niels Skovgaards ophold i Kjærgård (Blåvandshuk kommune) og hans billeder af den vestjyske natur, mursten som gravmonument fundet på Janderup kirkegård, den engelske slagter, der i 1847 kom til Hjerting for at lære danskerne at lave bacon, ung lærer i Lindknud først i 30'erne flygtningelejre i Ribe amt efter 1945.

Årbøgerne slutter med beretninger fra amtets snart talrige lokalhistoriske arkiver samt en værdifuld liste over bøger og tidsskriftartikler, der i årets løb har behandlet historiske emner fra Ribe Amt.

Enhver, der er interesseret i sin hjemegns historie, bør være medlem af Historisk Samfund for Ribe Amt (postboks 2086, 6705 Esbjerg Ø). Kontingentet er 75 kr, og som det forhåbentlig fremgår af anmeldelsen, får man valuta for pengene.

M. J.

NYT FRA RIBE OG OMEGN

Det antikvariske Selskabs foredragsrække for første halvdel af 1985 fører deltageren på rejse i Levantens tankeverden, hvor Orientens herlighed og farvepragt i søder og tanker smelter sammen med ideer, som er velkendt fra Vesterlandet. Man befinder sig i den verden, hvor Østens ortodokse kirker har eksisteret siden oldtiden. Ingen reformationer, men stadigt fornyende sig selv.

Torsdag d 31/1 1985:

Kresten Drejersgaard: Kristentro og tyrkertro. De underjordiske hulekirker i Kappadokien.

Onsdag d 13/2 1985:

C. J. Neergaard: Jomfru Marias have. Munkerepublikken Athos, - et byzantinsk bolværk mod vesten.

Onsdag d 27/2 1985:

Mads Østerby: Sellius. Født i Tønder i 1600-tallets slutning. Munk i Rusland, og forfatter af Ruslands kirkehistorie.

Onsdag d 20/3 1985:

Arne Bugge: De orthodoxe, levantinske kirkers liturgi. Sang, lys, farver, dufter og bevægelse.

Torsdag d 28/3 1985:

Knud Jensen: Byzantinske kulturspor på Cypern. På opdagelse i en kulturel smeltedigel.

I Hans Tausens Hus er restaureringsarbejdet nu tilendebragt. Af de budgetterede udgifter på ca. kr. 900.000,-, der er forbundet med istandsættelses- og udstillingsarbejdet, er det lykkedes at tilvejebringe så stort et beløb, at udstillingen i stuen kan realiseres og være klar til indvielse omkring årsskiftet 84/85. I september 1984 startede selve opbygningen af montererne. Når denne første etape - Ribegens oldtidshistorie - er afsluttet, har vi forhåbentlig en god baggrund for at skaffe midler til udstillingen om Ribes vikingetid på 1. sal. Denne udstilling vil i så fald være klar i løbet af 1985.

Undersøgelser m. m.

1. Udgravninger i forbindelse med kloakering har påvist den nordre kirkegårdsмур ved Domkirken samt rester af kirkeristen i Ryk Ind. Dermed kan den præcise størrelse af domkirkeområdet mod nord og syd angives.

2. Udgravninger i Gravgade har vist, at dennes vestlige ende antagelig ikke har været udnyttet til bebyggelse i middelalderen. Dog påvistes den middelalderlige Sønderports inderside.

3. Udgravning ved det nye bibliotek viste vikingetidslag samt som noget helt nyt to stolpehuller - de første tegn på større huse fra 700-årene.

4. Udgravning ved Sct. Catharina kirke afdækkede meget velbevarede hustomter, af hvilke den ældste er fra sidst i 1100-årene. Fundene er bemærkelsesværdige og af interesse er især store mængder affald fra et skomagerværksted foruden træsager.

5. Udgravninger i Saltgade har bekræftet teorien om, at gaden har stået som en højere balk mellem de afgravede områder på begge dens sider ved bygningen af Dammen. Fund fra vikingetiden fremkom ikke, og det kan nævnes, at det treflagede spænde, der i sin tid blev fundet i Saltgade, og som blev dateret til 900-årene, (Mark og Montre 1975), muligvis i virkeligheden er fra 700-årene.

6. Opmåling og bygningsbeskrivelse af en 1500-tals kælder i Grønnegade. Kælderen er specielt ved at have en indre vindeltrappe samt murede småhvelvinger, en slags brandbokse.

7. Registrering af et velbevaret Ribe-hjem fra 1920'erne, i form af fotos og opmåling samt overtagelse af enkelte genstande.

8. Opmåling og total-registrering af bondehus fra midten af 1800-årene i Lustrup har givet væsentlige oplysninger.

9. Samlingen har modtaget en mængde gaver, bl. a. legetøj og tekstiler fra Darum, de sidste fra henholdsvis 1870'erne og ca. 1920, fjernsyn og værktøj, ligesom vi ved et heldigt køb har erhvervet en sølvflødekande af guldsmed C. E. Obbekjer, Ribe, fra mellem 1861 og 1863.

M. J.

På Ribe Kunstmuseum glæder man sig over, at flere tusinde mennesker besøgte udstillingen med Carl Henning Pedersens værker. Interessen for Carl Henning Pedersen er naturligvis blevet ekstra stor på grund af hans igangværende arbejde med den omfattende udsmykning i Ribe Domkirke.

Sonning-Fonden under Københavns Universitet har til Ribe Vikingetidsmuseum skænket 50.000 kr. Man regner med, at museet, der indrettes i det nyrestaurerede Hans Tavsens Hus, vil være klart til at kunne præsenteres for offentligheden i foråret 1985. Blandt museets attraktioner vil være store sjældenheder som et anker fra Vikingetiden samt en hjerneskal med indristede runetegn. Disse genstande har også været vist på udstillingen bl. a. i Amerika, England og Sverige.

Ribe-mønten udkom i 1984 for 8. gang. Der var tale om 175 nummererede mønter i sølv og 225 i bronze. Motivet var denne gang Det gamle Rådhus i Ribe. Overtagelsen af salget af mønten vil gå til uddeling af en Ribe-møntpris til prisværdige initiativtagere i årets løb i Ribe Kommune. Samtidig med mønten udgav man en ny historisk publikation, denne gang omhandlede Det gamle Rådhus og rådhus-samlingen.

Ribe Statsseminarium havde i efteråret besøg af en gruppe unge polakker, der studerer dansk på universitet i Poznan. Formålet med besøget var at stifte bekendtskab med danske samfundsforhold og uddannelsesforhold. Seminarieadjunkt Klaus Bjerre var initiativtager til arrangementet og oplyser, at det var første gang, at dansk-studerende fra Polen var på kursus uden for universitetsbyerne i Danmark. Der var tale om en genvisit, hvor andre institutioner på egnen også tog godt imod gæsterne, bl. a. Rødding Højskole og Kjærgaard Landbrugsskole. En orientering om Vadehavets særegne natur indgik også i programmet.

I januar lukkes Sct. Catharina Kirke i forbindelse med en meget omfattende istandsættelse. Arbejdet skønnes at være afsluttet i marts.

Det store projekt med at få digerne på Mandø udbygget er tilendebragt, endda 2 måneder før planlagt, idet man ønskede at blive færdig inden efteråret, hvor der var risiko for, at kraftige storme kunne forsinke arbejdet. Afleveringen af digerne blev fejret den 14. september, hvor medlemmer af Digelaget på Mandø sammen med repræsentanter fra Ribe kommune, Ribe amt samt Kystinspektoratet og firmaet Superfos i Esbjerg besigtigede de nye diger. Beboerne på vadehavsoen synes meget tilfredse med udbygningen, der koster ca. 15 millioner kroner.

På Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted er der åbnet en 140 kvadratmeter stor udstilling om vadehavsforhold. Det har taget 4 år at etablere denne udstilling i Vadehavscentret, hvor man kan studere Vadehavsområdets biologiske, geografiske og geologiske forhold samt menneskets historiske tilpasning til området og dets forvaltning af området i dag. Udstillingen er åben hver dag fra maj til november.

Vadehavssekretariatet i Vester Vedsted, der blev oprettet i 1982 med støtte fra Verdensnaturfonden og Den Internationale Forening Til Naturbeskyttelse, udgiver 4 gange årligt et blad "Vadehavet International", som studeres af mange med særlig interesse for Vadehavet, ikke blot i Danmark, men også i Holland og Tyskland.

Der er aftalt udvekslingsbesøg mellem Ribe og Bayeux i Normandiet. Interessen for at udbygge kontakten har været meget stor fra fransk side fortæller formanden for Ribe fritidsforvaltning J. Drostrup Andersen. At man fra fransk side har valgt Ribe, hænger sammen med, at den er Nordens ældste by stammende fra vikingetiden, og der er mange fællestrekk i de to byer. Der er bl. a. planlagt en udveksling af elever fra Ribe Katedralskole og gymnasiet i Bayeux.

Ribes nye bibliotek er blevet åbnet i den gamle politigård ved Giørtzvej, og byen har således fået et meget centralt beliggende bibliotek. Ved den festlige indvielse rettede formanden for kulturudvalget, John Søborg, en speciel tak til Dagny Mortensen, der var bibliotekar i Ribe i 45 år, og til Dalgas Bunch, der sad i 25 år i byrådet inden for biblioteksvæsenet. En anden af festdagens talere var Pia Andersen fra Danmarks Biblioteksforening. Hun brugte den gamle politibygning som udgangspunkt i sin tale og trak adskillige paralleller mellem biblioteksvæsenet og politiet. Hun gjorde bl. a. opmærksom på, at de begge er servicefunktioner, og at man aldrig skal være bange for at henvende sig, hvis der er brug for hjælp.

I sommeren 1984 blev der afholdt et skulpturskue i Ribe, som har givet byen en fantastisk omtale, også uden for landets grænser, specielt i store tyske dagblade. Man regner med at gentage succesen næste år, dog med visse ændringer. Den store interesse, hvormed publikum har beskuet de udstillede kunstværker, har givet arrangørerne blod på tanden.

Ved en stor international ostebedømmelse i Wisconsin, USA, har Riberhus Møjeri fået en fornem 2. plads for en Danbo ost med kommen.

Ribe fik sit eget julemærke. Det er FDF/FPF i Øster Vedsted, der har udgivet mærket. Det har vintermotiv fra Skibbroen med Ribe Domkirke i baggrunden og er trykt i fire farver.

Gennem længere tid er der arbejdet på at indrette en udstilling i Hans Tavsens Hus, der skal vise bebyggelseshistorie fra stenalderen og op til vore dage.

I Øster Vedsted er der fornylig gjort fund fra jernalderen - en glasperle og en del keramik - fund der også kommer med på udstillingen i Hans Tavsens Hus.

PERSONALIA

Sølvsmed Harald Jacobsen Jetsmark er død kort efter sin 85 års fødselsdag, som vi omtalte i Ripenserbladets april-nr 1984. Han får også en længere omtale i Ribe og Omegns Hjemstavnforenings blad 'Ribe Venner' for nov. 84, læt han var en af de bærende kræfter i denne forening som mangeårigt medlem i dens bestyrelse gennem mange år, hvorfor han også var foreningens æresmedlem, men også Ripenser-bladet har gjort brug af flere af Harald Jacobsens smukke tegninger fra Ribe.

Dr. phil. Kirsten Agerbæk, gift med læge Peter Agerbæk (st.45) er død 51 år. Kirsten Agerbæk er lærer fra Th. Langs seminarium i Silkeborg. Hun har netop i oktober fået antaget doktordisputats over emnet: "Høyen mellem klassicisme og romantik". Kirsten Agerbæk var stærkt knyttet

til Ribe, navnlig var hun engageret med kunsten i Ribe og var formand for amtets kunstfond, men også Ribes fortid havde hendes interesse, og hun var en periode formand for antikvarisk Selskab i Ribe.

Vort mangeårige trofaste medlem pastor emer. Peter Fenger er død. Peter Fenger er præstesøn fra Askov og student fra Ribe Katedralskole 1928. Efter embedseksamen var han i 7 år præst på Grønland. Efter sin hjemkomst i 1940 blev han sognepræst i Ålborg stift i 5 år. Derefter kom han til København, hvor han sidst var præst ved Grundtvigskirken, hvorfra han også blev bisat. I Ripensersamfundet var han aktivt medlem af bestyrelsen i 7 år efter rekonstruktionen i 1956, i hvilken i hvilken han tog virksom del. Foreningen er pastor Fenger megen tak skyldig.



Til orientering for medlemmerne

Vedr. bladekspedition, adresseændringer, ind- og udmeldelser kontaktes sekretæren, overlærer Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf. 02-29 1443. Adresseændringer kan IKKE meddeles på girokortet, men må meddeles sekretæren direkte. Husk at opgive årgang og evt. telefonnummer.

Vedr. bladets indhold og bidrag til bladet kontaktes redaktøren eller et medlem af redaktionsudvalget. Bidrag er meget velkomne. Sidste frist for bidrag til næste nr. er 15. marts. Næste nr. af bladet udkommer 1. april måned. Ansvarshavende redaktør: lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-62 86 38.

Nye medlemmer

- S.24 Fhv. stadsing. Johs Madsen, Enghavevej 18, 6950 Ringkøbing
 R.29 Arkitekt Oskar Højslev Lund, Nøttetrevejen 43, N-2600 Lillehammer
 R.35 Anna Pedersen (Kittelmann), Korsbrødregade 5, 6760 Ribe
 R.36 Ruth Koefoed (Haldager), Idrætssalle 10, 6760 Ribe
 S.39 Tandlæge Laura Enkelund, Hummeltoftevej 53, 2830 Virum
 R.48 Kathrine Lund, Højtoftevej 52, 6700 Esbjerg
 S.51 Britta Søner (Nielsen), Schleswigerstrasse 71, D-2347 Süderbrarup
 R.59 Annalise Blom Rasmussen (Nielsen), Stenstrupvej 5, Stenstrup, 4180 Sorø
 S.69 Birgit Werge, Kærgårdsvej 31, Stilling, 8660 Skanderborg
 S.77 Karin Jensen (Sørensen), Ottersbølvej 6, 6780 Skærbæk

Nye adresser

- S.34 Kirsten Frederiksen (Willumsen), Ringvejen 35, 7300 Jelling
 R.39 Elma Nielsen, Ziizesvej 25, 6100 Haderslev
 S.47 Kontorchef Simon E. Thøgersen, Tirsbækvej 5, 1 2720 Vanløse
 R.49 Bente Nielsen, Bakkevej 7, 6740 Bramming
 R.50 Bogtrykker Poul Georg Sørensen, Kronprinsensvej 67, 2000 Kbh. F
 R.53 Redaktionssekr. Palle Kjær Stephensen, Vilvordevej 20, 2920 Charlottenlund
 R.54 Lærer Kirsten B. Christiansen (Lauridsen), Mølleparken 402, 6240 Løgumkloster
 R.56 Tandtekniker Lise Kofod, Guldager Stationsvej 108 6710 Esbjerg V
 S.57 Overlæge Poul E. Skov, Harehøjen 6, 8800 V iborg
 S.58 Lis Gramstrup, Aboulevard 21, 3.tv, 1960 Kbh. V
 R.58 Cand.jur. Leif Richardt Vork, 26. Avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles
 S.59 Cand.Pharm. Hans Axel Obeling, Hjørringvej 457, 9750 Østervrå
 S.60 Bibliotekar Aase Fleckner (Riishøj), Søborg Hovedgade 128B, 4.tv, 2860 Søborg
 S.62 Revisor Jørgen Herman Madsen, Gludsmindevej 54, 7100 Vejle
 S.63 Direktionssekr. Hans Peder Hansen, Hornbækhus, Skovvej 7, 3100 Hornbæk
 S.64 Lærer Bent Jensen, Skolevej 12, 6070 Christiansfeld
 Leif Runge Schmidt, Kajerød Have 63, 3460 Birkerød
 R.64 Indkøbschef Troels Heide, Frederiksalle 180, 2.tv., 8000 Århus C
 S.66 Lægeskr. Elsa Falk, Nørregade 23, 6740 Bramming
 S.67 Ergoterapeut Birgitte Kromann Hansen, Krimpendam 8, 7500 Holstebro
 S.68 Adjunkt Søren Frei, Skinnerupvej 60 Fjelsø, 9620 Ålestrup
 Adjunkt Kirsten Lüthje, Tranevænget 5, 9500 Hobro
 Cand.Scient. Karen Hjerrild, Fayesvej 32, st.th. 4900 Nakskov
 S.69 Programmør Helga Hansen, Silkeborgvej 551, 8220 Brabrand
 S.72 Carsten Colfach, Prins Burisvej 31, 4000 Roskilde
 Tove Michaelsen, Emil Årestrupvej 9, 8000 Århus C
 Planteavlsskns. Hans Otto Sørensen, Ullerupvej 91, Ullerup, 6780 Skærbæk

- S.73 Ejvind Beck Nielsen, Fynsgade 24, st.tv., 7200 Grindsted
Annelise Sørensen, Ullerupvej 91, Ullerup, 6780 Skærbæk
- S.74 Hans Thuesen Madsen, Løvparken 6H, 4000 Roskilde
- S.75 Lærer Helen Lagoni Petersen (Johansen), Ullerslevvej 30, 4900 Nakskov
Kontorass. Lis Spedtsberg (Johansen), Fynsgade 2, 6600 Vejen
- S.76 Stud.Polyt. Svend T. Christoffersen, Mølleparken 57 st., 2800 Lyngby
Hans Peter B. Petersen, Skovvej 13, 6400 Sønderborg
Lærerstuderende Hans Tauman, Mosevej 19, 6760 Ribe
- S.77 Sygeplejerske Monika Hoeck, Nederg. 4, Mjang, 6400 Sønderborg
Fysioterapeut Anna M. Jakobsen, Gentoftegade 58, 3. 2820 Gentofte
Inge Nissen, Kelstrup Skovvej 10, 6100 Haderslev
Karen Skjødt, Strandparken 66, 2.tv. 7900 Nykøbing M
Systemplanlægger Søren P. Villadsen, Tornager 4, Bredballe, 7120 Vejle Ø
- S.78 EDB-Ass. Birthe Irene Andersen, Overmarken 29A, 6670 Holsted
Solvejg Byriel, Søndergade 30, Skodborg, 6600 Vejen
Sygeplejeelev Susanne Nielsen, Rugbjergvej 24, 6230 Rødekro
Peter R. Langberg, Abildgade 20, 1. 8200 Århus N
Asger Sareyka Rosenberg, Stokholmegade 22, 8200 Århus N
Merete Sandholdt, Strandhøjsvej 8, 2920 Charlottenlund
Anne Birgitte Truelsen, Klørvænget 10, Lejl. 1102, 5000 Odense C
- S.79 Lærer Ejgil Fogh, Ørbækvej 3, 5400 Bogense
Dyrlægest. Erik Eybye Rattenborg, Nr.Alle 23, 3.th., 2200 Kbh.N
Palle Rom, Sortedamsdosseringen 59 G, 1.th., 2100 Kbh.Ø
Conny Velbæk, Ryttervej 15, St. Andst, 6600 Vejen
- S.80 Gert B. Andersen, Hesseløgade 27,4.tv., 2100 Kbh.Ø
Ole Kværnø, Ravnsborggade 5, A-H, 2200 Kbh. N
Dorte Marie Bredsdorff, Falstersgade 33B, st.th., 8000 Århus C
Helle Chr. Larsen, Grønlandsparken 76C, st.tv., 6710 Esbjerg V
- S.81 Kirsten Houllind, Risgårdsvej 1, 6650 Brørup
Grethe Løhde, Kirkevej 18, Sejstrup, 6771 Gredstedbro
Anne Katrine Hansen, Havedal 15, 6760 Ribe
Kenneth Myrnes, Rugtoften 92, Skodborg, 6600 Vejen
Vagn Pedersen, Hollænderdybet 5, 211, 2300 Kbh.S
Sygeplejeelev Bente Grøn, Johs. Jensens Alle 6, 7000 Fredericia
Sygeplejeelev Lisbeth R. Henningsen, Chr. Winthersvej 62, 8230 Åbyhøj
Birgit Olesen, Ydunsgade 9, 3.th., 2200 Kbh.N
- S.82 Korrespondent Hanne Klausen, Ungarnsgade 17, 1.tv., 2300 Kbh.S
Vibeke Madsen, Øster Lemvej 14, 6940 Lem
Anna Marie Nielsen, Brannersvej 1A, 3. Vær. 26, 2920 Charlottenlund
Sanne Fromberg Nielsen, Kjærsvej 10, 6760 Ribe
Dorthe Gram Pedersen, Vigerslevvej 267A, 1.th., 2500 Valby
Kirsten Carstensen, Sønderholmvej 7, 6630 Rødding
Connie Bonde Barsballe, Absalonsgade 3, 8600 Silkeborg
Erik Qvirin Hansen, Grøftthøjparken 160, 14.th., 8260 Viby J
Torben Kulmbach, Nederdammen 21B, 6760 Ribe
John Verner Rattenborg, Esk. 563, Hold 0884, Flyvej 20, Flyvestation Aunø, 4750 Lundby
Irene Sandholdt, Strandhøjsvej 8, 2920 Charlottenlund
- S.83 Søren Eriksen, Skolebakken 66,1.tv., 6705 Esbjerg Ø
Marianne Nørgård Hansen, Gøteborg Alle 14C,8200 Århus
L. Baggergård Petersen, Skyttevej 33, 6760 Ribe
Tove Hedegård Rasmussen, Bernstorfsvej 20, 2900 Hellerup
Ingrid Søchting, Jægersborgvej 48, 2800 Lyngby
Helle Lillesø, Østergade 34, 1. 6630 Rødding
Kirsten Thordahl Hinge, Klosterport 9, st.th., 2650 Hvidovre
Karin Alnor Jensen, Parkgade 83, 6400 Sønderborg
Doris Skov Larsen, Borgm. Jørgensensvej 7, Lejl. 46, 9000 Ålborg
Kim René Jensen, Blåsbjerg 3, 6510 Gram
Pia Sørensen, Lærkevej 12, 8410 Rønde
Martin Thøfner, Bjirsgade 5, 1.th., 2200 Kbh. N



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1520 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.

BOSTON

TØJEKSPERTEN

v/ C. C. Toft

6760 Ribe

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**




RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Støckens Plads 2 . 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 16
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



Sparekassen

Sydjylland

SALTGADE 10-14 - 05 421333

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bekendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen

 **PROVINSBANKEN**
-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL

Mellemdammen 17

6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK

Håndlavet stentøj

Grydergade Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 · Telegram-adr.: Ribegods Danmark · Telex 50560 · Tlf. (05) 42 02 55 · Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

Maj 1985

Nr. 8



ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon 051 42 32 32
Søndersportsgade 3 • Telefon 051 42 00 75
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Nederdammens 12, 6760 Ribe, Telefon 051 42 00 00

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 • 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 DK - 6760 RIBE
TELF. 05-42 01 90 • GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasbo

Ydermøllen : Telefon 42 09 83

Børge Bottelet

Guldsmedie
MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-42 02 26



Formularsystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

ANTON KARKOV



FEJRER RUND FØDSELSDAG

Ripenser-Samfundets formand, fhv. lektor ved Gl. Hellerup Gymnasium, cand. mag. Anton Karkov fyldte den 22. april 80 år.

Redaktør K. H. Rosenstand havde været foreningens formand fra 1948 til 1962, hvor han efterfulgtes af rektor J. Jørgensen, og den 12/10 1968 blev Anton Karkov valgt til formand. Karkov kunne ved den lejlighed kun love at beklæde posten i eet år - men er siden da blevet genvalgt ved hvert års generalforsamling.

I den forløbne tid har Karkov præget Ripenser-Samfundets aktiviteter og retning med en utrættelighed, der først og fremmest forklares ved hans store engagement og altid vågne interesse for Ribe, Ribe Kate-dralskole, samt for alle, der har - eller har haft - tilknytning til skolen.

Alt, hvad der kan samle foreningens medlemmer om dens formål, har altid haft den største betydning for Karkov. Derfor er det også naturligt, at han gennem mange år har betragtet Ripenser-Bladet som foreningens vigtigste aktivitet, hvori formanden måtte engagere sig stærkt. Ved i mange år selv at redigere, opsætte og i udstrakt grad også skrive stoffet til bladet har Karkov præget det i en sådan grad, at det virker helt naturligt at tale om Ripenser-Bladet i dets nuværende skikkelse som hans blad.

I Ripenser-Samfundets bestyrelse er Anton Karkov det naturlige midtpunkt, og at arbejdet her stadig bliver udført skyldes ikke mindst hans smittende begejstring for sagen, hans interesse for historien, og hans respekt for traditionen.

Frem for alt er Anton et varmt og venligt menneske, der er lige afholdt af venner og kolleger i alle aldre, og et mere gæstfrit hjem end Ruth og Anton Karkovs findes næppe.

Anton Karkovs kræfter og ungdommelighed har i mange år imponeret og forekommet uforenelige med hans faktiske alder. Desværre ramtes han af sygdom i foråret 1984. Det er imidlertid ikke Anton Karkovs stil at give op, og han blev genvalgt til formandsposten i Ripenser-Samfundet på generalforsamlingen i februar 1985. Kære Karkov: ET STORT - omend forsinket - TILLYKKE MED DAGEN! Måtte du få mange gode år endnu.

HISTORISKE FESTER I RIBE

Denne artikel blev første gang trykt i "Ribevennen", Ribe og omegns hjem - stavnforenings blad, den 1. december 1961. Forfatteren er fru Lissa Haar, enke efter afdøde seminarieførstander Helge Haar i Ribe.

Fru Haar har tidligere glædet læserne af Ripenser-Bladet med sine kloge og morsomme erindringer (april 1984, blad nr. 5).

For den, der havde den lykke at have sit gode hjem i Ribe i 30 år, fra 1918 til 1948, forekommer denne tid at være som et udsnit af begivenhedsrig verdenshistorie, oplevet som baggrund for ens egen lille, hyggelige tilværelse. Vi kom til det Ribe, der lå indeklemmet i en lomme af Danmarkskortet med grænserne til "Slesvig, vort elskede, omstridte land" på begge sider.

Det var mod slutningen af den første verdenskrig. Det hændte, at man cyklede til grænsen ved Kalvslund, Hømlund eller Gelsbro og "bestak" grænsedamerne for at få lov at tage en lille tur ind i det forjættede land. Jeg mindes en dejlig forårstur til Gram Skov, hvor vi ved en kop "Ersatz" kaffe i kroen fik en rar passiar med forhåbningssfulde sønderjyder. Og den herlige dag, da vi tog ned til grænsen ved Vedsted - der hvor Hviding kro nu ligger - og idet vi stak en cigar til den tyske grænsevagt, fortalte vi ham, at nu havde kejser Wilhelm abdiceret. "Gott sei gelobt", udbrød han (en brav Westphaler). Han havde ikke set aviser, og begrebet radio var kun i sin vorden dengang.

Den vidunderlige oplevelse af genforeningen, afstemningsdagen den 10. februar og festdagen på Dybbøl i juni 1920 huskes så tydeligt af mit slægtsled, og disse strålende fester er så ofte blevet beskrevet, at jeg ikke vil omtale dem her. Men også festerne i forbindelse med disse historiske begivenheder, som de blev fejret i selve vort kære gamle Ribe, huskes af alle os ældre - også fordi mange af os aktivt medvirkede ved deres forberedelse og

afholdelse. Med vores allesammens initiativrige og energiske redaktør Willemoes i spidsen blev kirkernes, skolerne og seminariets folk sat i sving. Der blev slået på tromme for sagen i alle Ribebåde, nedsat bestyrelser og komitéer og afholdt mange møder. Mange vil mindes den nationalhistoriske fest kort efter genforeningen, hvor tilslutningen næsten var for overvældende. Tusinder af gæster var strømnet til. Også fra Sydslesvig kom de, og mange var iklædt gamle nationaldrakter. Vi havde et par koner fra Førboende - tysktalende, men dansksindede. Deres smukke dragter lignede Fanøkonernes, men var endnu prægtigere med store sølvknapper og kostbar silke, hoved- og forklæder. Domkirken var fyldt til sidste plads, da højskoleforstander Thomas Bredsdorff talte. Et af dagens smukkeste indtryk fik vi om aftenen ved mødet på Slotsbanken. Der stod kgl. skuespiller Svend Methling med den synkende sol og rødmende aftenhimmel som baggrund og citerede Helge Rodes digt fra "Moderen" (lige udkommet): "Som en rejselysten flåde" - mens den tusindtallige folkeskare stod eller sad omkring ham, stille og grebne. Det var første gang, vi hørte ordene af den sang, som siden blev een af folkets kærester.

Men vor lille by havde ikke været forberedt på så stor en indkvartering - madmæssigt set. Hoteller og restaurationer blev stormede, og henad aften var der ikke en brødskorpe tilbage i Ribe. Vi skulle rejse til København næste dag, og i toget hørte vi folk højlydt beklage sig over, at de havde måtte tage skrupsulne hjem efter festen, det var vel nok en skandale o. s. v. Vi dukkede os og turde ikke tilkendegive, at vi var ripensere - og ovenikøbet havde været med til festarrangementet.

Oluf Rings skønne genforeningskantate må ikke glemmes. Også til "Ansgarfesten" opførtes en kantate med solosang og kor i Domkirken, hvortil Oluf Ring var mesteren. Hele kongefamilien var



der og biskopper fra Island, Finland, Sverige og Norge - samt alle vore egne med vores højagtede og afholdte biskop Olesen i spidsen. Om eftermiddagen talte vores navnkundige professor, biskop Valdemar Ammundsen, og hans stemme var ikke ret stærk. Men nu var højttalere kommet i brug, og hvis man ikke kunne høre fra en kneben ståplads i det store, tætfuldt domkirkerum, kunne man gå ud på torvet og høre prædiken gjaldende fra radioen gennem åbne vinduer. Det var vist første gang, at det store lysende kors af elektriske lamper var anbragt oven på domkirketårnet. Folk talte om, at det kunne ses langt ned i Sønderjylland. Det så smukt ud, lysende mod den dyblå septemberhimmel milevidt omkring. Vejret var herligt den dag.

Ribes anden store, herlige kirke - Sct. Catharina - blev genindviet efter fuldført istandsættelse den 24. november 1932. Som bekendt var årsagen til, at der foretoges fundamenteringsarbejder under Katrinekirken den, at kirkens oprindelige fundamenter var opført på

blød engbund. Det gjaldt da først og fremmest om at give den gamle, smukke bygning, hvad den hidtil så bittert havde måttet savne, en solid fod at hvile på - og det helt ned til den faste bund. Dernæst skulle kirkens uhyggelige, skæmmende og faretruende hældning og skævhed skaffes af vejen. Arkitekt Lønborg Jensen greb da til den rette udvej samtidig med, at indrette de nye fundamenter således, at murene - drevet af deres kolossale vægt - kunne synke tilbage i deres oprindelige, lodrette stilling. Dette skete ved et sindrigt system af donkrafte og kiler, og til sidst udførtes hele "vipningsarbejdet" i løbet af 8 dage af en enkelt mand, der gik fra donkraft til donkraft og langsomt slækkede disse på sydsiden og drev kilerne efter på nordsiden. Følgende tyngdeloven sank da kirken tilbage i sin oprindelige stilling, hvorefter pillerne tilstøbtes og tømmerstokke, donkrafte og kiler fjernedes. Denne af Lønborg Jensen udarbejdede, ikke ufarlige arbejdsplan var i forvejen teoretisk undersøgt af professor Schönweller. For os, der boede i nærheden af Katrinekirken, havde det været umådeligt interessant at følge dette magtfulde og enestående arbejde.

Så fulgte den højtidelige indvielsesfest, og vor lille by har nu sine to store, gamle kirker, som hvert år besøges af tusinder af turister. Nogle vil endda foretrække Katrinekirkens skønhed fremfor Domkirkens - og så har den første den skønne klostergård med buegangene. Jeg mindes, at gamle kirkebetjent Kjellerup gik og var helt jaloux på sin elskede Domkirkes vegne. Biskop Scharling fortalte, hvordan han traf Kjellerup gående omkring inde i Domkirken, og da biskoppen nærmede sig, greb han ham i armen, og idet han pegede ud imod det herlige rum, udbrød han: "Det er en kirke, hva'?"

Katrinekirken fik et herligt orgel fra firmaet Marcussen og Søn i Åbenrå, og fru Anna Lütken var i mange år kirkens dygtige og meget afholdte organist. På hendes initiativ afholdtes mange dejlige kirkekoncerter, og hun trak andre fine orgelkunstnere til - som Finn Viderø m. fl.

I 1935 fejredes reformationsjubilæet ved en stor, dejlig koncert i Domkirken

under medvirken af Mogens Wøldike med drengekoret, solister og orkester. Fra 1933 var Hitlertalerne i radioen for alvor begyndt og alt det foruroligende nye væsen sydfra. Vi hørte Hanssen-Nørregårde holde advarende foredrag mod nazismen - "Front eller Bro". Dengang gik man til møder i "Industrien" i Grønnegade, og redaktør Jacobsen var foredragsforeningens dygtige formand. Derfra mindes vi herlige aftener med den uforlignelige Vilh. Andersen, Rosenkjær, C.P.O. Christian - sen, Hans Lund, Aage Meyer Benedictsen m. fl., og foredragsholderne blev godt "udnyttede". De måtte gerne i ilden både på Kathedralskolen og på seminariet samme dag. Ripenserne har altid været et festglad folkefærd. Vi mindes de dejlige sommeraftener, da "Det gamle spil om enhver" blev opført som friluftskomødie under Svend Methlings ledelse ved Domkirkens apsis. Der var vore unge fra Kathedralskolen og seminariet med som statister, og det var en stor oplevelse for dem. Storkene stod og knebrede på tagene rundt om Domkirkepladsen, mens skuespillet opførtes. Det var skuespillerne meget optaget af - flere af dem havde aldrig set en stork. Een af de sidste aftener var der fest for de medvirkende ude i Plantagepavillonen. Jeg havde den ære at have selve Hs. Majestæt Djævelen til bords (Rasmus Christiansen). Den 9. april 1940, da tyske flyvemaskiner suste hen over os og overmodigt

kastede deres modbydelige "Oprop" ned over det grønne, solbeskinnede land - den morgen og de efterfølgende besættelsesår er et stort, dystert kapitel for sig. Der var lyspunkter. De "danske aftener" på seminariet huskes endnu af mange. Det var godt at være sammen, høre kloge danske mænd tale og synge danske sange med hinanden. Og endelig kom den vidunderlige 4. og 5. maj, som ingen af os glemmer.

Af fester i Ribe skal endnu her nævnes Kathedralskolens 800 års jubilæumsfest. Der var festlig og dramatisk optræden (lektor Johansen udklædt som rektor Falster m. fl.), og der var den nye smukke kantate af Alex Garff og Poul Schierbeck, som nu anvendes ved skolens translokationer. Vi gamle holder dog mest af at mindes den gamle kantate af Charles Gandrup - "Hører gamle lektor Knudsens solosang: "Arbejd, du unge, mens det er tid!" - vi ser uforglemmelige lektor Nørregård stryge sin cello eller dirigere korene - og vi synes, at der er sommerferie i de toner og tanker på det idylliske, sommergrønne Ribe med blomstrende hyld, storke på tagene, hvidhuede nye studenter i gaderne, høstakkene i engene, bådene på åen. "By med Valdemærers Minde", lille by med stor historie! Efter at vi er flyttet derfra, er tulipanfesterne kommet til. Men vi mindes med tak festerne fra vores tid.

Lauridsens Legat 1985

RIPENSER-SAMFUNDETS legatudvalg har pr. 1. januar 1985 foretaget uddelingen af direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustrus legat til studenter fra Ribe katedralskole. Der var i år en kraftig stigning i antallet af ansøgere i forhold til tidligere og tillige i det beløb, som legatudvalget har uddelt. Dette har været muligt på grund af tidligere års henlæggelser. Der er således i år uddelt i alt kr. 54.000, men ved de kommende års uddelinger vil det samlede beløb igen være ca. kr. 30.000. Mere end 30 tidligere elever fra Ribe Katedralskole havde i år ansøgt om støtte fra dette le-

gat, og helt ekstraordinært uddeltes 14 portioner på hver kr. 4.000. Følgende studerende har i år fået dette beløb: stud.techn. Hans Jørgen Bork, Odense. stud.mag. Carsten T. Bruun, Højbjerg. Bodil Lund Smidt, Åbyhøj. stud.jur. Hanne Krag Ingvardsen, Hornslet. stud.oecon. Erik Q. Hansen, Viby J. lærerstud. Susanne Nemes, Haderslev. Jørgen Schmidt Kristensen, Lyngby. Bente Jensen, Tønder. Hans Jørgen Jensen, Ribe. stud.pharm. Jette Tjørnelund, København. Niels Ole Brunsgaard, København. Finn Jensen, Aalborg. stud.scient. Kirsten Harbo, Århus og Lisbeth Holst, Viby J.

RIPENSER-SAMFUNDETS GENERALFORSAMLING 1985



Som annonceret i sidste nr. af bladet blev der den 26. febr. afholdt generalforsamling på Carolinevej 6 i Hellerup med deltagelse af 20 medlemmer. Det var en del færre, end der plejer at møde frem, hvilket nok skyldtes vintervejret. For de få, der var mødt, blev det den sædvanlige hyggeprægede sammenkomst, sådan som det er blevet tradition. Ambassadør Frode Schön var aftenens dirigent og formanden, der efter sin sygdom igen var kommet på benene, bød velkommen og mindedes med forsamlingen de i årets løb afdøde medlemmer. I sin beretning omtalte formanden de i 1984 stedfundne aktiviteter, der trods formandens langvarige hospitalsophold var blevet klaret af et dygtigt gennemført teamwork af den øvrige bestyrelse. Der havde således været jubilareception og bladet, som formanden indtil sin sygdom havde taget sig af, var udkommet i fuldt omfang. Foreningen tæller 1555 medlemmer, hvilket er en tilvækst på 55 medlemmer siden sidste generalforsamling. Beretningen blev godkendt. Det samme skete med regnskabet, som foreningens kasserer, major Peter Lungholt fremlagde, og som findes gengivet i dette nr. af bladet. Det efterfølgende valg var i det væsentligste genvalg. De enkelte posters besættelse, fordelt ved et senere bestyrelsesmøde, var næsten alle genbesættel-

ser, som det fremgår af Ripenser-Samfundets organisation (se andetsteds i bladet). Formanden sluttede sin beretning med en tak til alle dem, der på forskellig vis havde støttet Ripenser-Samfundet i årets løb. Det var givere af gaver til arkivet og tak til skriftlige bidragydere til bladet. Tak til annoncørerne og tak til økonomiske bidragydere dels til forretninger og dels til dimittendlegatet. Tak for medlemmernes opbakning. Endelig adresserede han en tak til Katedralskolen for skolens gæstfrihed og støtte.

Under eventuelt fik Klaus Gunnensen ordet, idet han understregede jubilararrangementerne i Ribe som noget meget væsentligt, der burde prioriteres meget højt. Som formand for kontaktudvalget var han den, der formidlede kontakten mellem medlemmer og bestyrelse, og han pegede på sig selv som talerør for medlemmerne til bestyrelsen. Civiling. Carl Rise Damkjær støttede Klaus Gunnensens ord og tilsagde om nødvendigt sin og sin kones hjælp til arrangementet i Ribe.

Derefter sluttede formanden generalforsamlingen med tak for fremmødet og indbydelse til de ventende kaffeborde.



1. Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 1984.Indtægter:

Kontingent, grp. 1: 1223 á 40,-	48.920,00 kr.
" grp. 2: 218 á 30,-	6.540,00 -
Kontingent i alt.....	55.460,00 -
Ekstrabidrag.....	1.222,06 -
Renteindtægter, netto.....	13.099,12 -
Div. indtægter.....	45,64 -
	<u>69.826,82 -</u>

Udgifter:

Bladet: red., trykn. & distrib.....	35.797,70 kr.
- annonceindtægter.....	6.400,00 -
Bladet i alt.....	29.397,70 -
Arrangementer.....	9.953,65 -
EDB - adm.....	4.258,53 -
Formand, repræsentation.....	546,48 -
Næstfmd. bestyrelse.....	229,00 -
" JUBI.....	3.701,44 -
" DIMI.....	0,00 -
Sekretær.....	168,80 -
Kasserer.....	81,00 -
Arkivar.....	150,00 -
Kontingentindkassering.....	5.353,12 -
Diverse.....	328,78 -
	<u>54.168,50 -</u>
Årets overskud.....	<u>15.658,32 -</u>

2. Status pr. 31/12 1984.Aktiver:

Kassebeholdning.....	0,00 kr.
Indestående på postgirokonto.....	10.125,88 -
Indestående på bankkonto, Roskilde Bank.....	96.829,83 -
Forudbetalte omkostninger.....	1.095,40 -
Annoncedebitorer.....	750,00 -
Øvrige debitorer.....	1.639,01 -
Org. manuals.....	1,00 -
	<u>110.441,12 -</u>

Passiver:

Kapitalkonto, saldo primo.....	83.566,33 kr.
+ årets overskud.....	15.658,32 kr.
- henlagt til jubilæumsfond 87... ..	5.000,00 -
	<u>10.658,32 -</u>
- kurstab, obligationer.....	3.305,00 -
	<u>7.353,32 -</u>
+ diverse kreditorer.....	2.521,47 -
	<u>9.874,79 -</u>
	93.441,12 -
Investeringsfond, saldo primo.....	7.000,00 -
Jubilæumsfond, saldo primo.....	5.000,00 -
+ henlagt for 1983.....	5.000,00 -
	<u>10.000,00 -</u>
	<u>110.441,12 -</u>

Revideret, København 9/2 - 1985.

Merete Kürstein
Kirsten HingebergRoskilde, 7/2 - 1985.
P. Lungholt

RIPENSER-SAMFUNDETS ORGANISATION 1985

Formand og redaktør:

Cand.mag. Anton Karkov (st.25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup,
tlf. 01-628638.

Næstformand:

Dr.med. Ole Marker (st.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund,
tlf. 02-312552 eller 01-394466 lok. 22.

Kasserer:

Major Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde, tlf. 02-368936
postgirokonto 1 06 66 76.

Sekretær:

Overlærer Poul Noer (r.42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted,
tlf. 02-291443.

Redaktionssekretær:

Reklametegner Dorte Lund (st.53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm,
tlf. 02-814617 eller 01-152535.

Arrangementsudvalgsformand:

Dr.med. Ole Marker - se ovenfor.

Kontaktmand til repræsentantskabet:

Stud.mag. Klaus Gunnensen (st.73), Sortedam Dossering 59 l.t.v.
2100 København Ø, tlf. 01-354505.

Arkivar:

Civilingeniør Bjarne Sørensen (st.71), Herluf Trolles Vej 253,
5220 Odense SØ, tlf. 09-157076.

Medlem af bestyrelsen:

Cand.jur. Kirstine Nørr (st.54), Klintevej 12, Blivstrød, 3450 Allerød,
tlf. 02-274387.

Medlem af bestyrelsen:

Cand.interpret. Inger Olesen (st.54), Fasanvænget 143, 2980 Kokkedal,
tlf. 02-247382.

1. bestyrelsessuppleant:

Assistent Kirsten Grünfeld (st.62), Rønne Alle 15 A, 3450 Allerød,
02-276308.

2. bestyrelsessuppleant:

Mogens Juhl (st.39), Bakkedraget 8, 3460 Birkerød,
tlf. 02-816609.

Revisorer:

Assistent Hans J. Nielsen (r.66), Topperne 15/22, 2620 Albertslund,
tlf. 02-610747.

Stud.jur. Merete Kürstein (st.76), Webersgade 50, 2100 København Ø,
tlf. 01-387234.

Revisorsuppleant:

Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Larsen (r.65), Sønder Boulevard 34 l.s.t.h.
1720 København V, tlf. 01-211625.

Arrangementsudvalg:

Ole Marker (f.), Kirstine Nørr, Bjarne Sørensen, Peter Lungholt og
Mogens Juhl.

Instruksudvalg:

Klaus Gunnensen (f.), Anton Karkov og Inger Olesen.

Legatudvalg:

Ole Marker (f.), Peter Lungholt og Bjarne Sørensen.

Redaktionsudvalg:

Anton Karkov, Dorte Lund, Kirstine Nørr og Mogens Juhl.

RIBEENGENS BEBYGGELSESHISTORIE GENNEM 10.000 ÅR

STIG JENSEN, ANTIKVARISK SAMLING, RIBE

Det bebyggelsehistoriske projekt - Ribeeengen gennem 10.000 år - er nu i publikationsfasen. Resultaterne vil blive fremlagt i 2 store bind, katalogbindet og tekstbindet, som vil blive klarlagt under de to sidste af Stig Jensens ialt 6 måneders orlov i januar/februar 1985. Hvis forskningsrådet herefter bevilger de fornødne penge (bl.a. til tegnearbejdet), vil det alt sammen kunne afleveres til trykkeriet maj/juni 1985. Herefter går der ca. et halvt år, før værket udkommer. Interesserede vil dog kunne læse en sammenfatning af de mange resultater i Marsk og Montre, 1984. Nedenstående er et resumé heraf.

Ribe hører til blandt de bedst undersøgte byer i Danmark. Byens store betydning i vikingetiden og frem gennem middelalderen har tidligt vakt historikernes interesse, og siden midten af 1950'erne er der foretaget talrige arkæologiske udgravninger for ad denne vej at klarlægge dens oprindelse og udvikling. Herved er landdistrikterne kommet til at stå i byens skygge og har kun været tildelt ringe opmærksomhed. De eneste større udgravningskampagner, som har fundet sted i oplandet,

har taget deres udgangspunkt i "jagten på det ældste Ribe", idet man i en periode overvejede den mulighed, at vikingetidens Ribe kunne være placeret uden for det nuværende byområde. I de seneste år er der dog rådet bod på dette, idet landdistrikternes udvikling har været genstand for en samlet arkæologisk-historisk undersøgelse. Siden februar 1981 har Den antikvariske Samling således - med støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd og Ribe amts Museumsråd - undersøgt Ribeområdets bebyggelsehistorie. Det er sket ved hjælp af en tværvidenskabelig gruppe på 20 personer, som har forsøgt at skabe et samlet billede af den landskabsmæssige og bebyggelsesmæssige udvikling fra istiden til i dag. Det valgte område svarer til Samlingens område - Ribe kommune og sognene Darum, Hunderup og Føvling - ialt ca. 450 km².

Ribeprojektet adskiller sig på væsentlige punkter fra samtlige tidligere undersøgelser. Først og fremmest ved dets store tidsdybde på mere end 10.000 år. Dernæst må den bredt sammensatte, tværvidenskabelige gruppe af projektdeltagere fremhæves som noget nyt.



Landskabet.

Ribeegnens terrænformer kan opdeles i en række hovedelementer: bakkelandskaber, ådale, flodsletter, klitlandskaber, moseområder og marsk.

I nord, syd og øst findes et bakkelandskab med rolige konturer, der generelt hæver sig fra havniveau i vest til ca. 75 m over havet i øst. Det består af bakkeøer dannet under næstsidste istid.

Dette bakkelandskab gennemskæres af tre større vandsystemer: Kongeåen, Hjortvad Å og Ribe Å. I den østlige del er ådalene præget af mindre kløfter eller smådale, opstået ved erosion af bakkelandskabets randområder. Ådalene udgøres af gamle flodsletter, hvor de nuværende vandløb kun opfylder de centrale dele. Der kan især i ådalenes østlige dele ses terrasser, som er dannet ved forskellige erosionsniveauer for de floder, der efter sidste nedsningsperiode har løbet i dalsystemerne.

I den centrale del af området løber vandløbene ud over en stor sammenhængende flodslette - også kaldet hedeslette - der strækker sig fra nord for Grestedbro til syd for Ribe. Flodsletten består af smeltevandssand, som er aflejret i slutfasen af den sidste istid.

Endnu et terrænelement ses hyppigt syd og øst for Ribe. Det er småbakker af flyvesand, der her skaber det urolige landskabsbillede.

I perioden efter sidste istid (post-glacialtiden), nærmere betegnet i den atlantiske periode fra 6000 - 3900 f.Kr. dannedes en række tørvemoser, lige som der afsattes ferskvandsdynd, især på de lavere dele af hedesletterne samt omkring vandløbene. Det tørre fastlandsklima, der prægede den foregående periode, ændrede sig i den atlantiske periode til et mere fugtigt klima. Dette var medvirkende til, at grundvandsspejlet steg, og udstrakte vådområder - med mulighed for tørvedannelse - blev skabt. Fra Ribeegnen

kendes ligeledes sådanne moseområder, og blandt de større kan nævnes: den sammenhængende Søndermose og Vilslev mose syd for Darum, Kalvslund og Fasted mose nordøst for Ribe, syd herfor mosen Kæret med forbindelse til engene ved Ribe østerå og Varming sø samt Bjørnkær mose syd for Ribe og øst for Egebæk-Hviding. Udover disse moser findes mange mindre områder med aflejringer af tørv og dynd afsat i fugtige lavninger, såvel på hedesletten som på bakkeøerne.

Tiden efter sidste istid har ligeledes været præget af variationer i havniveauet, som steg i løbet af fastlandstiden for efterhånden at nå de nuværende kyster i løbet af atlantisk tid, 6000 - 3900 f.Kr. Havet oversvømmede de lavere dele af hedesletterne og gik hermed også ind over de tidligere dannede mosestrækninger. Som et resultat af denne havstigning ses i dag marsskområderne.

Boringer i den ydre del af marsken indeholder fra moselagenes øvre del betydelige mængder af planterester fra en rørsump, der har vokset på mosearealerne, da havet trængte ind over det flade område. Ved havets fremtrængen begyndte dannelsen af en udligningskyst. Den har basis i den fremspringende bakkeø ved Darum og bakkeøen ved Vester Vedsted samt en række høje partier ved Kongeåens og Ribe Ås udløb, hvor hedesletten og dele af bakkeøen stikker op over havniveau. Den begyndende dannelse af et strandvoldssystem var med til at skabe rolige aflejningsforhold og gav hermed mulighed for en marskdannelse med aflejring af klæg i tidevandszonen. Denne første fede klæg (slik) kvalte rørskovene, og en marskdannelse i form af en slikvade var påbegyndt.

Efterhånden som slikvaden voksede, vandrede en vegetation af saltvands-tålende planter ud på fladen, hvor de medvirkede til en yderligere binding af det aflejrede materiale. Vaden forandrede sig gradvist og blev til græsklædt marsk.

Marskdannelse ændrede landskabet og hermed livsbetingelserne langs et større kystområde. Det blev derfor besluttet at forsøge at bestemme tidspunktet for marskdannelsen.

Der blev foretaget dateringer på to forskellige lokaliteter, henholdsvis i Ribe- og Hvidingmarsken. Tørven fra Ribemarsken gav en alder på 765 f.Kr. for begyndende marskdannelse, mens en tilsvarende prøve fra Hvidingmarsken dateredes til 1305 f.Kr.

Den angivne alder på 765 f.Kr. for Ribemarsken er udtryk for afslutningen af rørskovens tørvedannelse. Herefter må være fulgt nogle århundreder, hvor slikvaden udviklede sig, inden en egentlig bevokset marskflade blev dannet. En datering for denne til ca. 500 f.Kr., svarende til overgangen mellem jernalderen og bronzealderen, vil ikke være urealistisk. Marskdannelsen er dog fortsat med forskellig intensitet, idet senere ændringer i havniveauet har sat sit præg. Tidevandet har kunnet løfte materiale ind over fladen, indtil Ribediget, der er placeret på strandvolden Øvret, blev bygget i 1922. Dermed var opbygningen af Ribemarsken slut, og ny marsk dannes da kun foran diget.

Ovenstående er en geologisk beskrivelse af landskabet. Denne beskrivelse svarer ikke til landskabets karakter i 1984, idet der i årenes løb er sket en række menneskeskabte indgreb, der har forandret området radikalt. Her tænkes især på dræning og opdyrkning af de store moseområder, regulering af vandløb, landbrugsredskabernes udjævning af terrænet osv.

ÆLDRE STENALDER
- ÆLDRE BRONZEALDER
9.700 - 1.100 f.Kr.

I løbet af stenalderen sker der således en afgørende ændring ved jager- og sættersamfundets gradvise udvikling til et bondesamfund. Stenalderbønderne måtte - ved hjælp af deres stenøkser - majsommeligt rydde mindre åbninger i urskoven for at skaffe agerjord. Hermed var de første spade indgreb i naturlandskabet begyndt.



For ca. 11.500 år siden tabte en rensdyrjæger denne pilespid ved nordbredden af Kongeåen - det hidtil ældste spor efter menneskets færden i Ribeområdet.

Der kendes 44 bopladser fra ældre stenalder (9700-4000 f.Kr.) i Ribeområdet. De er alle placeret i nærheden af vandløb eller søer (i dag ofte mosser), områder der har været velegnede til jagt og fiskeri. Foruden at være koncentreret ved vandløb og vådområder knytter fundene sig især til Føvling, Seem og Roager sogne.

Fundfordelingen er så skæv, at der i 11 af de 18 sogne, der indgår i undersøgelsen, overhovedet ikke er registreret fund fra jagerstenalderen, hvorfor materialet i den nuværende tilstand ikke kan bære indgående bebyggelseshistoriske analyser, men nogle informationer kan dog udledes af de mangelfulde data.

1) Placeringen af bopladserne tyder på udnyttelse af såvel jagt- som fiskerimuligheder. Der ses ikke forskel på den landskabelige placering af de forskellige kulturfasers bebyggelser.

2) Udnyttelsen af et bestemt råstof - flinten - er baseret på egnens naturlige forekomster, dvs. små flintknolde. Fundene fra Varmingegnen, Seem sogn, adskiller sig dog klart fra det karakteristiske billede ved at indeholde lange, elegante flækker og store ikke totalt udnyttede flækkeblokke. Netop her findes større stykker flint tilgængeligt i de øvre jordlag, og det har man selvfølgelig udnyttet.



Det ca. 450 km² store undersøgelsesområde, der svarer til Den antikvariske Samlings ansvarsområde.

Der er mange huller i det foreliggende fundstof. Således mangler egentlige bopladstruktur helt (ildsteder, stolpehuller, gulvlag m.m.), og grave er heller ikke repræsenteret i materialet. Disse mangler skyldes ringe udgravningsaktivitet og kan ikke overraske. Fra bopladser andre steder ved vi, at indsamling af såvel planteføde som f.eks. muslinger og snegle har spillet en væsentlig rolle for jægerens ernæring. Tegn på indsamling er ikke hidtil påvist på bopladserne, men udgravningerne på udvalgte lokaliteter ville antagelig kunne afsløre sådanne aktiviteter.

Yngre stenalderens første afsnit, tragtbagerkulturen, strækker sig fra agerbrugets indførelse omkring 4000 f.Kr. og frem til 2000 f.Kr. Perioden er i Ribeområdet repræsenteret ved 17 bopladser, 17 gravfund, 11 offer- eller depotfund og 81 løsfund.

Bopladserne er naturligvis den fundgruppe, der bedst belyser periodens bebyggelse. De er uden undtagelse knyttet til områder, der grænser op til vandløb - indtil 200-300 m derfra. Materialet er spinkelt og består mest af overfladefund.

De 17 gravfund omfatter 13 megalitgrave - 7 langdysser, 2 jættestuer og 4 ubestemmelige megalittomter. Dertil kommer 2 mulige jordgrave.

Løsfundene udgør langt den største fundgruppe - ialt 92 fund - og består hovedsageligt af flintøkser, der er fremkommet ved markarbejde. Løsfundene er ligeledes knyttet til vådområder, men ikke i samme grad som bopladserne.

Tragtbagerkulturens flintredskaber er fremstillet af små, lokale flintknolde, lige som det var tilfældet i ældre stenalder. En undtagelse udgør dog per-

iodens økser, der alle er fremstillet af store flintknolde af god kvalitet. Det er derfor nærliggende at antage, at disse økser er importeret til området enten i form af flintplanker, halvfabrikata eller færdige produkter. Det må her fremhæves, at der er forbausende få slibesten i Ribematerialet.

Den følgende periode enkeltgravskulturen (yngre mellemneolitikum) dækker tidsrummet 2800-2400 f.Kr. Den kendes ved et markant skifte i den materielle kultur, idet nye genstandstyper introduceres sammen med en ny keramikteknologi og en helt ny gravskik. Materialet fra Ribeområdet omfatter 126 fundlokaliteter, fordelt på 8 bopladsfund, 49 gravfund - bestående af mindst 55 grave - samt 69 løsfund.

Bopladsene synes især at være lagt på hedeslette i nærheden af vådområder. Gravene er overvejende placeret på hedeslette med en udpræget tendens til at foretrække en placering i nærheden af områder med moræneler.

Løsfundene er mere jævnt fordelt på de forskellige jordbundstyper. Der var mange fund i nærheden af morænelersområder, men også en del i stor afstand

fra disse. Disse iagttagelser tyder på, at løsfundene stammer fra både bopladser og gravfund.

Stenalderens slutfase senneolitikum og ældre bronzealder (2400-1800-1000 f.Kr.) omtales under ét. Periodens flintredskaber, segl, dolke, pile og spyd - er udført i den karakteristiske fladehugningsteknik, der ikke anvendes før denne tid, og som går af brug i løbet af ældre bronzealder. Bronzens gradvise fremtrængen er naturligvis en anden ændring i den materielle kultur.

Fra Ribeområdet kendes 211 fund fra dette tidsrum. Det drejer sig om 15 bopladser, 81 gravfund, 13 offer- eller depotfund og 102 løsfund.

Som det var tilfældet med de foregående perioder er bopladserne placeret på de sandede terrasser ned mod de store åsystemer - især Kongeåen. Gravhøjene ligger højt og markant i landskabet, mens løsfundene er fremkommet mere spredt i området og også forekommer i sogne, hvorfra de øvrige fundkategorier ikke kendes.



INDBETALING AF KONTINGENT

Med dette nr. af Ripenser-Bladet følger et EDB-kodet giroindbetalingskort til brug ved indbetaling af kontingent for kalenderåret 1985. Benyt venligst det udfyldte og portobetalt girokort snarest, inden EDB-systemet opkræver igen eller sletter medlemsskabet.

Kontingentet udgør kr. 40,- dog kr. 30,- for årgangene 80-84 inkl. Årets stredenter er som hidtil kontingentfrie.

EDB-kortet kan ikke bruges til indbetaling udenfor Danmark, Norge og Sverige. Ved indbetaling fra lande udover disse, bedes man anvende check og medsende girokortet.

EDB-kortet kan ikke bruges til indbetaling af gavebidrag til foreningen eller Understøttelsesfondet. Dertil bedes man udfylde et alm. girokort eller bruge check.

EDB-kortet kan ikke bruges til meddelelse om adresseændringer. Dette må ske pr. brev eller telefon til sekretær eller kasserer. Sene adressemeldinger kan give EDB-forstyrrelser. Opsæt derfor ikke anmeldelse af adresseændringer.

Kassererens adresse er:
Major Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde, giro 1066676, tlf.: 02-36 89 36.

Med venlig hilsen.

Kassereren.

ANMELDELSER

RIBE 1500-1950

I disse år fremkommer en righoldig litteratur om Ribe, som vel efterhånden kan nærme sig en hyldemeter. Vi har jævnlige i Ripenser-Bladet omtalt adskillige publikationer om Ribe, og også denne gang fremkommer vi med et par anmeldelser om Ribe. Et særpræget og stort værk under ovenstående titel har i 1983 set dagens lys under redaktion af Ole Degn og Poul Brøndstad. Det præsenteres som "Historisk Atlas over Ribe by". Den er et enkelt led (nr. 3) af en stor international sideløbende social beskrivelse af en række europæiske byer indenfor ovennævnte tidsrum redigeret efter fælles plan og indhold, således at der kan drages direkte sammenligninger mellem byerne.

I Skandinavien omhandler det 15 byer: en islandsk, to finske (er publiceret), to norske og fem danske. De danske er Ribe, Randers, Svendborg, Køge og Stege, hvoraf nu altså foreligger den om Ribe. Den fremtræder som en stor (30 x 40 cm), smuk mappe af rødt karton, og indholdet er først og fremmest en række typografiske kort, som gennem tiderne er overleveret fra forskellige udgivere som Johannes Meyer, Resen, Bruun og Grønlund samt fra Traps første 4 udgaver. Foruden disse kort er der også nytegnede kort, som fortæller om sociale forhold ved brug af indtegnede signaturer på kortene. Disse kort er udarbejdet på grundlag af de i Ribe fra gammel tid omhyggeligt opbevarede skriftlige kilder, der omfatter skattemister, grundtakster, brandtaksationer m.m. Disse oplysninger er sammenfattede i et stort tabelværk i et hæfte på ca. 40 store sider, som ikke alene har tjent som kildemateriale for de i værket udarbejdede nytegnede kort, men også kan bruges til korttegning vedrørende andre forhold end de undersøgte, ja der opfordres til at gøre det, idet et af bykortene er beregnet til

kopiering og til arbejde med indtegnelse af andre forhold end de behandlede, og de anførte undersøgelser kan tjene som vejledning og model for nye undersøgelser. Kender man en ejendoms matrikelnummer, kan man af skemaet også udlede personalhistoriske oplysninger om ejendommens ejere.

Endnu indeholder mappen et andet hæfte på ca. 40 sider med forord og indledning til den danske atlasserie. Ribemappen danner indledningen til denne. Den er i sin egenskab af internationalt værk skrevet på engelsk, men med en sideløbende dansk tekst begyndende med forordet og indledningen og principper for udgivelsen af hele atlasserien. Der følger så forskellige afsnit i tilknytning til kortene, beliggenhed, historie, bebyggelse, socialtopografi med henvisning til kilder, og til sidst er anført noter, der henvises til fra teksten.

Et interessant og uundværligt værk for den, som vil fordybe sig i Ribes sociale historie ført næsten op til nutid.

Ole Degn: Ribe 1500-1950
Scandinavian Atlas of Historic Towns nr. 3 Denmark, Odense University Press 1983,
90 s. + kort. Kr. 150,- % moms.



Nyt fra Ribe og omegn

I anledning af 40-års dagen for Danmarks befrielse den 5. maj vil Ribe Kunstmuseum og Den antikvariske Samling arrangere en udstilling samt foredrag af aktive fra modstandsarbejdet. I den forbindelse opfordres folk, der boede i Ribe og omegn fra 1940-45, til at forære/låne til Den antikvariske Samling ting, der har relation til besættelsesårenes hverdag, illegalt arbejde etc.

Maleren Carl-Henning Pedersen, der sidste år færdiggjorde kalkmalerierne i Domkirkens apsisvælv, er nu begyndt på fremstillingen af de 7 glasmosaikker til korrundingens højblændinger. Af hensyn til rummets lysvirkning udføres arbejdet i kirken. Den midterste mosaik er færdig, men det forventes ikke, at hele arbejdet er afsluttet før om et par år. Prisen bliver 1 million kr., hvoraf Statens Kunstfond betaler de 750.000 kr. De resterende 250.000 kr. kommer fra en testamentarisk gave til Ribe Domsogn. Menighedsrådet har drøftet ciboriealterets fremtid, men endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske. Carl-Henning Pedersen har iøvrigt udarbejdet et forslag til et nyt alterparti.

Ved udgravningerne i Museumshaven for en halv snes år siden, hvor det afslørede, at det ældste Ribe har ligget nord for åen, blev der udgravet og registreret omkring 60.000 genstande fra årene 725-800. Konservator Helge Brinch Madsen har afsluttet bearbejdningen af fundene fra 9 bronzestøberværksteder og offentliggjort resultaterne i det andet bind af publikationsrækken "Ribe Excavations 1970-76", der udgives af Sydjysk Universitetsforlag.

Lederen af Den antikvariske Samling, antikvar Stig Jensen, har udvirket, at en række betydningsfulde oldtidsfund fra Ribe-området, som hidtil har været opbevaret på Nationalmuseet, nu kommer tilbage til Ribe, hvor de vil blive vist på den ny udstilling, der er ved at blive indrettet i Hans Tøvsens Hus. Det drejer sig bl.a. om nogle af de rigge glasfund fra Dankirke i Vester Vedsted. Overvindes visse økonomiske problemer hurtigt, vil den nyindrettede udstilling kunne åbnes i løbet af året.

Under titlen "Warming, botaniker og rejsende" har dr.phil. Signe Prytz udgivet en bog om sin bedstefar, Eugenius Warming, der er født 1841 i Manø præstegård, og som i 1859 blev student fra Ribe Katedralskole. Et hastigt kig i ældre årgange af bladet har afsløret, at der er blevet skrevet meget lidt om Eug. Warming, som iøvrigt var Ripenser-Samfundets første formand. I næste nummer af bladet vil Signe Prytz fortælle lidt om Warmings skoleår i Ribe, og samtidigt vil hendes bog blive anmeldt.

"Mark og Montre 1984", årsskriftet for de sydvestjyske museer, er udkommet. Af indholdet skal nævnes, at lederen af Den antikvariske Samling, Stig Jensen, redegør for det bebyggelseshistoriske projekt i Ribe (se artiklen af Stig Jensen foran i bladet). Om udgravningerne i Sct. Catharina's kloster berettes der af museumsinspektør Per Kr. Madsen et al. En nærmere omtale af årsskriftet vil komme i et senere nummer af bladet.



Ved to forestillinger i februar opførte Katedralskolens 2. g elever under Bent Mortensens instruktion Soyas "Petersen i dødsriget".

Ribe Handelsskole har i vinter forsøgt at give den teoretiske undervisning et praktisk supplement ved at "bortadoptere" eleverne til en række af byens erhvervsvirksomheder. Eleverne har fået lejlighed til i praksis at opleve, hvad der foregår bag kulisserne i en virksomhed. Adoptionsordningen blev afsluttet med en udstillingsmesse på skolen, arrangeret af eleverne.

Ribe-møntprisen, der i år er på 22.000 kr., blev delt mellem Ribe Handelsskole og Ribe Fladlands Tirolerorkester.

For sine mange udadvendte aktiviteter under forstander Mogens Aastrups ledelse fik Ribe Handelsskole også en pris på 10.000 kr. af Bikuben i Ribe's Fond. Kulturelt Samråd i Ribe og Bramminge Handels-, Håndværk- og Industriforening fik således af fonden hver 10.000 kr.

Vinterens isdannelser i Vadehavet flyttede kostene, der markerer Ebbevejen til Mandø. Først da Vadehavet atter var isfrit, kunne kostene sættes på plads, og Ebbevejen atter gøres farbar. Den forhøjede vej, Låningsvejen, har dog kunnet benyttes hele vinteren med undtagelse af et par dage, hvor isskrumpinger lukkede vejen. Der måtte indsættes snepløve og gravemaskiner til rydning af vejen.

Der blevet stillet 30.000 kr. til rådighed for Den antikvariske Samling til en gennemgang af jorden langs læhegn i Ribe kommune. Ved plantning af læhegn pløjes der i 80 cm dybde, betydeligt dybere end ved almindelig markpløjning. Ved en prøvegennemgang af 15 km læhegn har man allerede konstateret flere ikke kendt opladser.

Ribe bys vækst mod nord medfører, at der nu vil blive etableret et standsningssted for togene på Nørremarken.

Ribe Kunstmuseum har udgivet et nyt katalog over sine malerier. Det gamle fra 1965 har været udsolgt i flere år. I et tillæg, der er under udarbejdelse, vil der være en komplet fortegnelse over de ikke udstillede arbejder, som enten befinder sig i magasin eller er udlånte.

300 året for J.S.Bachs fødsel fejredes i februar og marts med 4 koncerter i Ribe Domkirke. Ved den første koncert, der overværedes af 500 tilhørere, opførtes Bachs H-mol messe af 30 musikere og 170 sangere fra henholdsvis Hamborgs Musikhochschule og Bramfeldt kirke i Hamborg. Koncerterne er arrangeret af domorganist Mogens Melbye.

Den antikvariske Samling har fået året en samling arbejdstegninger fra afdøde møbelsnedker Ejner Dau's værksted i Sønderportsgade. Tegningerne, der stammer fra 1920 og 30erne, blev også brugt af kunderne, når de skulle vælge, hvilket stykke møbel værkstedet skulle fremstille. Den antikvariske Samling er iøvrigt begyndt at registrere og fotografere gamle møbler i Ribe.

Skulpturskuet i 1984, opstillingen af moderne skulptur rundt omkring i Ribe, gav et så stort underskud, at arrangørerne har mistet lysten til at gentage arrangementet.

Der er indsendt over 200 ansøgninger til to ledige elevpladser i et af byens pengeinstitutter.

Turistentreen for besøg i Domkirken er forhøjet til 3 kr. Byens borgere kommer fortsat gratis ind.

Ribe håndboldhold for herrer har slået AGF med 22-17 og rykkede dermed op i 1. division.

Personalia

Lektor Frands Kofod, Vørde, er død 72 år gammel. Frands Kofod kom til Ribe Katedralskole umiddelbart efter afsluttet universitetsstudium. Han underviste i naturfag og gymnastik, indtil han i 1971 måtte trække sig tilbage på grund af sygdom

Mogens Bencard, overinspektør ved Rosensborgsamlingen, er fra 1. februar i år udnævnt til samlingens museumsdirektør.

Olav Nørregård (r. 1934), gennem et par menneskealdre antikvar hos Bloch og sidst hos Hærck-Gød, har nu trukket sig tilbage. Nørregård vil i sit otium fortsat hellige sig jobbet som formand for Ribe og Omegns Hjemstavnsforening.

Professor, cand.polit. Christen Sørensen (st. 1964) fyldte 40 år den 2. marts. Han blev professor i nationaløkonomi ved Odense Universitet efter at have virket ved Det økonomiske Råds sekretariat og Københavns Universitet.

MODTAGNE GAVER...

Til arkivet har Ripenser-Samfundet med tak modtaget billeder fra:
Agnes Hansen (R.20), Ribe
Else Hvid f. Agerbæk (R.21), Ribe
Johan Lange (S.29), Søborg
Kippe Thorkelin, Birkerød

billeder (nye som gamle) af skolens lærere - både i grupper og i undervisningssituationer.

Der er klassebilleder, fotografier fra skolegården, skoleudflugt, skolekomedie og meget andet. De ældste af billederne er fra 1911-12. Giverne har med stor hjælpsomhed bidraget til datering af billederne og identificering af de afbildede.

Arkivet har også modtaget gamle årsskrifter - eller som de hed den gang "Indbydelsesskrift til Afgang- og Aarsprøverne ved Ribe Katedralskole" - fra
Lektor frk. Emmy Willemoes, Ribe
Katedralskolens bibliotek ved adjunkt Lars Ilsøe
som begge takkes hjerteligt.

Men der er plads til mange flere billeder i arkivet! Ikke mindst søger vi

OBS

Forkerte adresser.

Desværre kommer alt for mange blade retur på grund af forkerte adresser. Husk straks at melde adresseændring til sekretæren:
Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted.
Skriv samtidig venligst evt. ændring af titel og tlf.nr. af hensyn til jubilarservice.

OBS

Nye adresser.

- S.33 Overlærer Ingrid Rydahl Larsen (Anker), Møllehegnet 33,1 3630 Jagerspris
- S.40 Kontorchef Cand.jur. N.O.Lerche-Thomsen, Parkvej 18 4800 Nykøbing F
- S.42 Vicekoleinspektør Peter Tønder Høy Hansen, Løkkegade 2 3700 Rønne
Anna Sophie Jarde (Olesen), Holmeparken 6 2830 Virum
- S.45 Exam.pharm. Grthe Christensen (Juhl), Havnegade 35 4900 Nakskov
- R.46 Kontorchef Helge Sandahl Skov, Seminarievej 54A,1 6760 Ribe
- R.48 Rigmor Hansen (Bak), Havnegade 26 7680 Thyborøn
- R.56 Socialrådg. Lise Kofod, Guldager Stationsvej 108 6710 Esbjerg V
- S.59 Civiling. Iver Beier Iversen, Bakkevej 12 3460 Birkerød
Helle Zerlang Karlsen, Bernstorfflund Alle 14A 2920 Charlottenlund
- R.59 Kontorchef Tyge Tygesen, Rønnebærvej 27, Møjdal 7500 Holstebro
- R.62 Arkitekt MAA Svend Erik Groule, H.C.Ørstedsvvej 12 2tv 1879 Kbh.V
- S.63 Direktionssekr. Hans P. Hansen, Danish Embassy Box 40412 Nairobi Kenya
Teddy Ey Hoffbeck, Smædebakken 27, Mygind 8544 Mørke
- S.64 Max Lykke Kristensen, Vejlbj Vænge 311 8240 Risskov
- S.65 Civiling. Hans Erik Christensen, Lundbyesgade 14 1177 Kbh.V
Kaj Lauritzen, Elmelundevvej 28 2700 Brønshøj
- S.66 Cand.scient. Ole Krog Thomsen, Rugbjergvej 112 Stautrup 8260 Viby J
- S.67 Læge Birtha Ammitzbøll, Lervangen 66 Bredballe 7120 Vejle Ø
- S.68 Læge Knud Hilmar Christensen, Musvågevej 14, 7tv 8210 Århus V
- R.68 Bjarne Mogensen, Skolegade 6, vær.33 6760 Ribe
- S.73 Premierløjtnant Jens Tue Hølmkjær, Sandmarken 31 Askov 6600 Vejen
Bankfuldmægtig Else Kirstine Madsen, Sandmarken 31 Askov 6600 Vejen
Lærer Lene Rosenmay, I.C.Christensensvej 7 Hee 6950 Ringkøbing
Programrør Karen Lisbeth Thomsen, Rugbjergvej 112 Stautrup 8260 Viby J
Advokatfuldm. Palle Thomsen, Lichtenbergsgade 10, 2tv 8700 Horsens
V aldemar Thomsen, Seminarievej 54A 6760 Ribe
- S.74 Stud.med. Vagn Juhl Jensen, Rønnebærvej 1 Alslev 6800 Varde
Lærerst. Jørgen Møller, Dagmarsgade 11 6760 Ribe
Landmålingstekn. Mogens H. Schmidt, Sneppevænget 16 6760 Ribe
Grethe Terp Thomsen, Bredgade 69 th 8340 Malling
- S.75 Stud.polyt Bent Rosenkrands, Brandvænget 1 2640 Hedehusene
- S.76 Stud.polyt Bent Feddersen, Ellesletten 120 2950 Vedbæk
Bibli.stud. Hanne Pedersen, Niels Juelsgade 80, 2tv 8000 Århus C
Sportsredaktør Per Schultz-Knudsen, Jørgenvej 18B,1 8870 Langå
- S.77 Lars Reno Jakobsen, 523 Ovington Av Brooklyn 11209 Bayridge New York
Ole Wind, Ruggårdsvej 12 6771 Gredstedbro
- S.78 EDB-Ass. Birthe Irene Andersen, Skjernvej 12 FINDERUP 6900 Skjern
Solvejg Byriel, Søndergade 30 Skodsborg 6600 Vejen
Bankass. Karen Lisbeth Finneemann, Silkeborgvej 60, st.th 8000 Århus C
Erling Lorenzen, Grønvang 25 Arnym 6510 Gram
Socialpædagog Birgitte Nicolajsen, Lindbjergparken 15 6200 Åbenrå
Susan Porsgård, Hørskildevej 24, 1.tv 2500 Valby
- S.79 Lars Erik Ebbesen, Frederiksdalsvej 5F, st 2830 Virum
Lærer Ejgil Fogh, Ørbækvej 3 5400 Bogense
Hans Pahuus Holst, Klokkens Kvarter 2490 5220 Odense SØ
Per Bjørn Føge Jensen, Højstrupvej 52, 3tv 5200 Odense V
Susanne Nemes, Gåskærgade 64A, 1 6100 Haderslev
Lars Luk Nielsem, Mintebjergryde 4 6470 Sydals
Ulla Reimer, Freltofte 1, st.tv Røgebøl 6400 Sønderborg
Conny Velbæk, Lyngbakkevej 8 st Andst 6600 Vejen

- S.80 Susanne Svendsen, Sennepsmarken 35 6771 Gredstedbro
 Eskild Stauning Hansen, Jægerskoven 37 6520 Toftlund
 Birthe Matzen Pedersen, Koldingvej 84 6760 Ribe
 Vivi Mia Tinglund, Vesterfælledvej 65,1.th 1750 Kbh.V
 Lars Geil, Nødebovej 77 3480 Fredensborg
- S.81 Kirsten Houlind, Islandsgade 47, 3.th 6650 Brørup
 Grethe Løhde, Håndværkerkoll.204 Bispebj.Parkalle 22 2400 Kbh.NV
 Stud.scient Peter Meyer, Res. des Fleurs-C.R.C.U.S. ch.23
 18, Avenue des Fleurs, 06000 Nice Frankrig
 Shippingass. Vagn Pedersen, 9705 Mayne St Bellflower, C a 90706
 213-867-6794 Los Angeles USA
 Preben Husted, Tøndbjergvej 14 Pederstrup 8620 Kjellerup
- S.82 Linda M. Juul Jørgensen, Valnøddevej 17 5270 Odense N
 Anna Marie Nielsen, Kalvslundvej 12 6760 Ribe
 Connie Bonde Barsballe, Kalmarvej 52 8600 Silkeborg
 Kent Sørensen, Rafns Alle 2 9000 Ålborg
 Kim Okholm Møller, Kagbøl 25A 6780 Skærbæk
- S.83 Helle Larsen, Skelagervej 141 8200 Århus N
 Ingrid Søchting, Vægersborgvej 48 2800 Lyngby
 Ann Nedergaard, Fjældevangen 72, 2.th 8210 Århus V
- S.84 Karen Marie Bruun, Korsbrødregade 3B,1 6760 Ribe
 Hanne Fischer Sørensen, Havnebyvej 170 6792 Havneby
 Birgitte Braae, Lodsgade 2A/2/3 9000 Frederikshavn
 Conni Gaarde Pedersen, Bistruphave 3 3460 Birkerød
 Eike Stubsgaard, Hundegade 34 6760 Ribe
 Lotte Beck, Østergade 45 6630 Rødding
 Anne Heilmann, Postvangen 16 6510 Gram
 Anne-Mette Petersen, Skolevej 3 Årnum 6510 Gram
 Jim Hagemann Sørensen, Fundersalle 23 6740 Bramming
 Malene Bendix, Højskolevej 2A 5466 Asperup
 Jesper Vind Jensen, Skodsborgvej 190, v.20-04 2850 Nærum
 Anette Skov, Nordre Frihavnsgade 50, 4th 2100 Kbh.Ø

Nye medlemmer.

- S.59 Annalise Blom Rasmussen (Nielsen), Stenstrupvej 5, Stenstrup 4180 Sorø
 R.59 Margrethe B rock, 329E Pebble Beach 85282 Arizona USA
 S.63 Eske K. Mathiesen, Peblingedoss. 20, 4tv 2200 Kbh.N
 S.74 Programmør Bent Larsen, Jasminparken 29 6760 Ribe



Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bekendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

K V I C K L Y

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL

Mellemdammen 17

6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydergade

Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



Hotel Dagmar

ANNO 1581
TORVET - DK 6760 RIBE
TELEFON: 05 - 42 00 33

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 17
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 . Telegram-adr.: Ribegods Danmark . Telex 50560 . Tlf (05) 42 02 55 . Giro 18307

RIPENSER-SAMFUNDETS

jubilar

service 1985

Indbydelse

Alle nævnte jubilarer 1985 samt alle tidligere og nuværende lærere ved Ribe Katedralskole inviteres herved sammen med de nye studenter til Ripenser-Samfundets jubilarreception på skolen den 21. juni umiddelbart efter translokationen. Receptionen foregår i skolens nye festlige lokaler, hvor holdene kan finde sammen om småborde, og man kan iøvrigt få lejlighed til at bese hele skolen med dens mange nyindretninger.

Ripenser-Samfundets bestyrelse glæder sig til at se alle jubilarer ved dette højt skattede arrangement, der vil være en passende optakt til en efterfølgende jubilarfrokost sammen med årgangen.

For hvert enkelt jubilarhold er udpeget en kontaktperson, som modtager henvendelser vedrørende holdets eget jubilararrangement. Vel mødt og på gensyn!

RIPENSER-SAMFUNDET



65-års jubilarer

STUDENTER 1920

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Bibliotekar, cand.theol. Johannes Larsen
Loustrupvej 8, Skæring, 8250 Egå | 06-220381 |
| 2. | Lektor Emmy Willemoës
Kongensgade 15, 6760 Ribe | 05-420678 |
| 3. | Assistent Dagny Steffensen
Ringstedvej 20, 4690 Haslev | 03-692928 |
| 4. | Læge Emil Schoustrup Thomsen
Strandvej 5, 6000 Kolding | 05-532145 |

4 ikke nævnte kammerater er afgået ved døden.

REALISTER 1920

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Martin Bjerrum
San Andreas, F.C.G.B.H.,
Provencia Buenos Aires, Argentina | |
| 2. | Agnes L. Hansen
Nygade 4, 6760 Ribe | 05-420762 |
| 3. | Landsretssagfører Harry K. Hjerrild
Kurveholmen 24, 6760 Ribe | 05-420344 |
| 4. | Postmester Carl J. Jensen
Skjalm Hvidesvej 2, 5000 Odense | 09-116567 |
| 5. | Tømrermester Georg Peters
Korsbrødregade 13, 6760 Ribe | |
| 6. | Laura M.M.Bech (f. Saaby)
Hovedgaden 26, 6720 Fanø | 05-162187 |
| 7. | Inge Thalwitzer
Adressen ubekendt. | |

6 ikke nævnte kammerater er afgået ved døden.

60-års jubilarer

STUDENTER 1925

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Revisor Ernst Bojsen
Højskolevej 3, Rønshoved, 6340 Kruså | 04-658192 |
| 2. | Grosserer Aage Jørgensen
Vordingborggade 5, 2100 København Ø. | 01-381041 |
| 3. | Fhv. eksp.sekr., cand.jur. Nini Bork (f.Kirketerp-Møller)
Søtoften 1, 2820 Gentofte | 01-656543 |
| 4. | Læge Viffert Bojsen Møller
Nabben 15, 5683 Hårby | |

5. Fhv. kontorchef Jens V. Poulsen
Fladstjernevej 3, 2000 København F. 01-690112
6. Fhv. apoteker, generalkonsul Svend V. Raun
P.O. Box 343722 Coral Gables, Florida, USA 33114
7. Ambassadør Frode Schön
Kastelsvej 25, 2100 København Ø. 01-423510
8. Cand.mag. Anna Hedvig Eskildsen (f. Tønnesen)
Smalbæk 7, V. Vedsted, 6760 Ribe 05-445453
9. Fhv. overlærer Louis Jensen
Prangervej 170, 7000 Fredericia 05-925166
10. Fhv. lektor cand.mag. Anton Karkov
Carolinevej 6, 2900 Hellerup 01-628638
11. Fhv. tandlæge, baron Niels Sandbergh Stauge
Rosenvængets Hovedvej 26, 2100 København Ø.

Øvrige kammerater er afgået ved døden.

Kontaktperson: Cand.mag. Anna Hedvig Eskildsen (nr. 8)

REALISTER 1925

1. Agnes M. Hansen, adressen ukendt
2. Ebba M. Hansen, afgået ved døden
3. Gudrun B. Hansen, afgået ved døden
4. Hans O. Hansen, adressen ukendt
5. Søren Christian N. Hansen, adressen ukendt
6. Karen H. Holm, adressen ukendt
7. Mette Peters (f. Jørgensen)
Grønnegade 23, 6760 Ribe
8. Aksel V. Lassen, afgået ved døden
9. Mogens S. Lund, adressen ukendt
10. Anna Margrethe F. Nielsen, adressen ukendt
11. Elly K.K. Nørgaard
Plejehjemmet Sukkertoppen, 7100 Vejle
12. Peder Olesen
Skovbrynet 5, 5800 Nyborg 09-310354
13. Ella Rasmussen (f. Peters)
Skjoldsgade 16A, 6700 Esbjerg
14. Julius Poulsen
Ø. Farimagsgade 71A, 2100 København Ø.
15. Peter A. Riber, afgået ved døden
16. Arnold Rønnpag, afgået ved døden
17. Karen E.H. Svendsen (f. Skade)
Lundtoftevej 6, 9800 Hjørring
18. Esther R. Skytte, adressen ukendt
19. Anna K.J. Stouge (f. Sørensen)
Hyldegaardsvej 38, 2.tv., 2920 Charlottenlund
20. Karen Andersen (f. Thomsen)
Ladingsvej 2, 4500 Nykøbing S.

Kontaktperson: Mette Peters (nr. 7)

55-års jubilarer

STUDENTER 1930

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Sognepræst Helge Aagaard
Højbjergvej 1, Hessel, 8500 Grenå | 06-326125 |
| 2. | Cand.mag. Marie Maglebjerg
Ansvej 5, 8600 Silkeborg | 06-820517 |
| 3. | Sognepræst Vagn Iversen
Skranten 6, 9631 Gedsted | 08-645072 |
| 4. | Korrespondent Gudrun Kjærgaard (f. Jepsen)
Jægersborg Allé 193, 2820 Gentofte | 01-653312 |
| 5. | Advokat, pianist Kjeld Nørregaard
Peblinge Dossering 14, 1., 2100 Kbh. Ø. | 01-399600 |
| 6. | Johannes Thorning Pedersen
Jagtvej 219 E, 2100 København Ø. | |
| 7. | Tandlæge Aase Jensen (f. Schrøder)
Havnegade 31, 1., 6700 Esbjerg | 05-124647 |
| 8. | Pastor emer. Jens Peter Vad
Røsnesvej 327, 4400 Kalundborg | 03-509030 |
| 9. | Civilingeniør Olav Frandsen
Åbakkevej 51, st.tv., 2700 Vanløse | 01-712265 |
| 10. | Læge Jens Daniel Hoppe
Søndergade 18, 6000 Kolding | 05-524354 |
| 11. | Overlærer Anna Larsen (f. Jacobsen)
Martinsvej 19, 7000 Fredericia | 05-922536 |
| 12. | Cand.mag. Børgvald Thaysen Johansen
Afgået ved døden 8/4 1944. | |
| 13. | Svend Louis Nielsen
Adressen ukendt. | |
| 14. | Lærer Ingrid Christiansen (f. Næss-Schmidt)
Afgået ved døden 1976. | |
| 15. | Civilingeniør Heine Skovborg Pedersen
Afgået ved døden. | |
| 16. | <u>Tandlæge Erik Westergaard</u>
Jernbanegade 26, 6000 Kolding 05-521519 & 05-521219 | |

Kontaktperson: Tandlæge Erik Westergaard (nr. 16)

Gamle Heimdaller

Jubilarer, der er interesseret i at se, hvad man bedrev i de år, man var medlem af Heimdall, har nu mulighed for holdvis at bestille 1 sæt kopier af mødereferaterne og luren for holdets medlemsår. Da ordningen skal hvile i sig selv, er prisen pr. kopiside fastsat til 3 kr. ekskl. porto.

Bestillinger gennem holdets kontaktperson må være medlem af redaktionsudvalget, Mogens Juhl, Bakkedraget 8, 3460 Birkerød, tlf. 02-81.66.09, i hænde senest mandag d. 20. maj 1985.

50 -års jubilarer

STUDENTER 1935

- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Idith Charlotte Gránell (f. Callsen)
Hold-anvej 72, 2750 Ballerup | 02-971653 |
| 2. | Ruth Ingibjerg Erud (f. Einarsson)
Birkerød Kongevej 94, 3460 Birkerød | 02-810791 |
| 3. | Ingrid Marie Jensen (f. Larsen)
12672, 26th Ave., White Rock, BC
Canada V4A - 5R7 | |
| 4. | Knud Bendt Lindhardt
Gl. Vallerødvej 22, 2960 Rungsted Kyst | 02-862647 |
| 5. | <u>Hervert Pedersen</u>
<u>Vestergade 6, 9640 Brovst</u> | <u>08-231311</u> |
| | | <u>privat 08-232195</u> |
| 6. | Harriet Smith (f. Rasmussen)
Skodsborg Strandvej 253, 2942 Skodsborg | 02-803280 |
| 7. | Laura G. Teilmann
Afgået ved døden. | |
| 8. | Lorentz Christian Beck Thomsen
Tingvej 51, Brøns, 6780 Skærbæk | 04-753257 |
| 9. | Niels Lundby Villemoes
Afgået ved døden. | |
| 10. | Henry Jensen
Adressen ukendt. | |
| 11. | Grethe Bredstrup Fagerstrøm (f. Jensen)
Godtsvågen 18, S-100256 Uppsala ? | 00946-18425910 |
| 12. | Helge Nielsen
Afgået ved døden. | |
| 13. | Erich P.A. Paulsen
Afgået ved døden 1983. | |
| 14. | Anker W. Petersen
Afgået ved døden. | |
| 15. | Svend A. Philipsen
Præstehaven 18b, 7400 Herning | 07-118267 |
| 16. | Helge C.R. Poulsen
Adressen ukendt. | |
| 17. | Børge Skrydstrup
Afgået ved døden 1978. | |
| 18. | Gunnar V. Terpager
Sdr. Fasanvej 55, 2000 København F. | 01-872678 |
| 19. | Svend Høy Westergaard
Afgået ved døden. | |

Evt. kontaktperson: Hervert Pedersen (nr. 5)

REALISTER 1935

- | | |
|----|--|
| 1. | Ellen Hage Jacobsen (f. Aagaard)
tidligere: Kærmindevej 7, Odense |
| 2. | Erik Bay
Afgået ved døden. |
| 3. | Dora Øbom (f. Bottelet)
Klintegården 1, 2.tv., 8000 Århus C. |

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 4. | Osvald Bundgaard
Tangevej 41, 6760 Ribe | 05-420610 |
| 5. | Tove E. Christensen
Vesterdal 3, 4000 Roskilde | 02-355957 |
| 6. | Dagmar Enevoldsen (f. Gram)
tidligere: Steenwinkelsvej 1, København V. | |
| 7. | Stella Gregersen (f. Hansen)
Kurveholmen, 6760 Ribe | |
| 8. | Kamma Malthar Thomsen (f. Jensen)
Tingvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk | 04-753257 |
| 9. | Jens A. Jepsen
Dronning Dagmarsvej 3A, 6760 Ribe | |
| 10. | Esther Jokumsen
Afgået ved døden. | |
| 11. | Anna Lise Pedersen (f. Kittelmann)
Korsbrødregade 5, 6760 Ribe | 05-420849 |
| 12. | Svend Jacob S. Kjær
Afgået ved døden. | |
| 13. | Marie Nissen (f. Lauridsen)
tidligere: Mølletoftevej, Skodsborg | |
| 14. | Børge G. Lund
Furesø Parkvej 35, 2830 Virum | 02-856291 |
| 15. | Gunnar M. Lund
Syrenvej 47, 7100 Vejle | 05-836769 |
| 16. | Grethe Bak Rasmussen (f. Madsen)
tidligere: Sølystvej, Silkeborg | |
| 17. | Gerda Spangsberg Christensen (f. Micheelsen)
Skyttevej 22, 6760 Ribe | 05-420563 |
| 18. | Ane Marie Poulsen (f. Pedersen)
tidligere: Borgmesterlykken 8, 6400 Sønderborg | |
| 19. | Ejvind Pedersen
Krogvej 17, 6700 Esbjerg | 05-125412 |
| 20. | Elvira S. Metzher (f. Pedersen)
Kildeparken 1, 6740 Bramming | 05-173243 |
| 21. | Johannes Skrydstrup
Afgået ved døden. | |
| 22. | Mogens I. Strøbech
Brodersensallé 11, 2900 Hellerup | 01-626667 |
| 23. | Beth G. Sturup
Afgået ved døden. | |
| 24. | Ingrid A. Olsen (f. Sørensen)
Plantagevej 10-12, 6740 Bramming | |
| 25. | <u>Carl R. Thomsen</u>
Kinchsvej 2, 6760 Ribe | 05-422638 |

Kontaktperson: Carl R. Thomsen (nr. 25)

Lad Ripenser - Samfundet bringe en hilsen til skolen ved translokationen den 21. juni. Skænk et bidrag til det særlige fond til dette formål. - Se nærmere herom side 151.

45-års jubilarer

STUDENTER 1940

1. Helga Bonde Schmid (f. Bonde)
Am Brunnen 26, D-3100 Celle, Tyskland
2. Lektor Anders Blinkenberg Damsgaard
Erik Menvedsvej 20, 8800 Viborg 06-623315
3. Cand.mag. Minna Hess Thaysen (f. Haar)
Frederik d.V's vej 21, 2100 København Ø. 01-393110
4. Socialcenterkonsulent Poul Gade Hansen
Gyvelvej 8, 4200 Slagelse 03-531392
5. Rita Knudsen
Alléen 47, 8660 Skanderborg 06-520738
6. Antoni Outzen Kristensen
Afgået ved døden.
7. Forstander Erling Johannes Lund
Afgået ved døden.
8. Provst Andreas Olaf Olesen
Præstegården, Tjæreby, 4230 Skælskør 03-541012
9. Ingrid Elise Himmelstrup (f. Pedersen)
Dalvang 32, 2700 Brønshøj 01-281738
10. Overingeniør Bernt Peter Andersen
Eblets Kvarter 4B, 2620 Albertslund 02-645393
11. Cand.pharm. Arne Kromann Bak
Slotsovej 18, 6000 Kolding 05-533016
12. Gregers Bundesen
Fanøvej 13, 7200 Grindsted 05-324293
13. Dommer Kai Andreas Bøggild
Kærvang 19, 2820 Gentofte 01-650799
14. Dyrlæge Peter Richard Gram
Markledgade 25, 6240 Løgumkloster 04-743409
15. Apoteker Hans Henning Hansen
Furesøvej 99, 2830 Virum 02-854582
16. Informationschef Vagn Johan Heiselberg
Ny Kongensgade 20, 1557 København V. 01-131897
17. Civilingeniør Hans Thygesen Kristensen
Järsögränd 23, S-16223 Vellingby, Sverige
18. Kontorchef Niels Ove Lerche-Thomsen
Parkvej 18, 4800 Nykøbing F. 03-853340
19. Cand.pharm. Per Hjek Jannet Rud Møller
Ole Chr. Kirksvej 7, 6990 Ulfborg 07-492090
20. Civilingeniør Nis Jensen Rahr
Tornbjergvej 24, 4130 Viby S. 03-820156
21. Overlærer Chresten Brodersen Søgaard
Ånumvej 17, 6900 Skjern 07-351601
22. Erhvervsøkonom Leif E. Holding
Egeallé 1, 2650 Hvidovre 01-789887
23. Afdelingsingeniør Jørgen Gunnar Zabel
Nørre Voldgade 25, 1358 København K. 01-113093

Kontaktperson: Cand.pharm. Arne Kromann Bak (nr. 11)

REALISTER 1940

1. Sophus Th. Balslev
3749 W. 14th Av., Vancouver 8, B.C., Canada
2. Fhv. værkfører Børge C. Brogaard
Nygade 2, 6760 Ribe 05-420318
3. Fhv. brugsuddeler Aksel Brandt
Hovedvej 2, Brøns, 6780 Skærbæk 04-753656
4. Fhv. bankfuldmægtig Sven Nordahl
Svalebønnen 8, 6760 Ribe 05-420537
5. Radioforhandler Arne E. Fjordvang
Thistedvej 81A, 9400 Nørresundby 08-172031
6. Søren H. Gantzel
Afgået ved døden.
7. Anna Thomsen (f. Gram)
Stolbergvej 10, 2820 Gentofte 01-650677
8. Arkitekt Aage Hansen
Søndersø Park 66, 3500 Værløse 02-483403
9. Katharine Alexander (f. Hansen)
Afgået ved døden.
10. Inge Bangsbo (f. Helle-Rasmussen)
Kapelvej 39, 3700 Rønne 03-953675
11. Kontorchef Ove Friis Jensen
Gemmavej 4, 8270 Højbjerg 06-147573
12. Gunnar Leth
Engvej 16, 6760 Ribe
13. Tømmerhandler Svend Johansen
Veservej 6, 6720 Nordby Fane 05-163474
14. Gunhild Bangsbo (f. Jungnitsch)
Virumgade 17A, 2830 Virum 02-851257
15. Kirsten Holager (f. Korsgaard)
Nørreskovvej 13, 2740 Skovlunde 02-915835
16. Mekaniker Christian Krogh
Stengården 9, 6740 Bramming 05-174260
17. Lærer Tage J. Lassen
Søkjærvej 19, 8721 Daugaard
18. Direktionssekretær Gerda Lerche-Thomsen
Ewaldsgade 4, 2., 2200 København N. 01-350915
19. Anna Lise Lindegaard (f. Madsen)
Afgået ved døden.
20. Dagny Nagel (f. Nielsen)
Bjødstrupvej 28, Hammerum, 7400 Herning 07-116786
21. Fhv. købmand Børge Pedersen
Lyngparken 71, 4400 Kalundborg 03-511920
22. Dorthea Brännich (f. Petersen)
Cottagevej 2, 2900 Hellerup 01-622379
23. Iris Urup (f. Rasmussen)
Colbjørnsensvej 53, 4800 Nykøbing F. 03-852410
24. Andrea Helby Petersen (f. Sinnbeck)
Lahnsgade 68, 5000 Odense C. 09-135824
25. Ekspeditionssekretær Carl Emil Suadicani
Slotsherrens Have 145, 2610 Rødovre 01-704737
26. Repræsentant Viggo Ullerichs
Valmuevej 16, 6000 Kolding 05-527203
27. Direktør Knud Erik Østbirk
Afgået ved døden.

Kontaktperson: Fhv. bankfuldmægtig Sven Nordahl (nr. 4)

40 -års jubilarer

STUDENTER 1945

1. Læge Peder Hübschmann Agerbæk
Sortebrødregade 9, 6760 Ribe 05-422230
2. Lærer Inger Grundtvig (f. Askgaard)
Tangevej 15, 6760 Ribe 05-420839
3. Redaktionssekretær Thyge Jørgensen Bruun
Rosenhaven 515, 2980 Kokkedal 02-244395
4. Overlærer Sigrid Elsbo
Selma Lagerlöfs Allé 41, 2860 Søborg 01-679313
5. Inger Margrethe Ehlers-Jensen (f. Frosch-Hansen)
Ribe Landevej 62A, 6100 Haderslev 04-521820
6. Speditør Arne Martin Højbjerg
Æblehaven 30, 3400 Hillerød 02-264828
7. Sparekassedirektør Hans Peter Jensen
Åbakken 24, 6534 Agerskov 04-833635
8. Lærer Svend Bøjsen Jepsen
Afgået ved døden.
9. Direktør Niels-Erik Johansen
Adressen ukendt.
10. Sekretær Bodil Ussing Nielsen (f. Kastrup)
Himmelbjergvej 125, Laven, 8600 Silkeborg 06-841577
11. Grete Groth (f. Kjær Nielsen)
Adressen ukendt.
12. Kirsten Aase Jensen (f. Thygesen Kristensen)
Afgået ved døden.
13. Sekretær Ebba Balslev (f. Kruchov)
Rude Vang 45, 2840 Holte 02-421549
14. Træ- og finerhandler Frits Lerche-Thomsen
Sct. Clemensgade 6, 6760 Ribe 05-420204
15. Direktør Hans Mathiesen
Adressen ukendt.
16. Lærer Ellen Margrethe Tolsgaard (f. Petersen)
Pilekrattet 7, 8850 Bjerringbro 06-682595
17. Vibeke Brandt-Pedersen (f. Salling)
Tarupvej 78, 5210 Odense NV. 09-160559
18. Luftkaptajn Holger M. Schmidt
Rønnevej 34, 2980 Kokkedal 02-866104
19. Professor, dr.phil. Gunnar Olaf Svane
Y. Ringgade 113, 8000 Århus C 06-164683
20. Kristian Sylvester Thomsen
Adressen ukendt.
21. Dyrlæge Sigvald Pedersen Toft
Vestergade 13, 9330 Dronninglund 08-841615
22. Skoleinspektør Henning Vejrup
Nygade 1, 6800 Varde 05-267220

Kontaktperson: Træ- og finerhandler Frits Lerche-Thomsen
(nr. 14)

23. Elektroinstallatør Flemming Johs. Legardt Ehlers
Vestervang 3, 6600 Vejlen 05-361022
24. Administrationschef Jens Otto Gerken
Kongebakken 15 TH, 4000 Roskilde

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 25. | Ingeniør Arne Hansen
Digevangsvej 20, 8600 Silkeborg | 06-836266 |
| 26. | Arkitekt Erik Hansen
Wildersgade 36, 1408 København K | |
| 27. | Civilingeniør Karl K. Hemme
Østergade 16, 7800 Skive | 07-528803 |
| 28. | Provisor Poul Jepsen
Storegade 21, 6310 Broager | 04-441104 |
| 29. | Exam.pharm. Grethe Christensen (f. Juhl)
Havnegade 35, 4900 Nakskov | 03-921263 |
| 30. | Overlærer Hugo Koch
Bag Hjelm 30, 6200 Åbenrå | 04-621064 |
| 31. | Dyrlæge Jens Peter Hansen Korsgaard
Søbyvej 41, 9352 Dybvad | 08-864005 |
| 32. | <u>Bankfuldmægtig Arne Nielsen</u>
<u>Seminarievej 74, 6760 Ribe</u> | <u>05-421075</u> |
| 33. | Knud Erik Bjørn Nielsen
Adressen ukendt. | |
| 34. | Overlærer Bent Høgild Ottosen
Gartnerkrogen 17, 3500 Værløse | 02-482709 |
| 35. | Overlæge Peter Helby Petersen
Lahnsgade 68, 5000 Odense C | 09-135824 |
| 36. | Civilingeniør Arne Søndergaard
Afgået ved døden. | |
| 37. | Else Marie Hansen (f. Thomsen)
Carstensgade 91, 6270 Tønder | 04-722960 |
| 38. | Økonomidirektør Knud Erik Ullerichs
Horseager 2, 2670 Greve | 02-901121 |
| 39. | Edith Christensen (f. Wind)
Peter Fabersvej 6, 6700 Esbjerg | 05-135760 |

Kontaktperson: Bankfuldmægtig Arne Nielsen (nr. 32)

REALISTER 1945

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Karla Porsgaard (f. Andersen)
Trøjelsvej 37, 6760 Ribe | 05-420846 |
| 2. | Meta M. Thye-Petersen (f. Andersen)
Rosenvangen 21, 8382 Hinnerup | 06-986266 |
| 3. | Jørgen W. Anger
Afgået ved døden. | |
| 4. | Sygeplejerske Inger Nielsen (f. Bardrup)
Ribevej 21, 6760 Ribe | |
| 5. | Karl Jørgen Borner
Adressen ukendt. | |
| 6. | Sygehjælper Grethe Andersen (f. Christensen)
Østerbækvej 58, 1., 5000 Odense C. | |
| 7. | <u>Lilian Birch Nielsen (f. Husted Christensen)</u>
<u>V. Bjergvej 2, V. Vedsted, 6760 Ribe</u> | <u>05-445026</u> |
| 8. | Arkitekt Olaf Deigaard
Ved Stampedammen 58, 2970 Hørsholm | 02-861395 |
| 9. | Major Lorens C. Frederiksen
Lembkesvej 39, 6100 Haderslev | |
| 10. | Frovin Høy Hansen
Afgået ved døden. | |

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 11. | Niels Peter S. Hansen
Adressen ukendt. | |
| 12. | Krista Mortensen (f. Jakobsen)
Sønderhede, 7884 Fur | |
| 13. | Kirsten M. Jensen
Afgået ved døden. | |
| 14. | Karen E. Kjør (f. Johansen)
Skovbuen 43, 2650 Hvidovre | 01-472467 |
| 15. | Vagtmester Gunnar R. Juhl
Toften 11, 6780 Skærbæk | |
| 16. | Kgl.kapelmusikus Erling A. Kabel
Skovdal 8, 3500 Værløse | 02-988986 |
| 17. | Johanne E. Knudsen
Adressen ukendt. | |
| 18. | Ingeniør Sven E.B. Laursen
Riberdyb 24, 6000 Kolding | 05-526942 |
| 19. | Salgsleder Søren Erik Maae
Mølby, 6400 Sønderborg | 04-427721 |
| 20. | Asta Nielsen
Afgået ved døden. | |
| 21. | Svend Aage Pedersen
Adressen ukendt. | |
| 22. | Karl Puggaard
Adressen ukendt. | |
| 23. | Dora Damgaard (f. Tranberg)
Roskildevvej 96, 2500 Valby | 01-747076 |
| 24. | Konfektionshandler Olaf H. Ullerichs
Rosmosevej 37, 2650 Hvidovre | 01-783088 |

Kontaktperson: Lilian Birch Nielsen (nr. 7)

35 - års jubilarer

STUDENTER 1950

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Skolesekretær Tulle Fenger (f. Dejgaard)
Geelsskovvej 2, 2850 Virum | 02-851956 |
| 2. | Sognepræst Harald Filtenborg
Søndergyden 10, 6630 Rødding | 04-841152 |
| 3. | Viceskoleinspektør Ellen Dejgaard (f. Holm)
Stampedammen 58, 2970 Hørsholm | 02-861395 |
| 4. | Sygeplejerske Karen Marie Sørensen
(f. Pilegaard Jørgensen)
Rømøvej 13, 6000 Kolding | 05-526713 |
| 5. | Handelslærer Jørgen Lorenzen
Gl. Americavej 7, 9500 Hobro | 08-521973 |
| 6. | Husholdningslærer Inger Erner Andersen
(f. Nielsen)
Afgået ved døden 1983. | |
| 8. | Læge Kirsten Sølvsten Sørensen (f. Nielsen)
Egernvej 17, 2000 København F. | 01-191912 |

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 9. | Overlærer Else Madsen (f. Rasmussen)
Burreroj 18, 6372 Bylderup Bov | 04-762127 |
| 10. | Socialrådgiver Astrid Bang (f. Skøtt)
Vestergade 5, 6520 Toftlund | 04-831334 |
| 11. | Rise Ballisager (f. Zerlang)
Hejmdalsvej 9, 6000 Kolding | 05-529441 |
| 12. | Prokurist Edith Bentin (f. Backhaus)
Slotsgade 7, 6760 Ribe | 05-421144 |
| 13. | Civiløkonom Elisabeth Brodersen
Åtoften 12, II, 2990 Nivå | 02-245595 |
| 14. | Revisor Inger Marie Sørensen (f. Clausen)
Afgået ved døden 1984. | |
| 15. | Lærer Kirsten Engsted (f. Dalsø)
Fladhøj 15, Lind, 7400 Herning | 07-124105 |
| 16. | Civilingeniør Niels Grue-Sørensen
Mårumvej 4, 3230 Grøsted | 03-291295 |
| 17. | Svend Aage Berg Hansen
Afgået ved døden 1953. | |
| 18. | Fysioterapeut Elsa Momsen (f. Hedeager)
Ellesvinget 6, 8600 Silkeborg | 06-836665 |
| 19. | Overlærer Vagn Jensen
Afgået ved døden 1977. | |
| 20. | Lærer Karen Lorenzen (f. Jensen-Holm)
Gl. Americavej 7, 9500 Hobro | 08-521973 |
| 21. | Tandlæge Kaj Aakjær Jørgensen
Sct. Mathiasgade 14, 8800 Viborg | 06-623118 |
| 22. | Ingeniør Valdemar Thygesen Kristensen
Sandskaddevägen 13, 26041 Nyhamnsläge,
Sverige | 00946-4244754 |
| 23. | Civilingeniør Leif Nordestgaard
Afgået ved døden 1979. | |
| 24. | Overlærer Birgit Bruun (f. Schiøtt)
Lillekrog 5, 6731 Tjæreborg | 05-175247 |
| 25. | Oberst Ejlif Schneider
Søvejen 2, 6500 Vojens | 04-545200 |
| 26. | <u>Civilingeniør Hans Aage Zabel</u>
<u>Basnæsvej 10, 2700 Brønshøj</u> | <u>01-601515</u> |
| 27. | Dyrlæge Tage Staugaard
6600 Skodborg J. | 04-848186 |

Kontaktperson: Civiling. Hans Aage Zabel (nr. 26)

REALISTER 1950

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Ejendomsmægler Minna Andresen (f. Poulsen)
12005 Louise Avenue, Los Angeles
Calif. 90066, U.S.A. | |
| 2. | Birthe Bonnesen (f. Jacobsen)
Rosengade 45, 8300 Odder | 06-540365 |
| 3. | <u>Ruth J. Bredsdorff (f. Jensen)</u>
<u>Taarbæk Strandv. 105K, 2930 Klampenborg</u> | <u>01-630641</u> |
| 4. | Havnekaptajn Poul Arne Bruun
Vilh. Kyhrsvej 40, 5000 Odense | 09-126796 |
| 5. | Lis Ericson (f. Thygesen Kristensen)
Nyponkatan 14, Helsingborg | 00946-42228862 |

6. Lise Eriksen (ingen oplysninger)
7. Birgit Hansen (f. Petersen)
Åsumvej 290, 3., 5240 Odense NØ 09-102721
8. Inge Haupt (f. Rasmussen)
Kapellenweg 35, D-6460 Gelnhausen, Tyskland
9. Sygeplejerske Ane Marie Kjør Nielsen (f. Skov)
Randkløve Allé 120, 2770 Kastrup 01-503712
10. Husholdningslærerinde Kirsten Vejrup Knudsen
(f. Danielsen)
Bregnerødvej 41, 3460 Birkerød 02-812140
11. Ingeniør Jørgen Kruchow
Ahorngade 14, 6600 Vejen 05-361256
12. Ingeniør Evan Kehler
Elneallé 27A, 3500 Værløse 02-987161
13. Lærer Agnes Landbo (f. Jørgensen)
Blæsbjergvej 5, Vridsted, 7800 Skive 07-547106
14. Værkmester Manfred Laugesen
Styrmandsvej 24, 2660 Brøndby Strand 02-733825
15. Ingeniør Hans Stecher Madsen
Hovedgaden 15, 2880 Bagsværd 02-987403
16. Sekretær Else Nielsen (f. Hansen)
Galgebjergvej 47, 6000 Kolding 05-537552
17. Viceskoleinspektør Henning Blak Nielsen
Rørsangerv. 7, Gundsømagle, 4000 Roskilde 02-388417
18. Bodil Nørgaard (f. Jepsen)
Rammevej 21, Jels, 6630 Rødding 04-552554
19. Inger Margrethe Olsen (f. Christensen)
Vejlevej 5, 8766 Nr. Snede 05-771707
20. Pædagog Inger Paludan (f. Stecher Madsen)
Egebjergvej 84, 8220 Brabrand 06-261285
21. Bodil Pedersen (f. Mortensen)
Tanderupvej 22, Tanderup, 6760 Ribe 05-421647
22. Ingeniør Sven Ellerup Pedersen
Rågevænget 6, 5610 Assens 09-713141
23. Bogtrykker Poul Georg Sørensen
Kronprinsensvej 67, 2000 København F. 01-465254
24. Lærer Kresten Breinholt Thorslund
Holmevej 29, Næstelsø, 4700 Næstved 03-740078
25. Regnskabschef Egon Wolff
Ribevej 5, 6740 Bramming 05-173690
26. Grethe Bisgaard (f. Worm)
Afgået ved døden.

Kontaktperson: Ruth J. Bredsdorff (nr. 3)



30-års jubilarer

STUDENTER 1955

- | | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | Revalideringskonsulent Carly Majholm
Fanøgade 6, 1., 2100 København Ø. | 01-206249 |
| 2. | Cand.phil. Kirsten Urup
Grunnetgade 4, 6600 Vejen | 05-360359 |
| 3. | Sognepræst Hans Olav Okkels
Søndervang 19, Hygum, 6630 Rødding | 04-845105 |
| 4. | Pastor Hans Peter Simonsen
Wolleshuus 1, D-2394 Satrup, Tyskland, Satrup 649 | |
| 5. | Sognepræst John Simonsen
Møllevej 65, 7700 Thisted | 07-920315 |
| 6. | Lærer Ib Brogaard Andersen
Ho Bugtvej 51, 6852 Billum | 05-258699 |
| 7. | Lærer Aage Schmidt Andresen
Brageslund 8, 6500 Vojens | 04-541652 |
| 8. | Gårdejer Christian Clausen
Rømøvej 17, 6520 Tofthund | 04-834189 |
| 9. | Advokat Niels Grønbæk
Middelvej 3, 8900 Randers | 06-429333
(arb.) |
| 10. | Veterinærinspektør Kristian Lund Hermansen
Horsemosevej 7, 4100 Ringsted | 03-614325 |
| 11. | Lærer Elly Voss Jensen (f. Jensen)
Kirkevej 3, Sejstrup, 6771 Gredstedbro | 05-173521
(kan benyttes) |
| 12. | Kørelærer Inger Marie Justesen
Vivildvej 12, 8370 Hadsten | 06-982029 |
| 13. | Arkitekt Peter Kjær Larsen
Urmagertoften 11, 8270 Højbjerg | 06-297443 |
| 14. | Civilingeniør Laurids Brok Lauridsen
P.O. Box 45, Manama, Bahrein | |
| 15. | Civilingeniør Jørgen Nielsen
Strandvejen 155, 3700 Rønne | 03-955135 |
| 16. | Stationschef Jørgen Erecius Nielsen
Ordrup Jagtvej 18, 2920 Charlottenlund | 01-633787 |
| 17. | Marie Alnor (f. Hansen Nybro)
Borggade 3, 6300 Gråsten | 04-650190 |
| 18. | Læge Bodil Nørgaard (f. Nørby)
Vester Lemtorp, 7620 Lemvig | 07-821930 |
| 19. | Lektor Asmus Lorenzen Schmidt
Fuglemosevænge 16, 2970 Hørsholm | 02-862246 |
| 20. | Grethe Knudsen (f. Thyssen)
Afgået ved døden. | |
| 21. | <u>Veterinærinspektør Jørgen Mejsen Westergaard</u>
<u>Mikkelborg allé 7, 2980 Kokkedal</u> | <u>02-865696</u> |
| 22. | Grethe Dresgaard (f. Bertelsen) | |
| 23. | Sognepræst Niels Bruun
Vær Præstegård, 8700 Horsens | 05-657018 |
| 24. | Lærer Dorthe Hune (f. Eskildsen)
Munkevej 4, Tvis, 7500 Holstebro | 07-435208 |

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 25. | Overlærer Egon Hansen
Bøgely 12, 6100 Haderslev | 04-523901 |
| 26. | Lærer Karen Marie Haahr (f. Hemmet)
Nørregade 52, 6740 Bramming | 05-173263 |
| 27. | Sygeplejerske Mary Seggaard Madsen
Annasvej 28, Hastrup, 4600 Køge | 03-656884 |
| 28. | Jytte Kjeldsen (f. Mortensen)
Reventlowsvej 31, Korinth, 5600 Faaborg | 09-651632 |
| 29. | Jens Peter Munch Andersen
Marie Louise Str. 3, D-2 Hamburg 60, Vesttyskland | |
| 30. | Lærer Henny Christensen (f. Nielsen)
Skolevej 21, 6731 Tjæreborg | 05-175093 |
| 31. | Direktør Kai Schultz Nielsen
Klintevej 10 A, 5600 Faaborg | 09-611618 |
| 32. | Korrespondent Tove Hansen (f. Poulsen)
Louisehøj 20, 2880 Bagsværd | 02-987647 |
| 33. | Bente Holm (f. Reilev)
Lispungdagan 26, S-58266 Linköbing,
Sverige | 00946-13151603 |
| 34. | Lærer Hanne Top
Stengårdsvej 24, 6705 Esbjerg Ø. | 05-141127 |
| 35. | Ambassadør Knud Erik Tygesen
Dalvej 18, 2970 Hørsholm | 02-869317 |
| 36. | Ergoterapeut Hanne Garff (f. Ulfbeck-Petersen)
Vinrankevej 12, 2900 Hellerup | 01-611365 |
| 37. | Oversygeplejerske Bothilde M. Warming
Gravsgade 65, 6760 Ribe | 05-420217 |
| 38. | Direktør Johannes Vestergaard
Egegårdsvej 27, 3060 Espergærde | 02-231849 |
| 39. | Inga Wiehe (f. Wolfsberg)
7901 Endlewood, Christ Drive, Yakima,
Washington 98907, USA | |

Kontaktperson: Veterinærinspektør Jørgen Mejsen
Westergaard (nr. 21)

REALISTER 1955

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Bankfuldmægtig A.O. Andersen
Nygårdsparken 68, 6740 Bramming | |
| 2. | Prokurist Mogens Brink
Borgm. Schneidersvej 79, 2840 Holte | |
| 3. | Margrethe Bruus
Pilehaven 35, 5610 Assens | |
| 4. | Lærer Dorte Brinck-Jensen
Baunehøjen 3, 6933 Kibæk | |
| 5. | Lægesekr. A.L. Gjerløv-Christensen
Sønderhavvej 12, Genner Strand, 6200 Åbenrå | |
| 6. | Else Karlson
Adresse ubekendt | |
| 7. | Inga Evald
Espedalen 67, 8240 Risskov | 06-214187 |
| 8. | Bygningssnedker H. Kamp Jensen
Strynøvej 20, 6700 Esbjerg | 05-151004 |

9. Arkitekt Erik Madsen
c/o Anna Madsen, Torvet 11, 4930 Maribo 03-883819
10. Aase Andreassen
Granhavegård, Sønderby, 5631 Ebberup
11. Salgsassistent J.T. Nielsen
Fælledvej 85, 7000 Fredericia
12. Ruth Hjorth Petersen
Ø. Vedstedvej 51, 6760 Ribe
13. Lærer Bodil Hartvigsen
Bygvangen 3, 6705 Esbjerg Ø. 05-127689
14. Toldkontrollør R. Thorslund
Trøjeløkkevej 5, 4400 Kalundborg 03-508432
15. Chefkonsulent Kjeld Thun
Maglehøjvej 2B, 3600 Frederikssund 02-312722
16. Farmaceut Klaus Trier
Skovfyrren 10, 8620 Kjellerup 06-882276
17. Kai-Ove Andersen
Saturnvænget 27, 6710 Esbjerg V.
18. Gudrun M. Larsen
Kirkegade 18, 5560 Årup
19. Chefredaktør Sejr Clausen
Funkevej 30, 3400 Hillerød
20. Pedel Børge Clemmensen
Falkevej 38, 6760 Ribe
21. Fyrpasser Willy Langdill
Haven 2, 5985 Søby-Ærø
22. Politiassistent Per Jørgensen
Søndergade 55, 6520 Toftlund
23. Signe Andersen
Elmsager 24, 8240 Risskov 06-211146
24. Skattefuldmægtig Kr. S. Kristensen
Skindermarksvej 12, 6760 Ribe 05-420900
25. Lærer Kirsten Nielsen
Skovvænget 1, 6880 Tarm
26. Ass. Ejvind Laursen
Klokkehaven 10, 2750 Ballerup 02-975343
27. Sygeplejerske Aa. Bay-Jensen
Tikøbvej 11 A, 3060 Espergærde
28. Ingeniør Kr. Olesen
Damvej 4, Brøns, 6780 Skærbæk
29. Skibsmægler A.J. Petersen
Nevavej 1, 8320 Mårslet 06-290753
30. Inge Uberti
c/o Gerda Pirchert, Overdammen 9, 6760 Ribe
31. Ingeniør Leo Stokbæk
Runebakken 99, 6500 Vojens 04-541683
32. Forstander Bodil Konradsen
Troldeadsvej 243, 7000 Fredericia
33. Salgskonsulent Egon Udesen
Humlevej 13, 6600 Vejle
34. Adm. direktør Per Bonne Bohn
Skovfennen 7, Rørkær, 6270 Tønder 04-723991

Kontaktperson: Skattefuldmægtig Kr.S. Kristensen (nr. 24)

25-års jubilærer

STUDENTER 1960

1. Lærer Ingeborg Kloubien (f. Bendesen)
Ny Adelgade 2, 2. sal, 1104 København K. 01-133787
 2. Læge Markus Flintholm Fink
Slotsallé 1A, 6440 Augustenborg 04-472567
 3. Adjunkt Bodil Larsen (f. Hjerrild)
Solvej 16, Sollerup, 2840 Holte 02-803494
 4. Bjørn Jensen
Damvej 8, 6760 Ribe 05-421512
 5. Bibliotekar Aase Fleckner (f. Dinesen Riishøj)
Søborg Hovedgade 128b, 4.tv., 2860 Søborg
 6. Lærer Knud Øbo Sørensen
Blåkildevej 4, 9500 Hobro 08-523395
 7. Lærer Ulla Møller (f. Lind Andersen)
Rosenvænet, 6541 Bevtoft 04-544178
 8. Jordemoder Lisbeth Mette Jochumsen (f. Buchreitz)
Rønnevej 1, Stilling, 8660 Skanderborg 06-571040
 9. Axel Hansen Carl
Langesø Kollegium, 6430 Nordborg 04-451848
 10. Translatør Anna Lisbet Sørensen (f. Friis)
Skovridergårdsvej 11, 2830 Virum
 11. Dyrlæge Jørgen Eggert Gram
Nordhaven 2, 6630 Rødding 04-841315
 12. Korrespondent Lis Gram (f. Gregersen)
Nordhaven 2, 6630 Rødding 04-841315
 13. Korrespondent Dagny Helene Jørgensen (f. Hansen)
Nobisvej 38, 3460 Birkerød
 14. Læge Jacob Hune
Vestervold 26, 6800 Varde 05-223400
 15. Lærer Uffe Jochumsen
Rønnevej 1, Stilling, 8660 Skanderborg 06-571040
 16. Bibliotekar Ulla El Klöcker (f. Jørgensen)
Sandmarken 5, Askov, 6600 Vejen 05-362049
 17. Bibliotekar Lis Bøggild Madsen (f. Manich)
Nattergalevænet 1, 6760 Ribe 05-424360
 18. Lærer Kirsten Elisabeth Ellegaard (f. Møller)
Møllevang 13, 6091 Bjert 05-572416
 19. Kirsten Sønderby (f. Lautrup Nielsen)
Gammel Åbølvej 4, Orderup, 6520 Toftlund 04-831578
 20. Sekretær Inger Kristensen (f. Spangsberg-Christensen)
Latyrus Allé 7, 2770 Kastrup
 21. Lærer Leif Øbo Sørensen
Liljevænet 24, Hjerting 6700 Esbjerg 05-115409
 22. Lars Peter Thygesen
Navneforandring til Chrstrup. Adr. ukendt.
- Kontaktperson: Bibliotekar Lis Bøggild Madsen (nr. 17)
23. Øjenlæge Jan Kaare Brink
Øster Vedstedvej 140, 6760 Ribe 05-422782
 24. Advokat Christen K. Christensen
Engparken 8, 6580 Vamdrup 05-581288

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 25. | Lærer Karla Beck Schmidt (f. Clausen)
Eriksensvej 77, Sædding, 6700 Esbjerg | |
| 26. | Cand.pharm. Margit Mosekilde (f. Emborg)
Lave Skovallé 411, 3050 Humlebæk | 02-193824 |
| 27. | Afd.ing. Svend Fredslund
Søsterhøjvej 4, 8270 Højbjerg | 06-271581 |
| 28. | Jan Peter Hjarnø Knudsen
Haderslevvej 34, 6760 Ribe | 05-424714 |
| 29. | Civiling. Regner Kværnø
Brombærvej 13, 7200 Grindsted | 05-322208 |
| 30. | Dyrlæge Holmer C. Lund
Tornhøjvej 14, 8560 Kolind | 06-391022 |
| 31. | Dyrlæge Niels Lundgård
Brokærvej, 6771 Gredstedbro | 05-431311 |
| 32. | Landinspektør Bent Kristen Nielsen
Sejstrupvej 13, 6771 Gredstedbro | |
| 33. | Helge Plesner
Klostervej 101, Kloster, 6950 Ringkøbing | |
| 34. | <u>Landinspektør Henrik Præstholm</u>
<u>Klostergade 3, 6760 Ribe</u> | 05-420241 |
| 35. | Akademiing. Jens Præstholm
Drosselvej 5, Hadbjerg, 8370 Hadsten | 06-914060 |
| 36. | Cand.mag. Glob Riber
Adressen ubekendt. | |
| 37. | Cand.pharm. Ingemarie Jürgensen (f. Svensen)
Holmehaven 53, 2670 Greve Strand | 02-901284 |

Kontaktperson. Landinspektør Henrik Præstholm (nr. 34)

REALISTER 1960

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Radiotelegrafist Hans Henrik Andersen
Grønlandsparken 228, 5., 6700 Esbjerg | 05-156201 |
| 2. | Lærer Grete Elise Åskov (f. Andreasen)
Frysendahlvej 110, 8450 Hammel | 06-961915 |
| 3. | Bibliotekar Jørgen Bang
Danagården 19, 1.tv., 7500 Holstebro | |
| 4. | Else Marie Nielsen (f. Bruun)
Næsbyhave 62, 5270 Odense N. | |
| 5. | Speditør Eigil Christensen
Udsigten 8, 6340 Kruså | 04-671770 |
| 6. | Skatterevisor Erling Frank
Hødvej 50, 4450 Jyderup | 03-477771 |
| 7. | Lærer Hannelise Fribert (f. Hansen)
Præstegade 5, 6760 Ribe | |
| 8. | Lærer Henning Hansen
Tornskadevænget 14, 6760 Ribe | 05-422304 |
| 9. | Lærer Karoline Dahl (f. Holst)
Vejlesøvej 96, 2840 Holte | 02-421463 |
| 10. | Anne Marie Gehrt (f. Jørgensen)
Arrild, 6520 Toftlund | 04-834207 |
| 11. | Overassistent Finn Knudsen
Skovbrinken 6, 6400 Sønderborg | 04-428913 |
| 12. | Aage-Johan Kristensen
Skelbækvej 4, Ølsemagle, 4600 Køge | 03-659009 |

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 13. | Lærer Grethe Gottfredsen (f. Lyhne)
Kildevej 11, 7490 Aulum | 07-472699 |
| 14. | Bankassistent Conny Mortensen
Tinghøjvej 50, st.th., 2860 Søborg | 01-696113 |
| 15. | Freddy Pallesen
Heimdalsvej 54, 4873 Væggerløse | 03-877985 |
| 16. | Afdelingssygeplejerske Kirsten O'Reilly (f. Prinds)
Ribevej 83, Hviding, 6760 Ribe | 05-445480 |
| 17. | Elsebeth Rosenstand (f. Bjerrum)
Sdr. Farupvej 9, 6760 Ribe | 05-445060 |
| 18. | Guldsmed Børge Bottelet
Mellemdammen 14, 6760 Ribe | 05-420226 |
| 19. | Smedemester Poul Erik Hansen
Kongeåvej 32, Mejlby, 6660 Lintrup | 05-431555 |
| 20. | Ingeniør Preben Rosted
Tornehøj 48, 3520 Farum | 02-955068 |
| 21. | Lager ekspedient Christian Hjerrild
Granlunden 17, Kvaglund, 6705 Esbjerg Ø | 05-141496 |
| 22. | <u>Civilforsvarsleder Ernst Jensen</u>
<u>Gedager 12, 6760 Ribe</u> | 05-421834 |
| 23. | Radioforhandler Morten Jørgensen
Åvej 19, 6771 Gredstedbro | 05-431370 |
| 24. | Lærer Hanne Dau Schnor (f. Kristensen)
Hedebyvej 20, 6330 Padborg | |
| 25. | Redaktør Peter S. Lau
Vestergade 17, 6520 Toftlund | 04-831820 |
| 26. | Lærer Ellen-Margrethe Grangaard (f. Lauridsen)
Skovbyvej 9, 8763 Rask Mølle | |
| 27. | Blomsterdekoratør Frida Madsen (f. Lønne)
Lærkevej 31, 6600 Vejen | 05-363360 |
| 28. | Børnehavepædagog Anne Marie W. Petersen (f. Nielsen)
Bag Volden 31, 6392 Bolderslev | |
| 29. | Socialrådgiver Kamma Marthinsen (f. Nielsen)
Pallisvej 33, 8220 Brabrand | 06-252806 |
| 30. | Lærer Bjarke Friis
Drejerbanken 20, Skalbjerger, 5492 Vissenbjerg | 09-471858 |
| 31. | Radiomekaniker Ib Hingeberg Pedersen
Venedigvej 9, 2.th., 2300 København S. | |
| 32. | Kontorassistent Metha S. Fløe (f. Schmidt)
Strengvej 7, 6760 Ribe | |
| 33. | Apoteksassistent Dorte Karkov (f. Toft)
Stenløsevej 75, 2700 Brønshøj | |

Kontaktperson: Civilforsvarsleder Ernst Jensen
(nr. 22)



15 -års jubilarer

STUDENTER 1970

1. Carsten Carstensen
Bjerggården 15, 2635 Ishøj.
2. Stud.mag. Ingrid Gade Mathiesen (f. Gade)
Nuvær. adr. ukendt.
3. Finn Vedsted Hansen
Lergravsvej 28, Vitved, 8660 Skanderborg 06-927464
4. Lærer Harriet Hansen
Lynggården, Lyngvej 8, Ejdrup, 8660 Skanderborg
5. Løgesekretær Ina Hansen
Lergravsvej 28, Vitved, 8660 Skanderborg 06-927464
6. Lærer Karin Hundehøj
Hummelmosevej 6, 7560 Hjerm 07-464489
7. Marie Juhl Jessen 009-4647083128
P.G. Wejdesvæg 6: 314, S-35252 Växjö Sverige
8. Lærer Nis Jessen
Bispelunden 3, 6534 Agerstov 04-833685
9. Pia Johansen
(Adressen ukendt)
10. Cand.mag. Jette Lassen
Banegården, Hillerslev, 7700 Thisted 07-981836
11. Lærer Bjarne Nielsen
Vilslevvej 53, 6771 Gredstedbro
12. Lærer Jette Lund (f. Toft Nielsen)
Obeltoftvej 58, 8544 Mørke
13. Lærer Gunhild Mariussen (f. Petersen)
Rabenholz, D-2341 Post Gelting, Tyskland
14. Stud.mag. Kirsten Holm Petersson
Skt. Poulsgade 45, st. t. v. 8000 Århus C 06-126304
15. Stud.mag. Eva Ravn
Vestbanevej 12, st. tv., 2500 Valby 01-467505
16. Lærer Irene Skals
Nr. Farimagsgade 48, 1., 1364 Kbhvn. K 01-153257
17. Lærer Bent Bolding Thomsen
Barsevej 3, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå 04-667870

18. Lærer Anne-Grethe Tonnesen
Novej 6o, Nø, 695o Ringkøbing 07-330178
19. Dyrslæge Gunvor Vibe-Petersen
Fogedmarken 14, 22oo Kbhvn. N 01-853497
20. Organist Inge Beck
Højtoftevej 35, 67oo Esbjerg o5-1394o6
21. Kordegn, stud.theol. Ole Beck
Worsåvej 11,4., 1972 Kbhvn.V. 01-376727
22. Psykolog Marie Birk
Kongensgade 4o, 67oo Esbjerg (arb.05-126844)
23. Stud.psych. Jette Dandaneil Boesen
Hammershusvej 47, 821o Århus V. 06-1o3647
24. Ergoterapeut Inge Lise Bolvig
Sundholmsvej 54,3.tv., 23oo Kbhvn.S 01-587128
25. Lærer Miriam Edelberg
Galgebakken Øster 1o-11, 262o Albertslund 02-620047
26. Anne Marie Olesen (f.Gehrke)
Erlevvej 75, 61oo Haderslev 04-528105
27. Lærer Karen Elbæk Jensen
Sophus Scandorphsvej 6, 28oo Lyngby 02-881767
28. Læge Inga Marie Jepsen
Willemoesgade 8o,2.tv., 82oo Århus N 06-1o1393
29. Lærer Inge Helle Jespersen (f.Nielsen)
Mellemhaven 12, Hågerup, 56oo Fåborg 09-651589
30. Bibliotekar Jytte Toft Nielsen
Ewaldsvej 5o; 86oo Silkeborg 06-826810
31. Birthe Pedersen
(Adr. ukendt)
32. Bibliotekar Inger Kjærsgaard (f.Schau)
Andebøllevej 175, 5492 Vissenbjerg 09-831744
33. Lone Jehrbo (f.Skjærlund)
Hummeltoftevej 158, 283o Virum 02-859509
34. Stud.mag. Ulf Timmermann
Galgebakken Øster 1o-11, 262o Albertslund 02-620047
35. Cand.jur. Bo Tribler
Herluf Trollesvej 44, 42oo Slagelse 03-531569
36. Anette Thullin
(adr. ukendt)
37. Montør Uffe Worm
Hans Tausensgade 5, 5oooo Odense C 09-115560
38. Cand.mag. Marianne Aarhus
Lemmingvej 1o1, 8361 Hasselager 06-283104
39. Cand.Oecon. Gert Aagaard Andersen
Institute for regional planning (p.t.Sydamerika)

40. Læge Klaus Dandanel Boesen
Kagsåbrinken 5, 2730 Herlev 02-919857
41. Lærer Annette Demant
Kagsåbrinken 5, 2730 Herlev 02-919857
42. Annelise Jørgensen (f.Ebsen).
Nygade 30, 6780 Skærbæk 04-751043
43. Dyrlæge Anny Stenbæk (f.Hansen)
Lupinvej 6, 6670 Holsted 05-393221
44. Cand.mag. Hans Beksgaard Jensen
MKWAWA, TTC/PB Eringa, Tanzania
45. Cand.scient.pol. Peder Kamedula
Carolinevej 5, 2900 Hellerup 01-625774
46. Lærer Inge Lise Ebener (f.Kristensen)
Rebelsigvej 6, Vejrup, 6740 Bramming
47. Cand.merc. Bente Larsen
Grønsevejen 85 E, Oslo 6, Norge
48. Socialrådgiver Birgitte Lerche
Grenåvej 255, 8900 Randers 06-494330
49. Peter Neidthart
(adr. ukendt)
50. Ingeniør Lars Birch Nielsen (p.t. Sudan)
(forældr.adr.): Vester Bjergvej 2, Vester Vedsted, 6760 Ribe
51. Cand.scient. Poul Møller Pedersen
Byvænget 4, 4270 Høng 03-553598
52. Lærer Erik Schultz
Vasevej 11, Gånsager, 6780 Skærbæk 04-757271
53. Lærer Anders Sørensen
Horsbølvej 35, Rejsby, 6780 Skærbæk 04-753339
54. Cand.mag. Hans Jørgen Sørensen
Dronningensgade 2 B, 5000 Odense C 09-144495
55. Konsulent Kaj Ugelvig
Claus Holmsvej 8, 8900 Randers 06-422109
- Kontaktperson: Lærer Anders Sørensen (nr. 53)
56. Henriette Jackson (f. Andersen)
Vester Marievej 62, 3720 Åkirkeby
57. Cand.scient. Stephen Biering-Sørensen
Brendstrupvej 31, 8200 Århus N
58. Civilingeniør Peter Finnerup
Åfaldet 16, 2730 Herlev.
59. Civilingeniør Uffe Bloch Hansen
Baltorpevej 273, 2., 2750 Ballerup 02-979708
60. Civilingeniør Steen Ingwersen
Birkevænget 4, 1ejl. 48, 4300 Holbæk 03-433201
61. Læge Jørn M. Jepsen
Åbyhøjvej 17, 8210 Århus V

62. Karl Erik Knudsen
(Adr. ukendt)
63. Akademiingeniør Andreas Brok Nielsen
Hummelmosevej 6, 7560 Hjern 07-464489
64. Lærer Ingelise Kahl (f.Nielsen)
Nørregade 48, 3300 Frederiksværk 03-123973
65. Stud.scient. Knud Simonsen
Fogedmarken 14, 2200 Kbhvn. N 01-853497
66. Ole Ladekarl Thomsen
Møllestien 32, 8000 Århus C 06-135736
67. Lægeseeretør Grethe Bossen (f.Warming)
Kaj Munksvej 6, 6100 Haderslev 04-527615
- Kontaktperson: Akademiingeniør Andreas B.Nielsen (nr.63)

REALISTER 1970

1. Lærer Kirsten Lyngs Andersen
Kongensgade 9, 6760 Ribe 05-423360
2. Landmand Bernhard Brunsgaard
Højvang, Sommervej, Kalvslund, 6760 Ribe 05-437005
3. Lærerstuderende Bodil Stauning Jensen
Hjelmalle 29, 6200 Åbenrå 04-626817
4. Omsorgspædagog Erik Jepsen 04-426418
Sønderborg Erhvervsskole, Borgm.Andersensvej 26, 6400
5. Poul Johansen
(Adr. ukendt)
6. Eva Krogh (f. Lassen)
Lystruplund 82, 8520 Lystrup St. 06-225485
7. Radiomekaniker Poul Jern Lolk
Alsædtægten 10, Darum, 6740 Bramming 05-179111
8. Kadet Ole Nystad
Suenssonsgade 34, st., 1322 Kbhvn.K 01-144661
9. Gartner Søren Peder Sixhøj Pedersen
Lustrup pr. 6760 Ribe
10. Lærer Anna M. Burgemann (f.Simonsen)
Rammelhøj 3, Jels, 6630 Rødding 04-552799
11. Advokatfuldmægtig Palle Thomsen
Nyadelgade 19 A, 5610 Assens 09-711640
- Kontaktperson: Landmand Bernhard Brunsgaard (nr.2)

10-års jubilærer

STUDENTER 1975

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Translater Lærke Christensen
Casa 33, Los Alamos, Los Burrias, Cadix, Spanien | 0093456667511 |
| 2. | Bibliotekar Vibe Christensen
Lemvigvej 113, 1., 9000 Ålborg | 08-159717 |
| 3. | Marianne Dyhrberg Cornett
Langelandsvej 206, 1.tv., 2000 Kbhvn.F | 01-343731 |
| 4. | Charlotte Danckert
Tvind Friskole, 6990 Ulfborg | 07-491630 |
| 5. | Berit Fog
Odensevej 27, 5260 Odense S | 09-152471 |
| 6. | <u>Lærerstud. Jytte Juel Buck (f. Frodelund)</u>
<u>Lærkevej 1, 6760 Skarbak</u> | <u>04-752068</u> |
| 7. | Stud.mag. Bitten Salomonsen (f.Veibel Iversen)
Skt.Lukas Kirkeplads 8, st., 8000 Århus C | 06-194354 |
| 8. | Jens Fangel Jensen
Lindenallé 5, D-2390 Flensborg | 0094946146724 |
| 9. | Børnehavelærer Kirsten Thomsen (f.Jensen)
Højlandsvej 94, 9750 Øster Vrå | |
| 10. | Kontorass. Lis Spedtsberg
Fynsgade 2, 6000 Kolding | |
| 11. | Jonna Jørgensen
(Adr. ukendt) | |
| 12. | Hanne Bruhn (f. Kjør)
Munkeparken 51, 6240 Iøgumkloster | 04-744150 |
| 13. | Jørgen Kristensen
(Adr. ukendt) | |
| 14. | Anne Kirstine Nielsen
(Adr. ukendt) | |
| 15. | Anne-Grethe Nielsen
Havedal 18, 6760 Ribe | 05-423739 |
| 16. | Anders Raahauge
Borchs Kollegium, St.Kannikestr.12, 1169 K | 01-124865 |
| 17. | Jens Søndergaard
Kastelsvej 25,5., 2100 Kbhvn. Ø | 01-421263 |
| 18. | Stud.ergo. Nanna Thøgersen
Ivar Huitfeldtsgade 9,3.tv., 8200 Århus N | 06-164347 |
| 19. | Dagmar Nyboe Rasmussen (f.Warming)
Reberbanen 19, 7800 Skive | 07-521132 |
| 20. | Soc.Pæd. Alice Brun
Parkvej 7, Visby, 6270 Tønder | 04-763558 |
| 21. | Marketingsass. Ulla Marie Prip Canaan
Lysvej 8, 2.tv., 2000 Kbhvn. F | |

22. Søren Forchhammer
Bykildevej 10, 3.th., 2500 Valby 01-465290
23. Sygeplejerske Gerda Bladt Hansen
Stavnagervej 33, Varming, 6760 Ribe
- Kontaktperson: Lærerstud. Jytte Juel Buck (nr.6)
24. Aase Hansen
(Adr. ubekendt)
25. Aase Bach Hansen
Egvænget 31, 6230 Rødekro 04-661750
26. Hanne Helene Jensen
(Adr. ubekendt)
27. Sara Juhl
21 B Rue Nicolas, Bruant, F-25000 Desancon, Frankrig
28. Elisabeth Lemvig
18-20 Rue Og Pot de Fer, F75005 Paris, Frankrig
29. Morten Lemvig
Vesterbro 46, 5.th., 9000 Ålborg 08-123215
30. Stud.scient.pol. Knud Helge Nielsen
Jordbrovej 7, 2.tv., 8200 Århus N 06-169325
31. Lars Bruun Nielsen
Silkeborgvej 110,3.tv., 8000 Århus C
32. Jytte Olesen
Sortebrødregade 12, 6760 Ribe 05-421217
33. Johannes Raskmark
V.Bergsøesvej 11, 8210 Århus V 06-161282
34. Lisbeth Rasmussen
Horndrupvej 23, Tårning, 8660 Skanderborg 06-379302
35. Bente Rosenstand
Mathildevej 6, 3., 2000 Kbhvn. F 01-165677
36. Ina Lie Schorpen
Aldersrovej 13, 4.th., 8210 Århus V 06-104360
37. Stud.mag. Hans Erik Truelsen
Ewaldsgade 12, 1.tv., 2200 Kbhvn. N 01-393625
- Kontaktperson: Morten Lemvig (nr.29)
38. Karsten Würtz Andersen
(Asr. ubekendt)
39. Sygeplejerske Jette Hald Christiansen
Slesvigvej 17,6400 Sønderborg 04-485026
40. Benny Dragsgaard Dall
Fabriksvej 47, 8700 Horsens 05-611672
41. Asta Nielsen (f. Fink)
Haderslevvej 189, 6760 Ribe 05-441223
42. Maskinmester Jens Ole Hansen
Forældre.adr.: Skovbrynet 15, 6630 Rødding

43. Lærer Erik Høiberg
Margrethevej 19, 6520 Toftlund 04-832696
44. Christian Jakobsen, Den rejsendefolkehøjskole-
linie., Skurup Folkehøjskole, Svenstorp 8, S-27400 Sk.
45. Landmand Jens Christian Jensen
Kongeåvej 54, 6600 Vejle 05-360820
46. Lærer Karin Jensen
Fælleslykkevej, 6100 Haderslev 04-529153
47. Agronom Torben Enghart Jørgensen (p.t. Mozambique)
Forældr.adr.: Præstegårdsalle 5 6630 Rødding
48. Datalogistud. Erik Daugaard Kristensen
Marienlystvej 24, 8200 Århus N 06-244216
49. Cand.mag. Henning Kaasen
Illerupvej 37, 1.tv. 8200 Århus N 06-161690
50. Programmør Jens Ehlert Lassen
Gustav Johannesenvej 18, 2000 Kbhvn. F 01-740095
51. Lærer Bente Mikkelsen
Vibevangen 9, 6760 Ribe 05-421734
52. Økonoma Rikke Gade Nielsen (f. Paulsen)
Horsenslandevej 126 A, Ørting, 8300 Odder 06-554494
53. Stud.polyt. Bent Rosenkrands Rasmussen
Bøhmengade 16, 1.tv. 2300 Kbhvn. S
54. Stud.mag. Ruth Sareyka Rosenberg
Sandflugtsvej 41, 3700 Rønne
55. Allan Sandholt
(Adr. ukendt)
56. Stud.med. Thomas Skjødt
Tangevej 4, 6760 Ribe
57. Lærer Karis Seeberg Sørensen
Søndergade 10, 1., Vivild, 8961 Allingåbro
58. Telefoningeniør Ib Christian Thomsen
Højbjergvej 12, 4470 Svebølle
59. Sygeplejerske Birte Aakjær
Finsensgade 73, 2.th., 8200 Århus N
60. Grafiker Birgitte Kjems Albrechtsen
Frederiksborggade 26 B, 4.th., 1360 Kbhvn.K 01-328983
61. Bankassistent Anette Smidt (f. Brandt)
Gøgevangen 7, 6760 Ribe 05-423893
62. Flyvemetolog Knud Erik Christensen
Dr. Abildgårds Alle 18, 1.tv., 1955 Kbh.V
63. Lone Gerken
Montaignegade 32, 8000 Århus C 06-134492
64. Lærer Tove Baggesgaard Hansen
Egedesvej 35, 1., 5700 Svendborg 09-224621
65. Steen Heiselberg
(Adr. ukendt)

66. Jakob Weiland Høj
Gentoftegade 58, 3., 2820 Gentofte 01-682220
67. Anna Marie Pedersen (f. Haahr)
Råhedevej 12, 6760 Ribe 05-145247
68. Lærer Helen Lagoni Petersen (f. Johansen)
Ullerslevvej 30, 4900 Nakskov
69. Per Frank Kristensen
Nyringen 26, 2., 8240 Risskov
70. Jan Larsen
Skovbrynet 5, 8620 Kjellerup 06-881716
71. Torben Lauridsen
Sejrsgade 6, 8000 Århus C 06-198077
72. Ingeniør Ole Jørgen Nielsen
Musvågevej 149, 5210 Odense NV 09-160160
73. Stud.jur. Nicolai Nikolajsen
Nyringen 5, st.tv., 8240 Risskov
74. Ingeniør Knud Lykkegaard Pedersen
Enebarvej 315, Gejs, 8600 Silkeborg
75. Ole Petersen
Ullerslevvej 30, 4900 Nakskov
76. Jens Juul Poulsen
Plougstrupvej 30, 6771 Gredstedbro
77. Bjarne Schmidt
Gøgevangen 7, 6760 Ribe 05-423893
78. Karl Schmidt
(Adr. ukendt)
79. Pæd.stud. Inger Kirstine Thomsen
Søndervangen 16, st.th., 8260 Viby J.
80. Stud.vet. Randi Worm
Harrestrup Alle 13-15, 2500 Valby

Kontaktperson Lærer Bente Mikkelsen (nr. 51)

Redaktionen vil være taknemlig for enhver oplysning vedrørende fejl i adresselisterne eller oplysning om manglende adresser. Oplysning om manglende adresse vil omgående blive efterfulgt af forsendelse til vedkommende. Henvendelse til Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted. Tlf. (02) 29 14 43

Hyggelig restaurant i en 400 år gammel,
fredet bygning på Skibbroen i Ribe.
God mad til meget rimelige priser
22 forskellige fiskeretter
Selskabslokale "Den Grønne Stue" til 22 pers.
Servering på fortov og i gård fra 1. maj



værtshuset Sælhuset

ÅBNINGSTIDER:

Hver dag kl.
10.00 - 24.00
Køkkenet kl.
12-14 og 17-20

SKIBBROEN 13 - RIBE - TLF. 05 - 42 09 46

Anno 1581



Hotel Dagmar

DK 6760 Ribe . Telefon 05 - 42 00 33

- ★ Forslag til såvel store som små
JUBILARFROKOSTER og
-MIDDAGE fremsendes gerne
og helt uforbindende.
- ★ KONTAKTDAMER og
-MÆND kan blot ringe og
fremføre deres ønsker.

Hilsen til skolen

Ripenser-Samfundet bringer hvert år på medlemmernes og jubilarenes vegne en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en student. Gaven ydes af et fond, som RS opretholder til dette formål. Bestyrelsen har netop skænket kr. 1.200,- til fondet. Sidste års jubilarer fulgte traditionen pænt op, og vi håber, at også dette års jubilarer vil være med.

Sætter du pris på Ripenser-Samfundets arbejde bl. a. med denne "jubilær-service" så betænk fondet med et beløb - stort eller lille - til fondet. Beløbet sendes til kassereren:

Major Peter Lungholt
Asylgade 12, 4000 Roskilde
Giro 1066676 bedes mærket
"Jubilæumsgave 1984"

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9.bind

September 1985

Nr.9



Studenternes dans om Katharinabrønden.

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (05) 42 32 32
Sanderportsgade 3 • Telefon (05) 42 88 75
6700 RIBE



Arnold Nyborg

Nederdammens 12 • 6760 Ribe • Telefon 05 42 02 92
TELEFON 05 42 02 92

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 • 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 • DK • 6760 RIBE
TELF. 05 42 01 90 • GIRO 702 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasho

Ydermøllen : Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie

MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-42 02 26



Formalsystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01



Nyt klaver til skolen

Ripenser-Samfundet - eller Societas Scholae Ripensis - har naturligvis Ribe Katedralskole som sit samlingspunkt. I sit arbejde for at styrke sammenholdet i mellem de tidligere elever af skolen og for at bevare deres forbindelse til skolen må foreningen ofte bede om skolens hjælp - og vi får den. Det modsatte - at skolen beder os om hjælp - sker sjældent - men det er sket nu. Skolens gamle klaver er udtjent, de sædvanlige kilder har ikke givet støtte, og skolens musiklærere har bedt om Ripenser-Samfundets hjælp. Deres anmodning er gengivet nedenfor. Ripenser-Samfundet starter hermed en indsamling blandt sine medlemmer, og vi håber naturligvis, at vi på denne måde kan betale noget af en gammel gæld tilbage. For at få skabt en begyndelse, og for hurtigere at nå et resultat skænker Ripenser-Samfundet hermed kr. 5.000 til formålet. Vi håber og tror, at mange bidrag - store såvel som små - vil følge efter!

Praktiske oplysninger om Ripenser-Samfundets indsamling til et nyt klaver til skolen.

Ripenser-Samfundet har oprettet en særlig konto til formålet. Medlemmernes bidrag sendes pr. check, giro 1 06 66 76 eller indbetalingskort til foreningens kasserer, major Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde. Alle indbetalinger mærkes: "KLAVER".

Når indsamlingen er slut - 31.12.1985 - udformes et gavebrev til skolen med givernes navne, hvorefter penge og gavebrev overdrages til skolen.

Anmodning om støtte til nyt klaver for Ribe Katedralskole.

Det gamle klaver synger på sit sidste vers! Det har nu i en menneskealder tjent vor skole - til fællessangsaftener, til opførelse af skolens kantate ved translokationsfesterne og til brug for eleverne og glæde for alle i det daglige liv på skolen. I erkendelse heraf vil Ribe Katedralskoles musiklærere gerne anmode skolens gamle elever om støtte til indkøb af et nyt instrument.

Musiklærerne har de sidste 2 år ansøgt Direktoratet for Gymnasieskolerne om en særbevilling på kr. 25.000 til et nyt klaver til brug ved musik- og fællesarrangementer i skolens nye opholdsareal og i sportshallen, men da særbevillingerne har været små, og Direktoratet har prioriteret EDB- og andet teknisk understyr højst, har det ikke været muligt at skaffe pengene igennem de almindelige kanaler.

Det er utaknemligt, når man i det daglige skal arbejde med et instrument, som klaverteknikeren ikke længere kan stemme, og det er direkte pinligt, når vi ved de store festlige lejligheder er nødt til at benytte det gamle falske klaver.

Vi har derfor besluttet os til at anmode Ripenser-Samfundet og en række private fondes om at hjælpe os, så musiklivet ved Ribe Katedralskole også i årene fremover må have gode vilkår, og således at vi vil kunne fortsætte med at opføre den dejlige kantate, som ikke mindst skolens gamle elever har glæde af.

Med venlig hilsen musiklærerne

Steen Hansen Gunnar Mühlmann

Translokation 1985

LITTERIS ET ARTIBUS.

Imellem en torsdag og en lørdag med gråvejre og byger lå translokationsdagen 1985 med sol og varme som et stykke rav mellem stenene ved Vesterhavet. For de tidligere elever, der var mødt op på skolen, oplevedes det derfor som idealet af en translokation i Ribe, der pludseligt - og som det naturligste af verden - blev til virkelighed.

De ti linde, kastanien og udsigten til kirkens tårn - alt var på sin plads og som vi huskede det. Som midtpunktet for højtideligheden: de nye studenter - 129 i tallet. Medens det i flere år har været almindeligt blandt de unge, at man mødte op til translokationen i særpræget for ikke at sige provokerende tøj, og medens hatte og huer har vidnet mere om opfindsomhed end om respekt for traditionen, så dominerede i år de rød-hvide farver - og næsten samtlige havde anskaffet sig den "rigtige" hue. De fleste af os, der er studenter fra en svunden tid, måtte nok vedgå, at det for os var et ret behageligt syn.

Rektor Thomas Rasch indledte translokationen med at byde alle velkommen, hvorefter man sang Grundtvigs "Den signede dag med fryd vi ser".

Rektor tog nu ordet igen, og berettede om skoleåret, der var gået, men også om de forandringer, der skulle komme, når skolen ved årsskiftet ikke længere ville være et statsgymnasium men skulle overgå til amtskommunalt regie. Rektor fandt også plads til at takke Ripenser-Samfundet for dets arbejde for at holde erindringerne om den gamle skole levende hos de tidligere elever af Ribe Katedralskole. Han bragte tillige en særlig hilsen til foreningens mangeårige formand fhv. lektor Anton Karkov, der efter sygdom nu igen var med blandt tilhørerne.

Skolens kor under ledelse af Steen Hansen fremførte herefter første del af kantaten fra 1945 af Alex Garff og Poul Schierbæk - en musikalsk og digterisk hyldest til skolen og byen, der synes lige højt skattet af tidligere og nuværende elever.

Eksamensbeviserne blev nu uddelt. Som nævnt dimitteredes der i 1985 129 studenter fra Ribe Katedralskole. Det er

Direktør cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1985 over ca. 40.000 kr., der vil kunne uddæles i et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved indsendelse af stor svarkuvert (gerne A-5 format) adresseret og frankeret med kr. 3.70. Legatansøgningerne skal være legat-udvalget i hænde senest d. 1. november 1985. Evt. tildeling meddeles pr. brev d. 2. januar 1986.

Legatudvalget
Peter Lungholt
Asylgade 12
4000 Roskilde

et større antal end nogensinde tidligere, og et antal, der formentlig ikke bliver overgået adskillige år frem i tiden.

På den ganske aktuelle baggrund talte rektor Thomas Rasch nu om det skrevne ord og dets praktiske og håndgribelige udtryk: bogen, med hvilken, som rektor udtrykte sig, alle de nye studenter havde beskæftiget sig - nogle mere end andre.

Rektors tale gengives nedenfor.

Til glæde for alle, de mange, der var forsamlet i skolegården fremførtes herefter kantatens anden del.

Som det efterhånden er blevet en tradition talte nu en repræsentant for de nyudsprungne studenter. I år gav Robert Ulrich sin skole nogle velmente ord som tak for tre år "ved skolepult". Der var ros og ris, positivt og negativt, men han konkluderede på sine egne og sine kammeraters vegne, at der trods alt var en pæn overvagt af gode påvirkninger og indtryk. Også denne tale er trykt nedenfor i sin helhed.

Fhv. ambassadør Frode Schøn talte herefter på jubilarenes vegne. Frode Schøn, der er et mangeårigt og markant medlem af Ripenser - Samfundet, tog sin studentereksamen på Ribe Katedralskole i 1925. Han talte med stor varme om den skole, der på en særlig måde har givet så mange af sine tidligere elever et fællesskab, der rækker ud over både tid og sted. Også Frode Schøns tale gengives nedenfor.

På Ripenser - Samfundets vegne fik nu universitetslektor, dr.med. Ole Marker ordet, og henvendte sig til årets studenter. Med udgangspunkt i kommunikationen imellem generationerne ønskede han studenterne tillykke med, at de skulle have oplevelsen af at gøre deres egne erfaringer og forme deres liv på baggrund af dem. Han rettede også en tak til skolen fordi Ripenser - Samfundet må være med i translokationen specielt med den reception, der følger uimiddelbart efter højtidelighedens afslutning, og hvor årets studenter, skolens ledelse og lærere samt alle jubilare er gæster. Han udtrykte tillige glæde over, at så mange af de tidligere elever vender tilbage til skolen for at overvære translokationen. Særligt nævntes fru Elisabeth Daugaard Peters,

som var blandt gæsterne, og som tog re-aleksamen fra skolen i 1915. Til sidst overrakte Ole Marker Ripenser - Samfundets dimittend-legat 1985. Legatet gives ifølge bestemmelserne til en elev, der foruden at passe sit arbejde med at dygtiggøre sig tillige havde haft overskud til at være noget for fællesskabet. Skolen indstiller til dette legat, og de 3.000 kr gik i år til Vibeke Asmussen.

Herpå fulgte uddelingen af de mange andre legater, hvoraf nogle bibringer modtageren mere ære end økonomisk gevinst.

Til de nyere traditioner må også regnes uddelingen af årets humørlegater. Uddelingen blev i år udført med stor scenevanthed og til stor fornøjelse for tilhørerne - formentlig ikke mindst de indforståede.

Til sidst sang forsamlingen "Hvor smiler fager den danske kyst" og translokationen på Ribe Katedralskole 1985 var til ende.

REKTORS VELKOMST

Velkommen - dimittender, jubilare, gæster, skolens elever, lærere og øvrige personale.

En god uge efter skolens 840 års fødselsdag holder vi i dag translokation for 127 dimittender, for sidste gang under splitflaget - skolens højhedssymbol. Skolens fødselsdagsdokument er et kongeligt brev, der giver biskop Elias tilladelse til at oprette en skole ved katedralen i Ribe, og siden har den kongelige slægt - nok mest uden at skænke det en tanke - været overhøjhed for denne skole.

Ved lov af 6. juni 1984 bliver skolen fra 1. januar 1986 amtskommunalt gymnasium som alle andre statsskoler - med undtagelse af Sorø Akademi. Loven blev vedtaget med een stemmes flertal, hvad der viser, at der langt fra var politisk enighed om sagen.

Det viste ikke, at der i gymnasiekredse var massiv modstand. En af grundene var, at statsskolerne ved deres snævre tilknytning til direktoratet for gymnasieskolen - et politisk em-

bedsmandsværk - sikrede en pædagogisk ensartethed for studentereksamen i dette land ud fra en central pædagogisk, men også økonomisk styring. En anden var, at der på statsskolerne hersker et udpræget selvstyre indenfor lovens, bekendtgørelsens og økonomiens rammer - altså det mest udstrakte nær-demokrati. Det forekom derfor mange absurd, at dette nærdemokrati på embedsmandsbasis med ansvar alene overfor ministeriet og folketing skulle politiseres i 14 forskellige amtsråd med forskellig politisk observans og med højere eller lavere prioritering af gymnasiesektoren.

Det er imidlertid det fornemste kendetegn ved det parlamentariske demokrati, at et folketingsflertal, uanset størrelse, fastsætter lovene og at bøgerne retter sig derefter.

Derfor er der efter lovetagelsen kun een vej for statsskolerne: at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem amt og skole. Dette skulle ikke blive vanskeligt i forholdet til Ribe Amt, der har været og er meget åben overfor sine gymnasieskoler og deres behov. På overfladen vil næppe meget ændre sig efter den 1. jan. 1986, selvom vi nok må vænne os til en del forandringer på det administrative område. Ribe Amt ved, at Ribe Katedralskole er indstillet på at få det bedst mulige samarbejde igang med amtsforvaltningen. For gymnasierne i amtet bliver det utvivlsomt en fordel at høre under samme forvaltning, så man for eftertiden får endnu bedre mulighed for at stå last og brast i medgang og modgang.

Når splitflaget bliver strøget den 31. december vil jeg personligt føle et vist sentimentalt vemod ved det, og muligheden er da også tilstede, at vi herude i den fjerne ende af riget vil blive glemt på Slotsholmen.

Men så kan vi jo glæde os over, at vi er blandt jyder og nok skal klare os endda.

Ellers er skoleåret forløbet roligt, når man ser bort fra, at den pludselige indførelse af EDB-kurser i 1.g ikke kunne undgå at skabe nogen uro, fordi

halvdelen af lærerne måtte uddannes for at kunne forstå elevernes kursus. Men det er mit indtryk, at lærere og elever har taklet problemerne, og at de med deres gå-påmod har fået tingene til at glide.

Et andet problem, der har måtte beskæftige os, er den markante nedgang i elevtallet som følge af, at de store fødselsårsgange nu er igennem gymnasiet.

For få år siden måtte vi rykke sammen, som vi bedst kunne, så alle kunne komme under tag. I dag dimmitterer vi som nævnt 127 studenter fra seks klasser. Efter sommerferien rykker ca. 100 elever op i 3.g, fordelt på 4 klasser, ligesom der efter sommerferien "kun" begynder 4 1.g-klasser. Tilbagegangen er størst blandt de sproglige elever. Det skaber problemer især for lærere med sprogfag. Men ved en enestående solidarisering i lærerkorpset er det tilsyneladende lykkedes at undgå afskedigelser i år. Om det vil kunne klares fremover er usikkert, men humanistiske kolleger over hele landet, under en vis anciennitet, har vænnet sig til at fremtiden er et år ad gangen. Vi kan kun ønske at der nu nås en stabilisering af elevtallet, som skaber ansættelsestryk for lærerne - trods alt en af mange forudsætninger for et sundt arbejdsklima.

Endeligt må nævnes, at vi naturligvis alle er meget optaget af en ulmende mulig gymnasiereform, men det er en helt anden historie, som der sikkert vil kunne siges en masse om næste år ved denne tid.

Jeg vil derfor slutte denne beretning med endnu en gang at se frem til et godt og frugtbart samarbejde med vor nye husvært, Ribe Amtsråd.

REKTORS TALE TIL STUDENTERNE AF 1985.

Jeg vil gerne benytte denne sidste officielle lejlighed mellem Jer og mig til - jeg mener det skal ikke ondt - at sige Jer et par ord om en genstand, I i de forløbne tre år har beskæftiget Jer mere eller mindre - nogle mere andre mindre - med: bogen.

Som de fleste af Jer vil vide, drejer det sig om blade af papir - påtrykt tegn - mest sorte - med eller uden i-blandede billeder - hæftet sammen til firkantede blokke, fortrinsvis med hæftningen i venstre side, så man kan blade i den. Som I vil vide fra folkeskolen, er de fortrinsvis sorte tegn sat sammen i grupper, de såkaldte ord, og det hele giver så på det ene eller andet sprog en mening - forudsat at osv.....

Men spøg til side.....

Ordet - sproget - har i umindelige tider været menneskenes særlige instrument til meddelelse og forståelse, men også til besværgelse og erindring.

I årtusinder før skrifttegnet kom, har ordet været tryghed for stammefæller, tegn på samhørighed og fællesskab.

Da man så for århundreder siden fandt ud af at afbilde sprogets lyde med tegn, nå det have føltes endnu mere revolutionerende end vore dages kommunikations- og informatikbølge.

Da ordene kunne bevares i tegn, fik sproget en ny dimension. Det kunne bevare love og kontrakter entydigt, - hvad der stod skrevet, stod skrevet. Gennem det skrevne sprog kunne love bevares udover giverens levetid. Mennesket kunne sikre sig et liv efter døden ved det skrevne ord. Guder og myter kunne fastholdes, den syndige verden beskrives, tanker og følelser udtrykkes, ordene kunne spørge og få svar over lange afstande. Men vi ved, at det skrevne ord har levet for de få. For mange var det mundtlige sprog stadig midlet til beskrivelse, meddelelse og udtryk.

Og vi ved også, at det på samme tid var foruroligende. Bogstaverne, der kunne tamme ordet, føltes magiske, farlige. Samtidig med at bogstaverne gav sikkerhed ved at holde ordet fast gav de også frygt, for de bandt også det menneske, der havde skrevet dem. Nu kunne man ikke mere løbe fra sit ord.

Ved bogtrykkerkunstens indførelse for 500 år siden, blev bogen - ordet - demokratiseret - blev for de mange, hvor den før kun havde tilhørt de privilegerede. Pludselig kunne ordet nå ud over kredsen af tilhørere - kunne nå langt bort. Nye ideer kunne spredes langt omkring og bogen blev farlig for magthaverne.

Hvor mange bøger har de ikke i tidens løb søgt at udlette; hvor mange ord er ikke blevet brændt i magthaverens navn. Man behøver ikke at gå mere end 50 år tilbage, da en magthaver troede - og tilsyneladende fik ret - at ordet, det sande, det smukke, det anderledes kunne udryddes ved, at bøger blev brændt på bålet. Hvad er det da, der gør denne ting - bogen - så værdifuld for os, der kan læse?

Bogen og dens ord er nødt til at være sig selv bekendt. Ordene står der, de kan analyseres, afsløres, modsiges. Men hvad der er skrevet er skrevet; det kan ingen løbe fra. Forfatteren må stå til ansvar.

Bogen er trofast. Den er der og bliver der, man kan glemme den, men hvis man vender tilbage til den er den stadig uforandret, tålmodig, ventende, parat til endnu en gang at stå til regnskab også med fare for at tabe.

Bogen er tålmodig. Den kan stille mange spørgsmål, sætte mange tanker i gang, men den er ikke krævende, den vil ikke have svar her og nu, og de svar den selv tilbyder er henstillinger til overvejelse. Den gode bog tillader gerne tvivl, ja mangel på endog gerne modsigelse, er først tilfreds, når den har vakt modsigelse.

Og som fortsættelse heraf det vigtigste - bogen er skabende. Ordene kan i hver læser for sig skabe et univers som ikke behøver at stemme overens med andre læsere. Den giver sig hen til læseren, hvis læseren åbner sig for dens indhold. Den skaber billeder, men det er billeder, der først ved hjælp af den enkeltes fantasi bliver til virkelighed. Og til individuel virkelighed ved at mærke. Bogen giver mennesket fornemmelsen af frihed.

Al den nye information vi i disse år står overfor er anderledes. På den ene side fremstår den på fjernsyn som levende billeder. Billeder, der er færdige, der sjældent giver spillerum for fantasi og medigtning og som foregøjer at de er virkeligheden, sandheden. Samtidig forsvinder de og dækkes hurtigt over af nye, der umuliggør en analyse, en eftertanke, et svar. De har ikke tid til den enkelte, men tager deres udgangspunkt i at de skal nå flest mulige på samme tid. Allerede i dette forhold svækkes deres virkeligheds -

og sandhedsværdi. Billederne og de ord der ofte følger med er lukket godt inde i en elektronisk kasse, der ikke hører efter, hvis et individ har lyst til at svare igen. Før man får set sig om, er de væk.

Den del af bogen, der skal fortælle os om realiteter, virkelighed, lovmæssighed erstattes nu gennem informatikken af det lynhurtige svar. Premisserne og udviklingerne sidder gemt i maskinen og er ikke beregnet for de mange. Det sprog der bruges til at spørge maskinerne er uden følelser og fantasi, kun rigtigt eller forkert. Man kan frygte, at bogens tilbud til de mange for frit at mene, føle, følge med, igen erstattes af sproget for de få, som det var engang for længe siden. De få, som kan læse og skrive dette sprog. Menneskene - vi andre - bliver så henvist til at tro på maskinernes svar. Vi har ingen, vi kan spørge, vi kan i værste fald blive ufrie som analfabeter og nemme at styre. I dette nye sprog er der ligesom ikke plads til drømme og fantasier, vor egen helt private virkelighed.

Igennem tre år, og i årene før dem har I mest, ikke kun, beskæftiget Jer med bogen. Og i dette øjeblik er der sikkert nogle af Jer, der hader alle bøger og andre af Jer, der hader nogle bøger. Det går over. Jeg vil ønske for Jer, at I trods udfordringen fra nye medier, nye erkendelsesmetoder ikke vil slippe bogen. Ved det skrevne og det talte ord og kun ved det er det muligt at bevare en dimension af skabende magi, af drøm og fantasi af tanke - den menneskelige dimension.

Jeg vil håbe for Jer, og for udviklingen, at I ikke vil give Jer hen til de nyheder, det tilsyneladende virkelige og det hurtige og sikre svar, men levne bogen - det skrevne ord, og det talte med - en plads i Jeres liv som den menneskelige dimension den er.

Hermed dimmiterer jeg Jer studenter 1985 fra Ribe Katedralskole.

1985 - STUDENTERNES tale

ved Robert Ulrich.

Der er vist ingen tvivl om at alle er glade i dag fordi studentereksamen er overstået, men man bør også tænke tilbage på at gymnasietiden ikke har været en dans på roser.

Nogle har konstateret at gymnasiet ikke var noget for dem, ja de vil måske endda sige, at de tre år har været spildte, men for de store flertals vedkommende har gymnasieforløbet været udviklende og udbytterigt; undervisningen har givet større indsigt i mange forhold, og mange af os har fået nogle gode venner og kammerater på skolen, bl.a. igennem skolens institutioner som f.eks. elevforeningen Heimdal, der arrangerer fester, skolebladet Mercurius hvori man kan udbrede sin mening, eller la' være, og endelig elevrådet som har startet frugtboden og filmklubben, men som dog i en endnu større grad kunne være igangsettende og initiativskabende. Det er elevrådets opgave at starte diskussioner og nye aktiviteter på skolen. Noget andet som er med til at skabe afveksling i hverdagen er de arrangementer som fællesudvalget står for; det kan være foredrag, musik eller studieugen hvert andet år, hvor man prøver andre arbejdsformer end man er vant til, og som giver mulighed for at man mødes og arbejder sammen på tværs af klasserne.

Her skal det også nævnes at Introudvalget gør et stort stykke arbejde for at man skal nedbryde klasseskellene, og for at overgangen fra folkeskolen til gymnasiet skal blive lettere.

At man også, i mindre målestok ganske vist, har arbejdet sammen på tværs af landegrænser, har vi her på skolen nogle levende beviser på, idet vi atter i år har haft gæsteelever fra andre lande, og på den måde er blevet konfronteret med anderledes tankende; ydermere skal udvekslingen af studenter med Ribes franske venskabsby, Bayeux, nævnes.

For at kunne koordinere alle de aktiviteter der foregår på skolen, og af hvilke jeg har nævnt nogle, er morgensangen helt uundværlig. Ved morgensangen kan alle praktiske meddelelser gives, og man kan begynde dagen på en god måde, med en sang.

Der er altså mange muligheder for at få meget mere ud af gymnasiet end det rent boglige, hvilket også er meget vigtigt at holde sig for øje, så skolen ikke bliver eksponent for en indsnævret verden, hvor alt drejer sig om terperi, og hvor øjnene er fuldstændig lukkede for verden udenfor.

RIPENSER - SAMFUNDETS tale

ved universitetslektor,

dr.med. Ole Marker.

Kære tilhørere, kære jubilare - og først og fremmest kære studenter fra RIBE KATEDRALSKOLE 1985!

Lige som det enkelte forældrepar kan håbe for deres børn og unge, at de må nå noget af det, som de ikke selv nåede, sådan kan en hel foraldrereneration håbe på, at den nye generation vil kunne indfri nogle af vore fælles ønsker for fremtiden. Sådan har det altid været - og sådan er det også her i dag.

For mindre end to måneder siden fejrede hele landet 40-året for Danmarks befrielse. Ved den lejlighed blev der blandt andet også sagt meget om den udvikling, som man dengang håbede på, men som ikke er blevet en realitet endnu. Det kan minde både os - og jer, der lige har fået jeres eksamen - om, at det ofte er lettere at vinde et slag end at udnytte sejren.

Den optimistiske, naturlige og nødvendige tro på og forhåbning til ungdommen får os ældre til igen og igen ved lejligheder som denne at fortælle jer om, hvad vi mener I kan tage ved lære af, og hvad vi håber, at I skal udrette.

Når unge, som i dag skal have - som det hedder - et ord med på vejen, kommer jeg let til at tænke på den desillusionerede amerikanske forfatter Kurt Vonnegut, når han i en af sine bøger lader en selvpundet profet stille dette spørgsmål: "Hvad kan et tanksomt menneske håbe for menneskeheden, hvis hun eller han kunne råde over al menneskelig erfaring fra den sidste million år"? Og Kurt Vonnegut lader - som sit eget talerør - profeten svare følgende: INIET!

Baggrunden er naturligvis den, at I skal bruge det I har lært på deres egen måde, at I skal gøre jeres egne erfaringer, at I skal bygge på dem, og at der ikke findes nogen færdig opskrift på at få et liv til at lykkes. At I er underkastet disse alment menneskelige vilkår det vil jeg ønske jer tillykke med - det og jeres eksamen. Og jeres liv vil jeg ønske jer held og lykke med.

Før jeg går over til det sidste punkt, nemlig selve legatuddelingen, skal jeg lige minde om, at RIPENSER - SAMFUNDET umiddelbart efter translokationen er værter ved en beskedent reception i skolens lokaler. Til denne reception håber vi at se: skolens ledelse, skolens lærere, de nye studenter, og alle de fremmødte jubilare. Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at takke skolen, fordi RIPENSER-SAMFUNDET må være med i forløbet af denne festlige dag.

Til sidst skal jeg have fornøjelsen af at uddele RIPENSER - SAMFUNDETS dimittendlegat 1985 på 3.000 kr. Ifølge bestemmelserne skal legatet gives til en student, der i sin skoletid har haft overskud til ikke blot at passe sit eget skolearbejde, men som også har haft tid og energi til at være noget for fællesskabet. Efter skolens indstilling har jeg hermed fornøjelsen af at tildele legatet til student Vibeke Asmussen.

EN JUBILARS TALE

På 60-års jubilarenes vegne talte ambassadør Frode Schön, der først ønskede årets studenter tillykke med den overståede eksamen. Han gav udtryk for glæden over atter at træffe gamle kammerater og hvorledes gensynet med den gamle skoleby havde kaldt minder frem om tiden i skolen og i den så fredelige og idylliske by, men måtte samtidig konstatere, at der i den forløbne tid var sket mange forandringer.

I sin hilsen til skolen udtalte hr. Schön følgende:

"På Christian VI's gamle gymnasium i Altona, "Christianeum" står der skrevet "In fine laus", på dansk: "Til slut lovprisningen eller anerkendelsen", og med dette citat vil jeg gerne bringe en hyldest til vor gamle skole og vore gamle lærere, der viiede deres liv og kræfter til at bibringe os den viden og de kundskaber, som vi kunne bygge videre på, når vi kom ud i virkelighedens verden. Alle er de nu forlængst borte med undtagelse af vor dansklærer, lektor H. A. Johansen, der tog sin afsked fra skolen for 20 år siden, men som man stadig kan se færdes i Ribes gader. Som en af hr. Johansens gamle elever vil jeg i dag gerne bringe ham en varm og hjertelig hilsen med en dybtfølt tak.

Ikke mange skridt fra det sted, hvor vi befinder os, lå, så vidt vi ved, Danmarks ældste skolehus. Man fornemmer her historiens vingesus. Hvornår skolen først blev grundet, fortaber sig vist i middelalderens mørke, men der er næppe tvivl om, at den eksisterede for 840 år siden i den altid tålmodige kong Erik Lams dage. Derom vidner biskop Elias's erektionsbrev af 13. juni 1145. I århundredernes løb erhvervede den ry som

en af Danmarks navnkundigste skoler, gunstigt beliggende som den var i en af Danmarks vigtigste byer. På dette sted krydsedes der mange strømninger - religiøse, kulturelle og kommercielle - hvad enten de nu kom fra kontinentet nordover eller ad søvejen til Eng-land og Holland - eller omvendt. Alle satte de deres præg på by og skole, thi alt bliver præget af tid og omgivelser. Alle blev vi led i den kæde, der forbinder fortid med nutid. I vort virke bygger vi på fortidens fundament, som det derfor er vigtigt at kende. Uden fundament kan intet hus bestå eller for at sige det på en anden måde med Johs. V. Jensen: "Kun den, i hvem fortiden er stuvet op, har fragt med ind i fremtiden". Ved nutidens gerning skal vi alle være med til at skabe fundamentet eller forudsætningerne for den videre udvikling af samfundet, i hvilket skolen altid vil indtage en betydningsfuld plads.

Måtte vor gamle haderkronede skole i tiderne fremover hævde den fornemme plads, som den hidtil har indtaget i vort land, også når splitflaget til næste år til vor store beklagelse bliver strøget."

Hr. Schön sluttede på traditionel vis med at udtale ønsket: "Schola Ripensis vivat, crescat et floreat".

Billedkavalkade

Translokation - Reception - Jubilærfester

1. Sidste translokation med splitflaget.
2. Rektor Rasch.
3. Skolegården.
4. 1985 dimmitender.
5. Steen Hansen dirigerer kantaten.
6. Thomas Alvad.
7. Skolens kor.
8. Skolegården.
9. Interesserede gymnasieelever.
10. Skolens sekretær Jytte Bertelsen.
11. Robert Ulrich taler for studenterne.
12. Frode Schön taler på 60-års jubilærens vegne.
13. 70-års realistjubilæer Elisabeth Daugaard Peters og Ole Marker, Ripenser - Samfundet.
14. Ole Marker overrækker dimmitendlegatet fra Ripenser - Samfundet til Vi-beke Asmussen.
15. Humørlegatet overrækkes.
16. Klassisk student 1985.
17. Student 1985.
18. Ripenser - Samfundets festligt dækkede bord.

Fortsættes side 287









16



17



18



19



20













48

19. Studenter fra 1975:
Sten Heiselberg, Søren Forchammer,
Lars Bruun Nielsen, Kn. H. Nielsen,
Morten Lemvig, Inger Petersen,
Gitte Kjens Albrechtsen og
Annette Schmidt.
20. Realister 1945:
Grethe Andersen og
Olaf Ullerichs.
21. Realister 1940:
Viggo Ullerichs, Chr. Krogh,
Andrea Hilby Petersen,
Svend Nordahl, Gunvor Leth og
Ove Friis Jensen.
22. Realister 1935:
Anna Lise Kittelmann Pedersen og
Stella Gregersen.
23. Studenter 1950:
Lektor Blendstrup, Aage Zabel og
Rise Ballisager.
24. Niels Grue - Sørensen, Jørgen og
Karen Lorenzen.
25. Elisabeth Brodersen og
Harald Filtenborg.
26. Realister 1945:
Lilian Birch Nielsen og
Svend Lauersen.
27. Ellen Margrethe Grangaard.
28. Børge Bottelet, Grethe Godtfredsen
og Conny Mortensen.
29. Aage Johan Kristensen,
Elisabeth Rosenstand og
Kirsten O'Reilly.
30. Anne Marie Gehst.
31. Eigil Christensen, Frida Madsen,
Preben Rosted og Meta Fløe.
32. Bjarke Friis.

33. Realister 1945:
Gunnar Juhl, Inger Nielsen og
Lorens Frederiksen.
34. Dorte Karkov, Freddy Pallesen,
Kamma Mortensen og Ernst Jensen.
35. Hans Henrik Andersen, Peter Lau,
Morten R. Jørgensen,
Poul Erik Hansen og Erling Frank.
36. Morten R. Jørgensen,
Poul Erik Hansen, Erling Frank og
Henning Hansen.
37. Realister 1960:
Freddy Pallesen og
Kamma Mortensen.
38. Studenter 1955:
Bente Hahn og
Hans Olav Okkels.
39. Ib Brogaard Andersen og
Dorte Schmidt.
40. Elly Lorenzen og Kr. Hermansen.
41. Jytte Kjeldsen.
42. Jørgen M. Westergaard og
Kaj Schultz Nielsen.
43. 60 - års jubilarer:
Aage Jørgensen.
44. Anne H. Eskildsen og
V. Boisen Møller.
45. Prode Schön og lektor Johansen.
46. Karin Boisen Møller og
Ernst Boisen.
47. Anton og Ruth Karkov.
48. Vagn Heiselberg, Per H. Møller,
Gregers Bundesen (bag. række)
Leif Holding, Gunnar Zabel og
Arne Bak (midt. række)
Bernt Andersen,
Helga Bonde Schmidt og
Hans Henning Hansen (for. række).

Botanikeren Eugen Warming

Eugen Warming blev født i præstegården på Mandø, hvor hans far Jens Warming var præst. Denne døde allerede i 1844, så moderen rejste med den 3-årige Eugen først til Vejle-egnen, senere til Kolding. Her gik han i latinskole indtil 1856. Hans mormor, hos hvem de boede, tilgav aldrig digteren og politikerne Carl Ploug, at han støttede bestræbelserne på skolens nedlæggelse for at støtte danskheden i Haderslev.

"Der var ingen tvivl om, at jeg skulle i Ribe Katedralskole. Det var nær min fødested og nær slægten i det nordvestlige hjørne af Slesvig. Med post - vognen drog mor og jeg afsted, da skoleåret 1856 - 1857 skulle begynde. Endnu husker jeg os rullende ind ad Nørreportgade med det stolte syn af domkirken foran os. Vi tog ind på det gamle hotel, nu "Hotel Domkirkepladsen", men for øvrigt rykkede jeg snart ud



Mindepladen på den gamle præstegård på Mandø. (Foto: Hartvig G. Bundesen, student 1939. G står for Genius, et navn der kom ind i slægten via Eugen Warming - det var fint at blive opkaldt efter præstens søn!)

til købmand Pontoppidan i Sønderports-gade, der hvor denne danner et kæk og åbner udsigt ud over engene og Tønder-egnen. Her hørte jeg for første gang, at der blev ringet med den lille klokke på domkirkens østre del for at melde skolepurkene, at nu skulle de i skole, sådan som man har gjort lige fra den katolske tid. Den gamle skole, der havde gjort tjeneste i så uendelig lang tid, og som ligger ved domkirke-tårnets fod, var nu opgivet. Mit første skoleår begyndte i den nye bygning, som ved en højtidelighed blev indviet i 1856. Den bruges endnu, men med forskellige tilbygninger. Over døren står der LITTERIS ET ARTIBUS (for videnskab og kunst).

Sammen med mig flyttede Ludvig Wimmer og min gamle klassekammerat Julius Pedersen fra Kolding til Ribe. Wimmer blev senere den berømte runemester, og Julius Pedersen endte sin embedsgering som stiftsprovst i Ribe. Han og jeg delte i de 3 år, vi gik i Ribeskolen, et lille bitte værelse i en bygning, som lå i Pontoppidans gård. (Fodnote: I skolens øverste korridor er der i de senere år ophængt billeder af bekendte mænd, der har været disciple i skolen: universitetsbibliotekar Otto Fr. Müller, Ludvig Wimmer, Peder Palladius, Anders Sørensen Vedel, Anders Bording, Ole Borch og Hens Adolf Brorson. Senere er der ophængt et stort fotografi af Eug. Warming 50 x 70 cm.).

En af vore klassekammerater var Rudolf Nielsen, apotekersøn fra Skive. Han blev klosterlæge i Venmetofte. I sine senere år blev han ivrig orkidédyrker og udgav et værk om disse blomster med nogle smukke illustrationer. Han var en begavet og meget interesseret mand, vant til at færdes i finere kredse end for eksempel Julius Pedersen og vi andre. Han var ferm til engelsk og een af dem, der fik privat undervisning af overlærer Riis. Hvor har jeg fortrudt, at jeg ikke ofrede de få penge, som denne undervisning kostede, men det syntes jeg ikke, at jeg havde råd til. I Ribe var der et "discipelselskab", i hvilket jeg blev optaget i 1857. Dirigenten, Danial Max Lundsteen tilmeldte mig højtideligt, at jeg "i går aftes, den 23. maj var bleven optaget at indtræde deri efter sommerferi-

en". Det var med glæde, jeg blev medlem, og senere blev jeg i lang tid re-daktør af "Skolens Satyr". Møderne holdtes hos Julius Pedersen og mig med diskussioner og oplæsning af dette poetiske organ.

I Ribe fortsatte jeg mine naturhistoriske studier. Adjunkt d'Origny var vor lærer, og han gjorde for øvrigt nogle få ekskursioner med os drenge, bl.a. mindes jeg een til Ørnsø. Ellers drev jeg mine egne studier, gik ofte til grøfterne i engene syd for Ribe. En travl hvepserede, der summede om ørerne på os i den gamle gård, blev også genstand for undersøgelse. Engang havde jeg sat en død rotte i et glas vand på kakkelovnen; jeg ville have kødet pillet af hovedet for at se på skelettet. Naturligvis stank det, og min slof smed det ud. Det forårsagede repressalier fra min side - det gik på en eller anden måde ud over hans mange og lange piber, men freden blev genoprettet, og vi kom egentlig altid godt ud af det med hinanden.

Større festligheder afholdtes på Puggårdsminde i plantagen, navnlig lige før de store ferier. Så var der sold med mange taler og sange. Når sparegrisen tillod det, foregik der større højtideligheder som komediespil - "Soldaterløjer" blev opført - eller vi afholdt punchesold med beåndede taler og sange.

Engang foretog en flok af os en tur til havet en eftermiddag. Vi var derude på stranden, da den store lysende solskive sankede sig på den skyfri himmel. Fra det øjeblik lød der tusinder af søfugles mærkelige røster - et underligt mystisk kor. Tusmørket sankede sig over vandet og øgede følelsen af det mystiske og hemmelighedsfulde. I en egen højtidelig stemning, som jeg aldrig glemmer, begav vi os tilbage til Ribe over marskengene, hvilket var en besværlig tur, fordi vi ofte måtte springe over brede marskgrøfter.

Ribe var en ejendommelig gammel by at leve i. Overalt var der minder om længst forsvundne tider, da Ribe betød noget i Danmarks historie. Vi levede jo med Ingemanns romaner, med de gamle fortællinger, som knyttede sig til Ri-berhus og til dronning Dagmar, for hvem der i nyere tid er rejst et mindesmær-

ke på slotsbanken.

"Hun kom uden lyde,
Hun kom med fred,
Hun kom goden bonde til lise".

I Ribe blev jeg konfirmeret i Sct. Kathrines kirke af pastor Jacobi, med hvis sønner jeg gik i skole. Kammerterne i Ribe kaldte mig "doktor". I Kolding havde mine jævnaldrende slægtninge omtalt mig som "professoren" - hvorfor mon? I 1859 blev vi studenter. Julius Pedersen fik 1. karakter med udmærkelse.

I året 1912 stiftedes i København "Ripenser - Samfundet". Det var den unge, ernæringske student Knud Fogh, der tog initiativet. Han viste mig den store ære at vælge mig til formand for det første år indtil generalforsamlingen (2. ordinære generalforsamlingen 4. november 1913), da jeg frabad mig genvalg. Jeg har tegnet mig som livsvarigt medlem. Efter mig fulgte dr. Kinch som formand. En smuk række numre af Ripenser - Bladet foreligger allerede - interessante minder af mænd, der er knyttet til den kære, gamle by".

Dr. phil. Signe Prytz
2830 Virum.

Ved professor dr. phil. Eugen Warmings 75 års fødselsdag den 3. november 1916 skrev daværende student, siden overlæge Knud Fogh bl. a. i Ripenser - Bladet: "I 1862 fik Warming tilbud om en plads som assistent hos den danske forsker P.W. Lund i Lagoa Santa i Brasilien. Overrejsten foregik pr. sejlskib, og i de lune aftener i Passaten fangede han en rig samling fisk, som nu opbevares i Naturhistorisk Museum.

Herovre i det fremmede land grundlagde professoren sit ry som forsker, og da han efter 4 års forløb vendte tilbage til Danmark og i 1868 havde taget sin magisterkonferens, udkig fra hans hånd en række videnskabelige værker. 1871 blev han dr. phil. og derefter docent ved universitetet fra 1873 - 82, ved polyteknisk læreanstalt 1864 - 82 og for farmaceuter 1875 - 82. Fra september 1882 til februar 1886 virkede han som professor ved Stockholms højsskole og siden som professor ved uni-

versitetet i København og direktør for Botanisk Have til 1911. Dertil kommer, at han er medlem af 27 lærde selskaber (æresmedlem af de fleste) og æresdoktor ved 4 universiteter, samt at adskillige plantearter bærer hans navn.

Alt i alt er professoren en ripenser, som vi er stolte af, og som vi med ærbødighed ser op til, og ikke mindst fordi han som menneske altid er elskværdig, hjælpsom og hyggelig.

nø

Anmeldelse

Signe Prytzs bog: Warming - botaniker og rejsende.

(Bogans forlag, 1984, 200 sider, illu- streret, kr. 200)

Anmeldes af professor Johan Lange, student 1929, dendrolog og havebrugsbotaniker.

Det er et meget smukt minde, dr. phil. Signe Prytz med denne bog har sat over sin morfar, Ribe - studenten og en kort tid formand for Ripenser - Samfundet, Eugen Warming, der blev født på Mandø som søn af den stedlige præst Jens Warming. Moderen var født Bülow, datter af ritmester Thomas Eugenius Bülow. Signe Prytzs bog kan måske knap nok kaldes en biografi i almindelig forstand, men er opbygget af brudstykker af en selvbiografi og dagbøger, af breve og brevcitater med især Eugen Warming selv og hans hustru Hanne, født Jespersen, som brevskrivere, yderligere udgiverens klare sammenfattende bemærkninger foruden talrige korte uddrag af breve og artikler af Warmings yngre samtids. Derimod er det meget få ord der bringes (og var til rådighed?) fra Warmings vært og arbejdsgever i Brasilien, zoologen P.W. Lund; og Warmings vigtigste botaniske forbindelser i Danmark under Brasilien - rejsen, daværende direktør for Botanisk Have i København Johan Lange kommer slet ikke til orde, mens Warmings breve til ham er talrige; Velbårne hr professor Johan Lange indledes de med. Der



Eugen Warming 1862 kort før afrejsen til Lagoa Santa (foto udlånt af Signe Prytz).

findes 60 breve fra J.L. til E.W. i Botan. Bibliotek fra årene 1870-98. Det er en fornøjelse at læse de gamle, vel-skrevne breve fra en tid, da man virkelig gav sig tid til at skrive breve; og den fine sortering af stoffet gør det yderligere til en nydelse.

Det har næppe kunnet undgås, at det billede der tegnes af Eugen Warming er blevet en kende ensidigt, da det i det væsentlige er hustruen (der beundrede sin mand) og Warming selv der fører ordet. Warmings arbejdssevne var formidabel, og der kan ikke herske tvivl om at han var en meget betydende viden-

skabsmand, også i internationalt om-dømme, dertil en inspirerende lærer og igangsetter og gennemgående en venlig og hjælpsom kollega og ven. Men hans iltre, til tider hensynsløse væsen skaffede ham fjender. Og i sine yngre dage måtte han lide den tort at blive vraget som professor i botanik til fordel for den meget ældre og lidet produktive Didrichsen, der ikke formåede at sætte noget af betydning i gang. Også disputatsen var på nippet til at blive kasseret på grund af de personlige, kun halvt maskerede, spidse hentydninger i de sidste afsnit af af-handlingen. Det hører vi ikke noget om.

Bogen prydes af nogle meget fine farvebilleder (og til dels mindre fine sort-hvide billeder) og fuldstændig-gøres af en fyldig, muligvis næsten komplet liste over Warming-omtaler, -biografier, -hyldesttaler og -skrivelser, ligesom over det brevmateriale og andet, der af udgiveren er blevet benyttet til bogen, en tidstavle over data fra hans fødsel i 1841 til afslø-ringsårene for de mindetavler og den buste der er opsat. Stamtavler mangler heller ikke, ligesom der bringes en lang liste over personer nævnt i bogen. I denne forbindelse må nævnes en ubetydelig fejl, idet der på side 102 står at det var Axel Lange, der deltog i Warmings Skagens-ekskursion i 1896. Det var den ældre broder Jonathan^{x)}, og min dengang ret nygifte mor, Jonathans hustru, som har fortalt mig det, deltog også; Axel Lange var i udlandet på det tidspunkt. En anden let overset og ligegyldig fejl skyldes nok en fejl-skrivning hos Warming selv, idet der på side 10 står, at "slægten har taget navn efter landsbyen Varming sydvest for Ribe". Varming ligger ØSØ for Ribe. Ellers gør teksten et pålideligt, levende og tiltalende indtryk.

x) senere adjunkt i Ribe

TAK

Ripenser-Samfundet vil gerne sige tak for de mange små og store bidrag til dimmitendelegatet.

MIT BARNDOMSHJEM

ved århundredets begyndelse

Endnu ligger mit barndomshjem delvis uforandret i Grønnegade i Ribe. Vi var en stor børneflokk, hvor jeg var den midterste af 9 søskende. Far var tømrermester, arkitekt og tegnelærer på seminariet, og mor var den travle, hjemmegående husmoder, der skulle holde styr på hele flokken og den store husholdning.

Som hjælp til det store komfur i køkkenet havde vi en høgasse, der med sit indhold af hø og aviser skulle holde grøden eller kartoflerne varme, når der var anden brug for komfuret.

Vi fyrede med tørv, og der skulle mange vognlæs til. De blev leveret hen på sommeren og ved hjælp af et mindre hejseværk anbragt på anden sal i forhuset for efterhånden majsommeligt at blive hentet ned til køkkenregionerne, når brændselskassen var tom.

Af petroleumslamper var der mange. Hver aften ved sengetid anbragte mor dem på bordet i vaskehuset, og vores tjenestepige måtte rense og påfylde samtlige lamper som dagens første dont.

Gulve og trapper i de mange rum var alle af den "ferniserede" slags. En jævnlig gæst i køkkenet var en ældre slagterkone med et trug på skulderen. Hun solgte lidt af hvert fra slagterbutikken og sparede mor for indkøbsturen.

Der var andre tilløbende ved køkkendøren. "Honningmanden" ude fra heden leverede årets forbrug af lynghonning, "børstemanden" kom med sine hjemmefabrikerede skrubber og børster, og "Klinkemanden" med sit specielle værk-tøj, overvåget af mange par barneøjne, borede huller i det skårede porcelæn og satte fikse små klinker i.

Vi bagte ikke selv, men umådelige mængder af dej blev lagt ved køkkenbordet for derpå at blive bragt over på den anden side af gaden til det primitive bageri. Der fik vi også stegt gås og and ved festlige lejligheder og ved højtiderne. Skyen til saucen sørgede den gamle bager for, den hentede vi hjem i mælkespanden.

Der var hele tre "koholdere" i ga-

den, så det havde ingen nød med hjemmets mælkeforsyning.

Vi fik alle ni børn vores fodtøj syet efter mål. To gange om året gik turen til skomagerværkstedet. Det må have været et blåt øje til far, når leveringen kom - plus regning.

Der blev aldrig købt på kredit i mit hjem. Der var kun een "nytårsregning", den var fra vores huslæge, den gamle doktor Vielandt. Jeg kan se ham for mig med den høje, grå silkehat og sjalsfrakke. Min ældste søster kunne under stor opmærksomhed i børnestuen berette om eet af hans besøg. Hun havde set, at han havde en krukke med et dyr, der lignede en sort skovsnegl, og den satte han på en betændelse eller en byld på fars arm. Sikkert en igle.

Medicinskabet derhjemme indeholdt mange besynderlige ting. Der var noget, der hed "eddikesur lerjord", karbolvand, Hoffmannsdråber, amerikansk olie samt et aldrig svigtende middel mod hoste: skiver af gulerødder med tilsætning af brun sukker, et velsmagende hostemiddel.

På trappeopgangen hang der flere timeplaner, som skulle overholdes i fred og fordragelighed. Det gjaldt fordelingen af to cykler og ved vintertid to par skøjter af den slags, der med hjælp af en skrueøggle eller et søm ødelagde hælene på fodtøjet.

Vi skøjtede henne på Slotsgraven, og dengang var der vintre til..... Kommunen havde opsat lys, som blev slukket kl. 10. Vi skulle dog være hjemme kl. 8 - uanset - og det kostede mig min skøjtetid for en hel uge, da jeg foreholdt far, at det sikkert var kommunens mening, at man skulle skøjte til kl. 10.

Det store hjul med de tolv eger kører hurtigt, alt for hurtigt. Jeg er i mit seksogfirsindstyvende år, den eneste, der er tilbage af den store børneflokk, men minderne om barndomshjemmet i "henne i gaden" lyser klart. Fra min gadedør kan jeg se den nedslidte trappesten i nr. 23. Mit barndomshjem.

Elisabeth Dugaard Peters.

Nyt fra den Antikvariske Samling



Med dette nummer af Ripenser-Bladet starter en ny rubrik, hvor personalet ved Den antikvariske Samling fortæller om museets arbejde og resultater. Serien vil veksle mellem korte indlæg om forskellige emner og - som i dette tilfælde - om længere indlæg om ét emne.

Ny udstilling i Hans Tausens Hus.

Den 9. juni 1985 åbnede en ny oldtidsudstilling i stueetagen i Hans Tausens Hus, som ligger få meter fra Ribe Domkirkes hovedindgang. Forud herfor var huset blevet gennemgribende restaureret og afdelingen havde af den grund været lukket for offentligheden i knap 1½ år.

Udstillingen - med titlen Ribeegnen gennem 10.000 år - bygger for en stor dels vedkommende på resultater af en tværvidenskabelig gruppes studier af egnens bebyggelsehistorie (bringes

for tiden som føljeton i Ripenser-Bladet). Udstillingen beskriver udviklingen fra de første spor efter menneskets færden i området i ældre stenalder til udgangen af vikingetid. I løbet af disse årtusinder ændredes levevilkårene afgørende. Der er således tale om udviklingen fra ældre stenalderens jagersamfund over det tidlige bondesamfund i yngre stenalder og bronzealderens høvdingesamfund til de ældste byer og Rigets samling i vikingetid.

Ribeegnens historie er hovedemnet for udstillingen. Fortællingen herom er dog suppleret med oplysninger fra resten af landet med henblik på at placere den i en større sammenhæng.

Udstillingsforløbet er kronologisk. Man starter i stenalderen og når gennem bronze- og jernalderen frem til vikingetiden. Desuden er udstillingen opdelt i 2 hovedtemaer: levevilkår og religion. I den øverste halvdel af monterne vises dagligdagen, mens religionen - f. x. begravelser og offerfund - beskrives nederst.

Det har været naturligt at lægge vægt på jernalderen og vikingetiden og i den forbindelse især på den marsk-vennede bebyggelse. Disse perioder er bedst belyst, og marskbebyggelsen kan især knyttes til Ribeegnen.

Udstillingens to mest fremtrædende fund stammer henholdsvis fra ældre og yngre jernalder i begge tilfælde fund, der venligst er udlånt af Nationalmuseet. For det første drejer det sig om høvdingegraven fra Brokær ved Gredstedbro - et af landets rigeste gravfund fra romersk jernalder (ca. 200 e. Kr.). For det andet om fundene fra det nedbrændte handelshus ved Dankirke (ca. 500 e. Kr.). Her fandt man resterne af et varelager af importerede frankiske glas.

Hans Tausens Hus består af små lokaler. Vi har derfor bestræbt os på at skabe en intim udstilling med en vekslen mellem koncentrerede oplysninger og umiddelbare synsindtryk. Om det er lykkedes, kan publikum dømme om ved selvsyn.

Stig Jensen

Anmeldelse

Mark og Montre. Fra sydvestjyske museer 1984, 128 sider.

De kulturhistoriske museer i Ribe Amt har udsendt 20. årgang af deres årsskrift, Mark og Montre. Der indledes med en foreløbig meddelelse om resultaterne af det bebyggelseshistoriske projekt, Ribeegnen gennem 10.000 år. Et resumé af artiklen bringes iøvrigt i Ripenser-Bladet (nr. 8 og 10, 1985).

Per Kristian Madsen et al. fortæller om udgravningerne i Sct. Catharina klostergård i 1983, hvor der afdækkes ca. 65 velbevarede begravelser. Antropologiske undersøgelser af skeletfundene har gjort det klart, at der er tale om begravelser af verdslige personer, alle formentlig af højere social status, som således har været i stand til mod betaling til sortebrødrene at sikre sig gravsteder i klosteret.

I Den Antikvariske Samling i Ribe findes et knap 300-årigt forklæde, sandsynligvis det ældste i Danmark. Sara Wold har set på forklædets historie, som iøvrigt var emne for en TV-udsendelse tidligere på året.

Efter en række artikler fra andre dele af amtet slutter heftet med "Glimt fra museerne", hvor der bl.a. fortælles om Ribe Kunstmuseums erhvervelse af endnu et maleri af Købke, et portræt af pastor Jens Lassen Knudsen (1819-1886), fader til præsten og digteren, Jacob Knudsen.

Årsskriftet er som altid rigt illustreret, men kun med sort/hvide billeder. En del af illustrationerne havde vundet betydeligt, hvis de havde været gengivet i farver, men her gør nok spørgsmålet om økonomi sig gældende.

Gaver

Arkivet har med tak modtaget følgende:

- fotografier fra Ingibjörg Erud f. Einarsson (S. 35), Birkerød
- fotografier fra Karen f. Fabricius og Anders Prinds (S. 42), Vamdrup
- gamle postkort af skolen, sange fra translokationer omkr. 1900 og fest i Ripenser-Samfundet 1930 samt flere andre ting fra Bodil Børgesen f. Nielsen (R. 38), Ribe
- skoleårsskrifter fra Katedralskolens bibliotek ved adjunkt Lars Ilsøe, således at vor samling nu er komplet tilbage til 1900.
- fotografier fra Ingrid Rydahl Larsen f. Anker (S. 33), Jagerspris
- fotografier fra Tove Tranberg (S. 69), Greve Strand
- fotografier fra Elsebeth Thygesen Kristensen f. Sørensen (S 39), Gråsten.

Personalia

Civilingeniør Poul Chr. Vyff (s.18) er død 83 år gammel. Efter eksamen fra Polyteknisk Læreanstalt var Poul Vyff en kort tid ansat på Ribe Jernstøberi. Han rejste derefter til USA, hvor hans hovedvirke kom til at ligge. De sidste år tilbragte han i Danmark.

Forstander på Ribe Handelsskole, Mogens Aastrup, overtager ledelsen af Hjørring Handelsskole og afløses af Frede Kyhl, inspektør på Sønderborg Handelsskole.

Jens Henning Olesen er tiltrådt som kirurgisk overlæge og Søren Yde som røntgenoverlæge på Ribe Sygehus.

Cand.polit Jens Bøggild (s.44), Ribe, er indtrådt i bestyrelsen for Frihedsfonden.

Professor Christen Sørensen (S. 64), Odense Universitet, er udnævnt til overvismand.

Nyt fra Ribe og omegn

Indbyggertallet i Ribe er nu 17.963, lidt færre end sidste år.

Ribe Stifts-Tidendes gamle bygning i Vagtergade er blevet omdannet til 22 lejligheder for unge under uddannelse.

Ejendommen, hvor Nyborg Isenkram har til huse, får sin facade restaureret tilbage til det udseende, den havde for 100 år siden.

Klubbens Hotel er begæret på tvangsauktion.

Nye adresser.

- S.14 Fhv. Departementschef Johannes Dybdal, Caroline Amalievej 130, Bolig 20, 2800 Lyngby
- S.27 Thyra Øllgaard (Lange), Skovalle 4, 6870 Ølgod
- S.37 Stationsmester Jens P. Rasmussen, Agertoften 17, 6270 Tønder
- S.42 Esther Holm (Nielsen) Nyvej 1A, 3360 Liseleje
- R.50 Ingeniør Jørgen Kruchow, Ahornsgade 50, 6600 Vejen
- S.51 Skoleinspektør Børge Nielsen, Sydskrænten 16A, Box 38, 6840 Oksbøl
- S.52 Skolebestyrer Hans Jørgen Jørgensen, Engdraget 57, 5270 Odense N
- S.55 Dyrslæge Jørgen M. Westergaard, Mikkalborg Alle 7, 2980 Kokkedal
- S.64 Reklamechef Ida Kierulf Dahl, Langelinie 11, Skjørring, 8464 Galten
- R.64 Kommuneass. Jens Verner Bak, Sortebrødre gade 15, 2., 6760 Ribe
- S.65 Adjunkt Hening Dochweiler, Fischer von Erlachstrasse A-5020 Salzburg, Østrig
- S.68 Adjunkt Agnete Elmose, Kirkegade 170, 6700 Esbjerg
- S.70 Adjunkt, Lic.Scient Poul Møller Petersen, Kirkegade 74, Hjordkær, 6230 Rødekro
- S.71 Premierløjtnant Niels Hansen, Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
- S.73 Ejvind Beck Nielsen, Prærien 38, 7200 Grindsted
- Civilingeniør Frands Wulff Voss, Nørreløkke 19, 6400 Sønderborg
- Stud.Agro. Svend-Anker Worm, Gl. Kalkbrænderivej 53, 3.tv., 2100 Kbh.Ø
- S.74 Sygeplejerske Ulla Jakobsen, Tage Hansensgade 23, 3.tv., 8000 Århus C
- Stud.Med., Niels Korsgaard, Tage Hansensgade 23, 3.tv., 8000 Århus C
- S.75 Ejendomsagter Jens Ehlert Lassen, Gustav Johannsensvej 18, 2000 Kbh. F
- Kontorassistent Lis Spedtsberg (Johansen), Sandmarken 14, Askov, 6600 Vejen
- Dyrslæge Randi Worm, Hovedgaden 10, 6534 Agerskov
- S.78 Merete Sandholdt, Wodroffs Tværgade 15, 3.tv., 1909 Kbh. V
- S.79 Lars Kruse Bernbohm, Terrasserne 8, Vær. 222, 2700 Brønshøj
- Grethe Lund Hausted, Skrænten 14, 6600 Vejen
- Annette Steensbeck, Nybøl Bygade 4, 6230 Rødekro
- Marianne Volkert, Grønjordsskollegiet 1420, Grønjordssvej 2300 Kbh. S
- S.80 Anne Margrethe Nielsen (Iarsen), Skibelundvej 2, Kastrup, 6510 Gram
- Birthe Matzen Pedersen, Ahlmanns Alle 19, 2900 Hellerup
- Vivi Mia Tinglund, Regensen, St. Kamikestræde 2, 1169 Kbh. K
- Anders Aa. Christensen, Umanakparken 129, 6715 Esbjerg N
- Jørgen Vedel Jacevicz, Mariendalsvej 5, 2000 Kbh. F
- Christian H. Jensen, Pontoppidansstr. 89G, 9220 Ålborg Øst

- S.81 Kirsten Houliind, Islandsgade 47, 3.th., 6700 Esbjerg
 Bibliotekar Lene Vind, Ringkøbinggade 15, 2.tv., 2100 Kbh. Ø
 Solvej Mohr, Holmbladsgade 73, 4.tv., 2300 Kbh. S
 Mette Østergård, Nannasgade 15, 1.tv., 2200 Kbh N
 Kenneth Rask Myrnes, Skramten 34, 6600 Vejen
 Niels Askov, Nybrovej 304, P22, 2800 Lyngby
 Erik Bjerre, Oslogade 5, 8200 Århus N
- S.82 Ingelise Mikkelsen, Grønundsvej 117, vær. 91, 4800 Nykøbing F
 Ivan Kousgård, Danmarksvej 82, 1.th., 9000 Ålborg
 Sanne Fromberg Nielsen, Kløvervænget 10. vær.512, 5000 Odense C
 Elise Birgitte Weltzer, Ryesgade 104, 13, 2100 Kbh. Ø
 Anne Rømer Nissen, Molsgade 1, 4., vær.9, 8000 Århus C
 Claus Feveille, Skanderborgvej 35, 1.tv., 8000 Århus C
 Esther Vase, Musvågevej 12, 4.th., 8210 Århus V
 Irene Sandholdt, Vodroffs Rværgade 15, 3.tv., 1909 Kbh.V
- S.83 Alice Fabrin Jakobsen, Hollandervej 7, 2., 6000 Kolding
 Lars Iversen, Classensgade 13, 1.th., 2100 Kbh. Ø
 Kirsten Thordahl Hinge, Klosterport 9, st.th., 8000 Århus C
 Jette Schultz, Jenlevej 9, Nr. Vejle, 7870 Roslev
- S.84 Lisbet Andersen, Dalstrøget 129, 3.tv., Vangede, 2860 Søborg
 Torben Btammung, Hans Jakobsvej 6, 6760 Ribe
 Birgitte Juul Andersen, Enderup Møllevej 4, 6760 Ribe
 Hanne Krag Ingvarthsen, Aboulevarde 39, 1.th., 8000 Århus C
 Karsten Poulsen, Bentesvej 13, 1.th., 8220 Brabrand
 Allan Kristian Hansen, Markdannersvej 28, Åndst, 6600 Vejen
 Kjeld Bundgaard Olesen, Rypevænget 11, 3.th., 8210 Århus V
 Michael Bock, Nybrovej 304, vær.043, 2800 Lyngby
 Annette Ejgaard, Birkelunden 31, 6705 Esbjerg Ø
 Marianne Kjær, Gesingvej 31, 6780 Skærbæk
 Gitte Kloppenborg, H.C.Ørstedesvej 39, 8260 Viby J
 Trine Nymann Weje, Borgmester Andersensvej 43F, 6400 Sønderborg

Nye medlemmer.

- R.29 Karner C. Hagelund, Cel Manoel Py, 204-Apto.301, Porto Alegre RS, Brasil
 R.35 Kontorchef Jens A. Jepsen, Dr. Dagmarsvej 3A, 6760 Ribe
 S.40 Lektor Leif Holding, Ege Alle 1, 2650 Hvidovre
 R.40 Gunnar Leth, Engvej 16, 6760 Ribe
 S.42 Kirsten Margrethe Husted Christensen (Nielsen), Damvej 18, 6760 Ribe
 R.42 Anne Grethe (Tut) Sixhøj Pedersen (Hansen), Strengevej 17, 6760 Ribe
 S.45 Overlæge Peter Helby Petersen, Lahnsvej 68, 5230 Odense
 R.45 Grethe Andersen, Østerbæksvej 68, 5230 Odense
 Konfektionshandler Olaf Ullerichs, Rosmosevej 32, 2650 Hvidovre
 S.55 Ergoterapeut Hanne Garff (Ulfbeck-Petersen), Vinrankevej 12, 2900 Hellerup
 S.62 Sekretær Kirsten Kjeldgård Nystad (Knudsen), Møllevej 2A Lyø, 5600 Fåborg
 S.75 Grafiker Birgitte Kjems Albrechtsen, Frederiksborggade 26B, 4.tv.,
 1360 Kbh.K
 Marianne Dyhrberg Cornett, Langelandsvej 20B, st.tv., 2000 Kbh.F
 Sygeplejerske Jette Hald Christiansen, Slesvigvej 17, 6400 Sønderborg
 Søren Forchhammer, Bykildevej 10, 3.th., 2500 Valby
 Stud.Adm.Pol. Jens Søndergård, Mariendalsvej 50C, 4.tv., 2000 Kbh.F
 Korrespondent Jytte Olesen, Sortebrødregade 12, 6760 Ribe



Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (05) 42 15 32

Aut. tpeforhandler



Man møder altid gode
bekendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier



RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL
Mellemdammen 17
6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydergade Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



Hotel Dagmar

ANNO 1581

TORVET - DK 6760 RIBE

TELEFON: 05 - 42 00 33

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 19
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.

Prøvetryk 12 kp/cm².

Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter

mål af koldtrukket, profileret stål med

flydespænding min. 5200 kg/cm².

Brudspænding min. 5650 kg/cm².

Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.

Forankringsfaktor over 0,6.

Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 . Telegram-adr.: Ribegods Danmark. Telex 50560 . Tlf. (05) 42 02 55 . Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

Januar 1986

Nr. 10



Det gamle Puggård set fra syd. Matematik- og fysiklæreren, adjunkt L.C. Christiansen, der underviste på skolen fra 1906-24 betragter en forsøgsopstilling sammen med en elev. Billedet er formentlig taget i 1913, hvor hovedrestaureringen påbegyndtes. Bygningens hvide kalkpuds er banket af, og der anes stillads ved østgavlen. Fotografi i Nationalmuseets 2. afdeling.

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon 091 42 32 32
Sanderportvej 3 • Telefon 091 42 88 79
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Nederdamm 13 • 6760 Ribe • Telefon 05 42 09 00
TELEFAX 05 42 09 01 • GIRO 7 03 40 91

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stöckens Plads 2 • 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 • DK • 6760 RIBE
TELF. 05 42 01 90 • GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasbo

Ydermøllen : Telefon 42 09 83



Børge Bottelet
Guldsmiede

MELLEDDAMMEN 14
6760RIBE 05-420226



Formulasystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

Hvor dårligt spiller klaveret?

I sidste nummer af Ripenser-bladet fortalte vi - og skolens musiklærere - om den miserable stand, som skolens klaver befinder sig i. Der blev også berettet om, hvor svært det er for skolen at fremskaffe midlerne til en nødvendig udskiftning.

Derfor appellerede vi da også til vore medlemmer om økonomisk støtte til dette velklingende formål. Vi har kunnet notere, at 11 medlemmer har fundet projektet værdigt at støtte, samt at den indsamlede sum ialt beløber sig til kr. 950,00.

Vi tror naturligvis ikke, at dette resultat afspejler vore ca. 1500 medlemmers offervilje eller -evne i forhold til initiativet.

Bestyrelsen er imidlertid godt klar over, at vi ikke har gjort det tilstrækkeligt nemt for medlemmerne. Derfor er der med dette blad fremsendt et indbetalingskort - kun til skolens nye klaver. Samtidig har vi forlænget fristen til d. 31.marts. Vi håber, at medlemmerne tilgiver bestyrelsen - dels at vi ikke sendte noget indbetalingskort i første omgang, dels vor vedholdenhed. Vi håber også, at det nu er helt klart, at ethvert beløb - stort eller lille - vil blive modtaget emd taknemmelighed.

Med alle gode ønsker for det nye år
Ole Marker, næstformand

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 26.februar 1986 kl. 19.30 på Carolinevej 6, Hellerup.

D A G S O R D E N :

- a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfondet til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forslag til medlemskontingent.
- c. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag må være bestyrelsen i hænde inden 1. februar.
- d. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant for bestyrelsen.
- e. Valg af 2 revisorer og een revisorsuppleant.
- f. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret på kaffebord med hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. Min kone og jeg er parate til at modtage mange gæster - også medlemmernes partnere er velkomne -, men man bedes af hensyn til pladsdispositionerne melde sig inden 19. febr. på tlf. 01-62 86 38 eller skriftligt til: A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup.

Med venlig hilsen
formanden.

STORMKLOKKETÅRNET OG DE TRE LØVER

Man haver af dets Bryst og fordmunnet sprude med Stykke-Knalder-Skud og holde Fjenden ude.

Sådan skrev den Ribe-begejstrede præst i Middelfart Mads Pedersen Rosetoch i et langt digt, en versificeret lovprisning af Ribe og beretning om oplevelser i den gamle by, hvor han var vokset op efter midten af 1600-tallet. I de to citerede linjer sigtes bl.a. til den kendte episode (februar 1644) under Torstensson-krigen, hvor en kanonskudveksling mellem de svenske besættelsesstyrker på Riberhus og en dansk styrke i og på Stormklokketårnet ved Ribe Domkirke, resulterede i ødelæggelsen af vist ialt 7 af balustrerne i det stadig eksisterende rækværk omkring pladsen øverst på tårnet; balustraden består af et stort antal lave sandstens-søjler med overliggere og 7 kobberbeklædte træ-balustre af samme form og figur som sten-balustrerne. Men man ved at der flere gange før er blevet skudt med kanoner fra tårnet, formentlig både fra den åbne plads øverst og fra de lidt lavere siddende hjørnerum og gennem sprækker der nu er dækket af en urskive i alle fire retninger; der skrives også om et større krudtmagasin et sted i tårnet, ligesom der må have været lagre af kanonkugler, se Kinch II 267.

Man kaldte ofte det store munkestens-tårn for Byens Tårn. Det skal dog ikke forstås sådan at byens borgere uafhængigt af kirkelige myndigheder havde opført tårnet og kunne skalte og valte med det som man ville. Tværtimod tyder alt på, at tårnet er opført af det ansete og velhavende "domkapitel", og på at byens borge-lige myndighed efter overenskomst havde krav på at tårnet blev holdt vedlige af kirken, således at stormklokken, der måske var det eneste byen havde bekostet og virkelig ejede, kunne hænge sikkert deroppe. By-

en havde også en vis brugsret i tårnet, idet dokumenter og folianter opbevarede i særlige rum lavt i tårnet. Til at begynde med var stormklokken den eneste klokke der hang i det store tårn; de andre hang i Mariatårnet, der i en lang periode var lavere og tilsidst blev brudt ned, hvorefter dets klokker blev anbragt i det store tårn højere oppe. Stormklokken skulle jo ringe alarm i særlige situationer som krig eller ildebrand; det er det der ligger i ordet storm. Tårnet var i en vis forstand bygget til stormklokken. Og ligesom byens, ja hele egnens våbenføre mænd, så langt klokken kunne høres, skulle møde under fanerne på torvet ved tårnet, var dette borgervæbningens magtcentrum. Slottet var jo kongens og var i lange perioder kun beboet af en lensmand med en mindre styrke; og til sidst forfaldt det og alle stene blev stjålet og brugt andetsteds. Stormklokketårnet bestod derimod og blev i hvert fald bygget op og repareret, i de sidste ca. 300 år måske mere af prestige-hensyn end som fæstningstårn. Med svenskekrigene var det store tårns rolle i krigsmæssig henseende udspillet.

Tidligere har man ganske sikkert satset på tårnet som et led i byens forsvar: På det kendte gamle Ribe-billede trykt i Köln i værket Theatrum Urbium ("Revu over (Europas) byer") udgivet af Braun og Hogenberg 1590 (et billede der er gengivet utallige gange, for det meste stærkt formindsket) ser man ca. midt på tårnet på den bedst synlige side af tårnet noget der ligner en lang altan, man aner den også på den mere beskyggede side til højre; og på en næsten samtidig gengivelse** af kirketårnet ser det ud som om altanen strækker sig hele vejen rundt om tårnet, hvad den også nok har gjort. Altanen eller forsvarstrægalleriet er bygget op over nogle vandretliggende stikbjælker, altså bjælker der inde fra tår-

*Fig.1 **Fig.2



Fig. 1.

Brauns prospekt ca. 1590, udsnit. Ribe Domkirkes klokketårn. To omkringløbende tømmergallerier, dels helt oppe under taggavlene, dels (tydeligere) under de meget høje glamhuller. Her ses skråstiverne og det lave plankebrystværn klart.

net er stukket ud gennem til formålet byggede lange kanaler tværs igennem den tykke mur, efter billedet at dømme seks til hver side; spidsen af hver af disse langt udragende bjælker støttes af en svær skråstiver der nedadtil hviler på en kort udragende bjælke; disse korte bjælkeender kan naturligvis ikke ses på billedet, hvad derimod skråstiverne kan; de er faktisk den tydeligste del af galleriet foruden det lave vandrette brystværn, som danner et rækværk af kantstillede planker eller lignende over hinanden; andre vandrette planker har man kunnet gå på, og gennem sprækker mellem dem har man kunnet skyde lodret ned på en fjende, der evt. ved hjælp af

stormstiger søgte at trænge ind gennem de ret lavt siddende vinduer i tårnet. Yderligere ses (noget utydeligt) på Brauns billede øverst oppe under de fire taggavle (eller rettere de to man ser) et lignende tragalleri himmelhøjt til vejrs med udgange i murværket.

Netop hvor det nedre afbildede galleri, eller hvad man nu vil kalde det, har siddet, kan man idag på muren både udvendigt og indvendigt se nogle tilmuringer d.v.s. firkantede spor, der på murens udvendige side er lidt indsænkede og derfor meget tydelige, mens man indvendigt meget let overser dem; men udvendigt har man gjort dem ekstra tydelige, dog kun 4 af dem i hver tårnside (i hvert fald de 3 sider, man kan se fra jorden). Murene er jo pudset op og delvis ommuret flere gange; men af veneration for de gamle spændende murkanaler, hvoraf de yderste i øvrigt nok har gået på skrå for lettere at skabe forbindelse rundt omkring tårnhjørnerne, har man gjort dem særlig tydelige. De ca. 2 m høje ret smalle glugger der ses lige ved bomhullsporene har været udgange til gallerierne, samtidig med at man gennem de samme gluggers underste del kunne se og skyde skråt ned mod tårnets lidt fjernere omgivelser. Skråstiverens tilhæftning forneden til korte, udragende ender af bjælker, der også må have gået igennem muren, har naturligvis også efterladt spor, og de kan ligesom de øvre spor ses på en gammel tegning udført af arkitekt H. Storck før restaureringen i 1894-1904 (se Danmarks Kirker, Ribe s.354); derimod er der ingen spor af dem på muren. Og på tårnets vestside mangler spor efter begge disse for et galleri fundamentale bomhuller. Derimod tyder de spor man ser her, nemlig ved den øvre ende af den tilsvarende glug, på at der her mod vest, hvor regn nok har mærkedes værst, har været et skærmtag over galleriet. På visse tyske bymure ser man den dag i dag skærmtage over gallerierne.

Gallerierne er naturligvis omtalt i de gamle notater om Ribe Domkirke,



Fig. 2.

Meissners prospekt over Ribe 1624, udsnit. Ribe Domkirke set fra N. Skib og korsarme stærkt fortegnet (ligesom på Brauns prospekt): Skibstaggryggen synes at løbe direkte ud i søndre korsarm. Denne ses længst til venstre med kantakninger på gavlen.

især regnskaber og synsforretninger, således i 1610, da et af de nedre gallerier blev repareret: Ebbe Tømmermand får 2 rigsdaler og 7 skilling for et arbejde "nede paa gallarit", altså kan det ikke være arbejdet oppe bag balustraden øverst på tårnet. Og i 1650 står der at "wech-tergangen om den store Torn paa den øster side" skal repareres.

Der er næppe tvivl om at man i middelalderen har været besjælet af vilje til at forsvare sig imod fremmede voldsmand. Åerne dannede et ydre fæstningsværk, stemmeværker kunne øge vandstanden betydeligt, ganske særlig i den ret smalle Stampemøllestrøm, der jo er gravet med henblik på forsvar. Men det anså man ikke for nok; kirken selv var draget ind i forsvaret, ligesom i hvert fald kirkerne på Bornholm, men sikkert også talrige andre steder. Bomhuller finder vi nemlig i talrige

kirker. Men her vil vi interessere os for Ribe og sammenligne Ribes byvåben (spec. i den ældste kendte form) med den samme tegning af arkitekt Storck som vi nævnte lige ovenfor. På det ældste byvåben, som kendes fra et lille buet messingskjold siddende på Ribe bys gamle normalvægt, ser man de velkendte tre løver (uden krone) springe ud fra tårnets øverste halvdel, den nederste løve så nogenlunde, hvor de netop omtalte bjælkespor ses på tårnet, den midterste løve hvor der er en murindrykning under de meget høje glamhuller og den øverste løve under taggavlen øverst. Ser vi så på Storcks tegning er der netop ved den øvre murindrykning (midterste løves) udspringpunkt) en række bomhulspor og ligeledes højt oppe, kun en meter fra murzonen, igen en række "velplejede" spor. Denne del af tårnet er dog først bygget ca. 1610, men indvendigt i tårnet ses længere nede i

hvert fald to rækker bomhuller som vi bedre kan regne for oprindelige. D.v.s. at vi muligvis i længst forsvunden tid, før Braun og Hogenberg udgav deres Ribe-prospekt, har haft tre gallerier i hver sin højde; fra tre gallerier kunne man sprede død og ødelæggelse over fjender i byen. Og det har man grebet med begejstring. Byens forsvarsvilje og -evne demonstredes på symbolsk vis ved at byvåbnet lod tre grumme løver springe ud fra tårnet. Løven var et kongeligt dyr, Rex bestiarum, det stærkeste af alle, og det blev gang på gang anbragt i segl og våben, ikke sjældent også for at symbolisere kongemagten; og i så tilfælde udstyredes løven ofte med krone på hovedet. At tallet tre for løverne i byvåbnet falder sammen med antallet af mulige trægallerier på domkirketårnet er nok en tilfældighed, for tre løver sammen ser vi jo både i det

danske og det svenske rigsvåben og andre steder. Brauns og Meissners placering af det nedre galleri er heller ikke helt klar; muligvis er det snarest det midterste galleri de afbilder klarest, således at det nederste allerede må have været væk, da afbildningen foregik. Men symbolikken i løverne er nok ikke til at komme udenom, ligesom deres nære berøring med tårnet må betyde noget væsentligt. Det kan ikke være et budskab om fred og fordragelighed og "elsk dine fjender" der lyder fra dette tårn. Tværtimod.

Johan Lange, S.29, professor, dendrolog og havebrugsbotaniker. Har i de senere år beskæftiget sig med vore kirkers forsvarsmæssige betydning i middelalderen og har fundet adskillige ting, der kaster nyt lys over emnet.

RIBEEGNS BEBYGGELSESHISTORIE Gennem 10.000 ÅR STIG JENSEN, ANTIKVARISK SAMLING, RIBE

Fortsat fra nr. 8, maj 1985.

Yngre bronzealder - vikingetid, 1000 f.Kr. - 1100 e.Kr.

Emnet for dette afsnit er de ca. 2100 år, der omfatter de arkæologiske perioder, yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.), førromersk jernalder (0-400 e.Kr.), germansk jernalder (400-800 e.Kr.) og vikingetid (800-1100 e.Kr.). Det er et tidsrum, hvor der sker store ændringer - en stigende del af landet lægges under plov, stammesamfundet udvikler sig, handelsmønstret ændrer sig og bliver mere markedsorienteret, og sideløbende hermed opstår netop i vort område landets ældste by, Ribe.

I yngre bronzealder udgør gravene langt den største fundgruppe - ialt 92 (96% af det samlede materiale). Den typiske gravform er urnebegravelsen, hvor urnen som regel er sat ind

i siden eller ned i toppen af en ældre gravhøj. Gravudstyret er begrænset til mindre bronzesager.

3 af områdets 6 offer- eller depotfund stammer fra sogne, hvor der overhovedet ikke er gjort gravfund. Disse nedlagte fund, der er sammensat af et sværd, en celt, én arming samt nogle halsringe, synes således at understrege, at det kendte gravmateriale ikke egner sig til bebyggelsesmæssige konklusioner.

Materialet fra førromersk jernalder, 19 bopladser, 18 gravpladser og 3 offer- eller depotfund, er fordelt over hele området. Gravfundene fra den tidlige del af perioden understreger, at overgangen fra bronze til jernalder forløber uden brud. Således findes begravelser fra sen bronzealder og tidlig jernalder side om side på velundersøgt tuegravplads ved Jernvedlund. Lignende forhold gør sig gældende andre steder, især i Spandet.



Urne fra gravplads ved Jernvedlund
- ca. 500 f.Kr.

I modsætning til de forudgående perioder forekommer der i førromersk jernalder en række bopladser på kanten ud mod marsken. Det drejer sig om 7 lokaliteter fra Darum, Vilslev, Farup og Vester Vedsted. Den ældste af disse, en boplads i Farup, stammer fra den tidligste jernalder, det vil sige fra ca. 500 f.Kr. Det blev ovenfor sandsynliggjort, at dele af marsken har været græsklædt fra dette tidspunkt, og det vil være naturligt at sætte den marskvendte bebyggelse fra førromersk jernalder i forbindelse med de muligheder, som marsken gav for øget kvæghold.

Fra ældre romersk jernalder og perioden umiddelbart før optræder en række fundgrupper, der synes at bekræfte den udvikling af samfundet hen mod et mere sammensat og politisk centraliseret system, end der er påvist i det øvrige Danmark. Således dukker der våbengrave op i hele området, lige som der bliver større forskel på udstyret i rige og fattige grave.

Ældre romersk jernalder er den bedst repræsenterede periode. Ikke alene

kendes 26 bopladser, men ligeledes 31 gravpladser med et utal af både jordfæstegrave og især urnebegravelser fra stort set hele området. Fundhyppigheden må afspejle den tætere bebyggelse, formentlig i forbindelse med en intensivning af landbruget. Det mere end antydes, at landskabet i løbet af ældre jernalder i stigende grad lægges under plov.

Fra sen romersk og ældre germansk jernalder kendes 18 bopladser, hvoraf 13 er placeret på gestranden ud mod marsken. Det billede af bebyggelsen, vi kan danne os, adskiller sig på væsentlige punkter fra forholdene i ældre romersk jernalder og falder fint i trit med den udvikling, der er konstateret andre steder, f.eks. i Vorbasse. Gårdene og bopladsområderne er blevet væsentlig større, husene er mere varierede og viser spor af forskellig brug, og en ny type - grubehuset - findes på gårdene, hvor de ofte anvendes som vævehytter.

Fra sen germansk jernalder og vikingetid har vi igen et omfattende materiale til rådighed. Periodens 12 bopladser er placeret med hovedparten liggende ved marsken - ofte side om side med ældre, forsvundne bebyggelser. I de seneste år er registreret et større antal løsfund fra dette tidsrum. Det drejer sig især om hvæssesten, som er dukket op i forbindelse med registreringer af privatejede stenoldsager.

Ved Faurholt i Seem sogn udgravede Nationalmuseet i 1928 et 160 m² stort område med bl.a. 2 grubehuse og et kulturlag fra vikingetiden. I hver af grubehusene har stået en ca. 5 m lang væv, der gav sig til kende ved en stribe vævevægte fordelt over en ca. 5 m lang strækning. Den nærmeste parallel til sådanne vævehytter stammer fra det frisiske område. Også ved to andre ældre udgravninger fra Ribe-området, Okholpladsen og Darumpladsen, kan man konstatere frisk indflydelse i tidlig vikingetid.

Det er værd at bemærke, at der samtidig med, at det ældste Ribe op-



Del af hjerneskal fra et menneske forsynet med en runeinskription, ca. 800 e.Kr. Teksten kan ikke tydes sikkert. Fra vikingetidens Ribe.

står, sker en ændring i handelsmønstret. I modsætning til tidligere, hvor der kun importeredes luksusgenstande som glas og bronze, dukker der nu importerede brugsgenstande som f.eks. kværnsten af rhinsk basaltlava og klæberstenkar op i materialet.

Denne kortfattede gennemgang af forhistorien i Ribe-området viser tydeligt, at jernalderen og vikingetiden er langt bedre belyst, end det er tilfældet for de tidligere perioder. Hvor vi for sten- og bronzealderens vedkommende i høj grad er nødt til at holde os til kvantitative analyser af materialet og dets udbredelse, er det i de følgende perioder muligt at supplere med kvalitative oplysninger.

Mere end halvdelen af de kendte bopladser fra jernalderen og vikinge-

tiden er placeret i en smal zone langs med marsken. Som nævnt tidligere er der registreret et stort antal løsfund, hvis udbredelse sandsynligvis, at bebyggelsen i indlandet er tættere, end den hidtil er slået igennem i fundene. Det vil derfor være en naturlig, fremtidig arbejdsopgave ved hjælp af annoncer at få registreret privatejede ovale ildslagningssten, hvæssten og drejekværne. Man vil herefter bl.a. bedre kunne danne sig et billede af den oprindelige bebyggelsesfordeling.

Middelalderen, 1100-1600.

I det arkæologiske materiale optræder 12 bebyggelser. Det er et begrænset materiale, men i betragtning af, at vi før 1980 kun havde kendskab til 2 lokaliteter, kan man tillade sig at være optimistisk m.h.t. mulighederne for at forøge vores viden på dette område. 9 af de kendte pladser ligger i marsksogne, idet det blandt indlandssognene kun er Føvling og Seem, som har bidraget med fund. Derfor skal vi i det følgende indskrænke os til at berøre marskbebyggelsen.

Den middelalderlige bebyggelses placering på geestkanten ud mod marsken er en bekræftelse på, at det bebyggelsesmønster, som udviklede sig i jernalderen og levede videre i vikingetiden, fortsat var hensigtsmæssigt. At en fordelagtig placering i forhold til marsken har vejet tungt, fremgår bl.a. af, at man syd for vort område bygger regulære værfter ude i marsken. Dette er tilsyneladende ikke tilfældet i Ribe-marsken, medmindre der skulle befinde sig værfter, under den nuværende marskoverflade.

I de seneste år er der udgravet 2 1100-tals bebyggelser ved Nr. Farup og Jernkær nordvest for Ribe, den sidstnævnte med kontinuitet tilbage til vikingetiden. De middelalderlige huse på Jernkær synes på visse punkter at fortsætte jernalder- og vikingetraditionen. Det gælder det let krummede vægforløb i et af husene samt videreførelsen af den tendens,

som allerede kommer frem i ældre husformer, nemlig at de tagbærende stolper i husets indre forsvinder. Vægstolperne bliver tagbærende, og der er grund til at tro, at et af Jernkærhusene har haft kraftige vægkonstruktioner, som har båret et spærtag i stil med det, som vi træffer i stavkirkerne fra 11-1200 årene.

I efteråret 1982 udgravede Samlingen et gårdkompleks mellem Nr. Farup og Farup Kirkeby ca. 6 km nordvest for Ribe. Herved fremkom 4 1100-tals huse, som stort set er samtidige med opførelsen af Farup kirkes ældste dele nogle hundrede meter nord for udgravningen.

Udgravningerne i Farup og Jernkær danner ikke grundlag for at udtale sig om ejendomsstørrelse og landsbystruktur, men der er grund til at fremhæve, at bygningerne på begge lokaliteter vidner om såvel håndværk af høj kvalitet som rigelig adgang til byggematerialer, der dog næsten ikke, som tidligere, er importmateriale.

Der findes 13 middelalderlige landsbykirker i undersøgelsesområdet foruden Mandø, der forsvandt under en stormflod i 1500-tallet. Den romanske del af disse kirker er bygget omkring 1200, og sammenligner man deres størrelse, ses det, at marsksognenes kirker generelt er større end indlandssognenes.

For nogle af sognene syd for Kongeåen er den bebyggelsehistoriske udvikling fra ca. 1250-1600 søgt belyst ved hjælp af et skriftligt kildemateriale, hvilket for 1400-tallets vedkommende vil sige oplysninger fra Ribe Oldemor og oplysninger om godshandler. For 1500-tallets vedkommende består kildematerialet hovedsageligt af jordebøger og skøder. Også markbøgerne fra den store matrikels tid i 1680'erne er anvendt til at belyse landsbyerne fra den her behandlede periode.

Det er især syd for Ribe, at den middelalderlige landsbystruktur træder klart frem. Ser vi nærmere på Sdr. Farup, finder vi her 1 brydegård, 1 mellemstor gård og 11 mindre brugsheder. Kildematerialet giver

os dog ikke kendskab til alle brugsheder i landsbyen.

Går vi nord for Ribe å, er det ikke muligt at slutte noget om den middelalderlige struktur p.g.a. manglende kildemateriale. De betydeligt mere komplicerede forhold nord for Ribe tyder på, at ændringerne fra middelalderen til nyere tid her har været voldsommere end syd for Ribe. Med hensyn til datering af disse ændringer kan der næppe være tvivl om, at de hænger sammen med den store middelalderlige landbrugskrise i 1300-tallet, der er et alment europæisk fænomen. Forløbet af denne krise er meget forskelligt fra land til land - endog fra egn til egn.

Af de øde bebyggelser, der omtales, kan Yder Bjerrum og Jernkær være lagt øde af stormfloden 1362, mens de to øvrige - Lusby og Hedegård - ligger på udpræget marginaljord. Karakteristisk for disse 4 ødelægninger er, at der er tale om små bebyggelser med en udsat beliggenhed, enten i forhold til havet eller set i relation til jordbundsforholdene.

Vender vi herefter blikket mod adelen og hovedgårdene syd for Kongeåen kan følgende udvikling skitseres:

I 1300-tallet eksisterede der i enen syd for Ribe kun eet betydeligt gods-kompleks, nemlig Valdemar Sappis med tyngdepunkt i Seem, Højrup og muligvis Spandet sogn. I Hviding, Rejsby og Roager har Enhjørningsløvet sidet på en eller flere hovedgårde. Herudover har der været små lavedelsløgter i hvert fald i Vester Vedsted og i Rejsby.

I løbet af 1300-tallet er sket en godsopløsningsproces, som kirken i Ribe har nydt godt af. Småherremændene har måttet kæmpe en hård kamp for deres eksistens som frie privilegerede. Nogle er gået i kirkens tjeneste og er blevet fogeder, mens det for andre er lykkedes at opretholde mindre godser - Høgsbrogård og Vesterbæk - der har overlevet ind i 1500-tallet. Andre er sunket ned i bondestanden.

En meget stor del af det tidligere adelsgods er endt hos de kirkelige

institutioner i Ribe, som ved reformationen ejede 61% af de 272 gårde syd for Kongeåen. Kronen ejede 26% og adelen 13%. Skønt den store landbrugs-krise havde ramt kirken i Ribe hårdt, var det alligevel den, der i det lange løb havde styrke og kapital til at sikre sig sine indtægter og sin fort-satte dominans.

Først for 1500-årenes vedkommende er

det muligt for første gang at opstil-le en fortegnelse over alle landsbyer syd for Kongeåen. Marsksognene er tæt-test bebygget, idet de fleste større landsbyer på 11 gårde eller derover findes i marsksognene, mens langt ho-vedparten - 22 udaf 29 bebyggelser med 1 til 5 gårde - ligger i indlands-ognene.

Antikvar Stig Jensen

JORDSAND sommeren 1944

I foråret 1944 blev Lennart og jeg gift midt i min afsluttende eksamen fra seminariet. Lennart havde nemlig fået et job fra jagt- og landbrugsmi-nisteriet, hvor han skulle føre tilsyn med fuglereservatet Jordsand - en hal-lig nordvest for Højer. Øen ejedes af Medert Ehmsen i Ballum.

Opholdet skulle vare 3 måneder, og vi ville gerne derud. Dengang kunne man ikke tage ud på en øde ø, hvis man ikke var gift, så derfor måtte vi have det klaret, inden Lennart tog dertil den 1. maj. Desuden skulle der en særlig til-ladelse til fra tyskerne, for at vi kunne komme ud på øen, for det var und-er besættelsen. Selv om vi var blevet gift, fik kun Lennart tilladelsen, men Medert Ehmsen trøstede os og sagde, at jeg bare skulle komme, når jeg var færdig med eksamen, så skulle han nok sør-ge for, at jeg kom derover.

Lennart rejste så til Jordsand. Hans arbejde bestod i at samle mågeæg, som blev afleveret til ejeren. Man havde på det tidspunkt en teori om, at man kunne begrænse mågernes antal, hvis man tog æggene fra dem. Man ville gerne holde mågebestanden nede i håb om, at der var flere andre fuglearter, der ville yngle på øen. Arbejdet bestod endvidere i at føre tilsyn med, at der ikke kom uved-kommende til øen, da fuglene skulle ha-ve fred. Iøvrigt brugte han tiden til at måle øen op og studere fuglenes ad-færd.

Midt i juni rejste jeg til Ballum, hvor jeg boede hos Herle og Medert Ehmsen i nogle dage, indtil han mente, det gik an at tage over til øen, uden at tysk-erne oplagede det. Han havde som ejer

af Jordsand tilladelse af tyskerne til at komme på øen. Ved ebбетid kan man gå ud til øen, ligesom man kan gå til Mandø. Der er ca. 6 km derud. Fra Ehm-sens gård kunne man se ud til øen. På lang afstand kunne man se en sort prik, og da vi kom nærmere, viste det sig at være en primitiv hytte bygget på 4 pæle.

Vi gik derover en varm solskinsdag og blev modtaget af Lennart, der havde indrettet hytten og gjort den rigtig fin, til jeg skulle komme. I den ene side var der slået et par brædder tværs over gulvet, og det var vores seng. I bunden var der et lag halm. foran vinduet var der sømmet en bord-plade op, og der stod et par taburet-ter. Døren var i modsatte side af hvor sengen var, og ved denne væg stod en lille kabys, som vi kunne lave mad på.

Der var meget lidt plads i hytten, men Lennart havde indrettet alt meget praktisk. Alle køkkenredskaber og hvad vi ellers skulle bruge var hængt op på væggene eller i loftet. Vi spiste et måltid mad sammen med Ehmsen og så skulle han tilbage, inden det blev høj-vande igen. Han lovede, at han ville hente mig, hvis der blev fare på færde. Det var en herlig måde at tilbringe sine hvedebrødsdage på. Vi var alene på øen, blot omgivet af den vældige natur midt i Vadehavet, som var ganske ukendt for mig, der kom fra København. Snart boede vi på en lille ø med vores robåd liggende ved stranden, og snart lå vores ø som en oase midt i ørkenen, der strakte sig, så langt øjet rakte. Med-ert havde sat kaniner ud på øen, og han havde givet os tilladelse til at fange



Lennart Edellberg, 1944
Udsnit fra Sangehalsen

dem, hvis vi manglede mad. Vi fik iøvrigt både fersk vand og madvarer fra fastlandet. Det var politimester Hartung fra Højer, der kom et par gange om ugen i sin motorbåd og havde madvarer med, som vi havde bestilt.

Det skete dog, at vejret var så hårdt, at han ikke kunne komme ud til øen. Engang havde vi ikke haft anden føde i mange dage end mågeæg og da besluttede vi os til at fange en kanin.

Lennart stoppede vores trøjer og andet i kaninernes huller, og anbragte sig selv ved et af hullerne. Det var så mit job at løbe kaninen op. Det varede ikke

længe, før den første kanin dukkede op, og jeg løb alt, hvad jeg kunne. Lennart sprang frem og greb den - men ak, jeg måtte løbe 4 kaniner op, før Lennart godkendte den til slagting. De 3 første var nemlig drægtige hunner, som han slap løs igen, og først den fjerde var en han. Imens Lennart flæede den, kiggede jeg i den medbragte kogebog (jeg havde aldrig lavet mad før) og der stod, at den skulle hænges et par dage, for at kødet kunne blive mørkt!!! Det havde vi altså ikke tålmodighed til. Den blev straks puttet i gryden. Det blev et herligt måltid, selv om det u-

delukkende var kød. Vi havde rigeligt til flere dage, og imens lagde stormen sig, og Hartung kom med friske forsyninger.

Vi havde inddelt øen i 3 områder, hvor vi samlede æg hver 3. dag. Omkring hytten havde vi fredet et ret stort område, fordi Lennart ville studere fuglenes adfærd. Da der var gået nogen tid, var det tydeligt, at fuglene mærkede, at her kunne de være i fred, for flere og flere indrettede sig her - også mange andre arter fx. strandkader, rød-ben, klyder og terner. Hverken Lennart eller jeg kunne lide at samle mågeæg, men det var jo vores arbejde. Mågerne blev så rasende på os. En dag vi var ude at samle æg, slog en måge pludselig ned på mig. Den slog klørerne i hovedet på mig med sådan en kraft, at jeg gik i knæ, og blodet strømmede ned over mig. Lennart troede, jeg var hysterisk, indtil han fik vendt sig om og så, hvordan jeg så ud. Siden den dag færdedes jeg ikke uden for hytten uden at have min sydvest på.

Lennart og jeg havde ikke deltaget i modstandsbevægelsen, men opfattede som de fleste danskere tyskerne som fjender og uønskede i vort land. På Jordsand føltes krigen nær, fordi vi ustandselig oplevede luftangreb på Sild. En morgen opdagede Lennart, at der manglede en masse af de indsamlede æg, som stod i kasser, der skulle sælges på fastlandet. I kikkerten fik han øje på tyske soldater, der var ved at forlade øen. Der var ingen tvivl om, hvem der havde taget æggene, og han indførte det i sin dagbog og sendte en klage til den tyske kommandant. Nogle dage senere næmede en crish-craft fra Sild sig øen, og lidt efter kom 2 tyske officerer hen til hytten. Den ene præsenterede sig som **kaptajn** von Höne fra Sild. Den andens navn husker jeg ikke. Lennart sagde, at han var meget utilfreds med, at soldater fra Sild havde stjålet en masse æg. De lovede at undersøge sagen. Da vi havde snakket lidt med dem på tysk, drøftede Lennart og jeg på dansk, om vi skulle invitere dem på en kop kaffe. Vi havde faktisk lyst til at møde dem som medmennesker. Jeg lavede kaffe, og de var meget taknemmelige. De fortalte om, hvor rædselsfuld denne krig var for dem. Der gik halve

år mellem, de så deres familie - alle steder sultede folk, og de stadige voldsommere luftangreb på storbyerne betød konstant angstelse for dem der - hjemene. Vi fik besøg af de samme 2 officerer et par gange, og der blev ikke stjålet flere æg.

En dag, da Hartung kom med madvarer, fortalte han, at han havde været meget bekymret for os, for Gestapo havde været ude i Vadehavet hele natten, og der var blevet taget nogle unge mennesker - bl. a. en ung mand, som tit havde været med Hartung, når han sejlede ud til os. Han var sikker på at de havde prøvet at komme ud til Jordsand, men det havde været tæt tåge, så de havde nok ikke kunnet finde øen. Lennart og jeg var nu ikke bekymrede, for bortset fra at jeg var uden tilladelse, havde vi jo bare passet vores arbejde.

Den 1. aug. sluttede vores arbejde. Nogle få dage efter den omtalte tågenat var jeg alene i hytten, mens Lennart var langt ude på vaden. Pludselig fik jeg øje på et stort sort skib. I kikkerten kunne jeg se, at de firede en jolle ud over rælingen. Den blev bemanded med en 6-8 uniformerede folk. Gestapo! Det kunne næppe være andre. Det var umuligt for mig at få fat på Lennart, så jeg blev, hvor jeg var. Inden længe dukkede nogle sortklædte soldater + en dansk tolk op i hytten. Det var den barske tone, jeg blev forhørt i - og danskeren var den værste. Vi havde i sommerens løb haft besøg af Lennarts fætter og en studiekammerat, men det glemte jeg fuldstændig under forhøret, hvor de flere gange påstod, at vi var 3 på øen, hvortil jeg svarede, at der kun var Lennart og mig - og af og til fik vi besøg af øens ejer, som jo havde tilladelse til at komme på Jordsand. De begyndte også at se i vores bøger og notater, hvorved jeg kom i tanke om de stjalne æg, som jeg straks fortalte om. Mens jeg var i forhør, så jeg fra hytten, at nogle soldater var gået i gang med at grave rundt på øen. Jeg tænkte: "Hvad mon de tror, vi bruger de kaninhuller til?" Senere gik det op for mig, at de troede, at vi havde hemmelige sendere og stod i forbindelse med englænderne og modstandsbevægelsen. Nu havde nogle andre soldater hentet Lennart ude på vaden, og han blev også ud-

sat for den ubehagelige tolk (selv om vi sagtens kunne klare os på tysk). På grund af Hartungs bekymring nogle dage før forudså jeg, at vi måtte følge med Gestapo - og det var jeg ikke glad for.

Med et hørte jeg den kendte lyd af crish-craften fra Sild. Kort tid efter stod de der: von Höne, hans ven og nogle Wehrmachtsoldater. Nu gik det hurtigt. De to grupper stod over for hinanden, og man kunne mærke, at det ikke var venskab, de udstrålede. Der blev tagt en masse, men jeg fangede ikke ordene, kun stemningen. Von Höne forlangte, at Gestapo trak sig tilbage, og efter få minutters forløb beordrede lederen afgang for sine soldater. Vi takkede von Höne for hjælpen. Han fortalte, at de i kikkert havde set Gestapo komme, og de var glade for, at de

havde kunnet hjælpe os - men vi skulle forlade øen hurtigst muligt. Næppe var crish-craften sejlet, før Hartung kom i sin motorbåd. Også han havde opdaget, at der var noget galt. Vi måtte nu pakke vores ting og tage med Hartung til Højer. Et år efter krigens slutning skrev Hartung til os, at han havde fået at vide, at vore venner fra Sild havde deltaget i den tyske modstandsbevægelse under hele krigen, og de havde sandsynligvis oprindeligt holdt øje med os for at se, om vi havde kontakt med englænderne ligesom de selv. Det var en dramatisk afslutning på en i øvrigt herlig tid på Jordsand, hvor vi fik så gode venner som den Ehmske familie og Hartung.

Margot Edelberg

BOGNYT

Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe. Centrum 1985, 216 sider, ill. kr. 248.

Anmeldt af Rikke Agnete Olsen, cand.mag., historiker og middelalderarkæolog. Tidligere ansat ved Nationalmuseet. I perioder underviser ved Århus Universitet. Deltager i udgravninger. Forfatter til videnskabelige og populære publikationer.

Ribebogen er den først udkomne af en række på elleve bind om danske byer i middelalderen. De andre behandler Køge, Næstved, Århus, Viborg, Svendborg Aalborg, Odense, Horsens, Roskilde og Søborg. Hele arbejdet er resultatet af det tværvideenskabelige projekt "Middelalderbyen", som Statens humanistiske Forskningsråd iværksatte i 1977. I de forløbne år har en række yngre forskere, historikere og/eller middelalderarkæologer indsamlet og bearbejdet alle tilgængelige kilder om de udvalgte byer, det være sig historiske som naturvidenskabelige. I nogle tilfælde, således også i Ribe, er der foretaget supplerende arkæologiske undersøgelser, hvor man skønnede, at væsentlige

spørgsmål kunne besvares med en rimeligt ringe og dermed billig indsats. Dels var der ikke penge til store, langvarige undersøgelser, og den omfattende kildeindsamling skulle netop gøre det muligt at vælge meget snævert hvor der skulle graves. Dels ville større undersøgelser have forlænget arbejdet med byerne, så de yngre forskere ville være blevet mere end "ældre", inden der kom noget på tryk.

De otte år, der er forløbet siden projektets start og indtil den første udgivelse, kan måske synes lang nok tid endda, men det må erindres, at der er tale om forskningsmæssigt pionerarbejde. Det er aldrig tidligere forsøgt ved udnyttelse af samtlige kildegrupper at skabe overblik over de mange forskellige faktorer, der spillede en rolle for den tidligere bydannelse i Danmark og for byernes udvikling. Mange af de områder, der er inddraget i undersøgelserne, ligger udenfor, hvad man kan forvente af historikere og arkæologer, og en lang række specialister fra andre fag, ikke mindst geologer, har da også stået projektet bi. Desuden har en styringsgruppe stået

rede med råd og vejledning inden for specielle emner. Dette og hyppigt afholdte fællesmøder, hvor projektets deltagere har diskuteret deres materiale og forskellige problemer forbundet med det, har givetvis været med til at øge både bredde og dybde i de enkelte fremstillinger. Her i Ribebogen fremhæver forfatteren betydningen af diskussionerne om, hvad boder egentlig var for huse, og hvorledes de blev benyttet i middelalderens byer.

Det er dog naturligvis den enkelte forskers fortjeneste at have udnyttet de forskellige informationer og koordineret dem til et hele, og i bogen om Ribe er det lykkedes udmærket. Det betyder ikke, at den er let læsning, i hvert fald ikke, hvis man sætter sig for at gå den grundigt igennem fra ende til anden. Alle kapitlerne frem til sammenfatningen er omfangsrige og mættede med detaljer, diskussioner og kildehenvisninger. De er i virkeligheden dokumentation for sammenfatningen. Den er til gengæld klar og let læst, og hvis man begynder med den, får man nok bedre appetit på dokumentationskapitlerne. De er - til overflod, kan man næsten sige - også hver for sig udstyret med en sammenfatning.

Alt forklares grundigt og somme tider flere gange i denne bog. Særligt historisk interesserede vil måske synes, der er for meget om geologien. Andre kunne hævde, at afsnittene om kirkens huse kunne være forkortet uden skade for bogen, fordi det i så høj grad bygger på Ribe amts bindet af "Danmarks Kirker". Det er dog nok alligevel vigtigt, at al dokumentationen er samlet i én bog, og det er meget spændende at kunne følge byens historie gennem bebyggelsen, og det kan man ikke andre steder. Særlig for den der har byens nuværende topografi på rygmarven må det være interessant at gå med bogen tilbage gennem tiderne, men for enhver med interesse for historien er der meget at hente i Ribebogen, og efter endt gennemlæsning har man fået valuta for indsatsen. Der gøres op med nogle faste forestillinger, således viser det sig, at gaderne ikke nødvendigvis var erhvervsgader, selv om navnet kunne tyde på det. Der boede ikke kun smede i Smedegade og bøddelen hørte måske ikke engang til i Bøddelgade.

Det er interessant, at bebyggelsen ændrede sig så meget igennem de få århundreder, der trods alt er tale om, og byen bliver levende gennem de livsforløb, man får indtryk af gennem besiddelsesforholdene.

I så stor en bog om så bredt et emne, vil man altid kunne finde et eller andet til at kritisere eller rette, men det er småting i den store sammenhæng, og bogen fortjener langt mere ros end ris. Den skærper forventningerne til de kommende bind i rækken.

Bogen er i stort format og sat med smuk typografi. Planer og plancher står smukt, men somme tider undres man over den størrelse, de er gengivet i. På nogle kort over byudviklingen må man næsten bruge lup til signaturforklaringerne. I andre tilfælde er der sat stor plads af til et kort med ganske få og meget klare og stort trykte informationer. Det er også småting og vel prisen for at få så mange illustrationer anbragt rigtigt i forhold til teksten.

Fra Ribe Amt. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1985, 212 s., ill.

Det nærmeste 1985 årbogen kommer Ribe er med et par småting om en forpagtningskontrakt for Jernved præstegård i 1897 og om Mølby mølle ved Spandet. Indholdsmæssigt ligger tyngdepunktet oppe i den nordlige del af amtet med en næsten for detaljeret beretning om den arkæologiske undersøgelse af den forlængst nedrevne Sct. Nicolai kirke i Varde, med en fortolkning af den berømte rytterfrise i Ål kirke (Oksbøl). Der berettes om folkeminder fra Janderup og Billum sogne, om de tyske flygtningelejre i Nymindegab og Strellev (Øl-god), og om havnestrejken i Esbjerg i 1925 og om forholdet mellem en hensynsløs herremand på Endrupholm og hans fæstebønder. Som tidligere indeholder årbogen en værdifuld liste over litteratur om Ribe amt publice-ret i det forløbne år samt beretninger fra amtets flittige lokalhistoriske arkiver.

Nyt fra Den antikvariske Samling

1985 var 40-året for Danmarks befrielse den 5. maj 1945. At denne begivenhed skulle markeres af Den antikvariske Samling, var vi klar over på et tidligt tidspunkt, og det lykkedes da også at starte såvel en indsamlingskampagne som at lave en udstilling. Dette skete med økonomisk støtte fra Ribe kommune, som også foranledigede, at der blev nedsat en gruppe, som skulle koordinere de forskellige arrangementer i anledning af 5. maj. Både Den Antikvariske Samling og Ribe Kunstmuseum medvirkede i dette arbejde, som bl.a. tog form af mindehøjtideligheder på selve befrielsesdagen. Det, som der her skal berettes om, er imidlertid det som Samlingen især var med i, nemlig eftersøgningen af minder om besættelsestiden, et arbejde, som endnu ikke er afsluttet.

I foråret 1985 fik Samlingen kontakt med en tidligere modstandsmand i Ribe, nemlig stenhuggermester Valdemar Sørensen. Denne havde allerede på eget initiativ indsamlet en lang række genstande med tilknytning til Ribe under 2. verdenskrig, ja faktisk langt mere, end Samlingen på daværende tidspunkt selv rådede over. Alt hvad vi kunne bidrage med, kunne i virkeligheden rummes i en lille æblekasse!

Men i kraft af Valdemar Sørensens mange kontakter til sine bekendte fra dengang fik vi gang i en indsamlingskampagne, som løb helt frem til 5. maj, og hvor vi bad om enten at låne eller få genstande af alle arter fra krigens tid. Kampagnen resulterede i, at vi var i stand til at arrangere en udstilling med en hel mængde ting, som folk havde gemt i alle årene siden krigen. Det kunne være ting, der dengang var ganske dagligdags, som f.eks. skæreapparater til finsnitning af ripensisk hjemmeavlet tobak, tøj af papir med udførlig vaskeanvisning, flyveblade osv. Vi havde på forhånd ikke turdet håbe på så stor en tilslutning til ideen om en sådan hurtig indsamling,

og vi havde derfor kun sat tre dage af til udstillingen. Denne var placeret i Ribe Kunstmuseums lokaler, og blev i de i alt 9 timer, den var åben, set af over 600 mennesker.

Vi havde forsøgt at give oplysninger om både de store afgørende begivenheder under krigen og om de vanskeligheder, der efterhånden blev mere og mere påtrængende i dagligdagen. Desuden var der materiale med tilknytning til modstandsbevægelsen i Ribe og ting, som stammer fra modstandsfolks fangenskab i Frøslev og i tyske KZ-lejre.

For Samlingen har dette arbejde givet en lang række gode kontakter, og vi sidder nu med et stort genstandsmateriale, som vi endnu ikke er færdige med at bearbejde. Nogle ting og især kopier deraf skal bruges som undervisningsmateriale om livet i Ribe under besættelsen og tilbydes skolerne. På denne måde håber vi at tilgodese det ofte fremsatte ønske, som mange af hverner og lånerne af genstandene havde, nemlig at deres ting kunne bruges til oplysning for andre. For os, som var med ved udstillingen og det øvrige arbejde, var det en stor oplevelse at møde en række af de mennesker, der som unge satte alt ind på modstanden mod krigen og besættelsen. Forståelsen af, at der her er tale om ganske almindelige mennesker og ikke helte, bør viderebringes i arbejdet med den tids historie, og det håber vi at kunne gøre.

Vi er derfor stadig interesserede i at modtage materiale fra krigens tid, det være sig genstande eller nedskrevne (eller indtalte!) erindringer om livet i datidens Ribe. Det siger i den forbindelse sig selv, at vi respekterer eventuelle ønsker om anonymitet eller pålæg om at båndlægge materialet på forskellig vis. Vores interesse retter sig ikke kun mod selve krigens tildragelser, men også mod at få at vide, hvordan det føltes at leve og bo i det besatte Ribe, og om det at være ung og elev

på Katedralskolen i en sådan tid. Hvad der er bevaret i et museums samlinger, er ofte kommet der ved tilfældets spil, og at det derfor er nødvendigt og kan nytte at bede folk om hjælp, har arbejdet med 5. maj-udstillingen vist. F. eks. havde vi på udstillingen på trods af megen spørgen ikke noget mærkelægningsgardin at vise frem, selv om sådanne gardiner har hængt foran næsten alle vinduer under krigen. Alle syntes de forsvundet, sikkert brændt allerede den 4. maj om aftenen. Det var først i oktober, at der ved oprydning på et

loft uden for byen dukkede et ovenikøbet komplet sæt gardiner op.

Kan vi med denne henvendelse bringe andre lignende ting for dagens lys, er vi taknemmelige for at høre om det, og der må som nævnt meget gerne også være tale om erindringsstof. Skal vi virkelig bringe tingene til at fortælle noget, vil det være et væsentligt supplement at have et sådant kildemateriale, og det er derfor, at Samlingen retter en appel til Ripenser-Samfundets medlemmer.

Per Kristian Madsen

Danmark er atter frit

men der vil muligt kunne hengaa nogen Tid, inden de sædvanlige danske Ordensmyndigheder kan træde i Virksomhed.

Danmarks Frihedsraad har derfor med sine væbnede Styrker overtaget Garantien for Ordenens Opretholdelse, indtil de lovlige Myndigheder igen er paa deres Plads.

Borgerne opfordres til at passe deres Arbejde i Ro og Orden.

Enhvert Tilbød til Uro vil blive undertrykt med haard Haand.

Danmark leve!

**Danmarks Frihedsraads
Lokalkomiteé for Ribe**

J. C. H. Agerboek Knud Andersen Jean Bartholomæus Knud Christensen
J. Mathias H. K. Hansen Benny Willmanns Guldskjold

Tilrøder:

E. Feltz A. Willmanns A. Thomsen

Meddelelsen om de tyske troppers kapitulation over for den engelske feltmarskal Montgomery bragte Ribes modstandsbevægelse frem i lyset. Proklamationer som denne blev rettet til byens borgere, i et sprog, som var præget af datidens forhold.

APROPOS FORSIDEBILLEDET

Billedet af Puggård, der findes i Ingrid Nielsens bog om Middelalderbyen Ribe, rummer en masse historie. Selve bygningen, som den står, daterer sig tilbage til slutningen af 1400-årene, men dens forgænger er formentlig identisk med det sténhus i Pugtoft, som bisp Kristiern sammen med et omfattende jordegods i 1298 gav til det af ham oprettede kollegium for 20 fattige peblinge. Skolen lå på det tidspunkt - og har formentlig ligget der, siden den blev grundlagt i 1145 - vest for den sydlige del af Puggårdsgade, som i 1294 kaldtes Skolegade.

Til komplekset hørte foruden skolen og kollegiet, som senere i middelalderen benævnes Puggård, Sankt Mikkel's kirke, hvor peblinge fra kollegiet havde pligt til at gøre messetjeneste. Der er ikke fundet arkæologiske

spor af kirken, men den har ligget vest for Puggårdsgade, indtil den blev nedrevet i 1538.

Skolen blev i slutningen af 1400-årene flyttet hen til hjørnet af Grydergade og Skolegade. Puggård forblev peblingekollegium til reformationen. Efter nogle års stridigheder mellem kirken og skolen blev bygningen rektorbolig i 1554 og har fungeret som sådan uafbrudt til 1903. Skolen, som i 1856 var flyttet fra Skolegade til nybygningerne i Puggårdsgade, begyndte da at lide af pladmangel, og der indrettedes undervisningslokaler i Puggård til fysik, kemi, sløjde og håndgerning. Bygningen var hvidkalket, indtil den ved hovedrestaureringen søgtes bragt tilbage til sin oprindelige skikkelse, sådan som vi alle kender Puggård i dag.

NYT FRA RIBE OG OMEGN

Ved kommunevalget i Ribe måtte Venstre og Fremskridtspartiet hver afgive et mandat, det ene til Socialdemokratiet og det andet til SF. Sammen med de konservative har Venstre fortsat flertal, og Jens Christensen fortsætter som borgmester. Hans Bitsch-Larsen (S.67) opstillede for de radikale, men opnåede ikke valg. Katedralskolens pedel, Leif Steiness, blev genvalgt såvel til byråd som til amtsråd.

Det er 25 år siden, at Ribes borgmester L.C. Nielsen tog initiativet til det bevaringsarbejde, der har sikret, at husene i den indre del af byen har bevaret deres gamle præg. Ribe er i dag den by udenfor København, der har flest fredede huse, 111 ialt.

Stadsingeniør Axel Elmose har af Bygningsbevaringsfonden af 1975 modtaget en pris på 10.000 kr. for sit arbejde med bevaring af Ribes bygningsmæssige særpræg.

Ribe og motortrafik har svært ved at gå i spand. I øjeblikket diskuteres, hvorledes man skal løse problemet med 2000 motoriserede trafikenheder pr. døgn gennem Kurveholmen, hvoraf 1/10 udgøres af last- og rutebiler. Der er foreslået en indre ringvej fra rutebilstationen langs med jernbanen over åen, henover engen syd for Stampemølleåen, over den gamle Damvej og til den nye Haulundvej ved Vittenbergskolen. Linieføringen har affødt protester fra miljø- og fredningsfolk. Det er også foreslået, at den tunge trafik syd fra ledes om ad den vestlige ringvej og ind i byen gennem Nørremarksvvej.

Klubbens Hotel er på en tvangsauktion blevet overtaget af Byggeriets Realkredit Fond, som vil videresælge bygningen.

Sparekassen i Sydjylland har udsendt sin 19. Ribe-historiske publikation, der omhandler H.A. Brorson.

PERSONALIA

Statens Museumsnæv har meddelt Ribe Kunstmuseum, at dets tilskud på 40 procent af driftsudgifterne vil falde bort, hvis der ikke ansættes en faglig leder.

Der er ved at blive truffet forbedrelser til opsætning af en mindeplade for komponisten Rued Langgaard, sandsynligvis på ejendommen Gravsgade 21, hvor han boede fra 1940 til 1952.

Johan Kastrup har solgt sine ejendomme, Nederdammen 31, til købmand Arne Johansen og ophører med læderhandel.

Hotel Dagmar har lejet Porsborgs kælder, hvor der vil blive indrettet selskabslokaler og mødelokaler.

Rederiet J. Lauritzen har overdraget everten Johanne Dam til Ribe Turistforening.

Runde dage:

Fhv. lektor ved Katedralskolen H.A. Johansen, Ribe, 90 år den 4. august

Læge Chr. Agerbæk (S.18), Ribe, 85 år den 3. november

Fhv. rektor Erik Oxenvad (S.19), København, 85 år den 27. november

Studielektor, civilingeniør Agnete Stæge (S.43), Rude, 60 år den 1. november

Overlæge Peter Helby Petersen (S.45), Odense, 60 år den 23. november

Ambassadør Knud Erik Tygesen (S.55), Hørsholm, 50 år den 24. oktober

Sognepræst Hans Olav Okkels (S.55), Hygum, 50 år den 3. november

XXXXXXXXXXXX

GAVER

Vi har med tak modtaget

- V. Bloch: Af Ribe Katedralskoles Historie gennem 700 Aar. Ribe 1910, 99 sider, ill. fra professor Johan Lange (S.29), Søborg.

- en større samling negativer fra skoleårene 1936-39 fra civilingeniør Johs. Vang Lauridsen (S.39), Vejen.

Den 28. oktober blev civilingeniør Poul Chr. Vyff's (S.18) urne gravsat på Arlington National Cemetery i USA. Ved højtideligheden repræsenteredes Poul Vyff's gamle skolekammerater af Vita Buhl Alexander (S.44), Virginia.

Landsretssagfører H.K. Hjerrild, Ribe, døde den 21. november, 84 år gammel.

Bankdirektør Jens Hollænder (R.24), Charlottenlund, døde den 25. november, 77 år gammel.

NYE ADRESSER

- u.år Tove Marthinsen, Sct.Catharinæ plads 11, 6760 Ribe
- S.27 Thyra Øllgaard(Lange), Skov alle 4, 6870 Ølgod
- S.42 Overlærer Karen Andersen(Knudsen), Søparken 5, 4930 Maribo
- S.47 Kontorchef Simon E. Thøgersen, Askevænget 11, 3th 2830 Virum
- S.49 Prokurist Carsten Friis Jespersen, Kronprinsessegade 34-5, 1306 Kbh.K
- R.50 Birgit Hansen(Petersen), Humlevænget 45, 5260 Odense S
- S.53 Overtandlæge Svend Aage Andersen, Brønshjergvej 4, 7120 Vejle Øst
- Lektor Bent Rosendal (Mogensen), Harald Kiddesvej 36, 8230 Åbyhøj
- R.55 Direktør Per Bohn, 12 Rue de L'Indre, F-36000 Chateauroux
- S.58 Læge Frode K. Rømer, Mysundevej 10, 8600 Silkeborg
- S.61 Lærer Hans Daugaard Peters, Østergade 46, 1. 6100 Haderslev
- R.61 Montør Johan E. Johansen, Skolegade 10, 6670 Holsted
- S.64 Cand.Psyk. Grethe Hein, Strandgade 63, 3th. 1401 Kbh.K

- S.65 Civilingeniør John Gadeberg, Finsensvej 13A, 5th. 2000 Frederiksberg
- S.66 Læge Ulla Sørensen(Øllgaard), Byparken 46, 3450 Allerød
- S.68 Professor Joachim Danckert, Kong Christians Alle 63, 9000 Ålborg
- R.68 Bjarne Glentved(Mogensen), Gyvelparken 72, 6760 Ribe
- S.71 Kommunaldirektør Frede Fisker, Vigen 32, Sejlflod, 9280 Storvorde
- Tandlæge Lone Vibeke Pedersen, Blansevej 43, Bovrup, 6200 Åbenrå
- S.72 Stud.mag. Anna Helvig Brandt, Nørregade 68, 8382 Hinnerup
- R.72 Flyvepladsleder Niels La Cour Andersen, Haslegårdsvænget 39, 8210 Årh.V
- S.73 Bibliotekar Doris Birch Friis(Hansen), A.Andersensvej 31C, 8600 Silkeborg
- Cand.mag. Lene Blume Jepsen, Stokbrovej 166, 8520 Lystrup
- Advokatfuldm. Palle Thomsen, Ådalshaven 85, 1.tv. 6710 Esbjerg
- S.74 Musikstuderende Christian B. Hansen, Kirkegade 69, 6700 Esbjerg
- Sygeplejerske Anne Birg. Kristiansen(Levisen), Ammitsbølvej 21, Ødsted, 7100 Vejle
- Hans Thuesen Madsen, Jerichausgade 11, 3th, 8000 Århus C
- S.75 Stud.mag. Ruth Sareyka Rosenberg, Rosengade 23, 2300 Rønne
- S.76 Sportsredaktør Per Schultz-Knudsen, Dalinsvej 64, 8900 Randers
- Bygningskonstruktør Theodor Vodder, Norgesgade 31, st.tv. 6700 Esbjerg
- S.77 Stud.mag. Kirsten Frank Jensen, Dag Hammerskjöld's Alle 21, 1. 2100 Kbh.K
- Kjeld Erik Kjeldsen, Holmstruggårdsvej 186, 8210 Århus V
- Preben Knudsen, St. Rådhusgade 6, 6400 Sønderborg
- Stud.theol. Dinna Rasmussen, Vigerslevalle 386A, 1.tv. 2650 Hvidovre
- Sekretær Ellen Tryk, Storegade 68, 3. 6100 Haderslev
- S.78 Finanschef Allan Møller, Birketinget 2A, 5.th. 2300 Kbh.S
- Michael Sønderup, Søgade 29, st. 6000 Kolding
- S.79 Kirsten Dyhrb. Cornett, Krusågade 9, st.th. 1719 Kbh.V
- Lars Erik Ebbesen, Højskolevej 13A, 2800 Lyngby
- Hans Jørgen Jensen, Grønnegade 2, 1. 6760 Ribe
- Jette Lene Jensen, Holmstruggårdsvej 186, 8210 Århus V
- Cand.scient. Marianne G. Kristensen, Norgesgade 31, st.tv. 6700 Esbjerg
- Stud.jur. Jens Axel Kruchov, Lundgårdsvej 29A, 6760 Ribe
- Anne Marie Oksen, Østerbrogade 122, 1.tv. 2100 Kbh.Ø
- Ulla Reimer, Ringlække 16, 6400 Sønderborg
- Palle Rom, Hjortholmsalle 40, 2400 Kbh.NV
- Annette Steensbeck, Nybøl Bygade 4, 6230 Rødekro
- Conny Velbæk, Glibstrupvej 26, Andst, 6600 V ejen
- S.80 Preben Kornbeck, Dalslandsgade 8D, 106, 2300 Kbh.S
- Bente Lund, Toften 42A, 6650 Brørup
- Per Erlandsen Brun, Skelagervej 355, 8200 Århus N
- Birthe Matzen Pedersen, Havsgårdsvej 20, 2900 Hellerup
- Jørgen V. Jacevicz, Godthåbsvej 24C, 2.th. 2000 Kbh.F
- Civilingeniør Christian H. Jensen, Bordingvej 13, 6760 Ribe
- Revisor Marianne Hansen, Niels Juelsgade 4, 2.th. 6700 Esbjerg
- S.81 Anne Katrine Hansen, Spobjergvej 30, v.4, 8220 Brabrand
- Lisbeth R. Henningsen, Gudrungsvej 72, 3.th. 8220 Brabrand
- S.82 Lis Klausen Kjær, Brøndby nordvej 171, 1.tv. 2605 Brøndby
- Ingelise Mikkelsen, Grønsundsvej 117, vær.91, 4800 Nykøbing F
- Hans Holm, Niels Bohrs Alle 23/1210, 5230 Odense M
- Mette Voigt Ingvordsen, 4.maj kollegiet, Østerbæksvej 91, vær.32 5230 Odense M
- Claus Bonne Bohn, Brogade 26B, 8850 Bjerringbro
- Karl Gustavsen, Skjulhøjalle 55, 1. 2720 Vanløse
- Torben Kulmbach, Drost Pedersvej 10, 6760 Ribe
- Esther Vase, Molsgade 11, 2.tv. 8000 Århus C
- S.83 Joan Jacobsen, Gabelsparken 243, 6740 Bramming
- Birgitte Kargo, Vestervedstedvej 4A, Egebæk, 6760 Ribe
- Steen Føge Jensen, Langs Hegnet 66, 2800 Lyngby
- Ann Nedergaard, Markvangen 7, 8260 Viby J

- Niels Erik Nielsen, Dalgas Avenue 10, vær.4, 8000 Århus C
 Grete Brunsgaard, Skanderborggade 3, 1.tv. 2100 Kbh.Ø
 Annette Høholt, Rosenvangsalle 22, 8260 Viby J
 Helle Peltonen, Tjørnebakken 29, 6510 Gram
 Jette Schultz, Den jyske idrætsskole, Ørnebjergvej, 7100 Vejle
 Christian Hundebøl, Nygårdsvej 1, 4160 Herlufmagle
- S.84 Birgitte Skovmand Bruun, Holluf Pile, Hjulets kv. 108, 5220 Odense SØ
 Helle Christiansen, Rasmus Raskkollegiet, Elmelundevej 4, 3409
 5200 Odense V
 Nikolaj Hansen, Sønderholmvej 64, 8541 Skødstrup
 Henriette Q. Madsen, Exnersgade 71, 2.th. 6700 Esbjerg
 Agnes Fall Nielsen, Elmelundsalle 4, lejl. 1010, 5200 Odense V
 Helle Andersen, Baumgartensvej 17,1, 5000 Odense C
 Hanne Krag Ingvardtsen, Møllevangsalle 178, 8200 Århus N
 Tina Yvonne Rasmussen, Kallemosen 18A, 14, 6760 Ribe
 Bjarne Rom, Parkkoll. 5 vær.554, st. Karl Vernersvej 5, 8000 Århus C
 Lisbeth Holst, Grøfthøjparken 160, 14th, 8260 Viby J
 Finn Jensen, Malurtvej 25,1.th. 9000 Århus C
 Hanne Aschov Sørensen, Guldstjernevej 4, 3. 2400 Kbh NV
 K. Østergaard-Nielsen, Ålykkegade 2, vær.306, 5000 Odense C
 Karin Hansen, Bolderslevskovvej 55, 6392 Bolderslev
 Pernille Kæstel, H.C.Ørstedesvej 39, 8260 Viby J
 Ghita Honore Steensen, Gabelsparken 229, 6740 Bramming
 Jan-Henrik Wienke, Skovvej 20, nr.115, 6400 Sønderborg

NYE MEDLEMMER

- S.36 Else Bekker(Damm Pedersen) Varmarksvej 42, 6092 Varmark
 S.40 Redaktør Vagn Heiselberg, Ny Kongensgade 20, 4. 1557 Kbh.V
 S.41 Landsretssagfører Erik Oksen, Badstuestræde 18, 1209 Kbh K
 S.46 Ingrid Høy Hansen, Diget 8, 4180 Sorø
 S.60 Bibliotekar Ulla El Klöcker(Jørgensen) Sandmarken 5, Askov, 6600 Vejen
 R.60 Overlærer Bjarke Friis, Drejerbakken 19, 5492 Vissenbjerg
 Smedemester Poul Erik Hansen, Kongeåvej 32, Mejlby, 6660 Lintrup
 Else Marie Nielsen(Bruun) Næsbyhave 62, Odense N

RIPENSER-BLADET, der udkommer tre gange årligt, udgives af
 RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever af Ribe Kathedralskole
 samt skolens nuværende og tidligere lærere.

<u>REDAKTION:</u>	Anton Karkov (ansv.)	<u>INDMELDELSER OG</u>	Poul Noer
	Kirstine Nørr	<u>ADRESSEÆNDRINGER:</u>	Nordkilevej 15
	Dorte Lund		3230 Græsted
	Mogens Juhl		Tlf: 02-29 14 43

<u>REDAKTIONENS</u>	Bakkedraget 8,	<u>KASSERER:</u>	Peter Lungholt
<u>ADRESSE:</u>	3460 Birkerød		Asylgade 12
	Tlf: 02-81 66 09		4000 Roskilde
			Tlf: 02-36 89 36
			Giro: 106 66 76

Eftertryk af artikler må kun ske efter aftale med redaktionen.

Translokation 1986: fredag 20. juni kl. 10.

Tobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (06) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
benedte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL
Mellemdammen 17
6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydørgade Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1820 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



Hotel Dagmar

ANNO 1581
TORVET - DK 6760 RIBE
TELEFON: 05 - 42 00 33

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 19
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



Sparekassen
Sydjylland

SALTGADE 10-14 - 05 421333

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 · Telegram-adr.: Ribegods Danmark · Telex 50560 · Tlf. (05) 42 02 55 · Giro 18307

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

Maj 1986

Nr. 11

RIPENSER-BLADET'S REDAKTØRER 1916-1986



Anton Karkov
1972-



J.L. Buch
1916-1918



Kai Rosenstand
1918-1971

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (05) 42 32 32
Sønderportgade 3 • Telefax (05) 42 88 75
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Nederdammen 13 • 6760 Ribe • Telefon (05) 42 08 08
TELEFAX (05) 42 08 08

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 • 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 • DK • 6760 RIBE
TELEFON (05) 42 01 90 • GIRO 7 03 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasho

Ydermøllen • Telefon 42 09 83



Børge Bottelet

Guldsmedie

MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-42 02 26



Formulasystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

RIPENSER-BLADET 1916-1986

Det er nok tvivlsomt, at man havde et medlemsblad i tankerne, da RIPENSER-SAMFUNDET blev stiftet i 1912. I det første nummer af RIPENSER-BLADET står der, at RIPENSER-SAMFUNDET nu "prøver paa noget i Skoleksamfundens Historie hidtil ganske ukendt: Udgivelsen af et Medlemsblad".

Forinden da havde foreningen udgivet to småhæfter, et i 1915 med to gamle elevers skoleerindringer samt en tale af Jacob Riis og et hæfte i 1916 om Hejmdal gennem et halvt Aarhundrede skrevet af RIPENSER-SAMFUNDETS stifter og mangeårige formand, overlæge Knud Fogh.

Med RIPENSER-BLADETS nr. 1-2, 1916, indledtes en 70-årig historie, hvor bladet igennem disse mange år er udkommet med i alt 200 numre 2-4 gange om året. Kun under krigen og i besættelsesårene lå foreningsarbejdet og bladvirksomheden i dvale. Det er vist meget få foreningsblade med så mange år på bagen, der kan præstere en redaktørliste på kun tre, fra 1916-18 politifuldmægtig J.L. Buch assisteret af journalisten Kai Rosenstand, fra 1918-71 af Rosenstand selv og fra 1972 af lektor Anton Karkov.

At en og samme mand står ved roret i næsten to menneskealdre, som Rosenstand gjorde, kan være både godt og ondt, men når man gennemlæser gamle årgange, bliver man hurtigt klar over, at bedre redaktør kunne ikke findes. Hans journalistik var nobel og retskaffen, hans viden om Ribe, byens historie og dens mennesker var stor, og hans evne til at bearbejde stoffet og skrive om det var guld værd for RIPENSER-BLADET. Han skabte et blad, som uden tvivl har haft en væsentlig andel i, at RIPENSER-SAMFUNDET fortsat består. Kursern for bladet, som Rosenstand afstak, er trofast og på dygtig vis blevet fulgt af hans efterfølger, Anton Karkov, nu i godt 14 år.

RIPENSER-BLADET



MEMLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET.

Nr. 1-2.

Februar 1916.

I. Aargang.

Ripenser-Bladet.

RIBENSER Udvalgte af dette Nummer af Ripenser-Bladet præver Ripenser-Samfundet paa søger i Skoleksamfundens Historie hidtil ganske ukendt: Udgivelsen af et Medlemsblad. Om Forsaget har nogen Mulighed for at kunne lykkes, afhænger først og fremmest af den Tilvinding, Bladet maatte finde hos Læserne. Det er hiidtil ukendtes Samfundet et sands og beholds en trofast Medlemskreds, der i Størelse saavel vilde overgaae de øvrige Skoleksamfund. Til denne trofaste Medlemskreds henvender Bladet sig nu og beder dem, der er rigt i Aand, at skrive i Bladet om alt det, der som gode Ripensere ligger dem paa Hjerte, og det beder dem, der er rigt paa Gode, understøtte Bladet økonomisk. Samfundets Bestyrelse modtager med den største Taknemlighed enhver Bidrag, stort eller lille, til Bladets forstaae Udgivelse. Kun den-gangsom vil Bladet kunne opfylde sine Pligter; at blive et gennem Aaringer forstet, fra en faamelig Begyndelse til staaende sørre Fællekommende ud-viktes, fra Bladets mellem alle de mange, der med Resten ligger sig i Taknemlighedspligt til Ribe og Ribe Skole. Det vil da i Overensstemmelse med sin Formaal kunne bringe en alle Blad om alt, hvad der sker og er sket i

Bladets velkendte og værdsatte hoved, de tre ovaler med skolens hovedindgang, skolegårdens kastanietræ og Puggårdsgade - som nok ingen redaktør af bladet nogen sinde vil vove at erstatte med noget andet - blev tegnet af arkitekt Peters og har været anvendt lige fra starten. Kun i 1918 forsøgte man sig med et rent typografisk hoved. Men det blev omgående forladt i al stilhed - ikke et ord om fejltrinnet findes i bladet.

Hvad kunne man så læse om i RIPENSER-BLADETS første nummer. Der blev berettet om RIPENSER-SAMFUNDETS historie fra 1912 til 1915, sidste generalforsamling refereredes, bl.a. kan læses, at der bevilligedes 50 kr. til forsøgsvis at udgive et medlemsblad. Kar-dralskolens historie fra den rykkede

ind i de nuværende bygninger i 1856 fortælles, og på heksametre beskriver adjunkt Reincke livet på skolen. Med en hel side tages der afsked med overlærer Secher, som trækker sig tilbage, og der siges goddag til cand. mag. Anton Magnus Jensen, som alle der har gået på skolen før 1947 husker, nok bedst under navnet Lille-Jensen. Efter et referat af festen i Hejmdal i anledning af 50 års fødselsdagen slutter bladet af med en fortegnelse over RIPENSER-SAMFUNDETS 232 medlemmer,

hvoraf over halvdelen boede i København.

Det første blads 16 sider er velredigeret, illustreret med 4 fotografier og sat med en god og letlæselig skrift.

Det kunne være fristende at kigge i de mange gamle RIPENSER-BLADE og fortælle lidt om, hvad der har optaget foreningens medlemmer gennem årene. Men det vil føre for vidt. Det får vente til bladets 100 års historie skal skrives.

Klaverindsamlingen afsluttet!

Indsamlingen til hjælp til skolens nye klaver skulle have været afsluttet den 31. marts, men nu lidt ind i april kommer der stadig bidrag bl.a. også fra medlemmer bosat i overseiske lande. Disse bidrag vil vi selvfølgelig gerne have med, og den endelige opgørelse over indsamlingen vil derfor først blive meddelt i bladets septemhernummer. Men indtil nu er der indkommet godt 9.000 kr. plus de 5.000 kr., som foreningen forlods ydede til formålet.

Nu ved vi naturligvis godt, at dette beløb på ingen måde slår til, når det gælder indkøb af et nyt og holdbart kvalitets instrument. Men vi håber selvfølgelig, at det kan være en god begyndelse, som kan stimulere andre fonde og institutioner til at yde deres skærv.

I RIPENSER-SAMFUNDET's bestyrelse er vi glade - og en smule stolte over, at vi kan give Ribe Katedralskole denne beskedne håndsrækning. Derfor benytter vi naturligt nok lejligheden til at rette en varm tak til vore medlemmer, som har sat os i stand til det.

Ole Marker
næstformand

LAURIDSENS LEGAT 1985

RIPENSER-SAMFUNDET's legatudvalg har d. 1. januar 1986 foretaget uddelingen af direktør cand.pharm. Niels Peder Lauridsen og hustrus legat til studenter fra Ribe Katedralskole.

Studerende Lisbeth Holst, Viby J., stud.scient. Jan Andersen, Hornslet, stud. oecon. Jesper Nielsen, Århus, stud. ing. Niels Ole Brunsgaard, København, stud. agro. Grethe Brunsgaard, København og stud.med.vet. Lars Iversen, København, har hver modtaget kr. 4000.

RIBEEGNEENS BEBYGGELSESHISTORIE GENNEM 10.000 ÅR

Fortsat fra nr.10, januar 1986

1600 - 1984

Hvor vi for oldtidens og til dels også for middelalderens vedkommende har støttet os til samtlige fund og kilder for at beskrive Ribeområdets udvikling, har det for de efterfølgende århundreder været påkrævet at foretage en kraftig udvælgelse af det stadig mere omfangsrige kildemateriale. For 1600-tallet drejer det sig således om de store matrikler, senere er det oplysningerne om udskiftningen, og for 1800- og 1900-tallet har vi støttet os til kortmateriale samt tabelværker.

Enevældens behov for en mere effektiv beskatning medførte en samlet registrering af landbrugsjordens skatteevne - en matrikel. Den første var færdig 1662, og i 1688 fulgte "landmålingsmatriklen". Begge disse matrikler medtager kun de kongeriske landbrugsejendomme, og er således kun komplette for sognene nord for Kongeåen samt enkelte ejerlav syd for. Suppleret med tal fra jordebøger for den del af området, der hørte til Haderslevhus, kan der imidlertid tegnes et næsten fuldstændigt bebyggelsesbillede af undersøgelsesområdet i slutningen af 1600-årene.

Bebyggelsen har nogenlunde samme omfang og fordeling som i 1500-årene, men samtidig fortæller kildematerialet fra 1600-årene om en række forhold, der ikke tidligere har kunnet belyses i samme omfang - f.eks. møllesøgningen. I undersøgelsesområdet findes der 4 møller, som betjener området uden for Ribe: Kærgård, Jedsted og Skallebæk samt Kongens Mølle i Ribe. Dertil kommer, at en række sogne søger møller uden for området. Således bruger de slesvigske gårde i de sydlige sogne møllen i Brøns, mens bønderne i Føvling anvender den i Sønderskov. Man har ofte skullet transportere kornet langt - mandøbo-

erne har f.eks. søgt helt til Skallebæk i Seem sogn. Det er derfor ikke transportafstanden, men andre faktorer der har været afgørende for, hvilken mølle man har anvendt.

Markbøgerne giver en udmærket indsigt i områdets landbrugsmæssige egenskaber - således også i mulighederne for kvægavl. Græsningen er inddelt i tre klasser: god, middel og ond. Det kan ikke overraske, at det netop er i de marskvende sogne, der optræder god græsning, mens sognene umiddelbart øst herfor domineres af middelgod græsning. I den østligste del af området findes megen ond græsning, og det anføres ofte, at overdrevene er helt eller delvist lyngklædte.

Ved at kombinere oplysninger fra matriklerne med mageskifter fra 1500-årene er det i Darum sogn lykkedes at identificere et lille middelalderligt herregods med nutidens landejendomme. Det drejer sig om den oprindelige Darumgård, der nu kan stedsfæstes til den del af Store Darum, der kaldes Vesterbyen. Ligeledes er de tilhørende seks gårde stedsfæstede.

Andre detailundersøgelser kan foretages for ryttergodsets vedkommende. 1670 grundlagdes et nationalt rytteri, og som økonomisk underlag for dette udlagdes en del af krongodset som ryttergods. Ribeområdet indgik i 1. jyske rytterregiment, og herfra er bevaret en besigtigelsesprotokol fra 1687. Denne protokol gennemgår de enkelte brug og giver en række oplysninger om f.eks. bygningernes størrelse og tilstand. Et interessant træk, der falder i øjnene ved gennemgang af protokollen, er den udbredte mangel på bygningstømmer. Ved hver eneste gård opremses manglerne på bjælker, spær osv.

Indtryk af en træfattig egn får man også gennem markbøgerne, der næsten overalt registrerer, at landsbyen ikke har nogen skovpartier, ingen gardsel -

det vil sige mulighed for at skære gårdstave - og ingen "ildebrand", brændsel. Enkelte steder, især i de østlige sogne, man kan skære lyngtørv, men ellers må man købe sit fornødne brændsel. Nogle ejerlav har dog mose-tørv - enkelte endog så meget at man kan sælge af det.

I modsætning til de ældre matrikler fra 1600-årene bygger 1844-matriklen på en kortlægning af alle landets jorder. Ved at sammentegne Ribeområdets mange matrikelkort til ét er der skabt et enestående billede af kulturlandskabet i begyndelsen af 1800-årene. Området er skovfattigt - ja næsten skovløst - som det var tilfældet i 1600-årene. Der ses udstrakte he-dearealer overalt bortset fra marsk-sognene, hvor vi finder den tætteste bebyggelse. Endvidere får man et indtryk af de vidtstrakte vådområder, der var fremherskende i landskabet, før dræningen for alvor satte i gang.

Udover at give et sikkert billede af bebyggelsen og kulturlandskabet i begyndelsen af 1800-årene er det sammen-tegnede matrikelkort over Ribeområdet betydningsfuldt, fordi det fortæller om "det gamle" landbrugssamfund, før de store forandringer satte ind senere i århundredet. Der tænkes her på he-deopdyrkningen og de dertil hørende nyanlagte bebyggelser, dræningen, læ-plantningen, omlægningen af landbrugs-produktionen, de mange andelsforeta-gender osv.

Samfundets ønske om at planlægge og styre udviklingen på den tid kommer til udtryk i en række nye anlægsarbej-der: en ny eksporthavn og by i Esbjerg (1868), tværbanen og sidegrenen til Ribe/Hviding (1874-87), diget fra Darum til Vester Vedsted (1911-12) m.m. Virkningen af disse og mange andre faktorer kan ikke belyses i denne arti-kel. Lad os derfor nøjes med at følge udviklingen i et enkelt sogn - Darum - der har været genstand for en detalundersøgelse.

Udskiftningen af den tredelte landsby Store Darum i 1766 gav ikke anledning til nogen større forandring i bebyg-

gelsen, hvis mønster var stabilt i alle tre bydele frem til midten af 1800-årene. Der kan dog konstateres en begyndende udflytning til he-dearealerne i sognets nordøstlige del. Ser man på de erhvervsmæssige forhold, er stort set alle beskæftigede ved land-brug.

I perioden 1850-1950 er landbruget stadig hovederhvervet i landsbyen, men der opstår meget nyt, der har ind-flydelse på bebyggelsesgraden. Lands-byen får mølle, købmand, brugsforening andelsmejeri, foderstofforening og me-get andet, ligesom flere håndværkere bosætter sig i byen. He-deopdyrkningen, som særlig tog fart i 1870-erne, bevirkede en stor bygge-aktivitet i den østligste del af sog-net. Et nyt landsbysamfund opstod på Darum Mark, med egen skole, brugsfor-ening og forsamlingshus. Dette, i forbindelse med udviklingen i Nørreby betød, at det samlede antal gårde og huse i sognet fordobledes fra 1845 til 1950.

De sidste 20-30 års udvikling i Darum sogn har været den hidtil mest gennem-gribende. Mekaniseringen og speciali-seringen indenfor landbruget har med-ført, at et stort antal gårde er ned-lagt. I 1959 var der 43 gårde i Store Darum mod 19 i 1981 - altså mindre end halvdelen tilbage. En stor jordforde-ling i 1953-54 brød det gamle forde-lingsmønster. Motortrafikvejen Esbjerg-Gredstedbro 1968 og omfartsvejen ved Bramming 1983 medførte nye jordfordelin-ger, og atter nedlægges der småbrug. Landbruget udgør ikke længere hoveder-hvervet - af 602 beskæftigede i Darum sogn i 1982 arbejder kun 183 inden for sognets grænser, og heraf kun en del ved landbrug.

Ved landbrugets indførelse omkring 4000 f.Kr. slutter en periode, hvor mennesket totalt har været underlagt naturen og dens rytme. Man begynder at omforme den ved at fælde skoven for at skabe marker og overdrev. Bebyg-gelsen er dog stadig afhængig af na-turens egne ressourcer som f.eks. a-ger, eng og vand. Det markante skif-te, der sker i bebyggelsen i ældre



En typisk udflytterejendom på Darum Mark. Billedet er fra ca. 1928.

jernalder, er da også forårsaget af en ændring i de naturlige omgivelser - marskens dannelse. Disse nydannede engarealer begunstige udviklingen i de marskvendte områder. Herved skabes det bebyggelsesbillede, der har holdt sig næsten til vore dage.

Selv om der således tegner sig et nogenlunde konstant bebyggelsesbillede i vort område fra jernalderen og frem til forrige århundrede, er dette ikke ensbetydende med, at der ikke er sket store forandringer i samfundsstrukturen - ændringer som har haft betydning for befolkningens levevilkår. Eksempelvis kan det nævnes, at man i jernalderen og vikingetiden selv maler sit korn på gårdene, men med feudalsamfundets indførelse i middelalderen monopoliseres denne aktivitet. Bønderne må herefter transportere kornet langt for at få det malet og samtidig betale mølleafgift.

Det er teknologiske fremskridt, der i

slutningen af forrige århundrede gør det muligt at opdyrke heden og dræne de vidtstrakte vådområder. Det ændrer dog ikke de fundamentale betingelser for den nyanlagte bebyggelse, der stadig er placeret i umiddelbar nærhed af den jord, der udgør dens økonomiske grundlag. Et sådant skifte sker først i 1960-erne planlægningssamfund, hvor der opstår begreber som f.eks. land- og byzone samt satellitbyer. Herefter placeres bebyggelsen ikke længere i forhold til områdets naturlige ressourcer, men i overensstemmelse med den planlagte skolestruktur, energiforsyning osv.

Det er projektdeltagernes håb, at man kan åbne befolkningens og politikernes øjne for den tidsdybde, der ligger i områdets oprindelige bebyggelsesstruktur, så man ikke på nogle få årtier ødelægger, men i stedet tager hensyn til det billede, der har været gældende de gennem årtusinder.

Antikvar Stig Jensen

RIPENSER-SAMFUNDETS GENERALFORSAMLING

RIPENSER-SAMFUNDET afholdt den 26. februar generalforsamling hos formanden på Carolinevej 6 med 27 deltagere. Formanden bød velkommen og mindedes de i årets løb afdøde medlemmer: Gudny Okholm, Jens Hollænder, Svend Boysen og Poul Vyff. Endvidere mindedes afdøde rektor Vestergaard, der var Katedralskolens rektor 1957-77.

Til dirigent valgtes civilingeniør Damkjær. I sin beretning redegjorde formanden for årets aktiviteter. Bladet, der er udkommet med tre numre, er foreningens største økonomiske belastning. Det skyldes i særlig grad de stadigt stigende portoudgifter. Besparelser er nødvendige, men vil dog ikke ske i en nedsættelse af det årlige antal udsendte numre, men snarere i en reduktion af distributionsudgifterne. Her vil medlemmerne kunne hjælpe os meget ved at melde adresseændringer i tide. Unødige returnering af udsendte blade kan herved undgås, og ekstra porto plus uejlighed til genudsendelse vil spares. I forbindelse med en omtale af translokationen og foreningens reception på skolen takkede formanden de

mange medlemmer og ikke-medlemmer, som hvert år hjælper med til, at foreningen kan udsende en Jubilar-Service med ajourførte adresser på jubilerende hold.

Efter beretningens godkendelse fremlagde kassereren regnskabet. Driftsregnskabet viste et underskud på 7.437 kr., hvilket skyldtes mindre renteindtægter end budgetteret og større udgifter (bladet). Der forelagdes desuden regnskab for understøttelsesfondet og budget for det kommende år med et underskud på 200 kr. trods kontingentforhøjelse til 50 kr. og uforandret 30 kr. til de 5 yngste årgange. Regnskabet godkendtes.

Formanden sluttede med at takke alle, der har støttet foreningen, medlemskaren, annoncører og bidragsydere. En særlig tak blev rettet til skolen for dens store imødekommenhed overfor RIPENSER-SAMFUNDET. Efter generalforsamlingen begav man sig til kaffebordene under en fuldtone Riberhusmarch, firhændigt spillet af Marie Sophie Haar og Ruth Karkov. Under kaffedrikningen fremførte næstformanden foreningens tak for husly på Carolinevej 6.

K

Iudbetaling af Kontingent

Med dette nummer af RIPENSER-BLADET følger giroindbetalingskort til betaling af kontingent for 1986. Hurtig indbetaling sparer RIPENSER-SAMFUNDET for udgifter til rykning. Kontingentet udgør kr. 50 og for årgangene 1981-85 kr. 30. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie. Girokortet kan bruges også i Norge og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og medsende girokortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i betragtning, at RIPENSER-SAMFUNDET ved veksling skal erlægge et ikke ubetydeligt gebyr.

Girokortet kan kun bruges til betaling af kontingent. Gaver til foreningen eller Understøttelsesfondet sendes separat til kassereren og adresseændringer kun til sekretæren, Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43.

Kasserer: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde. Giro 1 06 66 76.



1. Driftsregnskab for perioden 1/1-31/12 1985Indtægter:

Kontingent , grp.1: 1221 á 40,-	48.840,00 kr.
" " grp.2: 207 á 30,-	6.210,00 -
Kontingent ialt	55.050,00 -
Ekstrabidrag	2.508,41 -
Renter, netto	933,54 -
	58.491,95 -
Klaverfond	1.950,00 -
	60.441,95 -

Udgifter:

Bladet: red., trykn. & distrib.	52.998,73 kr.	
+ annonceindtægter	5.900,00 -	
Bladet i alt	47.098,73 -	
Arrangementer	8.392,45 -	
EDB-admin.	2.667,14 -	
Formand	285,00 -	
Næstformand, best.	389,00 -	
" JUBi	4.369,30 -	
" DIMI	00,00 -	
Kasserer	103,65 -	
Arkivar	474,70 -	
Repræsentantskab	47,50 -	
Repræsentation	1.120,35 -	
Kontingentindkassering	2.732,01 -	
Div. udg. (depot & gebyr)	199,07 -	67.878,90 -
		<u>7.436,95 -</u>
Årets underskud		7.436,95 -

2. Status pr. 31/12 1985Aktiver:

Kassebeholdning	189,80 kr.
Indestående, postgirokonto 1 06 66 76	1.229,12 -
Indestående, Roskilde Bank konto 17 12 13-4	26.512,10 -
Forudbetalte omkostninger	1.107,15 -
Annoncedebitorer	500,00 -
Øvrige debitorer (Understøttelsesfondet)	2.500,00 -
Orig. manuals	1,00 -
Værdipapirer: nom. kr. 15.000 10% da.statsgld. 86-4 kurs 101	15.150,00 -
" " kr. 57.000 10% da.statsgld. 87-1 kurs 100,75	57.427,50 -
	104.616,67 -

Passiver:

Kapitalkonto, saldo primo	93.441,12 kr.	
+ årets underskud	7.436,95 kr.	
+ div. kreditorer	1.950,00 -	
+ kursgevinst	3.562,50 -	+ 5.824,45 -
Investeringsfond, saldo primo		87.616,67 -
Jubilæumsfond, saldo primo		7.000,00 -
		10.000,00 -
		104.616,67 -

Revideret, København d. 17/2 1986
 Merete Kürstein
 Kirsten Hingeberg

P. Lungholt

Nyt fra Den antikvariske Samling

Hvor købte man skoletasker og i det hele taget lædervarer i Ribe for år tilbage? Sandsynligvis ofte i Kastrups butik, Nederdammen 31. For ikke ret længe siden blev denne ejendom solgt, og den er for tiden under ombygning. Før denne startede, blev Samlingen af den nye ejer tilbudt at gennemgå huset for at se, hvad der eventuelt kunne være af interesse for et museum. Vi fandt mangt og meget, men her skal kort fortælles om det sikkert mest spændende, nemlig huset selv.

Dette og forretningen så ikke særlig spændende endsige gammelt ud, men ved fjernelsen af paneler og tapet viste noget helt andet sig. Grundstammen i den østlige del af huset er nemlig et fornemt gavlhuis i egebindingsværk af dimensioner, som praktisk taget ellers er ukendte i Ribe. Stolperne måler op til 33 cm i bredden, og alt tømmeret er fuldkantet og retvokset i modsætning til, hvad der ofte ses i Ribes huse fra efter byens brand i 1580. Af stor interesse er det endvidere, at huset, som er bevaret i to etager, er forsynet med en særlig form for forstærkning af langvæggene.

Det er skråt forløbende tømmerstykker, såkaldte ranker, der er fastgjort på indersiden af tømmerkonstruktionen i udskæringer i dennes inderside (se skitsen). Denne byggeteknik hører sandsynligvis til i første del af 1500-årene, og det er første gang, den er fundet i et stående hus i Ribe. Fra nogle bjælker fra et hus på Mellemdammen vidste vi, at den havde været i brug, men disse bjælker er genanvendte på det sted, hvor de nu findes.



Tegning af en bindingsværksvæg med ranker, nemlig de skråt forløbende tømmerstykker. Tagspærene er vist ovenpå væggen. Fra H.H. Engqvists artikel i Mark og Montre 1966 om bl.a. fundet af nogle genanvendte stolper med spor af en konstruktion med ranker. Størrelsesforhold 1:200.

Samlingen er for tiden i gang med at opmåle huset, og der er foretaget en udgravning i dets gulv. En konservator har undersøgt de gamle farver i huset og resterne af dets malede dekorationer. Vi har også udtaget prøver af træet, som forhåbentlig kan dateres nøjere, sådan at husets alder kan fastslås. Allerede nu kan vi udnevne gavlhuset til et af de mest spændende "fund" fra de senere år i Ribe, og der bliver sikkert lejlighed til at fortælle mere om det senere.

Per Kristian Madsen

Interesseret i Katedralskolens historie?

Skolens bibliotek har et restoplæg af Bjørn Kornerup: Ribe Katedralskoles Historie i 2 bind, hæftet, som er til salg for 300 kr. + porto. Henvendelse til skolens bibliotekar, adjunkt Lars Ilsøe, Katedralskolen, 6760 Ribe, tlf. privat 05-42.38.05.

RIBER-RET



Ill. fra Historisk Publikation nr. 1, Sparekassen Sydjylland.

Det kendte ordsprog om kællingen, der da hun så sin søn hænge i Varde galge - bad ham takke Gud, at han ikke kom for Ribes-Ret, har altid været betragtet som et udtryk for, at retsplejen i Ribe var særlig streng.

Det anfægtes nu i det nye populærhistoriske magasin "Siden Saxo" (nr.1, 1984), hvor historikerne Henrik Stevnborg og Erik Jenlar har gennemgået de 813 sager, der behandlede ved Ribe Rådstueret og Byting i femåret 1590 - 94. Langt de fleste sager - 787 - var civile og drejede sig for en stor dels vedkommende om gæld. 26 sager blev rejst af myndighederne som straffesager, og kun i tre af disse blev der afsagt dødsdomme. Når man tager i betragtning, at Ribes-Ret hjemler dødsstraf ikke blot ved drab, men også ved mindre alvorlige forseelser som tyveri og voldtægt, ja endog ved forfalskning af honning, så er man tilbøjelig til at give forfatterne ret i deres tvivl om, at retsforfølgelsen i Ribe skulle være særlig streng. Enten har de barske straffebestemmelser haft en betydelig forebyggende virkning, eller også er loven blevet håndhævet med mildhed.

BOGNYT

J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. Jysk Selskab for Historie, 1985, bd.1, 690 s., bd.2, 924 s. kr. 325,75.

I 1869 udgav Katedralskolens lærer, J. Kinch, første bind af Ribe bys historie, og 13 år senere kom andet bind.

Byhistorien, der er blevet en klassiker, dækker perioden op til 1660 og rummer et væld af oplysninger, som enhver, der beskæftiger sig med Ribes fortid, ikke kan undgå at skulle dykke ned i. Værket har været udsolgt i mange år og næsten umuligt at opdrive antikvarisk. Det er derfor prisværdigt, at Jysk Selskab for Historie nu har genudgivet de to bind i en reprodugave. Historikeren Ole Degn har ikke blot skrevet en fortræffelig indledning om Kinch og hans store arbejde, men også udarbejdet kilde- og litteraturlister på grundlag af Kinchs noter, som ofte rummede uforståelige forkortelser og ufuldstændige henvisninger, der gjorde det vanskeligt at opspore hans kildemateriale.

Mark og Montre. Fra sydvestjyske museer 1985, 112 sider.

Der er meget Ribe-stof i det nye Mark og Montre, mere end en trediedel af årsskriftet er viet til Ribe. Hver gang de offentlige værker eller andre begynder at grave i byen, så møder folkene fra Den antikvariske Samling op. De graver med, måler op, registrerer, fotograferer og har på den måde erhvervet megen viden om byens fortid.

Jens Erik Petersen fortæller om de fund, der blev gjort i forbindelse med kloakeringsarbejder i 1984-85. På torvet nord for Domkirken - tæt op af den nuværende bebyggelse - fandt man rester af kirkegårdsmuren, som blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet. Fundene muliggjorde dog ikke en datering af muren. Iagttagelser i Overdammen viste, at damningen eller Dammen, som blev byens hovedfærdssvej, udgår fra Weiss' Stue, og at den ikke kan være yngre end

midten af 1200-tallet. Der er således smuk overensstemmelse mellem de arkæologiske fund og de skriftlige kilder. I Grønnegade fandt man rester af plankebrolægning og trækonstruktioner, der formentlig har skullet stabilisere opfyldninger, inden byggeri kunne påbegyndes. Den vestre del af Sønderport blev udgravet i 70'erne, og nu er den østre del fundet på hjørnet af Gravs-gade og Sønderportsgade.

Ribe byarkivs store kildemateriale har gjort det muligt for Ole Degn at foretage en grundig analyse af genopbygningen efter storbranden i 1580, der lagde næsten en trediedel af byen øde. Ved en gennemgang af skattelisterne har forfatteren meget nøje kunnet bestemme det brandhærgede område, følge genopbygningen og kortlægge kvarterets socialstruktur.

I Ribe Bys Historie og Beskrivelse citerer J. Kinch gamle regnskabers omtale af en trepibet lysestage "den store ker-te", som var i brug på Rådhuset, indtil der blev lagt gas ind. Ved Den antikvariske Samlings overtagelse af Raadhus-samlingen fandtes ingen stage. Per Kristian Madsen, der imidlertid nu har fundet stagen, som stadig er på bordet ved byrådsmoderne, da man anså den for at være af nyere dato, fortæller den knap 400-årige stages historie.

Ribe Kunstmuseum har udgivet et nyt katalog. Revision af det gamle katalogs oplysninger medførte ret omfattende undersøgelser af de enkelte kunstværkers historie, og i en artikel fortæller Per Kristian Madsen om museets oliemaleri af Johanne Louise Heiberg som Lady Macbeth malet af W. Marstrand.

Og herudover er der meget mere læseværdigt stof i Mark og Montre, som fås, hvis man melder sig ind i Antikvarisk Selskab (kontingent kun 100 kr.).

Per Kristian Madsen og Hans Mikkelsen: Suder-gaæe. Skalk, nr. 6, 1985, s. 9-13.

Selv om mange af bladets læsere nok holder Skalk, skal der alligevel gives et kort referat af artiklen. På

sydsiden af Badstuegade ved hjørnet af Klostergade foretog Ribe Vandværk i 1984 en boring i græsplænen foran Katharinakirken. I en ca. 4 m² udgravning fandtes rester af 4 huse ovenpå hinanden. Det nederste og ældste, et bulhus, er dateret med stor sikkerhed til omkring 1180.

Fundet peger på en tidlig bebyggelse langs med Badstuegade, tidligere Suder(skomager)gade, som formentlig er byens vigtigste færdselsåre, inden Dammen anlægges i midten af 1200-tallet. Den har ført fra banken med Domkirken ned til åen, hvor fund af stenslægninger tyder på et vadested. Det forklarer også, at sortebrødrene, der ernærede sig ved tiggeri, et halvt århundrede senere op til dette travle strøg opførte Skt. Catharina-klosteret.

H.E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen. Forlaget Melbyhus 1985, 96 sider, ill. kr. 120.

Lokalhistorikeren H.E. Sørensen i Skarbæk har afsluttet sin beskrivelse af Sønderjylland med udgivelsen af det sjette bind, der fængslende og utraditionelt fortæller om egnen fra Kongeå-



Pavillonen fra 1850 i Kunstmuseets have. Linoleumsnit af Ole Videbæk, 1978. (Den antikvariske Samling).

NYT FRA KATEDRALSKOLEN

en i nord til Ballum og Bredebro i syd. Bogen går ikke i dybden, men er en fortrinlig introduktion til landsdelen for den, der ikke har været der. Og den indfødte, som tror han kender egnen som sin egen bukselomme, kan finde meget nyt i bogen, som f.eks. om Hvidingdrengen Jens Madsen, der i 1875 udvandrede til USA og grundlagde firmaet, der blev verdenskendt for sine Sun Maid rosiner. H.E. Sørensen går heller ikke af vejen for at polemisere lidt. Således får byen Ribe at vide, at den måde, den har behandlet Victor Petersens Willumsen-samling på, er en skandale. Bogen er rigt illustreret med en masse dejlige billeder, mange er ikke set før, for forfatteren er også en fortrinlig fotograf. Papir, tryk, tilrettelægning og indbinding er i topklasse.

Jens Aa. Stabell Bilgrav: 20.000 Ordsprog. 896 sider, ill. Kr. 340. Hans Heides Forlag.

Nu er der hjælp til den, der har et godt ordsprog i pennen, når han skal skrive til sin udenlandske ven, men ikke kan finde det oversættelse i Gyldendals røde ordbøger. Jens Aa. Stabell Bilgrav har i et murstenstykt værk samlet 20.000 ordsprog på engelsk, tysk, fransk, svensk og dansk. Ordsprogene er opstillet i 1039 grupper efter emne. Et omfattende stikords- og emneregister på alle fem sprog gør det let at finde rundt i bogen, og til at live op på de mange tekstsider har udgiveren fundet en række tegninger af Storm P., hvoraf mange rammer plet. Er bogen et imponerende værk, så er det ikke mindre imponerende, at bogen er kalligraferet - ikke med teknik, men med hånd - et arbejde, der tog tre år.

Men hvorfor omtale denne bog i RIPENSER-BLADET? Den har jo ikke noget med Ribe at gøre. Jo, det har den. Forlæggeren er Hans Heide (s.59), søn af lektor Heide Petersen, skolens matematiklærer gennem 36 år.

1. januar 1986 blev Ribe Katedralskole amtskommunal. 1. juledag flagedes endnu med splitflag, 1. nytårsdag gik det amtskommunale dannebrog til tops for første gang. Det gamle splitflag var ellers overhovedet ikke slidt op - men det overgår til amtmanden, der jo forbliver kgl. embede. I øvrigt markeredes overgangen ikke; dog fik skolen meddelelse fra amtet om, at navnet fortsat skal være "Ribe Katedralskole". Det er vi glade for!

Januar gik som januar går; som sædvanligt afholdtes forældremøder, introduktionsdage for kommende 1.-g'ere (en hel dag var afsat til at "nul'te-g'erne", som de populært kaldes, kunne komme og prøve hvorledes det er at gå i gymnasiet). Konkurrencen om 70'ernes små årgange er jo stor, tilbud er der nok af. Da tilmeldingerne forelå i slutningen af februar så det dog ud til, at RK som én af de få skoler i amtet ikke går tilbage i elevtal næste år: 46 sproglige og 63 matematikere tegner sig for at begynde i 1.g efter sommerferien.

I begyndelsen af februar løb skolekomedien af stabelen - efter de sædvanlige svære forberedelser. Instruktør var Gunnar Mühlmann og Inger Marie Dahl, og deres slid blev belønnet med en smuk succes. Man opførte "Melodien der blev væk" og alt - skuespillere, teknik og musik - og publikum - klappede. Det var en opførelse intet professionelt team havde behøvet at skamme sig ved. Desværre blev det kun til 3 opførelser (incl. generalprøve), for ugen efter holdt skolen vinterferie, som alle kommunens skoler. Men skolekomediens værdi som et fælles projekt for 2.-g'erne blev bekræftet, og det var det vigtigste.

Ligeledes i februar - den 18. - døde gamle rektor Vestergaard efter et kort sygehusophold. Kun otte år er der gået siden han tog sin afsked, men, ak! - tiden rider hurtigt: kun halvdelen af

Lærerkollegiet og slet ingen af eleverne er tilbage fra hans tid.

Vi lever i forandringernes tid. Rektor har, motiveret af en gruppe l.-g'eres ønske, ansøgt direktorat og amt om tilslutning til at oprette samfundsfaglig gren i 2.g fra næste år. Dette initiativ har skabt splittelse på skolen, såvel blandt elever som blandt lærere: et flertal blandt lærerne frygter, at endnu et grentilbud vil ødelægge mulighederne for de grene vi allerede tilbyder (vi er jo ikke landets største gymnasium!) - et mindretal håber, at endnu et tilbud vil lokke flere i gymnasiet! - Nu er sagen i hvert fald sendt videre til afgørelse i direktorat og amt, og vi må vente for at se, om frygt eller håb bekræftes.

Lektor Jens Vind, Katedralskolen.

- - Den 3. april afslog amtets undervisningsudvalg at oprette en samfundsfaglig gren på skolen.

Sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester under ledelse af Michael Schönwandt har Katedralskolens kor og 8 andre gymnasiekor opført Dvoraks Stabat Mater i Ribe og flere sønderjyske byer.



Den antikvariske Samlings billedarkiv

PERSONALIA

Døde:

Rektor ved Ribe Katedralskole fra 1957 til 1977, Victor Vestergaard, Ribe, døde den 18. februar, 73 år gammel.

I Gymnasieskolen skriver lektor Jens Vind, Ribe Katedralskole, bl.a. følgende om rektor Vestergaard: "Han kom til en gammel skole med rige traditioner, og han var hele sin embedsperiode tro mod skolens traditioner, dem han fandt værdifulde. Hvad han først og fremmest ønskede var at skabe arbejdsro for skolens elever og lærere, og det lykkedes, selv om det i givne situationer betød ubehageligheder for ham selv. Hvad han derved forskånede sit lærerkollegium for, kan man kun gisne om, for selv talte han ikke derom, sålidt som om de situationer hvor han hjalp kolleger eller elever i vanskeligheder. En frugt af denne holdning var et endog usædvanligt godt forhold til kollegerne: Vestergaard var både afholdt og højt respekteret af dem. Lige så respekteret, men mindre afholdt var han af eleverne, og dette bekom ham vel: Vestergaard var direkte popularitetens skyende og ønskede ingen opmærksomhed omkring sin person. Denne nøgternhed kunne nok i elevernes øjne tage sig ud som uvilje mod enhver form for festlighed, selv om Vestergaard på tomandshånd og i mindre sammenhænge ofte var både lunerig og festlig. De (få) elever, som mødte ham i danskundervisningen, fik et andet indtryk end skolens store flok.

Runde dage:

Fhv. professor ved Landbohøjskolen, dr. phil. Johan Lange (s.29), Søborg, 75 år den 1. marts.

Varia:

Vagn Heiselberg (S.40), der i en årække var leder af Europa-Parlamentets informationskontor i København, har modtaget Parlamentets fortjenstmedalje i sølv.

NYT FRA RIBE OG OMEGN

Glasmalerierne fra 1974 i de fem vinduer i Domkirkens korrunding, som blev udført af Poul Høm og Lisbeth Munch-Petersen, er blevet taget ned og skal erstattes af nye vinduer, udført af Carl-Henning Pedersen.

Af de 7 glasmosaikker, som Carl-Henning Pedersen er i færd med at fremstille til korrundingen i Domkirken, er de fire nu færdige og sat op. Det er meningen, at udsmykningen skal være tilendebragt i løbet af foråret 1987. Samtidig undersøger Domkirkens menighedsråd og arkitekter mulighederne for en flytning af kirkens ciboriealter, som med sin nuværende placering tager udsynet fra mosaikkerne.

Det er i år 150 år siden guldaldermaleren Jørgen Roed (1808-88) opholdt sig i Ribe i et par sommermåneder og med sine malerier af Domkirken skabte en hidtil ukendt interesse i den københavnske offentlighed for denne fjerntliggende og ret ukendte domkirke. I den anledning arrangerer Ribe Kunstmuseum en udstilling af Jørgen Roeds arbejder fra den 21. juni til den 8. august.

I 1916 blev Ribe Musikforening stiftet bl.a. af to af skolens lærere, K. Knudsen og T. Nørregård. Ved den første koncert spillede Fini Henriques. Foreningen har ført en omskiftelig tilværelse, snart med mange medlemmer og snart på lukningens rand. 70 års dagen fejredes af en beskeden medlemskare med en koncert i skolens rundgang.

Helle og John Bennedsen, Gråbrødregade, har af BRF købt Klubbens Hotel, som vil blive brugt til en udvidelse af deres virksomhed, Idebo, der fremstiller butiksinventar.

Ribe Mønt-prisen er af Sparekassen Sydjylland blevet uddelt til Ribe Håndboldklub, herrer, der nu spiller i 1. division.

Befolkningstallet i Ribe er faldet til 17.897. Blandt årsagerne hertil kan nævnes udflytningen fra Ribelund samt færre studerende ved Statsseminariet.

Domorganisten i Århus, Anders Riber (s.56) har i Vor Frelzers Kirke i København opført Bachs "Die Kunst der Fuge".

Den antikvariske Samling fylder 100 år, og Ribe bys borgeres gave vil være opførelsen af et middelalderligt hekse-spil i gården bag den gamle bispegård, Tårnborg. Stykket vil blive opført af amatører og frivillige vil bygge scene og tilskuerplads, lave kulisser og sy dragterne.

Alle landets aviser har fortalt om de kinesiske karper, der skal holde voldgraven ren om Riberhus Slotsbanke. Men amtet vil ikke betale, idet man tvivler på, at fiskene kan æde sig igennem de tagrør, som voldgraven er ved at gro til i.

Afdøde professor P.V. Glob's plads i bestyrelsen for Dronning Margrethes Arkæologiske Fond er tildelt antikvar Stig Jensen (s.69), leder af Den antikvariske Samling i Ribe.

Chr. Alvad (s.71) har komponeret indledningsmusikken til TV's nye naturmagasin "Derude" med Poul Thomsen.

Ribe-egnens bebyggelseshistorie, som antikvar Stig Jensen har fortalt om i RIPENSER-BLADET var emnet for 1 times udsendelse i Danmarks Radio d.21.april.

Den 1. marts var det 40 år siden, malermester Aage Bertelsen nedsatte sig som selvstændig malermester i Ribe og overtog sin mester Johan Damsgaards virksomhed.

Der er dannet en forening for tidligere elever fra Valdemarskolen.

Valhalla er navnet på en nyoprettet elevforening på Ribe Handelsskole. Formålet er at udbyde samarbejdet mellem skolen og tidligere elever ved selskabeligt samvær og oplysende foredrag.

Tidligere inspektør ved Nationalmuseet, arkitekt Elna Møller, er blevet udnævnt til æresmedlem af Det antikvariske Selskab i Ribe. Elna Møller, der i 40 år har været tilknyttet redaktionen af Nationalmuseets store bogværk, Danmarks Kirker, afsluttede sit virke med den

863 sider store beskrivelse af Ribe Domkirke, S.Katrine Kirke og byens forsvundne kirker.

Grundlæggeren af Willumsen-Samlingen, redaktør (Ribe Stiftstidende) Victor Petersen's fire sønner, Jeppe, Morten, Søren og Jens, der laver cykler i Herning, har i Kina bygget en fabrik, der årlig vil kunne producere 1 million cykler, når kapaciteten er fuldt udnyttet.



Jørgen Roed. Det indre af Ribe Domkirke. Tegning dateret 1. juli 1836. Den kgl. Kobberstiksamling. Se omtalen under Nyt fra Ribe og omegn af udstillingen på Ribe Kunstmuseum af Jørgen Roeds arbejder.

NYE ADRESSER

- Kirstine Bjerrum, E.C.Hammersvej 13,1 2791 Dragør
- S.20 Lektor Emmy E. Willemoes, Dagmargården, Albert Skeelsgade 6760 Ribe
- R.28 Dagny Aakjær Ravn, Gillesager 4,3th 2650 Hvidovre
- S.40 Provst Andreas Olesen, Sortedamsdoss.45 2200 Kbh.N
- R.53 Civ.økonom Viggo Vejrup, Tornholm 11 Ragebøl 6400 Sønderb.
Lærer Sven Olaf Storm, Birkebakken 21, 8520 Lystrup
- R.55 Fuldm. Kristian Kristensen, Sct.Jørgensvej 6 6760 Ribe
- S.56 Statsaut. revisor Peter Brandt Nørregaard, Skrejerupvej 24 8410 Rønne
- R.56 Mejeriingeniør Erik Nygård Hansen, Skovvej 14 6340 Kruså
- S.60 Bibliotekar Aase Dinesen Riishøj(Fleckner) Søborg Hovedgade 128B,4tv 2860 Søborg
- R.60 Else Marie Nielsen(Bruun) Næsbyhave 62 5270 Odense N
- S.61 Skoleinsp. Hans Daugaard Peters, Naftet 41 6100 Haderslev
- S.62 Grethe Bang, Hyrdeengen 245 2620 Albertslund
Læge Svend Haahr Christensen, Århusvej 56 7470 Karup
Sygeplejerske Ulla Marianne Jørning, Kumlegården, Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde
- S.63 Cand.Silv. Hans Erik Lund, Jagtvej 10 4040 Jyllinge
- S.64 Handelslærer Karen Appel Frei, Jægerskoven 41 6520 Toftlund
Bibliotekar Bodil Nielsen, Skoleparken 7 2th 6705 Esbjerg
- S.69 Adjunkt Henning Gade, Dalmosevej 28 2400 Kbh NV
- S.71 Ergoterapeut Benedicte Andresen, Kløvervænget 24C 22 5000 Odense C
- S.72 Inge Knudsen Hathaway, 8 Springfield Road Hempstead 6B Herts England
Cand.Theol Gerda Gadegaard Melchiorsen, Glentevej 6 8410 Rønne
- S.73 Bibliotekar Doris Birch Friis, A.Andersensvej 31C 8600 Silkeborg
Korrespondent Dorit Maria Skovmand, Elboparken 6 Pjedsted 7000 Fredericia
Paul Birch Nielsen, Gl. Skolevej 1B 9600 Års
Systemplanlægger Poul Søndergaard, Nyborgvej 309 4tv 5220 Odense SØ
- R.73 Afdelingsleder Jacob Alsing, Aale Bygade 18 Aale 7160 Tørring
Maskinmester Jacob Pedersen, Jens Juelsvej 48,7 5230 Odense
- S.74 Flyveleder Bjarne Mortensen, Strandbakken 5 2791 Dragør
- S.75 Stud.Scient.Pol. Knud Helge Nielsen, Fåborggade 19B 3tv 8000 Århus C
Stud.Med. Thomas Skjødt, Kløvervænget 24C 22 5000 Odense C
- S.76 Sygepl.elev Anette B. Jørgensen, Sejstrupvej 19 6771 Gredstedbro
Programør Leif Bjerrum Jørgensen, Sejstrupvej 19, 6771 Gredstedbro
Stud.Scient Kirsten Hjerrild Nielsen, Ildervej 5 8270 Højbjerg
Bygningskonstr. Theodor Vodder, Norgesgade 31 sttv 6700 Esbjerg
- S.77 Lars Reno Jakobsen, Jalan Darmavangsa x/160 Kebayorah Baru Djarkarta 713709 Indonesia
Karen Skjødt, Fløjstrupvej 25 8340 Malling
Civ.økonom Lone Skrifer, Schweizerdalsvej 29B 2610 Rødovre
Sekretær Ellen Tryk, Slagtergade 44 6100 Haderslev
- S.78 Birthe Andersen, Åbrinken 31 6900 Skjern

- S.79 Kirsten Dyhrborg Cornett, Niels Brocksgade 4 4th 1574 Kbh.V
 Lars Erik Ebbesen, Fyrhøjvej 5 2800 Lyngby
 Hans Chr. Hoeck, Niels Bohrs Alle 23 v1330 5230 Odense M
 Organist, stud.mag. Lene S. Jensen, Sølvgade 34B,3 1307 Kbh.K
 Lærer Lone Klemmensen, Vardevej 12 6760 Ribe
 Civ.ingeniør Finn Hjerrild Nielsen, Nørregade 30 1tv
 5800 Nyborg
 Lærer Anne Bodil Roager Jensen, Strynggade 15 2th 5000 Odense C
 Leif Holm Thomsen, Saltgade 1A 6760 Ribe
- S.80 Lis Dahl Andersen, Gyvelparken 123, 6760 Ribe
 Margit Christensen, Klintholmvej 11 6731 Tjæreborg
- S.81 Bente Hedegård, Snebærvej 18 3230 Græsted
 Mette Østergaard, Stefansgade 36, 4tv 2200 Kbh K
 Mette Mannerup Madsen, Lange Müllersgade 10 4tv 2100 Kbh Ø
 Tove Hjerrild Nielsen, Willemoesgade 10B st 8200 Århus N
 Kirsten Harbo, Hadrupvej 11 Torrild 8300 Odder
 Søren W. Pirchert, Låsbygade 34D 2th 6000 Kolding
- S.82 Martin Anker Hansen, Lange Müllergade 10 4tv 2100 Kbh Ø
 Linde M. Juul Jørgensen, Pantheonsgade 18,3 5000 Odense C
 Vibeke Madsen, Ø.Lemvej 10 Højmark 6940 Lem
 Dorthe Gram Pedersen, Engbovej 111 2610 Rødovre
 Hanne Lassen, Fiskergade 6A 6760 Ribe
 Kirsten Carstensen, Ribevej 59 6530 Rødding
 Esther Vase, Græsvangen 135 8301 Mundelstrup
- S.83 Joan Jacobsen, Tværsigvej 18 6740 Bramming
 Doris Skov Larsen, Grønlands Torv 5 5th 9210 Aalborg SØ
- S.84 Anne Katrine Holm, Elmelundsvej 4, lejl 2306 5200 Odense V
 Henriette Q. Madsen, Grønlandsparken 100A 6715 Esbjerg N
 Gunvor Christensen, Ulvevej 48 2tv 6715 Esbjerg N
 Vinie Dam Andersen, Grævlingetoften 18 Egebæk 6760 Ribe
 Kirsten Bollmann, Sydvang 1 Kollegie Nord 13 6400 Sønderborg
 Finn Jensen, Feggesundvej 29 1tv 9220 Aalborg Øst
 Henriette Beck Møller, Sønder Alle 10 6630 Rødding
 Jan Andersen, Rønnebærparken 68, 6760 Ribe
 Erik Anker, Hadstenvej 8 Laurbjerg 8870 Langå
 Mette Geil, Vestergade 13B 6771 Gredstedbro
 Karin Hansen, Dalbygade 15 kld 6000 Kolding
 Anne Hellmann, Østboulevarden 1, stth. 8000 Århus C
 Per Fischer Mikkelsen, Holmevej 16B 8270 Højbjerg
 Peter Oksen, Sundbyvestervej 99 v304 2300 Kbh s
 Marianne Termansen, Skanderborgvej 212,1 v12 8260 Viby J.
- S.85 Mette Weise Andersen, Seminarievej 8 6760 Ribe
 Pia Bramming, Skovgårdsgade 10, 2th 8000 Århus C
 Jette Domar Gerken, Hundegade 3 6760 Ribe
 Rene Rossavik, Snærildvej 8 8300 Odder
 Jette Damsbo Kølle, Lyngvej 38 6710 Esbjerg V
 Ulla Sørensen, Valdemar Sejrs Alle 14, VI 6760 Ribe
 Lis Bruun, Sp. Møllevej 62 F-12 6700 Esbjerg
 Jes Ellehaug Hansen, Rigshospitalets kollegium Jagtvej 120
 vær.153 2100 Kbh Ø
 Claus Friis Dall, menig 2173 CF-kasernen 7400 Herning
 Søren Lindholt Hansen, Hegelundsvej 13 6760 Ribe
 Jens Jacobsen, Hegelundsvej 13 vær.13 6760 Ribe
 Henning A Madsen, Rævehøjvej 36,2 v1814 2800 Lyngby
 Claus Pedersen, Gladsaksevej 83 2860 Søborg

NYE MEDLEMMER

- S.31 Landinsp. Søren Tind-Christensen, Niels Hansensvej 15
5700 Svendborg
- S.55 Veterinærinsp. Kristian Hermansen, Horsemosevej 7, 4100 Ringsted
- S.55 Dorthe Schmidt, Parkagervej 134, 6700 Esbjerg V
- R.56 Lærer Emma Bruun (Mouritsen), Orevej 206, 4760 Vordingborg
- R.60 Overlærer Freddy Pallesen, Hejmdalsvej 54, 4873 Væggerløse
- S.77 Bankfuldmægtig Else Rix, Nøddelunden 1, 6800 Varde



Fra Den antikvariske Samlings billedarkiv

RIPENSER-SAMFUNDETS ORGANISATION

Formand og redaktør: Anton Karkov (s.25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup, 01-62.86.38

Næstformand: Ole Marker (s.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund, 02-31.25.52 og 01-39.44.66

Kasserer: Peter Lungholt (s.62), Asylgade 12, 4000 Roskilde, 02-36.89.36. Giro 1 06 66 76

Sekretær: Poul Noer (r.42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43

Redaktionssekretær: Dorte Lund (s.53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, 02-81.46.17 og 01-15.25.35

Arkivar: Bjarne Sørensen (s.71), Herluf Trolles Vej 253, 5220 Odense SØ, 09-15.70.76

Klaus Gunnarsen (s.73), Sortedam Dossering 59, 1.tv, 2100 København Ø, 01-35.45.05

Kirstine Nørr (s.54), Klintevej 12, Bløvsstrød, 3450 Allerød, 02-27.43.87

Inger Olesen (s.54), Fasanvænget 143, 2980 Kokkedal, 02-24.73.82

Suppleanter: Kirsten Grünfeld (s.62), Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, 02-27.63.08 og
Mogens Juhl (s.39), Bakkedraget 8, 3460 Birkerød, 02-81.66.09

Revisorer: Hans J. Nielsen (r.66), Topperne 15/22, 2620 Albertslund, 02-61.07.47 og
Merete Kirstein (s.76), Webersgade 50, 2100 København Ø, 01-38.72.34

Revisorsuppleant: Kirsten Hingeberg Larsen (r.65), Sdr. Boulevard 34, 1.th, 1720 København V,
01-21.16.25

RIPENSER-BLADET udkommer 3 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever af Ribe Katedralskole samt skolens nuværende og tidligere lærere.

REDAKTION: Anton Karkov (ansv.)
Kirstine Nørr
Dorte Lund
Mogens Juhl

INDMELDELSER OG
ADRESSEÆNDRINGER: Poul Noer
Nordkildevej 15
3230 Græsted
Tlf: 02-29.14.43

REDAKTIONENS
ADRESSE: Bakkedraget 8
3460 Birkerød
Tlf: 02-81.66.09

KASSERER: Peter Lungholt
Asylgade 12
4000 Roskilde
Tlf: 02-36.89.36
Giro: 1 06 66 76

Eftertryk af artikler må kun ske efter aftale med redaktionen.

Eobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 · 6760 Ribe · Tlf. (05) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bkendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomstehuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL
Mellemdammen 17
6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydergade Ribe · Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 • 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



Hotel Dagmar

ANNO 1581
TORVET - DK 6760 RIBE
TELEFON: 05 - 42 00 33

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 19
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



**Sparekassen
Sydjylland**

SALTGADE 10-14 - 05 421333

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 · Telegram-adr.: Ribegods Danmark · Telex 50560 · Tlf. (05) 42 02 55 · Giro 18307

RIPENSENSER-SAMFUNDETS

jubilar

service 1986

Indbydelse

Alle årets jubilarer, tidligere og nuværende lærere ved skolen samt de nye studenter inviteres herved til RIPENSER-SAMFUNDETS jubilarreception på skolen den 20. juni umiddelbart efter transllokationen. Receptionen foregår i skolens rundgang. I forbindelse med receptionen vil der være lejlighed til at se sig om på skolen.

RIPENSER-SAMFUNDETS bestyrelse glæder sig til at se alle årets jubilarer til receptionen, som vil være en passende optakt til den efterfølgende frokost sammen med årgangens kammerater.

For hvert enkelt jubilarhold er der udpeget en kontaktperson, som modtager henvendelser vedrørende holdets eget arrangement.

Vel mødt og på gensyn.

RIPENSER-SAMFUNDET



Chr. Hoppe, 75 års realistjubilar



Puggaardsgade lige før århundredskiftet

(Foto: Den antikvariske Samling)

75-års jubilær

Realist 1911:

Christian Hoppe
Gråbrødregade 17, 6000 Kolding

05-533817

I nogle år har man til translokationerne kunnet se en ældre distingveret herre. Nu og da veksler han et par ord med yngre, men ikke med jævnaldrende, for der er sjældent nogen i hans aldersklasse. Denne ældre herre kan i år fejre sit 75 års realistjubilæum. Chr. Hoppe hedder han.

Han kom som 11-årig til Ribe i 1905 og flyttede ind hos overlærer Amorsen på Kurveholmen. Den første vinter, da åen gik over sine bredder og oversvømmede hele Kurveholmen, glædede Chr. Hoppe sig til en skolefridag. Men han forregnede sig - Amorsen tog sine lange støvler på og knægten på skuldrene, og så blev det til en almindelig skoledag. Efter et år flyttede Chr. Hoppe op til familien Ferslev i Grønnegade, hvor han boede resten af skoletiden sammen med flere andre udenbys elever fra skolen.

Skolegangen var nu ikke det, der havde Chr. Hoppes største interesse. Jeg var vist nærmest det, man kalder en doven hund, fortæller han. Derimod levede han et rigt liv sammen med skolekammeraterne, hvad bl.a. en gammel købmandsregning fra 1909 vidner om. Posten: 3 cigarer figurerer ofte. Også uden for skoletiden var tobaksrygning forbudt, men man lærte hurtigt at holde den tændte cigar i sin hule hånd, sådan at lærere, man mødte på gaden, ikke så den. Der blev også købt 1 pægl sprit og 1 pægl cognac plus citroner, og så kan enhver jo regne ud, hvad det kan blive til, siger Chr. Hoppe. Man gik også på Backhaus og drak caloric punch, men ikke når man havde bluse på. Der blev kun serveret, når man havde jakke på. Chr. Hoppe har også en regning fra Bentzons boghandel med hyppige indkøb af frimærker. Det var nu ikke for at skrive hjem til Ringkøbing. Nej, de blev konverteret til klingende mønt, for lommepengene slog så dårligt til.

Efter realeksamen i 1911 uddannede Chr. Hoppe sig som elektriker og har arbejdet som sådan i Kolding siden 1. verdenskrig. I marts blev han 92 år, og helbredet er fortsat upåklagligt, ja, så godt at han hvert år får sit kørekort forlænget. Så, når Chr. Hoppe begiver sig til translokationen i Ribe, så er det bag rattet i sin 20 år gamle Amazon.

Men at runde 92 år og holde 75 års skolejubilæum er ikke nok for Chr. Hoppe. Han er også RIPENSER-SAMFUNDETS ældste medlem. Hvornår han meldte sig ind, husker han ikke helt, men hans navn findes i hvert fald i den ældst tilgængelige medlemsliste, der er dateret februar 1916. Så hans medlemskab er på mindst 70 år.

Et hjerteligt til lykke, Chr. Hoppe, med det sjældne skolejubilæum fra dine mange yngre skolekammerater og en tak for sjældnen trofasthed mod din gamle skole og dens forening,

RIPENSER-SAMFUNDET

70-års jubilarer

Studenter 1916:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Esther Valentin Sørensen (f. Høst)
Ved Eltham 11, 1., 2900 Hellerup | 01-294251 |
| 2. | Henning Aastrup, overlæge, dr.med.
Skovvej 53, 4200 Slagelse | 03-521890 |

24 ikke nævnte kammerater er afgang ved døden.



Hele studenterholdet 1916 - matematikere og klassikere

- Bageste række: Johs. Fog, Ejnar Mulbjerg, Niels Kr. Nielsen, Knud Daugaard Peters, Henning Aastrup, Laur. Højrup, Harald Dejgaard, Anton Nielsen, Søren Andersen
- Midterste række: Svend Norrild, Axel Stenderup Jensen, Olaf Hedegaard, Karl Rasmussen, Halfdan Lange, Poul Aage Stensig, Asmann Rasmussen, Aksel Overgaard-Pedersen, Victor A. Dalgaard
- Forreste række: Jørgen Bukdahl, Vilh. Iversen, Peter S. Thyssen, Elise Dybdal, Esther Høst, Thomas Poulsen, Johs. Norup, Johan Bennedsen



Den klassisk-sproglige klasse

Bag. rk.: Laurits Højrup, Johan Bennedsen, Henning Aastrup

Midt. rk.: Svend Norrild, Vilh. Iversen, Peter S. Thyssen, Johs. Fog

For. rk.: Elise Dybdal, rektor Julius Nielsen, Esther Høst



Realister 1916:

1. Marie Andersen, fhv. viceskoleinspektør
Svalevej 4, 3300 Frederiksværk 02-122415
2. Ove Sigurd F. Jørgensen (oplysninger mangler)
3. Andrea Margrethe Posselt (oplysninger mangler)
4. Asta Sillasen (oplysninger mangler)
5. Hildur Skjøttgaard (oplysninger mangler)
6. Lily Vieth (oplysninger mangler)

Christian A. Christensen, Christiane M.F. Degn, Edith Karen E. Larsen, Hedevig C. Nielsen, Tage Norrild, Svend Daugaard Peters, Henrik Pontoppidan, Frederik Simonsen og Ludvig F. Thjellesen er afgået ved døden.

65-års jubilarer

Studenter 1921:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Johannes Agersnap, fuldmægtig, cand jur
P.G. Ramms Allé 66, 2000 Frederiksberg | 01-875677 |
| 2. | Gudrun J. Christensen
Dagmargården, Albert Skeelsgade 2, 6760 Ribe | |
| 3. | Valdemar Nørlund Christensen, pastor
Fælleslykkevej 18, 6100 Haderslev | |
| 4. | Jenny Schoustrup Thomsen
Strandvejen 5, 6000 Kolding | 05-532145 |
| 5. | Svend Bøtker-Christensen, apoteker
Dalsborgvej 7, 3070 Snekkersten | 02-221373 |

Anton Andersen, Carl Frank Christensen, Engelline Okholm, Christian Rudolph, Jørgen Elsass, Viggo Klausen, Bjarne V. Petersen og Svend Stenbæk er afgået ved døden.

Realister 1921:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | <u>Else Hvid (f. Agerbæk)</u>
Riddermandsvej 15, 6760 Ribe | 05-423686 |
| 2. | Carl M. Bertelsen, repræsentant
Ålholmsvej 31, 2500 Valby | 01-715549 |
| 3. | Sigrid E. Jørgensen (f. Hansen)
Gråbrødregade 2, 6760 Ribe | 05-420460 |
| 4. | Metha K. Hommelgaard (f. Jespersen)
Klintevej 21, 5300 Kerteminde | 09-322235 |
| 5. | Tove Felding (f. Jørgensen), fysioterapeut
Upsalagade 3, 2100 København Ø | 01-424542 |
| 6. | Vagn Kromann, bankdirektør
Hovedgaden 92 F, Nordby, 6720 Fanø | 05-162476 |
| 7. | Else Pedersen (oplysninger mangler) | |
| 8. | Nelly Nicolaisen (f. Pedersen), lærer
(oplysninger mangler) | |
| 9. | Thorvald Petersen (oplysninger mangler) | |

William Lindberg og Harald Stensig er afgået ved døden.

Kontaktperson: Else Hvid, nr. 1.

Redaktionen vil være taknemlig for enhver oplysning om fejl eller mangler i adresselisterne.

Oplysningerne sendes til Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43.

60-års jubilarer

Studenter 1926:

1.	Wilfred Hansen Blidahpark 30, 2., 2900 Hellerup	01-624367
2.	Øjvind Dige Nygårdsvej 49, 6700 Esbjerg	05-126597
3.	Kristen Rask Foss Brorsons Vej 55, 2630 Tåstrup	02-990247
4.	<u>Herman Nønnecke</u> <u>Snerlevej 4, 6000 Kolding</u>	05-523223

Ikke nævnte kammerater er afgået ved døden.

Kontaktperson: Herman Nønnecke, nr. 4.

Realister 1926:

(a og b)

1.	Bodil Agerbæk, læge Plantevej 41, 1. sal, 2860 Søborg	01-564762
2.	Carl Christian Andersen (afgået ved døden)	
3.	<u>Ingeborg Lind (f. Bertelsen)</u> <u>Torvet 13, 6760 Ribe</u>	05-420321
4.	<u>Karen Hemmet (f. Blom)</u> <u>Nederdammen 34, 6760 Ribe</u>	05-421404
5.	Knud E.H. Boldt (afgået ved døden)	
6.	Karin Albertsen (f. Borch) Ringgade 193, 6500 Sønderborg	
7.	Hedvig Christensen (afgået ved døden)	
8.	Helge G. Dittmann Grønlandsvej 9, 4800 Nykøbing F.	03-855760
9.	Søren Chr. Hansen, købmand Holmegårdsvej 1, 5800 Nyborg	09-310216
10.	Knud D. Krogh (afgået ved døden)	
11.	Harry Lauridsen (afgået ved døden)	
12.	Ejler V. Nielsen, Bøgesvang 20, 7080 Børkop.	
13.	Hans Chr. Petersen (afgået ved døden)	
14.	Peter A. Riber (afgået ved døden)	
15.	Else Funder Nielsen (f. Simonsen) (afgået ved døden)	
16.	Holger C. Skytte Falkoneralle 42, 2000 Frederiksberg C	01-391289
17.	Aksel Andersen (afgået ved døden)	
18.	Carl Johan Andersen (afgået ved døden)	
19.	<u>Dagmar Tangedahl (f. Andersen)</u> <u>Mosevej 35A, 6760 Ribe</u>	05-424859
20.	Aage J. Buck (afgået ved døden)	
21.	Marinus Ebbesen (afgået ved døden)	

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 22. | Halvor Frederiksen, cand pharm
Plantagevej 1, 3460 Birkerød | 02-811686 |
| 23. | Niels Gotthardsen (afgået ved døden) | |
| 24. | Ella R. Hansen (afgået ved døden) | |
| 25. | Helga Petersen (f. Hansen)
Markmandsvej 7, 3. sal, 2300 København S. | |
| 26. | Hans K. Jensen (afgået ved døden) | |
| 27. | Gunnar Nielsen, læge
Bøgevang 20, 7080 Børkop | 05-868832 |
| 28. | Line Rechnagel, overlærer
Viaduktvej 3/27, 7000 Fredericia | 05-925360 |
| 29. | Jørgen J. Tønnesen (afgået ved døden) | |

Kontaktpersoner for a-klassen: Ingeborg Lind, nr. 3
Karen Hemmet nr. 4

Kontaktperson for b-klassen: Dagmar Tangedahl nr. 19

55-års jubilarer

Studenter 1931:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Anders Berthelsen, pastor
Sarpsborgvej 80, 7600 Struer | 07-854979 |
| 2. | Marguerita Gail Deaton (f. Svendsen Fischer)
4168 Iowa Str., San Diego 4, California, USA
(adressen tvivlsom) | |
| 3. | Mathias Olesen, pastor
Ewaldsensvej 2, 2000 Frederiksberg | 01-880663 |
| 4. | Kristian Sommer, pastor
Spinkebjerg 5, Gjellerup, 7400 Herning | 07-118367 |
| 5. | Harald Steffensen, pastor
Dalgas Boulevard 85, l., 2000 Frederiksberg | 01-864198 |
| 6. | Anna Blom Nielsen (f. Blom)
Sct. Laurentiigade 7, 6760 Ribe | 05-420737 |
| 7. | Poul Boas, overdyrlæge
Skanderborgvej 29, 8751 Gedved | 05-665004 |
| 8. | Søren Tind-Christensen, landinspektør
Niels Hansensvej 15, 5700 Svendborg | 09-211240 |
| 9. | Olaf Dejgaard, civilingeniør
Skovtoftebakken 41, 2830 Virum | 02-857756 |
| 10. | Jakob Vind-Knudsen, arkitekt
Mariendalsvej 65, l., 2000 Frederiksberg | 01-193373 |
| 11. | Carla Gejlager (f. Welling)
Færgevej 62, 3600 Frederikssund | 02-312423 |

Karl Henrik Herschend, Niels Feilberg Jørgensen,
Vilhelm Nissen og Viggo Villadsen er afgået ved
døden.

Kontaktperson: Arkitekt Jakob Vind-Knudsen, nr. 10.

Realister 1931:

1.	Else Olmer (f. Windfeld Hansen) Åboulevarden 9, 5., 1635 København V	01-390530
2.	Mathias P. Jensen Australien (yderligere oplysninger mangler)	
3.	Niels Olaf Jepsen, fhv., bankdirektør Carl Baggers Allé 91, 5250 Odense SV	09-145144
4.	Emil Bunde Jørgensen, kasserer Juulsvej 15, 6800 Varde	05-224501
5.	Helene Jørgensen (oplysninger mangler)	
6.	<u>Tage Vind-Knudsen, prokurist</u> <u>Stillidsvej 11, 2630 Tåstrup</u>	<u>02-990851</u>
7.	Aage Korsgaard, civilingeniør Egernvej 3, Skåde Bakker, 8270 Højbjerg	06-271242
8.	Inger Madsen (f. Toft) Oehlenschlägersvej 29, 8230 Åbyhøj	06-256479
9.	Kirsten Frederiksen (f. Willumsen) Herningvej 4, 7300 Jellinge	05-871084

Eva Nielsen, Carl Adolf Siggaard og Antoni Sørensen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Prokurist Tage Vind-Knudsen, nr. 6.

50 -års jubilarer

Studenter 1936:

1.	Renner Andresen Kong Frederiksvej 5, 9000 Ålborg	08-125307
2.	Else Dam Bekker (f. Pedersen) Varmarkvej 42, 6092 Varmark	05-571113
3.	Kai Høiberg-Nielsen Tuborgvej 228, 2400 København NV	01-811820
4.	Birte Marie Hovard (f. Nielsen) Bregnerødgade 5, 2200 København N	01-854670
5.	Axel Rübner Jørgensen Elverdalsvej 126, 8270 Højbjerg	06-270223
6.	Poul Børge Møller Ingridsvej 114, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge	02-405544
7.	Oliver M. Olesen Jacobys Allé 10 1.th., 1806 København V	01-217877
8.	Sigrid Pedersen (f. Hansen) Margrethevej 3, 6540 Vamdrup	05-581357
9.	Mads Petersen Sønderstræde 7, 2791 Dragør	01-534868
10.	Grethe Pollicino (f. Christiansen) Schweiz (?) (oplysninger mangler)	
11.	Jens Erik Schultz Lykkesvej 11, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge	02-406012

12.	Ruth Ottow Sønderbæk (f. Madsen) Jernbanevej 6, 7560 Hjern	07-464015
13.	Esbern Viskinge Jensen Vangedevej 122, 2820 Gentofte	01-561155
14.	Maria Viskinge Jensen (f. Hansen) Vangedevej 122, 2820 Gentofte	01-561155
15.	<u>Hans Jakob Willumsen</u> <u>Markvangen 8, 2820 Gentofte</u>	01-653302

Lauritz Bjerrum, Børge Boel, Olav Schiørring, Svend Stürup og Bent Werner er afdøet ved døden.

Kontaktperson: Hans Jakob Willumsen, nr. 15.

Realister 1936:

1.	Erik M. Balslev, prokurist Egebovej 12, 2800 Lyngby	02-887430
2.	Svend Å. Boldt, depotbestyrer Brombergvej 56, 6100 Haderslev	04-522512
3.	Sigurd Brandt, depotindehaver Industrivej 10, 6760 Ribe	05-421767
4.	Agnes Hove (f. Debell) Hellebo Park 27, 1.tv., 3000 Helsingør	02-212262
5.	Esther Kuhlmann (f. Fabricius) Engtoftevej 40, 1.th., 9000 Ålborg	08-160471
6.	Karl Frederiksen Bøgevej 4, 6760 Ribe	05-421433
7.	Jens A. Freudendahl, direktør Kongevej 24, 6400 Sønderborg	04-423568
8.	Ragnhild Christensen (f. Jacobsen) R.R.1, Blenheim Ontario, N.O.P. 1 A.O., Canada - i maj måned: c/o Inger Andresen, Ramsherred 44 d, 6200 Åbenrå	04-622069
9.	Karen Harby (f. Jochumsen) Østervinge 18, 6700 Esbjerg	05-124037
10.	Erik Strange Jørgensen, laboratorieassistent Bakkevej 11, Pindstrup, 8550 Ryomgård	06-396306
11.	Aage Kjellerup, lagerforvalter Trelldenøvej 47, 7000 Fredericia	05-957211
12.	Tage Nedergaard, typograf Sportsvej 16, 6700 Esbjerg Ø	05-136818
13.	Ruth Haldager Koefoed (f. Pedersen) Idrætsallé 10, 6760 Ribe	05-420919
14.	Rigmor Dahnert (f. Petersen) Vesterbyvej 20, Tobøl, 6683 Føvling	05-398247
15.	Ebba Christensen (f. Poulsen) Damvejen 16, 6760 Ribe	05-420530

Otto R.F. Andresen, Anna Margrethe Frederiksen og Karen Margrethe Nissen er afdøet ved døden.

Kontaktperson: Ruth Haldager Koefoed, nr. 13.

45-års jubilarer

Studenter 1941:

1. Hans Jørgen Andersen (oplysninger mangler)
2. Karen Marie Andresen, røntgenassistent
Sct. Mogensgade 20, 8800 Viborg 06-623956
3. Jørgen G. Bøggild, landslæge
3900 Godthåb, Grønland
4. Kit Herluf Colfach, overlæge
Västervik, Sverige 0490/11960
5. Ellen Hagel-Sørensen (f. Iversen), redaktør, cand jur
Pilesvinget 51, 2700 Brønshøj 01-605524
6. Kirsten Hasseriis (f. Søndergaard)
Wedells Vænge 16, 3400 Hillerød 02-266300
7. Poul Hasseriis, tandlæge
Wedells Vænge 16, 3400 Hillerød 02-266300
8. Ingeborg Heide-Jørgensen, dommer
Skovrankevej 4, 2820 Gentofte 01-657475
9. Karen Holm (f. Eller)
Svendborgvej 9, Himmelev, 4000 Roskilde 02-356386
10. Erik Høiberg-Nielsen, tandlæge
Danmarksgade 56, 9900 Fredrikshavn 08-421240
11. Povl Høj-Hansen, landsdommer
Skinfaxevej 12, 8800 Viborg 06-623010
12. Marie Helene Jacobsen, overbibliotekar
Fr. Bagersgade 22, 8700 Horsens 05-626597
13. Thue Jensen (faldt under frihedskampen 1945)
14. Kristian Varming Klausen, trafikkontrollør
Ægirsvej 54A, 7000 Fredericia 05-523399
15. Hanne Laursen, afd. sygeplejerske
Lundemarken 39, 2740 Skovlunde 02-914675
16. Anton Broe Lustrup, revisor
Stadagervej 56, 2730 Herlev 02-942177
17. Johannes Egevang Madsen, civilingeniør
Præstehaven 60, Hasle, 8210 Århus V. 06-157736
18. Erik Oksen, advokat
Badstuestræde 18, 1200 København K. 01-126126
19. Agnes Marie Petersen (oplysninger mangler)
20. Inge Lissa Melsing Roest-Madsen (f. Frederiksen)
husholdningslærer
Borgmestervangen 1, 6000 Kolding 05-525312
21. Inger G. Stecher (f. Tranberg), cand oecon
Lonita Driv. Mill Valley, Calif. 94941 USA
22. Eva Lillian Steinaa (f. Winther), bibliotekar,
cand art, Olufsvej 32, 2100 København Ø. 01-266618
23. Sigrød K. Søndergaard (f. Brodersen), civiling.
Juni Allé 79, 2730 Herlev 02-915306
24. Karl Kristian Sørensen, organisationschef
Hoffmeyersvej 5, 2000 København F. 01-713818
25. Astrid Ruth Tullin (f. Aagaard), cand pharm
Seminarievej 41, 6760 Ribe

Kontaktperson: Tandlæge Poul Hasseriis, nr. 7.

Realister 1941:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Hans Chr. Blom, trafikeksp.
Rosenvænget 4, 6681 Holsted. | 05-392296 |
| 2. | Grethe Karkov Futtrup (f. Karkov Nielsen), overlærer
Niels Ebbesensvej 28, 2., 1911 Kbh. V. | 01-220807 |
| 3. | Hanne Lehmann (f. Poulsen), kommuneassistent
Kirkebakken 22, Elmelunde, 4780 Stege | 03-813237 |
| 4. | Helge Høy Hansen, oberst
Kochsvej 26, 1812 København V. | 01-221140 |
| 5. | Anna E. Jakobsen (f. Christensen)
Solgårdsvej 48, 8660 Skanderborg | 06-523439 |
| 6. | Eleonora Jensen-Holm (f. Nielsen)
Bakkevej 55, 2830 Virum | 02-851272 |
| 7. | Svend B. Jepsen (afgået ved døden) | |
| 8. | Asger Juhl, skolebetjent
Skovsvinget 23, Rodskov, 8541 Skødstrup | 06-994536 |
| 9. | Carl Christian Kjær, grosserer
Lundgårdsvej 21, 6760 Ribe | 05-421520 |
| 10. | Kitty Møller (f. Nielsen)
Solsortevej 2, 7080 Børkop | 05-866163 |
| 11. | Birte Nielsen (f. Maltbæk)
Stillingevej 10, Ø. Stillinge, 4200 Slagelse | 03-547114 |
| 12. | Inge Nielsen (f. Mikkelsen)
Hans Schacksvej 182, 5300 Kerteminde | 09-321244 |
| 13. | <u>Carl Johan Pedersen</u>
Tangevej 94, 6760 Ribe | 05-420835 |
| 14. | Hans M. Petersen (oplysninger mangler) | |
| 15. | Jens Christian Petersen (afgået ved døden) | |
| 16. | Mary B. Rahr (f. Andersen)
Tværleddet 16, 2880 Bagsvård | 02-982869 |
| 17. | Inga A. Schacht (f. Haltrup)
Engvej 14, 6200 Åbenrå | 04-621735 |
| 18. | Svend Anker Svendsen
Storegade 9, 6870 Ølgod | 05-245260 |
| 19. | Edith Thomassen (f. Olsen)
Hobrovej 116, 9000 Ålborg | 08-184301 |
| 20. | Poul Erik Tornel, ingeniør
Irisvej 6, 6705 Esbjerg Øst | 05-142914 |
| 21. | Knud Erik Østbirk (afgået ved døden) | |

Kontaktperson: Carl Johan Pedersen, nr. 13.

Til billedreportagen i RIPENSER-BLADETS septemhernummer vil vi gerne fotografere så mange af jubilærholdene som muligt, og på vor vandring rundt på byens spisesteder træffer vi også de fleste af jubilærerne. Det sker dog, at nogle hold mødes privat eller først om aftenen. Hvis også disse hold gerne vil fotografere, vil det være praktisk med et præj til bladets redaktion: Bakkedraget 8, 3460 Birkerød, tlf. 02-81.66.09.

40 -års jubilarer

Studenter 1946:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Ingrid A.M. Høy Hansen
Diget 8, 4180 Sorø | 03-631144 |
| 2. | Signe Pedersen (f. Hansen), prokurist
Spånnebæk 10, 4300 Holbæk | 03-434545 |
| 3. | Niels Oxenvad, museumsdirektør, cand mag
Blichersvej 49, 5230 Odense M | 09-118843 |
| 4. | Erik Olsen, overlæge
Højmarken 3, Dollerup, 8800 Viborg | 06-625703 |
| 5. | Peder Gammelgaard Poulsen, sognepræst
Nørregade 7, 6240 Løgumkloster | 04-743343 |
| 6. | Otto Rübner-Petersen, vicedirektør
Store Klaus 12, 5270 Odense N | 09-180777 |
| 7. | Inger Kærgaard Poulsen (f. Thomsen), cand jur
Ørnebakken 22, 2840 Holte | 02-800231 |
| 8. | Jens P.T. Arentoft, civilingeniør
Plovhusene 18, 9310 Vokskov | 08-293357 |
| 9. | Jørgen Balslev, direktør
Rude Vang 45, 2840 Holte | 02-421549 |
| 10. | Eva Jensen (f. Beier), husholdningslærerinde
Frederiksdalsvej 164, 2830 Virum | 02-850652 |
| 11. | Bendt Bennedsen, major
Falkevej 4, 4892 Kettinge | |
| 12. | Hans Jørgen Brodersen, dyrlæge
Vibevej 13, Vedsted, 6800 Vojens | 04-543232 |
| 13. | Aase Sommer Larsen (f. Hage), lærer
Ligustervænget 14, 2830 Virum | 02-850147 |
| 14. | Frede Hansen, civilingeniør
Lauravej 14, lejl. 24, 2500 Valby | 01-307196 |
| 15. | Hans Ejner Jensen, landinspektør
Keistruplund 33, 3460 Birkerød | 02-814896 |
| 16. | Anders Møller, civilingeniør
Stelldalsvægen 11, S-12243 Enskede, Sverige | |
| 17. | <u>Svend Oksen, advokat</u>
<u>Skolegade 1, 6780 Skærbæk</u> | <u>04-752390</u> |
| 18. | Karl Laurids Evald, dyrlæge
Nyenstad 7, 5800 Nyborg | 09-313415 |
| 19. | Kamma E.S. Holmen (f. Sørensen), lektor, cand mag
Vangeledet 27, 2830 Virum | 02-850039 |
| 20. | Johannes Lund Thomsen, journalist
Åbenråvej 32, 6000 Kolding | 05-522513 |

Kontaktperson: Advokat Svend Oksen, nr. 17.

Husk at sende et bidrag - stort eller lille - til RIPENSER-SAMFUNDEts understøttelsesfond, der hvert år ved translokationen uddeler et beløb til en af årets studenter. Se nærmere herom på bagsiden.

Realister 1946:

1.	Willy Agentoft, vurderingsmand Vangedvej 14, 8600 Silkeborg	06-841002
2.	Kirsten B. Jensen (f. Blendstrup) Ellekildevej 62, 2740 Skovlunde	02-942501
3.	H. Solveig Agerbo (f. Bojsen) Vilslev Spang 11, 6771 Gredstedbro	05-431374
4.	Emmy S. Knudsen (f. Hansen), hjemmehjælper Arnborgvej 11, 6933 Kibæk	07-191146
5.	Mogens Jegsen, reklametegner Præstegårdsjordet, N-3070 Sande, Norge	
6.	Bent P. Jensen, afdelingsingeniør Fuglebakken 37, 7600 Struer	07-851216
7.	Rudolf C.S. Kraul (afgået ved døden)	
8.	Birgit M. Sørensen (f. Pedersen), assistent Obbekærvej 22, 6760 Ribe	05-420644
9.	<u>Palle P. Rosenmay, prokurist</u> <u>Erik Menvedsvej 10, 6760 Ribe</u>	<u>05-420685</u>
10.	Helga Johansen (f. Sturup) Veservej 6, 6720 Nordby Fanø	05-163474
11.	Frands Thude, typograf Høybergvej 61, Viby, 6270 Tønder	04-763389
12.	Aase Toft, lærer Fælledvej 101, 7000 Fredericia	05-924417
13.	Finn D. Christensen, revisor Kærmindevej 5, 7800 Skive	07-529430
14.	Leif Graves Christensen, lærer Tangevej 68, 6760 Ribe	05-420372
15.	Knud Erik Midtgaard, prokurist Mølhøj 3, 6950 Ringkøbing	07-322810
16.	Karen E.M. Nielsen (f. Holm) Terpagervej 13, 6760 Ribe	05-420252
17.	Kirsten A. Larsen (f. Kabel), lærer Hornsgårdsvej 10, 6510 Gram	04-821536
18.	Jytte Møller (f. Bramming Madsen), biblioteksass. 225 Victoria Avenue, Parmestin North, New Zealand	
19.	Arne Weiss Nielsen, lærer Risbjerggårds Allé 75, 2650 Hvidovre	01-786451
20.	Karen S. Thorsen (f. Olsen) Storegade 89 A, 6700 Esbjerg	05-131502
21.	Hans Chr. Schmidt, ingeniør Johs. Ewaldsvej 13, 6400 Sønderborg	04-421344
22.	Helge Sandahl Skov, kontorchef Seminarievej 54 A, 6760 Ribe	05-423796
23.	Kirsten E. Tuxen (f. Thomsen), sundhedsplejerske Trongårdsparken 99, 2800 Lyngby	02-880051
24.	Hans M.J. Thude, gårdejer Hjortlundvej 60, 6771 Gredstedbro	05-431201
25.	Aase Øllgaard, hospitalslaborant Fjordparken 2, 5800 Nyborg	09-315786

Kontaktperson: Prokurist Palle P. Rosenmay, nr. 9.

35 -års jubilarer

Studenter 1951:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Sejer P.S. Filtenborg, pensionist
Ravnkildevej 115, 9220 Ålborg Ø. | |
| 2. | Jørgen Hansen, psykiatrisk hospital, Hviding, 6760 Ribe | |
| 3. | Thomas Husum, sognepræst
6534 Agerskov | 04-833105 |
| 4. | Jørn Johansen, ekspeditionssekretær
Svinget 16, 2300 København S. | 01-571845 |
| 5. | Jens Carl M. Schulze, overlærer
Espedalen 96, 8240 Risskov | 06-175315 |
| 6. | Karen Andreassen (f. Agerbæk), fysioterapeut
Orevej 79, 4858 Stubbekøbing | 03-841566 |
| 7. | Birgit Kofod-Jensen (f. Agergaard)
(afgået ved døden 6. aug. 1970) | |
| 8. | Kirsten Mortensen (f. Andersen)
Kelleklintevej 25, Klovby Mark, 4400 Kalundborg | |
| 9. | Jytta Laursen (f. Bunch), overlærer
Brændkjærgade 47, 6000 Kolding | 05-524803 |
| 10. | Inger Marie Nissen (f. Dall), Lindelygård
Overbyvej 4, Neder Lerte, 6560 Sommersted | 04-554385 |
| 11. | Otto Haj Jørgensen, fuldmægtig
Glæiservej 40, 4600 Køge | 03-655843 |
| 12. | Birthe Koch (f. Larsen), fysioterapeut
Syrenvænget 5, 6270 Tønder | 04-721043 |
| 13. | Bent Manich, advokat
Storegade 19, 6740 Bramming | 05-173911 |
| 14. | Bodil Kaldan (f. Starup), overlærer
Vimmelskaftet 24, 3700 Rønne | 03-950653 |
| 15. | Sven Tygesen, skoleinspektør
Stadionvej 4 A, 6623 Vorbasse | 05-333139 |
| 16. | Jette Zerland, korrespondent
Kørvej 80, Gl. Sole, 8722 Hedensted | 05-852160 |
| 17. | <u>Knud Andersen, tandlæge</u>
<u>Kurveholmen 18, 6760 Ribe</u> | <u>05-421068</u> |
| 18. | Else Jensen (f. Boesen), sygeplejelærer
Sundhedshjælperkolon, Box 1001, 3900 Godthåb, Grønland | |
| 19. | Carl Rise Damkjær, civilingeniør, HD
Adelgade 49, 1304 København K. | 01-131210 |
| 20. | Lorens C.F. Friis, landinspektør
Jørgen Sørensenvej 6, 7100 Vejle | 05-826313 |
| 21. | Vagn Grue-Sørensen, dyrlæge
Østre Alle 10, 6823 Ansager | 05-217198 |
| 22. | Anna Marie Løth (f. Hansen), sygeplejerske
Grangård, Blåhøj, 7330 Brande | 05-345029 |
| 23. | Anker Jensen, læge
Højvej 7, 6510 Gram | 04-821404 |
| 24. | Niels Jørn Jensen, civilingeniør
Annettevej 9, 2970 Hørsholm | 02-864672 |
| 25. | Jytte Løbner (f. Knudsen), forstander
Vestervangsvej 13 II, 8600 Viborg | 06-626029 |

26. Ejvind Dan Laursen, overlærer
Hans Appelsvej 14, 5260 Hjallelse 09-130897
27. Britta Söhner (f. Nielsen), lærer
Schleswigerstrasse 71, D-2347 Süderbrarup, Tyskland
00949-4641-8574
28. Børge Nielsen, skoleinspektør
Sydskranten 16 A, Box 38, 6848 Oksbøl 05-167217
29. Ole Nissen, civilingeniør
Fuglebakken 12, Bredballe, 7120 Vejle 05-855565
30. Hans Chr. Rosenberg, testpilot, Rabenstrasse 2 A,
D-8031 Eichenau, Tyskland 00949-8141-8999
31. Peter Thestrup Schmidt, overdyrlæge
Pilekrattet 9, 8850 Bjerringbro 06-682631
32. Agnes Rise Damkjær (f. Skov), tandlæge
Adelgade 49, 1304 København K. 01-131210
33. Ove Bent Sørensen, kontorchef
Damgårdsvej 13, 3460 Birkerød 02-810232
34. Ejvind Morten Veisig, oberst
Krogen 3, 3060 Espergerde 02-234250
35. Bo Winther, overlærer
Assensvej 10, 6000 Kolding 05-524227

Kontaktperson: Knud Andersen, nr. 17.



Hvem kan fortælle, hvor gammelt dette postkort er?

Det er poststempelt 1912, men fotografiet må nok være taget i begyndelsen af første årti. Der kan med sikkerhed tælles 8 piger på billedet. I skoleåret 1899-00 var der ingen piger på skolen, næste år 3 og følgende år 7. I 1902-03 var der 12 og året efter 24 piger. Personen under ARTIBUS kunne være en kvindelig lærer. Den første, gymnastiklærerinde frk. Chr.C. Olsen, blev ansat november 1901.

Realister 1951:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Børge Frøkjær Jensen, universitetslektor
Ellebuen 21, 2950 Vedbæk | 02-423660 |
| 2. | Vibeke Gerdes (f. Rødslet), lærer
Juvelvej 5, Jyllinge, 4000 Roskilde | 02-389331 |
| 3. | Johannes Gosvig, salgschef
11118 Cedar Elm, St. Antonio, 78230 Texas, USA | |
| 4. | Inge Hansen, sygeplejerske (oplysninger mangler) | |
| 5. | Gert Høyer, elektriker
Gammel Postvej 28, Nordby Fanø | 05-163729 |
| 6. | Ebba Jacobsen (f. Petersen)
(afgået ved døden i februar 1981) | |
| 7. | Clara Jensen (f. Lerche-Thomsen), fysioterapeut
Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg | 05-120458 |
| 8. | Anna Johansen (f. Aarhus)
Lundgaardsvej 11, 6760 Ribe | 05-421227 |
| 9. | Edith Johansen (f. Fogtmann)
Tvedgade 10, 6760 Ribe | 05-420651 |
| 10. | Tove Keck (f. Johansen), sygeplejerske
Vangemondvej 2, 3400 Hillerød | 02-263237 |
| 11. | Lilli Nielsen (f. Jørgensen)
Holms Alle 6, 5800 Nyborg | 09-311867 |
| 12. | Kirsten Pedersen (f. Jørgensen), sygeplejerske
Miskesvej 20, 5640 Odense | 09-109709 |
| 13. | Mona Petersen (f. Nielsen)
Gartnervænget 2, 6880 Skærbæk | 04-751820 |
| 14. | Esther Reimer (f. Pedersen), fuldmægtig
Refugiet, 6240 Løgumkloster | 04-743301 |
| 15. | <u>Inge Merete Sampson (f. Hald Larsen), lærer</u>
<u>Albert Skeelsgade 17, 6760 Ribe</u> | 05-423694 |
| 16. | Kurt Stokbæk, civiløkonom, ingeniør
Bonderupvej 8, 2660 Brøndby Strand | 02-732861 |
| 17. | Annie Toftsøe (f. Andersen)
Langhusgade 6, 4600 Køge | 03-633175 |
| 18. | Hans P. Tranholm, ingeniør
Sdr. Farup, 6760 Ribe | 05-445252 |
| 19. | Alma Wolf (f. Villadsen)
Ribevej 5, 6740 Bramming | 05-173690 |

Kontaktperson: Inge Merete Sampson, nr. 15.



30 -års jubilarer

Studenter 1956:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Gerda Koop (f. Christensen)
Præstehusene 19, 2620 Albertslund | 02452135 |
| 2. | Tore Donslund Jensen, læge
Karl Magnussonsväg 17B, S-54100 Skövde, Sverige (?) | 00946500-80502 |
| 3. | Peter F. Nielsen, statsaut. revisor
Egevangen 10, 6700 Esbjerg | 05-130311 |
| 4. | Jarl Dalgas Bunch, lektor
Fladbrovej 10, 8900 Randers | 06-430527 |
| 5. | Henrik Brink Clausen, civilingeniør
Mosegård Park 96, 3500 Værløse | 02-482280 |
| 6. | Erik Dalsgaard, civilingeniør
Højstrupvej 149, 2700 Brønshøj | 01-289596 |
| 7. | Paul Frølich, advokat
Sejersvej 44, Rinkenæs, 6300 Gråsten | 04-650364 |
| 8. | Christian Stenderup Jensen, overlærer
Bellisvej 6, 6950 Ringkøbing | 07-321969 |
| 9. | Ole Kongsdal Jensen, lektor
Nøragervej 7, 2300 København S. | 01-711196 |
| 10. | Jørn Henning Kjær, vicedirektør
Svejagervej 38, 2900 Hellerup | 01-623365 |
| 11. | Eigil Koop, overingeniør
Bakkestræde 4, 2620 Albertslund | 02-648784 |
| 12. | Thorkild Kristiansen, lektor
Glentevej 16, 7100 Vejle | 05-826419 |
| 13. | Thorkild Nissen, apoteker
Birkevej 5, 4920 Søllested | 03-941792 |
| 14. | Peter Brandt Nørgaard, statsaut. revisor
Bannislund, Skejerupvej, 8410 Rønde | 06-371996 |
| 15. | Niels W.F. Ockens, dyrlæge
Højvangsvej 15, 2640 Hedehusene | 02-995222 |
| 16. | Frede Hellerøe Petersen, overlæge
Hobrovej 55, Vammen, 8800 Viborg | 06-424777 |
| 17. | Jørgen Edvard Rasmussen (oplysninger mangler) | |
| 18. | Aage Johs. Buck
Korsbrødregade 11, 6760 Ribe | |
| 19. | Elisabeth Degn, overlærer
Damgårdsvej 7, 3660 Stenløse | 02-171479 |
| 20. | Kathrine Hamann
Øbrovej 9, Assentorp, 4295 Stenlille | 03-604522 |
| 21. | Else M. Beier Petersen (f. Iversen), korrespondent
Hobrovej 55, 8800 Viborg | 06-424777 |
| 22. | <u>Dagmar Dalsgaard (f. Lassen), fysioterapeut</u>
<u>Højstrupvej 149, 2700 Brønshøj</u> | <u>01-289596</u> |
| 23. | Karen Volf Jessen (f. Lorentsen), lærer
Solhemsgatan 11, 5. S-50245 Borås, Sverige | 009-4633114854 |
| 24. | Emma Bruun (f. Mouritzen), lærer
Orevej 206, 4760 Vordingborg | 03-772609 |
| 25. | Karen B. Meinert (f. Nielsen), boghandler
Breedlandweg 4, 3., D-239 Flensburg, Tyskland | |

26. Kirsten Haarder (f. Præstholm), overlærer
Nørrevangen 8, Skt. Klemens, 5260 Odense S. 09-151988
27. Anders Riber, domorganist
Skovagervej 11, 8240 Risskov

Kontaktperson: Dagmar Dalsgaard, nr. 22.

Realister 1956:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Niels Peder Kiholm Andersen, skovfoged
Teglgårdsvej 106, 5500 Middelfart | 09-410175 |
| 2. | Marie Mikkelsen (f. Bjerrum)
Søndermarken, Arnum, 6510 Gram | 04-836308 |
| 3. | Ruth Madsen (f. Brok)
Lykkebjerg, Sig, 6800 Varde | 05-264059 |
| 4. | Arne Bæk, lærer
Skræntegårdsvej 5, 6670 Holsted | 05-392598 |
| 5. | Karen Marie Nørgaard (f. Ebbesen)
Sønderskovgård, Øster Lindet, 6630 Rødding | 04-846354 |
| 6. | Hanne Lauridsen (f. Fog)
Uglevænget 9, 6760 Ribe | 05-420915 |
| 7. | Lotte Gellert (f. Hamann)
Østerende 7, Ballum, 6780 Skærbæk | 04-776458 |
| 8. | Birthe Frederiksen (f. Hansen)
Petersgårdsvej 4, Nødebo, 3480 Fredensborg | 02-280927 |
| 9. | Inger M. Kristiansen (f. Hansen)
Varnæsvej 599, 6200 Åbenrå | 04-680444 |
| 10. | Ingeborg Stenderup Madsen (f. Jensen)
Strengevej, Lustrup Pelsfarm, 6760 Ribe | 05-422382 |
| 11. | Ingrid Christensen (f. Juhl)
Vinkelhuse 21, IV th, 2770 Kastrup | 01-503845 |
| 12. | Inge Madsen (f. Jørgensen)
Vestergade 23, 5750 Ringe | 09-623089 |
| 13. | Lene Rieber (f. Kromann)
Roseggerstrasse 27, Seeseld 8031, Tyskland | |
| 14. | Leon Schultz Larsen, fuldmægtig
Virumvej 124, 2830 Virum | 02-856299 |
| 15. | <u>Inge Christiansen (f. Mortensen), økonoma</u>
<u>Tved Gammelvej 9, 6760 Ribe</u> | <u>05-421223</u> |
| 16. | Peter Karkov Nielsen
Stenløsevej 75, 2700 Brønshøj | 01-605662 |
| 17. | Werner Beck Nielsen, overlærer
Carstensgade 75, 6270 Tønder | 04-722943 |
| 18. | Johanne M. Davids (f. Nohns)
Bag Hjelm 14, 6200 Åbenrå | 04-626531 |
| 19. | Henrik Præstholm, landinspektør
Klostergade 3 B, 6760 Ribe | 05-420241 |

Kontaktperson: Inge Christiansen, nr. 15.

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 20. | Evan Lindgren Christensen, bogholder
Parkvej 2, 6753 Agerbæk | 05-196090 |
| 21. | Poul M. Christensen, landinspektør
Bøgesangervænget 29, 5210 Odense NV | 09-160736 |

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 22. | Anna J. Jensen (f. Hansen)
Januarvej 21, Andrup, 6700 Esbjerg | 05-160263 |
| 23. | Erik Nygaard, mejeriingeniør
Skovvej 14, 6340 Kruså | 04-674420 |
| 24. | John Boubjerg Hansen, malermester
(oplysninger mangler) | |
| 25. | Sonja Øster (f. Hansen)
Hovedgaden 31, Nim, 8700 Horsens | 05-671377 |
| 26. | <u>Lis Lauridsen (f. Johansen), overassistent</u>
<u>Spøttevænget 4, 6760 Ribe</u> | 05-420075 |
| 27. | Johanne M. Lauridsen (f. Jørgensen), assistent
Gl. Brøstrupvej 5, 6630 Rødding | 04-845142 |
| 28. | Lise Kofod, socialrådgiver
Guldager Stationsvej 108, 6700 Esbjerg V | 05-167335 |
| 29. | Birtha Voss Schmidt (f. Laursen)
(afgået ved døden) | |
| 30. | Gunnar Lundsgaard, kommunebogholder
Skanderupgade 46, 8660 Skanderborg | 06-520576 |
| 31. | Søren Martin Neerland, art director
Højvangsvej 14, Staustrup, 8260 Viby J. | 06-281681 |
| 32. | Knud Kjær Nielsen
Niels Stensensvej 21, 2820 Gentofte | 01-681504 |
| 33. | Gesche Ø. Nielsen (f. Petersen) børnehavess.
O.J. Steinckesvej 3, 9900 Frederikshavn | 08-428070 |
| 34. | Svend Aage Petersen
Mågevej 42, 6600 Vejen | 05-360643 |
| 35. | Ellen Rasmussen
Dr. Dagmarsvej 20, 6760 Ribe | 05-420731 |
| 36. | Christine M. Frederiksen (f. Vestergaard),
kontorass., Slåensvej 95, 6700 Esbjerg | 05-123244 |
| 37. | Else Zeuthen, Vust, 9690 Fjerritslev | 08-225160 |

Kontaktperson: Lis Lauridsen, nr. 26.

Hvad byder RIPENSER-SAMFUNDET sine medlemmer?

Foreningens vigtigste bindeled er RIPENSER-BLADET, der udkommer tre gange årligt med artikler om Ribe, bognyt, nyheder fra byen og dens omegn, fra skolen samt 1-2 sider nye adresser på foreningens medlemmer.

Herudover udgiver RIPENSER-SAMFUNDET hvert år en Jubilar-Service med ajourførte adresser og telefonnumre på årets jubilerende realist- og studenterhold, samt arrangerer på translokationsdagen en reception på skolen for jubilarer, de nydimitterede studenter og skolens lærere.

Der er således lutter gode grunde til at melde sig ind i RIPENSER-SAMFUNDET. Årskontingentet er kun 50 kr. Årets studenter er kontingentfrie og de følgende 5 årgange betaler blot 30 kr.

25 -års jubilarer

Studenter 1961:

1. Lis Bonne Pummer (f. Bohn)
12405 Anjou Drive, Vernon BC, VIB INS, Canada
2. Lizzi Feldes (f. Haagensen)
Am Steinrausch 19, 5357 Swisttal, Buschhoven, Tyskland
(Besked kan sendes til: Ellen Haagensen,
Nederdammen 35, 6760 Ribe) 05-420909
3. Hanne Smith (f. Ishøy)
Lindeallé 5, 8230 Åbyhøj 06-150375
4. Else Donslund Rosendahl (f. Jensen), lærer
Lumbyesvej 4, 6800 Varde 05-222083
5. Alice Bonnén (f. Kofod)
Ellebakken 10, 6800 Varde 05-222841
6. Mette Lind
Morlenesvej 32, 2840 Holte 02-425256
7. Birgit Marschner (f. Nørgaard), sygeplejerske
Kongevej 20, 6400 Sønderborg 04-433443
8. Hans Erik Sætterup
Wesselsgade 21, 2200 København N 01-352508
9. Jonna Madsen (f. Andersen)
Blöcken 49, D-2372 Owschlag, Tyskland 00949 4336-3556
10. Karen Else Christoffersen, lektor
Anemonevej 10, 7400 Herning 07-221941
11. Ulla Gram Hansen (f. Christensen), sygehjælper
Hasselvej 22, 6510 Gram 04-822238
12. Claus Friis
Lindebjergvej 73, 3360 Liseleje 02-345034
13. Jytte Sandalgård (f. Kristiansen), sygeplejerske
Vestergårdsvej 4, 6051 Almind 05-561384
14. Anna Margrethe Tjørnelund (f. Lund)
Lupinvænget 1, 5856 Ryslinge 09-671878
15. Palle Lyck
Skyttevænget 4, 6710 Esbjerg V 05-116530
16. Birte Aarup (f. Nissen), socialrådgiver
Fridtjof Nansensvej 52, 6715 Esbjerg N 05-151308
17. Gydda Jermiin Jespersen (f. Sørensen), cand phil
Kirsebærvænget 2 B, 3600 Frederikssund 02-315396
18. Flemming Boysen, akademiingeniør, HD
Åbrinken 223, 2830 Virum 02-852564
19. Ivan Bøgild, tandlæge
Torvegade 39, 5690 Tommerup St. 09-762218
20. Gunnar Lausten Kaltoft, lærer
Skjoldagervej 53, 2820 Gentofte 01-651255
21. Poul Martin Hejlesen, mag scient
Tvedvangen 86, 2730 Herlev 02-949501
22. Kurt Morell Holm, cand scient
Skovglimt 20, 8700 Horsens 05-610228
23. Ole Hyldtoft, lektor
Christianehøj 192, 2860 Søborg 01-690693
24. Hans Peter Lillelund, civilingeniør
Kornvej 7, 2920 Charlottenlund 01-631162
25. Jørn Jensen
Aggertoften 6, 6430 Nordborg 04-453154

26.	Hans E. Johansen, cand pharm Strandlodsvej 96, 2300 København S	01-598193
27.	Knud Jørgensen, revisor Brombærvej 62, 6100 Haderslev	04-525190
28.	Ejnar Gram Madsen, afd.leder Elmevej 41, Blovstrød, 3450 Allerød	02-273939
29.	Ella Mikkelsen (f. Pedersen), adjunkt Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup	06-985752
30.	Hans Daugaard Peters, lærer Naffet 41, 6100 Haderslev	04-525181
31.	Arne Prahl, lektor Åvej 3, 3500 Værløse	02-440477
32.	Leif H. Rasmussen (oplysninger mangler)	
33.	Niels Aage Schmidt, lærer Vandmøllen 17, 6800 Varde	05-222564

Kontaktperson: Birte Aarup, nr. 16.

Realister 1961:

(a og b)

1.	Kirsten Kofoed (f. Dejgaard) Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Åkirkeby	03-972019
2.	<u>Ernst Hansen, assistent</u> <u>Nygade 54, 6650 Brørup</u>	<u>05-382418</u>
3.	Ole Kroman Hansen Hirtshalsvej 15, 8250 Egå	06-222119
4.	Margit Lyst (f. Hollænder) Solsortevej 1, 6740 Bramming	05-173937
5.	Inger G. Andersen (f. Holm) Østergårdsvej 17, 6690 Gørding	05-178438
6.	Johan Johansen, montør Skolegade 10, 6670 Holsted	05-392265
7.	Finn Kjeldsen Nyvej 10, 5750 Ringe	09-622812
8.	Anna Margr. Poulsen (f. Kristensen) Frydendalsvej 12, 2660 Brøndby Strand	02-736578
9.	Jørgen Lind, arkitekt Møllegården, Sønderho, 6720 Fanø	05-164114
10.	Søren Nielsen Buen 6, 5320 Agedrup	09-108701
11.	Kirsten Madsen (f. Nissen) Bellisvej 1, 4220 Korsør (sidst kendte adr.)	
12.	Bodil Mathiesen (f. Pedersen) Lupinvej 6, 8382 Hinnerup	06-987839
13.	Kaj Sloth Pedersen Dänische Schule, D-2262 Tinnigsted	00949 4662-2486
14.	Søren Sørensen Kløvermarken 4, 6683 Føvling	05-398319
15.	Ena Callesen (f. Tanggaard) Tulipanvej 5, Alslev, 6800 Varde	05-269261
16.	Kurt Aakjær, konsulent Østerkrog 13, 6731 Tjæreborg	05-175336

17. Elly Skjødt (f. Bang)
Ågårdsvej 11, Vester Nebel, 6040 Egtved 05-553288
18. Peter Jørgensen, ingeniør
Hovmarksvej 61, 8700 Horsens 05-657583
19. Klaus Lindhardtzen, frimærkehandler
Ellegårdsvej 10, 2820 Gentofte
20. Bente Johnsen (f. Madsen)
(afgået ved døden)
21. Aase Ganshorn (f. Madsen)
D-2000 Hamburg 74, Öjendorfer Weg 58², 00949 407323973
22. Hans Morthorst
Børglumvej 40, 7400 Herning 07-268592
23. Ingrid Grundahl (f. Sørensen)
Herredsvej 5, 6580 Wamdrup 05-581520
24. Povl Sørensen
Offerlunden 6, 9230 Svenstrup 08-381461
25. Birgitte Andersen (f. Truelsen), lærer
Valmuevej 11, 6400 Sønderborg 04-420029
26. Verner Tønder
Højen Skovvej 310, 7100 Vejle 05-825540
27. Inger Hansen (f. Warming)
Sønderhedevej 60, 6780 Skærbæk 04-757199
28. Anna Sofie Morell (f. Øllgård), sygeplejerske
Bygaden 29, Hammersholt, 3400 Hillerød
29. Olavs Aqvist, lærer
Damgårdsparken 5, 6070 Christiansfeld 04-561951

Kontaktperson: Ernst Hansen, nr. 2.

Gamle Hejmdalister

I lighed med sidste år kan RIPENSER-SAMFUNDET tilbyde årets jubilærer 1 sæt kopier af Hejmdal mødereferater og Luren for det enkelte holds medlemsår. Prisen pr. kopside forventes at blive ca. 2 kr. plus porto.

Sideantal for de enkelte holds mødereferater (M) og Luren (L):

1921 - ingen protokoller i arkivet.	1926 - M: 83	L: ca. 350
1931 - M: 45	L: ca. 250	1936 - M: 25
		L: ca. 425
1941 - M: 40	L: ca. 540	1946 - M: 47
		L: ca. 430
1951 - M: 29	L: ca. 400	1956 - M: 23
		L: ca. 180
1961 - M: 58	L: ca. 200	

Bestillinger gennem holdets kontaktperson må være Mogens Juhl, Bakkedraget 8, 3460 Birkerød, tlf. 02-81.66.09, i hænde senest tirsdag d. 20. maj 1986.

10-års jubilarer

Studenter 1976:

1. Inger Brink
Ny Sognstrupvej, Nr. Felding, 7500 Holstebro
2. Jette Marianne Petersen (f. Hansen)
Tarmvej 61, 6830 Nørre Nebel
3. Bjarne Johannes Jensen, cand merc
Peter Fabersgade 5, 3.th., 2200 København N 01-397645
4. Inge Møller Jensen
Venusvej 25, 2860 Søborg
5. Merete Lindqvist (f. Kürstein Jensen), cand jur
Webersgade 50, 2100 København Ø 01-387234
6. Morten Schuldt-Jensen, stud mag
Nyelandsvej 33, 1.tv., 2000 Frederiksberg 01-873727
7. Susanne Jensen, bibl. stud.
Holmevej 3, 6760 Ribe
8. Karen Merete Lundsgaard-Leth, stud mag
Skydebanegade 46, 1.tv., 1709 København V 01-315864
9. Jakob Melbye, stud mag
Waldemarsgade 45B, 8000 Århus C 06-198484
10. Susanne Elisabeth Bejer (f. Mikkelsen), stud mag
Langelandsgade 199, 3.th., 8200 Århus N 06-105519
11. Lars Bom Nielsen, cand theol
Holmevej 251, st.th., 8270 Højbjerg 06-272915
12. Bodil Sixhøj Hyldeahl (f. Pedersen), lærer
Gyvelparken 104, 6760 Ribe 05-424560
13. Conny Rom Petersen, E.D.
Østre Paradisvej 32, 2840 Holte 02-424289
14. Mona Schmidt
c/o Søren Schmidt, Ribevej 48, 6780 Skærbæk
15. Pia Schmidt
Forældreadresse som ved nr. 14.
16. Ingrid Simonsen
Holmevej 8, 6760 Ribe
17. Hanne Ragnhild Thomsen, konsulent
Tingvejen 12A, 8600 Silkeborg
18. Åse Asmussen
Hans Jakobsvej 4, 6760 Ribe
19. Ina von Barm, fritidspædagog
Valby Langgade 73, 4.th., 2500 Valby 01-440131
20. Grethe Høeg Bennetsen
Toftlundvej 24, 6760 Ribe
21. Ane Bitsch-Larsen
Sejrøgade 6, 8000 Århus C 06-213884
22. Alma Clausen (oplysninger mangler)
23. Kirsten Anette Damgaard, stud med vet
Nørrebrogade 49 C, 2.tv., 2200 København N 01-353153
24. Kirsten Qvist Gerken, lærerstud.
Gråbrødregade 17, 1., 6760 Ribe
25. Grethe Erna Hansen (f. Gregersen)
Karlemosevej 67, 2.tv., 4600 Køge
26. Britt Hansen
c/o Købmand Hansen, Søndergade 18, 6670 Holsted
27. Inger-Marie Baggesgaard Hansen
c/o Tirslundvej 1, 6670 Holsted

28. Nanna Nørgaard Iversen (f. Hansen)
Nørbøllingvej 8, 6650 Brørup
29. Inger Lise Ingvarsten
Gustav Johannsensvej 18, 2000 Frederiksberg 01-740095
30. Anne Kathrine Isaksen, teknisk ass.
V. Violvej 2, 6700 Esbjerg
31. Cecilia Maria Jakobsen
Stenderupgade 4, 1738 København V 01-211613
32. Bodil Hvelplund (f. Riber Jensen)
Kjelbjergvej 7, Vittrup, 6650 Brørup
33. Yrsa Kjærgaard
Kærmarken 85, 6771 Gredstedbro
34. Kirsten Marie Fredslund (f. Nielsen)
Øse, Nordenskov, 6800 Varde
35. Hanne Pedersen, bibl. stud.
Niels Juelsgade 80, 2.tv., 8200 Århus N
36. Ane Elisabeth Toft (oplysninger mangler)
37. Nora Birgitte Dam, jordemoder
Hjortlundvej 24, Brokær, 6771 Gredstedbro 05-431839
38. Jens Peter Hansen, landbrugsmedhjælper
Højager Hjerting, 6630 Rødding 04-841038
39. Niels Dangård Hansen, stud scient
Niels Juelsgade 20, 4.mf., 8200 Århus N 06-251348
40. Anne Mette Højlund, sygeplejeelev
Vordingborggade 6, lejl. K 21, 2100 Kbh. Ø
41. Henning Kabel, stud polyt
Mølleåparken 119 st., 2800 Lyngby
42. Paul Henning Krogh
Guldsmedevænget 161, 5260 Hjællelse
43. Margit Nielsen (f. Kudsk)
Dalstrøget 4, 5550 Langeskov
44. Jens Ejler Madsen
Bevtoftvej 29, 6541 Bevtoft, forretning: 04-621858
45. Andreas Henning Gamborg Møller
Tangevej 3, 6760 Ribe 05-420265
46. Inger Marie Nielsen
Larsegade 8, 3700 Rønne
47. Kirsten Hjerrild Nielsen, stud scient
Odensegade 42, 4.th., 8000 Århus C 06-191360
48. Hans Peter Petersen Boisen, akademiingeniør
Skovvej 19, 6400 Sønderborg 04-434395
49. Flemming Simested, bankassistent
Kringsager 29, 6000 Kolding
50. Hans Lindstrøm Svendsen, stud jur
Vordingborggade 6, lejl. K 21, 2100 Kbh. Ø 01-266696
51. Hans Schmidt Tauman
Mosevej 19, 6760 Ribe
52. Kirsten Thyssen, sygeplejeelev
Kht. Tylstrupvej 92, 9320 Hjallerup 08-282064
53. Jørn Wind, lærer
Lagervej 8, 6261 Bredebro 04-740420
54. Theodor Vodder, bygningskonstruktør
Norgesgade 31, st.tv., 6700 Esbjerg
55. Hans Peter Abrahamson
Zur Uhlandshöhe 35, D-7000 Stuttgart
56. Anette Jørgensen (f. Bjerrum), sygeplejeelev
Engparken 64, 6740 Bramming

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 57. | Svend-Tage Christoffersen, stud polyt
Mølleåparken 57, st., 2800 Lyngby | |
| 58. | Bent Feddersen, civilingeniør
Ellesletten 120, 2950 Vedbæk | 02-894148 |
| 59. | Bjarne Fog, cand scient
Kildevældsgade 14 st., 2100 København Ø | 01-184250 |
| 60. | Carsten Vind Jensen, lærer/journalist
Ericaparken 29C, 2820 Gentofte | 01-560664 |
| 61. | Erik Jensen, Australien. Forældreadresse:
c/o Jørgen Jensen, Skolevej 27, 6780 Skærbæk | 04-753270 |
| 62. | <u>Erik Toft Jensen, løjtnant</u>
Suensonsgade 58, 1322 København K. | 01-137952 |
| 63. | Leif Jørgensen Bjerrum, programmør
Engparken 64, 6740 Bramming | |
| 64. | Per Schultz-Knudsen, sportsredaktør
Dalinsvej 64, 8900 Randers | |
| 65. | Dennis Wrage Lassen, ejendomsmægler
Gustav Johannsensvej 18, 2000 Frederiksberg | 01-741373 |
| 66. | Jens August Lerche
Ingerslevsgade 148, 3.th., 1705 København V | 01-233727 |
| 67. | Ejvind Nielsen, dyrlæge
Hejsager Strandvej 27, 6100 Haderslev | |
| 68. | Torsten Riber
c/o Ark. Riber, Klostergade 3C, 6760 Ribe | |
| 69. | Karin Sandholdt, hospitalslaborant
Løkkeled 4, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev | 04-528577 |
| 70. | Jørgen Peder Steffensen, stud scient
Gothersgade 156 B 4., 1123 København K | 01-125220 |
| 71. | Ginna Marie Sørensen
Skt. Pauls Plads 8, 1314 København K. | 01-114307 |

Kontaktpersoner: Merete Lindqvist, nr. 5
Hans Peter Petersen Boisen, nr. 48
Kirsten Thyssen, nr. 52
Erik Toft Jensen, nr. 62

Til alle tidligere elever, som ikke er medlem af RIPENSER-SAMFUNDET

Det sker nu og da, man møder den opfattelse, at er man ikke student fra skolen, kan man ikke blive medlem af RIPENSER-SAMFUNDET. Det er helt forkert og har altid været forkert. Foreningen har, lige siden den blev stiftet, været åben for enhver tidligere elev af Katedralskolen, uanset hvilken afsluttende eksamen der er taget, eller om eleven blot har gået på skolen i en kortere periode.



"Verdens dejligste Børn"

skrev gymnastiklærerinde, frk. Sigrid Rydahl (senere g. Anker) bag på billedet af pigerne i 3. mellem 1911-12.

Bageste række: Ingeborg Tuxen, frk. Rydahl, Aase Eich

Forreste række: Poula Lindberg, Nielsine Hollænder, Anna Nielsen, Karen Klausen

I denne årgang af Jubilar-Service har vi fået plads til nogle billeder, som vi har fået som gave fra medlemmer.

Vi vil gerne i kommende udgaver af Jubilar-Service - i den udstrækning pladsen tillader - bringe billeder, især billeder der har relation til de jubilerende årgange. Da vort billedarkiv er ret beskedent, vil det kun være muligt med vore medlemmers hjælp. Vi appellerer derfor til alle tidligere elever om at kigge i skuffer og gemmer efter gamle skolebilleder, som vi enten må få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne have navnene på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale sendes til redaktionens adresse: Bakkedraget 8, 3460 Birkerød.

Hyggelig restaurant i en 400 år gammel, fredet bygning på Skibbroen i Ribe.
 God mad til meget rimelige priser
 22 forskellige fiskeretter
 Selskabslokale "Den Grønne Stue" til 22 pers.
 Servering på fortov og i gård fra 1. maj



værtshuset Sælhuset

SKIBBROEN 13 - RIBE - TLF. 05 - 42 09 46

ÅBNINGSTIDER:

Hver dag kl.
 10.00 - 24.00
 Køkkenet kl.
 12-14 og 17-20

Anno 1581



Hotel Dagmar

DK 6760 Ribe . Telefon 05 - 42 00 33

- ★ Forslag til såvel store som små JUBILARFROKOSTER og -MIDDAGE fremsendes gerne og helt uforbindende.
- ★ KONTAKTDAMER og -MÆND kan blot ringe og fremføre deres ønsker.

RIPENSER-SAMFUNDET bringer hvert år på medlemmernes og jubilarenes vegne en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en nydimitteret student. Gaven ydes af RIPENSER-SAMFUNDETS understøttelsesfond og årets jubilarer.

Sætter du pris på RIPENSER-SAMFUNDETS arbejde bl.a. med denne Jubilarservice, så betænk fonden med et beløb - stort eller lille.

Beløbet sendes til kassereren: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde. Gironummer: 1 06 66 76. Talonen bedes mærket "Jubilæumsgave".

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

9. bind

September 1986

Nr. 12



Translokationen 1986

ALTING I EL-TING



JENS PEDERSEN ApS

Ydermøllen • Telefon (05) 42 32 32
Sandsøstregade 3 • Telefon (05) 42 00 75
6760 RIBE



Arnold Nyborg

Nederdammen 13 • 6760 Ribe • Telefon (05) 42 02 00

**Bankrådgiveren,
kun i Privatbanken**



RIBE AFDELING

PRIVATbanken

von Stockens Plads 2 • 6760 Ribe
Telefon (05) 42 11 11

**skandinavisk
HERRETØJ - RIBE**

NEDERDAMMEN 34 • DK 6760 RIBE
TELF. 05 42 01 90 • GIRO 7 02 40 91

MAN ER ALTID
VELKOMMEN I
BIKUBEN



Bikuben
-vi finder en løsning

Lasko

Ydermøllen : Telefon 42 09 83

Børge Bottelet

Guldsmiede

MELLEMDAMMEN 14
6760 RIBE 05-42 02 26



Formlarsystemer

SCHJØLIN TRYK
RÅDMANDSGADE 60
2200 KØBENHAVN N
TLF. (01) 83 94 01

En scholar i senmiddelalderens Ribe bliver præst

På Det kongelige Bibliotek findes en bog i kvartformat, der er noget nær det eneste litterære minde fra Ribes 1400-tal. Den er helt igennem håndskrevet, og foran i manuskriptet står at læse: Liber Petri Matthiæ curati ecclesiæ sancti Petri Ripis - altså i oversættelse: Sjælesørger ved St. Peders kirke i Ribe, Peder Madsens bog. Man bliver her præsenteret for forfatteren af det meget vanskeligt tilgængelige værk, der tæller ikke mindre end 349 blade. Det består for ca. halvdelens vedkommende af fuldt udarbejdede prædikener eller udkast dertil. Der er ind imellem dem et utal af notitser af forskellig art, hentet vidt og bredt fra, og Peder Madsen har i stor udstrækning benyttet prædikensamlinger og anden til formålet nyttig litteratur, kendt ude i Europa og herhjemme. Resten af det digre håndskrift består så at sige udelukkende af mere eller mindre omfattende afskrifter af anden læsning, der kunne være nyttig for en præst.

Det kunne således umiddelbart efter vore begreber synes at skorte sognepræsten ved den nu for længst nedrevne St. Peders kirke på originalitet og selvstændighed, men at benytte andres prædikener i afskrift, sammenskrift og omskrivning blev i hans samtid overalt betragtet som helt antageligt, rimeligt og rigtigt. Det var jo ikke præstens person, der var det afgørende, men når alt kom til alt gjaldt det som en oplagt sag troen og kristenlivet. Det var det, som præsten skulle prædike om; at han gentog, hvad andre havde sagt i mere eller mindre udtalte almindeligheder, var naturligvis uvæsentligt i forhold til, hvordan menigheden optog hans prædiken. Og det manglede i den henseende ikke Peder Madsen på nidkæthed. Der blev visseligt uddelt drøje hug til de syndige og lidet troende, ingen stand gik ram forbi, heller ikke gejstligheden.

Og hvem var nu denne Peder Madsen? Ja, et lille stykke ind i bogen stifter vi bekendtskab med ham på et tidligt tidspunkt af hans liv, nemlig sidst i en af-

skrift af Stella clericorum (Præstestjernen) - en af de mange bøger, der i senmiddelalderen stod til rådighed for "fattige præster" som hjælp i deres virke som sjælesørgere og prædikanter. Peder Madsen skriver, at han har afsluttet afskriften af dette - det kan tilføjes meget yndede og udbredte skrift - d. 3. august 1454 i Ribe-høreren Bocard's hus omkring den anden time før vesperen - altså ud på eftermiddagen. Han var på det tidspunkt ikke i embede, men var øjensynlig i gang med en egentlig præsteuddannelse. Hvis man antager - et rent skøn naturligvis - at han i 1454 var ca. 20 år gammel, kan han være født omkring 1435; endnu omkring 1485 levede, som det synes, hans moder og gifte søster.

Når han skriver, at han med megen iver har foretaget sin afskrift, der iøvrigt fylder de første ti blade i hans bog, hænger det uden tvivl sammen med, at han tog del i den to-årige videreuddannelse, som katedralskolens elever måtte gennemgå, hvis de ønskede at få en stilling inden for kirken.

Stella clericorum kunne en novice - let og ligefremt som skriftet er - tilegne sig uden besvær. Her fik han noget at vide om præsternes ansvar og høje værdighed, som når der f.eks. står følgende at læse om den indvieede præsts betydning ved varetagelsen af alterets sakramente: "Oh, den ærefrygtindgydende værdighed hos præsterne, i hvis hænder Guds søn bliver kød ligesom i Jomfruens liv... Han, som skabte mig, gav mig evne til at skabe ham. Den, som skabte mig uden mig, skabes med mig som hjælper". Dette og lignende udtryk i den lille præstehåndbog har sikkert ikke været uden betydning for den unge mand, der forberedte sig til at betræde den trænge vej, der vel for Peder Madsens vedkommende højst kunne føre til en sognepræsts i verdens øjne lidet agtede stilling. Der var dengang som nu en afgørende forskel på teori og virkelighed.



Maria følger Jesusbarnet i skole.
Kalkmaleri i Tuse kirke. Ca. 1450.
Foto: Nationalmuseet.

Men for at nå til at kunne få betroet forvaltningen af messeofret - præstens så afgjort vigtigste hverv, som det ikke engang var englens tilladt at udøve, og som næsten gjorde ham guddommelig - måtte man, hvis vilje og hu stod dertil, gå så grueligt meget ondt igennem. Og den pinefulde lutring fandt sædvanligvis sted i trivialskolen.

Vi ved ikke, hvorfra Peder Madsen stammer, muligvis er han født i Ribe - det er uvist, men da Ribe katedralskole var den eneste, som det hed "almindelige" skole og formentlig den eneste til formålet egnede i det meget store stift, der strakte sig fra Amrum og Før i syd til Limfjorden i nord og fra Vadehavet og Vesterhavet i vest til Vejle- og Koldingfjord og Lille Bælt i øst, kan man trygt forlade sig på, at han i hvert fald i nogle år har været at finde blandt de disciple, der havde deres gang i Ribe skole. De kaldtes under et for scholares, men de yngre benævnedes også peblinge og de ældste degne.

Langt de fleste af hans kammerater har her som scholares andetsteds været fatige og har haft det hårdt - selv var han utvivlsomt født i jævne kår. Men også børn og unge fra højere samfundslag søgte til stiftets skole for senere at kunne få velaflagte stillinger, der på det nærmeste var forbeholdt dem, eller som reformatoren, ripenseren Peder Palladius (1503-60) udtrykte det: "Ja, ædelt folk holdt også deres børn til skole for store præbendør og kostelige len".

Men disse fornemme var højt hævet over sådan en som Peder Madsen, der vel kun har kunnet se hen til et beskedent sognekald uden mange muligheder for at nå videre.

Og hvad kunne Ribe katedralskole så tilbyde sine scholares, peblinge som degne? Skolen var som andre af samme slags en trivialskole, der gav en nødtørftig, elementær undervisning i de tre fag grammatik, retorik og dialektik, samt i hvad der til husbehov krævedes med hensyn til troen.

Grammatik omfattede først og fremmest latin, ikke blot latinsk grammatik i snævrere betydning, men også læsning af latinske tekster, både fra oldtid og middelalder, samt opøvelse i mundtlig og skriftlig færdighed, såvel i prosa som som på vers, i dette fælles-europæiske kultursprog - latinens var jo så helt dominerende i kirkens verden.

Retorikken, læren om veltalenhed, skulle bibringe scholares evne til på ret vis at bygge en tale eller en tekst op m.m., og grænsen til grammatikken var således noget flydende.

Det samme gjaldt for dialektikken, hvor man gennem formalistiske forstandsøvelser i skolastikkens ånd søgte at appellere til disciplenes evne til at tænke - denne i virkeligheden spekulative grammatik var, som hele 1400-tallets skoleform i øvrigt, genstand for de kommende humanisters afsky og foragt.

Den har afgjort ikke givet megen næring til barnesindet og har på ingen måde sigtet mod en personlig udvikling hos børn og unge - det lå helt uden for tidens forestillingskreds.

Undervisningen bestod først og fremmest i udenadslæren, man lærte så at sige i flok og rad med evindelige gentagelser,

så stoffet grundigt kunne indprentes i hukommelsen; det kunne også ske, at læreren dikterede stof til at lære udenad. Bøger til brug for undervisning i skolen blev først almindelige med bogtrykkerkunstens opfindelse.

Der skulle skrappe midler til - således mente man det - for at indlæringen så nogenlunde kunne lykkes, og fra antikens pædagogik havde man ikke blot overtaget de tre trivialfag, men også ferle og ris, i lang tid efter Peder Madsens tid lærernes værdighedstegn.

Retfærdigvis må det indrømmes, at der i denne efter vor mening nærmest barbariske verden også fandtes lyspunkter som f.eks. vel allerede dengang majfesten og andre større eller mindre gladelige begivenheder, der kunne kaste lys over den hårde hverdag.

Scholarernes dag var ikke blot optaget af skolen, men de var også forpligtet til at gøre sangtjeneste, m.m. ikke alene i domkirken, men også i de ikke så få andre kirker i byen, ja, måske endda i klosterkirkerne. Dertil kom, at disciplene i de ældste klasser skulle gøre degnetjeneste i kirker i og uden for Ribe; herved fik de mulighed for at tjene til livets ophold, ligesom scholarerne kunne slippe til en skærv ved i forbindelse med højtiderne at synges for folks døre, og et andet kunne der også falde af, når de deltog i bryllupper og begravelser. Men ellers var den fattige scholar med den fremstrakte tiggerhånd et fast billede i Ribes byliv som andetsteds, hvor der fandtes en katedral-skole.

Domskolernes sigte var rent kirkeligt, og den mere eller mindre nødtørftige undervisning her afsluttedes egentlig med den eksamen, der skulle godtgøre, om eksaminanden kunne erklæres for egnet til præstegeringen, hvis det var det, han stillede imod. Han skulle således aflægge prøve i læsning, sang og grammatik, altså latin, og måtte oversætte et tekststykke. Yderligere skulle den vendende præst bl.a. redegøre for sakramenternes indhold, og hvorledes de forvaltedes.

Når denne eksamination på tilfredsstilende vis var overstået, måtte den unge præst, eller måske rettere klerk, efter en bestemmelse gældende i Ribe fra i



Skolepog fra omkring 1500. Tegning i Nationalmuseet efter nu forsvunden stolestadegavl i Tunø kirke.

hvert fald 1414 - men utvivlsomt var den endnu ældre - i to år for de sædvanebestemte honorarer gøre vikartjeneste i domkirken, når han blev indkaldt dertil af kantor eller kapitel. Dette var forudsætningen for, at han i det hele taget kunne få et kald, med mindre han da direkte kom i bispens tjeneste. Denne vikartjeneste, der gav indsigt i liturgi og anden kirketjeneste samt i bibeltekster skulle naturligvis supplere, hvad skolen i Ribe trods dens klare kirkelige sigte ikke kunne overkomme eller magte i den daglige undervisning. Men heller ikke denne udvidede præsteskoole gav efter nutidige synspunkter andet end en ret kummerlig undervisning til de unge præster.

Disse korvikarer, som de almindeligvis kaldtes, blev sikkert ikke alt for godt aflagte; for vi ser i et testamente, som med en høj grad af rimelighed kan tilskrives Peder Madsen, at sognepræst Petrus Mathie overdrog den gård, som han boede i (i Ribe) til korvikarerne samme steds, dog på den betingelse, at hans kære moder skulle besidde halvdelen af gården som bolig, så længe hun levede; af den anden halvdel skulle hun betale husleje til de omtalte vikarer eller skaffe sig nogle bofæller, som kunne betale den, og efter hendes død skulle så hele gården tilfalde de unge gejstlige.

Og det var vel specielt til brug for dem, at han vel i håb om hyppig anvendelse skænkede en prædikensamling *Dormi secure* (Sov trygt) til domkirken, hvor den skulle lænkes til det sted, hvor den blev anbragt.

Præsten har også i sit testamente betænkt de "fattige scholarer", altså katedralskolens disciple, med en tønde øl sammen med en flæskeside og noget brød - det syner måske ikke af så meget og står da også som det sidste punkt i det egentlige testamente - men han har nok husket på, at en sådan gave i hans skoletid vakte glæde i en ikke alt for morsom hverdag.

Testamentet vidner i øvrigt om, at te-

stator trods sin beskedne stilling som sognepræst her ved slutningen af sit liv var ganske godt ved magt, og det er måske med tanke på livets usikkerhed og omskiftelighed, at han i taknemmelighed over, at det trods alt var gået ham godt, for sin sjæls frelse betænkte en eller anden ikke nøjere angivet fattig præst med et breviarium.

Peder Madsen døde efter alt at dømme 1486.

- - - - -

Bue Kaae, cand.mag., fhv. seminarielektor, Esbjerg. Har skrevet adskillige historiske bøger og artikler, især om forholdene i Ribe.

Translokation 1986

TRANSLOKATIONEN 1986

Det er årets 171. dag, og klokken nærmer sig ti. Om lidt vil rektor Rasch byde velkommen og bede os syng "Den signede dag ...". Intet vil være forandret, Tornerose er ikke vågnet af sin søvn, og for en stund kan vi tro på eventyret.

Blikket glider forventningsfuldt hen over det kære, kendte billede. Jo, det er der altså sammen. Kastanjetræet, de gamle lindetræer, pedellens hus med det hvide stakit, Puggård og Dronning Louises Asyl. Storken er der også - det så vi, da vi for lidt siden gik forbi det gamle rådhus. Mange har haft travlt siden årle morgen, men nu er det hele på plads. Også talerstolen deroppe foran hoveddøren, flankeret af to dejlige buketter Sonjaroser, en beskeden gave til skolen fra RS.

De nye studenter har for længst fundet deres pladser - deres ungdom gløder om kap med roserne. Blandt de mange hvide huer får man øje på en enkelt sort, som virker både lærd og dramatisk, og som giver anledning til en del diskussion om, hvem det egentlig var, der i en fjern fortid brugte de sorte huer.

Pårørende, elever, lærere og de talrige jubilarer har efterhånden også fået sig anbragt. Skolegården syder af snak, latter og gensynsglade udbrud. På forreste række ser man RS's mangeårige formand og redaktør, lektor Anton Karkov, der fyldte 81 år i foråret. Rundt i mængden finder man andre velkendte ansigter, man hilser og vinker.

Rektor indledte translokationen med at minde sin forgænger rektor Vestergård, der døde i februar i år, og tilhørerne ærede hans minde ved et øjeblik stilhed, hvis stemning fortættedes, da skoleklokken i det samme finder sin sprøde hilsen fra domkirkens rytterspír.

Så fik vi oplyst, at der i år var indstillet 94 elever til studentereksamen, hvoraf 91 har bestået, 2 skal til sygeeksamen og 1 bestod ikke. Man mærker medlidenheden presse i brystet.

Rektor Rasch fortsatte herefter med lige dele sarkasme, forbehold og god vilje til at få det bedste ud af situationen en gennemgang af den amtskommunale administrationsforms betydning for Ribe Katedralskoles rytme.

Herefter fulgte kantatens første del med tekst af Alex Garff og musik af Poul

Schierbeck. Under Steen Hansens medrivende ledelse, og til akkompagnement af Thomas Alvad, istemte koret ouverturen "Nu skal vi føre sommer ind ...".

Efter uddeling af eksamensbeviser ved navneopråb holdt rektor sin tale til årets dimittender. Inspirationen havde han fundet i den græske digter Konstantin Kavafys digt "Ithaka". Rektors tale gengives nedenfor.

Så fulgte kantatens anden del med en stor hyldelse til Ribe, kundskab, ånd og skole.

Studenternes tale blev holdt af Henrik Græsdal, som talte med ægte, personligt engagement om vemoden ved at se tilbage, glæden ved at se frem, om fællesskab, tolerance, viden - og slid. Til slut rejste alle studenterne sig op og råbte et trefoldigt hurra for den gamle skole. Også Henrik Græsdals tale er gengivet nedenfor.

Efter uddeling af skolens ca. 35 legater, fik Kirstine Nørr på RS's vegne ordet. Hun holdt en kort tale til studenterne med udgangspunkt i livet som totalteater, hvor det er vigtigt at passe på, når stikordet kommer. Talen gengives nedenfor. Herefter uddeltes efter indstilling fra skolen RS's dimittendlegat på 3.000 kr til Uta Kreie, "fordi hun repræsenterer noget, som denne skole gerne vil stå for: aktivitet og fremdrift, men også beskedenhed". Endelig kunne Kirstine Nørr på RS's vegne overrække skolen en check på næsten 15.000 kr. som et resultat af den iværksatte indsamling blandt skoleforeningens medlemmer til hjælp til skolens nye klaver. Steen Hansen takkede og kvitterede med et løfte om en lille musikalsk smagsprøve ved receptionen.

Til sidst sluttede vi med sammen at synge "Hvor smiler fager ...", og translokationen 1986 var forbi.

nø.

REKTORS BERETNING OM ÅRETS GANG

Jeg skal indlede denne højtidelighed med at mindes min forgænger i embedet, rektor for Ribe Katedralskole gennem 20 år fra 1957-1977 Viktor Vestergaard, der døde i februar i år. Alle med tilknytning til

og interesse for vor skole har givet læst en eller flere af de smukke nekrologer, der blev skrevet i anledning af rektor Vestergaards død. Jeg selv kendte ham som kollega i rektorkollegiet i de syv et halvt år jeg var rektor i Aarhus før jeg kom hertil, og jeg kan ikke lade være med at supplere nekrologen, der karakteriserer ham som en publikumsskyende person, med, at han blandt kolleger og embedsmænd var et af de festligste og morsomste mennesker, jeg har truffet, og at han i timevis kunne tryllebinde os andre med sit vid og sine anekdoter. Lad os mindes ham, ved i et øjebliks stilhed at betragte den store kastanie, som han som en af sine første embedshandlinger fik plantet, hvor vi, som han gjorde det, ønsker at tingene skal vokse og udfolde sig.

Æret være Viktor Vestergaards minde.

- - - - -

Der blev i dette år indstillet 94 elever til studentereksamen på Ribe Katedralskole. Heraf har de 91 bestået eksamen, 1 bestod ikke og 2 afventer sygeeksamen til august.

I det forløbne skoleår er der sket en del på, eller lad mig hellere sige for Ribe Katedralskole. Det mest indgribende er nok, at folketinget med et par stemmers flertal vedtog, at vi ikke mere er en statsskole, men er overgået til amtskommunen sammen med de 42 andre statsskoler i landet. Jeg vil gerne sige Ribe Amt tak for den måde de har taget imod os på. Reformen gik vistnok ud på, at statsskolerne, hvis drift i forvejen stort set blev betalt af amterne skulle nærdemokratiseres, ikke mindst fordi babyboomen havde bragt os i mindretal, idet amterne havde lavet gymnasier som champignonkulturer. Der hersker hos et regeringsparti en mening om, at staten skal skille sig af med økonomiske byrder, og samtidig har man en illusion om, at den centrale styring kan bevares på det pædagogiske område. - Som om de to ting ikke hang sammen.

I Vesttyskland har man længe vidst alt om det her. Man kæmper for at få samling på et gymnasievæsen, der er forskelligt fra bundesland til bundesland, og man kan ikke finde en vej ud af kaos. Nu skal vi i Danmark, der er mindre end det mindste bundesland, i gymnasiet have 14 bundforskellige administrative systemer,

som i Tyskland ledet af enten den ene eller den anden af to dominerende politiske retninger, og jeg befrygter personligt, at det på længere sigt vil ødelægge den forbilledlige ensartethed, det danske gymnasium er præget af. Når vi i dag næsten dagligt hører og læser om forskellige amters holdning til sygehusvæsenet, er det at befrygte, at en sådan diskussion også om kort tid kan komme til at foregå i forhold til gymnasiernes.

Overgangen til amterne har stort set ikke berørt vores elever. Lærerne må lære at udfylde et hav af nye blanketter, men blanketter har aldrig været deres sag, så det går nok. Mere alvorligt er det, at Ribe Amt nægter at lade os bruge kvalificerede elever til noget så vigtigt som at bistå med pasningen af vores værdifulde bibliotek. Vi må ikke mere bruge unge mennesker over atten år, det er for dyrt. I det hele taget er det nok i administrationen, vi må vænne os til en helt ny rytme. Hvor en sag før normalt var frem og tilbage på mindre end en uge, er der nu indtil flere udvalg og måske også amtsrådet, der skal tage stilling, og det tager naturligvis tid. Men det er nok os, der må lære at planlægge noget anderledes, så vi selv er tidligt nok ude.

Hele denne behandlingsturnus har vi også mærket i den anden sag, der har præget skolens "indre liv" dette forår. Atten elever og deres forældre havde fremsat ønske om, at der oprettedes samfundsgren ved Ribe Katedralskole. Denne sag blev med halvdelen af lærerrådet, der i den givne situation udgjorde et flertal nedstemt. Jeg fremmede sagen, fordi det er min sande overbevisning, at denne skole ikke vil miste sit særpræg, fordi vi giver frit valg for alle grene. Vore specialfag, det klassiske og det musiske, kan hævde sig ved deres kvalitet, men det er min oprigtige mening, at en del unge mennesker går uden om Ribe Katedral-skole, fordi vi er ualmindelige, og når vi ikke får dem i huset, kan vi heller ikke vise dem de specielle tilbud vi har.

Jeg forstår udmærket de lærere, og de politikere, der i sidste ende afgjorde sagen i deres argument, at Ribe Katedral-skole er for lille til det fulde grenvalg, jeg tror blot selv, at den bliver større, hvis vi havde det. Men oversider er sagen afgjort, også ud i de følger-virkninger, der kommer af, at nogle ele-

ver forlader skolen, for at få deres valg opfyldt andetsteds. Men sagen er afklaret nu, og det skal vi være glade for, for Ribe Katedralskole er et godt gymnasium, og vi skal nok hævde os på kvalitet over for kvantitet, da gymnaset i sig selv jo giver den bedste almene uddannelse. Og netop dette aspekt af gymnaset er næppe mere grundfæstet andre steder end her.

Nu må vi så afvente, hvad der egentlig vil komme ud af den gymnasiereform, som alle taler om, men som ingen tilsyneladende mere kan finde rundt i.

REKTORS TALE TIL STUDENTERNE AF 1986

For to år siden tog min dimissionstale sit udgangspunkt i den jødiske del af vor kultur, i skabelsesberetningen. I år vil jeg gå ud fra den anden rod, den græske kultur, som er lige så væsentlig for vor verden og menneskeforståelse, som den jødiske.

Jeg har ladet mig inspirere af et digt af en græsk digter, der er næsten ukendt i Danmark, Konstantin Kavafy, som skrev sine digte i de første 30 år af vort århundrede. Digtet hedder: Ithaka.

Når du drager ud på din rejse til Ithaka, så bed til at vejen bliver lang, fuld af eventyr og oplevelser. Laistrygonierne og Kykloperne, og den vrede Poseidon, vær ikke bange for dem,

.....

du møder dem ikke med mindre, du bærer dem med i din sjæl, hvis ikke din egen sjæl rejser dem op foran dig.

Som I kan høre er digtet inspireret af Odysseen, et af de ældste store fortællende værker i græsk digtning, ja i digtningen overhovedet.

I 1950 hed "idiotstilen" "Israels og Grækenlands indflydelse på vor kultur". Den skrev jeg, og det var forøvrigt det år, hvor man måtte vælge, om man ville stave navneord med stort eller småt, og om man ville bruge bolle-å, og stokkonservativ, som jeg var dengang, brugte jeg naturligvis den gamle stavemåde. Stilen var givet ud fra den selvfølgelig forståelse af, at der ligger rødderne, noget som gymna-

siet forudsattes at have bibragt os, og som gymnasiet i dag og forhåbentlig altid vil bidrage til forståelsen af. Jøder og Kristne er skabt i Guds billede, er Guds væsener og underlagt Guds vilje. De har fået et ansvar fra deres skaber, et ansvar for den verden, de er skabt ind i, men dybest inde, øverst oppe, styrer Gud. Grækerne havde helt tydeligt skabt deres guder i deres eget billede, og derfor var guderne noget, der var med een, men som man også havde lov til at trodse. Paulus, som er med i vores bibel, selv om han ikke er evangelist, men teolog - fortolker - voksede op i denne græk-romerske verden, og derfor måtte han bringe denne gordiske knude ind i vor kultur. For det var grækere, med deres syn på mennesket som universets frieste midtpunkt, han gjorde til kristne.

Men tilbage til digtet. Odysseus drog ud for at opfylde en kollektiv pligt i grækernes kamp mod Troja. Så ville han hjem til sig selv, sit eget ubetydelige ufrugtbare Ithaka, men netop hans Ithaka var det. Som I vil huske fra oldtidkundskab tog det ham 10 år. Han og hans mandskab blev ustandseligt draget ind i nye eventyr, nye farer. Han ofrede slaver og venner på vejen, han svigtede ind imellem sin vej, men inderst inde ville han kun eet, hjem til sin ø, sit mål. Da han nåede målet, og havde ryddet lidt op var rejsen forbi og eventyrene slut.

I skal nu ud på jeres rejse mod hver jeres Ithaka, men med Kavafy:

I skal bede til at rejsen bliver lang, at der bliver mangel en sommermorgen, hvor I med fryd og glæde står ind i havne, I aldrig før har set.

Efter opfordringer til at nyde alt, hvad jorden byder, slutter strofen med "og lær og bliv ved med at lære af alle dem, som ved noget", og digtet fortsætter:

I må altid have Ithaka i sindet at I kommer dertil er jer skæbne, men skynd Jer endelig ikke bedre det skulle vare mange år, vær ret gamle, når I kaster anker ved øen rige af alt, I har vundet på vejen og forvent ikke at I skal få rigdom af Ithaka.

Ithaka har givet Jer den herlige rejse,

uden Ithaka var I ikke draget afsted, Nu har Ithaka ikke mere at give.

Odysseus når hjem, men det der har drevet ham, husk på det, var ikke besiddelse lyst til Ithakas guld jord, det var først og fremmest kærligheden til et andet menneske, der i trofasthed ventede på ham.

I drager nu ud mod hver Jeres Ithaka, og jeg ønsker og håber for Jer, at det må være Jer forundt engang at kunne give Ka vafy ret, når han slutter sit digt:

Skønt I finder det fattigt, har Ithaka ikke snydt Jer, vise, som I er blevet med alle Jeres erfaringer vil I have forstået meningen med et Ithaka.

Hermed dimitterer jeg Jer fra Ribe Kate-dralskole, studenter 1986.

1986-STUDENTERNES TALE

HENRIK GRÆSDAL

Tak for den tillid som årgangen har vist ved at jeg måtte holde talen fra studenterne i år.

Ærlig talt er det vist med blandede følelser, at vi nu må forlade Ribe Kate-dralskole. Vi kan nu se tilbage på en afsluttet gymnasietid. Netop ordet tilbage afføder den vemod, der er den ene del af de følelser vi nærer lige nu.

Jeg sad for et par dage siden hjemme i vores have - mens det endnu var solskin - og genkaldte mig nogle af de utallige oplevelser vi som klassekammerater har haft sammen bl.a. på hytteture, lejrskoler i Rom, i Sverige, på Bornholm og andre steder. Det syntes som om disse oplevelser allerede hørte erindringen til.

Det varede dog ikke længe før en "larmende" solsort bragte tankerne ind på andre baner, nemlig den store glæde det også er at være blevet færdig som student. Selvom vi ikke kunne se alle VM-kampene var det alligevel en stor befrielse at afslutte studentereksamenen.

Det var den glæde, der blev forløst, i tirsdags, da vi kørte rundt i Ribe med de løvbesmykkede hestevogne.

Hvad angår skolen vil jeg i beskrivelse af institutionen "Ribe Katedralskole" tage udgangspunkt i et Piet Hein citat, der lyder som følger:

Jeg havde det bag skolens væg præcis som blommen i et æg det har jeg indset siden.
Men nogle tror, man er i stand til det som kun æggeblommer kan at gro af bare (h)viden.

Her har Piet Hein efter min mening givet udtryk for, at viden og oplysning naturligvis er et fundamentalt element i ethvert menneskes liv, men at andre forhold også spiller en væsentlig rolle for menneskets trivsel, som f.x. et godt klassefællesskab og et afslappet og venligt miljø, hvilket netop er karakteristisk for Ribe Katedralskole.

Jeg kan tydeligt huske den første skoledag for 3 år siden, hvor rektor med en kort sentens beskrev, hvorledes de fremtidige kundskaber skulle indlæres. Citatet lyder efter en mildere omskrivning således: "Hvad I ikke har i hovedet må I have i - bagen". Dybden i denne sætning gik snart op for os, nemlig at der bag viden også ligger et slid!

Et forhold, som også er væsentligt, er, at de kundskaber og den viden vi har erhvervet ikke kun vedrører få emneområder, men også et bredt spektrum af fag. Denne almene dannelse giver een en større valgfrihed, men også en større åbenhed overfor ny viden og anderledes tænkende. Man må håbe, at en sådan åbenhed vil udmønte sig i forståelse og tolerance f.x. overfor de nye danskere, der bl.a. er flyttet her til byen. Derfor må en gymnasierreform ikke slække på kravet om almen dannelse.

Det var forsåvidt viden! Hvad angår trivsel er bl.a. kreative-musiske fag, Heimdal, traditionsrige fester og fællesarrangementer af stor betydning. F.x. hytturen i l.g. hvor vi blev rystet sammen, og opspæningen af teaterstykket i 2.g. hvor vi på tværs af klasserne arbejdede på samme projekt, hvilket betød, at eleverne fik et bedre sammenhold.

Til sidst vil jeg gerne på årgangens vegne takke lærerne, de øvrige personalegrupper, pedellen, rengøringskonerne, rektor Rasch, Klaus og Jytte. Jeg vil

nu bede studenterårgang '86 rejse sig op og sammen med mig udbringe et trefoldigt leve for den gamle skole.

25 ÅRS JUBILARENES HILSEN
HANS DAUGAARD PETERS

På denne strålende sommerdag for 25 år siden blev vi studenter; i dag på denne "normale" danske sommerdag er det jeres tur, hvoraf vi kan slutte, at heller ikke vejret er, hvad det var dengang.

Meget er forandret, mange er borte, noget ligner sig selv endnu.

Vores årgang var elever her i 3.mellem, da rektor Vestergaard tiltrådte, og jeg benytter gerne rektor Rasch's mindeord som lejlighed til at tilføje mine; rektor Vestergaard forandrede mangt og meget. Vi lærte ham at kende som lærer i latin og engelsk, han havde lune, kunne fortælle; men kors, hvor kunne han også være barsk. Når rektor Rasch nævnte, at Vestergaard som en af sine første handlinger plantede en kastanie i gården her, må jeg tilstå, at den første embedshandling af hans, der randt mig i hu, var, at han lukkede for bajerne til Heimdals fester - men vi blev da rimeligt gode venner efterhånden.

Den flok studenter, der sidder her i dag, synes enorm, en hel horde med sine 94 i forhold til vore beskedne 33, og nu var det fristende at anlægge en vurdering om kvalitet og kvantitet til vores fordel; men sådan var det ikke. Vi havde stort frafald og blev endda af skolen betegnet som en ret ringe årgang, hvad det så ellers betød. Vi havde måske lidt svært ved at leve op til de forventninger, man stillede til os.

Ungdomsoprøret spirede i det fjerne, men det anede vi ikke noget om dengang, og vi er vel på en måde blevet en generation der brækkede over på midten, fordi vi dels opvoksede i efterkrigssamfundets afsavn og nøjsomhed, dels har oplevet 60-ernes boom; men alligevel er lidt for gamle til virkelig at opleve, forstå, være en del af ungdomsoprøret, kvindefrigørelsen, den bløde mand, macho-bølgen, alt det som vi måtte være tilskuere til. Det, vi kunne forstå, var snarere oliekriser og økono-

misk nedgang, og vi må vel også tage vores del af ansvaret for "Schlüter-æraen", som nu rinder ud. Vi er en generation i spild med os selv.

Hvis nogen nu skulle forledes til at tro, at disse ord er udtryk for den rene bedrøvelighed og pessimisme, så kan man roligt tro om igen. Der er stadig masser af fis og ballade i os.

For os halvgamle, halvtrøtte, helsatte, hvor der er blevet noget langt mellem ekspositionerne, er det dejligt at se en ny flok stå parat ved starthullerne for at sprinte ud i livet, på dette sted, som I og vi har fælles og altid vil have fælles.

Årgang 61 hilser jer og skolen.

(Let forkortet af redaktionen)

RIPENSER-SAMFUNDETS TALE

KIRSTINE NØRR

Livet er totalteater, hvor alt kan ske - og hvor alt sker. Det er spil på alle niveauer: foran os, bagved os, over os, omkring os, og det inddrager fantasi-fuldt hele rummet. Alle er med, dørene er låst, ingen kan forlade etablissermentet.

Der udspilles glade scener, hvor klogskab, humor, drøm og Susan Himmelblå folder sig ud - scener, der har livsbekræftelsen i sig.

Og der udspilles grusomme scener, hvor ondskab, afstumpethed, angst og gråd næsten tager magten fra os - scener, der har livsødelæggelsen i sig. Spillet hvirvler afsted, og vi må med. Som aktør eller som revisit.

Aktør eller revisit? Med fare for, at det er en floskel, vil jeg alligevel påstå, at det ikke kun er et spørgsmål om en uheldig, tilfældig placering i teaterrummet, om man bliver det ene eller det andet. Det er også et spørgsmål om at engagere sig og om, som Søren Kirkegaard sagde, at passe på, når stikordet kommer.

Nogle har evne til denne parathed over for alt det, der sker. De rives med, de tager del. Undertiden snupper de en andens stikord, undertiden glemmer de

deres eget - men de blander sig. Det er dem, der udfolder instinktets naturlige modstand mod det, der truer. Det kan give grimme krubs, men det kan også give et sjovere og mere spændende liv, for man får mulighed for at påvirke det, omend det er nok så lidt, og dermed øve indflydelse på det.

Men andre bliver bange. De bliver for bange, de fortvivler, de mister lusten til at være med. De indkapsler sig, alene eller sammen med ligesindede, i selvplagende, sorte tanker om alt det forfærdelige, der foregår på livets store scene: Pershinraketter, missiler, hungersnød, de 139 krige siden anden verdenskrig, storpolitikens korrumperede væsen, Tjernobyli og de børn, vi ikke tør føde. Slår det ikke til, har man altid betalingsbalancen at falde tilbage på.

Man kan lukke øjnene, man kan stoppe vat i ørene, man kan råbe: stop verden, jeg vil af. Men verden lader sig ikke stoppe, og vi kan ikke standse livets rædselfulde og vidunderlige spil. Derfor skal mit ønske for jer være, at I vil tage del i livet på godt og ondt - ikke som revisitter, men som aktører. Og at I vil forstå at passe på, når stikordet kommer. Til lykke med jeres eksamen!

- RS vil benytte lejligheden til endnu engang at takke skolen, fordi vi år efter år får lov til at tage del i festlighederne i den gamle skolegård. Translokationen er de nye studenters fest, men alligevel er der både hjerterum og husrum for alle os gamle elever, der stadig drages mod Ribe. Når RS, vores aldersstegte skoleforening, der næste år fylder 75 år, melder sin ankomst, er det kun hjertelighed og hjælpsomhed, der møder os. Det er en varm fornemmelse, og en stor tak skal der lyde.

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at bringe en invitation til - når translokationen er forbi - at deltage i en reception, hvor RS er vært. Invitationen retter sig som altid mod årets nye studenter, årets jubilare, skolens personale og tidligere lærere.

Et særligt velkommen skal lyde til Chr. Hoppe. Ikke blot er han 92 år, og ikke blot er han 75 års jubilare (!) - han er også RS's ældstemedlem. Velkommen Chr. Hoppe.



- Herefter har jeg fornøjelsen at skulle uddøle RS's dimittendlegat på 3.000 kr. Ifølge bestemmelserne skal det gives til en student, som ikke blot har kunnet overkomme sit eget skolearbejde, men som også har haft overskud til at tage aktivt og alsidigt del i fællesskabet. Skolen har indstillet Uta Kreie. Hjertelig til lykke!

- I Ripenser-Bladets septemhernummer 1985 kunne vi læse, at skolens gamle klaver nu var så træt og udslidt efter mange års trofast tjeneste, at det end ikke lod sig stemme mere. Skolens musiklærere, Steen Hansen og Gunnar Mühlmann, henvendte sig til RS med forespørgsel, om man derfra havde mulighed for at yde en økonomisk håndsrækning til indkøb af et nyt klaver, idet Direktoratet for Gymnasieskolerne havde smækket låget i for særbevillinger. RS iværksatte en indsamling, og vi gamle elever fik endelig en mulighed for i

klingende mønt at give lidt af alt det tilbage, som skolen har givet os. Foreningen lagde ud med at skænke 5.000 kr. til formålet, og i dag kan RS med ikke ringe stolthed overrække skolen et beløb på lige knap 15.000 kr. Det kan man ikke købe et helt klaver for, men vi har med glæde konstateret, at der er fundet udvej for restbeløbet, således at et nyt Egtved klaver i dag er en kendsgerning - hvilket kantatens velklingende akkompagnement vist allerede har afsløret. Med beløbet følger et gavebrev med givernes navne. Jeg vil bede Steen Hansen, som repræsentant for skolen og for skolens musiklærere, komme op og modtage RS's bidrag til, at skolens musikliv nu atter kan klinge som tilforn.

SKOLENS TAK FOR KLAVERGAVEN

STEEN HANSEN

På skolens og musiklivets vegne vil jeg gerne rette en varm tak til Ripenser-Samfundet for den enestående gave. Tak til de mange som har støttet indsamlingen med større eller mindre beløb! Tak til bestyrelsen og til Mogens Juhl; uden hans interesse og store indsats for sagen var der næppe kommet så mange penge ind, og det havde ikke været muligt at anskaffe det nye klaver allerede i år. Thomas Alvad måtte endnu engang have spillet på det gamle, falske klaver, og én og anden ville have haft ondt i gehøret.

Men det lykkedes altså. Med 15.000 kr. fra Ripenser-Samfundet, 10.000 kr. fra Obbekjær-fonden og 5.000 kr. fra et privat fond, som bestyres af Pivatbanken i Ribe, har vi penge nok til at betale det nye Egtved Piano, som vi havde i kikkerten i meget lang tid. Der bliver vist endda råd til den klaverbænk, vi sommetider mangler på vor skole.

Jeg skal ikke her bruge ret mange flere ord på klaveret. Man vil kunne glæde sig over dets toner og fyldige klang under opførelsen af kantaten, og ved Ripenser-Samfundets reception efter translokationens afslutning vil det komme i brug, når nogle af skolens musikgrenselever kvitterer for gaven med lidt musikalsk underholdning

Billedkavalkade

Translokation - Reception - Jubilarfester





















B I L L E D - T E K S T E R

1. Rebslagergangen, der går bagom skolens nye tilbygning
2. Translokationsdeltagere på vej til skolen
3. Flåget er oppe i skolegården, men det er ikke længere splitflåget
- 4, 5 og 6. Studenter 1986
- 7 og 8. Rektor Rasch dimitterer studenterne 1986
9. Steen Hansen dirigerer kantaten
10. Student Henrik Græsdal taler for skolen
11. Thomas Alvad akkompagnerer på det nye klaver
12. Steen Hansen dirigerer kantatens "De fem brødre"
13. Kirstine Nørr RS taler til studenterne
14. 25 års jubilær Hans Daugaard Peters
15. Mogens Juhl RS i samtale med 75 års jubilær Chr. Hoppe
16. Pastor emeritus Albert Madsen s.19
17. Karen Marie Bøggild-Madsen spiller på fløjte sammen med Astrid Søchting, klaver, og Jais Tinglund, bas, Händels Air af "Water-Music" ved receptionsconcerten
18. Steen Hansen dirigerer et udvalgt kor af 3.g musikfaglig til den lille koncert ved receptionen, hvor skolens nye klaver blev præsenteret. På grund af de specielle lokaleforhold i Rundgangen samt de mange glade og meget snakkende receptionsdeltagere var det desværre kun de nærmeste, der fik glæde af musikken og sangen. RS er Steen Hansen og hans dygtige elever taknemlig for deres musikalske bidrag og håber ikke, at skuffelsen over det "udisciplinerede" publikum var for stor
19. Pianisten Agnethe Bøggild afprøver det nye Egtved klaver med en yngre årgang
20. RS's reception i skolens rundgang
21. RS's formand, Anton Karkov, og Kirsten Frederiksen (f. Willumsen) r.31
22. Kippe Thorkelin blev budt op af 75 års jubilær Chr. Hoppe
23. RS-legatmodtager 1986, Uta Kreie
24. Per Mikkelsen og Karina Christiansen s.84
25. Skolens idrætslærer Grethe Skjødt
26. Pedel Steiness og hans medhjælpere
- 27 og 28. Realister 1946 til jubilærfrokost på Postgården
29. Esbern Viskinge Jensen, Else Dam Bekker (f. Pedersen) og Kai Højberg-Nielsen s.36
30. Hans Jakob Willumsen s.36
31. Jens Erik Schultz og Renner Andresen s.36
32. Maria Viskinge Jensen (f. Hansen) og Oliver Olesen s.36
33. Sigrid Jørgensen (f. Hansen) r.21
34. Aage Kjellerup r.36

35. Otto Rübner-Petersen, Signe Pedersen (f.Hansen) og Jørgen Balslev s.46
36. Kamma Holmen (f.Sørensen) og Svend Oksen s.46
37. Anders Møller, Ingrid Høy Hansen og Hans Ejner Jensen s.46
38. Peder Gammelgaard Poulsen s.46
39. Kirsten Dons Christensen og Nora Dam s.76
40. Henning Kabel og Hans Pitters s.76
41. Hans Peter Boisen Petersen og Hans Lindstrøm Svendsen s.76
42. Kirsten Thyssen og Flemming Simested s.76
43. Karen Volf Jessen, Niels Ockens, Emma Bruun og Tore Donslund Jensen s.56
44. Anette Jørgensen (f.Bjerrum) s.76
45. Anna Blom Nielsen og Jakob Vind-Knudsen s.31
46. Erik Toft Jensen og Erik Jensen s.76
47. Karen Marie Andresen og Hanne Laurson s.41
48. Povl Høy-Hansen s.41
49. Poul Hasseriis, Ingeborg Heide-Jørgensen og Kit Colfach s.41
50. Lektor Blendstrup
51. Karens Merete Lundsgaard-Leth og Lars Bom Nielsen s.76
52. Merete Kürstein Lindqvist (f.Jensen) Morten Schuldt-Jensen og Jakob Melbye, s.76
53. Ingrid Simonsen, Bodil Sixhøj Hyl-dahl (f.Pedersen) og Joan s.76
54. Conny Rom s.76
55. Hanne Ragnhild Thomsen, Susanne Jensen og Pia Christoffersen (f.Schmidt) s.76
56. Susanne Elisabeth Bejer (f.Mikkelsen) og Jette Marianne Petersen (f.Hansen) s.76
57. Dagmar Tangedahl og Gunnar Nielsen r.26
58. Hans Morthorst og Ernst Hansen r.61
59. Finn Kjeldsen og Elly Skjødt (f.Bang) r.61
60. Ingrid Grundahl (f.Sørensen) og Margit Lyst (f.Hollønder) r.61
61. Søren Sørensen og Verner Tønder r.61
62. Ivan Bøggild og Poul Martin Hejlesen s.61
63. Ebba Christensen (f.Poulsen), Karl Frederiksen, Esther Kuhlmann (f.Fabricsius), Aage Kjellerup, Ruth Koe-foed (f.Haldager), Svend Å. Boldt, Erik Strange Hørgensen og Tage Nedergaard r.36

Direktør cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1986 over ca. 40.000 kr., der vil kunne udddeles i et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra Ribe Katedral-skole. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved indsendelse af stor svarkuvert (A-5) adresseret og frankeret med kr. 3,80. Legatansøgningerne skal være legat-udvalget i hænde senest d. 1. november 1986. Evt. tildeling meddeles pr. brev d. 2. januar 1987.

Legatudvalget
Peter Lungholt
Asylgade 12
4000 Roskilde

Nyt fra Den antikvariske Samling



En lille viking rejste.

I maj dette år henvendte lærer Knud Jensen, Vissenbjerg på Fyn, sig på Den antikvariske Samling for at fremvise et lille mandshovede fremstillet af en legering af tin og bly (se billedet).

Stykket var fundet i en "kasse med bøjede søm" ved oprydning i boet efter Knud Jensens farfar, der boede på Brorsonsvej 11 i Ribe. Denne, overbetjent P. Jensen, havde i sin tid fundet stykket ved havearbejde.

Mandshovedet, der må have haft funktion som et lille spænde, stammer fra vikingetiden eller perioden umiddelbart før, hvor man kender lignende ansigtsfremstillinger. Vor forbavselse var derfor stor, da det ved en nærmere efterforskning viste sig, at der i 1920'erne blev tilført store mængder fyldjord til haven på Brorsonsvej 11, og at denne fyld stammede fra en kælderudgravning under Ribe Kunstmuseum, Nicolaigade 10. Netop omkring og under Kunstmuseet udgravede man i 1970'erne righoldige kulturlag fra vikingetidens Ribe.

Vor lille figur har derfor gennemført en lang rejse, der ernær viking værdig. Han er i vikingetiden tabt i området ved Kunstmuseet, i 1920'erne flyttet til Brorsonsvej 11 og siden genfundet i en kasse med bøjede søm på Fyn. Det er derfor noget af et mirakel, at han igen er havnet i Ribe, og at det har været muligt at re-

konstruere hans rejse.

Men miraklernes tid skulle ikke være forbi. Rigsantikvaren, der var på gennemrejse, erklærede naturligvis stykket for danefæ. Vi anmodede imidlertid om at måtte beholde det i Ribe, indtil det var tegnet og - som det blev sagt i spøg - for at finde støbeformen til det ved den igangværende udgravning ved siden af Kunstmuseet. Få uger senere stod vi så med støbeformen til et næsten identisk stykke i hånden - en ubeskrivelig situation for en arkæolog. Siden er der kommet endnu 5 sådanne støbeforme frem, og vi føler efterhånden, at vi kender vor lille skæggede og grinende viking ret godt.

Stig Jensen

NYT FRA KATEDRALSKOLEN

Ca. 100 nye elever begyndte den 11. august i 1.g - næsten så mange som forlod os i juni. Den første uge for de nye 1.g'ere er gået med introduktion til deres nye skoleform og afsluttedes med en hyttetur, dels til Aulum ved Holstebro, dels til Hammer Bakker og Voldsted ved Ålborg.

Også blandt lærerne er der sket (små) forandringer: Dorthe Stig Madsen har orlov i dette skoleår for at rejse til Spanien og (senere) til Sydamerika. I hendes sted vikarierer cand.mag. Birthe Lund Mortensen i en del fransktimer. Ligeledes har Birgit Holmer Jensen stadigvæk orlov og er på Færøerne - hendes vikar er Povl René Bertelsen (i matematik). På kontoret er Jytte Bertelsen gået på deltid for at kunne studere jura ved Århus Universitet.

Den gamle skole så ud som den plejer, da vi vendte tilbage. Dog er der nu stillet borde og bænke op i skolegården ud for Musiklokalet - og ligeledes i den gamle rektorhave ud for Sangsalen, en god ting på solskinsdage. Haven bag Puggård har også fået lidt pleje - og frenterader som en lidt mindre vild have.

Lektor Jens Vind

RIBE LOKALHISTORISKE ARKIV

Ribe Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet ca. 1975 som en del af Ribe Folkebibliotek. Arkivet ligger på 1.sal i et hyggeligt lokale med udsigt ud mod Kunstmuseet. Der er 2 ansatte, en bibliotekar og en kontorassistent, og det har åbent i bibliotekets åbningstid, dog helst efter aftale.

Først nogle tørre tal for at give et indtryk af arkivets ydre forhold. Lokalet er på 25 m², de egentlige arkivalier fylder 36 løbende meter. Der er 890 bøger om Ribe og ribeforhold plus et ikke optalt antal tidsskrifter (bl.a. en næsten komplet samling af "Ripenser-Bladet"), 137 mikrofilmspoler af bl.a. folketællingslisterne fra Ribe 1789-1890 og ældre årgange af "Vestkysten". Vi har ca. 10.000 fotografier, 8 film, lydbånd og videofilm. Desuden er der en stor avisudklipsamling.

Alt dette materiale er naturligvis meget varieret, der er skoder, pantebreve, dåbsattester, testamenter, dagbøger, foreningsprotokoller, skoleprotokoller, love og vedtægter fra foreninger, papirer fra private og fra forretninger, sange og viser om Ribe, borgerskabsprotokoller, soldaterbøger, skudsmålsbøger, brandtaksationsprotokoller, sjældne gamle bykort over Ribe, arkitekttegninger og meget, meget andet.

Arkivets opgave er først og fremmest at bevare det skrevne materiale for eftertiden. Alt for mange papirer og billeder bliver smidt væk i forbindelse med dødsfald, flytninger og oprydninger, uden at man gør sig klart, hvor værdifuldt materialet kan være for eftertiden.

Arkivets anden opgave er at formidle en del af materialet til interesserede. Men her vil vi gerne slå fast, at meget materiale er utilgængeligt. Det er ikke alle og enhver, der kan få lov til "at snuse i papirerne". Meget er jo helt privat materiale, så vi følger de almindelige arkivbestemmelser med hensyn til tilgængelighed.

Vi har mange besøgende og henvendelser på arkivet. Et blik på kalenderdagbogen viser, at vi i løbet af den sidste måned har hjulpet med forespørgsler fra bl.a. Danmarks Radio med oplysninger i forbindelse med en TV-udsendelse af en gammel Ribe-film, fra Turistforeningen om for-

skellige mindesmærker i Ribe, fra en forening om materiale til en udstilling, fra private om oplysninger om forskellige huse og bygninger, fra slægtsforskere, der ønsker oplysninger fra kirkebøger og folketællingslister osv. I øvrigt kommer der i turistsæsonen en del turister, især amerikanere, der ønsker at få noget at vide om deres ripensiske forfædre.

Arkivet har løbende små udstillinger i biblioteket, og de har vakt stor interesse hos folk. Der har f.eks. været udstillet foreningsmateriale, julekort med Ribe-motiver, fotografier af ripensiske interiører, og da det knagfros i vinter, havde vi hængt billeder op, der viste vinterlivet i Ribe.

Vi håber, at denne lille orientering kan være med til at udbrede interessen for Ribe Lokalhistoriske Arkiv, så vi får endnu mere materiale ind på arkivet. Det behøver ikke absolut at være gammel materiale, men også nye ting, for hvad der sker i dag bliver også engang fortid.

Bibliotekar Susanne Benthien

GAVER

Vi har med tak modtaget

- fotografier og forskelligt billedmateriale fra professor Johan Lange (s.29), Søborg.

- førsteudgaven af Alex Garff/Poul Schierbecks "Kantate ved Ribe Katedralskoles 800 Aars Jubilæum", program for festlighederne den 13. august 1945 samt andet materiale fra fru Esther Aastrup, Ulfborg.

Efterlysning

Fotograf Julius Lind skænkede i 1916 foreningen en smuk samling Ribe-lysbilleder. De er ikke at finde i Ripenser-Samfundets arkiv, og ingen ved, hvor de er havnet. Er der gamle medlemmer, der kender noget til sagen, modtager redaktionen meget gerne oplysninger derom.

Anton Karkov

NYT FRA RIBE OG OMEGN

I sommermånederne har der været stor historisk og arkæologisk aktivitet i Ribe og omegn. Størst interesse har nok været knyttet til den omfattende udgravning i Sct. Nicolajgade. Ved den anvendte stratigrafiske udgravningsmetode, hvor kulturlagene ikke blandes sammen, er det lykkedes at adskille to faser af det ældste Ribe, en tidlig vikingetid og en yngre germansk jernalder, der er repræsenteret af et rigt værkstedslag. Den foreløbige vurdering af de gjorte fund tyder stærkt på, at det ældste Ribe går tilbage til begyndelsen af 700-årene. Byen er i sommer således blevet 100 år ældre. - Dendrokronologisk undersøgelse af træet i bindingsværket i det gamle gavhus, som blev fundet ved ombygningen af Kaststrups ejendom på Nederdammen, har dateret træet til år 1500 ± 10.

- Lignende dateringsbestemmelser af træværket i 15 landsbykirker beliggende i Vadehavsområdet vil blive iværksat. Undersøgelsen indgår i Projekt Vadehavet, hvor man vil undersøge områdets ældste bygninger, kirkerne, både med hensyn til alder og håndværksmæssig kunnen.

- I sommeren 1985 blev ved luftfotografering påvist et hus fra vikingetiden vest for Hviding kirke. Dette kunne ses som spor i kornmark. I juli/august 1986 blev huset udgravet af Den antikvariske Samling, og det viste sig at være et ca 35 m langt hus af Trælleborgtype fra omkr. år 1000. I en nærliggende brønd blev fundet en del træ fra vikingetiden - deriblandt dele af et hjul af egetræ og en drejet træskål.

- Ved en mindre udgravning bag Bispegården i Korsbrødregade blev der gjort rige fund af keramik fra 1200-årene, men ikke af bygningsrester.

- Der er bevilget midler til istandsættelse af en række ruiner, der er truet af forfald, bl.a. Riberhus slotsruin.

Antikvar Stig Jensen (s.69), leder af Den antikvariske Samling, har som påskønnelse for sit videnskabelige arbejde modtaget et legat på 5.000 kr. af Gades Fond.

Heksespillet '86, der blev opført af teaterglade Ribeborgere på pladsen bag Tårnby, blev en stor succes. Forestillingen blev set af ca 2500 tilskuere, og gaven til Det antikvariske Selskab forventes at blive på ca.70.000 kr.

Det særlige Kirkesyn har nu givet tilladelse til, at domkirkens ciboriaalter - også kaldet dueslaget - må fjernes. Det vil ske i løbet af efteråret, hvorefter der vil blive foretaget forsøgsmæssige opstillinger af et nyt alterbord, som domkirkens arkitekt, Ebbe Lehn Pedersen, har givet udkast til. Ciboriaalteret, der er fra 1904, vil blive genopstillet på Kirkehistorisk Museum i Løgunkloster.

Domkirken har fremstillet en række nye postkort af de af Carl-Henning Pedersens udsmykninger, der er færdige, samt en meget smuk gengivelse af det gamle epitafiemaleri af rådmand Hans Jessen Søhane og hans familie.

Ribe Kunstmuseum har i september måned en retrospektiv udstilling af malerier og mosaikker udført af Axel Kjør Larsen, mangeårig leder af skolevæsenet i Ribe. Til efteråret udsender Ribe Kunstmuseum et supplement til sit nye katalog, som vil indeholde en komplet fortegnelse over de af kunstmuseets værker, der er lånt ud eller ligger i magasin.

Julinummeret af "Kunstavisen" kritiserer skarpt, at Willumsen-samlingen nu på sjette år sover tornerosesøvn i Stiftsamets kælder. Formanden for bestyrelsen bag samlingen, stiftamtmand Moltke-Leth, fortæller, at byen endnu ikke har villet bevillige de nødvendige midler til, at samlingen kan gøres tilgængelig for offentligheden.

Scanorama, der udgives af SAS, har i sit majnummer en artikel om gamle døre med 10 billeder af Ribes kønneste og bedst vedligeholdte døre.

Grødestedbro Hotel er blevet istandsat og har i dag 26 senge.

Som følge af Ribes mangel på hotelyværelser administrerer byens turistkontor en ret omfattende privat indkvartering. Man har i sommer disponeret over ca 100 værelser.

Det nye vandrehjem på Hovedengen er nu taget i brug. Set fra Skibbroen pyntede Ribehallen i forvejen ikke på udsigten ud over Hovedengen og bedre er det ikke blevet med placeringen af vandrehjemmet.

Der er nu indkvarteret 56 libanesiske flygtninge i Ribe kommune. Kalvslund skole er indrettet som undervisningscenter for såvel voksne som børn.

PERSONALIA

Døde:

Pastor emeritus Valdemar Nørlund Christensen (s.21), Haderslev, døde i maj måned, 83 år gammel.

Fhv. lektor, dr.phil. Helge Tvermoes, København, døde d. 27.maj, 79 år gammel. Helge Tvermoes var ansat på skolen fra 1933 til 1935, hvor han underviste i fysik, regning, matematik og skrivning.

Pianisten Kjeld Nørregård (s.30), København, døde d. 13.juli, 73 år gammel.

Fhv. lektor Sigurd Alving (s.24), Gentofte, døde i juli måned, 79 år gammel.

Direktør for Købmandsskolen, cand.mag. Hans Erik Gade (s.59), Rungsted, døde 17. august, 45 år gammel.

Runde dage:

Fhv. sparekassedirektør A.Dalgas Bunch, Ribe, 90 år d.20. april.

Dommer Jørgen Bruun (s.44), Horsens, 60 år d.27. april.

Fhv. provst Erik Hoppe (s.34), Espergærde, 70 år d.12. maj.

Fhv. rektor Aksel Strehle (s.13), Århus, 90 år d.14. maj.

Fhv. rektor Kristen Brudsig (s.19), Nykøbing Mors, 85 år d.27. maj.

Læge Erik Baggesen (s.24), Struer, 80 år d.20. juni.

Læge Arthur Vaag, Edslev v. Høring (tidl. Mændø), 90 år d.24. juni.

Tidl. departementschef Johannes Dybdal (s.14), Lyngby, 90 år d.30 juni.

Varia:

Museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen (s.65), København, blev årets modtager af Søren Gyldendalprisen på 30.000 kr. Danmarks Naturfredningsforening har i anledning af 75 års jubilæet i år udsendt hans værk "Danske Kyster".

NYE ADRESSER

- S.37 Læge Magnus Højlund, Fredericiagade 36,2 6000 Kolding
 S.38 Kunstmaler Niels M. Bruun, Bartholinsgade 7,2 tv 1356 Kbh.K
 Direktør Jens Oksen, Elmevej 16, 6780 Skærbæk
 S.39 Dyrlæge Viggo Dall, Parcelvej 38, 6600 Vejen
 Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe
 R.43 Kommuneass. Ruth Hansen, Stadionvej 9, 6760 Ribe
 S.44 Olga Høy-Hansen, Kochsvej 26, 1812 Kbh.V
 R.45 Major Lorenz Frederiksen, Lembeckesvej 41, st.th. 6100 Haderslev
 R.46 Typograf Frands Thude, Høybergsvej 61 Visby, 6261 Bredebro
 S.51 Marie Nissen, Syvagervej 9, 6560 Sommersted
 S.52 Ulla Lomholt, Hørhavevej 62 L, 8270 Højbjerg
 Læge Verner R. Nissen, Hegelundsvej 7, 6760 Ribe
 R.53 Red.sekr. Palle Kjær Stephensen, Ved Volden 3,5 1425 Kbh.K
 R.54 Lægesekr. Birthe Kastberg, Vejlbj Vænge 84, 8240 Risskov
 S.55 Dorthe Schmidt, Tarphagevej 134, 6710 Esbjerg V
 S.56 Statsaut.rev. Peter Brandt Nørgaard, Vesterboulevard 29, 8900 Randers
 R.58 Advokatsekr. Inge Wilsleff Larsen, Folehaven 135, 1mf. 2500 Valby
 S.64 Læge Ole Kromann Hansen, Roulden 20, 8250 Egå
 R.68 Bjarne Glentved, Idrætsalle 5, 1th. 6760 Ribe

- S.69 Flemming Burgdorf, Vang Præstegård, Rodals bakke 1.
7700 Thisted
Systemanalytiker Torben Timmerby, Moellner Landstr 35 B
D-2000 Oststeinbek, BRD
- S.71 Kommunaldir. Frede Fisker, Annavej 3, 9280 Storvorde
Gunnar Lund, Skolevej 8, 4470 Svebølle
- S.72 Stud.teol. Birgitte Burgwald, Slagtergade 36, 6100 Haderslev
Stud.scient Werner Burgwald, Slagtergade 36, 6100 Haderslev
Inga Knudsen Hathaway, Østergade 19, 6670 Holsted
Cand.teol Peter Seeberg, Vesterbyvej 7A, St.Darum, 6740
Bramming
- S.73 Rita Christiansen, Nørremøllevej 94, 8800 Viborg
Stud.teol Thomas Jakobsen, Dyssegårdsvej 123, 2860 Søborg
- S.74 Sygepl. Ulla Jakobsen, Skelagervej 386, 8200 Århus N
Lærerst. Gunnar Jensen, Parkvej 7 Visby, 6261 Bredebro
Stud.med. Niels Korsgaard, Skelagervej 386, 8200 Århus N
- S.75 Pæd.stud. Alice Ø. Brun, Parkvej 7, Visby, 6261 Bredebro
- S.76 Stud.scient. Niels Damgård Hansen, H.C.Andersensvej 26,1
8230 Abyhøj
Bibliotekar Susanne Jensen, Søndervang 15, 6630 Rødding
Dyrlæge Ejvind Nielsen, Hejsager Strandvej 27, 6100 Haderslev
- S.77 Anette Bruun, Barthsgade 11, 8200 Århus N
Stud.scient Bolette Okholm-Hansen, Grøndallund, Nørre-
marksvej 4, 6510 Gram
Cand.teol. Dinna Graulund Jørgensen, Vigerslevalle 386A,
2650 Hvidovre
Stud.teol Peter Kjær Schmidt, Strandvejen 7, 4733 Tappernøje
Stud.med. Torben Schultz, Rødegårdsvej 283,1th, 5230
Odense M
Ole Wind, Kjærgårdsvej 27B, 6740 Bramming
- S.78 Børnehavepæd. Karen Marie S. Møller, Haderslevvej 2,
Bedsted, 6240 Løgumkloster
- S.79 Lars Erik Ebbesen, Asnæsvej 8, 4400 Kalundborg
Ingeniør Hans Jørgen Jensen, Nybøl Bygade 4, Hjordkær,
6230 Rødekro
Kirsten Nissen, Kalhavevej 54, Kalhave, 7171 Uldum
- S.80 Britta Hesselberg Juel, Vinkelvej 1A, st.tv. 6630 Rødding
Lars Geil, Gudensøgården, Hejnæsvej 12, 8680 Ry
Civ.ing. Christian H. Jensen, Kastetvej 127,1.tv. 9000 Ålborg
- S.81 Kenneth Rask Myrnes, Parkalle 11, 6600 Vejen
- S.82 Karl Gustavsen, Marthagade 4, 2.tv. 2100 Kbh. Ø
Kim Toft Hansen, Himmerlandsgade 6K, 9000 Ålborg
Bente Laursen Jensen, Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning
- S.83 Ingegerd J. Christensen, Ulvevej 48, 2.tv. 6715 Esbjerg N
Kirsten Lone Melgård, Kirkegade 4, Vejrup, 6740 Bramming
Jette Schultz, Storkevej 1. Bendstrup, 8544 Mørke
- S.84 Karina Christiansen, Rydevænget 11,3.th. 8210 Århus V
Mette Geil, Gudensøgården, Hejnæsvej 12, 8680 Ry
Niels Hansen, Ulvevej 48, 2.tv. 6715 Esbjerg N
Anna Heilmann, Postvænget 16, 6510 Gram
Glenn Stougaard, Helgolandsgade 29,2.th. 6400 Sønderborg
Ulla Hovgaard Wolf, Storegade 8, 6740 Bramming
Anette Lind Astrup, Göteborg Alle 14, 5D, 8200 Århus N
- S.85 Gunvor Bruun, Gørdingvej 6, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro
H.C.Ohrt-Johansen, Stenkildevej 8, 2.th. 8260 Viby J
Henrik Holstein Schmidt, Mosevej 1, 6760 Ribe
Rene Rossavik, Engholmparken 118, 8300 Odder
Inger Gotthardsen, Sønderalle 16, 6630 Rødding

Morten Blicher Nielsen, Ulkærvej 2A, 6771 Gredstedbro
 Morten Krog, Seminarievej 111, 6760 Ribe
 Michael Kiholm Hansen, Grønnegade 2B, st. 6760 Ribe
 Søren Lindholt Hansen, Hegelundsvej 13, vær.16, 6760 Ribe

NYE MEDLEMMER

- R.26 Dagmar Tangedal, Mosevej 35A, 6760 Ribe
 Line Rechnagel, Viaduktvej 3-27, 7000 Fredericia
- S.36 Ruth Ottow Sønderbæk, Jernbanevej 6, 7560 Hjerm
- R.36 Erik Møllgaard Balslev, Egebovej 12, 1.th. 2800 Lyngby
 Sigurd Brandt, Industrivej 10, 6760 Ribe
 Karen Harby (Jöchumsen) Østervinge 18, 6700 Esbjerg
 Aage Kjellerup, Treldenæsvej 47, 7000 Fredericia
- R.41 Hans Blom, Røsenvænget 4, 6670 Holsted St.
- R.46 Kirsten Larsen (Kabel), Hornsgårdsvej 10, 6510 Gram
- S.56 Elisabeth Degn, Damgårdsvej 7, 3660 Stenløse
 Tore Donslund Jensen, Karl Magnussonsväg 17B Skövde,
 S-54141 Skövde
- R.56 Ruth Madsen (Broch), Lykkebjergvej 60 Sig, 6800 Varde
- S.61 Lizzi Feldes, 5357 Swisstal 2, Am Steinrausch 19, Tyskland
 Else Donslund Rosendal, Lumbyesvej 4, 6800 Varde
 Finn Balle Kjeldsen, Nyvej 10, 5750 Ringe
- R.61 Margit Lyst (Holländer), Solsortvej 1, 6740 Bramming
 Anna Margrethe Poulsen, Frydendalsvej 12, 2665 Vallens-
 bæk Strand
 Jørgen Lind, Møllegården, Sønderho, 6720 Fanø
 Hans Morthorst, Børglumvej 40, 7400 Herning
 Poul Sørensen, Offerlunden 6, 9230 Svenstrup J
- S.76 Grethe Høeg Andersen, Bakkevej 5, Seem, 6760 Ribe
 Inger-Marie Baggesgård Hansen, Ny Kastetvej 19A,
 9000 Ålborg
 Bodil Riber Jensen, Kjeldbjergvej 7, Vittrup, 6650 Brørup
 Yrsa S. Kjærgaard, Hans Jensensvej 4, 6771 Gredstedbro
- S.81 Mads D. Andersen, Elbagade 18,4.tv. 2300 Kbh.S
 Olga Snor, Hjejlevej 36, st.v.1 8600 Silkeborg
- S.83 Estrid Madsen, Nøjsomhedsvej 14,4.mf. 2100 Kbh.Ø

RIPENSER-BLADET udkommer 3 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever af Ribe Katedralskole samt skolens nuværende og tidligere lærere.

<u>REDAKTION:</u>	Anton Karkov (ansv.) Kirstine Nørr Dorte Lund Mogens Juhl	<u>INDMELDELSER OG</u> <u>ADRESSEÆNDRINGER:</u>	Poul Noer Nordkildevej 15 3230 Græsted Tlf: 02-29.14.43
<u>REDAKTIONENS</u> <u>ADRESSE:</u>	Klintevej 12 Blovstrød 3450 Allerød 02-27.43.87	<u>KASSERER:</u>	Peter Lungholt Asylgade 12 4000 Roskilde Tlf: 02-36.89.36 Giro: 1 06 66 76

Eftertryk af artikler må kun ske efter aftale med redaktionen.

Eobakshuset

TORBEN PEDERSEN

Storegade 18 . 6760 Ribe . Telf. (06) 42 15 32

Aut. tipsforhandler



Man møder altid gode
bkendte under WEIS til
WEIS

Jette og Knud Nielsen



PROVINSBANKEN

-til at tale med

»Blomsterhuset«



Poul Mathiesen
Skolegade 2 - Ribe
Tlf. 05 - 42 08 33 og 42 01 34
flere linier

KVICKLY

RIBE OG OMEGNS

BRUGSFORENING



BENTZONS BOGHANDEL
Mellemdammen 17
6760 RIBE - Tlf. 05 - 42 00 41

T.S. KERAMIK
Håndlavet stentøj

Grydergade Ribe . Tlf. 05-42 36 94

Ribeglad?

RIPENSERBLAD!



HANS HEIDE

Forlagsbogtrykkeri

VESTERBROGADE 137 * 1620 KØBENHAVN V
TLF. 01-31 45 82

Tryksager af enhver art,
f.eks. brochurer i 4 farver,
formularer i endeløse
baner, eller bare en æske
visitkort.



Hotel Dagmar

ANNO 1581
TORVET - DK 6760 RIBE
TELEFON: 05 - 42 00 33

RIBE'S



HISTORIE

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 19
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.

SPØRG



Sparekassen
Sydjylland

SALTGADE 10-14 - 05 421333

... byg med Rio!



RIO panelradiator & RIO konvektor

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm².
Leveres grundmalet eller færdiglakeret
ved 180° C.

RIO stålnet

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm².
Brudspænding min. 5650 kg/cm².
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boligministeriets krav for type-
godkendelse af betonelementer.



AKTIESELSKABET RIBE JERNINDUSTRI

Grundlagt 1848 · Telegram-adr.: Ribegods Danmark · Telex 50560 · Tlf. (05) 42 02 55 · Giro 18307