

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET.



Bind 5

1963-1968

Bind 5

Sidenumrene refererer til de trykte blade –
IKKE til sidenummereringen ved digitaliseringen.

Blad nr.	År – måned	Side
1	1963 – April	1
2	1963 – August	11
3	1963 – November	23
4	1963 – December	35
5	1964 – April	45
6	1964 – August	48
7	1964 – Oktober	56
8	1964 – December	64
9	1965 – April	72
10	1965 – August	80
11	1965 – November	92
12	1965 – December	100
13	1966 – April	111
14	1966 – August	118
15	1966 – November	125
16	1966 – December	131
17	1967 – April	143
18	1967 – August	154
19	1967 – November	161
20	1967 – December	168
21	1968 – April	179
22	1968 – August	190
23	1968 – November	201
24	1968 – December	208

* Sidenr. referer til 1. side i bladet - ikke forsiden (som ikke har sidenr.).

RIPENSER-BLADET

Medlemsblad for Ripenser-Samfundet

Redigeret af K. H. Rosenstand



48. til 53. årgang 1962—68

5. Bind

Ripenser-Samfundet
Arkivet

Udgivet af Ripenser-Samfundet
Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe

Indholdsfortegnelse

Ribe Katedralskole

Rektorord på Ribe Katedralskole. Translokationen 1963	14
Translokation i Ribe domkirke 1964	52
Rektor V. Vestergaard: Ribe Katedralskoles fremtid	58
Rektor V. Vestergaard: Den forpligtende frihed. Tale ved translokationen 1965	81
Ambassadør Frode Schön: Ved 40 års jubilæet 24. juni 1965	82
Astrid Lange: Vi, der snublede i starten	84
Kai H. Rosenstand: Fra årets translokation. 1966	119
Rektor V. Vestergaard: En treklang, som er tilværelsen. Tale ved translok. 1966	120
Rektor Svend Norrild: En 50 års student ser tilbage	127
Rektor V. Vestergaard: Ribe Katedralskole i nærmere fremtid	147
Rektor V. Vestergaard: Frihed og bundethed. Tale til dimittenderne af 1967	154
Ord til afsked på katedralskolen 1967. Lektor Blendstrup og pedel Hansen	155
Kai H. Rosenstand: Om gamle tiders afsporede	163
Kai H. Rosenstand: 100-årig student fra Ribe, dr. phil. J. P. Gram til minde	181
Ejnar Askgaard: Kontakt søges med Ribe-studerterne af årgangene 1951-60	182
Rektor V. Vestergaard: Hendes stridige hjerte kendte ikke sin egen lov. Tale ved translokationen 1968	190
Pastor Otto Opdrup: Tak efter halvt hundrede år	191
Student Kenneth Algreen Reimer: Ungdommen gør status	192
Lektor Poul Bjerge: En hilsen fra en 60 års student	193
Marie Sophie Haar: Hyldest til skole og by	194
Bibliotekar Margareta Bencard: Kostbare bøger i Quedens Gaard. Udstilling af bøger fra katedralskolens bibliotek	213
Carl Rise Damkjær: Ryges der hash på Ribe Katedralskole?	217

Skolens lærere

Kai H. Rosenstand: Lektor Askgaard siger katedralskolen farvel	16, 20
Lektor K. Krebs	27
Kai H. Rosenstand: Lektor Johansen slutter 45 års skolegerning	83

Heimdal

Hans Frede Nielsen: Heimdal 1962-63	6
Søchris Keldorff: Heimdalsæsonen 1963-64	53
Kai H. Rosenstand: Da Heimdal blev til	73
En Heimdalist: Heimdal i dag. 1965	85
Kai H. Rosenstand: »Heimdals« 100 årsdag	94
Jørgen Bukdahl: For skolen, kunsten og livet	94
U. H. Ingwersen: Heimdalsæsonen 66-67	144
Astrid Riber Jensen: Heimdal 1967-68	179

Ripenser-Samfundet

Civilingeniør Ejnar Thorsen: Tale ved årsfesten 1964	67
Kai H. Rosenstand o. fl.: Ripenser-Bladet - et halvt århundrede	100
Professor Johan Lange: Rustale på vers	137

Kai H. Rosenstand: Ripensersamfundets stifter, overlæge Knud Fogh, 75 år	148
Lektor Lennart Edelberg: Det såkaldt harmløse. Tale ved årsfesten 1968	210
J. O. Gerken: Svigtende deltagelse i arrangementerne	217
Fra Ripenser-Samfundet 8, 13, 16, 28, 31, 42, 45, 55, 57, 61, 65, 68, 75, 86, 93, 99, 103, 114, 118, 126, 128, 138, 141, 150, 158, 162, 164, 172, 189, 199, 202, 209.	

Ripensere

Victor V. Christensen: En emigrant. Max Poulsen fra Ribe	34
Overlæge Knud Fogh: Astrid Noack	53
Kai H. Rosenstand: En glemt kunstner i Ribe, Johan Holm Hansen	59
Søren Krisjan Tordenskjold-Jensen: På jagt efter Peter Dueholm	183

In memoriam

Kai H. Rosenstand: Adjunkt R. P. Madsen	4
E. Warming: Lektor A. W. Høst	15
Kai H. Rosenstand: Elisabeth Munch til minde	29
Kai H. Rosenstand: Alfred Bjerrum død	45
Kai H. Rosenstand: Aage Tang-Pedersen	46
Kai H. Rosenstand: Lauge Koch død	51
Kai H. Rosenstand: Dødsfald: Viceskoleinspektør, kordegn Chr. Larsen. Professor dr. med. Jens Nielsen. Fru Astrid Maltbæk	58
Kai H. Rosenstand: Borgmester, grosserer L. C. Nielsen	69
Kai H. Rosenstand: Civilingeniør Ejnar Thorsen død	100

Ribe og omegn

Kai H. Rosenstand: Da den første Amerika-båd udgik fra Ribe	4
Kai H. Rosenstand: Jeg gik mig over Langebro	26
Stud. mag. Jan Hjarnø: Det historiske Ribe	29
Borgmester C. J. Pedersen: Ribe som universitetsby	38
Lektor E. Askgaard: Profiler fra Ribes anden guldalder	39
Kai H. Rosenstand: Termansens boghandel 150 år	41
Kai H. Rosenstand: Fra Ribe i 1864	48
Kai H. Rosenstand: Et 100 års jubilæum. Bentzons boghandel	73
Kai H. Rosenstand: Ribe-gade med et mærkeligt navn, Paipøt	88
Kai H. Rosenstand: Der stod en bænk	108
Kai H. Rosenstand: Foreningsliv i det gamle Ribe	112
Læge Palle Swith: Universitetsklub i Ribe	116
Kai H. Rosenstand: Om Ribe-tobak i gamle dage	121
Ambassadør Frode Schön, Lissabon: Berenguelle og Leonor	133
Jens Bøggild: Universitetet i Ribe-Esbjerg området	139
Kai H. Rosenstand: Om vin og øl i det gamle Ribe	145
Kai H. Rosenstand: 100 år. Redaktør C. Willemoës og Ribe-håndværkeren Jacob Daugaard Peters	148
Kai H. Rosenstand: De blå grænsevogtere i Ribe	149
Kai H. Rosenstand: Om gamle tiders afsporede	163
Kai H. Rosenstand: Kom Thyge Brahe til Ribe?	169
Kai H. Rosenstand: Peder Jensen fra Ribe (Peder Palladius)	174
Kai H. Rosenstand: Sct. Karen i Ribe	185
Kai H. Rosenstand: Korsbrødregård i Ribe	195
Kai H. Rosenstand: Fra Ribe mose og kær	203

Bibliotekar Margareta Bencard: Kostbare bøger i Quedens Gaard	213
Noter vedrørende begivenheder i Ribe og i medlemskredsen 10, 22, 35, 44, 47, 55, 62, 69, 77, 90, 109, 116, 123, 131, 142, 152, 159, 166, 177, 189, 200, 207, 218.	

Anmeldte bøger

Kai H. Rosenstand: Aksel Lassen og Ole Krarup Pedersen: Slægtens spor. 1963	44
Kai H. Rosenstand: »Et Ribe minde«. 1963	46
Kai H. Rosenstand: Aksel Lassen: 1659, da landet blev øde og årsskriftet Ribe Kate- dralsskole 1964-65	89
Kai H. Rosenstand: Mads Pedersen Rostochs Ribe Beskrivelse. 1967	157

Varia

Ambassadør Frode Schön, Lissabon: Berenguella og Leonor	133
Ove Raskmark: Der går stadig dans i Ribe gader. Digt	170
Agnes Filskov: Marsken. Digt	180
Brevkasse	217
Adresseændringer 21, 32, 43, 45, 54, 70, 77, 87, 105, 114, 122, 129, 141, 150, 158, 165, 176, 187, 198, 206.	
Illustrationer på omslag nr. 1: Puggaardsgade. 2: Studenterholdet 1963. 3: Lange- bro i Ribe. 4: Ribes sidste vægtene 1902. 5: Ved Dagmarbroen i 1870'erne. 6: Ribe studenterne 1964. 7: Skibbroen i Ribe. 8: Perspekt af Ribe 1678. 9: Heimdalister 1865. 10: Ribe-studerne 1965. 11: Heimdalsmøde 1915. 12: Ribe har gamle huse ... 13: Blus bag blanke ruder ... 14: Ribe studenterne 1966. 15: Skønt skab i Weiss' stue. 16: Stenbrogade i Ribe for 100 år siden. 17: Den nye bro til hovedengen. 18: Ribe studenterne 1967. 19: Hovedengen oversvømmet. 20: Nørreport i Ribe. 21: Taarnborg i Ribe. 22: Ribe studenterne 1968. 23: Skonnertbriggen »Chr. Lüttau Lund« af Ribe. 24: Ribe ved år 1736.	

RIPENSER-BLÅDET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 1

April 1963

5. bind



Efter maleri af
Stephan Ussing.

*Mindes du den gade, kan du høre urets slag,
melde dig hver morgen, det er atter skoledag.
Tung var vejen nedad for de klaprende sko,
lettere og lysere, når klokken var 10.*

K. F.

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 291 - Ribe - Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473

 *Verner Pottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI 1/5

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Besøg på Nationalmuseet

RS arrangerer **søndag den 5. maj kl. 13,00** for medlemmer besøg på Nationalmuseet med omvisning i »OLDTIDEN« (stenalderen overspringes) ved museumsinspektør mag. art. Olfert Voss. Foreningen afholder alle udgifter. Ingen tilmelding. Mødested: Gården mod Frederiksholms Kanal.

Arr.-udvalget.

Vårfest

RS afholder kælderfest **lørdag den 25. maj kl. 19,30—01,00** i Bispekælderen, Universitetet, (indgang Nørregade 10) Kbhvn. — Der serveres en lækker ostanretning med vin. Underholdning ved sangerinden Karen Glargård akkompagneret af Rasmus Fenger, musik og dans. Bar med øl, vin og spiritus til meget moderate priser forefindes. — Deltagerprisen er sat til kr. 12,00, hvilket alene dækker fortæring, idet RS afholder **alle** øvrige udgifter (incl. servering). Herudover betales et **tilskud på kr. 2,00** pr. deltagende medlem, således at prisen for medlemmer reduceres til kr. 10,00. Husk medlemskort. Visebog bedes medbragt. Påklædning: Daglig.

Tilmelding: Telefon TRia 3493 (bedst aften) eller skriftligt til fru Elsebeth Jensen, Østbane-gade 39, Kbhvn. Ø senest den 21. maj.

Arr.-udvalget.

50-, 40-, 25- og 10-års jubilarer

I forbindelse med Ribe Katedralskoles årsafslutning, der finder sted **lørdag d. 22. juni**, arrangerer Ripenser-Samfundet en frokost for studenter og realister af årgangene 1913, 1923, 1938 samt 1953. Frokosten afholdes på Hotel Klubben kl. 12,00. Pris kr. 10,00.

Tilmelding til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87 senest den 15. juni. Sekretæren opgiver ligeledes gerne gamle skolekammeraters adr. og telf. nr.

Arr.-udvalget.

Sportsstævne

Den årlige dyst mellem RS og skolen afvikles **lørdag den 17. august**. For at Ripenser-Bladet i næste udgave kan bringe holdopstillingerne opfordres medlemmer, der ønsker at spille med, til snarest at melde sig til:

Stud. polyt. Hans Svendsen, Frederiksberg Bredgade 13 B, Kbhvn. F (hånd- og fodbold).

Matr. tekn. elev Lisbet Friis, C. F. Richsvej 101 A, I, Kbhvn. F (langbold).

Husk at angive ønsket spilleplads. — Om aftenen bliver der evt. et arrangement på skolen, herom nærmere i bladets august-udgave.

Arr.-udvalget.

In memoriam

Adjunkt R. P. Madsen

Tidligere adjunkt ved Ribe Katedralskole, cand. theol. og mag. *R. P. Madsen*, er død 79 år gammel.

R. P. Madsen var født på Thurø, hvor faderen var skibskaptajn *N. Madsen*. Sønnen blev student fra Odense Katedralskole i 1902, cand. theol. i 1908 og cand. mag. i 1917 (historie og latin). I 1921–22 opholdt han sig på studieophold i Frankrig. I 1908–13 var han lærer ved Fredericia Realskole og derefter lærer ved Thisted kommunale Realskole, indtil han i 1919 blev adjunkt ved Ribe Katedralskole, hvor han virkede til 1929. Han var skolens bibliotekar 1924–1957. Han blev den dygtigste bibliotekar, skolen har haft.

Med adjunkt *Madsen* har Ribe mistet en af sine mest særprægede borgere. Han var født på Thurø, hvor faderen var skibsfører, og han vedblev at elske sin fødeø og dens skønne omgivelser, ligesom også Ribe, hvortil han kom fra Thisted, tog ham fangen, både den særprægede vestjyske egn og byen med dens historiske og kulturelle minder.

Efter kun 10 års virke ved skolen måtte *Madsen* tage sin afsked på grund af en tiltagende uhelbredelig øresygdom. Han var med sin retlinethed og retfærdighedssans samt sin gennemførte pligtopfyldenhed en lærer, der ikke mindst vandt sine elevers hengivenhed, og glad kunne han være, når en gammel elev eller kollega kom på besøg.

Hans fag var latin og fransk. Hans sprogsans var ret enestående, og allehånde sprog studerede han i sin ensomhed for fornøjelsens skyld. Han levede stille blandt sine kære bøger og ejede det største privatbibliotek i Ribe. Men ofte tog han på lange rejser til Italien, Grækenland, Spanien og andre steder. Endnu det sidste efterår, han levede, drog han på en kort rejse til Konstantinopel. Han *ville* se Sofia Moskeen, den gamle Sofiakirke. Og han nåede det. Rejsen havde tæret på hans svage kræfter, men hvor kunne han alligevel levende fortælle om sine oplevelser i fremmede lande, når man havde ham på tomandshånd. Efter hjemkomsten blev han syg, og nu er han gået bort. Åndsfrisk var han lige til det sidste. En blodprop gjorde ende på hans liv.

Adjunkt *Madsen* blev begravet på den skønne Thurø kirkegård. Ripenser-Samfundet nedlagde en signeret krans på hans bære.

Kai H. Rosenstand.

Da den første Amerikabåd udgik fra Ribe

Af K. H. Rosenstand

I april kan man i Ribe fejre et sjældent 300 års jubilæum, idet det til den tid er hengået 300 år, siden den første »Amerikabåd« med udvandrere netop udgik fra Ribe.

For en årrække tilbage sad jeg i Ribe Bio, hvor den sidste Hardyfilm havde »premiere«. Jeg sad og så på en af disse uendelig ligeegyldige og trættende meddelelser, man må døje, inden filmen kommer i gang, om hvem, der har lavet filmens tone, montage o.s.v.

Da tonede frem på lærredet i gylden indskrift disse ord: Manuskript *Kay Van Ripen*. Det fangede opmærksomheden. Skulle den *Van Ripen* være identisk med det fra dansk udvandringshistorie kendte navn *Van Riepen*,

der trods sin hollandske klang simpelt hen betyder *fra Ribe*. Skulle filmmanden simpelt hen hedde Kai fra Ribe. Ja, hvorfor ikke?

Til Van Riepen (Riber) navnet knytter sig et helt stykke dansk udvandringshistorie.

I gamle dokumenter vedrørende de første udvandrere til New Amsterdam, som det nuværende New York oprindeligt hed efter sine hollandske grundlæggere, finder man ofte danske navne, der ender på »sen«.

I året 1613 drog mænd ved navn Bloch og Christiansen op ad Hudsonfloden for at handle med indianerne. Kendt er jo også Christian den Fjerdes ekspedition, der lededes af Munk.

En af de første danske emigranter, der kom til New Amsterdam, hed i øvrigt Jonas Bronch. Han blev en velstående mand med indflydelse. En bydel og en park bærer efter ham navnet Bronx.

Men nu Van Riepen?

Ribes berømte bysbarn, journalisten og filantropen, præsident Theodore Roosevelts ven, *Jacob A. Riis* fortæller i fortalen til sin amerikanske Ribebog »The Old Town«, hvorledes Van Riepens forfædre kom over det store hav til det nye land:

»Hvor er dog vor verden lille, og hvor står vi mennesker hinanden nær, uden at vide det. Jeg var begyndt på at skrive min bog om den gamle by uden at gøre mig tanker om, at den havde berøringspunkter med landet på den anden side af havet og dets befolkning, end gennem disse sider og den trofaste kærlighed hos nogle få af dens børn, der ligesom jeg selv var udvandret fra det fjerne hjem. Og medens jeg skrev, faldt der mig i hænde en beretning om salg af nogle byggegrunde for et halvt dusin år siden i Jersey City, en del af en ejendom, som for 300 år siden tilhørte familien Van Riepen, og Van Riepen viste sig at betyde »fra Ribe« – den gamle by selv.

Det var vel nok en historisk rekord«.

Van Riepens forfædre holdt deres indtog i Amerika på følgende måde: I april 1663 sejlede det første danske udvandrerskib til Amerika. Skibet var hollandsk og bar navnet »De bonte koe« (den brogede ko), og det afsejlede fra Ribe.

Det var nogle eventyrere, der havde udrustet skibet, og de 89 passagerer, der var med, døjede meget ondt, inden de kunne gå i land på den nye fjerne og ukendte kyst.

Blandt disse passagerer var en mand fra Ribe ved navn Jurian Tomassen, som få år efter sin ankomst til Amerika den 25. maj 1667 ægtede Pryntje Hermans og døde i 1695.

Fra dette ægteskab stammer 2 velkendte familier, hvoraf den ene ændrede sit danske navn Jørgenen, skrevet Jurian, til Jurianse, der senere blev til Yarance, den anden Van Riepen, eller Van Riepen-familien, der bevarede den gamle bys navn.

Men familien gjorde, som Jacob Riis fortæller, andet end at bevare det blotte navn fra sin hjemstavn by. Den holdt dens ånd i live.

I skildringer fra revolutionen, der er bevaret på dens hjemsted, kan læses om en løjtnant Daniel Van Riepen, en af efterkommerne af Jurianerne, der kom med »De bonte koe«:

»Løjtnanten blev fanget af royalisterne og spærret inde i et gammelt sukkerhus sammen med andre patrioter. Han må have båret mærker af de lidelser, han havde gennemgået, for da han blev bragt for krigsretten i Hoboken for at blive forhørt og skudt som oprører, var han lurvet i uniform og distinktioner.

Da retspræsidenten spurgte ham, hvorfor han, der var officer, kom således, svarede han: »Det er ikke klæder og våben, der skaber manden«.

»Hvad da?« snerrede anklageren, en Van Horst.

»Dette«, svarede Van Riepen, og slog sig stolt for brystet, hvorefter den britiske officer, der ledsagede ham, gav ordre til, at han skulle løslades.

»Han er en mand,« sagde han. »Var jeg end ti gange fange, kunne jeg ikke give bedre svar,« og patriotten blev frigivet.

»Således mødtes den gamle og den nye verden, og den gamle by trådte endnu en gang frem i lyset, denne gang langt fra hjemmet med det bedste af alle våben, mandsmødet, der er kendemærket overalt, hvor man træffer dens børn.«

Navnet Van Riepen er i øvrigt den dag i dag meget kendt og hyppigt i New York. Min gamle skolekammerat, afdøde redaktør *Roger Nielsen*, har en gang fortalt mig, at det fylder ganske godt op i verdensbyens telefonbog.

At navnet Van Riepen og Van Riper er det samme, i hvert fald af samme oprindelse, er der vist ikke den fjerneste grund til at tvivle om. Det ligger da også nær, at filmmanden Van Riper, der skrev manuskriptet til »Andy Hardy får forårsforfølelser« skal søge sin oprindelse i tidernes morgen her i Ribe.

Heimdal 1962—63

Heimdalsæsonen 1962—63 startede for en gangs skyld overordentlig tidligt, idet foreningen allerede den 18. august lagde ud med et foredrag betitlet »Fællesmarkedet, lig og sardiner« ved den kendte journalist Jørgen E. Petersen fra Århus. Hvad de tre ting har at gøre med hinanden er jo ærligt talt ikke umiddelbart indlysende; men via Bizerte-massakren og tunesiske soldater, som udelukkende ernærede sig ved sardiner, plus en god portion retorik fik hr. Petersen efterhånden overbevist hovedparten af de særdeles talrigt fremmødte heimdalister om, at Danmark ikke bør tilslutte sig Fællesmarkedet. Hvad enten man brød sig om Jørgen E. Petersens ideer eller ej, står ét dog fast: han var en strålende foredragsholder. Efter foredraget udspandt der sig en livlig diskussion, hvor hr. Petersens retorik atter fejrede triumfer, idet han omarbejdede heimdalisternes spørgsmål efter eget forgodtbefindende.

Ved mødet den 1. september viste lektor Lennart Edelberg de fremmødte medlemmer en Poul Henningsen film »Meninger i tiden«, hvis grundtanke var: lær at leve! Filmen var en svar anklage mod vort samfund, idet Poul Henningsen skildrede den tomgang, den svundne, hæmningsfyldte 1—2, 1—2 takt fra vugge til grav, som er så karakteristisk for moderne mennesker. Filmen var bortset fra det rent soniske efter min mening ganske udmærket. Et forsøg fra lektor Edelbergs side på at få en diskussion i gang gik desværre i vasken, muligvis fordi de fleste heimdalister var rørende enige med P.H.

»Munke og degne i Jerusalem« var titlen på Jørgen Råstedes foredrag i Heimdal den 29. september. Jørgen Råsted, der jo i sin egenskab af fhv. adjunkt på Ribe Katedralskole er en gammel kending af såvel lærere som de ældste elever, fortalte på sin sædvanlige livlige facon om egne oplevelser i Jerusalem, krydret med billeder og båndoptagelser. Det i øvrigt udmærkede foredrag høstede stort bifald.

Heimdals præsident havde til mødet først i oktober måned formået at overtale en af foreningens medlemmer, Eske K. Mathiesen, til at holde et foredrag med titlen »Det moderne maleri« og i forbindelse hermed arrangeret en udmærket udstilling i drengenes gymnastiksal af resultaterne af adskillige heimdalisters kunstneriske udfoldelse. Selve foredraget syntes veltilrettelagt, og foredragsholderen indførte ved hjælp af en historisk indledning og billedeksempler de tilstedeværende i den moderne kunsts mysterier. Foredraget forekom at være særdeles nyttigt derved, at det hjalp med til at udfylde et hul i gymnasieundervisningen, nemlig det hul, der hedder kunsthistorie.

Det følgende Heimdalmøde den 27. oktober bød på endnu et godt foredrag, denne gang ved museumsinspektør Werner Jakobsen, som talte om »Brydninger mellem fortid og nutid i Indien«. Jeg personligt er af den opfattelse, at dette foredrag var et af de mest udbytterige i denne sæson for heimdalisterne; thi jeg kan vist roligt sige uden at tage munden for fuld, at de fleste af foreningens medlemmer efter dette foredrag uvægerligt måtte revidere deres forestillinger om ideer med hensyn til Indien. Jeg skal ikke her gå i detaljer,

men blot lige nævne, at hr. Jakobsen på overbevisende måde forklarede, hvorfor børnebegrensning ikke kan indføres på nuværende tidspunkt i Indien, ligesom problemet med kasternes indbyrdes forhold og afstand blev glimrende belyst.

Hans Scherfigs foredrag den 8. november var resultatet af et praktisk samarbejde mellem seminariet og Heimdal. Selve mødet blev holdt i seminariets festsal, som var fyldt til bristepunktet, og jeg tror ærligt talt ikke, at Hans Scherfig skuffede nogle af de tilstedeværende heimdalister og seminarieelever. Scherfig indledte med at læse enkelte afsnit op af sin bog »Det forsømte forår« og klargjorde derpå for den interesseret lyttende tilhørerskare de negative sider ved skolen, som han havde givet udtryk for i sin bog, og som han til en vis grad stadigvæk mente havde nogen gyldighed. Scherfig, der under foredraget af og til lod sin politiske overbevisning skinne igennem, var især modstander af, at »Survival of the fittest« også var det gældende princip i skolen. Den efterfølgende diskussion blev en usædvanlig træg og kedelig forestilling, højst sandsynligt fordi Scherfig i sit foredrag havde taget alle muligheder i betragtning og således på forhånd besvaret de spørgsmål, der monne melde sig hos den opmærksomme tilhører. Bemærkelsesværdigt var det dog, at foredragsholderen trods sin generationslange kritik af skolen ikke var i stand til at fremkomme med en konkret plan til afskaffelse af det efter Scherfigs mening overdrevne konkurrenceelement.

Den 24. november havde Heimdal den ære at være vært for biskop H. Dons Christensen, som holdt foredrag om fremtidsromaner. Biskoppen beskæftigede sig især med bøgerne »Kallokain«, »Fagre nye verden« og »1984«. Undertegnede overværede desværre ikke mødet; men af Heimdals referent blev foredraget rost i høje toner på grund af dets gode tilrettelæggelse og dets passende længde.

Den traditionelle Heimdalauktion havde som sædvanligt samlet en stor skare heimdalister, og det til trods for at auktionen blev afholdt samme aften, som sidste del af kriminalspillet »Halsduken« blev vist i TV. Dette betød dog ikke, at de tilstedeværende blev snydt for »Halsduken«, thi Heimdals bestyrelse havde med vanlig næse for medlemmernes mere eller mindre lødige interesser fået organiseret et TV-apparat, som blev opstillet på skolen. Auktionen udmærkede sig i øvrigt ved sit righoldige udbud af ejendommelige ting og sager: der var alt lige fra tomatsuppe til 3 gamle billeder, skænket foreningen af lektor Heide Petersen. Også i år indbragte auktionen et pænt beløb.

Op så kom sæsonens største begivenhed i form af »Store Heimdal« den 15. december. Man kunne glæde sig over rekordtilslutning (ca. 175 personer) til festen, og det var da også kun med største besvær, at man fik de mange feststemte mennesker placeret i pigerens gymnastiksal til fælledinéen, som i år bestod af Chop Cuey æg Is à la Hanegal plus et passende kvantum rødvin. Traditionen tro blev der holdt flere udmærkede taler, og de sædvanlige skåler for foreningen etc. blev udbragt. Derefter var der indmarch, og det efterfølgende bal varede til kl. 1,00.

Heimdalsæsonen blev efter juleferien genoptaget den 26. januar med læge Horwitz' foredrag om modstandsbevægelsens arbejde under 2. verdenskrig. Horwitz, der selv havde været en af lederne inden for »Bopa«-gruppen i København, holdt ved sin levende og kvikke måde at fortælle på heimdalisternes opmærksomhed fangen i henvend 2½ time, hvilket vistnok er rekord for et foredrags varighed i indeværende sæson. Dr. Horwitz skildrede bl. a. det fysiske og psykiske pres, som de unge sabotører var udsat for, og gav endvidere detaljerede beretninger om flere af de aktioner, som han havde deltaget i. Dr. Horwitz' foredrag var en sådan succes, at man opfordrede ham til at fortælle videre om sine oplevelser ved et møde den 9. februar, til hvilket alle skolens elever samt lærerkollegiet blev indbudt. Dr. Horwitz indfrie endnu en gang de mange tilstedeværendes forventninger og besvarede efter foredraget spørgsmål på en god og udtømmende måde.

Det sidste møde i Heimdal, som jeg på nuværende tidspunkt kan nå at referere, fandt sted den 23. februar, da den konservative folketingskandidat i Ribekredsen, Chr. Bejer, talte. Foredraget var noget af en skuffelse for den fåtallige skare, ikke fordi hr. Bejer var nogen dårlig taler, det var nemlig ingenlunde tilfældet, men fordi hans foredrag nærmest formede sig som politisk agitation. Efter foredraget var der diskussion, som deltagertallet taget i betragtning, var ganske god og udbytterig.

I marts vil der blive holdt to møder. Heimdal har allerede sikret sig dr. phil. Jens Kruse til det ene, og vi ser frem til dette møde med stor forventning.

Sæsonen slutes den 27. marts med det traditionelle forårsbal, som efter sidste års succes sandsynligvis også denne gang bliver et karneval.

Man har i indeværende sæson kunnet glæde sig over et stort medlemstal i Heimdal (jeg tror, der er ca. 140 medlemmer) og dermed en gennemgående god tilslutning til de forskellige arrangementer. Dette er så meget mere glædeligt, som vi i år har måttet forhøje den månedlige kontingent fra 1 til 2 kroner for at få foredrag af højere kvalitet.

Jeg vil til slut udtrykke håbet om, at foreningen Heimdal også i fremtiden må være det store samlingspunkt for Ribe Katedralskoles gymnasieelever.

Bramminge, omkring 1. marts 1963.

Hans Frede Nielsen.



Fra Ripenser Samfundet

Ripenser-Samfundets repræsentantskab

Foreningens bestyrelse kan i medfør af lovenes § 13 udpege et repræsentantskab, bestående af højst en repræsentant for hver årgang af medlemmer. Repræsentanternes opgave er at formidle og sikre nær kontakt mellem bestyrelsen og medlemmerne af de respektive årgange, herunder at overbringe medlemmernes forslag og klager til bestyrelsen samt indsamle meddelelser til bladet. Medlemmerne bedes derfor henvende sig til årgangsrepræsentanterne i alle anliggender vedrørende foreningen. Skulle flere have lyst til at deltage i dette arbejde, bedes man henvende sig til Damkjær, Adelgade 49, Kbh. K.

Bestyrelsen har valgt repræsentanter for følgende 14 årgange:

1949: Civiling. Henning Urup, Frbg.alle 25, Kbh. V. Tlf. VE 1799 x.

1950: Fru Elsebeth Jensen, Østbanegade 39, Kbh. Ø. Tlf. TR 3493.

1951: Civiling. C. R. Damkjær, Adelgade 49, Kbh. K. Tlf. BY 1646.

1952: Afd.chef Laur. Ebbesen, Tesch Alle 4, Holte. Tlf. HO 1216.

1953: Bibliotekar Birgit Christensen, Nordborggade 43, Århus.

1954: Civiling. Gregers Jæger, Kløckersvej 30, Gentofte. Tlf. GE 7100.

1955: Stud. mag. Kirsten Urup, Knuthenborgvej 3, Valby. Tlf. 30 10 93.

1956: Stud. mag. Jarl Bunch, Tagensvej 15, Kbh. N. Tlf. NO 35391.

1957: Civiling. P. Daugård Peters, Jul. Thomsensgade 22, Kbh. V. Tlf. LU 2801.

1958: Stud. polyt. Gunnar Termansen, Nørre Alle 75, Kbh. Ø. Tlf. TR 4575, l. 122.

1959: Stud. polyt. Hans Svendsen, Frb. Bredgade 13 B, Kbh. F. Tlf. FA 5715, l. 25.

1960: Matr.elev Lisbeth Friis, C. F. Ricksvej 101 A, Kbh. F. Tlf. 60 79 69.

1961: Stud. scient. P. M. Hejlesen, Sofievej 32, Hell. Tlf. HE 6142.

1962: Stud. jur. Peter Lungholt, Yrsavej 9, Åbyhøj.

Følgende RS-medlemmer har udover årskontingentet ydet store bidrag til foreningens kasse: overlæge Knud Fogh, sognepræst Niels Lund, direktør, fru Ella Klinke, lektor J. S. Bjerge, cand. pharm. Asger Bak, redaktør Finn Bergholt, tandlæge Kaj Aakjær Jørgensen, oberst H. A. I. Pedersen, programass. O. B. Sørensen. Bestyrelsen takker hjerteligt herfor.

RS udfører p. t. en omfattende katalogisering af data vedrørende Ribestuderter og -realister så langt tilbage som år 1900. Man registrerer navn, adresse, stilling, årgang og telefonnummer samt unggigenavn og fører kartotekskort for hver enkelt. Arbejdet udføres af RS's sekretær i samarbejde med repræsentantskabet. Man modtager med taknemlighed oplysninger fra medlemmerne. Kartoteket er frit tilgængeligt for RS-medlemmer, der f. eks. ønsker at finde gamle venner igen. Henvendelse herom til sekretæren.

RS uddeler ved skolens årsafslutning den 22. juni af jubilæumslegatet en portion til en student og en portion til en realist.

RS-medlem fru Inger Tauber Lassen (f. Larsen) (årg. 53) har vundet en flot 1. præmie i en møbleringskonkurrence udskrevet af tidsskriftet Bo Bedre.

RS-medlem, souschef i radioens musikafdeling, Tage Nielsen (årg. 47) nævnes som favorit til stillingen som direktør for Det jydsk Musikonservatorium i Århus, der er blevet statsanerkendt og ligestillet med Det kgl. danske Musikonservatorium.

Antikvarisk Samling meddeler, at runestaven fra Ribe (Danmarks største runefund), der fås i kopi, udført af Den kgl. Porcelænsfabrik, til pris kr. 18,-, er ved at være udsolgt. Fås i 3 farver: rødbrun, grøn eller grå.

RS's julefrokost på hotel »Dagmar« 4. juledag blev en stor succes med ca. 100 deltagere

fra alle dele af landet, fortrinsvis af årgangene 1949-62. Lærerkollegiet var repræsenteret ved lektor Edelberg.

Næste udgave af bladet udsendes ca. 1. august d. å. Husk at anmelde evt. sommerferie-adresse til postvæsenet.

Med dette nummer følger et eksemplar af de nye love.

Arrangementsudvalget (alle er bosiddende på Sjælland) efterlyser århusianere, der vil bistå med at arrangere en fest i Århus til efteråret. Sekretæren hører gerne nærmere.

200 nye medlemmer

Vi bringer her de i sidste nummer af bladet nævnte 200 nye medlemmers data:

Årg. 1908: Kontorchef Louis Paludan, Nørrevold 12, Kbh. K. Godsejer, manufakturhandler Christensen, Hobro.

Årg. 1911: Fru Ingeborg Jarnov, f. Stenderup Jensen, Clausensvej 18, Gentofte.

Årg. 1912: Fru Johanne Guldman, Livjærggade 23, 3. tv., Kbhvn. Ø. Fru Rigmor Klein, Ved Volden 8, 5., Kbhvn. K.

Årg. 1928: Bogholder Svend P. Christensen, Esbjerg tekniske Skole, Esbjerg.

Årg. 1933: Direktør, civilingeniør Olav E. Grue, Guldregnvænget 17, Virum.

Årg. 1942: Fru Ester Holm Jørgensen, f. Kofoed Nielsen, Kærvej 23, Farum.

Årg. 1944: Lærer Jens Bech Laursen, Brændkjærgade 47, Kolding.

Årg. 1947: Major Johannes Jensen, Rakelsvej 4, 3. th., Hellerup.

Årg. 1949: Dyrslæge Lars Hage, Svaneke. Universitetsadjunkt Niels Hyldahl, Fortevej 67a, Risskov. Lærerinde Solveig Hyldahl, f. Nielsen, Fortevej 67a, Risskov. Kaptajn Kaj Jepsen, Kirke Værløsevej 29, 2., Værløse. Fru Kirsten Kristiansen, f. Malling, Mosevang 86, Nordborg. Civilingeniør Verner Lyst, Baggersvej 26, Slagelse. Lærerinde Jytte Rasmussen, f. Havemose, Balling, Salling.

Årg. 1950: Fru Astrid Bang, f. Skøtt, Apoteket, Toftlund. Lærerinde Ellen Deigaard, f. Holm, Malmbergsvej 90, Holte. Fru Tulle Fenger, f. Deigaard, Åbrinken 102, Virum. Husholdningslærerinde Inger Nielsen, Roskildevej 150, st. lejl. 49, Valby. Fru Karen Marie Sørensen, f. Pilegaard, Brændkjærgade 74, 1., Kolding.

Årg. 1951: Fru Marie Løth, f. Hansen, Rodebæk, Agerbæk. Testpilot H. C. Rosenberg, Bodenseestrasse 131, München/Pasing, Tyskland. Lærer Sven Tygesen, Vorbasse.

Årg. 1952: Civiløkonom Hans E. Frisk, Humlemarksvej 29, Glostrup. Fuldmægtig Hans El Jørgensen, Vigerslevvej 338, st., Valby. Lærer Hans Jørgen Jørgensen, Klinten, 23, Frederikssund. Advokat Kristian L. Kristensen, Ewaldsensvej 2, Kbhvn. F. Fru Sonja Schouboe, f. Schmidt Sørensen, Smallegade 36 C, Kbhvn. F. Fru Henny Willumsen, f. Krog, Æblevej 14, Højbjerg.

Årg. 1953: Lærer Finn Andersen, Grøngroft pr. Gråsten. Tandlæge Svend Aage Andersen, Stationspladsen 5, 2., Køge. Cand. pharm. Asger K. Bak, Jægervænget 5, Vejle. Lærerinde Margrethe Caspersen, f. Skøth, Ålækkehaven 27, Odense. Pastor Niels Grunnet, Grønholdt præstegård, Fredensborg. Lærerinde Anne Marie Hvid, f. Jensen-Holm, Fribjerg 33, Nordborg. Læge Henry Karstoft, Sct. Jørgensvej 16, Viborg. Reklametegner Dorte Lund, f. Friis Jespersen, Olgasvej 1 B, Vedbæk. Elise Ericson, Sandfjördsgratan 120, 9. th., Johanneskov, Sverige. Civilingeniør Preben Pedersen, Kuben 7, Holte. Fru Bibbi Juul Sørensen, f. Nielsen, Dalstrøget 110, Søborg. Fru Inger Tauber-Lassen, f. Larsen, Kastanieallé 28, 1. tv., Vanløse. Fysioterapeut Merete Vedel-Kessing, f. Ulfbeck-Pedersen, Askevænget 11, 1., Virum. Cand. mag., sergent Jens Vind, Flyvedetachment 501, Kagerup.

Årg. 1954: Revisor Vagn B. Clausen, Købkesvej 19, 1., Odense. Pastor Oscar Filtenborg, Struensegade 18, st. th., Kbhvn. N. Stud. mag. B. Frøkjær-Jensen, Husumvej 106, Brønshøj. Lærerinde Inger Jerver, f. Hage, Hans Egedesvej 44, Herning. Fru Inger Knudsen, f. Nielsen, Fundersvej 13, Vejle. Socialrådgiver Kirsten Nørr, f. Lauritzen, Langenæsallé 40, 2., Århus C. Læge Uwe S. Rosenberg, Centrallazarettet, Vesterås, Sverige. Lærerinde Inga Rossberg, Adelongstrasse 44, Darmstadt, Tyskland. Fru Inge Merete Sampson, f. Larsen, 1. Church Lane, Cotgrave, Notts., England. Lærer Ernst Svennesen, Grædstrup pr. Brædstrup. Akademiingeniør Terkel Toft, Gentoftegade 23, Gentofte. Fru Birgit Trostmann, f. Lykke Sørensen, Skovsbovej 49, Svendborg. Korrespondent Karen Westphal, f. Bjerrum, Kongedammen 26, Helsingør.

(Fortsættes)

Den løbende medlemskampagne blandt de sidste 14 årgange af realister har indtil nu (1. april) givet ca. 100 nye medlemmer. Deres data vil blive bragt i næste nr. af bladet.



Vort trofaste medlem, grosserer *Robert Jordahn*, medlem af Grossereretsforeningen gennem 40 år, døde den 18. september i København. Han var en trofast ripenser og en god skolekammerat.

Enkefru *Johanne Louise Kastrup*, Ribe, søster til maleren Stephan Ussing, er død over 80 år gammel.

En gammel ripenser, smed *Adolf Christensen*, er død 80 år gammel.

Professor, dr. phil. *Andreas Blinkenberg*, Århus, af den gamle Ribeslægt, fyldte den 12. februar 70 år.

Overlæge, dr. med. *D. Bøggild*, Ribe amts og bys sygehus, har fået bevilget afsked på grund af alder fra den 1. juni 1963.

Fru *Villy Petersen*, enke efter slagtermester Henry Petersen, Ribe, fyldte den 16. marts 70 år.

Vort medlem, tømrermester *Kai Daugaard Peters*, Ribe, fyldte den 9. april 60 år. Den kendte håndværksmester fejrede dagen hos sønnen, civilingeniør Peter Daugaard Peters, København.

Ribe Katedralskole opførte i år som skolekomedie Hostrups evig unge »Eventyr på fodrejsen«, og de unge skuespillere af 2.G. skilte sig smukt fra opgaven. Efter sidste forestilling var der et vellykket skolebal på Klubbens hotel.

På Ribe Katedralskole har man påny forsøgt sig med udgivelsen af et skoleblad, hvis første kvikke nummer nu er udkommet. Det bærer det berømmelige historiske navn »Mercurius« efter Anders Bornings første danske avis. Vi ønsker det nye foretagende held og lykke.

Docent, civilingeniør Vagn Korsgaard, gammel ripenser, har fået ingeniør Finn H. Henriksens mindelegat på 12.000 kr.

Museet i Quedens gård har fra Sonning-Prisen modtaget 50.000 kr.

Forsvarsbrødrene i Ribe har den 17. marts fejret 75 års jubilæum.

Lektor *Edelberg* har i marts deltaget i en økonomisk konference i England vedrørende U-landene.

Ribe har nu 7885 indbyggere.

Redaktør *Viggo Kittelmann*, gammel ripenser, er fra 1. januar udnævnt til chefredaktør for »BT«.

Ribe antikvariske Selskab har holdt årsgeneralforsamling. Foreningen tæller nu ??? medlemmer. Efter generalforsamlingen læste og causerede journalist *Rosenstand* over emnet »Et Ribeinteriør«, Ribestemming omkring året 1800.

I Quedens gård var der i påsken åbnet en udstilling af engelsk stentøj, fundet i Londons ruinkvarterer efter krigen.

Stiftsfuldmægtig ved Ribe bispeembede, cand. jur. A. *Riishøj*, har nu tillige taget teologisk embedseksamen, idet han har studeret ved siden af sit daglige arbejde.

Bankdirektør *R. Hylldahl*, Ribe Discontobank, har fejret sin 60 års fødselsdag.

Der har været holdt forældredag på Ribe Katedralskole. Lektor *Heide Petersen* gjorde rede for matematikundervisningen, og rektor *Vestergaard* gjorde rede for den nye karakterskala.

Ribe og omegns Landboforening kan i år fejre 100 års jubilæum.

Laurids Brok Lauridsen, søn af N. F. Lauridsen, »Kasbogaard«, Vilslev, har taget eksamen som civilingeniør ved Polyteknisk Lærestanstalt.

Gdr. *Tage Rosenstand*, formand for Ribes Landboforening gennem 40 år, er udnævnt til foreningens æresmedlem.

Lagerchef Poul Andersen, vor tidligere kasserer, har haft den sorg at miste sin hustru, fru Inger Andersen, der er død 39 år gammel.

Når De igen besøger Ribe —

husk da at se det særprægede
CATHARINA-SMYKKE (600 år
gammelt elletræ fra
Sct. Catharinæ kirke) hos

H. SPANGSBERG
Byens guldsmedie - Telefon 563

Klubbens Hotel

anbefales

Telefon Ribe 3 og 543



KLEFA-

lim til alle formål.

Aage Jørgensen

Gasværksvej 11, Kbh. V., telf. VE 4839

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Tandlæge

KNUD ANDERSEN

Skibbroen 1, telf. 1068

BENTZONS BOGHANDEL

v. Knud Heide Andersen

... midt på strøget

Sagateatret


NAKSKOV

Ella Klinke



Udstiller i
BYGGECENTRUM

MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIBE GASRADIATOR til by- el. flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 2

August 1963

5. bind



Ribe katedralskoles studenterhold 1963

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Efvl.


Telefon 291 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK



Fra Ripenser Samfundet

Sportsstævnet i Ribe

R.S.'s årlige dyst med skolen finder som tidligere meddelt sted *lørdag den 17. august kl. 14.*

Om aftenen mødes såvel sportsdeltagerne som øvrige til fest i skoven, idet det er lykkedes arrangementsudvalget at reservere indtil 100 pladser i pavillonen for R.S.'s medlemmer. Der er tyrolerorkester, -show og sang, og serveringen består af en platte med sild, rejer, bøf, fiskefilet, diverse afskåret pålæg og ost.

Normalprisen for anretningen og entre udgør kr. 9 plus servering.

Ikke mindst fordi arrangementsudvalget ved denne lejlighed håber på at se mange af vore nye realistmedlemmer, giver vi rigtig smæk for skillingen. R.S.'s medlemmer opnår ved tilskud fra foreningens kasse (plus rabat) en prisreduktion på ialt kr. 7, således, at prisen for det nævnte kun beløber sig til *kr. 2* plus serveringen.

Gyldigt medlemskort *skal* forevises.

Mødetid *kl. 20*. Påklædning daglig.

Tilmelding, der skal finde sted *senest lørdag den 10. august*, sker på følgende måde:

I Ribe: telf. 126 (radioforhandler Immanuel Jensen), i København: telf. Byen 1646 (civilingeniør C. R. Damkjær), eller skriftlig til sekretæren E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Arrangementsudvalget.

Sportsstævnets holdopstilling

Til sportsstævnet i Ribe lørdag den 17. august kl. 14: Kan det være rigtigt:

- at Heddi Nielsen (stud. 63) alene skal klare ærterne i langbold,
- at Hans Daugaard Peters (stud. 61) målmand, Anders Hjuler (real 63) og Kristian Blak Nielsen (real 63) skal klare den i håndbold, og
- at Leif Øbo Sørensen (stud. 60), Henning Olesen (stud. 62), Henning Skovmose (stud. 57), halfback, Bent Jepsen (stud. 59) skal løbe livet af sig i fodbold?

Nej! Derfor sportsfolk, meld Jer straks til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Vårfesten,

der afholdes den 25. maj i den med løv og blomster pyntede »Bispekælder« ved Københavns universitet, blev meget vellykket. Musikken og underholdningen var absolut fortræffelig og høstede stort bifald fra de mange fremmødte medlemmer og gæster. Dansen, snakken og fællessangen gik for højeste gear lige til kl. 1,00.

Translokationen på vor gamle skole

afholdtes den 22. juni under de sædvanlige festlige former i skolegården.

Rektor Vestergaard, hvis smukke tale vi gengiver andet steds i bladet, mindedes de i årets løb afdøde adjunkt R. P. Madsen og lærerinde, frøken Elisabeth Munck, og han udtalte smukke adskedsord til lektor *Askegaard*, der nu forlader skolen, men ikke byen.

Ved legatuddelingen uddelte rektor bl.a. *Rinpenser-Samfundets 50 års jubilæumsgave*, der tilfaldt følgende:

Student Hans Madsen og realist Anders Hjuler, der hver fik 353 kr.

Der var mødt om ved en snes 25 års studenterjubilarer til translokationen, medens man af 50 års jubilarerne kun så to, nemlig civilingeniør Ervald og rektor Strehle.

Førstnævnte deltog i R.S.'s vellykkede frokost på Klubben, hvor sås op imod en snes interesserede, både studenter og realister. 25 års jubilarene festede på Hotel Dagmar. Begge steder var stemningen udmærket.

At erindre

Idet vi formoder, at mange nu, når sommerferien er forbi, skifter adresse minder vi om anmeldelse til det lokale postkontor eller til sekretæren i tilfælde af adresseforandring.

Ripenser-Samfundets generalforsamling

er berammet til fredag den 25. oktober.

De nye medlemmer

Vi kan oplyse, at af årets dimittender har ialt 70 indmeldt sig i R.S. (47 studenter og 23 realister). Deres data vil blive bragt i næste nr. af bladet.

Medlemskampagnen blandt de sidste 14 årg. af realister har indtil nu (4. juli) givet 141 nye medlemmer. Deres data samt data for nye medlemmer af tidligere årgange bringes andet steds i bladet.

Rektorord på Ribe katedralskole

Ved translokationen på Ribe Katedralskole den 22. juni udtalte rektor *V. Vestergaard* til dimittenderne:

Gustav Fröding, som fra sig selv kendte spændingen mellem vilje og utøjlet, følelsesbestemt sjæleliv, har i *Ur Anabasis* digtet om, hvorledes Xenofon, da han førte de græske lejetropper hjem efter nederlaget i de 10.000s togt, lader soldaterne få en glad aften. Til at begynde med er soldaterne denne aften nedtrykte og klagende; men efterhånden stiger humøret; de arrangerer sportskampe, de citerer Homer, de sammenligner Euripides og Sofokles; deres sind ligesom flyttes til Hellas, og Xenofon, som husker deres genvordigheder og ved, at de vil møde flere af dem: hungersnød, frost og død, var, siger Fröding, »stolt og glad over at se, at hellerne kunne lide og alligevel glæde sig og hæve sig til ædlere ting end bekymringer over nød. De bøjede sig ikke som barbarerne i skræk og vanvid på grund af den hårde skæbne«.

Det, som Fröding lader Xenofon se først, er en uahæmmet udfoldelse af sjæleliv og følelser. Xenofon anerkender, at følelser må eksistere; men han glæder sig over, at de beherskes.

Vi ved fra mangfoldige tilfælde i historien, at der er tider, da opdæmmede følelsesliv må have friere løb og får det, f.eks. da romantikken her i Danmark bryder igennem i 1801, eller da besættelsestidens tvang og dobbeltspil hører op i maj 1945. Den friere følelsesløber berettiget som reaktion mod forudgående tvang; men vi ved også fra historien, at der senere uvægerligt vil komme en ny reaktion mod føleriet.

Vi ved også fra vore omgivelser, at personer er forskellige. Nogle vil ikke demonstrere følelsesliv mere end strengt nødvendigt, andre har det ligesom modsat; men om disse sidste ved vi også, at deres stadige følelsesdemonstrationer kan udarte sig til selvoptagethed, en klynkende eller ufrugtbar indstilling, der ofte er krævende, sjældent ydende. Nu må det retfærdigvis indrømmes, at ikke blot personer er forskellige, således at nogle har større behov for følelsesudladninger end andre; også levealdrene har forskellige behov. I er i en alder, da behovet normalt er stort. Det er i sin orden; men vær opmærksomme på, at behovet for følelsesudfoldelse ikke forlænges kunstigt og unødigt.

Der foreligger nemlig den fare for Jer, at Jeres følelsesliv i meget høj grad er genstand for reklame både af merkantil og af såkaldt »kulturel« art: teenage forretninger, teenage litteratur, massemidler, popspredning. Jeres følelsesliv dyrkes, men ikke af idelle grunde, og al den reklamedyrkelse kan let friste til føleri for følelsesbeskuelsens skyld. Det er vigtigt for Jer at holde balancen. Følelser er noget, man har; men man behøver ikke at tale mere end nødvendigt om dem. Følelser er *almene*; men de er ikke *alment gyldige*, hvormed menes, at de for domme af nogen art. Balancen er: at erkende sig selv som følelsesmenneske uden at gøre sig afstumpet og samtidig bevare det *lige blik*, d.v.s. blikket rettet udad, bort fra sig selv og mod de omgivelser, som er vor egentlige tilværelse.

Med det ønske for Jer, at I må finde balancen mellem personligt følelsesliv og viljen til det lige, udadrettede blik, dimitterer jeg Jer fra Ribe Katedralskole som rette studenter og realister.



Lektor A. W. Høst

in memoriam

Den 26. april afgik lektor A. W. Høst ved døden i København, 92 år gammel

Adjunkt Høst, som vi kaldte ham, kom til Ribe i 1896, hvor han begyndte sin gerning ved Katedralskolen. Han var da kun 25 år, men formåede alligevel at skaffe sig respekt — ved sin fængslende undervisning og dannede færd. Vi havde ham i 5. og 6. klasse (gymnasiet) i fysik og astronomi. Han var ikke just kammerat med disciplene, men venlig og ligetil. Han var ikke bange for at anvende en time af sin fritid til på skolen at undervise ekstra en discipel, for hvem det kneb at følge med i fysik.

Selv var han et lys, der tog skoleembedseksamen kun 22 år gammel, og allerede som student havde han fået universitetets guldmedalje for en matematisk afhandling.

Høst var ved Ribe Katedralskole i en snes år. I 1919 kom han til Østre Borgerdydsskole i København og blev lektor blandt de første, da denn titel blev taget i brug ved statsskolerne — i stedet for overlærer. I 1941 tog han sin afsked.

Lektor Høst vil mindes af sine gamle elever som en fin og god mand, for sine pædagogiske evner, for sit lyse livssyn og gode humør. Han var Københavner, søn af smedemester Høst, munter og med sans for gode historier, men også en alvorlig mand med et kristent sindelag.

Lektor Høst efterlader sig to gifte døtre, en søn døde som ung, en stor sorg for forældrene.

Man er taknemlig for at have kendt lektor Høst.

Æret være hans minde!

E. Varming.

Lektor Askgård siger katedralskolen farvel

Med dette skoleårs udgang har en af Ribe Katedralskoles dygtige og ansete lærerkræfter, lektor Askgård efter ansøgning fået bevilget sin afsked fra den skole, han har tjent med ære siden 1926.

Ejnar Askgård er født den 25. februar 1895 i Greve, hvor faderen var førstelærer. Han blev student fra Roskilde Katedralskole i 1912. I 1916 tog han lærereksamen fra Jonstrup Seminarium og var derefter 1916—17 huslærer på Gjesinggård ved Randers og 1917—18 vikar ved Grenå Kommunalrealskole. I 1918—20 blev han cand. mag. med fagene engelsk og kristendomskundskab og samme år blev han vikar ved Løgumgård Artiumkursus.

Den 1. august 1926 blev han adjunkt ved Ribe Katedralskole (lektor i 1941). Efter at være kommen til Ribe giftede han sig med sygeplejerske Astrid Grundtvig, datter af mejeriforpagter Nicolaj Frederik Severin Grundtvig.

I flere år var han skolens inspektør. I 1926 blev han tillige lærer ved Ribe Handelsskole og var i årene 1937—52 skolens forstander. 1951—53 var han engelsklærer ved lærerhøjskolernes provinskursus i Rødding. I en årrække var han bibliotekar ved Ribe stiftsbibliotek. Siden 1932 har han sæde i Ribe domsogns menighedsråd, siden 1935 kasserer ved Ribe domkirke og siden 1961 kirkeværge.

Han er tillige medlem af provstiuvalget, og han er kredsformand for Foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark.

Ved siden af de mange tillidsposter har lektor Askgård også haft tid til et forfatter-skab.

Sammen med nu afdøde lektor Nørregaard har han udgivet engelske stiløvelser for mellemskolen og realklassen 1. og 2.

Sine biografiske interesser har han givet udtryk i en levnedtegnning af Ribe-rektoren Chr. Falster, trykt i »Jul i Vestjylland« og de udmærkede biografier af studenter fra Ribe Katedralskole 1901—20, 1921—30 og 1931—40. Det er hans mening at fortsætte med udarbejdelsen af biografier omfattende årgangene 1941—50, et meget påskønnelsesværdigt arbejde.

Der er altså nok at tage fat på under otiumet i det smukke gamle »Vejrmøllehus« på Tangevej. Lektor Askgård forlader ikke Ribe, som han holder af, ligesom alle, der kender ham både på og udenfor skolen, holder af ham.

På sin gamle skole vil han dog efterlade et savn både hos kolleger og elever, der altid i ham fandt en retlinet, elskværdig og dygtig personlighed.

K. H. Rosenstand.

De nye medlemmer

Årg. 1955: Lærerinde Dorte Eskildsen, Ravsted skole, Ravsted. Beskæftigelsesterapeut Hanne Garff, f. Ulfbeck-Petersen, Rektorparken 22, 7., Kbhvn. SV. Lærer Egon Hansen, Halk Fællesskole, pr. Hejsager. Sygeplejerske Bente Holm, f. Reilev, Prästbolsgatan 18, 3., Linköping, Sverige. Exam. pharm. Grete Knudsen, f. Thyssen, Bøgevej 4, Bogense. Korrespondent Tove Poulsen, Niels Steensensvej 2, Gentofte. Cand. theol. Hans Simonsen, Collegium Trinitatis, Købmagergade 52, 4., Kbhvn. K. Lærerinde Anna Marg. Sørensen, f. Bertelsen, Ladefogedvej 4, 3. tv., Kbhvn. NV. Stud. mag. Kirsten Urup, Knuthenborgvej 3, 1., Valby. Konsulent Johs. Vestergaard, Gl. Køgevej 180, 2., Valby. Stud. med. vet. Jørgen Mejnsen Westergaard, Nordisk Kollegium, vær. 123, Strandboulevarden 32, 4., Kbhvn. Ø.

Årg. 1956: Fysioterapeut Dagmar Dalsgaard, f. Lassen, Banevolden 42, 3., Valby. Civilingeniør Erik Dalsgaard, Banevolden 42, 3., Valby. Lærer Chr. Stenderup Jensen, Kronager 5, Ringkøbing. Fru Emma Jensen, f. Mouritsen, Silkeborggade 29, 5., Kbhvn. Ø. Lærerinde Karen Volf Jessen, f. Lorentzen, Sdr. Hygum skole, Sdr. Hygum. Cand. polit. Jørn Kjær, 554619, Flyvestation Værløse, Værløse. Stud. mag. Thorkild Kristiansen, Koll.

I, vær. 11., Universitetsparken, Århus. Revisor Peter Nielsen, Elhøjvej 5, Århus V. Stud. pharm. Thorkild Nissen, Brostykkevej 35, Hvidovre. Revisorassistent Peter Brandt Nørgaard, Langenæsallé 45, 3., Århus C. Dyrslæge Niels Ockens, Mozart Haveby B1, Kbhvn. SV. Stud. med. Frede H. Petersen, Stadionallé 10, 1. tv., Århus C.

Årg. 1957: Fru Hanne Bertelsen, f. Jørgensen, Chr Kongsbaksvvej 7, Frederikshavn. Fysioterapeut Bente Bjersing, c/o Stausgaard, Østerbrogade 116, mez th., Kbhvn. Ø. Lærerinde Karen Christensen, Alslev pr. Varde. Stud. polyt. Vagn Christensen, Blåregn Allé 2, Kastrup. Socialstud. Gerda Danielsen, f. Henriksen, Stenkildevej 8, Viby J. Bibliotekar Emilie Donslund, Danmarksgade 7, Viborg. Fysioterapeut Ingrid Duus Hansen, f. Pedersen, Ericaparken 53, st. tv., Gentofte. Stud. mag. Hans Nygaard Jensen, Vigerslevvej 28, 2. th., Valby. Stud. mag. Aage Jørgensen, Gustav Wiedsvvej 33, 2. tv., Århus C., Sygeplejerske Gerda Krognos, f. Stenderup-Jensen, Præstegade 26, Ribe. Fru Nina Lerche-Thomsen, f. Haagensen, Stampsvej 11, Viby J. Korrespondent Birgit G. Lindegaard, f. Holm, Tøndergade 98, 1. tv., Århus C. Stud. jur. H. Kjærsgaard Mortensen, Koll. V, vær. 219, Århus C. Fru Mette Nissen, f. Schmidt, C. N. Camping, Arnum, Sønderjylland. Lægeseekretærstud. Randi Berg Peters, c/o Eva Jensen, Kastelvej 8, st. th., Kbhvn. Ø. Fru Margr. Skov Petersen, f. Andreassen, Augustenborggade 21 B, 14., Århus C. Stud. med. Poul E. Skov Petersen, Augustenborggade 21 B, 14., Århus C. Biblioteksstud. Karen Margrethe Pihlkjær, Rantzauvej 16, 1. th., Kbhvn. N. Radiotekniker Werner B. Snitgaard, Håndværkerskolen, Sdr. Landevej, Sønderborg. Stud. agro. Peter Stigsen, Landbohøjskolekoll., Hostrupsvej 20, Kbhvn. V.

Årg. 1958: Translatørstud. Anna Marie Andersen, f. Mejer, Voldumvej 21, 2. tv., Vanløse. Lærer Per Caspersen, Sydjydsk CF-kolonne, Haderslev. Lærerinde Ellen Dalsø, Ellebergvej 4, Ålsgårde. Stud. med. vet. Morten Eskildsen, Strandboulevarden 32, vær. 49, Kbhvn. Ø. Stud. mag. Olav Fink, Hauser Plads 14, 2., Kbhvn. K. Fru Lis Gramstrup, f. Christensen, Brostykkevej 75, Hvidovre. Laborant Jytte Have, Sortedam Dossering 23, 4. tv., Kbhvn. N. Lærerinde Gudrun Jensen, Jernved skole, pr. Gredstedbro. Stud. odont. Torkild Jeppesen, Johs. Ewaldsvej 36, Åbyhøj. Stud. geom. Svend R. Jæger, Sct. Laurentiegade 11, Ribe. Sekretær Helga Jørgensen, Store Kongensgade 71, 1., Kbhvn. K. Stud. polyt. Arne Kristensen, c/o M. Rasmussen, Brorsonsgade 6, 2., Kbhvn. V. Fru Kirsten Kromann, f. Hansen, Gredstedbro. Korrespondent Jenny Schultz, f. Lund, Harreby pr. Fole, Sønderjylland. Korrespondent Birthe Madsen, Mariendalsvej 32 C, 4. th., Kbhvn. F. Stud. ing. Kaj Markussen, Strandboulevarden 32, vær. 133, Kbhvn. Ø. Kassererske Inga Balsen Nielsen, Elmegade 2, 1., Esbjerg. Løjtnant Karsten Nielsen, c/o Henry Nielsen, Skibbroen, Ribe. Stud. polyt. Vagn Nielsen, Poul Ankersgade 2, 5., Kbhvn. K. Korrespondent Helga Olesen, Harald Kidesvej 18, Åbyhøj. Stud. mag. Erik Ostfeld, St. Kannikestræde 9, Kbhvn. K. Seminarieelev Jørgen H. Pedersen, Tangevej 81 A, Ribe. Stud. odont. Inge Rølling, f. Knudsen, Tjelevej 22, 5., Risskov. Stud. med. Frode K. Rømer, Koll. IV, vær. 170, Universitetsparken, Århus C. Lærerinde Kirsten Rask Thomsen, Amagervej 14, 5., Esbjerg.

Årg. 1959: Tekniker Carl Tange Christensen, Højdiget 22, Herlev. Seminarieelev Inger Christensen, Skolegade 23, Brørup. Stud. mag. Preben H. Hansen, Kollegiegården, Tagensvej 52, vær. 506, Kbhvn. N. Reklameassistent Hans Heide-Petersen, Frederiksberg Allé 12, 3., København F. Stud. pharm. Hans A. Jensen, C. F. Richsvej 122, 1. th., København F. Stud. med. Helge Donslund Jensen, Kragelundsallé 16, Højbjerg. Seminarieelev Bent Jepsen, Bio, Brørup. Svend Junker, Skovbrynet, Ankær, Skovby, pr. Brejning. Driftsleder Søren Krog, Dr. Dagmarsvej 8, Ribe. Stud. mag. Per Lindhartsen, Sønderengen 7, Søborg. Biblioteksstud. Mona Madsen, Havnegade 29, Esbjerg. Seminarieelev Dora H. Nielsen, Dr. Dagmarsvej 7, Ribe. Fru Anne Elise Reppien, f. Lund, Birk nr. 2, pr. Herning. Stud. mag. Inge Lise Schmidt, Kollegiegården, Tagensvej 52, Kbhvn. N. Seminarieelev Agnete Thind-Andersen, 4. maj koll., Gl. Vardevej 78, Esbjerg. Korrespondent Else Zeuthen, Sdr. Ringgade 51, 5., Århus C.

Årg. 1960: Stud. Ingeborg Bendesen, Niels Juelsgade 9, 3., Kbhvn. K. Stud. med. Axel H. Carl, Ivar Huitfeldtsgade 72, 4., Århus N. Seminarieelev Carla Bech Clausen, Kirkebakken 17, Esbjerg. Stud. med. vet. Jørgen E. Gram, Uranievej 18, st., Kbhvn. V. Stud. mag. Jan Peter Hjarnø, Ivar Huitfeldtsgade 72, 4., Århus N. Stud. med. Jacob Hune, Ivar Huitfeldtsgade 72, Århus N. Stud. jur. Bjørn L. Jensen, Nørre Allé 9, 3. tv., Kbhvn. N. Bibliotekarelev Ulla El Jørgensen, Cottagevej 6, Hellerup. Stud. med. vet. Niels Lundgaard, Hostrupsvej 20, vær. 75, Kbhvn. V. Stud. polyt. Helge Plesner, Nr. Farimagsgade 72, 1., Kbhvn. K. Stud. scient. Glob Riber, 4. maj koll., Fuglsangsallé 24, vær. 53, Århus Stud. Knud Øbo Sørensen, Kongensgade 16, Ribe. Seminarieelev Leif Øbo Sørensen, Kongensgade 16, Ribe. Stud. pharm. Inge Svendsen, Svanemøllevej 23, Kbhvn. Ø.

Årg. 1961: Laborant Alice Bonnen, f. Kofoed, Storegade 20, 2. th., Varde. Sergent Kurt M. Holm, Kasernen, Haderslev. Sygeplejeelev Jytte Kristiansen, Sygeplejebolig I, vær. 328, Århus kommunehospital, Århus C. Korrespondentstud. Anna Marg. Lund, Rosen-

vængets Hovedvej 31, Kbhvn. Ø. Stud. jur. Palle B. Lyck, Brendstrupvej 72 A, 2., Århus N. Stud. mag. Hans Daugaard Peters, Klostergade 33, st., Århus C. Stud. mag. Hans Erik Saatterup, Ryesgade 31, 5., Århus C.

Årg. 1962: Stud. scient. Jørn Albert, Størevænget 8, Dragør. Stud. merc. Merete Andersen, Læssøegade 98 a, Odense. Stud. mag. Aase L. Andersen, Lindevangsvej 15, Ris-skov. Stud. polyt. Niels G. Biering, Sct. Kjeldsgade 4, 1. th., Kbhvn. Ø. Stud. med. Svend Christensen, Vognmandsmarken 28, 3., Kbhvn. Ø. Stud. mag. Grethe Christiansen, Vester Voldgade 2, 3. th., Kbhvn. V. Frk. Tove Christiansen, Tangevej 65, Ribe. Frk. Lene Dall, Sønder Hygum, Sønderjylland. Laust Fredslund, Østergade 29, Brørup. Frk. Karin Hansen, Tägshalde 4, Itschnach-Küsnach, Zürich, Schweiz. Stud. polyt. Knud Hansen, C. Amaliegade 63, Kgs. Lyngby. Seminarieelev Marinus Hartmann, Kalkovnsvej 5, Haderslev. Stud. med. Henning Steen Heide-Jørgensen, Drosselvej 26, Kbhvn. F. Frk. Inge Henriksen, Zwischenweg 4, Zollikon bei Zürich, Schweiz. Stud. polyt. Hans Hjort, Schubertsvej 5, st., Kbhvn. SV. Peder Hjuler, 530784, Sandholmlejren, pr. Sandholmlejren. Hus-assistent Aase Kvistgaard Jacobsen, c/o Kirchhoff, Engelsborgvej 51, Kgs. Lyngby. Frk. Karen Jørgensen, Mount Blow, Stapleford, Cambridgeshire, England. Bibliotekarelev Elin Kjeldgaard Knudsen, Bjerrevej 47, Dagnæs, Horsens. Frk. Kirsten Kjeldgaard Knudsen, 16. Kendall Avenue, Shipley, Yorkshire, England. Husassistent Jette Krog, »Landsig«, Branderup, Sønderjylland. Frk. Karen Krog, c/o fru Helene Krog. Dr. Dagmarsvej 8, Ribe. Højskoleelev Anette Lawaetz, postbox 46, Vejen. Stud. jur. Peter Lungholt, c/o Hansen, Yrsavej 9, Åbyhøj. Herman Madsen, Nørbling, pr. Brørup. Fredi Müller, Østergade, Rødding. Seminarieelev Bente Nielsen, Ribe Landevej 7, Haderslev. Stud. scient. Flemming Nielsen, Hvedevangen 1, Århus N. Seminarieelev Henning Olesen, L. V. Jensensallé 25, Esbjerg. Lærerindevikar Lisbeth Olesen, Rejsby St., Sønderjylland. Stud. mag. Dorte Kittelmann Pedersen, Hertzvej 71, Åbyhøj. Stud. polyt. Niels Chr. Pedersen, Niels Jespersensvej 8, 1., København F. Stud. mag. Ulla M. Pedersen, Brendstrupvej 67, Århus N. Højskolelærerinde Birgitte Præstholm, Rønshoved Højskole, pr. Rinkenæs. Stud. polyt. Henning Paaske, c/o Hansen Møller, Kleinsgade 2, st. th., Kbhvn. V. Arkitektstud. Morten Chalman Rasmussen, Højdedraget 22, Valby. Kontorassistent Kirsten Solbeck, Italiensvej 63, 2., Kbhvn. S. Korrespondentstuderende Inga Sørensen, Eckersbergsgade 11, 1., Århus C.

Årg. Husbestyrerinde, frk. Bodil Agnes Andersen, Svanevænget 4, 2., Kbhvn. Ø.
Stud. 1910: Cand. jur. Agner Petersen, Tagensvej 101, Kbhvn. N.
Stud. 1916: Overlæge, dr. med. Henning Aastrup, Centralsygehuset, Slagelse.
Stud. 1944: Fuldmægtig Hans Chr. Lorenzen, Egebækvej 23, Holte.

Realister

Real 1919: Revisor Hans Søgaard Jørgensen, Rørholmegade 12, Hobro.

Real 1938: Indendørsarkitekt, fru Bodil Børgesen, f. Nielsen, Aavej 4, Ribe. Fru Eva Dambak, f. Kjellerup, Enghavevej 13, Lemvig. Fuldmægtig Henry V. Hjort, Parkvej 6, Snedkersten. Fru Elisabet Finsen, Thinghølsbraut 31, Kopavogi, Island. Fru Anna Jørgensen, f. Appel, Aars. Fru Cecilie Keller, Grønnegade 27, Ribe. Fru Bodil Jensen, f. Høy Hansen, Ingvar Hjortsvej 31, Virum.

Real 1949: Hr. Jepsen Hansen, P. O. Box 2010, Mombasa, Kenya. Husmoder, fru Vera Petersen, f. Nielsen, Bjørnemosen, Ulkebøl pr. Sønderborg. Uddeler Hans Mikkelsen Sønderup, Obbekjær Brugforening, Obbekjær. Husmoder Thora K. Hassager Christiansen, f. Husted Christensen, Vinkelvej 16, Kgs. Lyngby. Trafikflyver Søren Mejsen Westergaard, Keplersgade 17 st., Kbhvn. S.

1950: Husmoder, fru Birgit C. Hansen, f. Petersen, Gunløgsvænget 10, Odense. Lærer Kresten B. Thorlund, Næstelø pr. Næstved. Ingeniør Sven Ellerup Pedersen, Anne Maries allé 16, Fr. Bøge. Skibsfører Poul Arne Bruun, Tvingsager 12, Hvidovre. Sygeplejerske Ane Marie Kjør Nielsen, f. Skov, Randkløve Allé 120, Kastrup. Ingeniør Hans Stecher Madsen, Hovedgaden 15, Bagsværd. Kontorass., fru Grete Bisgaard, f. Worm, Høeg Guldbergsgade 137, 4. Aarhus. Lærer Henning Blak Nielsen, Føllenslev.

1951: Husmoder, fru Alma Hovgaard Wolf, f. Villadsen, Vesterhavsgade 45, Esbjerg. Overass. Esther Pedersen, Ribe amts og Bys sygehus, Ribe. Seminarieelev Vibeke Rødslet, c/o Sørensen, Gartnervænget 3, Sønderborg. Sygeplejerske Inge Hansen, Poliklinikken, Sykehuset, Gjøvik, Norge. Husmoder, fru Mona Petersen, f. Nielsen, Sp. Kirkevej 87, Esbjerg. Husmoder, fru Edith Johansen, f. Fogtmann, Tvedgade 10, Ribe. Kontorass. Anni Toftso, f. Andersen, Lille Græsmarksvej 6, Køge. Sygeplejerske Tove Keck, f. Kjer-rumgaard Johansen, Refshalevej 6, Kbhvn. K.

1952: Husmoder Aase Jensen, f. Ellerup Pedersen, Hotel Kikkenborg, Bramminge. Trafikass. Roger Schultz Larsen, Kiselvej 1, 2. tv., Herlev. Søljntant I (M) Erik Peder Pedersen, Gemmet 10 A, 2. tv., Kbhvn. NV. Kroejer, telegrafist Thomas Havemann

Poulsen, Mandø Kro, Mandø pr. Ribe. Kontorass. Bente Kjær Nielsen, Sprogøvej 109, Odense. Fru Ketty Thim Vestergaard, f. Thim Nielsen, Kjersingvej 4, Jerle, Esbjerg. Kommuneass. Evald Bendixen, Kinchsvej 6, Ribe.

1953: Sparekassfuldmægtig Anna-Lise Hansen, Grønnegade 17, Ribe. Kontorass. Tove N. Sørensen, f. Kragbæk, Tobøl pr. Føvling. Husmoder Ella D. B. Pedersen, f. Jensen, Endrup pr. Bramminge. Boghandlermedhjælper Gunhild Pedersen, Bo Bojesens Boghandel, Ramsherred 28, Aabenraa. Husmoder, fru Astrid G. N. Møller, f. Nielsen, Lunding pr. Haderslev. Oversergent Viggo V. Pedersen Valnødvej 26, Roskilde. Lærer Sven Olaf Storm, P. B. Lundsvej, Skanderborg. Kontorass. Hans Erik Pedersen, c/o Wendelboe, Kongensvej 1, Kbhvn. F. Seminarieelev Bent Nicolaisen, Karensvej 33, 1. tv., Brabrand. Husmoder Anna Blak Pedersen, f. Nielsen, Teglværket, Hovedgaard.

1954: Husmoder Ellen M. Poulsen, f. Rødslet, Jonstrupvej 144, Ballerup. Amtstueass. William Knudsen Pedersen, Egebæksvej 207, 2. tv., Højbjerg. Trælstass. Daniel Peter Danielsen, Stenkildevej 8, 3., Viby J. Assistent Greta Ebsen Uldum, f. Dahl, Øster Vedsted pr. Ribe. Bankass. Bent Louis Ingvartdsen, Westergaardsallé 20, Bramminge. Ingeniør M. af I, p.t. løjtnant Leif Nielsen, Jyske Trainregiment, Hvorup Kaserne, Nr. Sundby.

1955: Stud. tekn. Kristian Olesen, 4. maj kollegiet, Odense. Kontorass. Ejvind I. Laurssen, Rugvænget 86, Ballerup. Husmoder, fru Margethe Bruus, f. Christensen, Færøvej 10, Viborg. Seminarieelev Kirsten Kristiansen, Lustrup, Ribe. Husmoder, fru Bodil Konradsen, f. Sørensen, Karen Brahesvej 9, 3., Odense. Seminarieelev Aase V. B. Madsen, Drost Pedersvej 9, Ribe. Lægesekretær Anne-Lise Gjerløv-Christensen, M. P. Bruunsgade 43, 3., Aarhus C. Skibsmæglerass. Anders Johannes Petersen, Vesterhavsgade 70, 1., Esbjerg. Repræsentant Egon Udesen, Darumvej 111 a, Esbjerg. Journalist Thomas Sejr Clausen, Sigtunagade 13, Sønderborg. Salgsass. Jørgen Thim Nielsen, Menelaos Boulevard 24, Hvidovre. Husmoder Gudrun M. Larsen, f. Christensen, Fredensgade 17, Aarup, Fyn.

1956: Kontorass. Christine M. Frederiksen, f. Westergaard, Vidars Allé 6, Esbjerg. Maler John Bovbjerg Hansen, Varming pr. Ribe. Lærerinde Ruth Eriksen Brock, Tobøl pr. Føvling. Tegnestuechef Søren M. M. Neerland, Falstergade 14, Aarhus C. Husmoder, fru Marie Mikkelsen, f. Bjerrum, Søndermarken, Arnum. Sygeplejerske Inge M. Jørgensen, Brædstrup. Sparekasseass. Lis Lauridsen, f. Johansen, Jacob A. Riis' vej 16, Ribe. Skovfogedaspirant Niels P. K. Andersen, Meilgaard Skovdistrikt, Tranehuse, Djursland. Mejerist Erik Nygaard Hansen, Gredstedbro Andelsmejeri, Gredstedbro.

1957: Seminarieelev Knud Jensen, Torvet 9, Ribe. Landmand Helge Kristensen, Jedsted pr. Gredstedbro. Sygeplejeelev Nina L. Nissen, Sdr. Boulevard 29, Odense. Ekspedient Hans Peder Hansen, Hans Jacobsvej 2, Ribe. Ekspeditrice Sonia A. Nielsen, Raahede pr. Hviding st. Stud. tekn. Sven Hansen, Carl Blochsvej 35, 1., Odense. Stud. tekn. Jens H. Jensen, Haraldsgade 4, Horsens. Kommuneass. Henning Kiholm Andersen, Plantagevej 15, Ribe. Stud. tekn. T. Truelsen, Rojumvej 2, st. tv., Sønderborg.

1958: Kontorass. Inge Wilsleff Larsen, f. Hansen, Enghavevej 43, Svendborg. Toldass., stud. art. Leif R. Nielsen, Brinchs Have 13, 2. tv., Taastrup. Kontorass. Ragnhild Sørensen, Kurveholmen 26, Ribe. Landmand Bjarne L. Sørensen, Riber Kjærgaard pr. Bramminge. Husmoder Sonia Werborg, f. Koop, Hans Jacobsvej 15, Ribe. Boghandlermedhj. Edith Petersen, Avlsgaarden, Ribe. Sergent Jørgen E. Hansen, P. B. S. Grønnegades Kaserne, Næstved. Stud. techn. Trygve Marthinsen, Korsbrødregade 30, Ribe. Seminarieelev Tove M. Hansen, Birkelse Kro, Birkelse. Kontorass. Ida Lønne, Egevangen, Hammerum. Landbrugsmedhj. Olav Øllgaard, »Nielsbygaard«, Føvling, Jylland. Sygeplejeelev Johanne Skov, Sygeplejeboligen box 507, K.A.S., Glostrup. Kontorass. Ester S. Jensen, Spentrup Allé 10, Kastrup. Stud. techn. Erik Blak Nielsen, Fjordvangsallé 8, Horsens. Assistent Anni Birgit Grossmann, Borgergade 46, st., Esbjerg.

1959: Frk. Margrethe Brock, 130½, N. Calif. St. Chandler, Arizona, U.S.A. Sparekasseass. Tyge Tygesen, Ø. Vedsted pr. Ribe. Stud. tekn. Thage E. Løbner, Bredbjergvej 3, Odense. MG 505773, Peter C. V. Laursen, Traincoy ONUC, Danish Command, HQ Onuc BP 307/B, Elisabethville, Congo. Elektriker Poul Voss Laursen, Ø. Vedsted pr. Ribe. Sygeplejeelev Ingrid Thind-Andersen, Odense Amts og Byes Sygehus, Odense. Kokelev Mogens Løgstrup, Hviding st. Sygeplejeelev Birthe S. Petersen, Haderslev bys sygehus, Haderslev. Seminarieelev Else Margrethe Hansen, Lustrup, Ribe. Økonomaelev Annalise Blom Nielsen, Holsteinsgade 26, 2., Kbhvn. Ø. Seminarieelev Niels Jørgen Heide Petersen, Holmevej 25, Ribe. Værnepligtig 264/550861, Helge B. Tobiasen, Fregatten ESBERN SNARE. Korrespondent Grete Have, Sortedam Dosseringen 23, 4. tv., Kbhvn. N. Sparekasseass. Bent Nielsen Julius, Egebæk pr. Hviding. Børnehaveseminarist Karen Marie Nielsen, Kålundsvej 6, Aarhus. Seminarieelev Ruth Brammer, Skovfaldet 13, Aarhus N. Seminarieelev Brita Buhl, f. Møller, Golfvej, Gjesing pr. Esbjerg. Teknisk assistent Ida Roesgaard Nohns, Holms Pensionat, Amagerbrogade 30, 1. tv., Kbhvn. S.

Stud. 1962: Husass. Aase K. Jacobsen, Løgumbjerg, Løgumkloster. Hr. Peter Lungholt, Søvej 3, Bramminge. Stud. odont. Paul Vig Nissen, P. P. Ørumsgade 40, 5., Århus C. Stud. mag. Ulla M. Petersen, Jordbrovej 15, 4., Århus N.

Real 1938: Civilingeniør Sven Aage Hading, Hans Merchels Vej 9, Virum, tlf. 85 19 57. Amtstueass., p.t. MG 523472, Viggo J. Nielsen, STDEL/1. JBDE, Ryes Kaserne, Fredericia. Sygeplejeelev Agnes Lassen, Amtssygehuset, Ribe.

1960: Kontorelev Finn Berg Knudsen, Tangevej 19, Ribe. Kontorfunktionær Meta Stavnager Schmidt, Varminglund pr. Ribe. Sparekasseelev Ernst Godtfred Jensen, Saltgade 1, Ribe. Bankelev Conny Prinds Mortensen, Hviding st. Radiotelegrafist Hans Henrik Andersen, Baungaard, Lintrup, Sønderjylland. Guldsmedelærling Børge Bottelet, Søren Møllersgade 28, 4., Randers. Flyverkonstabel Preben Røsted Hansen, FMK Signalknisk afd., Flyvestation Værløse. Barneplejeelev Anne Marie W. Nielsen, Roager Præstegaard, Roager. Seminarieelev Else Marie Bruun, Bernstorffsvej 54, Hellerup. Stud. art. Erik Mengel Christensen, Stenhus Kostskole, Holbæk. Sygeplejeelev Kirsten Marie Prinds, Frederiksberg Hospital, Kbhvn. F. Seminarieelev Bjarke F. Pedersen, Stadionvej 8, Ribe. Seminarieelev Ellen M. Lauridsen, Møllevang, Gredstedbro. Sygeplejeelev Agnete I. M. Pedersen, Diakonissestiftelsen, Peder Bangsvej 1, Kbhvn. F. Elektromekaniker Freddy Pallesen, 4. maj kollegiet, Gl. Vardevej 78, Esbjerg. Seminarieelev Hanne Dau Kristensen, Sønderportsgade 57, Ribe. Seminarieelev Karoline Marie Holst, Tangevej 57, Ribe.

1961: Kontoraspirant Margit Karna Hollænder, K.F.U.K., Bredgade 10, Kolding. Sygehjælper Ingrid Sørine Sørensen, Afd. M 1, Spangsbjerg Hospital, Esbjerg. Lærling Finn Balle Kjeldsen, Seminarievej 7, Ribe. Sparekasseelev Inger Warming, Storegade 19, Bramminge. Seminarieelev Inger Gamborg Holm, Dronning Dagmarsvej 1, Ribe. Radiomekanikerlærling Peter Jørgensen, Apoteket, Brørup. Seminarieelev Ena Tanggaard, Holleskov pr. Føvling. Handelslærling Hans Theodor Morthorst, Øster-Aabølling pr. Frifelt. El-lærling Johan-Enevold Johansen, Tobøl pr. Føvling.

1962: Elektrikerlærling Knud Erik Brøckmann, Danmarksgade 57, 3., Esbjerg. Sparekasseelev Inger-Marie Foss, Brokjær pr. Gredstedbro. Trafikelev Vibeke Cecilie Kopecek, Riddermandsvej 6, Ribe. Automekanikerlærling Andreas Andersen Christensen, Storegade 29, Bramminge. Bankelev Betty Hansen, Tønder Landmandsbank, Skærbæk. Kontorelev Dagny Jensen, Primo-Plast, Tistrup.

Farvel til Skolen.

Ved translokationen på Ribe Katedralskole udtalte lektor Askgaard:

I går svingede 53 glade Ribe studenter festligt i de blomstersmykkede vogne ud af skolegården, og i dag lister en aldrende lektor ud af skolegården efter 37 års gerning ved den gamle katedralskole. Der er jo naturligvis noget vemodigt ved at tage afsked efter en så lang arbejdsdag — men ville det ikke være trist, hvis det ikke var vemodigt? — thi jeg har været glad for disse år. I de forløbne år er jeg kommet til at holde af både by og skole. Skønt opvokset i Østjylland er vestkysten blevet mig kær. Den flade marskegn kan måske minde lidt om hedebo-egnen, men forskellen er stor — og alligevel. Og byen har jo noget særligt ved sig med de smalle gader, slipperne og så de store kirker i den lille by.

Fra skolegården har vi den skønneste udsigt til domkirken og forbindelsen mellem katedralskole og domkirke symboliseres da også hvert år den 13. juni, skolens fødselsdag, ved at flaget går til tops — det var — som bekendt den 13. juni 1145, da kannikerne af biskop Elias fik tilladelse til at oprette skolen.

Jeg er stolt af, at det er faldet i min lod at virke ved denne skole med de stolte traditioner, en skole, hvorfra der er udgået så mange mænd, der har gjort vort land og Ribe Katedralskole ære. Det er med taknemmelighed i sind at jeg på denne dag tager afsked med Ribe Katedralskole, en taknemmelighed, der rettes mod de 3 udmærkede rektorer, jeg har virket under, mod alle mine kolleger og sidst, men ikke mindst mod alle de elever (eller disciple, som man tidligere altid sagde) jeg har glædet mig over — efter bedste evne — at give undervisning.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser o. l. bedes anmeldt til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget eller til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Samme sted kan ferieadresse anmeldes.

Siden sidste nr. af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Årg. 1932: Ekspeditionssekretær, cand. jur. K. E. Poulsen, Finsensvej 45 C, 5. tv., Kbhvn. F.

Årg. 1948: Magister Stig Askgaard, Tangevej 92 A, Ribe. Ingeniør Egon Sejer Pedersen, Knud den Storesvej 41 C, 1., Roskilde.

Årg. 1949: Læge H. Dylmer, Kløvervænget 20 A, 8., Odense.

Årg. 1951: Sygeplejerske Else Boesen, c/o Kofod, Duevej 48, 1., Kbhvn. F. Sognepræst Thomas Husum, Herslev Præstegård, Herslev pr. Roskilde. Programassistent O. B. Sørensen, Engdalsvej, Alme pr. Græsted.

Årg. 1953: Birgit Christensen, f. Kjær, Nordborggade 43, 2., Århus C. Lærerinde Gerda Herbøl, f. Nielsen, Kildehøjvej 5, Birkerød. Dyrslæge Ole R. Klausen, Linde Allé 15, Kolding.

Årg. 1954: Læge Knud W. Kastrup, Malthe Bruunsvej 11, 2., Thisted.

Årg. 1957: Stud. jur. Henning Skovmose, koll. I, vær. 11, Universitetsparken, Århus C.

Årg. 1958: Kontorassistent Kirsten Kromann, Gredstedbro.

Årg. 1959: 559553 Lars Dybdal, Sygepasserskolen, Kasernen, Vordingborg. Stud. techn. Kurt Johansen, H.S.T.s koll., Sdr. Strandvej, Helsingør. Seminarieleve Lis Ludvigsen, Bredgade 53, Herning. Træningsassistent Helle Ægidius, f. Zerlang, Gammel Vridsløse, pr. Tåstrup.

Årg. 1960: Jordemoderere Lisbeth Mette Buchreitz, Juliane-Mariesvej 14, Kbhvn. Ø. Korrespondent Dagny Hansen, Løkken 16, st. th., Nordborg. Kirsten Møller, Porsvænget 25, 2., Herning.

Årg. 1961: Lis Bonne Bohn, Nebbegårdsbakken 15, Kbh. NV. Hans Ebbesen Johansen, »Sekjærgård«, Holsted. Stud. jur. Birte Nissen, Brodersens Allé 10, Hellerup. Stud. mag. Gydda Jermiin Sørensen, Skovvangsvej 242, Århus N.

Årg. 1962: Husassistent Elin Andersen, Herlufsholmvej 20, Vanløse. Stud. jur. Knud Have Pedersen, Cort Adlersgade 3, 2. th., Kbhvn. K.

Stud. 1913: Civiling. Chr. Erwald, Hviding st.

Real 1937: Chefredaktør Viggo Kittelmann, Hvidegårdsparken 39, Lyngby.

Stud. 1949: Civiling. Henning Urup, Åboulevard 38, 4. th., Kbhvn. N, tlf. LU 1658. Dyrslæge Lars Hage, Rektor Bruunsvej 10, Kolding. Adjunkt Inger K. Louw, f. Hansen, Hyacintvej 6, Højene, Hjørring.

Stud. 1951: Landinspektør Lorenz Chr. Friis, Lænkebjerg 38, Haderslev. Lærerinde Bodil Kaldan, f. Staurup, Statshospitalet, Augustenborg.

Stud. 1953: Læge Henry Karstoft, Barksgade 7, 3., Århus N. Cand. theol. Bent Mogenssen, Tåstrup Have 16, Tåstrup.

Stud. 1954: Fru Laura Duedahl, f. Lerche, Præstegårdsvænget 31, Odense. Fru Inger Jerver, f. Hage, Gram. Civiling. Gregers Jæger, Vipperød.

Stud. 1955: Fru Karen Marie Haahr, f. Hemmet, Herning Højskole, Herning. Hjælpepræst Hans P. Simonsen, Kollektivhuset »Nørrevænget« B 5, Moldevej 3, Vejle.

Stud. 1956: Lærerinde Kirsten Haarder, f. Præstholm, Kaj Munksvej 34, 2., Århus C. Hr. Thorkild Kristiansen, c/o Poulsen, Tønder. Revisor Peter Nielsen, Bissensgade 14 B, 3., Århus C.

Stud. 1957: Frk. Helle Deigaard, Lægeboligen, Gredstedbro. Hr. H. Kjærsgaard Mortensen, Storegade, Bramminge. Lægesekretær Randi Berg Peters, Falkonerallé 20 A, Kbhvn. F.

Stud. 1958: Lærerinde Magda Birgit Andersen, f. Nielsen, Rødding pr. Spøttrup st. Lærer Per Caspersen, CFBS, Bernstorff Slot, Gentofte. Stud. odont. Torkil Dahl Jeppesen, Tandlægekollegiet, Fuglsangsallé 28, Århus V. Stud. polyt. Arne Kristensen, Borupsallé 152, 3. th., Kbhvn. N. Stud. merc. Karsten Nielsen, Jul. Thomsensgade 22, 5. th., Kbhvn. V. Stud. med. Frode K. Rømer, Willemoesgade 68, 3., Århus N.

Stud. 1959: Kontorass. Anna Elise Reppien, Åvænget 2, Birk pr. Herning. 559553 Lars Dybdal, 7 FAMB., Nr. Uttrup Kaserne, Nr. Sundby. Stud. mag. Inge-Lise Schmidt, Tagensvej 52, vær. 612, Kbhvn. N. Seminarieleve Inger N. Christensen, Porsvænget 25 2., Herning. Hr. Svend R. Junker, Kolding Landevej, Højen pr. Vejle.

Stud. 1960: Stud. jur. Bjørn L. Jensen, Østerled 16, Kbhvn. Ø. Stud. polyt. Jens Præstholm, Torvegade 27, Kbhvn. K. Biblioteksass. Aase Fleckner, f. Riishøj Maj allé 12, Herlev.

Stud. 1961: Stud. polit. Ejnar Gram Madsen, Bulbjergvej 18, Vanløse. Stud. scient. Ella Pedersen, Koll. 8, vær. 357, Universitetsparken, Århus C.



Ribe Katedralskole holdt også i foråret 1963 en smuk elevkoncert, hvor skolens sangere under lektor Th. Alvads dygtige ledelse viste deres formåen på det sanglige og musikalske område. Det blev en smuk koncert med god tilslutning.

Skolens og Ripenser Samfundets gode ven, lektor *K. Krebs*, er nu flyttet fra Ribe og har taget bopæl i Skovshoved.

Ribe amts skoledirektion har udfærdiget ansættelsesbrev for småbørnslærerinde, frøken *Inge Kromann*, V. Vedsted.

Cand. theol. og jur. *A. Riishøj* har modtaget præsteindvielse og har tiltrådt stillingen som ulønnet medhjælper hos sognepræsten ved Sct. Catharinæ kirke i Ribe. Den nye præst fortsætter sin gerning som stiftsfulmægtig i Ribe.

Den af flere generationer af ripensere velkendte gartner *H. Chr. Nielsen*, er afgangt ved døden.

Skomagermester *M. Rosted Hansen*, Ribe, er død, 88 år gammel.

Skatterådsformand *Oluf Olsen*, Ribe, mangeårig faktor ved »Ribe Stifts-Tidende«, er død den 3. maj, 69 år gammel.

Seminarielektor ved Ribe Statseminarium, tidligere Ribe Katedralskole, *Håkon Raskmark*, fyldte den 16. juni 50 år.

Chefen for forsvarrets lægekorps, student fra Ribe 1911, generallæge *C. R. H. Fasting-Hansen*, har taget sin afsked, idet han den 1. oktober fylder 70 år.

Medlem af R.S.'s repræsentantskab, civilingeniør *Henning Urup* (stud. 1949) har indgået ægteskab. Det samme har vort medlem biblioteksassistent *Aase Riishøj* (stud. 1960), der nu hedder *Fleckner* til efternavn. R.S. gratulerer hjerteligt.

Vi ønsker endvidere til lykke til frøken *Lis Gregersen* (stud. 1960), der har bestået korrespondenteksamen med fint resultat.

Overlæge, dr. med. *David Bøggild*, Ribe, fyldte den 3. maj 70 år og falder dermed for aldersgrænsen. Han har dog indvilget i at fungere indtil videre.

Arkitekturstuderende *P. Kjær Larsen* har på Charlottenborg fået overrakt en præmie på 5.000 kr. som en førstepremie.

Det norske fjernsyn har optaget film i Ribe til Nordvision.

Historisk Samfund for Ribe amt har holdt sommerstævne i Ribe.

Ribe Turistforening har købt en gammel galease, der for ca. 100 år siden løb af stabelen i Ribe. »Skivet« skal forankres ved Ribe skibbro.

Tømrermester *K. Daugaard Peters* har adopteret to storkeunger, der af unaturlige »forældre« blev kastet ud af reden. Forhåbentlig bliver alle reddede.

Spejderhytten i Tange er blevet smukt restaureret til de Ribe spejders glæde.

Souchef i radioens musikafdeling, magister *Tage Nielsen*, student fra Ribe, er udnævnt til direktør og professor ved det jyske musikkonservatorium i Århus.

Tidligere sognepræst i Skanderborg, pastor emer. *Andreas Blinkenberg*, Risskov, er død, 87 år. Han var søn af kunstrejer A. P. Blinkenberg, Ribe.

En af kustoderne ved Ribe antikvariske Samling, tidligere skotøjshandler *Harald Hansen* er død, 67 år gammel.

Gymnastiklærerinde ved Ribe Katedralskole gennem et halvt århundrede, frøken *Elisabeth Munck*, er død, 77 år gammel.

Ribes indbyggertal pr. 1. juli var 7.931.

Ribe oplever i disse dage en turistsæson, der tegner til at blive rekord.

Næste nummer af bladet udkommer i begyndelsen af oktober.

Når De igen besøger Ribe —

husk da at se det særprægede
CATHARINA-SMYKKE (600 år
gammelt elletræ fra
Sct. Catharinæ kirke) hos

H. SPANGSBERG

Byens guldsmedie - Telefon 563

Klubbens Hotel

anbefales

Telefon Ribe 3 og 543

Lasbo

The logo for Lasbo FOTO features the word 'Lasbo' in a large, bold, sans-serif font. Below it, the word 'FOTO' is written in a smaller, bold, sans-serif font, enclosed within a circular border.

Ydermøllen . Telefon 983

KLEFA-

lim til alle formål.

Aage Jørgensen

Gasværksvej 11, Kbh. V., telf. VE 4839

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Tandlæge

KNUD ANDERSEN

Skibbroen 1, telf. 1068

J. Bjerrum Jensen

Korsbrødregade 3

Fotografisk atelier

Ribe - Telefon 807



... en aften i

B I O - R I B E

er en aften værd!



RIBE


Udstiller i
BYGGECENTRUM

MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL

en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIBE GASRADIATOR til by- el. flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 3

November 1963

5. bind



Langebros i Ribe efter maleri

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 291 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI 1/5

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Ripenser-Samfundets

ÅRSFEST

afholdes fredag den 22. november 1963
på hotel SOLBAKKEN, Rektorparken 12, København SV.

Kl. 18 præcis indledes med

generalforsamling

som herved indkaldes i henhold til lovenes § 6 med følgende

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt budget og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 10,-, dog kr. 4,- for stud., elever og soldater).
3. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.

P. b. v.

Ejvind Veisig
sekretær

Kl. 19,15—24:

Års- og dimittendfest

Der serveres middag med MENU

Mørbradbøf med pommes frites

Islagkage

Kaffe med kransekage

Tale til årets dimittender af grønlandsforskeren, dr. phil. Lauge Koch.

Foredrag af lektor E. Askgaard: »Profiler fra Ribes anden guldalder«.

Underholdning ved pianistinden Helene Rasmussen. Musik og dans.

Pris for middag kr. 10,- (drikkevarer excl.) Studerende opnår reduktion kr. 3,-

Dimittender af årgang 1963 deltager gratis.

Påklædning: daglig.

Tilmeldning senest lørdag den 16. november til telf. **TRia 3493** (Elisabeth Jensen) eller **BYen 1646** (C. R. Damkjær) eller skriftligt til sekretæren E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Arr. udvalget.

Jeg gik mig over Langebro

En forsvunden Ribeidyl

Af K. H. Rosenstand.

»I udkanten af Ribe førte den gang, jeg var dreng, en træbro over Nibs å. Det var en meget lille, skrøbelig træindretning med to buer ligesom puklerne på en dromedar, for at både kunne gå under den.«

Det er Ribes berømte bysbarn, danskamerikaneren, filantropen og journalisten *Jacob A. Riis*, der skriver disse linjer i sin bog »Hvordan jeg blev amerikaner.« *Jacob Riis* havde særlige grunde til at huske den bro, thi her var det, han mødte sin ungdoms kærlighed, den syttenårige *Elisabeth Giørtz*.

Han, der var søn af overlærer *Riis* ved katedralskolen, var på det tidspunkt i tømrerlære. Hun var datter af den rige fabrikant *B. Giørtz*, der i 1864 byggede byens flotteste privatbolig. »Slottet« kaldte hele byen det. Det er nu byens kunstmuseum.

Men tømrerdrengen fra Ribe drog over det store hav. Han gik meget igennem, men han vandt ære og navn og blev præsident *Th. Roosevelts* ven. Men først vandt han sin ungdoms brud, den lille *Elisabeth* fra Ribe. Det er et eventyr, som han har fortalt i sin bog, der burde kendes af langt flere herhjemme end tilfældet er. Desværre foreligger den kun i en stærkt forkortet dansk udgave. I Amerika læses den endnu og er meget udbredt.

»Slottet« ligger stadig i Ribe omgivet af den dejlige have med de mange sjældne træer, men den historiske bro, som vi gengiver efter et gammelt maleri på bladets forside, vil man forgæves lede efter. Den er forlængst forsvundet. På ovenstående gengivelse ses broen fra *Sct. Nicolaigade*, omtrent ved det sted brugsens nye bygning nu ligger. I baggrunden ses både domkirken og *Sct. Catharinæ* kirke.

Broen førte over åen til *Badstuegade*. Den lille bro var særdeles net med sin lette konstruktion, egentlig var den kun en spange eller gangbro. Kun to kunne passere hinanden. Den lignede lidt *Vilslev* spange i den ældre skikkelse, som endnu huskes af adskillige.

Men *Langebro* var ikke alene smuk, den var i disse tider uundværlig som forbindelse mellem de to bydele. *Jernbanen* var jo den gang endnu et ukendt begreb i den lille by.

Som følge deraf var der hverken *jernbanestation* eller »Stationsvej« og ingen kørebro over åen, hvor nu *Dagmarbroen* ligger.

Når man fra *Badstuegade* kom ud på den lille maleriske *Langebro*, var man til alle sider omgivet af åen, haver og grønne enge. Således havde det været i århundreder, altså også før *Langebro* blev bygget, og man kunne nyde disse omgivelser fra åbredden eller fra både på åen.

Helt oppe fra *Storegade* med *Toldboden* og *Quedens gård*, der i begyndelsen af forrige århundrede ejedes af justitsråd *dr. Frausing Fridsch*, begyndte disse haver. De er der for så vidt endnu, men de er i vor tid udstykket på flere forskellige hænder.

Den første af disse havestrækninger var omkring 1750 samlet af den berømte ripenser *dr. Ancher Anchersen*, der ejede og beboede den ejendom i *Sortebrødregade*, der nu ejes af læge *Jensen*, tidligere var den i over 100 år i den gamle sparekasses eje. Den mægtige have, der også i en årrække var i min farfaders eje, gik helt op til *Badstuegade*, og på sydsiden af denne gade begyndte *Sct. Catharinæ* kirkes og klosterets jorder. Til trods for, at haven senere gik over på forskellige hænder, skete der dog ikke store forandringer i bybilledet, før banen kom i 1874.

Dette forhold nødvendiggjorde den nye indkørselsvej fra byen til bane­gården. Stationsvejen anlagdes med en kørebro, »Dagmarbroen«, over åen, medens Dagmarsgade førtes igennem til von Støckens Plads mod rådhuset. Dette betød naturligvis en hel omkalfatring af kvarteret, og den nye køre­bro overflødiggjorde Langebro, der efterhånden forfaldt og endelig for­svandt.

Forud var der imidlertid gået ret hårde stridigheder, idet man fra et vist hold i byen havde ønsket banen ført vest om byen med jernbanestationen omtrent i den nuværende Sct. Laurentiigade, men den østlige linje med en banegård i en del af den tidligere »Asylhave« på den grund, der en gang var nonneklosterets kirkegård og i den såkaldte Rhrodes Toft, sejrede. Som følge deraf måtte den nye færdselsåre ind til byen gennemføres.

Staten indvilgede i at anlægge den første del af Stationsvejen og Dagmarbroen, medens byen måtte påtage sig at føre vejen videre ind i byen.

Et mindretal af byens vise fædre havde ønsket Dagmarbroen anlagt på den gamle Langebros plads med en vej ført igennem det senere Hotel Ri­berhus' have til Tangedgade, nu Sct. Nicolajgade, men man blev overstemt, og forholdene blev som de nuværende.

Man måtte derfor se at affinde sig med lodsejerne, gennem hvis grunde den nye færdselsåre skulle gå.

Det var bl. a. købmand Quedens, gartner Pultz og lægen etatsråd Kiær, fader til den senere stiftsfysikus, Ribes første æresborger og konferentsråd K. Til trods for, at dr. Kiær var en både mild og afholdt mand, var det sværest at komme overens med ham. Nylig var der overgået ham den tort, at hans smukke prydhave var blevet eksproprieret ved selve jernbanens anlæg, og nu kom det til at gå ud over hans køkkenhave, og det var han naturligvis blevet gnaven over. Dog kom der omsider forlig i stand med alle parter.

Med den gamle spanges forsvinden gik et stykke ægte Ribe-romantik tabt, men forudseende borgere sørgede for, at en ny idyl kom til at afløse den mistede. Man beplantede den nye Stationsvej med træer langs siderne. I spidsen for dette arbejde gik den ansete købmand Th. Bøggild.

I vor tid har man fortsat disse bestræbelser til vejens forskønnelse ved indgangen til byen. Den fremmede, der kommer med toget til byen og under de grønne træer og mellem blomsterduftende anlæg når ned til Dagmarbroen, vil, når han lader blikket glide ud over åløbet og dets omgivelser, kunne nyde omtrent det samme syn som fra den gamle Langebro. Vor tid har fået sin idyl, men gamle ripensere, der husker Langebro, og dem er der forresten ikke mange af mere, vil nok med et lille vemodigt smil mindes deres ungdoms »kinesiske« bro.

Lektor K. Krebs

Krebs er rejst fra byen. Efter for tre år siden at være blevet afskediget på grund af alder i nåde og med pension, er han nu flyttet øst på, hvor han kom fra.

1920 kom den unge gardnerløjtnant til Ribe for at løfte arven efter hele byens Stockholm Simonsen, og han gjorde sig hurtigt afholdt og respekteret såvel blandt eleverne som blandt kollegerne. 1922 blev han adjunkt og 1944 lektor ved Ribe Katedralskole.

Også udenfor skoletiden tog han og hans søde kone sig af de unge. Adskillige af dem har haft deres andet hjem i den hyggelige villa på Lindeallé, når skolevejen blev for lang, eller andre årsager talte for, at de slog sig ned i den gamle skoleby.

Det var dog som spejderfører, han indlagde sig mest fortjeneste. Allerede i 1920 lod han sig overtale til at blive tropsfører for den dengang unge ribetrop, som i flere år havde måt-

tet kæmpe sig igennem uden kvalificeret ledelse. Han fik hurtigt styr på sagerne, og tropen gik en blomstringstid i møde.

1935 måtte han påtage sig den større opgave som chef for Kongeådivisionen, og da denne senere blev delt, blev Krebs selvfølgelig distriktschef for divisionerne. Talrige store opgaver har han løst som chef for spejderne, og forbindelsen med dem har han vel endnu ikke afbrudt, selv om han er rejst fra Ribe.

Om det er spejderarbejdet, der har holdt ham ung, ved man ikke, men ved afrejsen lignede han endnu den unge garderløjtnant, selv om håret selvfølgelig er blevet en tone lysere. Vi håber, at han vil trives i sine nye omgivelser og ikke savne byen i samme grad, som den vil savne ham.

A.



Fra Ripenser Samfundet

Sportsstævnet i Ribe

Sportsstævnet i Ribe lørdag den 17. august fik et yderst tilfredstillende forløb, idet Ripenser-Samfundet vandt i fodbold 4-3 og spillede uafgjort i håndbold 11-11.

Desværre kunne vi ikke stille et langboldhold på grund af manglende tilslutning.

Til den påfølgende fest i Plantagen mødte ca. 40 op, og man fik en fornøjelig aften ud af det.

Til årets dimittender

Bestyrelsen beder indtrængende årets dimittender om at melde adresseforandringer. Hovedparten står endnu opført under forældrenes adresser, og det kan næppe være rigtigt.

Ny adresse bedes meddelt skriftligt til sekretæren, kaptajn *Veisig*, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Ripenser-Samfundets bestyrelse

Formand: Rektor Johs. Jørgensen, Hyrdevangen 60, København NV. Telf. BE 4340.

Næstformand: Fuldmægtig Aa. Tang-Petersen, Frederiksborgvej 54, Roskilde. Telf. 431.

Sekretær: Kaptajn E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør. Telf. (03) 21 44 87.

Kasserer: Civilingeniør C. Rise Damkjær, H.D., Adelgade 49, Kbhvn. K. Telf. BYen 1646.

Lektor H. N. Schmidt, Albert Skeelsgade 3, Ribe. Telf. 842.

Radioforhandler Immanuel Jensen, Storegade, Ribe. Telf. 126.

Fru Ellen Møller Jensen, Dr. Abildgårdsallé 14, København V. Telf. 35 43 60.

Fru Elsebeth Jensen, Østbanegade 39, København Ø. Telf. TRia 3493.

Ripenser-Bladets redaktion

Redaktør K. H. Rosenstand, Sct. Laurentiigade 14, Ribe. Telefon Ribe 109.

Frøken Elisabeth Munck til minde

Som kort omtalt i forrige nummer af Ripenser-Bladet er tidligere mangeårige gymnastiklærerinde ved Ribe Katedralskole, frøken *Elisabeth Munck*, død 77 år gammel. Hun havde været svag i længere tid og opholdt sig hos en broder, der er læge i Køge.

Elisabeth Munck var født i Vrå i Vendsyssel, hvor faderen var lærer. Hun ville også gå lærervejen og kom på Hjørring seminarium, hvorfra hun dimitteredes. I 1912 ansattes hun som lærerinde i gymnastik ved Ribe Katedralskole, hvor hun fik fast ansættelse i 1919. I over et halvt århundrede hørte hun til den gamle skoles lærerpersonale. Hun fortsatte ud over aldersgrænsen endnu nogle år som vikar i sit eget embede. En tid underviste hun også i naturhistorie og sløjd.

Frøken Munck var en dygtig lærerinde, der var afholdt såvel af elever som kolleger. For pigernes sport kom hun til at betyde meget. R.S. skylder hende tak for medvirken ved vore årlige sportsfester.

Med sjælden troskab og retsind bestred hun sin gerning ved skolen, hvor hun vil blive savnet.

K.H.R.

Det historiske Ribe

Af stud. mag. Jan Hjarnø.

Ribe – Ribe, der er noget forunderligt levende i navnet, gang på gang dukker det op i de gamle kilder, overraskende, når det i et nu fejer århundreders støv til side, og lader os ane fordums glans. Det er, som når vi hører vibens skrig over Ribes røde tage, i et nu er det der, og måske aner vi suset i vingerne.

Aner – ja aner, thi over Ribes barndom hviler en tæt tåge. De historiske kilder fortæller ganske vist klart og tydeligt om staden Ribe lige fra ca. 860, da Nordens Apostel, Ansgar, byggede kirke i Ribe. Desværre ved man ikke, hvor Ansgars kirke har ligget, de historiske vidnesbyrd er der, men man mangler de arkæologiske.

Som muldvarpe har middelalderarkæologerne i mange år rodet i Ribes undergrund, og kulturlag på kulturlag er blevet afsløret, men kun tilbage til ca. år 1100, omtrent samtidig med domkirkens stiftelsestid. Før den tid er alt tavshed. – Det er 300 år, der mangler, og spørgsmålet har været, hvor ligger det gamle Ribe? Er det under den nuværende by, eller ligger det et andet sted?

Lad os se på den første mulighed, er det muligt, at der skjuler sig en vikingetidsby under et af de endnu ikke undersøgte kvarterer i Ribe? Der er kun to muligheder, den ene er slippekvarteret omkring Skibbroen, den anden er Puggårdsgade-kvarteret.

Lektor Lennart Edelberg har fremsat den hypotese, at det ældste Ribe skulle være at finde under slippekvarteret. (Se Skalk 1962, nr. 3). I sin argumentation peger han så ganske rigtigt på, at slippekvarteret »ligesom vender ryggen til domkirken«. Det er rigtigt set, at slippekvarteret byplanmæssigt helt falder uden for den øvrige Ribe-sammenhæng. Hele det gamle Ribe – undtagen slippekvarteret – er orienteret i forhold til domkirken, som et edderkoppespind med domkirken i midten. Dog må denne hypotese nu opgives.

Der er, siden Edelberg fremsatte sin hypotese, fremkommet et par historiske kendsgerninger, således står der klart og tydeligt at læse i Kinch I, p 554:

»Fiskergade og Skibsbroen. Efter den måde, hvorpå der i det 14. århundrede tales om en udgang fra rådhuset (det er det gamle rådhus i Grønnegade, der er tale om) ned imod åen, uden at Fiskergade benævnes, må man næsten antage, at denne sidstnævnte gade og husrækken ved Skibsbroen dengang endnu ikke var til. Så meget er sikkert, at Fiskergade ikke forekommer før end hen imod midten af det 15. århundrede ...«

De kilder, der taler om en udgang til åen, lyder således:

»... Samme år (1351) den 29. oktober, skjødede Hergert, Jon Bondes søn, ham sit stenhus på den østlige side af Grønergade tilligemed et lille stenhus, som lå tilbage i gården og kaldes »thwærhusæ«, med tilhørende grund og fri udgang til åen ...«

Og i et stiftelsesbrev til domkirken, dateret 1363, læses følgende:

»... Ligeledes har han tillagt dette sin badstue, beliggende i Grønergade ved siden af åen ...«

Noget tyder på, at åen tidligere har løbet nærmere Grønnegade, og at de gode Ribeborgere har benyttet den som losseplads, hvorved de har trængt åen ud mod Hoved-engen. Efterhånden som området er vokset, har man så bygget huse der, og heri ligger muligvis forklaringen på, hvorfor slippekvarteret »ligesom vender ryggen mod domkirken«.

Hvad angår den anden mulighed, nemlig Puggårdsgadekvarteret, ja, så er der endnu ikke fremkommet noget, der kan tilbagevise en hypotese om, at vikingetidsbyen kan have ligget der. Ja, der er endda stor mulighed herfor, thi de eneste forhistoriske fund fra selve Ribe, nogle få skår fra folkevandringstiden, er fundet her, og der bør derfor snarest foretages en undersøgelse, så problemet kan opklares.

Kan Ribe ikke have ligget et helt andet sted? Højest sandsynligt, thi efterhånden som den arkæologiske forskning skrider frem, ser man gang på gang, at byer er blevet flyttet, som et par eksempler kan nævnes Helgeø, Brika, Stokholm, Hedeby, Slesvig, Lindholm Høje, Ålborg og mange, mange andre, det er, som om der omkring 1000-tallet sker en flytning af byer, grunden er endnu uvis, men kunne det ikke tænkes, at noget lignende var sket med Ribe? For at få dette problem undersøgt, udarbejdede jeg et fundkort over Ribes omegn. Det var ikke mange steder, hvor man havde fund fra vikingetiden, men et af de få steder var ved Okholm i Vester Vedsted sogn. Her havde man i forrige århundrede fundet Danmarks største guldskat fra vikingetiden, desuden var der et sogn knyttet til stedet. Det fortalte om en gæv viking ved navn Okke, der engang drog til England på vikingetogt. Uvist af hvilke grunde vendte han ikke hjem, men hans trofaste hustru Ingeborg gik dog hver aften fra borgen og ned til stranden for at spejde efter hans sejl, altid forgæves, og ved sin tunge gang frem og tilbage dannedes der efterhånden en sti, der kaldtes Ingeborgsti, endnu den dag i dag bærer en sti derude dette navn.

Da jeg en aften fortalte stud. med. Jacob Hune dette, sagde han, at han på den mark, som Ingeborgsti peger hen imod, havde fundet skår under markarbejde. Nu skal der noget til, inden man med liv og sjæl farer ud og graver løs, fordi der er fundet et par skår, og sagen hvilede, indtil jeg engang besøgte pastor Høgsbro Østergård i Glejbjerg, han har i mange år været inde på tanken om, at vikingetidens Ribe skulle findes et andet sted end i den nuværende by. Vi sammenlignede vort materiale, og hvor mærkeligt det end lyder, på samme sted som Jacob Hune havde fundet skår, havde Høgsbro Østergård afmærket en mærkelig cirkel på et luftfoto, som det var hans agt at undersøge ved lejlighed. På Høgsbro Østergårds initiativ kørte vi nu til stedet og gravede et lille hul, og kunne blot fastslå, at der var kulturlag, uden dog at kunne datere det. Mange hypoteser svævede i luften, fantasien havde frit spillerum, så længe alt var uklart, og efterhånden blev det klart, at der måtte en gravning i gang. Det blev denne gang antikvar Mogens Bencard, der tog initiativet og foranstaltede en prøveudtagning. I løbet af kort tid kunne han fastslå, at det drejede sig om et bopladsfund fra vikingetiden. Man har afdækket en række stolpehuller, der muligvis angiver enden af et hus, samt to af de såkaldte værkstedsgruber. Fundene er ret sparsomme og består hovedsageligt af grove lerkarskår, enkelte skår af importeret tysk keramik, et par tinvægte og en dobbeltperle af glas.

Nu har vi altså en boplads fra vikingetiden i Ribes nærhed, men om det er Ansgars Ribes vides endnu ikke, først de kommende års udgravninger i Ribe og Okholm vil måske kunne give svaret og skabe lidt lys i den tåge, der omgiver Ribes barndom.

Jan Hjarnø, stud. mag. (stud. 60).

Ripenser-Samfundets årsregnskab 1962/63

Driftsregnskab for tiden 1. oktober 1962 til 30. september 1963.

Indtægter:

Kontingentindtægter		5.166,00
Ekstrabidrag		302,49
Renter		3,67
		<u>5.472,16</u>

Udgifter:

Ripenser-Bladet:

Redaktion, trykning og distribution	3.284,94	
+ annoncaindtægter	1.500,00	1.784,94

Arrangementer:

50 års jubilæum	604,54	
Øvrige arrangementer	772,39	1.376,93

Ordinære udgifter:

Indkassering af kontingenter		178,43
Porto		222,97
Diverse		193,87

Ekstraordinære udgifter:

Medlemskampagne 1962	439,35	
Medlemskampagne 1963	529,57	968,92
Trykning af love		200,46
Nyt kartotekssystem		233,07

		5.159,59
Årets overskud		312,57
		<u>5.472,16</u>

Status pr. 30. september 1963.

Aktiver:

Kassebeholdning		130,19
Indestående på postgirokonto		1.243,58
		<u>1.373,77</u>

Passiver:

Diverse kreditorer		600,00
Kapitalkonto, saldo primo	461,20	
+ årets overskud	312,57	773,77
		<u>1.373,77</u>

København K, den 15. oktober 1963.

Carl Rise Damkjær.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- konstateret overensstemmelse mellem »Kontingentindtægter« og medlemskartoteket samt med postvæsenets fortegnelse over anmeldte eksemplarer af Ripenser-Bladet.
- sammenholdt »Ekstrabidrag« med foreliggende indbetalingsbilag samt en af kasserer og sekretær udarbejdet fortegnelse over samtlige medlemmer, som har ydet ekstrabidrag.
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte udgiftsspecifikation.
- afstemt kasse-, bank- og postgirobeholdning.

København K, den 16. oktober 1963.

(sign.) Chr. Trærup Andersen.

(sign.) Aksel Lassen.

Nye medlemmer

Real 1938: Civilingeniør Sven Aage Hadvig, Hans Merchelsevej 9, Virum, telf. 85 19 57. Kontorchef Ruth Petersen, f. Riekehr, Karl Gjellerupsallé 10, Søborg.

Real 1950: Husholdningslærerinde Kirsten Vejrup Knudsen, f. Danielsen, Bregnerødvej 41, Birkerød, telf. (01) 81 21 40.

Real 1952: Bankassistent Ingrid Olesen Jensen, f. Vind, Stampesvej 24, st. th., Viby J. Bankassistent Inga Madsen Schulze, Jordbrovej 25, 1. sal, Århus N.

Real 1954: State-representative Poul Henry Micheelsen, 201 Village Drive, Syracuse 6, N.Y. USA.

Real 1961: Sergent Olaus Aaquist, TKMP/I/KFR Ryes Kaserne, Fredericia.

Stud. 1963: Lars Vilandt Agerbæk, Thulevej 3, Århus. Kjeld S. Andersen, »Bo«, Obbe-kærvej, Ribe. Andreas Antonius, Øster Abølling pr. Frifelt. Inga Bak, Erik Menvedsvej 12, Ribe. Jørgen Bang, Storegade 37, Ribe. Anna Margrethe Beck, Roager pr. Roager. Ella K. Bennetzen, Spandet pr. Arnum. Jens Peter Rens Christensen, c/o Andreas Christensen, Ege-bæk Mark pr. St. Jyndeved. Jørgen Ledet Christiansen, Gram Præstegård, Gram. Grete Ebbesen, Sønderskov Mølle pr. Brørup. Karin Vibeke Edelberg, Holmevej 18, Ribe. Stud. polyt. Bent Ernebjerg, Dover pr. Lintrup. Per Seeberg Friis, Frøsvej, Rødning. Agnes Hammer Hansen, Slotsvej 20, Gram. Grethe Toft Hansen, Åvej 1, Ribe. Gunnar Hansen, Åtte pr. Brørup. Hans Peder Hansen, Anneksgård, Bramminge. Helge Mathiesen Hau-gaard, Arnum. Ingelise Heide-Andersen, Duevej 17, København F. Teddy Eeg Hoffbeck, Østergade, Rødning. Hanne H. Jensen, Skolegade 54, Skærbæk. Annette Karkov, Skole-gade 4, Bramminge. Kirsten Margrete Kjær, c/o Valdemar Kjær, Spandet, Arnum. Stud. polyt. Helge Knudsen, Rejsby. Solveig Kjeldgaard Knudsen, Toftegade 23, Nykøbing M. Ib Koldbæk, Holmevej 13, Ribe. Stud. merc. Kurt Kvorning, Møllegade 8, Gørding. Birthe Holst Lindorff, Sønderbyvej, Gram. Marianne Madsen, Sønderhøe, Bramminge. Eske Kaufmann Mathiesen, Lindeallé 10, Gram. Birgit Sidelmann Nielsen, Jernbanegade 3, Gør-ding. Stud. polit. Hans Frede Nielsen, Mosegårdsvej 143, Gentofte. Heddi Margrethe Nielsen, Hans-Jacobsvej 6, 1. sal, Ribe. Tyge Woetmann Nielsen, Roager Præstegård, Roager, Jonna Nissen, Tirslund pr. Bevtoft. Stud. polyt. Anders J. Fog Pedersen, Rødning Højskole, Rødning. Birgit Pedersen, Vimtrup, Lintrup. Elin H. Have Pedersen, Tangevej 18, Ribe. Birthe Bruun Petersen, Ribevej 10, Bramminge. Karen Heide Petersen, c/o Mrs. A. Morris, 7, Nab Wood Drive, Shipley Yorkshire, England. Inger Charlotte Riishøj, Tvedgade 9, Ribe. Leif Røper, Slotsvej 50, Gram. Stud. mag. Eva Schjørring, Ingvar Hjortsvej 31, Virum. Jørgen Gindeberg Schmidt, Præstegården, Arrild. Fru Inga Schulz, f. Dollerup, Elebeken 7, 2. sal, Hamburg 39, Vesttyskland. Ingeborg Ytzen Simonsen, c/o E. Bach Christiansen, Moltkesvej 61, København F. Kirsten Marie Stokbæk, Vesterbæk pr. Roager. Marie Sørensen, Tøndervej 52, Skærbæk.

Real 1963: Annemarie Andersen, Ribevej 9, Skærbæk. Christel Krog Andersen, Saltgade 8, Ribe. Yvonne Andersen, Vester Vedsted, Ribe, Vivi Marianne Christensen, Damvejen 26, Ribe. Mary Hesselberg Ebbesen, St. Barslund pr. Sdr. Hygum, Lars K. L. Gram, Bobøl pr. Føvling. Inga Bjerrum Hansen, Indre Bjerrum, Ribe. Anders E. Hjuler, Seminarievej 58 D, Ribe. Frede Jacobsen, Gredstedbro. Kontorelev Kirsten L. Knudsen, Øster Vedsted pr. Ribe. Christina Larsen, Mejlby pr. Ribe. Rose Marie Løhdorf, Lustrup, Ribe. Semi-narielelev Henrik J. Nielsen, Tobøl pr. Føvling. Karen Blom Nielsen, Sct. Laurentiigade 7, Ribe. Svend Thorø Nielsen, Gredstedbro, Jenny Nissen, Hundegade 24, Ribe. Inger Have Pedersen, c/o Blegvad Andersen, Gothersgade 155, 3. sal, København K. Inger-Lise Schack, Seem pr. Ribe. Svend Aage Schmidt, Bobøl pr. Føvling. Birgit Irene Sørensen, Hjortlund pr. Gredstedbro. Sparekasseelev Erik Bøge Sørensen, Badstuegade 4, 1. sal, Ribe. Per M. Weber Sørensen, Damvej 20, Ribe. Susanne Thind-Andersen, Egebæk pr. Hviding st.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser o. l. bedes anmeldt til det lokale post-kontor, hvorfra bladet sidst er modtaget eller til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Lade-gårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Siden sidste nr. af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Lektor K. Krebs, Strandvej 349 D, 1. sal, Klampenborg.

- Stud. 1945:* Fritz Lerche-Thomsen, Sct. Clemensgade 6, Ribe.
- Stud. 1946:* Dyrslæge H. J. Brodersen, Blæsbjerg, Hedensted.
- Real 1949:* Fru Thora Hassager Christiansen, f. Husted Christensen, c/o Chr. Ostenfeld og W. Jønson, GPO, PO. Box 2223, Lagos, Nigeria, Afrika.
- Stud. 1951:* Fysioterapeut fru Karen Andreasen, f. Agerbæk, Solgården 1, 1. sal tv., Stubbekøbing.
- Real 1951:* Fru Annie Toftso, f. Andersen, Munkebjergvej 179, st., Odense.
- Stud. 1952:* Fuldmægtig Hans El Jørgensen, Paludan Müllersvej 1, mezz., Kbhvn. V.
- Stud. 1953:* Læge Jørgen Bennedsen, Adelgade 54, 2. sal th., København K.
- Stud. 1954:* Karl Kr. Konstantin-Hansen, Louisegade 12, Augustenborg, Als.
- Stud. 1955:* Konsulent Johs. Vestergaard, Vellerød Haven 52, Klokkedal.
- Real 1955:* Skibsmæglerass. Anders Johs. Petersen, Storegade 124, 1. sal., Esbjerg.
- Stud. 1956:* Civilingeniør Henrik Brink Clausen, Stenagervej 19, Hellerup.
- Real 1956:* Lærerinde Ruth E. Broch, Øse Skole Nordenskov.
- Stud. 1957:* Fru Nina Lerche-Thomsen, f. Haagensen, Sct. Clemensgade 6, Ribe. Fru Helle Madsen, f. Deigaard, Olufsvej 38, 1. sal, København Ø. Biblioteksstuderende Karen M. Pihlkjær, Askov Højskole, Askov pr. Vejen.
- Real 1957:* Ekspeditrice Sonja Aborg Nielsen, Snogebæk Brugsforening, Nexø.
- Stud. 1958:* Sekretær Helga Jørgensen, Amagerbrogade 30, 1. sal tv., København S. Erik Madsen, Olufsvej 38, 1. sal, København Ø. Kassererske Inga Balsen Nielsen, Colbjørnsensgade 30, 3. sal, c/o Frk. Bonde, København V. Stud. merc. Karsten Nielsen, Callisensvej 31, 1. sal, Hellerup. Stud. med. Frode K. Rømer, Kaj Munksvej 36, 3. sal, Århus C.
- Real 1958:* Kontorassistent Ragnhild Nissen, f. Sørensen, Obbekærvej 4, Ribe. Stud. techn. Erik Blak Nielsen, Sundvej 41, 1. sal, Horsens. Landmand Bjarne Lindberg Sørensen, Sdr. Farup, Ribe. Kontorassistent Ester Stenderup Jensen, Grønnegade 14, Ribe.
- Stud. 1959:* Frk. Hanne Mengel Christensen, Vihl. Becksvej 69 A, Århus C. Seminarieelev fru Inger N. Ramus, f. Christensen, Vibevej 19, st., Herning. Fru Dora H. Krog, f. Nielsen, Seminarievej 111, Ribe. Driftsleder Søren Krog, Seminarievej 111, Ribe. Stud. med. Erik Ludvigsen, Gustav Wiedsvvej 33, Århus C.
- Real 1959:* Peter Chr. Vind Larsen, c/o Hans Larsen, »Elmegård«, Føvling. Børnehaveseminarist Karen Marie Nielsen, Ny Munkegade 42, 4. sal, Århus C.
- Stud. 1960:* Stud. ing. Svend Fredslund, Strandboulevarden 30, 4. sal, vær. 92, København Ø. Stud. jur. Bjørn Lund Jensen, Kollegiegården, Tagensvej 52, vær. 624, København N. Stud. polyt. Regner Kværnø, Strandboulevarden 30, 5. sal, vær. 118, København Ø. Seminarieelev Kirsten E. Møller, Mylius Erichsensvej 4, 1. sal, Herning. Stud. geom. Henrik Præstholm, Præstegården, Føvling. Seminarieelev Carla Schmidt, f. Clausen, Kronprinsensgade 102, Esbjerg.
- Real 1960:* Seminarieelev Anne Marie W. Nielsen Lindenovsgade 5, 1. sal, København Ø. Radiotelegrafist Hans Henrik Andersen, M/S Morelia, ØK, Holbergsgade 2, Kbhvn. K.
- Stud. 1961:* Seminarieelev Hans Daugaard Peters, Christiansfeldtvej 17, Haderslev. Stud. scient. Kurt Morell Holm, Rimsøvej 8, Risskov. Discipel Hans E. Johansen, Stampesvej 56, Vejle. Stud. jur. Birthe Nissen, Faksegade 3, 2. sal, København Ø. Stud. mag. Hans Erik Saatterup, Marselisvænget 1, 10. sal, Århus C.
- Stud. 1962:* Biblioteks elev Elin Kjeldgaard Knudsen, Præstegården, Nykøbing M. Stud. mag. Dorte Kittelmann Pedersen, H. C. Andersensvej 29, Åbyhøj. Niels Chr. Pedersen, c/o Stamer, V. Voldgade 8, 3. sal, København V.
- Real 1962:* Elektrikerlærling Knud Erik Brøckmann, 4. maj koll., Esbjerg.

En emigrant

Max Poulsen fra Ribe

I 1961 i november måned omkom en danskamerikansk fisker, Max Poulsen fra Ribe, under fiskeri i Nordsøen.

En god ven af ham, *Victor V. Christensen*, medlem af Ripenser Samfundet, har sendt os nogle smukke mindeord om sin ven, som vi gengiver her, nødvendigvis af pladshensyn i forkortet form.

Max var søn af den forlængst afdøde i sin tid skattede fører af det flotte skoleskib »Viking«. (Det eksisterer endnu i en eller anden svensk havn). Kaptajn Poulsen ejede et hus på Skibbroen i Ribe, og Max var af årgang 1910 i Kathedralskolen, min årgang; men han forlod skolen uden at gå op til realeksamen.

Jeg var hans ven, og han har haft en plads i mit sind, siden han rejste til USA i 1911. Nu, da han ikke er mere, kan jeg ikke slippe tanken på ham og hans skæbne. Jeg synes, der må en afslutning til. Jeg vil gerne mindes ham her, medens endnu nogle af Ripenser-Samfundets medlemmer husker ham, og fortælle noget om, hvorledes tilværelsen formede sig for ham; thi jeg bevarede forbindelsen med ham til det sidste.

Hans skæbne er også interessant som karakteristisk for en ung mand, 18 år, som rejser uden forberedelse, af eventyrlyst, og kun havende sig selv at stole på.

Vi omgikkes jævnligt i året efter afslutningen af skolegangen, og efter at jeg var blevet postelev. Vi havde én stor fælles interesse: at færdes i naturen uden andet mål end at opleve den fuldt og helt. Al vor tid tilbragte vi derude i engene, ved åen og havet. Vi betragtede os selv som hørende til på samme måde som de andre levende væsener og ikke levende ting. Min tid var jo begrænset, men Max havde sin ubundne frihed; han sejlede, fiskede og jagede, realiserende sig selv helt og fuldt uden bekymring om fremtiden, men med USA i horisonten.

Men sligt koster, og mod skal der til, eller rettere, en uimodståelig drift. Jeg kom aldrig igennem postloven, men Max fik dog lært at konservere. Han lærte det hos konservator Clausen i Lustrup. Det var en naturlig interesse for ham i fortsættelse af hans øvrige tilværelse, og han havde et godt håndlag.

I foråret 1911 rejste han så, og han nåede aldrig at komme hjem på besøg. Han fik dog hilst på sin far i 1915 i Baltimore. Da lå kaptajn Poulsen dér med sit skib, den 4-mastede bark »Sokoto«.

Men jeg har haft en aldrig brudt (men undertiden dog lidt vaklende) forbindelse med ham i de mange år, til det blev slut. »Skriv et kort, og jeg bliver glad« kunne han skrive, når det varede lidt længe. Den første tid var drøj for ham. »Sproget her er helt anderledes, end det vi lærte i skolen.« Og han savnede sine små søskende og alle de vante ting og beskæftigelser. Han var jo så at sige rejst med de bare næver. På et af de første kort skrev han så karakteristisk, »Jeg savner min hund forfærdelig«.

Men så fik han arbejde på et skibsværft og gik på kursus om aftenen for at perfektionere sig i sit fag som konservator. Som sådan fungerede han også en tid og burde have haft store chancer ... men det blev til, at han gennemkrydsede Amerika på alle leder, og han undgik naturligvis ikke vanskeligheder. Jeg citerer fra nogle kort:

»Jeg har ikke en nickel til en kop kaffe og er så sulten, så jeg godt kunne æde mig gennem et bjerg af grød, som der står i eventyret.«

»Undertiden lever jeg som en baron, undertiden som en kirkerotte.«

»Jeg har taget mange fine ture op i bjergene på motorcykel, 60 miles i timen, 1000 fod at falde, hvis du ikke har øjnene med dig. Fine sport.«

»Jeg skriver med det samme, så snart jeg hører fra dig.«

»Man kan rejse hvorhen man vil, man kan altid klare sig.«

»Jeg har det godt, så længe jeg ikke tænker, men så kommer gamle minder og så ...«

Under sin farten omkring kom Max med på en ekspedition, som søgte efter en skjult skat. Skatten kom ikke, og han var til verdensudstilling i San Francisco, hvilket var en vældig oplevelse for ham. »Jeg ville ikke have undværet det for 1000 dollars,« skriver han. Her traf han to af vore skolekammerater: Knud Knudsen og Rostgaard Jensen.

Men så blev Max da sluttelig fisker, fra ca. 1920. Hans kaldenavn var »Slim« – den lange tynde. Han fiskede laks i Alaska for et fiskekompagni. Senere fik han selv en båd, og han har været fisker i alle de mange år.

Langsomt svandt hans fortællelyst, og hans lange breve blev korte. De sidste var bedrøvelige.

Da jeg slet ikke havde hørt fra ham i over et år, gik jeg til hans søster og fik den sørgelige meddelelse.

Jeg fik ham aldrig at se igen. Han var åben og trofast. Han var fri for ærgerrighed; thi hans tyngdepunkt lå inde i ham selv. Han vovede at være sig selv.

Victor V. Christensen.



RS-medlem *Helle Deigård* (stud. 57) har giftet sig med RS-medlem *Erik Madsen* (stud. 58). Vi gratulerer hjerteligt. Parret har været så heldige at få en skæv, gammel lejlighed midt på Østerbro. (Olufsvej 38, 1. sal, København Ø). – Vi ønsker endnu en gang hjertelig tillykke!

RS-medlem, seminarieelev *Dora H. Nielsen* (stud. 59) har indgået ægteskab med RS-medlem, driftsleder *Søren Krog* (stud. 59). Ægteparret har nu postadressen: Seminarievej og har nu efternavnet Ramussen og bor Vibevej 19, Herning. Vi gratulerer hjerteligt!

RS-medlem, kontorassistent *Ragnhild Sørensen* (real 58) har indgået ægteskab og har nu efternavn *Nissen* og bor Obbekærvej 4, Ribe. Vi gratulerer hjerteligt!

RS-medlem, fysioterapeut *Karen Agerbæk* (stud. 51) har indgået ægteskab og har nu efternavn *Andreasen* og bor: Solgården 1, 1. sal tv., Stubbekøbing. Vi gratulerer hjerteligt!

RS-medlem, seminarieelev *Inger Nørgaard Christensen* (stud. 59) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Ramus og bor Vibevej 19, Herning. Vi gratulerer hjerteligt!

RS-medlem, seminarieelev *Carla Bech Clausen* (stud. 60) har indgået ægteskab og har nu efternavnet *Schmidt* og bor Kronprinsensgade 102, Esbjerg. Vi gratulerer hjerteligt!

Amtsvejinspektør *Jæger* er blevet dekoreret med ridderkorset.

Fotografiet af studenterne af 1963, der prydede forrige nummers forside, er taget af fotograf *Lasbo*, Ribe.

Læge *J. Jensen-Holm*, søn af afdøde skoleinspektør Jensen-Holm, Ribe, er ansat som lektor i farmakologi ved Københavns Tandlægehøjskole.

Cand. mag. *Poul Hansen* er ansat som adjunkt ved Ribe Katedralskole fra udgangen af 1963.

Kaptajn *Rasmus Nelsons legat* er tildelt følgende studenter ved Ribe Katedralskole med 250 kr. til hver:

Keld Silberbauer Andersen, Solvejg Clausen, Dorte Kittelmann Pedersen og Gyda Sørensen.

Af eleverne har Kaj Lauritzen og Elsebeth Lønborg fået hver 250 kr. og Elin Marthinsen 500 kr.

Den 15. september havde Antikvarisk Selskab arrangeret en udmærket udflugt til udgravningerne i Haddeby ved Slesvig.

Pensioneret amtsforvalter *Bunde Jørgensen*, Ribe, er nu død 78 år gammel.

Grønlandsforskeren, dr. phil. *Lauge Koch* er udnævnt til æresdoktor ved McGill Universitetet i Canada.

Den 3. december opførte amatørskuespillerne The Rafter Players, London, på Ribe Statseminarium Shakespeares morsomme »Much Ado About Nothing«. Det blev en ganske brillant aften.

Ribe og Omegns Hjemstavnsforening har haft 11 folkepensionister fra Ribe som gæster. De gamle blev bl. a. modtaget på rådhuset og havde i det hele en brillant tur.

Den belgiske ambassadør i Danmark, *I. Nieuwenheys*, og frue har gæstet Ribe.

Tidligere mangeårige dygtige kasserer, bankinspektør *Th. Brorson Christensen* har fejret 90 års fødselsdag.

Fru *Helga Thun*, Ribe, enke efter postmester Thun og datter af afdøde købmand Andreas Hansen, er død 85 år gammel.

Bankdirektør Dahl Jeppesen, Sydjydsk Landmandsbank i Ribe, fyldte den 7. oktober 50 år.

Adjunkt *H. Larsen*, Ribe Katedralskole, er udnævnt til lektor.

Anna Marie Carl Niensens statue af Dronning Dagmar på Riberhus Slotsbanke kunne den 24. august fejre 50 års jubilæum.

Redaktør *A. Lau*, »Vestkysten«, Ribe, kunne den 1. september fejre 25 års jubilæum ved sit blad.

Den 20. oktober kunne fhv. gdr. *H. Schiøth* og hustru, Samsø, fejre deres guldbryllup. Fru Estrid Schiøth er gammel ripenser, datter af afdøde overlæge Vilandt.

Ribe Kunstmuseum har af Ny Carlsbergfondet modtaget et maleri af L. A. Ring »Halvtag ved keglebanen i Mogenstrup« (1888).

Fysioterapeut, frk. *Klara Lerche Thomsen*, Ribe, har indgået ægteskab med mekaniker *N. R. Jensen*, Ribe. Vi gratulerer.

Postmester *N. Grothe*, Ry, tidligere Ribe, har taget sin afsked og flytter tilbage til Ribe.

Hans Madsen Ishøj, student fra Ribe, har taget eksamen som cand. merc. og er ansat i Harlang og Toksvigs reklamebureau i Århus.

Isenkræmmer *Arnold Nyborg* og frue kunne den 24. oktober fejre deres guldbryllup.

Jyllands ældste boghandel »Termansens boghandel« i Ribe kan den 14. decbr. fejre 150 års jubilæum. Indehaveren er i dag Finn Jelsberg.

Vort medlem, fru *Inga Heeno*, f. Ferslev, Villemoesgade 58, 1. sal, fylder den 27. november 70 år. Vi gratulerer.

70 elever fra deltagere i nordisk møde på Askov for husholdningslærerinder fra Danmark, Norge, Sverige og Finland gæstede forleden Ribe. Journalist Rosenstand holdt foredrag for dem om Ribe og viste om.

Kustode ved museet i Hans Tausens hus, *Hans Carsten Ferslev*, er død 63 år gammel.

Kollektor *Chr. Jacobsen* ville i år have fyldt 100 år. Han var på så mange måder en god mand for sin by. Særlig vil vi mindes hans brillante arbejde som formand for »Foredragsforeningen«.

Fru *Birgit Mogensen*, datter af købmand Mogensen, Ribe, er død ved en bilulykke.

Dansk Skolescene har i Ribehallen opført »Anne Franks dagbog«. Det blev en fortrinlig oplevelse.

Den 3. oktober var der hengået 100 år, siden man i Ribe begyndte at brænde gas.

Den 9. oktober fyldte tidligere direktør ved Ribe Jernstøberi, *A. Bundgaard*, 75 år.

Nylig har »Quedens gård kunsthåndværk« afholdt en meget smuk udstilling, hvor man præsenterede smukke ting: smykker af *Lise Enquist*, stoftryk af *Carlo Haahr Bentsen* og keramik af *Jens Andreassen*. Der var stort og interesseret besøg.

Sønderjyllands Symfoniorkester, der er blevet landsdelsorkester, har givet en udmærket koncert i Ribe, som orkestret vil gæste flere gange om året.

Antikvar *Mogens Bencard* har i Årbog for Dansk kulturhistorisk Museumsforening skrevet en fornøjelig artikel om rådmandsstoben i Ribe rådhusmuseum.

Vort skattede medlem, redaktør *Aksel Lassen*, har i forening med cand. mag. *Ole Krarup Pedersen* udgivet en interessant historisk bog »Slægtens spor«. Det er en helt ny måde at skrive Danmarkshistorie på, og der er meget Ribe-stof i bogen både i teksten og i billederne. Vi skal nærmere anmelde bogen i det kommende julenummer af bladet.

Ved det årlige stiftsmøde i Ribe stalte pastor *Haldor Hald* (student fra Ribe) om emnet »Kirken og de små i samfundet«. Biskop, dr. theol. Henning Høirup, Århus, talte om emnet »Grundtvigs mor«. Om aftenen prædikede biskop *Dons Christensen* i domkirken, hvor der tillige var kirkekoncert.

Lærer *Johannes Kristiansen*, Forsomho skole, har på Dansk Hjemstavnsforlag i Ribe udsendt en ny digtsamling i jydsk mundart.

Kristiansens digte har ofte glædet jydsk interesserede læsere i »Jul i Vestjylland«, der nu desværre efter at være udkommet i 28 år har måttet indstille sin udgivelse. Den jydsk digtsamling, der fås i enhver boghandel, er præget af en egen følsomhed parret med ægte lune.



**NØRGAARDS
BLOMSTER**

Telefon 472 . Ribe

Klubbens Hotel

anbefales

Telefon Ribe 3 og 543

Lasbo
FOTO

Ydermøllen . Telefon 983

Gustav Holgersens

RIBE AKVARELLER

i stort udvalg.

Har De et motivønske, modtages bestilling gerne.

Termansens Boghandel

1813—1963

Telefon Ribe 114

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Tandlæge

KNUD ANDERSEN

Skibbroen 1, telf. 1068

J. Bjerrum Jensen

Korsbrødregade 3

Fotografisk atelier

Ribe - Telefon 807



... en aften i

B I O - R I B E

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIBE GASRADIATOR til by- el. flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 4

December 1963

5. bind



Ribes sidste Vægere 1902.

Bodil Hauschildt. Fot.

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.


Telefon 291 - Ribe - Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI 1/5

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Ripenser-Samfundets Julebal.

Alle medlemmer i Ribe og omegn samt andre, der atter i år skal hjem for at fejre julen i de kære, gamle omgivelser, kan glæde sig til en festlig, hyggelig og fornøjelig aften, når vi alle

søndag den 29. december

mødes til *julebal på Hotel Dagmar.*

Kl. 18,30 indleder vi med *lækker middag.*

Vi nyder *Dagmars* udsøgte menu (suppe, oksekød i flødepeberrod og kaffe), mens *levende lys* kaster et forjættende skær over de festligt smykkede borde og skaber den rigtige julestemning.

Underholdning ved lektor *O. Heide Petersen.*

Jazzbal. Musik: *Søren Keldorff* and his Foot-Warmers.

Senere på aftenen serveres *rygende varm glögg* (efter orig. svensk opskrift) og *æbleskiver.*

Pris for medlemmer ialt *kun kr. 10,00*, for gæster kr. 15,00 (eksklusive drikkevarer ved middagen).

Takket være et tilskud fra foreningens kasse kan vi holde denne lave pris for et så formidabelt arrangement.

Vel mødt i Ribe til julefest!

Tilmelding senest den 27. december (3. juledag) til radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen, Ribe, telf. 126.

Indtil 21. december kan tilmelding endvidere ske til fru Elsebeth Jensen, Østbanegade 39, 1. sal, København Ø, telf. TRia 3493.

Arr. udvalget.

Vigtigt! — Aarskontingent.

Med dette nummer af bladet følger et girokort til brug ved indbetaling af årskontingent for 1964. Kortets kvitteringstalon tjener i påtegnet stand som gyldigt medlemskort. Bestyrelsen fører en effektiv dobbeltkontrol med kontingentindbetalingerne og beder medlemmerne lette denne kontrol ved at benytte foreningens girokonto nr. 66676, C. R. Damkjær, Adelgade 49, København K, ved indbetalingen.

Kontingentet udgør kr. 10,00, dog kr. 4,00 for studerende, elever, lærlinge og soldater.

Hvis girokortet mangler, kan et nyt rekvireres fra sekretæren (adr. andetsteds i bladet).

Ifølge foreningens love kan årskontingentet ikke forudbetales for flere år. Overskydende beløb tilfalder derfor foreningen som ekstrabidrag, men kan dog på forlangende overføres til understøttelsesfondet.

Årskontingentet er forfaldent pr. 1. januar. Sidste frist for indbetaling er 15. februar. Bestyrelsen beder indtrængende alle medlemmer huske kontingentet uden yderligere påmindelser. Lad bestyrelsen anvende sin tid til kreativt foreningsarbejde i stedet for til unyttig, tidskrævende, individuel kontingentindkassering. Hvis De ikke straks afsender beløbet, beder vi Dem venligst lægge girokortet ind i Deres charteque med ikke-betalte regninger, således at kortet automatisk fremkommer ved månedens udgang.

NB! Medlemmer i Sverige og Norge kan direkte anvende de danske girokort ved indbetalingen.

Ribe som Universitetsby.

Af borgmester C. J. Pedersen, Ribe.

Den højere uddannelse er af uvurderlig betydning for vort land, og det er derfor vigtigt, at universiteterne udbygges hurtigt.

De kommende års store studentertilgang og samfundets stigende behov for akademikere har gjort universitetsmangelen akut – og diskussionerne om det fjerde og femte universitet er på sit højeste.

Forholdene i udlandet

Når man diskuterer placeringen af disse kommende universiteter i Danmark, vil det være rigtigt at se på, hvorledes man i nogle andre lande løser spørgsmålet.

I *England* lægges de nye universiteter i landets yderområder. Dette sker efter en velovervejede plan, idet man ikke placerer nye universiteter i de største byer for at hindre disse i at blive endnu større. Endvidere sker placeringen i byer, der har udvist særlig interesse for oprettelsen og har særlige traditioner.

Det har vist sig, at studenterne kommer fra hele landet, og universitetet dækker således ikke alene et lokalt behov.

I *Schweiz*, der befolkningsmæssigt er på størrelse med Danmark, har man 7 universiteter jævnt fordelt over landet og ikke særlig store. Nogle af disse har kun to eller tre fakulteter, og ved denne decentralisering af den højere uddannelse og forskning har man i høj grad opnået en lighed i den kulturelle udvikling i de forskellige landsdele.

Der er grund til at nævne, at *Belgien* på et areal som Jylland har 4 universiteter og 9 byer med højere læreanstalter – og ligesom i Schweiz giver denne fordeling en styrke i landet, hvor en enkelt egn og landsdel ikke bliver dominerende socialt og kulturelt.

I *Holland* gør lignende betragtninger sig gældende, og når vi vender blikket mod *Skandinavien*, er der her ved at ske en revision af den gamle opfattelse.

I *Sverige* oprettede man i 1958 et universitet i Umeå i Nordland, hvor indbyggertallet er 25.000, som et led i ophjælpsningen af de tilbagestående landsdele.

I *Oulu* i *Nordfinland*, der har 60.000 indbyggere, blev i 1958 grundlagt et nyt universitet ud fra de samme betragtninger.

Hvorfor universitet i Ribe?

Det er min opfattelse, at det fjerde universitet bør placeres i Ribe, der har tilstrækkelige og velbeliggende arealer.

Selve byen og området er vel – bortset fra Esbjerg-området – forholdsvis tyndt befolket, men befolkningsunderlaget i Sønderjylland og Vestjylland andrager ca. 650.000 indbyggere og ca. 400.000 i Fynsområdet.

Fra statens side bør man modvirke den kulturelle og sociale ulighed, der er ved at opstå mellem svagt udviklede områder og områder med stor befolkningstilvækst, og dette må blive et vigtigt led i en samlet landsplanlægning.

Ribes beliggenhed på grænsen mellem Vestjylland og Sønderjylland kan dække de lokale behov og ønsker i begge landsdele.

I Ribe er interessen for oprettelsen stor, både blandt befolkningen og bystyret, og interessen går langt ud over landet, ligesom Varde og Esbjerg byråd varmt støtter Ribe i byens bestræbelser for at blive universitetsby.

Et universitet i Ribe ville blive en pendant til Kiels universitet – uden at blive et grænsekampsuniversitet – og betyde et værdifuldt incitament for hele den økonomiske og kulturelle udvikling i det sydlige Jylland.

Ribe har et navn, byens betydning i landets historie er kendt, dens gamle købstadmilieu og smukke arkitektur, domkirke, kloster og meget andet har givet den almindelig anseelse over hele landet.

Overalt i Europa møder man eksempler på universiteter, der lever i nær tilknytning til gamle bymilieuer, der erfaringsmæssigt virker tiltrækkende på universitetslærere og studenter, ikke mindst de humanistisk interesserede.

Den positive interesse Ribe har mødt i pressen gennem indlæg og kronikker af private personer over hele landet har været til stor opmuntring.

Byen har gennem århundreder haft et selvstændigt kulturliv, og selv i dag, hvor der fra større byer berettes om svigtende interesse for foredrag og koncerter, kan man i Ribe tale om det modsatte.

Jeg kan således nævne, at byens museumsforening, der er landets største, tæller 300 medlemmer, og der afholdes mange møder, der er overmåde vel besøgt.

Det kan heller ikke være realistisk at tro, at kulturliv kun trives, hvor der er mange mennesker, men det er derimod indlysende, at den trives, hvor der er kulturelt interesserede.

I Aarhus begyndte man i sin tid med et lille filosofisk fakultet på teknisk skole, heraf udviklede dette universitet sig til det høje stade, det har i dag.

Et universitet behøver ikke at have alle fakulteter, men til denne helhed knytter der sig i visse kredse en forestilling om et fællesskab tværs over faggrænser, som sjældent eksisterer i virkeligheden. Men skulle denne vekselvirkning imidlertid være af så stor betydning, ville betingelserne herfor være til stede i højere grad i en lille by med et universitet.

Med henblik på fremtiden er det væsentligt at tage i betragtning, at Danmarks nye universitetsbyer bliver landets ansigt udadtil, og også på dette felt burde Ribe have fordele med sit velbevarede gamle købstadmilieu, der er enestående i Norden.

Ribe har i høj grad været det åndelige centrum i det sydlige Jylland og kæmper stadig for at holde arven i hævd.

Et universitet placeret her vil kunne få disse gamle traditioner til at vokse og florere.

Profiler fra Ribes anden guldalder.

Af lektor Askegaards foredrag i Ripenser-Samfundet.

Ribe har oplevet 3 guldalder, og ejendommeligt nok er det mænd ved Ribe Katedralskole, der særligt har præget disse guldalderperioder. Peder Hegelund er hovedskikkelsen i den første, Christian Falster præger den anden og P. N. Thorup den tredje.

Navnet guldalder er brugt med henblik på åndslivet – i materiel henseende stod det sørgeligt til. Her skal særligt omtales den anden eller den Falsterske guldalder, der falder i den første halvdel af 1700-tallet.

Byen var i rivende tilbagegang på grund af krige, stormfloder og åens tilsanding, og Ribe havde ganske mistet sin betydning som handelsstad. Den småtstillede borgerstand ernærede sig nødtørftigt ved småhandel og landbrug. Imidlertid havde byen et fåtal af embedsmænd og enkelte velhavende købmandsslægter, og denne lille overklasse formåede, i denne i ydre henseende vanskeligt stillede, at kaste glans over byen.

Kildematerialet med hensyn til byens udseende i denne periode skyldes Peder Terpager og Kinch. Også dengang prægedes byen af den mægtige domkirke, klosterkirken, smukke stenhuse som Snagdal (nu Klubbens Hotel), Tårnborghuset (nu posthus), Puggård, Porsborg, det nærliggende stenhus (nu Hotel Dagmar) samt mange bindingsværkshuse.

I latinerkvarteret boede byens overklasse næsten dør om dør, og disse åndslivets stormænd, der for de flestes vedkommende var velstående, omgikkes jævnligt og var ofte gæster hos byens præsident Casten Worm, der boede hvor vi nu har Hotel Dagmar.

I det følgende skal der nærmere fortælles om den kreds, der grupperer sig om Christian Falster. – Biskop Laurids Thura, hvis billede hænger som pendant til rektor Falsters i Katedralskolens festsal, stod trofast ved rektorens side og gjorde en stor indsats ved sin hjælp til fremkaffelse af et skolebibliotek og ved sin støtte med hensyn til restaureringen af den Falsterske skolebygning, der ligger vest for domkirken.

Til biskop efter Thuras død udnævntes Mathias Anchersen, en interessant omend noget tragisk personlighed. Han var glimrende begavet, var stærkt interesseret i sprogstudier og ønskede egentlig at blive professor i sit hovedfag: orientalske sprog. Fra en studierejse kaldtes han hjem for at overtage en professorpost ved universitetet, men en skuffelse for ham var det, at det var et professorat i – geometri. Senere udnævntes han til biskop i Ribe. Anchersen viste sig som en nidkær biskop, men da han var af ortodoks observans, mødte han megen modstand fra den frembrydende pietisme. På grund af hans slette økonomi havde han store bekymringer, og han døde som en stærkt forgældet mand.

Stiftsprovst Søren Seerup og Peder Terpager var begge født i Ribe, blev studenter fra Ribe Katedralskole og fik begge embeder i Ribe. Venskabet fra skoletiden holdt sig op gennem årene. Seerup erhvervede sig Anders Sørensens Vedels berømte ejendom Liljebjerget, hvis smukke have var en af Ribes seværdigheder. Også Terpager må have været velhavende, idet han købte en ejendom på Mellemdammen, hvor han skaffede sig et efter forholdene meget betydeligt bibliotek. Terpagers navn er især knyttet til det store værk, han skrev om sin fødeby. *Ripae Cimbricae* er et imponerende værk på latin, udarbejdet med den største omhu og byggende på fint kildemateriale. I 1726 sendtes manuskriptet til trykning i København, men det ødelagdes ved den store brand 1728. Den 74-årige mand gav sig i gang med at indsamle det store materiale og rekonstruere manuskriptet, og 1736 udkom værket, en mægtig bedrift af den 83-årige mand.

Som nævnt havde Ribe by en præsident. Dette embede svarede til posten som førsteborgmester og besattes ved kongelig udnævnelse. Den første præsident var Mathias Worm, og han efterfulgtes år 1700 af sønnen Casten Worm, der havde embedet til sin død år 1750. Den velhavende præsident Worm erhvervede sig det smukke stenhus på hjørnet af torvet og Storegade. Her indrettede han sig et elegant hjem, og ved festmåltiderne her mødtes stadens lærde og fornemme mænd til åndrige og fornøjelige samtaler.

Med personligheder som de her nævnte kunne Ribe på åndslivets område smukt hævde sig blandt Danmarks byer.

Termansens Boghandel 150 år.

Af. K. H. Rosenstand.

Der ligger i Sønderportsgade i Ribe et pænt borgerligt hus. Nu er stueetagen moderniseret med moderne butikker. I vor skoletid var det anderledes, for her lå Chr. F. Termansens boghandel. Huset er nu historie, for den gamle boglade fyldte den 14. december 150 år, med rette bærende prædikatet *Jyllands ældste boglade*.

Hvor var her beskedent, men hyggeligt i dette århundredes begyndelse. Det var i den Jepsenske periode, vi gik ud og ind her. Hyggelig var Jepsen, og det var egentlig noget af et eventyr, at den gamle sømand var havnet mellem bøgerne. Fornøjelig var han altid at tale med. Han talte gerne med unge og gamle.



Til venstre;
C. N. Termansen.



Til højre;
Chr. F. Termansen.

Jeg fornemmer endnu duften af de nye skolebøger, vi hentede her, hvor Jepsen havde skrevet dem hjem. Det var vel snarere hans hustru, fru Clementine, født Termansen, der førte korrespondancen.

Og var ingen af de to i butikken, så dukkede faktotummet Leonhardt Petersens klassiske, krøllede Zeushoved frem fra baggrunden og udleverede de farvede stilehefter. Det var også her lektor Bech udtalte de klassiske ord: »Har De ikke noget (fingeren på næsen) i retning af penneholdere«. Og inde i den hyggelige lejlighed sad bedste Termansen. Hun gav audiens til både unge og gamle, og hendes fødselsdag var som en festdag for den halve by.

Clemen Nielsen Termansen hed stifteren af det gamle boghus, der kom til verden i det Herrens år 1813. Han var født i Ribe i 1733, hvor han, der var uddannet både som bogbinder og typograf, det sidste hos min oldefader Hyphoff. Firmaet lagde ud i Præstegade i ejendommen overfor den gamle kapellanbolig. C.N.T. blev en anset mand. Han var medstifter af Forlagsforeningen og blev medlem af Ribes borgerrepræsentation. Han havde to sønner, Chr. F. Termansen og Frederik Meiner Termansen, født henholdsvis i 1814 og 1823. Begge uddannedes hos faderen som bogbindere.

Med sin yngste søn drev han fra 1847 en bogbinderforretning i Hundegade overfor den nuværende administrationsbygning, medens han lod sin gamle forretning, der var flyttet til Sønderportsgade i 1847, bestyre af sin ældste søn, Chr. F. Termansen, der den 31. januar 1856 overtog faderens boghandel. Fra sit bogbinderi i Hundegade drev den ældste Termansen også handel med bøger fra sin søns boglade, og han dannede et lejev bibliotek og havde også bøger på forlag.

Den yngste søn, Chr. Meiner, der var født i 1823, blev fader til Ribes æresborger, købmand, byantikvar og lokalhistorikeren C. N. Termansen.

Men fra den 1. januar 1856 finder vi alt den ældste søn som eneindehaver af det gamle boghús i Sønderportsgade, hvor firmaet skulle have bopæl gennem mange år.

Chr. F. Termansen havde efter at have lært bogbinderfaget hos faderen arbejdet i Flensborg, Kiel og København. Også han blev en anset borger i sin by. Han blev medlem af byrådet og direktør i Ribe Discontobank. Han drev det gamle boghús efter de gode traditioner til sin død den 12. juli 1886.

Hans enke, *Sofie Termansen*, fortsatte firmaet, en elskelig gammel dame, der døde højt op i 90'erne, og som endnu huskes af mange ældre ripensere, overlod bestyrelsen af forretningen til sin datter *Clementine* og sin svigersøn, tidligere skibsfører *A. Jepsen*.

I 1928 solgtes forretningen imidlertid til boghandler *Aage Jørgensen*, der drev forretningen på god, gammel vis, indtil huset blev solgt, og *Jørgensen* flyttede til firmaets nuværende smukke bindingsværksejendom på hjørnet af Sønderportsgade og Puggaardsgade, som han senere købte.

Jørgensen, der stammede fra Roskilde og havde arbejdet i sit fag i Skelskør, Grenaa og Haderslev, moderniserede det gamle hus indvendig og førte iøvrigt boghandelen på den gode, gamle vis.

Den 1. novbr. 1962 solgte han imidlertid forretning og hus til boghandler *Finn Jelsberg*.

Jelsberg er født i Haldrup ved Horsens, men faderen blev senere realskolebestyrer i Assens. Efter realeksamen lærte sønnen boghandelen i Odense og arbejdede derefter i Magasin du Nord's udenlandske bogafdeling og senere i det kendte engelske boghús *George Philip* i London for atter at vende tilbage til Magasin du Nord, hvor han virkede til han overtog den gamle boglade i Ribe.

Med ungdommens energi omskabte han med megen pietet det skønne, gamle hus' indre til en både fuldt ud moderne, men samtidig en meget original og smuk boglade med særdeles hyggelige omgivelser, og her modtog han megen hyldelse på 150 års dagen for firmaets oprettelse den 14. december.



Fra Ripenser Samfundet

Ripenser-Samfundets årsfest,

der afholdtes den 22. november på hotel »Solbakken« fik et meget vellykket forløb.

Der indledtes med generalforsamling, hvor næstformanden – formanden var fraværende på grund af sygdom – bød velkommen og mindedes de afdøde medlemmer, grosserer *Robert Jordahn*, kontorchef *Axel Pontoppidan*, oberst *T. A. Poulsen*, pastor *Andr. Blinkenberg* og overlærerinde, fru *Agnes Skriver* (f. *Hunderup*).

Til dirigent valgtes lærer *Vagn Jensen*.

Sekretæren aflagde derpå årsberetningen.

Man havde i det forløbne år ofret særlig opmærksomhed på *bladet* og *arrangementerne*, der er foreningens hovedaktiviteter. Vedrørende *bladet* er det fastsat, at der årligt skal 4 numre ud, og man sigter mod udsendelsestidspunkterne: ultimo april, – juli og – oktober samt medio december. Sideantallet er endvidere blevet forøget fra 8 til 12, heraf tre sider med annoncer, som er meget væsentlig for *bladets* økonomi. *Bladet* har endvidere fået nyt »ansigt«, ligesom det er blevet gennemført, at adresserne på nye medlemmer samt adresseændringer optages. De nye love er blevet udsendt. Kartoteket er blevet udvidet således, at det nu omfatter 2 alfabetiske (hos sekretæren og kassereren) og 1 årgangskartotek (hos sekretæren).

Af arrangementer har der i årets løb været følgende:

- 12. oktober (1962): 50 års jubilæumsfest på »Josty«.
- 28. december: Julefrokost på hotel »Dagmar«.
- 5. maj: Besøg på Nationalmuseet.
- 25. maj: Vårfest, kælderfest i »Bispekælderen«.
- 22. juni: Frokost for jubilarer på hotel »Klubben«.

17. august: Sportsstævne i Ribe, efterfølgende fest i »Skovpavillonen«.

Alle havde – på nær besøget på Nationalmuseet – haft et meget tilfredsstillende forløb, også sportsstævnet i Ribe, der ellers har måtte aflyses gennem et par år. Det nedsatte arrangementsudvalg fortjener megen ros herfor.

Der har i det forløbne år været ført 2 medlemskampagner henholdsvis blandt studenter og realister årgang 1949–62. Resultatet heraf var 346 nye medlemmer, hvortil kommer 71 nye medlemmer blandt årets dimittender, som ikke mindst lektor Lennart Edelberg har æren for. Alt i alt var medlemstallet i det forløbne år blevet øget med 427, og der var ved årets udgang ialt 726 medlemmer (heraf 7 institutioner). 22 medlemmer er bosiddende i udlandet.

Beretningen godkendtes.

Kassereren forelagde årsregnskabet for foreningen (det i bladets november nummer aftrykte) og understøttelsesfondet, der har en kapitalkonto på 2.303,48 kr. Regnskabet godkendtes. Herefter forelagdes budget (indtægter 5.200 kr. Udgifter: Blad 1.900 kr. (kr. 3.700 ÷ annonceindtægter kr. 1.800) arrangementer 2.400 kr.; ordinære udgifter (indkassering af kontingentindtægter, porto, diverse) kr. 900) og forslag til kontingent for det kommede år, 10 kr., henholdsvis 4 kr. Begge dele godkendtes.

Som formand genvalgtes rektor Johs. Jørgensen, ligesom sekretæren og kassereren genvalgtes. Fru Ellen Møller Jensen havde af mangel på tid ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet valgtes afdelingschef Laur. Ebbesen (stud. 52). Som suppleanter valgtes stud. polyt. Hans Svendsen og civilingeniør P. Daugaard Peters.

Som revisorer genvalgtes redaktør Aksel Lassen og overinspektør Trærup Andersen. Som suppleant valgtes lærer Vagn Jensen.

Under »eventuelt« tog redaktør Aksel Lassen ordet for at takke bestyrelsen for det store arbejde, den havde præsteret i årets løb, og som havde givet så gode resultater.

Og så gik man til bords i det smukt pyntede lokale, hvor næstformanden bød de 65 fremmødte velkommen. Under middagen fik dr. phil. Laue Koch ordet for at tale til årets dimittender. I sin meget gode tale kom dr. Koch ind på de store forandringer, der er sket, siden han for over 50 år siden selv dimitteredes. Åndskulturen var blevet afløst af noget mere materielt; det gjaldt nu ikke så meget om at spare en 5 øre som at tjene 1 krone, afstandene var blevet formindsket i takt med hestekræfternes forøgelse. For 50 år siden lærte man at læse fremmede sprog, nu lærer man at tale dem. Idealet var dengang det stille, det rolige, det indadvendte, det hjemlige, således som livet i Ribe tildels stadig er det. Livet er blevet mere udadvendt, meget kalder på den unge generation. Der er dog også noget, der trækker den anden vej. Dr. Koch omtalte her den kendsgerning, at katolicismen vinder stadig større udbredelse. Til slut omtaltes, at han godt vidste, at rustaler som oftest glemmes, men han ville alligevel ønske, at blot en enkelt sætning blev husket, så var hans mission nået.

Under kaffen i de tilstødende lokaler underholdt pianistinden Helene Rasmussen, hvorefter lektor Ejnar Askgaard fik ordet for at tale over emnet: »Profilen fra Ribes anden guldalder«. Det meget interessante foredrag, som i stærkt sammentrængt form gengives andet steds, høstede megen anerkendelse, og Carl Damkjær takkede på forsamlingens vegne.

Herefter var der selskabeligt samvær til kl. 24.

Nye medlemmer.

Real 1952: Redaktør Ove H. D. Strange, Bredgade 8, Ringkøbing.

Adresseændringer.

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser o. lign. bedes anmeldt til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget eller til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Siden sidste nummer af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Stud. 1911: Fru Ingeborg Jarnov, f. Stenderup Jensen, Judithsvej 5, st., Hellerup.

Stud. 1947: Programsekretær, cand. mag. Tage Nielsen, Egå Strandvej 16, Risskov.

Real 1949: Trafikflyver Søren M. Westergaard, Strandvænget 36, Dragør.

Stud. 1951: Civilingeniør Ole Nissen, Marsvej 16, Vejle. Treasurer Otto Haj Jørgensen, Vallø By, Vallø.

Real 1952: Kontorass. Bente Kjær Nielsen, Oppermannsvej 9, st., Odense.

Stud. 1953: Fru Bibbi Juul Sørensen, f. Nielsen, Sabro Korsvej 140, Sabro, Mundelstrup.

- Stud. 1954:* Akademiing. Terkel G. Toft, Baunegårdsvej 11 A, 1., Gentofte. Lærer Ernst K. Svenesen, Tårning pr. Skanderborg.
- Stud. 1956:* Fru Emma Bruun Jensen, f. Mouritsen, Snaphanevej 2, Præstø.
- Real 1956:* Mejeribrugsstuderende Erik Nygaard Hansen, Nørre Allé 22, Glostrup. Skovfogedasp. Niels Peter Kiholm Andersen, Lundgårdsvej, Ribe.
- Stud. 1957:* Stud. mag. Hans Nygaard Jensen, Valborg Allé 5, 5., Valby. Bibliotekar Emilie Donslund, Bakkevej 13, Esbjerg.
- Real 1957:* Seminarieelev Knud Jensen, c/o lærerinde Bente Jensen, Gesten.
- Stud.: 1958:* Lærer Per A. Caspersen, Egens pr. Rønde. Lærerinde frk. Ellen Dalsø, Galschiøtsvej 12, 1., Helsingør. Korrespondent Helga Olesen, Risvangsallé 77, Århus N.
- Real 1958:* Seminarieelev Tove Marg. Hansen, Seminariet, Ribe.
- Stud. 1959:* Frk. Lis Ludwigsen, Skærbæk.
- Real 1959:* Hr. Peter Vind Larsen, c/o Peter Theilgaard, Moltrup pr. Haderslev.
- Stud. 1960:* Stud. pharm. Margit Emborg, Otto Mønstedts Koll., vær. 929, Rektorparken 1, København SV. Stud. mag. Jan Peter Hjarnø, Damvej 4, Ribe. Stud. med. Uffe Jochumsen, Iver Huitfeldtsgade 72, 4., Århus N. Stud. polyt. Jens Præstholm, Vartøvs Koll., Farvergade 27, København K.
- Real 1960:* Hr. Erik Mengel Christensen, c/o amtskontorchef Kn. Christensen, Ribe.
- Stud. 1961:* Stud. polyt. Hans Peter Jensen, Gl. Kongevej 100, 4. th., København V. Stud. polit. Ejnar Gram Madsen, Gl. Kongevej 100, 4. tv., København V.
- Real 1961:* Sparekasseelev Inger Warming, Korsbrødreg. 13, Ribe. Hr. Olaus Aaquist, Hviding st., Sønderjylland.
- Stud. 1962:* Stud. scient. Jørn Erik Albert, Knarreborgvej 10, Kastrup. Stud. mag. Kirsten Bolvig, Viborgvej 100, Århus V. Stud. mag. Grethe Christiansen, Strandpromenaden 39, København Ø. Frk. Karen Jørgensen, Sct. Kjeldsgade 28, 4., København Ø.
- Stud. 1963:* Stud. mag. Jørgen Ledet Christiansen, Niels Juels Gade 66, 4., Århus N. Stud. polyt. Bent Ernebjerg, Gartnersvinget 29, Kgs. Lyngby. Stud. polit. Hans Frede Nielsen, Nr. Koll., vær. 212, Nr. Allé 11, København N. Frk. Birthe Bruun Petersen, Nr. Koll., vær. 225, Nr. Allé 11, København N. Frk. Inger Charlotte Riishøj, Karise Præstegaard, Karise.
- Real 1963:* Kontorelev frk. Kirsten L. Knudsen, Egebæk, Hviding st.

Bøger.

- Aksel Lassen og Ole Krarup Pedersen: »Slægtens spor« (Gyldendal, 183 sider).
Vor skattede revisor, redaktør *Aksel Lassen*, der jo tidligere har udsendt en historisk bog, fra 30 års krigens dønninger over Danmark, har fornylig sammen med *Ole Krarup Pedersen* udsendt en ny bog, også historisk, denne gang en hel lille Danmarkshistorie, omfattende tiden 1526-1920.
- Det er Danmarks historie fortalt på en helt ny måde, idet skildringen er set ud fra skiftende slægtled fra en lille beskeden landsby. »Vorsstrup« kalder han den, men vi kan gætte os til, at det egentlig er Lustrup, Lassen mener, for i denne egn er han født og har rod, og gamle ripensere kan jo også læse mellem linjerne.
- Det er altså Danmarks historie for »den menige mand«, men også et udmærket repetitionskursus i vort lands historie for enhver, der har historisk og kulturhistorisk sans. Kapitlerne omfatter 11 afsnit, omfattende det 11 slægtled oplevede, og det er alt godt fortalt og set med det indre blik. Det er især Ribeejeren, vi ser os om i, og det gælder både teksten og det ganske udmærkede billedstof, bogen er forsynet med. Pladsmangel forbyder her lang omtale, som bogen ellers fortjener. Men lad bogen blive *julens bog for ripensere*, og mange andre med. Det fortjener Lassen & co. i høj grad.
- K. H. R.

NOTER

Kunstforeningen af 18. november har tildelt maleren, ripenseren *Niels Bruun Otto Baches* æreslegat.

Malerinden fru *Marie Wandel*, datter af afdøde biskop Olesen i Ribe, er død 64 år gammel.

Vort medlem, chefen for hærens officersskole, oberst *H. A. I. Pedersen* (student fra 1928), er valgt som formand for De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger, der tæller ialt 440.000 medlemmer.



**NØRGAARDS
BLOMSTER**

Telefon 472 . Ribe

Når De igen besøger Ribe —

husk da at se det særprægede
CATHARINA-SMYKKE (600 år
gammelt elletræ fra
Sct. Catharinæ kirke) hos

H. SPANGSBERG

Byens guldsmedie - Telefon 563

Lasbo
FOTO

Ydermøllen . Telefon 983

Gustav Holgersens

RIBE AKVARELLER

i stort udvalg.

Har De et motivønske, modtages bestil-
ling gerne.

Termansens Boghandel

1813—1963

Telefon Ribe 114

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Tandlæge

KNUD ANDERSEN

Skibbroen 1, telf. 1068

J. Bjerrum Jensen

Korsbrødregade 3

Fotografisk atelier

Ribe - Telefon 807



... en aften i

B I O - R I B E

er en aften værd!



Udstiller i
BYGGECENTRUM

MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIBE GASRADIATOR til by- el. flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 5

April 1964

5. bind



Ved Dagmarbroen i Ribe i 1870erne

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 291 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ^{1/5}

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Vårfest

RIPENSER-SAMFUNDET afholder kælderfest i Bispekælderen, Universitetet, Nørregade 10, København, *lørdag den 23. maj kl. 19.30-01.00.*

Mød op i de festligt pyntede lokaler og nyd den *ekstrafine ostepanretning med fransk rødvin*. Underholdning af visesangeren og guitarspilleren *Chr. Krogh*. Dans og musik. Bar med øl og spiritus til moderate priser.

Tilskud fra foreningen muliggør, at prisen for medlemmer kan sættes så lavt som til 9 kroner (gæster 12 kroner), (incl. betjening). Husk *medlemskort*, visebrog og godt humør.

Tilmelding senest 20. maj til Tria 3493, fru Elsebeth Jensen, Østbanegade 39, 1. sal, Ø.

Påklædning: Daglig.

Arr.-udvalget.

50-, 40-, 25- og 10-års jubilarer

I forbindelse med Ribe Katedralskoles årsafslutning, der finder sted *lørdag den 24. juni*, arrangerer RIPENSER-SAMFUNDET en frokost for studenter og realister af årgangene 1914, 1924, 1939 samt 1954. Frokosten afholdes på Hotel Klubben kl. 12,00, og prisen bliver ca. kr. 10,00.

Tilmelding til fru Elsebeth Jensen, Østbanegade 39, 1. sal, København Ø, telf. TRia 3493, senest den 15. juni.

Sekretæren vil i øvrigt gerne være behjælpelig med oplysning om gamle skolekammeraters adresse og telefonnummer.

Arr.-udvalget.

Sportsstævne

Den årlige dyst mellem R-S og skolen afvikles *lørdag den 15. august*. For at RIPENSER-BLADET i næste udgave kan bringe holdopstillingerne opfordres medlemmer, der ønsker at spille med, til snarest at melde sig til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Husk at angive ønsket spilleplads! Der spilles som sædvanligt hånd- og fodbold (drengene) og langbold (piger); især de sidste anmodes om at møde frem, det kan næppe være rigtigt, at R-S ikke kan stille hold her.

Nærmere om aftenarrangementet vil fremkomme i næste udgave.

Arr.-udvalget.

Alfred Bjerrum død.

Vort gode medlem og trofaste kammerat, overlærer *Alfred Bjerrum*, Holte gymnasium, er død den 6. januar 70 år gammel.

Alfred Weis Frandsen Bjerrum var søn af skoleinspektør B., Silkeborg, men sin barndom og første ungdom tilbragte han i Ribe, hvor moderen boede som enke.

Bjerrum kom i Ribe katedralskole, og herfra blev han student i 1911.

Vi, der gik i skole sammen med Bjerrum, vil mindes ham som en god og trofast kammerat og ven og et overmåde fornøjeligt og stærkt musikalsk menneske, der ved sit muntre sind virkede oplivende for os alle.

Hans gerning blev skolens. Han virkede som lærer ved Schneekloths skole i København. En tid ledede han Viborg forberedelsesskole, indtil han i 1932 kom til Holte gymnasium, hvor man lærte at påskønne hans nidkærhed, præcision og kyndighed.

Siden 1962 virkede han som vikarlærer ved sin gamle skole i Holte.

K H R



Fra Ripenser Samfundet

Ripenser-Samfundets vinterfest.

Vinterfesten i Ribe med tilhørende julebal afholdtes den 29. december på Hotel Dagmar. Festen blev en stor succes, idet der var mødt 133 deltagere.

Immanuel Jensen fungerede som konferencier, og der indløb hilsen fra adjunkt *Edelberg*. Lektor *Heide-Petersen* underholdt fornøjeligt. Der indledtes med en munter middag. Så trådtes dansen til *Ole Keldorffs trio* (skolens tidligere jazzorkester), og ud på aftenen vankede der varm gløgg og sneboller.

Nye medlemmer.

Stud. 1909: Højskoleforstander, cand. mag. Hans Lund, »Tanderup«, Nr. Farup pr Ribe.

Stud. 1943: Lærer Aksel Jensen, Sneppevej 26, Herning.

Real 1949: Overtoldass. Svend E. Helsinghoff, Fuglsangsvej 8, Herning.

Real 1950: Fru Inge Haupt, f. Rasmussen, 6413, Tann/Rhön, Tyskland.

Stud. 1963: Frk. Inger Marg. Mejer, c/o B. Andersen, Voldumvej 21, 2., Vanløse.

Adresseændringer.

Adresseændringer, ændrede stillingsbestegnelser o. lign. bedes anmeldt til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget, eller til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegaardsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Siden sidste nummer af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Stud. 1949: Major Kaj Jepsen, Torvegade 29, 1., Varde. Dyr læge Verner Schmidt, Växjövej 26, Åbenrå.

Stud. 1952: Konsulent, civiløkonom Laurids Ebbesen, Nordre Strandvej 126 A, Risskov.

Stud. 1953: Lærerinde, fru Anne Marie Hvid, f. Jensen-Holm, Mosevang 34, Nordborg. Reklametegnerske, fru Dorte Lund, f. Friis-Jespersen, Søndermarken 16, 1. tv., Espergærde.

Real 1955: Stud. tekn. Kristian Olesen, Østerbæksvej 91, Odense.

Stud. 1956: Stud. med. Tore Donslund Jensen, Holmevej 265, 1., Højbjerg.

Stud. 1957: Stud. psych. Ragna F. Jensen, Skydebanegade 13, 4., København V. Stud. jur. H. Kjærsgaard Mortensen, Auditørkontoret, Viborg. Stud. mag. Claus Nielsen, Skydebanegade 13, 4. tv., København V. Stud. agro. Peter Stigsen, Listedvej 78, 2. tv., Kastrup.

Stud. 1958: Fru Lis Gramstrup, f. Gram Christensen, Hvedemarksvej 17, Glostrup. Landinspektør Svend R. Jæger, Plantevej 31, th., Søborg. Fru Kirsten Kromann, f. Hansen, Jacob A. Riisvej 10, Ribe. Stud. merc. Karsten Nielsen, Nordisk Kollegium, værelse 92, Strandboulevarden 30, København Ø.

Real 1958: Stud. tech. Trygve Marthinsen, Allégade 2, 3., Horsens. Sygeplejeelev Nina L. Nissen, Statshospitalet, Middelfart.

Stud. 1959: Seminarieelev Agnete Thind-Andersen, Østervinge 10, Esbjerg. Seminarieelev Bent Jepsen, Østervinge 6, Esbjerg. Cand. polit. Lars Dybdal, Søndergade 66, Brørup.

(Fortsættes).

Aage Tang-Pedersen.

Umiddelbart før redaktionens slutning kommer meddelelsen om, at Ripenser-Samfundets skattede næstformand, fuldmægtig *Aage Tang-Pedersen* er død den 16. april 68 år gammel.

»Tang«, som vi alle holdt af, var født den 30. juni 1896 i Esbjerg, hvor faderen var lokomotivfører. Sønnen kom på Ribe Katedralskole, hvorfra han blev student i 1914.

Efter filosofikum ansattes Tang ved Københavns skattevæsen, hvor han sidst virkede som fuldmægtig.

R. S. havde alle dage Tangs store interesse, og gentagne gange var han medlem af bestyrelsen, først indenfor foreningens første tiår, sidst, og til sin død, efter rekonstruktionen efter sidste verdenskrig.

I en lang årrække bar han kassererens byrde, og nu var han foreningens skattede næstformand. Megen tak skylder vi Tang, og med dyb vemod erfarede vi, at han var gået bort. Vi vil mindes ham med taknemlighed.

Tang-Pedersen var gift to gange, først med Henny, født Binzer, datter af den kendte Ribe amtslæge. Efter hendes død ægtede Tang Elisabeth, født Tranberg, datter af den velkendte kommissionær T. i Ribe. Elisabeth Tang-Pedersen er jo meget afholdt i R. S., for hvilken hun nærer stor interesse, og vi sender hende og børnene en venlig tanke i sorgens dage.

Kai H. Rosenstand.

Bøger.

Termansens boghandel udsendte i anledning af bogladens 150 års jubilæum et lille, nydeligt udstyret festskrift under titlen »Et Ribe minde«.

Forfatteren *Jørgen Bukdahl* fortæller i en idyllisk Ribe-ramme om den gamle boghandel, og stud. mag. *Jan Hjarnø* fortæller fornøjeligt om den svundne tid i forbindelse med den gamle boglade.

Arkitekt *H. Engqvist*, den såre bygningskyndige mand fra Nationalmuseet, beretter meget interessant om Ribes skønne bindingsværkshuse, specielt i Sønderportsgade og da navnlig om det gamle boghus, nr. 17.

Heftet kan endnu fås i et begrænset antal. Det er værd at eje.

KHR



RS-medlem *Kirsten G. Møller* (stud. 60) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Ellegaard og bor: Mylius Erichsensvej 4, Herning. Vi gratulerer hjerteligt!

RS-medlem *Meta Stavnager Schmidt* (real 60) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Fløe og bor: Varminglund pr. Ribe. Vi gratulerer hjerteligt!

RS' ældste medlem er fhv. overlæge Max Brammer, Hørhavevej 73, Højbjerg, student fra Ribe år 1893!

RS-medlem direktør, civilingeniør *Olav E. Grue*, A/S Eltra, fejrede den 31. januar 25 års jubilæum.

Civilingeniør *Vagn Korsgaard*, gammel Ribe-student, er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Fra 1. august er cand. mag. *Jens Vind*, student fra Ribe, ansat som adjunkt ved sin gamle skole.

Sparekassedirektør *O. Clausen Nielsen*, Landbosparekassen i Ribe, er indvalgt i bestyrelsen for Historisk samfund for Ribe amt.

Fhv. rektor ved Århus katedralskole, tidl. lektor ved Ribe katedralskole *L. Christiansen* er afgået ved døden 86 år gammel.

Lektor *Edelberg* har modtaget legat fra Carlsbergfondens direktion på 13.700 kr. til studieophold i Afghanistan.

Arkitekten og arkæologen *Erik Hansen*, søn af afdøde arkitekt Axel Hansen i Ribe, er af UNESCO antaget til at restaurere gamle templer i Afghanistan.

Ribe katedralskole opførte i år som skolekomedie Carl Zuckmeyers morsomme komedie om »Kaptajnen fra Köpenick«.

Ribe statsseminariums årskomedie blev for 1964 Wessels udødelige »Kærlighed uden strømper«.

Grosserer *A. R. Kjær* og hustru, f. Stockholm Simonsen, Ribe, kunne den 15. februar fejre deres guldbryllup.

Læge *Palle Svith*, Ribe, har fået tildelt Det danske Spejderkorps hæderstegn.

Fhv. stiftamtmand *P. Herchend*, Vejle, tidl. Ribe, er død 82 år gammel.

En af Ribes afholdte skikkelser, fhv. bagermester *Chr. Karkov*, er død 75 år gammel. Karkov tog realeksamen fra Ribe katedralskole og drev i en lang årrække det af faderen grundlagte, kendte bageri i Ribe.

Enkefru *Christine Hollønder*, Ribe, er død 85 år gammel. Sammen med sin afdøde mand drev hun i en lang årrække »Puggaardsminde«.

Fru *Juliane Stenderup Jensen*, Ribe, gift med sadelmager C. Stenderup Jensen, er død 55 år gammel.

Konsulent *Aage Buchreitz*, Ribe, kunne d. 31. januar fejre 25 års konsulentjubilæum.

Fra Ribes side gøres nu en påskønnelsesværdig indsats for at få »Dansk Folke-mindesamling« til byen. Måske en forløber for et kommende universitet?

Lektor *Edelberg* og frue rejser ved sommerferiens indtræden på studierejse til Afghanistan m. v.

Til efteråret vil Museet i Quedens Gaard byde på en mindeudstilling for 1864.

Den gamle ripenser, sølvsmed *Harald Jacobsen*, København, fylder d. 22. maj 65 år. Han er en skattet sekretær for »Ribe og omegns hjemstavnforening«.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 40

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 983

Et »Ribe-minde«

af Jørgen Bukdahl Askov,
Jan Hjarnø Knudsen, Ribe
Hans H. Engquist, MAA,
arkitekt v. Nationalmuseet.

Rigt illustreret! Kr. 4,25.

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 114

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret!



Klubbens Hotel

anbefales

Telefon Ribe 3 og 543

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



Udstiller i
BYGGECENTRUM

MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt)



DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit.



RIBE GASRADIATOR til by- el. flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 6

August 1964

5. bind



Ribe-studenterne 1964

Lasbo. Fot.

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Eftf.

Telefon 291 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank


TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ¹/_s

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Så ses vi igen til

SPORTSFEST I RIBE

R.S.s årlige dyst med skolen finder sted *lørdag den 15. august kl. 14.* Der er arrangeret fod-, hånd- og langboldkampe.

Om aftenen mødes vi til den sædvanlige populære FEST I SKOVEN for R.S.-medlemmer og sportsudøvere og indbudte gæster fra skolens ældste klasser. R.S. disponerer over 100 pladser i Skovpavillonen. Der er underholdning, musik og dans. Der serveres en meget fin platte med sild, rejer, bøf, fiskefilet, diverse afskåret samt ost.

Normalprisen for anretningen og entré udgør kr. 10,90. Foreningen betaler alt undtagen drikkevarer.

Gyldigt medlemskort skal forevises.

Mødetid til aftenfesten kl. 20,30. Påklædning daglig.

Tilmelding, der skal finde sted *senest tirsdag den 11. august*, sker til radioforhandler Immanuel Jensen, Storegade, Ribe, telf. 126, eller skriftligt til sekretæren E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Arr.udvalget.

Efterlysning!

Til sportsstævnet i Ribe lørdag den 15. august kl. 14,00 har følgende meldt sig indtil nu (25. juni):

H. P. Hansen (real 57, højre innerwing), N. J. Heide (real 59), Kurt Kvorning (stud. 63, halfback), Bent Jepsen (stud. 59), Henning Skovmose (stud. 57, halfback).

Dette er jo ikke nok til at sejre. Derfor, sportsfolk, meld jer straks til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Hvor er f. eks. årets dimittender? Hvorfor melder ingen piger sig til langbold?

Fra Ribe i 1864

Af K. H. Rosenstand.

Blandt de fjendtlige tropper, der afvekslende havde kvarter i Ribe i 1864, var det særlig østrigerne, der satte deres præg på byen. Disse var ikke de værste fjender, ja, de hvide jægere med de grønne fjer i chakoen blev endog i modsætning til ungarene »spidsbenerne«, som de benævntes på grund af deres benklæder, ofte ret populære blandt befolkningen.

Østrigerne hadede nemlig prøjserne, og de stod ofte ret uforstående overfor den kendsgerning, at de var sendt så langt bort fra deres hjemland for at kæmpe mod en nation, der var dem ganske fremmed.

I mangt et familiealbum kan man endnu den dag i dag se fotografier, som disse ofte meget ridderlige fjender skænkede deres kvarterværter ved afrejsen.

Det var efter Dannevirke-stillingens rømning, den 5. februar 1864, at det lille, fredelige Ribe mærkede de første dønninger fra krigen. Dr. phil. J. Helms, Ribe domkirkes historieskriver, der dengang var adjunkt ved Ribe

katedralskole og boede i Gravsgade, fortæller om, at det først var flygtninge, der i disse dage bevægede sig ad den nylig fuldførte Tønder Chaussé ind imod Ribe. Vejen var ellers lidet befærdet, men diligenzen havde flere bivogne i sit følge, og mange både lukkede og åbne vogne rullede ind i Ribe syd fra.

Passagererne var flygtninge, mest kvinder og børn, som de danske embedsmænd i Sydslesvig ville bringe i sikkerhed. Især torvet udenfor »Grejzens Hotel« og beværtningerne der omkring myldrede med disse mennesker.

De første soldater, der viste sig i byen, var vore egne jenser under tilbagetog fra Frederiksstad. Trætte og udasede kom de en råkold fastelavnsmandag til Ribe ad Tønder landevej. Det var vort artilleris femte fæstningskompagni. Kommandøren var den varme fædrelandsven kaptajn H. J. V. Mønster. Møjsommeligt havde soldaterne slæbt 14 stk. fæstningskanoner med sig. Størsteparten var artillerister, men der var også lyseblå dragoner og gendarmere fra Sydslesvig.

Soldaterne blev i Ribe modtaget med den største gæstevenlighed af borgerne.

Blandt officererne var den senere oberst Vaupell, og soldaterne flokkedes på torvet uden for hans slægtning købmand Vaupells ejendom. Trods trætheden ville soldaterne gerne forfriske sig med en lille dans i Industriforeningens lokaler, og de fik tilladelse dertil. Imens bevogtede borgervæbningskanonerne.

Min fader, stiftskasserer C. Rosenstand, og min farbroder, pastor Holger Rosenstand, der dengang var drenge, har ofte fortalt mig, hvorledes de og Jacob A. Riis, som andre af byens skoledrenge i snestorm og mørke »inspicerede« vagten. Det var ikke uden komiske indslag trods alvoren. Drengene hørte bl. a. følgende replikskifte:

– Hvad vil du gøre, Jørgensen, hvis tyskerne kommer? – Jeg kaster muskedonneren og løber min vej.

Næste morgen drog de danske soldater videre nord på.

Den 13. marts kom en lille afdeling prøjsisk infanteri til byen for at tømme de offentlige kasser. Disse var imidlertid bragt i sikkerhed, og man fandt kun en fire-skillings.

Fremdeles fik stiftamtmand Nielsen og borgmester Meinert ordre til at begive sig til Kolding, hvor de jyske amtmænd og borgmestere skulle samles.

I den kommende tid skulle det blive østrigerne, der prægede besættelsen af Ribe.

General Gablenz lå en tid i byen, og når han med sin smukke skikkelse, fortæller Holger Rosenstand, hen imod aften viste sig på torvet, hvor militærmusikken spillede, flokkedes ripenserne om ham, og fra »Porsborg«s vinduer så damerne ned på det brogede liv på torvet.

Det var den 6. april, at de første østrigere viste sig i byen, en afdeling infanteri samt ungarske husarer. Fjenden konfiskerede telegrafapparaterne på telegrafstationen, men telegrafist Fauerschau havde endnu et apparat i behold oppe på loftet, så han kunne nok så lystigt telegrafere videre om fjendens bevægelser. Fidusen blev imidlertid opdaget, og til straf fik Ribe den 27. april besøg af 280 bøhmiske jægere og 50 windischgrätz dragoner. Disse arresterede telegrafisten samt den konstituerede stiftamtmand, herredsfoged Borch, og den konstituerede borgmester, fuldmægtig Therkildsen (senere direktør i Sydjysk Landmandsbank) og prokurator Bøggild.

Borgmester Meinert og stiftamtmand Nielsen havde sammen med de øvrige jyske amtmænd og borgmestere i længere tid været i fangenskab i Rendsborg.

Efter en afstikker til Kolding vendte den fjendtlige styrke den 1. maj tilbage til Ribe, hvor man forlangte en krigskontribution på 50.000 prøjsiske daler, og som gidsler førte man den konstituerede borgmester samt borgerrepræsentanterne og andre ansete borgere, ialt 10, til Rendsborg.

Det var følgende, som ses på billedet fra venstre til højre:



I 1. række: Ølbrygger Fr. Jacobsen, historikeren, overlærer J. Kinch, tømmerhandler Chr. I. Lund, avlsbruger Andr. Mikkelsen og folketingsmand, skomager Kruse. I bageste række ses fra venstre: Købmand R. N. Gregersen, købmand Th. Bøggild, værtsbusholder Thomas Nissen, værtsbusholder Anders Weis og sparekassekasserer S. Rosenstand.

Opholdet i Rendsborg skulle dog ikke blive af lang varighed. Den 3. maj vendte Borch og Bøggild hjem, og den 6. maj kom de sidste af de 10 mænd hjem.

Hvorledes min farfader, S. Rosenstand, slap helskindet fra den tur er ikke godt at vide. Fjenden havde ham nemlig godt i kikkerten, og det ikke med urette. Som den gode danske mand, han var, ydede han nemlig i de dage sit land god bistand i efterretningstjenesten. Endnu er i min besiddelse udkast til meddelelser og telegrammer til ham fra hærledelsen i Jylland, som sparekassedirektør Tuxen mange år efter fandt i sparekassens arkiv i Sortebrødregade.

Rosenstand var en dygtig rytter, og rundt i Jylland havde han skifteheste udstationeret. Han red da om natten bl. a. til Gram og Vejle med meddelelser og udspionerede fjendens bevægelser. Han kom mærkeligt nok altid heldigt fra det.

Den 12. maj, netop den dag våbenhvilen skulle begynde, kunne let være blevet en Thyge Brahes dag for Ribe.

Dagen før var en større ungarsk styrke på 300 mand, fodfolk og 50 husarer, rykket ind i byen. De krævede store naturalydelse, og kravet om 50.000 daler kom atter frem. Man optrådte meget truende fra fjendens side:

Pengene kontant eller byens udplyndring! Foreløbig internerede man borgerrepræsentanterne på rådhuset.

Til almindelig plyndring kom det dog ikke, men den 12. maj blev en bevæget dag.

Overlærer, borgerrepræsentant Kinch fik fra »internatet« på rådhuset kastet en seddel ud til katedralskolens rektor, min morfader, professor Bendtsen, hvori han anbefalede, at skolen lukkedes, og de uskyldige unger var naturligvis henrykte. De ville overvære »forestillingen«.

På Lindegården overfor Domkirken holdt en række vogne, og fra Giørtz klædefabrik, der hvor isenkramforretningen nu er, kastede soldaterne store ruller bomuldstøj ned på torvet. Ved samme lejlighed plyndrede fjenden byens købmandslagre, og heller ikke private hjem gik fri.

Hos sparekassekasserer Rosenstand i den gamle sparekasse i Sortebrødergade gik man særlig brutalt til værks. Da soldaterne trængte ind i soveværelset, hvor husmoderen lå syg, reddede Rosenstand sparekassens penge ved at kaste en pose penge til sin hustru, idet han sagde, at nu kunne soldaterne selv tage dem, thi det var hendes husholdningspenge. Det gjorde de dog ikke. Historien fortæller, at en del af pengene var gemt under den lille pavillon i haven, som endnu den dag i dag eksisterer.

Plyndringsgodset blev opbevaret i Klubbens store sal.

Først pinselørdag d. 14. maj fik man, efter at stiftamtmanden og borgmesteren var vendt hjem, sikker underretning om våbenhvilen, og man undgik videre plyndring. Pinsemorgen marcherede de fjendtlige tropper bort.

Under resten af krigen var der stadig indkvartering af fjendtlige tropper, men forholdet mellem befolkningen og de østrigske tropper var som meddelt, bortset fra enkelte undtagelser, rigtig godt.

Under okkupationen blev Ribe domkirke hele 4 gange benyttet til katolsk gudstjeneste.

Første gang var den 18. august på den østrigske kejsers fødselsdag, da der holdtes gudstjeneste for officererne af 11. bøhmiske jægerbataljon. De menige stod opmarcheret uden for kirken under gevær.

Søndag den 16. oktober var der messe med prædiken i kirken. Den 2. november fejredes alle sjæles fest, og den 6. november var der stille messe uden parade.

Efter at freden var ratificeret, tog udrykningen af østrigerne fart. I en uges tid var der stadig gennemmarch af fremmede tropper, der drog gennem byen ud ad Tønder landevej, og byen åndede atter op, selv om det var en smertelig opvågning med lange og mørke dage forude.

Lauge Koch død.

Ved Ripenser-Samfundets årsfest i efteråret stod den kendte grønlandsforsker *Lauge Koch* som rustaler. Grundlovsdagen, den 5. juni, døde han 72 år gammel.

Dr. Lauge Koch var søn af den kendte valgmenighedspræts, forfatteren Carl Koch, og altså brodersøn af biskop Gabriel Koch i Ribe.

Lauge kom sammen med broderen Knud i Ribe katedralskole, og fra Ribe blev han student i 1910.

Allerede i skoletiden interesserede han sig særligt for de fag, som han fik brug for senere i livet, navnlig arkæologi, geologi og geografi.

På disse felter skulle han senere vinde et navn viden om. Han deltog som indledning i den 2. Thule ekspedition 1916-18 og andre ekspeditioner.

1949–51 ledede han blyfund-undersøgelserne i Grønland. Han blev et historisk navn inden for grønlandsforskningen.

Forbindelsen med gamle skolekammerater var der ikke meget af, men ved sit 50 års studenterjubilæum var han dog til stede i den gamle skolegård, og han bragte som talsmand for kammeraterne en tak til skolen. Det var, som om Lauge i sin ældre alder søgte noget tilbage til udspringet, og hans tale i R.S. i efteråret skulle altså blive hans sidste afsked med ungdomsminderne fra hans gamle skoleby.

K.H.R.

Translokation i Ribe domkirke.

Ved Ribe katedralskoles translokation den 24. juni, der på grund af vejret måtte holdes i domkirken, men i øvrigt fandt sted på traditionel vis, udtalte rektor V. Vestergaard til dimittenderne:

Det er yndet blandt ældre og yngre at besvære sig over, at vi låses inde af planlægning, prognoser, statistik, hulkort, regereri, at vi er numre, kodede, der har som fremtid at gå ind i den ombejlede funktionærstand. Når vi er kommet der, har vi næsten kun den mulighed for personlig udfoldelse at forsøge at anskaffe så mange af de såkaldte statussymboler som muligt. Men deri vil vi komme til at ligne de andre, så er der overhovedet mulighed for at dyrke det individuelle. Mange synes det ikke. De synes kort og godt, at det hele tegner kedeligt.

I et samfund under hurtig omdannelse skal der nok statistik og planlægning, altså papir, til; men man er ikke *bare* et tandhjul i et maskineri.

På jeres sidste skoledag må det være tilladt at nævne et forhold, som kan blive af afgørende betydning for jer: *venskab*. Venskab er en gave til mennesker, men ikke sådan at forstå, at det er en gratis eller ensidig gave. Venskab tager tid og kræfter, det fordrer hensyn og tålmodighed; men det belønner rigt; for det giver tilværelsen et menneskeligt indhold, som slet ikke kan vurderes.

Der kan ikke gøres rede for, hvorledes venskab opstår. Man skal næppe heller spekulere over, hvorledes man finder venner. Det kan ikke planlægges, og venner kan ikke opjages. Kun ét kan siges med sikkerhed: at en åben indstilling er nødvendig. Den må ikke forveksles med naivitet, og det er klart, at når man har den åbenhed, som betinger ethvert venskab, kan man let blive skuffet.

Ikke alt lykkes, og skuffelser er en del af den pris, der skal betales for at leve.

Når nu skuffelser ligger nær, kan der spørges – for man vil jo helst besvære skæbnen – hvad er da venskab? Det kan der næppe svares på. Derimod kan der siges, hvad det *ikke* er: Det er ikke klikdannelse, og det er ikke eftersnakkeri. Er det disse forhold, der søges, kan man sagtens gardere sig mod skuffelser. Men man kan måske komme sagen nærmere ved at forsøge at sige, hvad en ven er: En ven er en, hos hvem man er tryk i lyst og nød, men aldrig tryk i spørgsmålet om, hvad der er ret og uret.

Med det ønske, at I må kende og dyrke den gave, venskabet er, dimitterer jeg jer fra Ribe katedralskole som rette studenter og realister.

Der var som sædvanlig mødt talrige jubilarer af de forskellige årgange.

På jubilarernes vegne takkede 50 års jubilaren provst Kristian Pontoppidan smukt skolen.

Der var mødt en enkelt 60 års jubilar, fru Maren Steppinge, født Brodersen. Hun var den første kvindelige elev, der blev dimitteret fra skolen i 1904.

Efter translokationen samledes 50 års jubilarene på Hotel Dagmar.

Ripenser-Samfundets arrangement på Klubben havde samlet en snes deltagere under medlem af repræsentantskabet, ingeniør Jægers ledelser. Ambassadør Frode Schøn bragte de unge en lykønskning.

Begge steder forløb sammenkomsten særdeles fornøjeligt.

Astrik Noack

På Den frie Udstilling i København har der i maj måned været en retrospektiv mindeudstilling af Astrid Noacks værker til fordel for hendes legatfond.

Astrid Noack var født i Ribe 1888, datter af købmand N. og søster til biskop Noack.

1902 kom hun på fajancefabrikken Alumina i København, 1906 i billedskærerlære i Vallekilde og fik svendebrev 1910.

1912 hjalp hun Joachim Skovgaard med træskærerarbejderne i Viborg domkirkes loft og arbejdede derefter nogen tid med restaurering af altertavler og prædikestole for Nationalmuseet. 1920 rejste hun til Paris og opholdt sig der en årrække.

I 1922 skar hun sit første værk, et siddende barn, en lille, charmerende dreng udført i mahogni, som giver skikkelsen en afrundet, levende form. Siden fulgte en række billedhuggerarbejder, træskarne figurer og tegninger, som det fremgår af udstillingen.

Der har aldrig været yderliggående fantasi i hendes værker, som i moderne, rått formede stenfigurer eller blikkenslager- og smedesvejsninger. Hun var den solide håndværker, som kunne sit fag og forstod at skabe kunst ved at give det liv.

Bortset fra den skitseagtige »Moder med børn« i 1932, var det den klassiske linie, der gik gennem hendes børnebuster og især hendes stående kvinde- og mandsskikkelser. Det var hendes mål at skabe ro og rejsning i disse, og derved blev en del noget kantede og solide, som »Den stående pige« 1933 og »Holtepigens«, mens en lille drejning af hovedet giver den siddende fru la Cour en menneskelig mildhed, så man, uden at have kendt hende, føler, at man ville have holdt af hende.

Mildhed har fra Astrid Noacks eget væsen præget hendes kunst i børne- og kvindearbejderne, mændene gør hun mandige som i krucifikset, der nu i kataloget kaldes »Det korsfæstede menneske«, hvor hun afviger fra den gængse opfattelse af Kristus og gør ham til en atlet.

Tøndermonumentets unge mand, som planter et træ, bør vel nævnes, der er poesi i det, men det er ikke af hendes bedste værker.

Hendes hovedværk er utvivlsomt Anna Anchers statue i Skagens grønnegård, den er som hendes andre statuer frontal, men hvor man end ser den fra, udstråler den med sine rene linier en monumental rejsning og styrke, som ville have gjort den værdig til at stå som præstinde på Akropolis.

K.F.

Heimdalsæsonen 63-64

Heimdalsæsonen 1963-64 har i lige grad som tidligere været præget af den brogethed i foredragsholdere og emner, som gør Heimdals møder til et evigt-blussende bål – et arnested for individuelle interesser udenfor den mere eller mindre triste skolehverdag. I denne sæson har man fra bestyrelsens side i større grad end tidligere beflittet sig på at komme den nye skolelov lidt imøde ved at lade mere faglige interesserede få spillerum gennem de foredragsholdere, man har haft. Den nye skolelov vil, når den sker praktisk fyldest (d.v.s. næste skoleår) lægge stor vægt på studiegrupper, hvor en del elever samler sig om et fælles emne og under ledelse af en lærer udforsker dette til bunds.

Selvfølgelig har vi ikke fra Heimdals side haft midler eller tid til at tilgodese det væld af emner, der ville opstå, hvis man lavede et sådant »frit forum« med mange små studiegrupper, men vi har givet de litteraturinteresserede en utvivlsom påskønnet gave ved at formå nogle forfattere og litteraturkritikere til at holde foredrag.

Således har forfatteren Ove Abildgård været her og talt om moderne lyrik. Hans syn på denne var jo i mange måder revolutionerende, da han for nogle år siden fremkom med det, og det har sikkert ikke gibbet i så helt få denne aften at få fremstillet en »støvet« poet som Ewald i ultra-moderne lys. Forfatterinden Ulla Ryum har været her og talte ud fra sine egne to bøger, som får skyld for at være de første absurde danske romaner – hendes syn på den danske litteratur, der kan sidestilles med Brandes' i 1870: at Danmark var 30 år bagefter Europa, vakte en timelang sprudlende diskussion. Pastor Ulsdal gav os et glimrende vue over Dostojevskis liv, og Karen Poulsen analyserede Bertolt Brecht og hans værker. For humoristerne holdt Finn Søborg et morsomt foredrag om sit eget levned fra at »sænke slagskibe« på et offentligt kontor til at skrive humoristiske romaner.

Der har dog også været andet end litterære foredrag. Dr. Lemmergård, Vedsted, talte for de psykologisk interesserede om forskellige tidstendenser, der skaber uligevægt i sindene, lærer Knud Jensen om Goebels og den nazistiske propaganda, professor Lindhart om eksistentialisme i dansk kirkeliv og pastor Riemand om, hvad en salme er. Som afslutning på sæsonen holdt stud. mag. scient. og næstformand i DIS, Orla Christiansen, et foredrag om DIS's storstilede arbejde for danske såvel som for udenlandske studenter og gav os indblik i de mange rejser, DIS arrangerer for danske studenter. I årets løb er der efter store uoverensstemmelser fra medlemmernes side ved afstemning givet 3. reals elever adgang til Heimdals møder, og de gængse tre baller er afholdt til såvel indbudte læreres som heimdalisters fryd og gammen. Lad os håbe, hanen vil gale mange år endnu i vor snart 100-årige gamle forening og ikke komme til kort overfor trafikken tiltagende brølen på Hvidebro.

Sochris Keldorff, ex-præsident.

Adresseændringer.

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser o. lign. bedes anmeldt til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget, eller til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegaardsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Siden sidste nummer af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Real 1959: Seminarieelev Ruth Brammer, Ryslingevej 25, Holme pr. Højbjerg. Korrespondent, frk. Grete Have, Christianshavns Voldgade 43, 2., København K. Amtsstueassistent Viggo J. Nielsen, Højvangen 22, Hjørring. Sygeplejeelev Agnes Lassen, Ortenvej 42, Varde. Stud. tech. Thage Ebsen Løbner, Værelse 59, 2. sal, Teknisk Skoles Kollegium, Jagtvej 59, Odense. Sygeplejeelev, frk. Birthe Søndergaard Petersen, Den sønderjytske Sygeplejeskole, Sønderborg.

Stud. 1960: Stud. jur. Christen K. Christensen, Strandboulevarden 32, 4., værelse 97, København Ø. Seminarieelev Carla B. Clausen, Jyllandsgade 38, Esbjerg. Korrespondent, frk. Dagny Hansen, Østergade 7, 2., Silkeborg. Korrespondent, fru Inger L. Kristensen, f. Spangsbjerg-Christensen, Roskildevænge 42, 2. tv., Roskilde. Stud. med. vet. Holmer Lund, Tagensvej 52, værelse 421, København N. Stud. geom. Henrik Præstholm, Rosenvangsgalle 29 a, Aarhus C.

Real 1960: Sergent Preben R. Hansen, Vindebyvej 37 A, Herlev.

Stud. 1961: Stud. mag. Karen Else Christoffersen, Asylvej 9, Risskov.

Real 1961: Kontorass. Margit K. Hollænder, Hjortlund, Gredstedbro.

Stud. 1962: Frk. Karin Hansen, Arnum, Sønderjylland. Stud. polyt. Knud Hansen, Tårnbæk Strandvej 82, Klampenborg. Frk. Inge Henriksen, Seminarievej 58, Ribe. MG 530784 Peder Hjuler, Livgardens Kaserne, Øster Voldgade 23, København K. Frk. Aase Kvistgaard Jacobsen, Mejls pr. Nordborg, Als. Stud. mag. Elin K. Knudsen, Nordøgade 20, Aarhus N. Stud. mag. frk. Annette Lawaetz, Thorvaldsensvej 6, København V. Søkadet Fredi von Essen Müller, Søværnets Officersskole, Holmen, København. Stud. scient. Fleming Nielsen, Aakirkebyvej 5, Aarhus V. Seminarieelev Lisbeth Olesen, 4. maj kollegiet, Esbjerg. Seminarieelev Birgitte Præstholm, Odinsvej 11, Haderslev. Fru Elin Thomasson, f. Andersen, 1268 Amsterdam Avenue, APT.5-FN, New York 27, N.Y., USA.

Stud. 1963: Stud. mag. Kjeld S. Andersen, Fasanvej 3, Aarhus V. Frk. Ingelise Heide-Andersen, »Bredgadebo«, Bredgade 35, 3., København K. Frk. Hanne H. Jensen, c/o M. Chatelant, Anièves, (Gi), Schweiz. Frk. Kirsten M. Kjær, Nygaardsvvej 12, Vejen. Stud. med. Ib Koldbæk, c/o F. Hansen, Amalie Skrams Allé 5, Valby. Stud. pharm. Birgit Pedersen, Mariegaard, Jels. Miss Karen Heide Petersen, c/o M. White, 74, The Common Parbold, Wigan, Lancs., England. Stud. med. vet. P. Brøndum Petersen, c/o M. Volmer Jensen, Peter Bangsvej 113, 1., København F.

Nye medlemmer.

Stud. 1914: Provst Kristian Pontoppidan, Østerbrogade 80, 2. th., København Ø.

Stud. 1939: Dyrslæge Viggo Dall, Vester Allé 19, Vejen. Hr. Mogens Juhl, Agervang, Kgs. Lyngby.

Stud. 1964: Ida K. Dahl, Tangevej 25, Ribe. Bent Jensen, Øster Åbølling, Frifelt. Birte G. Rasmussen, Forsøgsdambruget, Brøns. Christen J. Sørensen, Søndergade 16, Gørding. Agnethe Ladefoged, Stensbæk, Arnum. Astrid Sloth, Høvænget 10, Ribe. Preben Steen Wolthers, Roagervej, Ribe. Inger Vibe-Petersen, Stennevang 3, Rødding. Niels Kjær, Gånsager, Frifelt. Jens Chr. Lautrup Nielsen, Svinget 1, Toftlund. Stud. psyk. frk. Eva Høss Larsen, Skolen, Gredstedbro. Merete Dahl Jeppesen, Skibbroen 33, Ribe. Finn Janstrup, Skolegade 38, Skærbæk, Sønderjylland. Inge Lise Agerup, Tolddodgade 15, Toftlund. Birgit Holm Petersen, Dagmarsgade 4, Ribe. Henrik Hjorth Madsen, Slotsvej 29, Gram. Mogens Kjær, Arnum, Sønderjylland. Kjeld L. Schøler, Spandet, Arnum. Jens Fredslund, Østergade 29, Brørup. Birgit Kjems Jakobsen, »Regnars Radio«, Hviding. Jytte Bruun, Skovvej 6, Toftlund. Stud. mag. Ramund Kværno, Rødding. Tage Michael- sen, Bækboelling, Føvling. Jonna S. Kristensen, »Krogen«, Hviding. Mikael Kehler, Gothersgade 53, Fredericia. Erling M. Petersen, Østergade 24, Brørup. Ole Kromann Han- sen, Dr. Dagmarsvej 12, Ribe. Frode D. Poulsen, Københoved, Skodborg. Børge Hansen, Tornum, Rødding. Ebba Hansen, Birkeallé 5, Skærbæk, Sønderjylland. Eva Høyer Jensen, Banegården, Ribe. Jette Danielsen, Nygade 10, Ribe. Hans Lolke, Darum, Brømminge.

Fortsættes.



Fru *Hedvig Finsen*, enke efter arkitekt Arne Finsen, Ribe, fyldte den 7. maj 70 år. Tidligere præst ved Sct. Catharina kirke i Ribe, nu emeritus i Odense, *N. P. Nielsen*, er død 82 år gammel.

Vor næstformand, radioforhandler *Immanuel Jensen*, har skænket Ribe antikvariske samlings afdeling i Quedens gård en morsom og smuk, gammel brandsprøjte.

Nationalmuseet har i museet i Quedens gård deponeret bl. a. en smukt udstyret dør, der stammer fra Maren Splids hus i Ribe.

Seminarieadjunkt *Stig Askegaard*, Ribe Statseminarium, flytter til Odense seminarium.

Lektor *Lennart Edelberg*, er valgt ind i bestyrelsen for Jydsk arkæologisk Selskab, og sparekassedirektor *O. Clausen Nielsen*, ligeledes Ribe, til selskabets kasserer.

Christen Sørensen, Gørding, fik ved årets studentereksamen den fine karakter 13 i skriftlig matematik. 11 er allerede ug.

Den 24. juni afrejste lektor *Edelberg* til Afghanistan. Ekspeditionen er startet af Edelberg selv. Han ledsages af sin hustru og datteren Susanne. Edelberg medfører et komplet lydoptagelsesudstyr, skænket af Ribes pengeinstitut til Ribe antikvariske samling.

Sønderjyllands symfoniorkester har i Ribe givet en fin Mozart-Bethoven aften.

Ribe domkirke skal have et nyt orgel fra Frobenius i København. Prisen ligger omkring en halv million kroner.

Over 200.000 turister gæstede i 1963 Ribe.

Antikvarisk selskabs årsekskursion gik denne gang til Mors, Fur m.v. Den blev meget vellykket.

Bagermester *Davidson*, Ribe, har i sin have ved slotsbanken fundet en sjælden smuk stor sølvmønt. Det er en hel medalje, der bærer et billede af ærkehertug Maximilian af Østrig. Mønten har ligget 350 år i jorden.

Læge *Anker Christensen*, Karise, student fra Ribe katedralskole, er død 70 år gammel. Han var i en årrække medlem af bestyrelsen for Lægeforeningen for Sydsjælland og Møn.

Ripenser-Samfundets bestyrelse har valgt radioforhandler *Immanuel Jensen*, Ribe, til foreningens næstformand efter afdøde fuldmægtig Tang Pedersen. I bestyrelsen er indtrådt suppleanten stud. polyt. *Hans Svendsen*.

Årets dimittender har igen i stort tal indmeldt sig i R.S. (52 studenter og 25 realister). Foreningens medlemstal nærmer sig stærkt de 800.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. Redigeret af K. H. Rosenstand.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri I/S, Ribe.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 40

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 983

Et »Ribe-minde«

af Jørgen Bukdahl Askov,
Jan Hjarnø Knudsen, Ribe
Hans H. Engquist, MAA,
arkitekt v. Nationalmuseet.

Rigt illustreret! Kr. 4,25.

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 114

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret!



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 113

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!

R

RIBE

Udstiller i
BYGGECENTRUM

MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL - en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIBE GASRADIATOR til by- el. flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING



RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 7

Oktober 1964

5. bind



Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 291 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ¹/_s

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Ripenser-Samfundets

ÅRSFEST

afholdes fredag den 20. november 1964

på hotel SOLBAKKEN, Rektorparken 12, København SV.

Kl. 18 præcis indledes med

generalforsamling

som herved indkaldes i henhold til lovenes § 6 med følgende

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt budget og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 10,-, dog kr. 4,- for stud., elever og soldater).
3. Valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.

P. b. v.
Ejvind Veisig
sekretær

Kl. 19,15—24:

Års- og dimittendfest

Der serveres middag med MENU

Kylling med pommes frites
Islagkage
Kaffe med kransekage

Tale til årets dimittender af civilingeniør Ejnar Thorsen.

Foredrag af rektor Chr. Ræbild: »Nogle minder fra Ribe i besættelses-årene«.

Underholdning: Dvorek: strygekvartet i F-dur, fremført af elever ved Musikkonservatoriet. — Bar — Musik — Dans.

Pris for middag kr. 12,- (drikkevarer excl.)

Studerende opnår reduktion kr. 5,-.

Dimittender af årgang 1964 deltager gratis.

Påklædning: daglig.

Tilmelding senest lørdag den 14. november til telf. **TRia 3493** (Elisabeth Jensen) eller skriftligt til sekretæren E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Arr. udvalget.

Ripenser-Samfundets årsregnskab 1963/64

Driftsregnskab for tiden 1. oktober 1963 til 30. september 1964.

Indtægter:

Kontingentindtægter	5.330,00	
Ekstrabidrag fra medlemmer	315,75	
Renter	10,30	
		<u>5.656,05</u>

Udgifter:

Ripenser-bladet:

Redaktion, trykning, distribution	3.982,30	
+ annonceindtægter	1.800,00	2.182,30

Arrangementer		1.783,55
---------------------	--	----------

Øvrige udgifter:

Indkassering af medlemskontingent		301,28
Porto		141,50
Diverse		195,89

Årets overskud		1.051,53
		<u>5.656,05</u>

Status pr. 30. september 1964.

Aktiver:

Kassebeholdning		242,45
Indestående på postgirokonto		2.107,85
Diverse debitorer		75,00
		<u>2.425,30</u>

Passiver:

Diverse kreditorer		600,00
Kapitalkonto, saldo primo	773,77	
+ årets overskud	1.051,53	1.825,30
		<u>2.425,30</u>

København K., den 15. oktober 1964.

Carl Rise Damkjær.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- konstateret overensstemmelse med »Kontingentindtægter« og medlemskartoteket samt med postvæsenets fortegnelse over anmeldte eksemplarer af Ripenser-bladet.
- sammenholdt »Ekstrabidrag« med foreliggende indbetalingsbilag samt med en af kasserer og sekretær udarbejdet fortegnelse over samtlige medlemmer, som har ydet ekstrabidrag.
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte udgiftsspecifikation.
- afstemt kasse-, bank- og postgirobeholdning.

København K., den 15. oktober 1964.

Trærup Andersen.

Aksel Lassen.

Ribe katedralskoles fremtid

Af rektor V. Vestergaard.

Fra den kgl. bygningsinspektør forelå i 1962 en skitse til udvidelse af Ribe katedralskole på stedet. Når en udvidelse på stedet foretrækkes, har det mange grunde. Man kan nævne tradition, byplan (ikke flytte alt bort fra det gamle Ribe), det vanskelige ved at finde en rimelig plads til en nybygning med sportsanlæg, som er nogenlunde centralt beliggende, og endelig den kendsgerning, at skolens elevantal er vigende både på grund af den ny gymnasielovs færre årgange (5 mod tidligere 7), og fordi folketallet i skolens opland hidtil har været i ro eller vigende.

Skitsen forudsætter, at der til nybyggeriet erhverves nabogrunde mod nord, og i dette efterår har finansudvalget netop bevilget midler til køb af den første af de ønskelige grunde. Disse grunde ligger roligt, da de er »beskyttede« af den sydlige husrække i Sønderportsgade.

På grundene tænkes opført: festsal, faglokaler til fysik-kemi samt biologi og geografi og desuden en ny pige-gymnastiksal til afløsning af den forhåndenværende meget lille sal, som måske kan indrettes til frokoststue for eleverne. I planen indgår desuden, at der indrettes parkeringsplads i rektorhaven mod Sviegade (egetræet bliver stående!), og at sportspladsens niveau hæves ca. $\frac{1}{2}$ m.

Hvis planen gennemføres, skulle der frigøres plads i de forhåndenværende bygninger til humanistiske laboratorier og desuden mere plads til biblioteket, formodentlig i Puggård. Forøvrigt tænkes denne bygning frilagt, idet det uskønne pigetoilet fjernes og indrettes i en anden bygning. – Skitsens uløste problem er Asylet. Asylet vil efterhånden falde ned af sig selv; men enten dette nu sker, eller det opnår at blive revet ned, vil det medføre, at man må tage stilling til formen for Puggårdsgades facade. – Endelig kan nævnes, at der påtænkes udvidelse af visse birum.

Det vil sikkert interessere mange gamle elever, hvornår udvidelsesplanen kan startes og gennemføres. Der kan ikke svares derpå. Det er et finanslovspolitisk spørgsmål, der *udelukkende* afhænger af de damer og herrer på Christiansborg. Den skitserede udvidelse kan også gennemføres i flere tempi, og i så fald må skolen, alt taget i betragtning, af hensyn til rytmen til daglig og fest give prioritet til en festsal.

Dødsfald

En af Ribes gode borgere, tidligere viceinspektør ved Ribe borgerskole, kordegn ved domkirken *Chr. Larsen* er død, 72 år gammel.

Chr. Larsen var fynbo, men kom som ganske ung til Ribe private seminarium, hvorfra han tog eksamen i 1916 og knyttedes endnu nærmere til Ribe, da han blev gift med en datter af nu afdøde tømremester J. Daa-gaard Peters. Efter vikariat ved borgerskolen i Ribe var han i en årrække lærer ved skolen i gamle Feilbergs Darum, indtil han i 1924 vendte tilbage til sin gamle skole i Ribe, hvor han virkede til 1960, sidst som viceskoleinspektør. Siden 1934 havde han været kordegn ved domkirken.

Chr. Larsen ejede fynboens lyse sind, der blev ved at præge hele hans færd, men han befandt sig alle dage godt blandt den vestjyske befolkning. Det venlige og hjælpsomme sind prægede hans gerning både i skole og kirke, og han var den fødte lærer i barneskolen, thi han forstod sig på børnene, der havde hele hans kærlighed.

Adskillige tillidshverv beklædte han i Ribe, hvor han vil blive stærkt savnet. Han holdt af Ribe, og Ribe af ham.

Professor ved Københavns Universitet og chef for radiumstationen, dr. med. *Jens Nielsen* er død, 64 år gammel.

Jens Nielsen var født i Ribe som søn af afdøde overlæge P. Nielsen, og han blev student fra Ribe katedralskole. Siden 1933 havde han været knyttet til radiumstationen, siden 1938 som chef.

Han vandt sig både herhjemme og ude navn som en fremragende kræftforsker og udnævntes i 1954 til æresdoktor ved Karolinska instituttet. I 1955 blev han professor ved Københavns Universitet. Han var en betydelig foregangsmand på sit område og gjorde derved også sin fødeby Ribe og sin gamle skole ære.

Fru *Astrid Maltbæk*, Aabenraa, er død, 72 år gammel. Hun, der var datter af afdøde provst E. K. Thyssen i Ribe, var gift med lektor Jens Maltbæk, Aabenraa, tidligere Ribe katedralskole.

Fru Maltbæk var en elskværdig dame med mange interesser. Bl. a. virkede hun både i Ribe og Aabenraa for amatørskuespillets højnelse. Hun var selv en dygtig amatørskuespiller.

K H R

En glemt kunstner fra Ribe

Af journalist K. H. Rosenstand

*Det dæmmer i tågen om Ribe strande.
Der falder strejflys på pold og bede.
De snekker komme fra fjerne lande
med tufstens-blokke som trolde lede.
I åndens sold de i korsform lægges.
Et guds-hus sig hæver med piller stærke,
og over dem kuplens bølge-hvalv strækkes.
De stiled mod himlen, de høje klerke.*

Således lyder indledningsverset til et pompøst digt skrevet i anledning af Ribe Domkirkes genindvielse i året 1904.

Digtets forfatter var ripenser. Han hed *Johan Holm Hansen*. I årene 1868–1874 tilhørte hans navn Det kgl. Teater. Derefter levede han som forfatter til sin død i 1920.

Til trods for, at han levede i den kunstneriske guldalders slutning og omgikkes alle de betydelige ånder på kunstens og litteraturens område, blev han dog selv kun en epigon og få kender nu hans livsgerning eller hans forfatterskab.

Holm Hansen var født i Ribe den 24. april 1841. Hans fader, Thomas Hansen, boede i Grønnegade i et af de små huse i nærheden af Bredeslippe. En farbroder, der også var snedker, boede i et hus, der lå, hvor nu vandværket ligger.

Huset, hvor Holm blev født, ser nu anderledes ud end den gang. I hans barndom lå der her et gammelt hus opført i bindingsværk. Han fortæller selv, at hjemmets bedste stue havde bredkarmede lave døre med »kehlede gerichter«. I stuen var der en stor bilæggerovn med en skinnende kobberlæge. En hylde med mange slags, for det meste uindbundne, bøger var stillet op på et rundt hjørneskab med snirklede fødder, og bag den ene af sengealkoverens forhæng tittede en børnekrybbe frem spigret til væggen. Her sov familiens yngste.

Den Ribe snedkermester sad ofte i en stol i stuen med blikket vendt mod et sirligt stueur i mahognikasse. Han havde et tænksomt ansigt, der vidnede om åndelige interesser.

Moderen, der var født Holm, var et poetisk gemyt med sans for læsning. Sommerdage færdedes hun gerne med børnene ved Slotsbanken, hvor hun fortalte dem om dronning Dagmar eller nynnede sine yndlingsange af stedlige forfattere som Ambrosius Stub og Hans Adolph Brorson.

Fra sin barndoms 6. år husker Holm Hansen, da Domkirkenes klokker ringede i anledning af kong Christian den ottendes død. Han husker de store stormfloder, når havet stod ind over engene. En særlig uhyggelig flod oplevede han kort efter moderens død. Han frygtede, at havet skulle nå hendes grav og tilbragte timer på den gamle kirkegård, indtil ebben indfandt sig. På hjemvejen måtte han søge ly for stormen under træerne ved den gamle latinskole.

Sin skolegang får han i betalingsskolen, men den aftvinger ham ikke særlig interesse. Kun sanglæreren, domorganist Hansen, den tidligere musikus i det kgl. kapel, komponisten til Ribesangen, mindes han med taknemlighed.

Efter konfirmationen kommer han i lære hos faderen.

Men den romantiske unge ripenser befinder sig ikke vel ved høvlebænken. Hellere ligger han i høvlespånene med sin Shakespeare i hånden eller spiller komedie i værkstedet med jævnaldrende.

18 år gammel stikker han til København og aflægger prøve ved Det kgl. Teater, men antages ikke – denne gang.

Så kommer krigen 1864 og han melder sig som frivillig officersaspirant uden dog at nå til hæren.

Han har imidlertid fået interesse for de islandske sagaer og omgås med planer om en Islands-rejse. Forinden stifter han under et besøg hos Ludvig Schrøder på Askov Højskole bekendtskab med digteren Christian Richardt, der får megen betydning for den unge, vordende kunstner, og så drager Holm Hansen ud på sin Islands-færd, en rejse, der får overordentlig stor betydning for hans åndelige udvikling.

Efter hjemkomsten fornyer han bekendtskabet med Christian Richardt og opnår gennem denne at komme i berøring med Bjørnstjerne Bjørnson, der opholder sig i Danmark. Til dette besøg opmuntres han også af forfatterinden Christine Daugaard, der sammen med sin moder, enkebispede Daugaard fra Ribe, bor i hovedstaden. Frøken Daugaard flyttede senere tilbage til Ribe, hvor hun først døde i 1917 i sit digterhjem i Grønnegade.

Besøget hos Bjørnson resulterer i, at Holm Hansen opmuntres af ham til atter at aflægge prøve på Det kgl. Teater.

Forinden aflægger han besøg hos scenens dronning, Johanne Louise Heiberg der fatter interesse for den unge ripenser, så han denne gang når at få fodfæste på nationalscenen. Han knyttes nær til fru Heibergs hjem, hvor han får sin gang mellem tidens mest åndfulde kunstnere og forfattere, gejstlige og videnskabsmænd, som Ibsen, Bjørnson og Kielland, betydelige danske som Monrad, Hall, Andræ og Madvig, bisperne Martensen og Fog, digterne Paludan Müller og H. C. Andersen.

I året 1868 debutterer Holm Hansen på Det kgl. Teater, takket være fru Heiberg, som den forrykte konge i Shakespeares »Et Vintereventyr«, og i de følgende år spiller han en lang række betydelige roller, bl. a. pottemager Walther i Heibergs romantiske skuespil af samme navn, en rolle, hvori han gør lykke, endvidere Lundestad i »De unges Forbund«, kongen i »Farinelli«, en af hans bedste roller, Hakon i »Axel og Valborg«, Correggio, Orlando i Shakespeares »Livet i Skoven« og munken i »Romeo og Julie«.

Men han når alligevel ikke rigtig at slå igennem. Han bliver ked af teatret med alle dets intriger, og i 1874 tager han sin afsked for at hellige sig forfatterskabet.

Allerede i drengærene i Ribe var han begyndt at skrive, og under opholdet på Island havde han arbejdet under forberedelse. Sin forfatterdebut får han i 1875 med Svejtsertællingen »En katolsk Familie«. Samme år får han på Det kgl. Teater opført skuespillet »Kejserfesten på Kreml«, der får en vis publikumssucces men alligevel på grund af forskellige forhold får en krank skæbne. Efter at have tilbragt den følgende vinter i Frank-

rig og Italien udgav han sin store roman »En fri Mand«, en tidsskildring fra 1807 til hans samtid. »Vikingeblod« fra 1879 bringer minder fra Islands-færdene.

I de følgende år udkommer en lang række bind, hvoriblandt fortællingerne »Barbara«, »Ved Højvande«, »Karen Hav« og »Oprejsning« er påvirket af minderne fra Ribe og Ribe-egnen og den jydsk vestkyst.

— I året 1892 får han det Ancherske rejselegat og drager til syden, uden man dog i hans senere forfatterskab kan spore fremgang af den grund.

Hans sidste bøger er »Groa eller Oldemoder«, en skildring fra Island i forfaldstiden, og livserindringerne »Hvad jeg oplevede« fra 1911, en virkelig læseværdig bog, der bl. a. bringer karakteristiker af fru Heiberg og Bjørnson.

Men som forfatter og skuespiller nåede Holm Hansen ikke at indfri de forventninger, man satte til ham, han manglede prikken over i'et. Nu er han et navn i teaterhistorien, og hans bøger læses næppe mere. Det var vel nok som en skuffet mand, han døde den 27. juli 1920.

Holm Hansen var som menneske og kunstner en romantisk natur, en idealistisk indstillet personlighed hvis navn trods alt ikke fortjener helt at glemmes. Han havde levet et interessant liv, og værdifulde egenskaber må han have haft, ellers var han næppe blevet knyttet til så mange af dansk åndslivs bedste mænd og kvinder ved venskabs og bekendtskabs bånd.



Fra Ripenser Samfundet

Sportsstævnet i Ribe

Sportsstævnet i Ribe lørdag den 15. august fik et yderst tilfredsstillende forløb, idet Ripensersamfundet vandt håndbold 10-8 og spillede uafgjort i fodbold 4-4 efter at have ført 4-2 indtil få minutter før tid.

Det lykkedes endvidere i år at stille såvel et langboldhold som et hold til Wolley-ball.

Til den påfølgende fest i Plantagepavillonen mødte ca. 50 op, og man fik en fornøjelig aften ud af det.

Til årets dimittender

Bestyrelsen beder indtrængende årets dimittender om at melde adresseforandringer. Holdparten står endnu opført under forældrenes adresser, og det kan næppe være rigtigt.

Ny adresse bedes meddelt skriftligt til sekretæren, kaptajn Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, tlf. (03) 21 44 87.

Ripenser-Samfundets bestyrelse

Formand: Rektor Johs. Jørgensen, Hyrdevangen 60, København NV. Tlf. BE 4340.

Næstformand: Radioforhandler Immanuel Jensen, Storegade, Ribe. Tlf. 126.

Sekretær: Kaptajn E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 38, Helsingør. Tlf. (03) 21 44 87.

Kasserer: Civilingeniør C. Rise Damkjær, H.D., Adelgade 49, Kbhvn. K. Tlf. BYen 1646.

Lektor H. N. Schmidt, Albert Skeelsgade 3, Ribe Tlf. 842.

Fru Elsebeth Jensen, Østbanegade 39, København Ø. Tlf. TRia 3493.

Stud. polyt. Hans Svendsen, Frederiksberg Bredgade 13 B, Kbhvn. F. Tlf. FA 5715.

Konsulent, civiløkonom Laurids Ebbesen, Nordre Strandvej 126 A, Risskov.

Ripenser-Bladets redaktion

Redaktør K. H. Rosenstand, Sct. Laurentiigade 14, Ribe. Tlf. 109.

Nye medlemmer

Søchris Keldorff, Tangevej 27, Ribe, Max Lykke Kristensen, Øster Allé 10, Brørup, Leif Runge Schmidt, Søndergade 24, Gørding. Hans Christian Buchholt, Rødding Vestermark, Rødding. Grete Elise Andreassen, Vodder Centralskole, Frifelt. Bodil Nielsen, »Sønderkjærgård«, Føvling. Ole Keller, Grønnegade 27, Ribe. Ole Elmoose, Tangevej 52, Ribe. Bent Nielsen, Tangevej 102, Ribe. Birthe Tang, Stensbæk, Arnum. Kirsten Ludwigsen, Søndergade 2, Brørup. Bente Madsen, Stensbæk, Arnum. Anne Marie Asmussen, Stenderup, Toftlund. Grethe Hein, Birkevej 3, Rødding. Else M. Nielsen, Torvet 9, Rødding. Bankelev Erling Godsk Hansen, Søndergade 50, Brørup. Elsebeth Lønborg, Klostergade 30, Ribe, Tove Jørgensen, Tangevej 2, Ribe. Helle-Grete Dalsgaard, Mellemdammen 13, Ribe.

Real 1964: Eric Munch Andersen, Hans Jacobsvej 7, Ribe. Jens Verner Bak, Erik Menvedsvej 12, Ribe. Kathrine E. Bennetsen, Hørn Vesterlund, Ribe. Peter Bergmann, Vald. Sejrsallé 12, Ribe. Jonna Christiansen, »Flora«, Egebæk pr. Hviding. Bankelev frk. Edith Ebbesen, Gånsager pr. Frifelt. Oda J. Ebsen, Frifelt. Susanne Edelberg, Holmevej 18, Ribe. Annette Fog-Poulsen, Kurveholmen 8, Ribe. Tove E. Friis, Hans Jacobsvej 8, Ribe. Birgitte Kromann Hansen, Dr. Dagmarsvej 12, Ribe. Bankelev Troels Heide-Andersen, Sct. Jørgensvej 8, Ribe. Jens Chr. Stenderup Jensen, Grønnegade 14, Ribe. Jens Kongsdal Jensen, Sortebrødregade 7, Ribe. Ragna Stenrøjl Kristensen, Dunby, Rømø. Lisbet Nielsen, Gånsager pr. Frifelt. Ann Nørrestrand. Øster Vedsted, Ribe. Kontorelev frk. Gurli Olesen, Hørn pr. Ribe. Mogens Hingeberg Pedersen, Tangevej 81 a, Ribe. Frk. Benny Rechnagel, Frifelt. Ole Schiørring, Åvej 4, Ribe. Finn Hollønder Schrøder, Stadionsvej 17, Ribe. Hans Erik Sørensen, Fjersted pr. Arnum. Bodil Varming, Obbekjær pr. Ribe. Finn Vesterlund, Havedal 9, Ribe.

Stud. 1939: Fru E. Thygesen Kristensen, Ahlefeldvej 3, Graasten.

Stud. 1945: Fru Bodil Møller Nielsen, Søllerød Park, Blok 8, nr. 9, Holte.

Stud. 1964: Stud. med. Allan Brockhattingen, Parkvej 15, Ribe. Frk. Else Gehrke, c/o. Mrs. Nelda Oldland, 17, Kingswalk, Bishopsworth, Bristol 3, England. Hr. Jørn Blomgren Knudsen, Tangevej 1, Ribe. Svend Aage Sønderup, Terpagervej 4, Ribe.

Sidst indkomne adresseforandringer må på grund af pladmangel udgå til næste nr.



Ribes indbyggerantal var pr. 1. oktober 1964 7.955.

R.S.-medlem ingeniør *Leif Nielsen* (real 54) har fået navneforandring og hedder nu Leif Weber-Nielsen og bor Gymnasievej 61, 3. tv., Køge.

R.S.-medlem korrespondent Grete Have (real 59) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Zeuthen og bor Christianshavns Voldgade 43, Kbhvn. K. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S.-medlem lærerinde Kirsten Kristiansen (real 55) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Bloch Nielsen og bor i Dybe skole pr. Ramme st., Vestjylland. Vi gratulerer hjerteligt.

RS-medlem, korrespondent *Birthe Madsen* (stud. 58) har i Ribe Domkirke indgået ægteskab med civilingeniør *Peter E. Liisberg* og bor nu: Præsteager 7, Trørød pr. Vedbæk. Vi gratulerer hjerteligt.

6 skoleelever fra Ribe katedralskole har gæstet Ribes engelske venskabsby Ely. Ribe påtænker at sende Ely et dansk juletræ til byens pryd i år.

Student fra Ribe katedralskole, arkæologistuderende ved Aarhus Universitet *Jan Hjarnø* udfolder sig for tiden på bedste måde på New Zealand. Han har allerede gjort værdifulde fortidsfund og han er travlt beskæftiget med at lære new zealænderne konserveringens vanskelige kunst. Hjarnø vender næppe hjem til Danmark før i september næste år, og af bladene derovre fremgår, at man sætter megen pris på den unge danske arkæolog.

Der indsamles stof til en bog om afdøde biskop *M. C. Lindegaard*. Biskoppens søn pastor O. Lindegaard i Egtved, modtager gerne bidrag til en sådan bog.

Ripenseren *Verner Sinnbeck*, der er redaktør af »Grenaa Folketidende«, er tillige udnævnt til redaktør og direktør ved »Aarhus Amtstidende«.

Adjunkt *Thomas Alvad*, Ribe katedralskole, er udnævnt til lektor ved samme skole.

Provst *Kr. Pontoppidan*, gammel Ribe student, er fyldt 70 år og tager dermed afsked med præstegerningen, sidst ved Philipskirken på Amager. Han er den sidste af Pontoppidan-slægten, der er præst.

Tallet af turistbesøgende i Ribe Domkirke var i år 105.825.

Student fra Ribe katedralskole *Haldor Hald*, København, er udnævnt til biskop over Lolland-Falster stift.

Kaptajn *Rasmus Nelsons legat* er af Ribe byråd tildelt følgende studenter fra Ribe katedralskole: Kjeld Andersen, Ole Keller, Elsebeth Lønborg og Bent Alfred Nielsen, hver med 250 kr., samt eleverne Kaj Lauritzen og Hanne Sixhøj Pedersen, hver med 400 kr.

Medlem af Ripensersamfundets repræsentantskab, den 29-årige civilingeniør *Gregers M. Jæger*, søn af vejinspektør Jæger, Ribe, er udnævnt til amtsingeniør i Ringkøbing. Vi gratulerer.

En anonym tidligere elev ved Ribe katedralskole, der i 1961 forøgede det såkaldte jubilæumslegat med 10.000 kr., har nu igen sendt legatet 10.000 kr. i obligationer, så legatet nu er oppe på 35.606 kr.

De engelske amatørskuespillere »The Rafters Players«, der i fjor med stor dygtighed spillede »Stor Staahej« på Ribe statsseminarium, glædede i år atter Ribe med en perfekt Shakespeare-forestilling. Denne gang »Hellig trekongers aften«. Det var strålende.

Arkæologerne i Ribe under antikvar *Mogens Bencard* fra museet i Quedens gård mener under Hviding kirke at have fundet spor af en tidligere stavkirke. Man har tillige genoptaget undersøgelserne i Okholm ved V. Vedsted.

Advokat *P. M. Strehle*, Ribe, gammel Ribe-student, fyldte den 9. juli 70.

Duborg skolen i Flensborg, statsskolerne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder samt Haderslev og Ribe katedralskoler har holdt et vellykket, men meget vådt idrætsstævne i Ribe.

Ribe Musikforening har holdt sin første sæsonkoncert med Det danske Renaissance Kapel« på programmet. Det blev en strålende aften.

Nordiske biskopper har holdt bispemøde i Løgumkloster. På programmet stod også en gudstjeneste i Ribe Domkirke, hvor biskop *Gulin*, Finland, prædikede.

Ribe antikvariske selskab har indledet sin foredragssæson med et møde, hvor seminarielektor *J. Forchhammer* talte interessant om Wienerfreden 1864. Den 17. oktober åbnedes i Quedens gård en interessant mindeudstilling for 1864 af lokalt tilsnit.

Det norske amtsråd for Møre og Romsdal har for anden gang gæstet Ribe i sommer.

Firmaet »Quedens Gaard Kunsthaandværk« har for tiden i museet arrangeret smukke udstillinger af håndtrykte stoffer, vægkakler m.m.

Sparekassedirektør *Clausen Nielsen*, Ribe, er nyalgt som formand for Historisk Samfund i Ribe Amt.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 40

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 983

Gustav Holgersens nyeste tegning
PUGGAARDSGADE
kr. 6,85

i udstyr som Weiss' stue
og Sønderportsgade 17

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 114

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret!



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 113

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MØDERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERN-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL - en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1818 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 8

December 1964

5. bind



Prospekt af Ribe i Daniel Meisners »Sciagraphia Cosmica« 1678.

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 410

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 700 - Ribe

Hans Hansen s Efvl.


Telefon 291 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 14*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 473



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 226

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 800

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Ripenser-Samfundets julebal

Alle medlemmer, der atter i år skal hjem for at fejre julen i de kære gamle omgivelser, kan glæde sig til den helt store, festlige aften i foreningen, når vi TIRSDAG DEN 29. DECEMBER KL. 18,30 mødes til

STORT JULEBAL

på Hotel Dagmar

Middag med menu:

Chop-suey m/ris

Fromage

Kaffe.

Senere på aftenen:

Varm gløgg med sneboller.

Underholdning ved lektor Thomas Alvad.

Jazzbal. Musik: Søchris Keldorffs trio.

Pris for alt (excl. drikkevarer ved middagen) kr. 18,00.

Medlemmer opnår TILSKUD KR. 4,-.

Motto:

Træf gamle og nye venner i Dagmars julehygge.

Tilmelding senest den 27. december. (3. juledag) til radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen, Ribe, telf. 126, eller til fru Elsebeth Jensen, P. G. Ramms Allé 27, III, København F, telf. FAsan 2785 (kun indtil d. 21. december).

Arr. udvalget.

Ripenser-Samfundets årsfest

Vor årsfest afholdtes den 20. november på Hotel Solbakken i nærværelse af 80 medlemmer og fik et i alle måder vellykket forløb.

Ved den indledende generalforsamling bød formanden rektor *Jobs. Jørgensen* velkommen og mindedes de i årets løb afdøde medlemmer: næstformanden *Aa. Tang-Petersen*, Roskilde, fhv. borgmester, grosserer *L. C. Nielsen*, Ribe, overlærer *A. Bjerrum*, Holte. Endvidere mindedes polarforskeren dr. phil. *Lauge Koch*, der var student fra Ribe 1910. Formanden udtalte smukke mindeord over fuldmægtig Tang-Petersen, der i en lang årække havde været medlem af R.S. bestyrelse, sidst som næstformand.

Til dirigent valgtes lærer *Vagn Jensen*.

Sekretæren kaptajn *Vejsig* aflagde derpå årsberetningen. Han omtalte årets arrangementer: årsfest 22. november 1963, julebal 29. december, jubilæarfrokost, translokationsdagen og sportsstævnet 15. august 1964.

Det var glædeligt, at det i år var lykkedes at få stillet et pigehold på benene ved sportsstævnet. Det stigende antal deltagere i arrangementerne kunne tages som udtryk for tilfredshed med arrangementerne.

Af bladet var der i årets løb udkommen 4 numre. Fremtidigt vil samtlige numre udkomme som 12 sidige.

Der lød en tak til redaktøren for hans arbejde og tillige til annoncørerne for deres støtte af bladets økonomi.

Sekretæren omtalte foreningens nye kartoteksystem, idet han specielt dvælede ved årgangskartoteket, hvor lektor Askgaard i flere tilfælde havde ydet god hjælp.

Det nævntes i denne forbindelse, at en trediedel af medlemmerne årligt skifter adresse samt, at ca. 10 hvert år forsvinder for R.S. og postvæsenet, fordi de glemmer at melde adresseændring.

Årets medlemskampagne blandt dimittenderne har givet 83 nye medlemmer. Man er lektor Edelberg megen tak skyldig som mellemmand, ligesom vi også må takke lektor Askgaard, der har givet stof til en kampagne, der løber for tiden, og som indtil nu har givet 35 nye medlemmer.

Det samlede medlemstal var ved udgangen af september måned 778, hvoraf 19 var bosiddende i udlandet. Det er en fremgang fra i fjor på 52. En snes stykker er blevet slettet på grund af kontingentrestance. En trediedel „glemmer“ at benytte giroblanketten, der følger med decembernummeret, med det resultat, at sekretæren — eller hans kone — i hånden har måttet skrive ialt 277 kuverter med en lille påmindelse.

Når man alligevel betaler, spiller det altså en rolle, hvornår man gør det. Beretningen godkendtes.

Kassereren civilingeniør *C. Rise Dankjær*, H.D., aflagde det i oktobernummeret trykte årsregnskab for foreningen og understøttelsessfonden, der har en kapitalkonto på 2.380,78 kr. Kassereren fremhævede, at det store overskud hovedsagelig skyldtes, at man havde måttet aflyse vårfesten. Det var ikke meningen, at foreningen skulle give overskud. Dog var det altid rart med en lille formue i påkommende tilfælde.

Regnskabet godkendtes, det samme gjorde budgettet for det kommende år: Indtægter 6.000 kr. Udgifter: Blad 3.800 minus annonceindtægter 1.800 ialt 2.000 kr.

Arrangementer 2.800 kr., øvrige udgifter (indkasserer af porto m. v.) 900 kr., overskud 300 kr., alt under hensyn til uforandret kontingent på henholdsvis 10 og 4 kroner.

Der er endvidere regnet med at overføre samtlige medlemmer på adressograf-plader, hvorved det vil være muligt at nedsætte bladets distribueringsomkostninger. Investeringsomkostningerne hertil afholdes over 2 år. Til dette anvendes bl. a. det budgetterede overskud på 300 kr.

Budgettet godkendtes, og sekretæren takkede på forsamlingens vegne kassereren for hans indsats.

Som formand genvalgte rektor *Jørgensen*.

Til bestyrelsen iøvrigt genvalgte *Im. Jensen*, *Elsebeth Jensen* og *Hans Svendsen*. I stedet for lektor *H. Schmidt*, der ikke ønskede genvalg, valgtes adjunkt ved Ribe katedralskole *Jens Vind* (student 1953).

Som suppleanter genvalgte civilingeniør *P. Dangaard Peters* og nyvalgte translator *Lisbet Friis*. Som revisor genvalgte redaktør *Aksel Lassen* og overinspektør *Chr. Trærup-Andersen*. Som suppleant blev ligeledes genvalgt lærer *Vagn Jensen*.

Under eventuelt overbragte næstformanden en hilsen fra redaktør *K. H. Rosenstand*, ligesom sekretæren overbragte hilsen fra afdøde fuldmægtig *Tang-Petersens* hustru.

Så gik man tilbords i det smukt pyntede lokale, hvor formanden bød velkommen specielt til de 18 fremmødte dimittender samt til civilingeniør *Ejner Thorsen* og rektor *Chr. Ræbild*.

Formanden introducerede civilingeniør *Thorsen* som en af vort lands og Ribe skoles store sønner, grundlæggeren af det verdensomspændende firma *Monberg og Thorsen*, været med til at bygge *Lillebæltsbroen*, en årrække formand for arbejdsgiverforeningen, medlem af den faste voldgiftsret, medlem af akademiet for de tekniske videnskaber, giver af store legater til Ribe katedralskole til minde om sine forældre fra *Vejen*.

Vi gengiver hovedindholdet af *Thorsens* tale andet sted i bladet.

Thorsen sluttede sin ypperlige tale med at udbringe et leve for årets dimittender.

Efter middagen var der underholdning af elever fra *Musikkonservatoriet*, der på fremragende vis fremførte *Dvoraks* strygekvartet i *F-dur*.

Derefter causerede rektor *Chr. Ræbild* både med alvor og munterhed over emnet „Nogle minder fra Ribe i besættelsesårene“.

Rektoren indledte med at berette om, hvorledes han traf de første ripensiske studenter på *Borchs kollegium*. Selv skulle han blive knyttet til Ribe katedralskole 1941—45.

Den aktive modstand var i fuld gang. Min første kontakt med modstandsbevægelsen fik jeg, da der en dag stod en ung mand i min stue. Han præsenterede sig som værende fra studenternes efterretningstjeneste og spurgte, om jeg ville være med til at trykke og fordele illegale blade. Jeg sagde naturligvis nej, men efterhånden blev jeg klar over, at manden var god nok, hvorfor jeg påtog mig stencileringen og duplikering af bladet. Problemet med, hvorledes jeg fik stoffet i hænde, ordnedes på den måde, at alt blev sendt til *Dansk sanglærerforening*, box 3, *Ribe*.

Duplikeringen var et problem, idet skolen ingen duplikator havde. Det lykkedes dog nogle unge mennesker at skaffe en duplikator ved at gøre indbrud på et mejeri i omegnen, og vi kunne nu sende bladet rundt i hele *Sønderjylland*.

Det blev mig snart klart, at der foregik mere på skolen end som så, idet der af og til brændte lys i skolens fysiklokaler om aftenen. Man sagde, at der fabrikeredes sprængstoffer. Hvorvidt dette er rigtigt, skal jeg lade være usagt, men det er en kendsgerning, at *Ribe-Tønder jernbanen* ofte blev saboteret.

Ræbild omtalte forskellige episoder. En gang måtte han af frygt for arrestation sove på en sofa i lærerværelset.

Han sluttede med at omtale skolens beslaglæggelse og de besværligheder dette medførte. Skolens 800 års jubilæumsfest måtte således udsættes fra den 13. juni til den 13. august 1945.

Formanden takkede alle, og så blev der danset.



*Civilingeniør
Ejnar Thorsens tale
ved årsfesten*

Der er i de forløbne 50 år sket en vældig udvikling og omvæltning i verden. En omvæltning der vel er større end i de forgangne 800 år i skolens historie. Et lille træk vil illustrere dette. En aften i sommer stod jeg og betragtede stjernebilledet Orion på aftenhimlen. Pludselig så jeg, at en lysende stjerne bevægede sig. Det var en af de opskudte satelitter, jeg så. Hvad mon man ville have sagt i 1910? Man ville have troet, det var trylleri. Jeg kan endvidere nævne, at en togbillet Ribe-København kostede 5,00 kr., et kort til sporvogn 10 øre, 1 pilsner 11 øre, men er der således sket store forandringer fra min tid og til nu, er der dog visse ting, som ikke har forandret sig. Man skal stadigvæk forlade den lille og fredelige by Ribe for at drage til det store og larmende København, hvor man let føler sig alene. Det, det gælder om, er hurtigst muligt at få skaffet kontakter. I min tid blev en student fra Ribe set lidt ned på. Idag er der vel ikke helt den samme forskel mellem studenter fra storbyen og provinsen. Jeg har således ofte sagt til mine børn, at de skulle tage provinsstudenter med hjem, men det har tilsyneladende været svært for dem, idet disse allerede havde skaffet københavnske venner. Skellet mellem by og land, har jævnet sig.

Et af de spørgsmål, der opstår, er: „Har jeg valgt den rigtige livsgerning?“. For nogle er det en selvfølge, hvad de vil være. Andre kommer ofte i tvivl. Til disse sidste vil jeg sige, at problemet slet ikke er så stort endda, idet der som oftest er mange muligheder inden for de enkelte erhvervsgrøner. Blot man tror, at man kan nå noget af det, man har sat sig for, så får man alligevel noget godt ud af livet.

Jeg kom i min tid selv i tvivl, idet jeg under mit studium til student havde fattet interesse for filosofien. Dette var der ikke tid til under fagstudiet. Jeg havde ingen familie at kunne rådspørge, hvorfor jeg skrev til lektor Amorsen. Han svarede: Kære Ejnar, bliv hvor du er, det er nok det rigtige“.

Dette gjorde jeg, og jeg har ikke siden fortrudt det. Et godt råd, man må ikke være alt for flittig, man må ikke blive fagidiot. Man må have øjnene åbne for det, der sker rundt omkring een, og for livet, som det leves. Det er ikke nok at være en dygtig læge, eller en fremragende ingeniør, hvis man ikke har opnået en bred kontakt. Dette også selv om det skal koste et par points til eksamen, eller denne skal tage lidt længere tid. Det andet er mere værd.

Man bliver let grebet af iver efter at komme frem og nå det, man vil. Det kan jeg tale med om, idet jeg selv har lidt derunder. Tålmod er en meget værdifuld egenskab, men den er svær at lære. Jeg fik de første rynker, inden jeg selv lærte det. En ven i Persien, gav mig engang det råd: „Ens egen tid og ens eget liv har kun interesse for een selv“.

Et andet problem som kan opstå er: Følelsen af ansvar overfor een selv og ens medmennesker.

Min livserfaring her er, at dette skal man lade udvikle sig i fred, ellers bliver man hæmmet deraf. Man skal ikke skubbe det fra sig, men heller ikke lade det tynde.

For et år siden, var min hustru og jeg i Cambodia. Vi syntes, at landsbyerne var noget af det mest primitive, vi havde set. Hytterne var næsten uden inventar. Dog, alle syntes at være glade og tilfredse. Man var fattige, men var endnu ikke blevet forjaget. Tilfredshed og lykke er ikke afhængig af penge. Dette glemmes for ofte i vor verden.

Civilingeniøren ønskede herefter alle russer til lykke med den overståede eksamen, og udtalte, at en dejlig tid lå for. En tid med uanede muligheder, som var større end nogensinde før, til trods for, at der også var truende skyer. Han håbede, at studietiden måtte blive til lykke og glæde for dem selv og for deres land.



Fra Ripenser Samfundet

Efterlysning

Ripenser-Samfundets medlemmer skal sættes på adressograf-plader.

R.S.-medlemskartoteket skal efter bestyrelsens beslutning overføres til adressograf-plader, idet foreningen kan opnå en meget væsentlig portobesparelse herved. Findes der medlemmer, som er i stand til at hjælpe os med et billigt tilbud på adr.plader og -prægning samt evt. adressering? Sagen haster, og tilbud modtages med tak af kassereren, C. R. Damkjær, Adelgade 49, Kbh. K., tlf. BYen 1646.

Vigtigt! — Aarskontingent.

Med dette nummer af bladet følger et girokort til brug ved indbetaling af årskontingent for 1965. Kortets kvitteringstalon tjener i påtegnet stand som gyldigt medlemskort. Bestyrelsen fører en effektiv dobbeltkontrol med kontingentindbetalingerne og beder medlemmerne lette denne kontrol ved at benytte foreningens girokonto nr. 66676, C. R. Damkjær, Adelgade 49, København K, ved indbetalingen.

Kontingentet udgør kr. 10,00, dog kr 4,00 for studerende, elever, lærlinge og soldater.

Hvis girokortet mangler, kan et nyt rekvireres fra sekretæren (adr. andetsteds i bladet).

Ifølge foreningens love kan årskontingentet ikke forudbetales for flere år. Overskydende beløb tilfalder derfor foreningen som ekstrabidrag, men kan dog på forlangende overføres til understøttelsesfondet.

Årskontingentet er forfaldent pr. 1. januar. Sidste frist for indbetaling er 15. februar. Bestyrelsen beder indtrængende alle medlemmer huske kontingentet uden yderligere påmindelser. Lad bestyrelsen anvende sin tid til creativt foreningsarbejde i stedet for til unyttig, tidskrævende, individuel kontingentindkassering. Hvis De ikke straks afsender

beløbet, beder vi Dem venligst lægge girokortet ind i Deres chartequé med ikke-betalte regninger, således at kortet automatisk femkommer ved månedens udgang.

NB! Medlemmer i Sverige og Norge kan direkte anvende de danske girokort ved indbetalingen.



Ribe bys borgmester 1950—62 grosserer *L. C. Nielsen* er død den 4. november efter lang tids sygdom 72 år gammel. Med *L. C.* har Ribe mistet en af sine bedste sønner og R.S. et skattet og trofast medlem.

L. C. Nielsen var en købmandssøn fra Ribe. Han blev selv en dygtig købmand og drev i en lang årrække til sin død grossistforretning i sin fødeby. Med sine gode evner og sin forhandlingsdygtighed blev han i vidt omfang taget i brug i det offentlige tjeneste især i byrådet, hvor han var afholdt og agtet af alle. Af andre områder, hvor *L. C. Nielsen* virkede nævner vi Handelsstandsforeningen, Forskønnelseskomitéen, Sydjysk Landmandsbank, Kinchudvalget, Antikvarisk Selskab og ikke at glemme „Ribe politikorps“, som han som gammel løjtnant førte op med manér. På mange andre felter gjorde han sin dygtighed gældende. Han indskrev sit navn smukt i Ribes nyere historie og vil blive hårdt savnet, R.S. sendte signeret krans til hans bære.

K H R

Civilingeniør *G. Jæger* er udnævnt til *amtsarkitekt* i Ringkøbing, ikke som angivet i sidste nummer som amtsingeniør.

R.S. medlem *Heddi Nielsen* (stud. 1963) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Heide-Andersen og bor Søndergade 19, Tønder. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Agnete Ladefoged* (stud. 1964) har indgået ægteskab med R.S. medlem *Andreas Antonius* (stud. 1963). Vi gratulerer hjerteligt.

R.S.-medlem *Ingeborg Simonsen* (stud. 63) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Wonsbek og bor Brendstrup pr. Rødding. Vi gratulerer hjerteligt.

Lektor *L. Edelberg* er vendt hjem fra Østen. Efter hjemkomsten ledede han lejrskoleophold på Halligerne.

Agronom *Peter Stigsen*, Kastrup, er ansat som agronom ved et landbrugsprojekt i Indien. Hans kontingent kan under hans bortrejse opkræves hos Bent Lyng Petersen, Tustrupvej 4, Vanløse.

Den ansete maler Niels Bruun, søn af tidligere dommer Bruun i Ribe, der nu bor i Sorø, har for tiden her i Henning Larsens Kunsthandel, Bredgade 36, Havehuset, København, arrangeret en udstilling af sine arbejder. Den udstilling bør alle Ribe-københavnere ind og se.

Vort medlem overlægen og kunstkenderen *Max Brammer* i Århus har fejret sin 90 års fødselsdag. *Max Brammer* er student fra Ribe i 1893 og har været medlem af R.S. siden foreningens stiftelse.

Det kgl. Teater opførte den 8. december operaen „Bortførelsen fra Seraillet“ i Ribe. Det blev en fin Mozart-aften.

Overlæge dr. med. *D. Bøggild* har efterfulgt afdøde grosserer *L. C. Nielsen* som formand for Ribe antikvariske selskab.

Den over 150 år gamle „*Termansens boghandel*“ i Ribe, er atter blevet smukt udvidet, idet indehaveren boghandler *Finn Jelsberg* har inddraget en lille lejlighed i den skønne gamle bindingsværksbygning til forretningslokalerne og skabt et smukt interiør med gamle bjælkelofter o. s. v.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser o. l. bedes anmeldt til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget, eller til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, tlf. (03) 21 44 87.

Siden sidste nummer af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Stud. 1924: Fru Gudrun Fønss, f. Lindrup, Strandby pr. Hårby.

Real 1949: Fru Thora Hassager Christiansen, Chr. Ostenfeld og W. Jønson, P. O. Box 3169, Accra, Ghana, W. Afrika.

Stud. 1950: Fru Karen Lorenzen, f. Jensen-Holm, Dybbølstenvej 6, Sønderborg. Disponent Jørgen Lorenzen, Dybbølstenvej 6, Sønderborg.

Stud. 1951: Tandlæge Knud Andersen, Alb. Skeelsgade 4, Ribe. Civiling. Niels-Jørn Jensen, Annettevej 9, Hørsholm.

Real 1951: Fru Annie Toftso, f. Andersen, Gymnasievej 35, 1., Køge.

Stud. 1952: Fru Sonja Schouboe, f. Schmidt Sørensen, Havdrupvej 121, Vanløse.

Stud. 1953: Tandlæge Svend Aage Andersen, Brombærdalen, Hørsholm.

Real 1954: Trælæstass. Daniel P. Danielsen, Saltgade 20, Ribe.

Real 1956: Maler John B. Hansen, Nyborgvej 218, Svendborg.

Stud. 1957: Arkitektstuderende Leif V. Agerbæk, Tårbækdalsvej 3 c, Tårbæk pr. Klampenborg. Lærerinde fru Karen Christensen, Ansager. Fru Gerda Danielsen, Saltgade 20, Ribe. Bibliotekar frk. Karen M. Pihlkjær, Odense Centralbibliotek, Klosterbakken 2, Odense. Radiotekniker Werner B. Snitgaard, Grundtvigsallé 137, Sønderborg.

Stud. 1958: Landinspektør Svend R. Jæger, Nyvangsvej 18, 1. t. h., Randers.

Stud. 1959: Stud. med. Helge Donslund Jensen, Kollerup, Elkjærhus, Hadsten. Seminarieelev Bent Jepsen, Sidevej til Grønnevej, Sædding, Esbjerg. Stud. mag. Inge-Lise Schmidt, Nr. Koll., Vær. 311, Nørre Allé 11, København N. Lærerinde Agnete Thind-Andersen, Skibby Skole, Skibby.

Real 1959: Børnehaveseinarist Karen Marie Nielsen, Ringridervej 102, st., Sønderborg.

Stud. 1960: Stud. fru Ingeborg Klubien, f. Bendesen, Niels Juelsgade 9. 3., Kbhvn. K. Stud. geom. Henrik Præstholm, Præstegården, Føvling.

Real 1961: Kontorass. frk. Margit Hollønder, Elmegade 16, Bramminge. El-lærling Johan Johansen, Møllegade 18, Holsted. Butikselev frk. Bodil M. Pedersen, Tvedgade 9, Ribe. Sparekasseelev Inger Warming, Støckens Plads 4, Ribe.

Stud. 1962: Stud. scient Jørn Erik Albert, Forhåbningsholmsallé 17, 1. t. h., København V. Stud. med. Svend Christensen, Thorsgade 63, København N. Stud. mag. Grethe Christiansen, c/o Bang, Classensgade 36, 5., København Ø. Frk. Tove Weber Christiansen, c/o Bertram, Peblingedossering 22, 4. t. h., København N. Hr. Laust Fredslund, c/o skovrider A. Laustsen, Langholm pr. Gjerrild. Fru Jette Ludvigsen, f. Krog, Skodborgskov, Skodborg. Frk. Dorte Kittelmann Pedersen, Nipsvej 13, Ribe. Korrespondent Inga Sørensen, Hjortlund pr. Gredstedbro. Stud. med. Kristian Thygesen, Valdemar Holmersgade 9, København Ø.

Stud. 1963: Frk. Inga Bak, Elmevænget 17, Bagsværd. Stud. med. Teddy Eeg Hoffbeck, Præstehaven 58, Aarhus V. Frk. Inger M. Mejer, Vognmandsvej 18, 1., Nyborg. Frk. Heddi M. Nielsen, Tangevej 74, Ribe. Seminarieelev Jonna Nissen, Storegade 35, Haderslev. Stud. mag. Elin Have Pedersen, Grumstolsvej 11, Højbjerg. Stud. mag. Eva Schiørring, Tagensvej 60, 3., København Ø. Frk. Ingeborg Simonsen, c/o gdr. Jesper Simonsen, Kalvslund pr. Ribe.

Real 1963: Frk. Inger Have Pedersen, Sct. Josephs Hospital, Box 70, Griffenfeldsgade 44, København N.

Stud. 1964: Stud. silv. Tage Michaelsen, Langholm, Gjerrild.

Statskontrollør S. F. Daugaard Peters, Sortebrødregade 11, Ribe.

- Stud.* 1924: Læge E. Ulfbeck-Petersen, Ebberødgaard, Birkerød.
- Stud.* 1942: Fru Aase Galtung, f. Larsen, Aalykkegade 29, Kolding.
- Stud.* 1948: Magister Stig Askgaard, Chr. Winthersvej 8, Odense.
- Stud.* 1949: Dyrslæge Lars Hage, Junghansvej 139, Kolding.
- Stud.* 1950: Fru Elsebeth Jensen, f. Lind, P. G. Ramms Allé 27³, København F.
- Stud.* 1950: Lærer Vagn Jensen, P. G. Ramms Allé 27³, København F.
- Stud.* 1951: Stud. med. Anker Jensen, Rektorparken 14¹⁰, København SV.
- Stud.* 1951: Fru Jytte Krogsholt Løbner, Landlystvej 32¹, Silkeborg.
- Stud.* 1952: Børnehavelærerinde Karen Johanne Bonde, Tuborgvej 166, 124, Kbh. NV.
- Stud.* 1953: Lærer Finn Andersen, Bevtoft.
- Stud.* 1953: Adjunkt Jens Vind, Korsbrødregade 13, Ribe.
- Stud.* 1954: Akademiingeniør Terkel Toft, Rebækallé 18 A, Hvidovre.
- Stud.* 1955: Lærerinde Anna Margrethe Dresgaard, f. Bertelsen, Vangeledet 83, Virum.
- Real* 1955: Fru Bodil Konradsen, f. Sørensen, Rasmus Nyerupsvej 2, Odense.
- Stud.* 1956: Lærer Chr. Stenderup Jensen, Bellisvej, Ringkøbing.
- Stud.* 1957: Arkitektstuderende Leif Vilandt Agerbæk, Gothersgade 156 a III, Kbh. K.
- Real* 1957: 614466/Jensen, 4 RKKMP/1 TRA, Melbylejren pr. Liseleje.
- Real* 1957: Lærer Knud Jensen, Bred.
- Real.* 1957: Radiotekn. Werner B. Snitgaard, c/o fru Madsen, Gimsing, Struer.
- Real* 1957: Ekspeditrice Sonja Aaborg Nielsen, „Højgaard“, Raahede, Hviding st.
- Stud.* 1958: Stud. odont. Inge Rølling, Hejredalsvej, Brabrand.
- Stud.* 1958: Lærerinde Kirsten Rask Thomsen, Strandby Kirkevej 133, II, Esbjerg.
- Real* 1958: Kontorass. Ida Lønne, Farup, Ribe.
- Stud.* 1959: Stud. med. Erik Ludvigsen, Tøndergade 96, II, Aarhus C.
- Stud.* 1959: Biblioteksstud. Mona Madsen, Frederiksberg Allé 8, II, København V.
- Real* 1959: Peter Chr. Vind Larsen, Graasten Landbrugsskole, Graasten.
- Real* 1959: Stud. tekn. Poul Voss Laursen, P. S. Krøyersvej 12, Højbjerg.
- Stud.* 1961: Laborant Alice Bonnen, Lifstrup, Esbjerg.
- Stud.* 1962: Stud. scient. Henning Steen Heide-Jørgensen, Klintevej 12, Hørsholm.
- Stud.* 1962: Stud. mag. Elin Kjeldgaard Knudsen, Haslevvangsvej 58, Aarhus V.
- Stud.* 1962: Stud. mag. Annette Lawaetz, c/o Juul Hansen, Thorvaldsensvej 6, Kbhvn V.
- Stud.* 1962: Stud. scient. Flemming Nielsen, H. Gieringsallé 17, Højbjerg.
- Stud.* 1962: Stud. mag. Dorte Kittelmann Pedersen, Skovvangsvej 242, Aarhus N.
- Stud.* 1963: Hans Peder Hansen, c/o Uwe Jensen, Noer pr. Kiel, Vesttyskland.
- Stud.* 1963: Fru Heddi Heide-Andersen, Søndergade 19, Tønder.
- Stud.* 1963: Frk. Karen Heide Petersen, Sygeplejeskolen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København Ø.
- Stud.* 1963: Fru Ingeborg Wonsbek, f. Simonsen, Bræstrup pr. Rødding.
- Stud.* 1963: Stud. med. Marie Sørensen, Næsbyholmvej 14 b¹, th., Brønshøj.
- Stud.* 1964: Allan Brockhattingen, H. C. Andersensvej 32, Åbyhøj.
- Stud.* 1964: Stud. mag. Elsebeth Lønborg, c/o fru Roed, Rebekkevej 57, 3. th., Hellerup.
- Stud.* 1964: Stud. med. vetr. Jens Chr. Lautrup Nielsen, Avendingen 46, Brønshøj.
- Stud.* 1964: Stud. med. Birthe Tang, Vegavej 6, Aarhus C.
- Stud.* 1964: Fru Agnethe Antonius, f. Ladefoged, Øster Åbølling pr. Frifelt.
- Stud.* 1964: Finn Janstrup, Godhavnsvej 19, Hellerup.
- Stud.* 1964: Stud. mag. Ramund Kværnø, Korfuvej 11, 2. tv., København S.
- Stud.* 1964: Stud. psyk. Eva Hess Larsen, „Helgeshøj“, Tømmerupvej, Kastруп.
- Stud.* 1964: Stud. polit. Henrik Hjorth Madsen, c/o Clausen, Sdr. Boulevard 110, 3. th., København V.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 40

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 983

Gustav Holgersens nyeste tegning

PUGGAARDSGADE

kr. 6,85

i udstyr som Weiss' stue
og Sønderportsgade 17

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 114

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN


ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 113

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!

IR**RIBE**Udstiller i
BYGGECENTRUM**MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI****DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR** - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) **DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR****DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL**en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. **RIO GASRADIATOR** til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv**A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261****NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING**

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 9

April 1965

5. bind



Diene d. 14^{te} Oktober 1865.

*Medlemmer: H. Engberg, F. Aulvig,
E. Mac, A. D. F. S., E. Olsen
H. Rasmussen, H. J. J., H. Petersen
W. S., K. Vinding, H. S.
A. R., H. S., S. F. Hansen
J. P., H. S., S. P., S. P.
A. F., H. S., S. P., S. P.*

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 21400*

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 2 07 00 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.


Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester EJNER DAU

Ribe - Telefon 2 04 73

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

VÅRFEST

»Det var på Frederiksberg, det var i maj –«

RIPENSER-SAMFUNDET afholder kælderfest i Frederiksberg rådhuskælder *lørdag den 22. maj kl. 19,30.*

I år byder vi på delikat ostepanretning og rødvin i den hyggelige kælder. Der er musik og dans (HANS HEIDE ved klaveret) underholdning og visesang af guitarspilleren CHR. KROGH.

Prisen er ikke for høj – det koster nemlig kun kr. 9,75 (excl. betjening) for at deltage i denne dejlige aftenfest. Det kan næsten ikke betale sig at blive hjemme – derfor KOM! Medbring MEDLEMSKORT, VISEBOG og GODT HUMØR.

Tilmelding senest lørdag den 15. maj til *Fasan 2785*, fru Elsebeth Jensen, P. G. Ramms allé 27, 3. s., København F., eller til sekretæren. Påklædning: Fri.

Arr.udvalget.

50-, 40-, 25- og 10-års jubilarer

I forbindelse med Ribe Katedralskoles translokation, der finder sted *torsdag den 24. juni kl. 9*, arrangerer RIPENSER-SAMFUNDET en frokost for studenter og realister af årgangene 1915, 1925, 1940 samt 1955. Frokosten afholdes på »Puggaardsminde« kl. 12,00, og prisen bliver kr. 15,75 excl. drikkevarer og betjening. Tilmelding til fru Elsebeth Jensen P. G. Ramms allé 27, 3. s., København F., tlf. Fasan 2785, senest den 15. juni.

Sekretæren vil iøvrigt gerne være behjælpelig med oplysning om gamle skolekammeraters adresse og telefonnummer.

Arr.udvalget.

Et 100 års jubilæum

Ribe har gamle firmaer med 100, ja 150 år på bagen.

Sidst var det Termansens Boghandel, der rundede de 150. Nu følger den kendte *Bentzens Boghandel* med sine 100 år. Det sker den 11. maj.

Stifteren var bogbinder *A. Damgaard*, der den 11. maj 1865 åbnede sin forretning i den ejendom på Mellemdammen, hvor der nu er møbelhus (forhen grosserer, bankdirektør Nielsens ejendom). Senere flyttede han forretningen over gaden, hvor den stadig befinder sig.

Damgaard var fra Varde. Han lærte bogbinderiet. Han uddannede sig videre i Tyskland 1860-62. Han deltog i krigen 1864 og vendte hjem som løjtnant. Han var en dygtig forretningsmand, og forretningen var alsidig og omfattede: foruden boghandel m.v. forlag og bogtrykkeri. 1. del af Kinchs Ribe Bys Historie blev trykt og udgivet her.

Damgaard døde i 1885 i Ribe. Hans enke blev senere gift med fhv. fabriksdirektør, sparekassedirektør A. R. Nors.

Damgaards enke solgte forretningen i 1886 til lærer *Karl Kristensen* i Draaby ved Ebeltoft, der overdrog forretningen til sin søn N. K. Kristensen. Kristensen var en dygtig og sympatisk ung mand, men han døde i ung alder 1891.

Lærer Kristensen drev derefter forretningen ved bestyrer, indtil han den 1. juli 1893 overdrog firmaet til sin mangeårige medarbejder *H. Bentzon*, der samme år var blevet gift med unge Kristensens enke, født Thygesen.

Hans Bentzon, der var født i Draaby ved Ebeltoft, gik ind til gode og rolige år i den gamle boglade med udvikling og udvidelser i følge. H. Bentzon blev en af byens populære skikkelser, en dygtig forretningsmand med mange interesser, bl.a. på turismens og forlystelseslivets områder. Han var en mand med ideer og talenter, man kunne kalde ham på én gang Ribes Ernst Bojsen og »Ærbødigst« på grund af de morsomme og kønne vises, han rystede ud af ærmet.

Han lagde op som boghandler den 1. april 1935 (han levede derefter til 1952) og overdrog forretningen til sin mangeårige medarbejder *Knud Heide-Andersen*, der selv som 15-årig var kommet i lære hos Bentzon. Det var et helt eventyr.

Heide-Andersen er indfødt ripenser, søn af kæmner L. Andersen, og han er en både glad og dygtig mand. I 11 år havde han arbejdet i den gamle forretning, da appelsinen faldt i hans turban.

Moderniseringer og udvidelser er fulgt i den flotte boglade på strøget. Det er med fuldt humør Heide-Andersen »fylder 100 år« den 11. maj. Man kan ikke se det på ham. Han er nu løjtnant i politikorpset, biografdirektør m.v.

Kai H. Rosenstand.

Da Hejmdal blev til

Gymnasieforeningen *Hejmdal* kan den 14. oktober fejre sit 100 års jubilæum, og det sker nok med manér. Der vil nok også blive rykind af gamle elever, thi for alle gamle gymnasiaster fra Ribe Katedralskole står lørdagsaftenerne i *Hejmdal* i mindets skønneste glans. Ja, hvor husker vi med glæde de aftener, vi tilbragte i Hejmdal, i klokkeklassen, hvor vi satte os tilrette ved de gamle skoleborde under petroleumslamperne, senere gasblusene, medens den gamle »bornholmer« slog sine 8 malmfulde slag efterfulgt af »Sol er oppe«, også kaldet »hanegal«.

Der var ingen piger i Hejmdal den gang og kun gymnasieklassernes ele-

ver, ja, en tid var end ikke 1. g. med. Nu er det kun rimeligt, at pigerne forskønner møderne, ja, også, at realisterne har adgang.

Indbølgget i tobakspibernes røg indledtes derefter aftenen med oplæsning af »referat« og »Luren«, og så hørte man foredrag, af og til af en lærer eller anden indbudt, men ellers var det en pligt for medlemmerne selv at holde foredrag og at indlevere produkter til »Luren«, ellers fik man bøde. Emnerne var varierende, ofte i min tid af lyrisk og litterær art, men der var altid variationer med megen munterhed og løjer. Der var af og til diskussioner, også af politisk art.

Dette med de tvungne foredrag kunne til tider falde lidt mat ud, men de havde deres betydning, idet man lærte at udtrykke sig på »Rostra«, hvad manganen en Hejmdal'ist fik brug for senere i livet. Spørg bare Hans Lund og Bukdahl og med dem mange andre.

Men for at begynde ved begyndelsen om Hejmdals tilblivelse.

Ved 50 års jubilæet i 1915 skrev nuværende overlæge *Knud Fogh*, Ripensersamfundets stifter, Hejmdals historie gennem et halvt århundrede, et meget fornøjeligt og smukt skrift, som nu er en stor sjældenhed. Den lille bog burde optrykkes og – fortsættes.

Af dette skrift fremgår, at Hejmdal har haft nogle forgængere. Fra ca. 1853 kan nævnes en forening af vordende theologer. Fra denne udviklede sig »Discipelforeningen«, hvis møder holdtes hver lørdag aften skiftevis hos deltagerne, således på Eugen Warmings (senere professor og botaniker, R. S.s første formand) og den senere stiftsprovst P. J. Pedersens hybel hos købmand Pontoppidan i Sønderportsgade. Foreningens organ fik navnet »Skolens Satyr«. I 1862 dannede man foreningen »Euterpe« med den senere belysningsdirektør I. Windfeld-Hansen som primus motor. Og så er vi nået frem til stiftelsen af selve *Hejmdal*.

Efter et forberedende arbejde i begyndelsen af 1865 så vores egen Hejmdal lyset på et discipelværelse hos bager Skjødt i Grydergade. Barnet, der kom til verden, gjorde et levedygtigt indtryk, og det bekræfter jo de nu 100 år også.

Hjemmedåben, skriver Knud Fogh, foretoges af den vordende sognepræst ved Trinitatis kirke, sønderjyden P. N. Petersen, og H. K. Winding, senere sognepræst for Hårslev-Tingjelling. På forslag af den senere borgmester i Nørre Sundby, N. Andersen, får den nyfødte navnet Hejmdal, kaldet Asernes grænesvogter mod jætterne – en hentydning til Ribes beliggenhed efter den sørgelige krig. Som faddere indskrives de senere præster C. J. Moe, Skanderup, og F. Moe, senere S. Bjert, samt Holger Rosenstand, død som præst i Frederikssund, E. L. Oksen, senere provst i Herfølge, S. Th. Sørensen, senere provst i Skanderborg, og den senere præst i Hundslund, H. I. Engberg.

Det var de nationale og folkelige strømninger, der efter 1864 gik over landet, der prægede Hejmdals stiftelse. Det var alvorligt ment, selv om livet i Hejmdal, som ned gennem tiderne har forstået, at alvor og gammen

hører sammen. Her kunne man ret dyrke kammeratskabet, og når det bød sig slå gækken løs i fornøjeligt samvær.

»Luren«, når den var bedst, kunne indeholde både smukke ting, ofte lyrik og vittige viser. I foredragene var der til tider begavelser, der kunne nå op i højderne, og på »Rostra«.

Ikke få gamle Hejmdalister blev kendte navne, der gjorde deres skole og deres land ære. Mon ikke Hejmdal har givet mange en grundvold, i hvert fald et ståsted, som de senere i livet har været taknemlige for. Og mangan en gang har de måske sendt en venlig tanke tilbage til de frydefulde ungdomsdage, da de samledes med venner og kammerater i den røgfylde klokkeklasse på deres gamle skole, hvor timerne fløj, til man blev midt ud af Nielsen og vandrede i sluttet trop til *Hvide bro*.

På bladets forside gengiver vi et billede af de første Hejmdalister. I øverste række ses: N. Andersen, H. K. Winding, Th. Sørensen, H. Rosenstand, E. Oksen, H. Engberg og den senere sagfører C. Vesterby.

I nederste række: C. Moe, F. Kolvig, senere telegrafbestyrer i »St. Nordiske«. Huerne, som nogle bærer, er de den gang gangse gymnasiehuer.

Under billedet ses en gengivelse af underskrifterne på lovene af 14. oktober 1865. Enkelte navne er tilføjet i de følgende år indtil 1867.

Til sommernumret har vi sikret os en artikel om »Hejmdal i dag«.

Kai H. Rosenstand.



Fra Ripenser Samfundet

Sportsstævnet i Ribe

Den årlige dyst mellem R.-S. og skolen afvikles lørdag den 14. august. For at Ripenser-Bladet i næste udgave kan bringe holdopstillingerne, opfordres medlemmet, der ønsker at spille med, til snarest og senest den 15. juni (af hensyn til bladet) at melde sig til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, tlf. (03) 21 44 87.

Husk at angive ønsket spilleplads! Der spilles som sædvanligt hånd- og fodbold (drenge) og volley-ball (piger).

Nærmere om aftenarrangementet vil fremkomme i næste udgave.

Arr.-udvalget.

Juleballet i Ribe

Ripenser-Samfundets traditionelle julebal i Ribe havde vundet stor tilslutning. Såvel midt-dagen på Hotel Dagmar som det efterfølgende bal fik et særdeles smukt forløb.

Underholdningen var i de bedste hænder hos lektor Alvad, og til dansen spillede den dygtige Søchris Keldorff trio.

Bemærk!

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. kan ikke længere anmeldes til det lokale postkontor, men *udelukkende* til sekretæren, idet denne nu har overtaget distributionen af bladet.

Dette er en følge af, at alle medlemmer er blevet sat på adressograf-plader, jfr. meddelelsen i sidste nummer af bladet. Sekretærens adresse er: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, tlf. (03) 21 44 87.

Nye medlemmer

Real 1928: Fru Elisabeth Tang, Frederiksborgvej 54, Roskilde.

Stud. 1941: Biträdande överläkare, dr. med. Kit Colfach, Grantorpet, Västervik, Sverige. Fru Kirsten Hasseriis, f. Søndergaard, Slotsgade 16, Hillerød. Tandlæge Erik Højberg-Nielsen, Overlæge Ottensensvej 17, Frederikshavn. Landsdommer Povl Høy-Hansen, Skinfaxevej 12, Viborg. Husholdningslærerinde Inge Roest-Madsen, f. Frederiksen, Borgmestervangen 1, Kolding.

Stud. 1942: Exam. pharm. Karen Andersen, f. Knudsen, Ø. Boulevard 19, Maribo. Herreekviperingshandler Knud Lund Frederiksen, Riddermandsvej 4, Ribe. Kommuelærer Peter Høy Hansen, Skjoldvej 32, Sorø. Tandlæge Doris Havemose, f. Willsen, Solgatan 43, Jokkmokk, Sverige. Adjunkt, cand. mag. Carl Anker Muncken, Falkoner Allé 42, 3., København F. Lærerinde Åse Nielsen, 239, Flensborg, Nørreallé 1, Vesttyskland. Geolog, mag. scient. Leif Banke Rasmussen, Hælderne 10, Nærum. Sognepræst Anders Chr. Studsgaard, Oksenvad pr. Sommersted.

Stud. 1943: Lærerinde Anna Høy Hansen, f. Mallng, Skjoldvej 32, Sorø. Fru Bodil Lyngdahl Jensen, f. Andresen, Hvidsværmevej 103, Brønshøj. Dyrslæge Else Klastrup, f. Kastrup, Odinsvej 4, Ringsted. Afdelingsleder, cand. pharm. Hans Chr. Rudkjøbing, Skovengen 6, Dragør.

Stud. 1944: Dommerfuldmægtig Jørgen M. Bruun, Lindeparken 17, Horsens. Cand. polit. Jens Axel Bøggild, Bagsværd Hovedgade 14 A, Bagsværd. Adjunkt Jurta Abildgaard Jensen, f. Abildgaard, Solvangen 14, Gug. Civilingeniør Carl Jensen-Holm, Bakkevej 55, Virum. Læge Helle Abildgaard Sørensen, f. Abildgaard, Møllerupvej 10, Vanløse.

Stud. 1945: Læge Peder Agerbæk, Sortebrødregade 9, Ribe. Fru Ebba Balslev, f. Kruchov, Rude Vang 45, Holte. Lærerinde Inger Brinth, f. Askgard, Bregnetofte, Fodby pr. Næstved. Journalist Thyge J. Bruun, Bagsværd Hovedgade 139, 3., Bagsværd. Elektrostallator Flemming J. L. Ehlers, Vestervang 3, Vejen. Overlærer Sigrid Elsbo, Selma Lagerlöfs Allé 41, Søborg. Kontorchef Jens Otto Gerken, A. D. Burchartsvej 17, 2., Kolding. Ingeniør Arne Hansen, Marienlyst pr. Virklund. Fru Kirsten Åre Jensen, f. Thygesen Kristensen, Bredal pr. Vejle. Lærer Hugo Koch, Bag Hjelm 30, Åbenrå. Bankfuldmægtig Arne Nielsen, Seminarievej 74, Ribe. Lærerinde Ellen M. Tolsgaard, Guderup. Prokurist Knud Erik Ullerichs, Lillevangsvej 4, Greve Strand. Førstelærer Henning Vejrup, Næsbjerg, Vestjylland.

Stud. 1946: Civilingeniør Jørgen Balslev, Rude Vang 45, Holte. Dyrslæge Karl Laurids Evald, Gramrode. Adjunkt Kamma Holmen, f. Sørensen, Vangeledet 27, Virum. Prokurist Signe Pedersen, f. Hansen, Spånebak 10, Holbæk. Sognepræst Peder Gammelgaard Poulsen, Gjol pr. Åbybro. Regnskabschef Otto Rübner-Petersen, Jeppe Aakjærallé 28, Odense.

Stud. 1947: Fru Anne E. Good, f. Buhl, 627 N.W. 49 str. Seattle, Washington, U.S.A. Tresproglig korrespondent Nanna M. Jensen, f. Hansen, Snebærvænget 31, Virum. Fru Anna-Lise Lund Pedersen, f. Petersen, Ørbyvej 10, Risskov. Direktør Andreas Warming, Bistrupvej 87, Birkerød.

Stud. 1948: Grosserer Jørgen W. Anger, Bjødstrupvej 5, Vanløse. Dyrslæge Karl Chr. Mouritzen, Egens pr. Rønde. Civilingeniør Bendiks Skov Petersen, Karetmagervej 11, Randers.

Stud. 1964: Stud. odont. Margrethe K. Ravn, Rødning Tømmerhandel, Rødning. Assistentevy Hanne Lind, »Lindegården«, Ribe.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser o.l. bedes anmeldt til sekretæren, E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Siden sidste nummer af bladet er indløbet følgende adresseændringer:

Stud. 1949: Civilingeniør Verner Lyst, Magnolievej 4, Slagelse. Læge H. Dylmer, Falen 21, 2. th., Odense. Major Kaj Jepsen, Hjertingvej 121, Varde.

Real 1950: Lærer Henning Blak Nielsen, Gundsømagle pr. Roskilde.

Stud. 1951: Landinspektør Lorens Chr. Friis, Bøgeløkken 1, Thurø. Læge Anker Jensen, Urbansgade 50, st., Ålborg.

Stud. 1952: Lærerinde Jette Nielsen, Th. Dahlsvej 2, 3., Esbjerg.

Real 1952: Fru Aase Ellerup Jensen, f. Pedersen, Mejsevej 14, Bramminge.

Stud. 1953: Fru Margrethe Caspersen, f. Skøth, Kirsebærhaven, Slukefter pr. Korup. Fru Dorte Lund, f. Friis Jespersen, Høsterkøb pr. Hørsholm.

Stud. 1964: Stud. scient. Frode Poulsen, Marstrandgade 19, 4., Aarhus C.

Stud. 1964: Christen J. Sørensen, Kong Georgsvej 18, 1., København F.

Real 1964: Bodil Varming, Seem, Varming Brugsforening, Ribe.



Medlem af RS's repræsentantskab Lisbet Friis (stud. 60) har indgået ægteskab med civilingeniør J. Kr. Sørensen og bor nu: Søborg Hovedgade 155, 2. tv., Søborg. Vi gratulerer hjerteligt.

RS-medlem Lis Manich (stud. 60) har indgået ægteskab med stud. med. Bo Madsen og bor nu: Lundeberggårdsvej 114, st. th., Skovlunde. Vi gratulerer hjerteligt.

RS-medlem Thorkild Sandager Nissen (stud. 56) har bestået farmaceutisk kandidat-eksamen og er nu ansat som provisor på Løve-apoteket i Nyborg. Vi gratulerer hjerteligt.

RS-medlem Poul Skov Petersen (stud. 57) har bestået medicinsk kandidat-eksamen ved Århus universitet og er nu læge ved Kjellerup amtssygehus. Vi gratulerer hjerteligt.

RS-medlem Kirsten Stokbæk (stud. 63) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Karlskov og bor: Godthåbs Allé 31, Esbjerg. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Anker Jensen* (stud. 51) har bestået medicinsk embedseksamen og har bosat sig i Urbansgade 50, st., Ålborg. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Bodil Margrethe Pedersen* (real 61) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Mathiesen og bor Hellevej 21, Bramminge. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Merete Andersen* (stud. 62) har bestået tre-sproglig korrespondent-eksamen og er blevet ansat som korrespondent på Jysk Ilt- og Acetylénfabrik A/S i Horsens. Vi gratulerer hjerteligt.

Cand. oecon. fru *Inger Tranberg Stecher*, f. Tranberg, (stud. 41) har tilbudt at være en slags uofficiel kontaktperson for Ribe-elever, der måtte besøge San Francisco-området. Fruens adresse er: 118 Lomita Dr., Mill Valley, Calif., U.S.A.

Vort bestyrelsesmedlem *E. M. Veisig* (stud. 51) er fra 1/4 udnævnt til major af infanteriet. Vi gratulerer hjerteligt.

Medlem af R.S.s bestyrelse *Hans Svendsen* (stud. 59) har bestået afgangseksamen som elektroingeniør fra Danmarks tekniske Højskole. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Regner Kværnø* (stud. 60) har bestået afgangseksamen som kemiingeniør fra Danmarks tekniske Højskole. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Børge Frøkjær-Jensen* (stud. 54) har bestået embedseksamen (cand. mag.) fra Københavns Universitet. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Kaj Markussen* (stud. 58) har bestået afgangseksamen fra Ingeniørakademiet. Vi gratulerer hjerteligt.

R.S. medlem *Agnete Thind-Andersen* (stud. 59) har bestået eksamen som lærerinde og bor nu Stationsvej 8, Skibby. Vi gratulerer hjerteligt.

Medlem af R.S.s repræsentantskab *Jarl Bunch* (stud. 56) har bestået embedseksamen fra Københavns Universitet som cand. mag. i fysik. Vi gratulerer hjerteligt.

Redaktør *P. Chr. Madsen* har i tidsskriftet »Samvirke« skrevet en brillant artikel om det gamle Ribe, ledsaget af skønne billeder.

35 elever fra Ribe Katedralskole har under ledelse af lektor *Th. Alvad* gæstet Wien.

Dansk Skolscene har opført Shakespeares »Hamlet« i Statsseminariets festsal. Det blev en fin aften.

Den 3. november gav Sønderjyllands symfoniorkester en koncert i Ribe med Mozart, Haydn og Dvorak på programmet.

Timelærer ved Ribe Statsseminarium cand. theol. *Ricard Jensen* er udnævnt til lektor.

Den 17. november forsvarede amanuensis *Jens Thyge Møller* ved Københavns Universitet sin doktordisputats om sine undersøgelser af de geologiske og oceanografiske muligheder for at bygge en dæmning mellem Mandø og faslandet.

Læge *K. W. Kastrup*, søn af lagerforvalter L. Kastrup, Ribe, er draget til Oklahoma, hvor han og hans hustru er ansat ved University hospital, henholdsvis som læge og sygeplejerske.

Frk. *Martha Müller*, datter af forlængst afdøde ejer af Riberhus, Jes Müller, er den 6. maj død, 88 år gammel.

Musikdirektør *Poul E. Poulsen*, søn af afdøde musikdirektør Johs. Poulsen, Ribe, er død, 65 år gammel.

En velkendt og afholdt ripenser, fru *Bodil Tranberg*, enke efter kommissionær T. Tranberg, Ribe, datter af afdøde restauratør Niels Christensen i Stenbogade, er død, 80 år gammel. Hun efterlader tre døtre og en søn. Den ene datter var gift med vort mangeårige bestyrelsesmedlem fuldmægtig Tang Petersen i Roskilde.

Snedkermester J. Chr. Søndergaard, Ribe, er død, 65 år gammel.

Vicebrandinspektør, snedkermester *Chr. Blom*, Ribe, er afgået ved døden.

Ribe brandkorps kunne den 1. april runde de 75 år.

Dr. phil. *Tage Astrup*, U.S.A., er ansøger til et professorat ved Danmarks tekniske Højskole i biokemi og ernæring.

»Kirkelig Scene« har i Sct. Catharinæ kirke i Ribe opført Preben Thomsens kirkespil »Maria og Magdalene« meget smukt.

I katedralskolens program i år vil lektor *Askegaard* føre sine studenter-biografier op til dato.

Ribes telefoncentral er nu blevet automatiseret.

Dansk Skolscene har på Ribe seminarium opført Kjeld Abells »Silkeborg« og Molières »Scapins Rævestreger«. Gode forestillinger.

Årets skolekomedie på katedralskolen blev Bertolt Brechts vidunderlige »parabel« »Det gode menneske fra Sezuan«. Eleverne løste den vanskelige opgave ganske fortrinligt.

På Ribe Statsseminarium spillede eleverne yderst fornøjeligt Friederich Dürrenmatts ypperlige satire »Romulus den Store«, kendt fra radioen.

Sønderjyllands Symfoniorkester havde i februar en fin koncert i Ribe, og man sluttede i april sæsonen med en monumental opførelse i domkirken af Händels oratorium »Samson« med fine solister og kor fra gymnasierne i Ribe, Tønder, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg samt Kolding.

»Antikvarisk Selskab« i Ribe har holdt generalforsamling. Selskabet har nu 400 medlemmer. Efter generalforsamlingen holdt lektor *L. Edelberg* foredrag om sin rejse til Asien, ekspeditionen til Luristan med dejlige lysbilleder, og journalist Rosenstand gav et lille causeri med oplæsning.

Indendørsarkitekt fru *Bodil Børgesen*, født Nielsen, har købt frk. Ellen Petersens ejendom i Sct. Laurentiigade, Ribe.

Fru *Marie Nielsen*, enke efter grosserer L. C. Nielsen, har solgt ejendomskomplekset på Rosenallé, Ribe, til firmaet P. Holm & Sønner.

48 elever fra Ribe Katedralskole, eller rettere deres forældre, har af »Ungdommens uddannelsesfond« ialt fået udbetalt 66.500 kr. med beløb varierende fra 1000 til 3000 kr. til hver.

Antikvar *Mogens Bencard*, Ribe, har i anledning af 1100 året for Ansgars død holdt foredrag i Slesvig om emnet »Eftersøgningen af Ansgars Ribe«.

Museet i Quedens Gaard er nu så vidt færdigt, at indvielsen kan finde sted den 11. september.

Ved Ribe Katedralskoles forældremøde holdt faginspektør, lektor *E. Lassen* foredrag.

Carlsbergfondet har bevilget lektor *Edelberg* 11.999 kr. til udarbejdelse af kulturting hjembragt fra Nuristan og Luristan.

Fru *Ellen Kastrup*, gift med fabrikant P. Kastrup, Ribe, er død, 71 år gammel.

En kendt og anset ripenser, fabrikant *P. Holm*, er afgået ved døden.

Vor revisor, forfatteren og redaktøren *Aksel Lassen*, har atter udsendt en meget læseværdig historisk skildring »1659 – da landet blev øde« (slutningen på den forfærdelige svenskekrig). Bogen bringer naturligvis en hel del Ribe-stof. Vi skal i næste nummer bringe en anmeldelse af bogen. Men det vil sikkert være rigtigt at sikre sig den interessante bog i tide. Lassens første bog er allerede udsolgt.

Ripenser-Samfundet sendte blomster til Lektor *Askegaards* 70 års fødselsdag.

Ripenser-Samfundet sendte blomster i anledning af lektor *Krebs'* død.

Fru *Anna Johannesen*, gift med overlæge Johannesen, tidligere Diakonissestiftelsen i København, er død 69 år gammel Hun var datter af biskop Gabriel Koch i Ribe og student fra Ribe Katedralskole 1914.

Lektor *Lennart Edelberg*, Ribe, fylder den 19. maj 50 år.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

GA TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 2 13 33*

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Gustav Holgersens nyeste tegning

PUGGAARDSGADE

kr. 6,85

i udstyr som Weiss' stue
og Sønderportsgade 17

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 2 01 14

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1818 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 10

August 1965

5. bind



Ribe-studerterne 1965

Lasbo. Fot.

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 2 07 00 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Så ses vi igen til

SPORTSFEST I RIBE

R.S.s årlige dyst med skolen udspilles *lørdag den 14. august kl. 14*. Der spilles fod- og håndbold samt volleyball.

Om aftenen mødes vi til den populære FEST I SKOVEN, hvor der i Skovpavillonen er underholdning, musik og dans. Der serveres en lækker platte med sild, rejer, lun ret, diverse afskåret samt ost, hvortil kommer en øl pro persona. *Udgifterne hertil (kr. 12,75 incl. betj.) afholdes af foreningen*, der også betaler entréen, kr. 3,00.

Gyldigt medlemskort *skal* forevises. (Gælder ikke årets dimittender).

Vi mødes kl. 21 medbringende godt humør. Påklædning fri.

Tilmelding senest onsdag den 11. august til radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen 29, Ribe, telf. (054) 2 01 26.

Arr. udvalget.

— Det er næsten ikke til at tro, det er gået så hurtigt, men den 14. oktober bliver jeg 100 år, — og det giver mig anledning til at invitere alle gamle venner og medlemmer med til den store

Heimdal-jubilæumsfest

Den energiske festkomité har allerede længe været travlt optaget med at give de festlige rammer et endnu festligere indhold, og fremlægger nu programmet for den store dag, torsdag den 14. oktober, som følger:

Kl. 18 startes i Sangsalen med et rigtigt Heimdalmøde, som vi kender det fra gamle dage. Når det er forbi (kl. 19), fortsætter vi med den store JUBILÆUMS-MENU på Klubben, omfattende bl. a. tarteletter, svinekam, dessert og kaffe samt en fin rødvin. Klubbens særlige favørpris til gamle ripensere for dette arrangement er 37,50 kr. incl. betjening. Med et passende tempo, regner vi med, at dette varer til kl. 22,30, — så er der også blevet plads til et par gratulationstaler. Derefter går det videre med dans, muntert samvær, evt. fordybelse i og afstøvning af gamle minder, kort sagt et par hyggelige timer, der kulminerer i den store JUBILÆUMSLUR, der fyres af kl. 23 (redaktørerne beder alle gamle Heimdalister om at lade det genkendende nik blive hjemme og erstatte det med lurbidrag i stedet). Efter Luren går dansen videre, og festen fortsætter lige til kl. 1, hvor der slutes med Hanegal.

Det var altså programmet, og når du er blevet klar over, det er noget for dig, (det er jo en enestående chance) kan tilmelding finde sted til radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen 29, Ribe, telf. (054) 2 01 26, inden den 1. september, og han vil også gerne have dimissionsåret.

Endelig kan jeg lige nævne, at den gamle skole vil være åben for alle jubilæumsdeltagere på hele festdagen.

Med venlig jubilæumshilsen

HEIMDAL

Den forpligtende frihed

Ved translokationen på Ribe katedralskole, der efter traditionerne fandt sted under de grønne træer i den gamle skolegård, udtalte rektor V. Vestergaard følgende smukke ord til de unge dimittender:

I har adskillige gange i jeres skoletid sunget sangen om frihed, der er det bedste guld, og vist sat pris på den. Der er næppe tvivl om, at da biskop Thomas af Strängnäs i det 15. århundrede digtede sin sang, tænkte han i høj grad på den nationale, den borgerlige eller politiske frihed; men han vidste mere at sige om friheden. Det kommer næsten profetisk til orde i 3. vers:

Frihed er en stad så skøn,
 hvor enigheden bor i løn,
 og nabo smukt sig føjer;
 hvor så man skatter egen arv,
 at alle ser på næstens tarv,
 og ingen retten bøjer.

Her er der tale om noget andet end den ydre, samfundsmæssige frihed; her er der også tale om en bundethed, en forpligtelse. Man kan næsten sige, at her er tale om vor egen tid og vor egen situation. Det forholder sig jo således, at i vore organiserede velfærdssamfund, er den ydre, samfundsmæssige frihed uforenelig med ligheden, og vi vil ikke af med velfærdssamfundet og ligheden.

Men friheden, eller måske frihedsfølelsen, er ikke død af den grund. Den er til som noget indre, noget mere personligt. Den er ikke til at definere; men den er til at kende, når den træffes. Den indre frihed har visse signalementer, både negative og positive.

Det er sværere at sige, hvad den ikke er. Den er ikke armbevægelser, tungetale, hakkeorden, opposition bare for oppositionens skyld, principrytteri.

Det er sværere at sige, hvad den er. Men vi kender mennesket med den indre frihed på, at det har en rolig stræben efter harmoni med sig selv og andre, en rolig stræben efter det, man med et misbrukt ord kalder selvstændighed. Måske kan det siges kortere: det frie menneske kendetegnes ved glæde.

Det er meget svært at nå frem til denne fornemmelse af indre frihed, fordi en anden fornemmelse stiller sig i vejen, nemlig vor kraftige jeg-følelse. Jeg-følelsen er fornemmelsen af, at vi ser os selv med, hvad vi tror, er andres øjne. Den følelse er stærk; men den er sur og hæmmende. I kender den fra mangfoldig læsning, lige fra H. C. Andersens „Den grimme Ælling“ til tegneserien om Radiserne. Konens husdyr i eventyret og Søren Brun i tegneserien kommer ikke af stedet, fordi de ligger under for deres jeg-følelse. Men surhed kan dyrkes, og glæde kan dyrkes, og et frit menneske er et menneske, der har fred og er glad. Det er noget meget smukt at træffe frie mennesker. Man kan måske ikke forstå, at netop de kan være frie og glade, og det er da også muligt, at de har haft besvær med at frigøre sig for deres jeg-fornemmelse. Deres bundethed, deres forpligtelse har de ikke behøvet at frigøre sig for; thi det er en nærliggende mulighed, at frihed og bundethed er uløseligt 2 sider af en sag, ja, måske er de det af nødvendighed.

Det må anstændigvis siges, at denne indre, personlige frihed, som er skitseret, kender I — og mange af os med jer — ikke altid tilstrækkeligt til. Man kan blot håbe, I vil stræbe efter den og opnå den i så rigt mål som muligt. Og med dette ønske dimitterer jeg jer fra Ribe katedralskole som rette studenter og realister.



Ved 40 års jubilæet

24. juni 1965

Tale af Frode Schön

Ved translokationen udtalte 40 års studenterjubilaren ambassadør Frode Schön:

Hr. Rektor, kære Ripensere!

Når jeg i dag på studenterjubilarenes vegne skal sige nogle ord til vor gamle skole, vil jeg gerne begynde med at citere et vers — et vers fra Jeppe Aakjærs digt „Jylland“, som står prentet i mange udlandsdanskernes sind. Da jeg har tilbragt over halvdelen af de 40 år, der skiller mig fra dette sted i udlandet, falder det mig naturligt at fremdrage dette vers.

„Hvad var vel i verden det fattige liv
med al dets fortærende Tant,
om ikke en Plet med en Dal og lidt Siv
vort Hjerte i Skjælvinger bandt,
om ikke vi drog fra det yderste Hav
for bøjet og rynket at staa
og høre de Kluk,
de Mindernes Suk
fra Bækken, vi kysset som smaa.“

Med følelser af denne art er vi gamle elever i dag for en kort stund vendt tilbage til vor gamle skole for sammen med kammeraterne at genopleve minderne fra vore skoleår og for at bringe skolen vor tak for, hvad den lærte os i form af kundskaber og arbejdsmetoder.

Det er jo gået os således — som så mange andre før os — at minderne fra skoletiden har fået større glans, efterhånden som tiden er gået. Det hænger vel sammen med, at værdien af, hvad man i ungdommen anså for noget selvfølgeligt, først viser sig og kan måles, når prøven skal stå under livets eksamen. Når livets krav melder sig, er det værdifuldt at have den solide grundvold at bygge på, som en god uddannelse giver.

I højere grad end andetsteds er skolens arbejde et arbejde for fremtiden. „Non scholae sed vitae — det mål har vi sat“, sang vi i vor gamle kantate, og derfor vil lærere kun sjældent se det sande resultat af deres gerning. Mange elever vil de heller aldrig få at se, når skolen først har sat sit ur i stå på sidste translokationsdag. Men der findes ikke den elev i verden, som ikke altid vil minde de lærere, han har haft. Nogle naturligvis med større glæde end andre.

De studenter, der i år kan fejre deres jubilæum er fra årene 1915, 1925 og 1940. 50-års og 25-års jubilarene har det tilfælles, at de blev studenter netop som en storkrig var brudt ud. 25-års jubilarene blev de første studenter, der skulle opleve Danmarks besættelse. 40-års jubilarene, som jeg hører til, forlod vor gamle skole under lysere auspicer, og dog vil jeg tro, at vi ikke mindre end de andre kom til at møde livets vanskeligheder, da tredivernes depression med den store arbejdsløshed satte ind.

Det er vel så, at enhver generation synes, at det var de andre, der blev stu-

denter i den rette tid. Sandheden er nok den, at hver tid har sine særlige problemer, og at de krav, der stilles, altid vil være store, om livet skal lykkes.

Det er vist ikke forkert, når vi siger, at gamle elever altid er højst konservative. Forandringer i skolen er ikke velsete. Vi vil helst se skolen nøjagtigt som den så ud, da vi forlod den. Derfor er vi glade for, at vort skolehus stadig ligger på sin gamle plads og heller ikke har måttet vige for et moderne glaspalæ. Kun ilde ville bygninger af denne art passe ind i Ribe og i Katedralskolens gamle traditioner. Men vi kan affinde os med, at noget af det ellers mest sejlivede i samfundet, skolepultene, er blevet erstattet af andre.

For os 40-års jubilarer er der nu kun tilbage én af vore gamle lærere, vor dansklærer, lektor Johansen. Det hører vist til sjældenhederne, at 40-års jubilarer kan møde en af deres lærere i sit gamle virke, og dog var vi ikke det første hold, som hr. Johansen førte op til studentereksamen. Men vi var det andet. På hr. Johansens sidste skoledag vil vi, hans gamle elever, gerne slutte op om de takkeord, som rektor just har rettet til hr. Johansen, vort sidste direkte led til skolen.

Det er Niels Steno som har sagt: Det gælder om at omstyrte det falske, at befæste det sande, at oplyse det dunkle og at skaffe det ukendte til veje. Næppe nogen af os har været i stand til at leve op til disse store ord, men jeg håber, at det vil kunne siges om os, at hver af os inden for sit felt har søgt at udfylde den plads, for hvilken han fik evner og muligheder. Når vi ser tilbage på den rivende økonomiske og tekniske udvikling og den højnelse af levestandarden, som verden har været vidne til i den sidste menneskealder, må vi erkende, at ikke så lidt er blevet nået ved alles hjælp.

Og nu står vi gamle elever på det samme sted, som vi forlod for mange år siden med ungdommens håb og forventninger. Nogle gik i opfyldelse, andre ikke. Det er mit håb, at vor gamle skole vil kunne sige om os, at også vi blev værdige led i den lange kæde, der går fra biskop Elias' 820 år gamle erektionsbrev til de studenter, der dimitteres i dag. Jeg håber også, at det må kunne siges, at skolens arbejde med os blev til gavn for det samfund, vi alle er sat til at tjene.

Til vor gamle skole, til vore gamle lærere bringer vi vor dybtføjte tak for, hvad I gav os.

Mit sidste ønske i dag skal gælde Ribe Katedralskole og med de gamle ord: *Vivas, crescas et floreas!*

Lektor Johansen slutter 45 års skolegerning

Ved årets translokation tog Ribe katedralskole afsked med en af sine dygtige og afholdte lærerkræfter gennem 45 år, lektor A. Johansen, der ved skoleårets slutning går for aldersgrænsen.

Lektor Johansen er født i Odense den 4. august 1895. Han blev i 1913 student fra Odense katedralskole og tog skoleembedseksamen med fagene dansk og kristendomskundskab i 1920.

Efter at have undervist ved københavnske kursus ansattes han samme år ved Ribe katedralskole, hvor han har virket siden og undervist i fagene dansk og historie. — Han blev lektor i 1936, og i 44 år har han været inspektør ved skolen.

Medens mange af skolens lærere kom og gik, så forblev Johansen trofast gennem de mange år, og det er givet, man dybt vil savne den dygtige og af

humanistisk kultur prægede lærer i fremtiden. Det vil gælde såvel lærere som elever. — Lektor Johansen slog rod i Ribe og han blev gift med en datter af afdøde sagfører J. Nors, Ribe.

Ved siden af skolegerningen har lektor Johansen dyrket forskellige lokale interesser i harmoni med sin kulturelle indstilling. Gennem 16-17 år var han den selvskravne iscenesætter af den årlige skolekomedie, selv en dygtig amatørskuespiller i de år, da man i vidt omfang dyrkede amatørskuespillet på den gamle scene på Klubben. I 1930 blev han sekretær for Ribe stiftsmuseum (nu Ribe kunstmuseum), og siden 1954 har han været museets utrættelige og meget virksomme formand.

Hans dygtighed som lærer gavnede en årrække også Ribe handelsskole.

Heldigvis forsvinder lektor Johansen ved afskeden ikke ud af bybilledet. Med sine mange vindende egenskaber har han en vennekreds i vor by.

K H R

Rektor Vestergaard rettede en varm tak til lektor Johansen, der i halvanden generation havde sat sit præg på skolen:

— I kort begreb kan man sige, at præget kommer af Deres stilsikkerhed, sagde rektor. Den har kendetegnet Deres undervisning i litteratur og i billedkunst, den har præget Deres mangeårige virksomhed som ydre inspektør, og den har været helt afgørende for indkøbet af billeder til skolen. Den har været en stor oplevelse for mange elever; det ved jeg fra disse. De har måske ikke fortalt det til Dem selv — De har næppe heller villet indbyde dertil — men De skal ikke forlade skolen uden at vide det.

For alt dette siger skolen Dem tak, og hertil må det være mig tilladt at føje en hjertelig tak for sympatisk, hjælpsom, lærerig og loyal kollegial omgang. Vi ønsker Dem sunde og glade år, og vi takker for de forgangne år.

Vi, der snublede i starten

Selvfølgelig syntes vi, der blev studenter 1915 og før, at det blev betragtet som en langt større begivenhed, end det gør nu. Vi var den lille udvalgte flok af Vestjyllands ungdom — der var jo kun 2 gymnasier mellem grænsen og Skagerak —. I den lille by, hvor alle kendte alle, blev vi lykønsket, hvor vi kom med huerne på, damerne strakte hals til gadespejlet, karaktererne stod i avisen o. s. v. Som de fleste andre studenter drog vi til København med store forventninger ikke alene om frihed, men også om interessante studier og stordåd indenfor kulturelt, politisk, socialt, internationalt, religiøst eller andet velfærdsarbejde. Og hvad blev det så til?

Jakob Paludan, som er på alder med os, har sagt, at vi var den generation, der snublede i starten. Det kan vist ikke udlægges på anden måde end, at de unge, der begyndte deres uddannelse i årene efter 1. verdenskrigs udbrud, hurtigt opdagede, at Vestens åndsliv var som en by mest bestående af ruiner. Ruiner af fremskridtstroens og udviklingsoptimismens stolte kasteller, der blev knust af Verdenskrigene. Det var disse ruiners murbrokker, vi faldt over, og når så pessimismens hængedynd yderligere gjorde vejen ufremkommelig, foretrak de fleste at nøjes med at klare dagen og vejen og se at „hugge sig i smug“.

Studierne blev husmødre. Det er den stilling, hvorom Søren Kierkegaard siger noget lignende som, at ved brylluppet dumper en kvinde ned fra at være dronning i et rige til at være konen med gryderne og indkøbsnettet. 50 % af husmødrene blev endog hjemmegående — i vore dage til endnu mere foragt — og når så dertil kom, at de fødte levende unger som rotter og kaniner, var bunden nået. (Bemærkning til en ældre studine, der fik 6 børn: „I formerer jer jo som rotter og kaniner.“) Men en af de sidstnævnte er en gammel kirkerotte, som derfor trøster sig med et skriftsted. Det er den mærkelige passus af Paulus (1. Tim. 2, 15) Kvinden skal frelses ved sin barnefødsel. Det har præsterne aldrig kunnet forklare, men hun udlægger det således: Børnene hjælper hende til at forsonse sig med den nye tid. I stedet for alderdomssurhed og det sædvanlige: „Sikke tider vi lever i“ prøver hun at se med glæde på udviklingen, fordi hun synes, mange af de unge har idéer og indstillinger, som lover godt for fremtiden. Tro ikke, at hun altid er tilfreds med dem; de er jo så forskellige fra hende. Foruden at høre til dem, der snublede, hørte hun også til de artige børn, der ikke bad om noget ved bordet. De var artige, for at deres forældre kunne få ære, og „det kunne gå dem selv godt i landet“. De unge afskyede i deres skoletid stræber- og duksementalitet, og de stillede sig helst solidarisk med hele klassen. Nu ved de, at artige børn dør af sult, og tror ikke, at de kommer i himlen (Replik af en bispedatter: „Far, de artige børn, der dør af sult, de *må* da komme i himlen.“) derfor vil de i opgang og fremgang helst have klassen, folket, ja, alle verdens artige og uartige børn, der er ved at dø af sult, med i velfærd.

Nu tænker læseren: Her har vi den noksom bekendte indbildske mor, der praler af sine børn og ikke kan se deres skavanker. Ok jo, hun ved såmænd god, at de kommer frem og op ved krævementaliteten, at de også går og sparker i og falder over brokkerne af deres forældres og deres egne mislykkede byggerier, og at de ofte er fristede til at sige med Panduro: „Alt er aske“. De moderne forfatteres ugleskrig er jo ikke opmuntrende musik til arbejdet. For at citere endnu en, (jeg har været ved biblioteksvæsenet, derfor har jeg så megen ærefrygt for forfattere) vil jeg nævne, at Brecht (?) har skildret hele menneskeheden som „lige til skraldespanden“ — *bvis* den ikke skifter retning. Men det er netop den nye retning, vi synes at spore hos det yngre slægtled.

Minderne fra skoletiden er som guldterningerne, der glimtede i græsset efter Ragnarok. De evige tanker og kundskaberne om vor tilværelse er som det friske levende græs, der spirer frem af frø, som har overlevet i grus og mursprækker. Det, at de yngre dyrker og værner om disse værdier, er for os et tegn på, at ikke alt er dødsdømt i den kultur, som vi og vore børn fik sans for i skoletiden. Astrid Lange.

Heimdal af i dag

Et møde i Heimdal begynder som regel med, at præsidenten kommer ud i skolegården og siger til de få, der er mødt op, at foredragsholderen desværre er et kvarter fosinket. Så går der gerne ydeligere tyve minutter, og så kommer præsidenten igen og meddeler, at foredragsholderen desværre er yderligere ti minutter forsinket. Derefter går det nedad med minutterne, akkurat som nedtællingen til en raketfart.

Når foredragsholderen er kommet, må han finde sig i at høre på to vers af „Hanegal“, sunget af „unge stemmers forårsbrus“, som det så poetisk-løgnagtigt hedder, og præcantorren er som regel fraværende, hvilket kun kan virke fremmende på sangen, da man ved valgene ofte sørger for stemme på den, der mangler en stemme.

Præsidenten byder foredragsholderen velkommen med „at det er en stor glæde for ham at præsentere hr. Dit-dat for forsamlingen, da han er en kapacitet på sit område“. Den sidste sætning siger han, såvidt vides, for at dække sig for mulig kritik af hans valg af foredragsholder fra referentens side.

Foredragsholderen begynder sin tale med at sige, at man ikke skal være bange for ham, så man kan lige så godt rykke stolene tættere til rostra. Og det gør man så, under

megen spektakel og brug af tid, som foredragsholderen benytter til at vælte sit vandglas og præsidenten til at ringe med den enorme dirigentklokke, der mest af alt ligner en babykirkeklokke.

Det er umuligt at lave en „foredragsholderens hr. Middelmand“ til dette stykke, fordi de er så alsidigt-afvekslende. I indeværende skoleår har yderpunkterne for foredragsholdere nok været den meget vrede, ældre dame, fru Elsa Gress, og to flinke fyre, der sang folkesange i tre timer.

Det bedste materiale en foredragsholder kan ønske sig, hvis han vil lodde den måde, som hans foredrag bliver modtaget på, er sangsalens umagelige stole. Hvis han er uinteressant kan han sikkert ikke selv høre, hvad han siger, for så knirker træstolene, så man skulle tro, at det var svinefodring, man overværede. Hvis han er interessant, kan han til sidst næppe se sine tilhørere, for så bølger tobakstågen i hele lokalet, fordi tilhørerne er så opslugte, at de helt glemmer at smage på tobakken, men bare sidder og suger røg til sig og puster den ud igen. — Så man kan sikkert forstå, hvorfor uinteressante foredragsholdere altid lider af høfeber, men samtidig også af døvhed.

Foredragsholderen slutter med at sige, at han er glad for at tale i Heimdal, og præsidenten siger, at det har været ham en glæde, at han er så tilfredse med sit publikum, og det har også glædet ham, at foredragsholderen kunne komme.

Når foredragsholderen er gået, går præsidenten op på talerstolen og siger: „Så er det Luren“. De to udmærkede lurredaktører, der har fungeret det sidste års tid, oplæser så deres egne og vittighedsbladens produkter, til stor moro for de trætte tilhørere, der er vant til lidt af hvert.

Efter dette kommer et heimdalmødes clou: Præsidenten aflægger rapport fra kassereren og slår i bordet, mens han både sveder, er vred, fægter med arme og ben og græder krokodilletårer på samme tid, og siger (eller råber) at nu skal det kontingent snart betales, og alle tilhørerne kigger bebrejdende på deres naboer, fordi det netop er *ham* der er skyld i, at Heimdal kører på pumperne.

Mødet afsluttes med endnu to vers af „Hanegal“, og så skulle det være Hvidebro, som altid forveksles med Weiss.

Med venlig hilsen EN HEIMDALIST.



Fra Ripenser Samfundet

Ripensersamfundets medlemstal er nu oppe på 889.

Fester:

Siden sidste nr. af bladet har arrangementudvalget udfoldet megen energi. Den 22. maj fejredes vårens komme med en fornøjelig, men desværre ikke alt for talrigt besøgt fest i Rådhuskælderen på Frederiksberg.

I forbindelse med *translokationen i Ribe* havde RS indbudt til fest på „Puggaardsminde“ men man måtte aflyse, da jubilarene såvel blandt studenterne som realisterne havde foretrukket at feste holdvis på „Munken“. Såvel 40 års studenterne som 25 års studenterne og realisterne havde god tilslutning til deres fester. Der var mødt 9 40 års studenter og en snes 25 års studenter.

SPORTSFOLK!

Til sportsstævnet mangles endnu nogle aktive deltagere af begge køn. Er der slet ingen friske folk blandt årets dimittender? På med vanten, sekretæren samler tilmeldinger (han rejser på ferie den 7. august, så det skal helst være inden denne dato).

Nye medlemmer

Stud. 55: Fru Jytte Kjeldsen, f. Mortensen, Lyngvejen 44, Sædding, Esbjerg.
Kaldskapellan Hans Olav Okkels, Vinkelhuse 29, Kastrup.

Stud. 62: Sygeplejeelev Kirsten Gadeberg Hansen, Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1, København F.
Adjunkt Poul Arndal, Seminarievej 80, Ribe.

Af årets 61 studenter har de 54 allerede indmeldt sig i RIPENSERSAMFUNDET og af 11 realister de 10. Vi er lektor Edelberg megen tak skyldig herfor. Adresserne vil blive bragt i næste nr.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m. v. bedes anmeldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Stud. 64: Lærerindestuderende Merete Dahl Jeppesen, Ny Munkegade 32, 4, Århus C., stud. mag. Anne Marie Asmussen, Carl Plougsvej 6, 5., th. Kbh. V. Frk. Else Gehrke, Arnum, Sønderjylland. Frk. Inger Vibe-Petersen, Nystedvej 7, Valby. Stud. med. Birthe Tang, Falstersgade 36, 4., Århus C.

Stud. 63: Stud. polyt. Anders J. Fog Pedersen, Jægersborgvej 19, Lyngby. Stud. mag. Karin Vibeke Edelberg, Amager Boulevard 131, 1., Kbh. S. Stud. jur. Eva Schiørring, Norasvej 38, 1., Charlottenlund. Hr. Gunnar Hansen, Hjallesvej 67, Odense. Lærerindestuderende Ingeborg Y. Wonsbæk, født Simonsen, Brøstrup pr. Rødding. Stud. polyt. Helge Knudsen, Otto Mønstedts Koll., vær. 503, Rektorparken 1, Kbh. SV. Fru Anna Margrethe Schmidt, Grønnevej, Ribe.

Stud. 62: Stud. mag. Annette Lawaetz, Nylandsvej 73, 2., Kbh. F. Stud. mag. Dorte Kittelmann Pedersen, Koll. 4, vær. 148, Universitetsparken, Århus C. Stud. mag. Kirsten Bolvig, Koll. 8, vær. 300, Nørrebrogade, Århus C. Fru Aase Kvistgaard Møller, født Jacobsen, Vestergade 54, Tønder. Lærerindestuderende Lisbeth Bak, født Olesen, Englands-gade 50, Esbjerg.

Real 61: Fru Ingrid Grundahl, født Sørensen, Overgade 8, Vamdrup. Frk. Margit Karna Hollænder, Hjortlund, Gredstedbro. Ekspeditrice Bodil M. Mathiesen, f. Pedersen, Hellesvej 21, Bramminge. Frk. Inger Warming, Langelands Husholdningsskole, Rudkøbing.

Stud. 61: Stud. mag. Hans Erik Saatterup, Richtersvej 22, Silkeborg. Lærerstuderende Hans Daugaard Peters, Smedegade 8, 2., Haderslev.

Real 60: Hr. Preben Rosted Hansen, Sønderportsgade 30, Ribe. Kontorassistent Finn Berg Knudsen, Rødovrevej 386, Vanløse. Sygeplejerske Kirsten Marie Prinds, c/o landmand Niels Prinds, Hviding st.

Stud. 60: Stud. mag. Bodil Hjerrild, Koll. 4, vær. 182, Universitetsparken, Århus C. Lærerinde Carla Bech Schmidt, f. Clausen, Jyllandsgade 38, Esbjerg. Stud. ing. Jens Præstholt, Adilsvej 12, st., Kbh. F. Civilingeniør Regner Kværnø, 664850, IBS., Farum kaserne.

Real 59: Ekspeditionssekretær Tyge Tygesen, Dr. Dagmarsvej 26, Ribe. Sparekasse-assistent Bent N. Julius, Storegade 19, 1., Bramminge. Sygeplejeelev Ingrid Thind-Andersen, Odense amts- og bys sygehus, Odense. Mr. Niels Jørgen Heide, Mzumbe secondary school, Box 291, Morogoro, Tanzania, Africa.

Stud. 59: Lærerinde Lis Ludwigsen, Dr. Holmsvej 58, Svendborg. Lærer Bent Jepsen, Lindholmsvej 6, Sædding pr. Esbjerg. Cand. med. vet. Peter Gude, Møgelmoesvej 9, Rødding.

Real 58: Frida Lønne, Jacobshavn, Grønland. Frk. Nina L. Nissen, Jedsted bjerge pr. Gredstedbro.

Stud. 58: Tandlæge Inga Rølling, f. Knudsen, Ligustervej 7, Brabrand. Lægeseekretær Inga Balsen Nielsen, Svalevej 5, Hellerup.

Real 57: Kommuneassistent Henning Kiholm Andersen, Plantagevej 15, Ribe.

Stud. 57: Civilingeniør Peter Daugaard Peters, Virum Stationsvej 144 F., Virum. Stud. jur. H. Kjærsgaard Mortensen, c/o Irs. Høst, Nr. Sundby. Stud. mag. Aage Jørgensen, Willemoesgade 78, st., Århus N.

Real 56: Lærerinde Ruth Eriksen Madsen, f. Broch, Lykkebjerg, Sig.

Stud. 56: Civilingeniør Henrik Brink Clausen, Adalgade 113, 1., Kbh. K.

Stud. 55: Pastor Hans P. Simonsen, „Ansgar“, Toosbygade 7, Flensborg, Tyskland.

Stud. 54: Tandlæge Laura Duedahl, f. Lorcke, Helgevænget 6, Thurø.

Stud. 53: Fru Inger Tauber-Lassen, f. Larsen, KVT. Kronen 8 C, Albertslyst Syd, Vridsløsemagle, Tåstrup.

Real 52: Bankassistent Inga M. Schulze, Edv. Suensonsgade 2, 1., Århus N.

Stud. 51: Fysioterapeut Birthe Koch, f. Larsen, Margretevej 11, Tønder.

Real 49: Uddeler Hans Mikkelsen Sønderup, Obbekjær brugsforening, Obbekjær pr. Ribe. Fru Thora Hassager Christiansen, f. Husted Christensen, Hyrdevej 29, Espergærde.

Stud. 48: Magister Stig Askgaard, Carl Baggers Allé 39, Fruens Bøge.

Stud. 47: Professor direktør Tage Nielsen, Solvejen 27, Riisskov.

Stud. 46: Sognepræst Peder Gammelgaard Poulsen, Ågade 12, Lemvig. Fru Ingrid Høj Hansen, Ved Skoven, Holbæk.

Stud. 42: Sognepræst Andreas Studsgaard, Asavænget 24, Kongens Lyngby. Korrespondent Ester Holm Jørgensen, f. Nielsen, Ryttergaardsvej 16, Farum.

Real 38: Indretningsarkitekt Bodil Børgesen, f. Nielsen, Sct. Laurentiigade 17, Ribe.

Ribe gade med et mærkeligt navn

Af K. H. Rosenstand

I østsiden af Saltgade traf man i gammel tid, lige udenfor Ydermøllebroen, en åben plads, det såkaldte Sommertorv, et gammelt torv, der første gang nævnes i „Ribe Oldemoder“ i en fortegnelse over kapitlets ejendomme og jordskyld til Ribe by omtrent år 1440.

Fra Sommertorvet udenfor Nørreport udgik i de gamle tider, ligesom nu, to gader. Den ene gik i retning af sydøst og benævntes for nogle år tilbage Tange-gade. Den førte ned til Nonneklosterets kirke Sct. Nikolajkirke, der lå omtrent hvor åndssvageanstaltens vandtårn nu ligger, og den hed i ældre tid som nu Nikolajgade.

Den anden gade gik lige i øst og anføres i den gamle jordebog som førende ned i Paipøt, Paipytt eller Paghpyt.

Navnet er jo mærkeligt, men ikke uforklarligt.

Endnu i vore dage benævnes de mange vandinghuller på markerne på Rømø med benævnelsen Pøt, det er Pyt.

Paipyt er ikke andet end paddepyt, altså et sumpet stykke jord, der er et elderado for frøer. Paipøtgade er altså gaden, der fører ned i paddernes pyt.

Men hvad er det så for en gade, der engang hed Paipøt. Gaden eksisterer nemlig den dag i dag. Det er Tvedgade, der fra Saltgade fører ned i „Toften“ med Markedspladsen.

Den gamle paddepyt må da også søges ude på det terræn, hvor der i vore dage er retskaffen muldjord på grunden, hvor allehånde havesager gror, så det er en fornøjelse at se på.

Endnu i min barndom, inden Ribe fik kloaker, strakte der sig langs denne vej en mindre vellugtende grøft, og grunden kunne i det hele taget nok se ud til at stamme fra en paddepyt.

Forøvrigt kan det anføres, at Paipyt oprindeligt har heddet Bagges Pøt, under hvilket navn den allerede nævnes ved år 1317 som et vandsted. Dette vandsted er senere blevet fuldstændig opfyldt, så det ikke kan påvises, men stedet kan man altså omtrent udregne.

40 års studenterne

Af 40 års jubilæumsstudenterne, der var mødt til translokationen i år var følgende:

Ambassadør Frode Schön, Lissabon, cand. mag. fru Anna Hedvig Tønnesen, V. Vedsted, pastor Niels Lund, Arnborg, amtsskolelæge Jens Kongsdal Jensen, Ribe, lektor J. Karkov, København, lektor Th. Åstrup, Århus, og bankfuldmægtig Vagn Mikkelsen, Ringkøbing.

Bøger

Aksel Lassen: „1659, da landet blev øde“. (Gyldendal 178 sider).

I fjor udsendte ripensersamfundets gode ven *Aksel Lassen* sammen med Ole Karup Pedersen „Slægts spor“ en bog, som fik en udmærket og forstående modtagelse i læseverdenen med historisk — slægtshistorisk interesse.

En helt ny måde at skrive danmarkshistorie på, blev det sagt, og det med rette. Interessant i sit emne, strækkende sig fra svenskekrigen og dens følgers onde år op til vore dage.

Et enormt forarbejde med arkivstudier må være gået forud.

Det samme må være tilfældet med Lassens nye historiske bog, hvis emne slutter sig til den første bog. Denne gang er Lassen ene om det. Man må beundre hans flid. Emnet er ikke lysteligt, men interessant, godt fortalt. Emnet er svenskekrigens og „hjælpe“hærenes slutningsår med krigens ledsager, pestens hærgen og ødelæggelserne, der kan spores op til vor tid.

Et stort arbejde er fra forfatterens side gjort med at samle stof fra de forskellige sogne rundt om i landet, især i Jylland, og hvad der skete i *Ribe* og nærmere og fjernere omegn kommer Lassen naturligvis ind på. Man føler sig rystet.

Det er en bog, der er værd at læse.

K H R

„Ribe katedralskole 1964—65“.

Årsskriftet fra Ribe katedralskole er digrere og lodigere i år end sædvanlig. Det skyldes, at de første halvthundrede sider indtages af lektor *Askgaard's* fortrinlige biografiske oplysninger om de fra skolen i tidsrummet 1941—50 dimitterede studenter. Det var godt, at Askgaard tog tanken op at fortsætte rektor *Thorups* og adjunkt *Hansens* personalhistoriske studenter biografier, der senere fortsattes af adjunkt *V. Bloch* og rektor *N. E. Øllgaard*.

De af rektor Thorup samlede oplysninger går helt tilbage til 1600 og nu er adjunkt Askgaard nået op til 1955. Der forefindes et anskueligt navneregister.

Lad os håbe, at den flittige personalhistoriker vil benytte en del af sit otium til endnu en fortsættelse.

Ved rektor *Vestergaard* bringer årsskriftet de sædvanlige ypperlige skoleefterretninger.

Det oplyses, at skolen den 1. maj 1965 havde 239 elever, heraf 124 piger. 61 tog i år studentereksamen og 11 realeksamen.

Heftet giver udførlig besked om livet på skolen i årets løb, om elever og lærere, om skolens legater, forældremøder m. m.

Fra ungdomens uddannelsesfond har skolen modtaget i alt 68.100 kr., der er fordelt til 49 elever. Af katedralskolens støttefond er udbetalt 1284 kr. til elever. Fonden udgør i øjeblikket 14.350 kr.

K H R



Vi gratulerer hjerteligt nedennævnte medlemmer:

Lærerstuderende Lisbeth Olesen (stud. 62) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Bak og bor: Englandsgade 50, Esbjerg.

Anna Margrethe Bech (stud. 63) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Schmidt og bor: Grønnevej, Ribe.

Inger-Marie Foss (real 62) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Thøstesen og bor: Farup pr. Ribe.

Stud. mag. Ingelise Schmidt (stud. 59) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Dalager og bor: Hornemannsgade 36, 2., Kbh. Ø.

Aase Kvistgaard Jacobsen (stud. 62) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Møller og bor: Vestergade 34, Tønder.

Geolog mag. scient Leif Banke Rasmussen (stud. 42) er den 1. april blevet udnævnt til statsgeolog.

Peter Gude (stud. 59) har bestået veterinæreksamen på Landbohøjskolen og aftjener for tiden sin værnepligt.

Adjunkt Jarl Dalgas Bunch (stud. 1956) er den 3. juli viet til cand. mag Hanne Helga Rasmussen. Begge er fra 1. august ansat ved Randers private Gymnasium.

Stud. jur. Jørn Lund Jensen, Ribe, har bestået embedseksamen med en fin 1. karakter. Han er student fra 1960.

Bibliotekarelev Karen Jørgensen (stud. 62) har indgået ægteskab med stud. scient. J. E. Albert (stud. 62) og bor Østerlarsvej 16, Kastrup.

Missionær og lærerinde Gurli Vibe-Jensen, der er udgået fra Ribe statsseminarium, er ordineret som kaldskapellan ved Helligåndskirken i København. Hun har udført et stort arbejde ved oprettelsen af Ribeskolen i Nigeria.

På Ræbildstævnet udtalte hovedtaleren New Yorks borgmester Robert F. Wagner udførligt ribedrengen, journalisten og filantropen Jacob A. Riis og hans fortjenstfulde gerning.

Medindehaveren af firmaet Stürup & Prosch Jensen, civilingeniør Svend Stürup, København, søn af afdøde ingeniør Jens Stürup, Ribe, er død 49 år gammel.

Civilingeniør, entreprenør Chr. Ervald, søn af afdøde avlsbruger Laust Rasmussen, Ribe, fyldte den 14. juni 70 år.

Den 12. juni fyldte lotterikollektrice fru Grethe Nielsen, født Karkov, Ribe, 70 år.

Stiftamtmand M. Edelberg, Ribe, dementerer kategorisk urigtige meddelelser i „Studentenbladet“ om Ribe og universitetssagen. *Ribe er stadig med i universitetsskapløbet.*

Af den meget anvendte lærebog Henriques og Willemoes „Fransk litteratur i udvalg“ foreligger nu i 6. udgave.

Dyrskuerne på Hovedengen i Ribe har i år 100 års jubilæum. Festen fandt sted den 23. juni.

Cigarhandler F. Boysen, Ålborg, søn af afdøde biografejer Boysen i Ribe, er afgået ved døden.

Ribe domkirke har i juni måned været besøgt af 12.717 betalende turister.

Ole Lund, søn af rektor Erik Lund, Fredericia, tidligere lektor i Ribe, er ansat som professor ved den nye tekniske højskole i Århus.

Den indiske ambasadør i Danmark K. M. Kannapilly gæstede den 18. juni Ribe. Der var reception på rådhuset.

15 amerikanske museumsfolk har i denne sommer gæstet Ribe på en studierejse.

Tidligere postmester i Ribe, C. Knudsen, er død i Højbjerg ved Århus.

Fra det nye skoleår er adjunkt Aage Kæstel, Rungsted Statsskole, ansat som lærer ved Ribe katedralskole.

Den kvindelige morgmester i Ribes engelske venskabsby, Ely Mrs. Bo Jefferson Smith, er afgået ved døden.

Fru Ingeborg Eskesen født Skjøtgaard, Bramminge, er død 70 år gammel.

Sognepræst B. Lundsgaard, Farup, er som nr. 1 indstillet til embedet som residerende kapellan ved Bolbro kirke i Odense. Han har virket i 19 år som sognepræst i Farup.

Ribe antikvariske selskab havde i bededagsferien en vellykket tur til Lybæk, Møln, Lyneborg og Slesvig.

3 sorte storkø er set på Ribe egnen.

På det gamle Hejmdals billede i forrige nummer er manden med huen i nederste række den kendte pastor Otto Moe, Skanderup.

Lærerinde Ragna Lis Brøndum, datter af købmand Asger Brøndum i Ribe, er død 36 år gammel efter længere tids sygdom.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 2 13 33

Lasbo FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Gustav Holgersens nyeste tegning
PUGGAARDSGADE
kr. 6,85

i udstyr som Weiss' stue
og Sønderportsgade 17

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 2 01 14

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERN-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1818 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 11

November 1965

5. bind



Heimdalsmøde 1915. Personerne er stående (fra uret): A. Gowerz Rasmussen, J. Norup, K. L. Aastrup, J. Madsen, T. Hestbech, U. Andersen, J. Bennedsen, Aa. Nielsen, A. Pontoppidan, N. P. Nielsen, V. Dalsgaard, A. Christensen, O. Hedegaard, N. Boysen, S. P. Andersen, I. Chr. Nielsen, A. Overgaard Pedersen, Jørgen Bukdahl, K. Rasmussen (på Rostra med „Luren“.

Siddende: (I rækken „D 4“) J. Fog, Aa. M. Stensig, H. Aastrup, H. Christensen.

(I rækken „D 6“): A. Stenderup Jensen, P. S. Thyssen, E. Hertz Jensen, Th. Larsen, C. Westergaard, Aa. Busch.

(I rækken „C 23“): S. Norrild, K. Daugaard Peters, J. Nielsen, K. Dalsø og A. M. Nielsen. På stolen præsidenten E. Muldbjerg.

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 21400*

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 2 07 00 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.


Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73

 *Verner Bottelet*

GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

- så er der igen **ÅRS-FEST** i RS, og det er fredag den 26. november på hotel Solbakken, Rektorparken 12 (5 minutters gang fra Enghave station).



PROGRAM

1.

Kl. 18,00

generalforsamling

som herved indkaldes i henhold til lovenes § 6 med følgende

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt budget og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 10,-, dog kr. 4,- for stud., elever og soldater.
3. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.

P. b. v.

Ejvind Veisig
sekretær

2.

Kl. 18,45

begynder selve årsfesten, der ligesom tidligere byder på det hele: Fin menu, musik, dans, bar og underholdning, og endvidere får vi et par gamle Ribe-studerer til at medvirke.

Det mere detaljerede program ser sådan ud: MENU:

Helstegt kalvefricandeau m/asier og tyttebær
Is melba . Kaffe . Alt til en pris af kun kr. 16.

Under middagen, rustale, der i år holdes af rektor Valdemar Tuxen, medens rektor Aksel Lassen (kendt fra radio og TV!) senere causerer over emnet:

RIBE, — EN MISHANDLET BY?

Derefter underholdning og tilsidst musik og dans.

Også i år har de nye russer gratis adgang, mens vi til studerende giver en reduktion på 6 kr.

Fordelagtige spirituspriser og daglig påklædning.

Tilmelding senest lørdag den 20. november til telf. BYen 1213 (tandlæge Agnes Rise Damkjær — hverdage 8-16, lørdage 8-12) eller skriftlig til sekretæren E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Med venlig hilsen
Arr. udvalget.

Ripenser-Samfundets årsregnskab 1964/65

Driftsregnskab for tiden 1/10-64 til 30/9-65.

<i>Indtægter:</i>	
Kontingentindtægter	6.136,00
Ekstrabidrag fra medlemmer	561,96
Renter.....	23,28
	<hr/>
	6.721,24
<i>Udgifter:</i>	
<i>Ripenser-bladet:</i>	
Redaktion, trykning, distribution	4.034,56
+ annonceindtægter	1.800,00
	<hr/>
	2.234,56
<i>Arrangementer</i>	2.132,35
<i>Ordinære omkostninger:</i>	
Indkassering af medlemskontingent	269,91
Porto	421,99
Diverse	355,59
	<hr/>
	1.047,49
<i>Ekstraordinære omkostninger:</i>	
Udsendelse for „Heimdals“	151,50
Adresseringskartotek	486,90
Afskrivning på adresseringsmaskine	375,00
	<hr/>
	1.013,40
	6.427,80
Årets overskud	293,44
	<hr/>
	6.721,24

Status pr. 30/9-1965.

<i>Aktiver:</i> Kassebeholdning	78,83
Indestående på postgirokonto	2.224,91
Diverse debitorer	15,00
Adresseringsmaskine	400,00
	<hr/>
	2.718,74
<i>Passiver:</i> Diverse kreditorer	600,00
Kapitalkt., saldo primo	1.825,30
+ årets overskud	293,44
	<hr/>
	2.118,74
	<hr/>
	2.718,74

København K, den 8. oktober 1965.

Carl Rise Damkjær.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- konstateret overensstemmelse mellem „Kontingentindtægter“ og medlemskartoteket.
- sammenholdt „Ekstrabidrag“ med foreliggende indbetalingsbilag samt med en af sekretær og kasserer udarbejdet fortegnelse over samtlige medlemmer, som har ydet ekstrabidrag
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte udgiftsspecifikation
- afstemt kasse-, bank- og postgirobeholdning.

København, den 13. oktober 1965.

Trærup Andersen.

Aksel Lassen.

»Heimdal«s 100 årsdag

Gymnasieforeningen „Heimdal“s 100 års dag fik et fornøjeligt forløb, og det var lykkedes den energiske festkomité at stable et fornøjeligt program på benene.

Om aftenen samledes 130 nuværende og tidligere heimdalister i skolens salsal, kaldet solnittedsal, til et veritabelt heimdalsmøde efter gammelt mønster.

Selvfølgelig indledtes med slagsangen „Sol er oppe“, og så gav formanden, frk. *Krogager*, ordet til festkomitéens formand, *Ole Laursen*, der bød velkommen til alle, specielt til forfatteren *Jørgen Bukdahl* og frue.

Bukdahl talte derpå som omtalt andet sted i bladet. Det var et ægte *Bukdahlsk* foredrag, hvor dyb alvor og underfundigt lune vekslede. Foredragsholderen hilstes med bragende bifald, og så var der „frikvarter“.

Formanden oplæste senere en lang række hilsener fra gamle heimdalister og fremkom med den glædelige meddelelse, at en gammel heimdalist, bankdirektør *Iver Thomsen*, Amagerbanken, havde sendt en check på 250 kr. Beløbet tildeltes frøken *Ilse Clausen*. En munter vise til dagen blev sunget.

Heimdals referent oplæste et humoristisk referat af sidste Heimdals-møde, hvorefter redaktøren foretog indholdet af jubilæumsudgaven af „Luren“, der også hovedsagelig var i den muntre og let ironiske form.

Også de to oplæsere fik deres bifald, og så lød „Hanegal“ atter. Derpå begav alle sig til programmets anden del, der foregik på Klubbens Hotel.

Som indledning til denne del af aftenen bød *Ole Laursen* atter velkommen til alle i salen, idet han fremhævede, at Heimdal trods sine høje alder endnu var særdeles ungdommelig og levende, hvilket bl. a. dokumenteres af de mange årlige foredrag.

Laursen oplyste, at rektor ved morgensangen havde lykønsket Heimdal med både blomster og ord. Rektor havde sammenlignet Heimdal med flaget, der vøjede i skolens gård. Da han først havde betragtet det, blafrede det ikke, hvilket heller ikke forventedes altid at være tilfældet for Heimdal. Men hvis man nu og da så mørkt på situationen, kunne man altid være vis på, at efter en nedgangsperiode kommer igen en opblomstringsperiode. Senere havde taleren set flaget blafre rigtigt, og han udtalte ønsket om, at dette måtte varsle godt for Heimdals fremtid.

Mellem dansene var der forskellig fornøjelig underholdning. Lektor *Heide-Petersen* læse jysk og lektor *Alvad* sang fornøjelige ting. Senere var der munter dramatik ved lektor *Edelberg*, cand. mag. *Funder*, *Ingemann Jensen* og frøken *Krogager*, samt et muntert kor, der lavede middelalderligt „drama“. Bifaldet var stærkt efter de enkelte præstationer.

Inden *Bukdahl* forlod salen, læste han med ypperlig virkning et af sine kendte ungdomsdigte „Karyatide“, hilst med stærkt bifald.

Der blev også tid til mangen en hyggelig passiar om gamle dage i Heimdal ældre heimdalister imellem.

Kl. 1 sluttedes af med „Bjarkemål“. Den fornøjelige fest, hvor alt havde klappet fint, var slut.

Post festum vandrede mange deltagere i festen den traditionelle gang til Hvide bro, der fik endnu et „Hanegal“. Så var traditionen sket fyldest, også af den moderne ungdom, der trods sine mere nye former, som jo er deres tids måde at gøre det på, alligevel, og da særdeles i hundredåret, har vist sig som værdige sønner og døtre af den 100-årige jubilar, hvem alle unge og gamle medlemmer ønsker god blomstring og trivsel i fremtiden.

Der indløb til festen et stort antal hilsener. Vi nævner bl. a. fra følgende: Ripensersamfundet, Heimdals historiker overlæge *Knud Fogh*, rektorerne *Johs. Jørgensen* og *V. Tuxen*, ambassador *Frøde Schøn*, *Lissabon*, læge *Max Brammer*, Århus, domprovst *Karl Laurids Aastrup*, Odense, pastor emer. *Mads Grue*, København, provst *Kristian Pontoppidan*, København, fru lektor *Krebs* o. m. a.

K H R.

For skolen, kunsten og livet —

Jørgen Bukdahls festtale ved »Heimdal«s 100 års jubilæum på Ribe Katedralskole

Ved en lejlighed som denne vil der for mig knytte sig både historiske og personlige erindringer. De historiske hænger sammen med folket og dets ungdom efter 1864, nederlaget, Sønderjyllands tab; dog blev vort Ribe reddet; på de gamle kort lå det dernede som i en sæk, med den nære, nye voldsgrænse mod syd og øst. Oplandet var skåret fra; byen lå der som tabt bag historiens vogn, rugende over sine minder fra storhedstiden. Men vi, som var gymnasiaster i den gamle by under den første verdenskrig, mærkede endnu det slesvigske klima, hos byens borgere og indflyttere fra syd; der var noget særligt i byens selvstændige hold-

ning, anderledes end i den anden grænseby: Kolding, hvor nederlaget satte nye kræfter fri.

Jeg skal ikke i aften fortælle „Heimdal“'s historie gennem de 100 år, men dog et par ord om foreningens grundlæggelse og navnet, som fortæller noget om de unges stemninger og følelser i denne by og dette stykke grænseland. Blandt stifterne hin 15. oktober 1865 — det var på en hybel hos bager Skjødt — var C. Moe, Indre Missions senere formand — hans broder O. F. Moe, H. V. Rosenstand, Oksen, H. L. Engberg, P. N. Petersen, Winding, alle senere præster eller provster.

Winding, Oksen og P. N. Petersen var Sønderjyder. Den sidste skriver om grundlæggelsen; „Heimdal“ blev stiftet som en følge af den stærke folkelige og nationale vækkelse, der rejste sig efter krigen 1864. Den brød frem efter fredslutningen; jeg tænker især på Vestslesvig, hvor Oksen og Winding og jeg havde hjemme. Han fortæller derefter om brydningerne i Slesvig før 1864 og om møderne rundt omkring efter freden. Paul Geleff (siden socialistfører) var dengang meget national; han var sønderjyde og stiftede bladet „Heimdal“ i Ribe i 1867. Det gik kun et år.

Om brydningerne i foreningen — der jo ikke har sit navn efter bladet — fortæller han:

— Moe'erne var stokkonservative og imod al indflydelse af bondestanden, som ikke måtte have noget at sige i rigets styrelse, i øvrigt modstandere af alt, der smagte af Grundtvig — og til den anden side bønderne fra Sønderjylland, der som jeg var afgjort grundtvigske og for junigrundlovens ubeskårne indsættelse i alle sine rettigheder. Vi får her et glimt af de første diskussioner i foreningen. H. V. Rosenstand skriver efter at have talt om det kammeratlige samvær med alvor og gammen: — „Bagved lå det formål at vække interessen for modersmålet, for dansk nationalitet, at skabe fædrelandskærlighed, at arbejde for alt, hvad der var dansk i særdeleshed og alt hvad der var skønt, sandt og godt i almindelighed.“

Navnet „Heimdal“ hænger dels sammen med den nordiske stemning, der overlevede 1864, dels er det en hentydning til, at Heimdal også var Asernes grænsevogter mod Jætterne; en hentydning altså til Ribes beliggenhed som grænseby efter krigen. Navnet kan også stamme fra, hvad P. N. Petersen videre fortæller: — „Jeg havde allerede på det tidspunkt stærk interesse for nordisk mytologi. Således havde jeg købt Grundtvigs store nordiske mytologi. Dette for at sige, at det er rimeligt, vistnok afgjort, at navnet „Heimdal“ er opstået sammen med tanken om at oprette en forening“.

Lad os da i aften først og fremmest erindre denne Ribe-ungdom og som et led i landets ungdom, der efter nederlaget skulle til at vinde indad, hvad udad var tabt, lære den dyre kunst at tænke med de overvundnes tanker. For første gang i vor 1000-årige historie var vi nu det lille land, slået ud af storpolitikken og med et voksende Tyskland som nabo og med 200.000 landsmænd under det preussiske voldsregimente. Moderne ungdom kan næppe sætte sig ind i denne situation, der er baggrunden for de nævnte stifters udtalelser. Naturligvis gjorde ungdommen sig ikke de store perspektiver klar, eller denne mærkelige forbindelse mellem nederlagsstemning og opstandelseshåb, det der også vindes indad i det personlige liv ved at tænke med de overvundnes tanker, så nyt syn blev følgen, ny fortættet energi; et nyt syn på Europa, på Norden og på vort eget samfundsliv; demokratiet, der fra doktrinernes verden nu måtte blive en folkesag; Danmark der måtte forvandles fra magtstat til nationalstat; en omstrukturering, der tog en menneskealder; og gengangere fra den abstrakte, akademiske nationalliberalisme var der nok af til at slås med.

Men lad os mindes dem, der stødte i Heimdals lur den gang til vækkelse og og hverdagsarbejde for det ny Danmark og det lønlige genforeningshåb, der bandt de ellers stridende grupper sammen: Berg, Hørup og Brandes; Tietgen og

Dalgas; Schrøder, Nørregård, Trier og Bojsen, hvis højskoler også fejrer 100 års jubilæum dette efterår. Mange navne kan føjes til; og der er alle de anonyme og hin tids ungdom, der stiftede vor forening og på hin baggrund var grebet af tidens efterkrigs-klima, sønderjysk, nationalt og nordisk. Lad mig understrege det sidste. Der går gennem „Heimdal“'s historie en klar nordisk linje; man korresponderede med de nordiske gymnasiesamfund; da tanken om et nordisk tidsskrift for gymnasieungdommen opstod — vistnok i Sverige — overtog „Heimdal“ det et par år og udgav et par smukke fyldige numre af „Nordens ungdom“; han arbejdede for en sammenslutning af de nordiske gymnasiesamfund og nordiske gymnasiestmøder. Det første blev holdt 1911 på Helgelandsmoen i Norge. Det var P. K. Lambæk, der var ildsjælen i dette arbejde. Det næste nordiske møde blev holdt 1912 på Hald, 1913 på Kinnekullen i Sverige, 1914 ved Brumorf i Finland. Også til samnordisk arbejde lød Heimdals lur.



Det var et rids af det historiske; nu det personlige, der i aften kommer mig særlig nær; på dette sted, i denne sal, ja, på denne talerstol, hvor jeg for 50 år siden talte ved jubilæumsfesten 14. oktober 1915 jeg gik i III g, og var meget mod min vilje blevet matematiker, men læste naturligvis litteratur og skrev vers. Af hin tale ved jubilæet husker jeg blot, at den handlede om venskabet mellem Goethe og Schiller, og den gik ud på, at det var et åndeligt fællesskab, der var basis for dette venskab mellem to så dybt forskellige naturer: den sentimentale og den naive, som Schiller skrev om i et berømt æstetisk værk; således var „Heimdal“ venskabsstiftende, og således kunne en sans for åndsliv overbygge modsætningerne; lidt højstemt erindrer jeg, talen var, på grund af stedet og situationen, rektors nærværelse og et par af lærerne, der var gamle heimdalister. Men jeg husker også, at klassens bedste matematiske hoved: V. Dalgård talte om Ø.K.s ny motorskib „Selandia“, der i de dage vakte opmærksomhed verden over. Det var midt under krigen, så jubilæumsfesten var stilfærdig; to lange kaffeborde var dækket her i salen. Rektor talte, og der blev oplæst telegrammer fra gymnasieforeninger i Danmark og Sverige. Efter jul blev jubilæet også mindet ved en fest, hvor Holbergs „Julestuen“ blev opført. Overskuddet gik, såvidt jeg husker, til Belgien og menighedsplejen. Tysklands overfald på Belgien i 1914 var jo det, der havde gjort dybest indtryk på os.

Jeg må i aften besværges et halvt århundrede, hvor man erindrer andet og mere end det, man just husker. Erindringen har med stemninger og lysvirkninger at gøre; hukommelsen slår ned på de faktiske ting. Ofte husker man mindre og mindre jo mere man erindrer. Men altså 1915, den første verdenskrigs Ribe. Det åndelige klima var endnu arven fra det 19. århundredes romantik, trods al realisme og naturalisme, der var en gren af samme stamme; fantasiidealismen var nu blevet social idealisme, men det subjektive i romantikkens vækkelse var den samme, der bar den realistiske. Vor læsning var for det meste den senromantiske I. P. Jacobsen, men især Johannes Jørgensen, der var ungdommens helt i hine tider. „Klokke Roland“, bogen om Belgiens martyrium gik fra hånd til hånd, og „Goethebogen“ kunne flere af os udenad. Bogen, „Bag alle de blå bjerge“ tændte romantisk udfærdshu i os. Pontoppidan blev læst; hans hovedværk „De dødes rige“ udkom netop i disse år; også han forrentede romantikkens arv og bed sig fast i misforholdet mellem idé og virkelighed. Han var et guldalderbarn, født på den forkerte side af Søren Kierkegaard; da dennes store troldspejl brast, fik han en splint i øjet, og hans psykologi blev nu overalt misforholdets psykologi. Jeg mindes ikke, at vi læste stort af Johs. V. Jensen; men passede han også ind i dette Ribe-klima, hvor ingen af os var upåvirket — bevidst eller ubevidst — af den historiske

tale, byen førte, Hans Tavsens by, Vedels, Brorsons, Ambrosius Stubs, selv om vi naturligvis var sprælske og oprørske, som al ungdom må være det. Men alligevel! Byens klima og ikke mindst skolens klima, landets ældste, den klassiske tradition, der taler fra væggene her i solennitetssalen . . . Skolemodernismen fra århundredskiftet var endnu ikke brudt igennem hos os. Nysproglige folk havde vi selvsagt ikke, og vi matematikere var i virkeligheden kun tålt; nogle af os bar på en vis misundelse til de klassisk sproglige, der havde Secher i græsk og Julius Nielsen i latin. Ja, der var enkelte af os, der på vore hybler famlede med de klassiske sprog, når dette med keglesnit, sinus og cosinus var tilside. Ellers var det jo kun i oldtidskundskabstimerne, vi mødte det skønne Hellas og det hårde Rom; Homer, Euripides, Horats, Lukrets, i oversættelse, men det smagte dog af fugl!

Skolens klima — enten vi nu var oprørske eller ikke — var det nok, der mere end lærerne holdt os i tømme og klarede det vanskelige, der hedder disciplin. Vel var rektor Julius Nielsen meget streng (men retfærdig, og så tåler ungdommen gerne strengthed), men traditionen hjalp, den ligesom hang i murene. Vi måtte ikke gå med stok; ikke ryge på gaden; ikke gå på beværtning. Og vi gjorde det ikke! (undtagelser bekræfter kun reglen), hvad du så kan mene om en sådan mærkværdig lydighed, som næppe skyldtes frygt. Det lå i luften, uden just at tænke over det, var vi på en eller anden måde æreforpligtet mod den gamle skole. Vort hold var næppe bedre eller værre end alle hold før eller siden. Jeg husker Frederik den II engang spurgte rektor, hvorfor der kom så mange dygtige studenter fra Ribe. Det skal jeg sige Dem, Deres majestæt, svarede rektor, vi har en god birkeskov ikke langt fra byen! Nå, ferlens tid var forbi; men traditionen hang igen; samt dens element af idealisme, som eksistentialismen nu har bortslidt. Der var en tid, da næsten alle gymnasiaster var indmeldt i en afholdsforening, som idealisten Johs. Fog havde stillet på benene; naturligvis gik vi til bibeltimer i fysiklokalet; det var den senere biskop Olesen, der holdt dem, alvorlig, men med humor, originalt; vi gik i domkirken, eller hos Simon Hansen i Sct. Catharinæ (han var fynbo og sagde Gu'). Vi var næppe frommere end dit slægtled. Men sligt hørte nu til i Domkirkebyen; altså klimaet, der skaber det, der i moderne sprog hedder adfærdsmønstre.

Og nu erotikken! I dag tales der næsten ikke om andet; både aviser og bøger er ved at gå fra åndsliv til underliv; en tabustorm har rejst sig; jeg skal ikke underkende sundheden i åbenhjertigheden og kampen mod hykleriet og dets Jeronimus'er. Men i vor tid havde bølgen fra Freud, Soya og Poul Henningsen og andre erotikteologer ikke rejst sig. Måske var vi indkapslet i fordomme, havde et gammelt adfærdsmønster i blodet; fordomme kan jo både forkrøble og bevare! Men jeg mindes ikke, at disse problemer blev diskuteret eller praktiseret. Naturligvis havde vi vore sværmerier og skrev vers om hendes lyse fletninger, hendes smil og denne glans i øjet som af fjerne kornmod. Sværmeriet altså, hin gyldne sky mellem os og virkeligheden; vi var jo I. P. Jacobsen- og Johannes Jørgensen-læsere, så illusionen om kvinden var sandere end kvinden selv; thi vi læste også Goethe: „Werther“, „Faust“ og Friederikes Sesenheim, og Lottes Wetzlar lå jo ikke længere borte end Lustrup og Farup!

Ellers havde vi det nok så ensomt; kom ikke meget ud til byens befolkning, holdt os mest på vore små hybler, besøgte hinanden, snød opgaver af hos de flittige (men indførte dog de nødvendige fejl for en sikkerheds skyld) eller diskuterede i tobaksdampen, som al ungdom gør. Den idealistiske abstraktions-evne hører nu engang alderen til. Siden kommer sammenstødet mellem abstraktion og virkelighed. Og om lørdagen havde vi så „Heimdal“ med den uforglemmelige sammenblanding af ung alvor og gammen. Vi sled hinanden af gennem drilleri og skæmt, der just er et godt kammeratskabs fundament.

Men omkring os var byen, de krogede gader og slipper, de små rødtagede huse, der støttede sig til hinanden under domkirkens skygge. De skiftende årstidens lysvirkninger og stemning, der blev en erindringens brønd, som et halvt århundrede efter kan gøre hine dage heftigt nærværende; de blæsende efterårsdage med urolig skydrift og brandrøde solnedgange ude over engene; sive-nes sus omkring slotsbanken; dage i marts, hvor himlen står som en grå blykuppel over byen; sne og hemmelig forår? Det er som alt står og bier og tier, sådan som Brorson oplevede det omme i Tårnborgh. Men om aftenen blæste det op, og en shakespearsk måne drev mellem skyerne.

Mest er det dog skærsommerens Ribe, jeg erindr; skærsommeraftenens sene tussmørke; vandmøllernes sus, hylden der hænger hvid over frønnede plankeværker; domkirkens store tårn havde endnu aftenlys over de røde facader og urskivens guld lyste. Det var eksamenstid; men man drev i gaderne og kunne ikke gå ind; trappestenene var endnu varme af dagens sol; i enkelte huse var lyset tændt bag nedrullede gardiner, der havde billeder af Fredensborg og Frederiksborg slotte. ... Så sluktes lysene, og byen sov ind, og domkirkens time- og kvarterslag gjorde stilheden endnu dybere, så den gik ind i sjælen og blev på engang øjeblikkets og tidens fylde.

Idyl! siger du, poetiske illusioner! ja, hvad er poesien andet end leg med illusioner, men fyld dem med passion, og dit livs Odysse vil blive til en illiade, ikke i digtet men i virkeligheden måtte Odysseus vende tilbage fra sit grønne Itaka i det vinblå hav og fortsætte hverdagens kamp om Troja ...



Men tro nu ikke, at jeg fra hin fjern idyl, hvor det 19. århundredes kulturstruktur endnu holdt med dets idealer, illusioner, fordomme; — tro ikke, at jeg ikke også nu til slut har et ord til dig, ikke er medsammensvoren med den tid, der er din, og som du må gennemleve for at overleve. Den første verdenskrig standsede dengang næsten udenfor vor dør, blev i skolehverdagen tilsidst kun en fjern torden; bag dig ligger nu to verdenskrige, der grundig har læst korrektur på alle de idealer og illusioner, der omgav og beskyttede os. Din tid er eksistentialismens, og den betyder et tilbagefald fra støtte i tradition og fremtidsforventning og til et her og nu, et suverænt valg, en uhæmmet erkendelse, et på dette opmuret ansvar i de mange situationer, du stilles i i en absurd verden, du er kastet ud i, hinausgeworfen, for at tale med Heidegger, eksistentialismens profet, men som de andre stående på Kierkegaards grund.

Dette er nu dit klima, der kan bide i ansigtet, enten du nu oprøres eller accepterer det. Dette er klimaet i modernismen, der i dag er en retning, der overalt søger at bryde ind til en ny virkelighed, som det 19. århundredes idealer, illusioner, systemer — sidst marxismen — dækkede; det er her, du har konflikten mellem ny erkendelse og nyt formsprog i den ny lyrik, der ikke vil poetisere omgivelserne, men erkende på lige fod med videnskab og filosofi og på eksistentielle områder, hvor disse ikke kan nå ind; derfor pinen på grund af sprogets afmagt over for denne ny erkendelse; læs Pasternak, Gottfried Benn, Elliot; vore hjemlige lyrikere, stedt i den samme pine, kender du jo; eller det nonfigurative maleri, der afviser illusionen og arbejder med de abstrakte muligheder, de kunstneriske virkemidler giver: form, farve, komposition; og den moderne musik, der forjager melodien! I Thomas Manns „Dr. Faustus“ kan du læse om, hvilken krise kulturmennesket fra det 19. århundrede kommer i ved at møde den eksistentialisme, der har Nietzsche og Kierkegaard til fædre, de to store udbrydere af det 19. århundredes kultursammenhæng.

Men dette er din tid, dine problemer; de gør ensomme, ved du; fremmedgørelse, entfremdung, som allerede den unge Marx sagde, er tidens og din lidelse; mer end noget andet slægtleds; det er kontakten om at gøre, for ikke at falde i nihilismens grav, eller din næste for at tale evangelisk. Det er da mit

ønske for „Heimdal“ i dag, hundrede år efter dens oprettelse, at den kunne blive et sådant kontaksted, hvor kammeratskabet ikke blot er en gensidig tilpasning, men grunder sig i en fælles medviden om fælles konflikter. Gennem snævringen må du, Thermopylæ-passet, som den ny ungdom må du først på ny måde lære at sige jeg. Kierkegaard siger: overtage sig selv i sin evige gyldighed, inden du forstår nødvendigheden af at sige vi, religiøst, nationalt, socialt, for ikke at blive fange og forkrøbles i jeg'ets fængsel, fremmedgjort for det liv sammen med andre, der dog er menneskets bestemmelse.

Husker du fra din Saxo historien om kong Rolf, der truet på livet undslap fra kong Adils hof i Upsala; først måtte han ride gennem ild, siden måtte han kaste dyre smykker for at opholde forfølgerne, tilsidst det dyreste: Sveagris — men så undslap han. Jeg ved ikke, hvor meget du kommer til at kaste gennem dit ridt gennem livet, der ligger foran dig. Men igennem må du; selve tiden må vindes ved at overvindes, så du kan myndiggøres og stålsætte dig i din gerning og gøre dag og dåd til kæmperim. I et århundrede var det gamle bjarkemål vor sang og sprang ved hvert lørdagsmøde i „Heimdal“. Ordene er lidt voldsomme, tændende, vækkende. Men da Thormod Kollbrunarskjald kvad dem, gjaldt det jo også at vække en hel hær til kampen på Stiklestad; det endte med et nederlag for Olav den hellige; men det blev en sejr og en opstandelse i historiens forløb, fordi varig opstandelse stikker i at tænke med de overvundnes tanker. Lad da dette bjarkemål, der har sammenbundet vor forenings hundredårige saga, også nu være en opsang for dig: ind i eksistentialismen, gennem den, ud af den, hærdet, myndiggjort:

Sol er oppe
skovens toppe
glimrer alt som Gimles tag;
bud os bringer
hanevinger
hanegal om klaren dag
Vågner, vågner danske helte
springer op og spænder bælte
dag og dåd er kæmperim!

NOTER

Vi gratulerer hjerteligt nedennævnte medlemmer af RS:

RS-medlem lektor, cand. mag. Gudmund Jensen (stud. 27), Ålborg, er pr. 1. august 1965 udnævnt til rektor ved Esbjerg Statsskole.

RS-medlemmerne korrespondent Lis Gregersen (stud. 60) og stud. med. vet. Jørgen Gram (stud. 60) har indgået ægteskab og har nu adressen: Baltorpevej 161, III, Ballerup.

RS-medlem Dagny Jensen (real 62) er blevet udlært indenfor kontorfaget og er nu tiltrådt en stilling som kontorassistent ved Vejle og Omegns Andelsslageri.

RS-medlem cand. theol. Niels Hyldahl (stud. 49) er blevet ansat som afdelingsleder i nytestamentlig eksegese ved Århus universitet.

RS-medlem stud. scient. Ella Pedersen (stud. 61) har indgået ægteskab og har nu efternavnet Mikkelsen og bor i Grønnegade 24, I th., Århus C.

RS-medlem Bente Nielsen (stud. 62) er blevet færdig med sin uddannelse til lærerinde og bor: Vinkelvej 19, Nyborg.

RS-medlem stud. jur. Birte Nissen (stud. 61) har indgået ægteskab, har nu efternavnet Aarup, og bor Ryesgade 66 C, 5 th., København Ø.

Civilingeniør *Ejnar Thorsen* er død 74 år gammel. (Student Ribe 1910).

Statsgeolog L. Banke Rasmussen, fru E. Finsen, lektor Bjerger, dir. fru Ella Klinke, dir. L. Frisken, dir. Olaf Grue, overlæge Henning Åstrup, fru Bodil Kaldan, læge H. Ravn, prokurist K. Ullerichs, H.A., sognepræst Niels Lund, oberst H. A. J. Pedersen, dyrlæge Viggo Dahl samt en række andre medlemmer har udover årskontingentet ydet pæne ekstrabidrag til Ripenser-Samfundets kasse. Ekstrabidragene udgør ialt for året 1964-65 kr. 561,96 og er, som det fremgår af regnskabet andesteds i bladet bogført på en særlig konto, ligesom revisorerne har gennemgået fortegnelsen over bidragyderne. Bestyrelsen takker giverne hjerteligt.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



Landbosparekassen Torvet - Ribe
Telefon 2 13 33*

Lasho

FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Gustav Holgersens nyeste tegning
PUGGAARDSGADE
kr. 6,85

I udstyr som Weis's stue
og Sønderportsgade 17

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 2 01 14

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interierer. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLÅDET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 12

December 1965

5. bind



Ribe har gamle huse, som tiden ikke har hærget ..

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 2 07 00 - Ribe

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Ribe Discontobank

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester EJNER DAU

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

RIPENSER-SAMFUNDETS JULEBAL

for alle medlemmer, der i år fejrer julen i den gamle by, finder sted **tirsdag d. 28. decbr. kl. 18,30 på restaurant »Sønderjylland«.**

PROGRAM:

Middag: Beuf Stroganoff og citronfromage samt kaffe.
Senere på aftenen: Varm julegløgg med æbleskiver.
Samlet pris: kr. 17,50, idet medlemmerne dog opnår reduktion på kr. 8.

Underholdning er i år lagt i hænderne på lektor Edelberg.

Musik og dans: Ripensis College Band.

Tilmelding senest den 23. december på telf. BYen 1213 (tandlæge Agnes Rise Damkjær - hverdage 8—16, lørdage 8—12) eller i Ribe på telf. (054) 2 01 26 (radioforhandler Imm. Jensen). Evt. efternølere kan indtil den 27. december henvende sig på telefon (054) 2 04 64 (tømremester K. Daugaard Peters).

På gensyn!

Arr. udvalget.

Civilingeniør Thorsen død

Civilingeniør *Ejnar Thorsen* er død 74 år gammel. I fjor var han hovedtaler ved Ripenser-Samfundets årsfest. Nu er han ikke mere, og vi har i ham mistet en god kammerat og Ribe katedralskole en trofast støtte, hvis liv og virke vi og hans gamle skole kan være stolte af.

Den dygtige ingeniør, der vandt sig et verdensnavn som medindehaver af det kendte firma „Monberg og Thorsen“ var jo især kendt for bygningen af Lillebæltsbroen. 1955—60 var han formand for arbejdsgiverforeningen, ligesom han var æresmedlem af denne organisation og havde sæde i en række betydelige organisationers bestyrelse.

Ejnar Thorsen stammede fra Vejen, og han blev i 1910 student fra Ribe katedralskole. Han glemte aldrig sin gamle skole, som han skænkede et meget betydeligt legat. K. H. R.

Ripenser-Bladet — Et halvt århundrede

I februar måned 1916 udsendte Ripenser-Samfundet sit første nummer (et dobbeltnummer) af sit medlemsblad. Redaktionen udgjordes af senere dommer *J. L. Buch* og nuværende journalist *K. H. Rosenstand*, der siden 1918 har været bladets eneredaktør.

I den redaktionelle redegørelse, der indledte nummeret for februar 1916, hedder det:

Gennem udsendelsen af dette nummer af Ripenser-Bladet prøver Ripenser-Samfundet på noget i skolesamfundenes historie hidtil ganske ukendt: udgivelsen

af et medlemsblad. Om forsøget har nogen mulighed for at lykkes, afhænger først og fremmest af den tilslutning, bladet måtte finde hos læserne. Det er hidtil lykkedes samfundet at samle og beholde en trofast medlemskreds, der i størrelse såvidt vides overgår de øvrige skolesamfund. Til denne trofaste medlemskreds henvender bladet sig nu og beder dem, der er rige i ånden, at skrive i bladet om alt, der som gode ripensere ligger dem på hjerte, og vi beder dem, der er rige på gods, understøtte bladet økonomisk. Samfundets bestyrelse modtager med den største taknemlighed ethvert bidrag stort eller lille til bladets fortsatte udgivelse. Kun derigennem ville bladet kunne opfylde sin mission: at blive et gennem åringer fortsat, fra en famlende begyndelse til større fuldkommenhed udviklet, fast bindeled mellem alle de mange, der med rette føler sig i taknemlighedsgæld til Ribe og Ribe skole. Det vil da i overensstemmelse med sit formål kunne bringe os alle bud om alt, hvad der sker og er sket i vor gamle by og vor unge forening, og det vil blive det sted, hvor alle ripensere mødes til drøftelse af byens, skolens og samfundets velfærd.

Barnet har nu set lyset og fået sit navn. Det står nu til Ripenser-Samfundets medlemmer at gøre det ligeså gammelt, ligeså vidtskuende og ligeså tillokkende som den by, hvis navn det bærer.

Således taledommer J. L. Buch for 50 år siden. Jeg kan tilfulde underskrive det program i dag. Jeg har nu i snart et halvt århundrede efter evne fulgt den anslåede linje og takker ved denne lejlighed bestyrelsen fordi den har tilladt mig dette. Men en tak skal først og fremmest lyde til de trofaste læsere gennem de snart mange år. De har ofte opmuntret mig til arbejdet. Tak skyldig er vi også den kreds, der har støttet os økonomisk gennem årene. Gid den må vokse kraftigt i fremtiden.

Ribe i november 1965.

K. H. Rosenstand, redaktør af Ripenser-Bladet.

Ripenser-Bladet fylder 50 år

Ripenser-Samfundets formand rektor *J. Jørgensen* skriver:

Et jubilæum indbyder til statusopgørelse. Når de obligate hyldestord er udtrykt, melder spørgsmålene sig: „Hvilke værdier har jubilaren været med til at skabe? Har han fortsat en mission?“ Svaret må blive, at Ripenser-Bladet gennem de 50 år har været det faste bindeled mellem de elever, der er udgået fra Ribe Katedralskole; i perioder, hvor Ripenser-Samfundet ikke fungerede, var bladet naturligt af ganske særlig værdi. Dets meddelelser om skolen og byen, om elever, lærere og andre ripensere er blevet læst med den største interesse, og bidrog således til, at gamle elever fortsat følte sig knyttet til Ribe.

Det store medlemstal, Ripenser-Samfundet har i dag, og den gode tilslutning, foreningens arrangementer får, har ingenlunde gjort Ripenser-Bladet overflødigt. Bladet er stadig og vil også i fremtiden være foreningens bedste aktiv. De fleste medlemmer kan af forskellige grunde yderst sjældent eller aldrig deltage i Ripenser-Samfundet sammenkomster, men Ripenser-Bladet læser de; hvert nummer bringer dem minder fra det sted, hvor de tilbragte en række af deres livs modtageligste år, og som de aldrig kan glemme.

Derfor er der virkelig grund til at hylde jubilaren, og det er naturligt at rette hyldesten og takken til den gamle elev, der var med i bladets første redaktion, og som siden 1918 har været dets eneredaktør, Ripenser-Samfundets æresmedlem og mangeårige formand, journalist *K. H. Rosenstand*.

Johannes Jørgensen.

Ripenser-Samfundets stifter overlæge *Knud Fogh* skriver:

1965 var et jubilæumsår for 100-årige, foruden Heimdal fejredes Benzons boghandel, Askov, Indremission, Frelsens hær og mirabile dictu Knold og Tot.

I 1966 er man gået over til de 50-årige, og her starter vi med Ripenser-Bladet. Jeg har fornemmelsen af, at Kai Rosenstand og jeg har rost hinanden lidt rigeligt i de sidste år, men Kai slipper nu ikke for endnu engang at blive hængt ud.

Ripenser-Samfundet, som begyndte så godt i 1912, sygnede efterhånden — ikke mindst i krigstiden —, men Kai holdt bladet gående som bindeled for os, så foreningen igen kunne vokse sig stor, ja, endog langt større, end den nogen-sinde tidligere havde været.

Som redaktør har han altid holdt en bestemt linie, beretninger om gamle dage og gamle elever, nyheder fra Ribe og i den senere tid referater af Heimdalsmøderne, alt velskrevet og velredigeret. Der var næppe nogen anden, som ville eller kunne påtage sig dette hverv på en så god måde. Det kan man kun gøre, når det er en hjertesag, og det føler vi alle, som glæder os over at læse Ripenser-Bladet.

Tak, Kai.

Knud Fogh.

To 50 års-jubilæer

Ripenser Samfundets gode ven og tidligere kasserer, *Frode Schön*, nu ambasadør i Portugal, skriver fra Lisabon:

I februar 1966 vil der være gået 50 år, siden det første nummer af Ripenser-Bladet så dagens lys. Så vidt jeg ved, var Ripenser-Samfundet det første skole-samfund, der udgav et medlemsblad, og i begyndelsen var der kun tale om et forsøg. Forsøget slog imidlertid så godt an, at allerede i det følgende år blev udgivelsen af et medlemsblad optaget i formålsparagraffen i foreningens love, og senere er også mange andre skolesamfund fulgt efter. Bortset fra nogle år under den 2. verdenskrig er der udkommet 2 á 4 numre af bladet om året.

Det var daværende politifuldmægtig, senere dommer i Frederikssund, J. L. Buch — student 1901 — der tog initiativet til bladet og også var dets første redaktør. Den nuværende redaktør Kai Rosenstand var dog allerede fra første færd med i redaktionen og blev i 1918 bladets eneredaktør. Man kan således finde Kai Rosenstands navn i rubrikken over bladets redaktion i samtlige numre fra de forløbne 50 år, hvilket må være noget ganske enestående i et blads historie.

I bladets første nummer, der var et dobbeltnummer, skrev dets redaktør, at det ville være bladets mission at blive et gennem åringer fortsat, fra en famlende begyndelse til stedse større fuldkommenhed udviklet fast bindeled mellem alle de mange, der med rette føler sig i taknemmelighedsgæld til Ribe og Ribe skole. Det vil da i overensstemmelse med sit formål kunne bringe os alle bud om alt, hvad der sker og er sket i vor gamle by.

Sit formål — at være budbringer og bindeled — har bladet levet op til, og har med skolen, dens lærere og dens gamle elever som naturlige udgangspunkter i årenes løb bragt læserne en lang række værdifulde artikler. Skoleerindringer, biografiske og også topografiske skildringer har vekslet med nyt fra byen og skolen, og har sat de medlemmer af foreningen, der ikke bor i Ribe — og det er vel de fleste — i stand til at følge med i begivenhederne i deres gamle skoleby. Nogle af artiklerne har endog opnået at blive anvendt som kilde f. eks. for „Trap“.

Det er et stort og uegennyttigt arbejde, som Kai Rosenstand har udført for Ripenser-Bladet og for Ripenser-Samfundets medlemmer i de 50 år, bladet har bestået, og vi er ham megen tak skyldig for dette arbejde. Vi ved, at Ripenser-

Bladet er Kai Rosenstands hjertebar. Hans mange artikler i bladet bærer vidnesbyrd om hans store viden og kærlighed til Ribe. Forvænt ham med bidrag til optagelse i bladet har vi ikke, og i lange perioder har han selv måttet skrive det meste af, hvad der stod i bladet. Desuagtet har vi altid kunnet glæde os over at modtage et blad af kvalitet.

Kai Rosenstand kan nu se tilbage på 50 år i Ripenser-Bladets redaktion og 45 år i Ripenser-Samfundets bestyrelse (1917—1962) deraf de 14 som formand (1948—1962). Selvom vi i Ribe er vant til at regne med høje årstal, må Kai's år på tillidsposter i vor forening fremkalde både respekt og taknemmelighed hos os.

Må jeg ønske fortsat trivsel for vort medlemsblad. Især ligger det mig på sinde, at det også i fremtiden trods forøgede udgifter til trykning må være muligt at bevare bladets kvalitet og derved dets særpræg og værdi. Jeg er overbevist om, at opfyldelsen af dette ønske vil være den bedste jubilæumsgave, der kan gives vor redaktør.

Tak, Kai!

Frode Schön.



Fra Ripenser Samfundet

Årsfesten 1965

Ripenser-Samfundets årsfest afholdtes fredag den 26. november på Hotel SOLBAKKEN i nærværelse af 55 medlemmer og fik som sædvanligt et vellykket forløb. Blot en skam, at ikke flere, specielt af de lidt ældre årgange, havde fundet vej til festen.

Ved den indledende generalforsamling bød formanden, rektor *Jobs. Jørgensen*, velkommen og mindedes de i årets løb afdøde medlemmer: Købmand, godsejer *M. Ribe-Cristensen*, Hobro, musikkdirektor *P. Poulsen*, Ribe, og lektor *Kaj Krebs*, Klampenborg. Endvidere mindedes civilingeniør *Ejnar Thorsen*, der var student fra Ribe fra 1910, og som har givet katedralskolen store legater til minde om sine forældre. Civilingeniøren var rustaler ved sidste årsfest. Formanden udtalte smukke mindeord over lektor Krebs, der i 40 år var knyttet til Ribe Katedralskole.

Til dirigent valgtes advokat *Kr. Lund Kristensen*.

Sekretær, major *E. M. Veisig*, aflagde årsberetningen, idet han til indledning rettede en varm tak til fru *Elsebeth Jensen*, der af helbredshensyn havde ønsket at trække sig tilbage fra bestyrelsen, hvor hun var en brillant formand for arrangementudvalget. Ingeniør *P. Daugaard Peters* er som suppleant indtrådt i bestyrelsen.

Sekretæren omtalte årets arrangementer: årsfest, julefest i Ribe, vårfest samt sportsfest i Ribe. Tilslutningen til arrangementerne måtte med undtagelse af vårfesten betegnes som god. Det var en stor glæde at konstatere, at der til arrangementerne i Ribe kom flere og flere af skolens lærere.

Ripenser-Bladet var som sædvanlig udkommet med 4 numre, hvoraf det ene takket være en anonym velgører kunne møde med 16 sider i stedet for de obligate 12.

Som vedtaget på sidste generalforsamling har foreningen selv overtaget distributionen af bladet. Med de mange adresseændringer er det en betydelig besparelse, selv om foreningen har måttet investere i en adresseringsmaskine.

Det skal iøvrigt nævnes, at bladet til foråret fylder 50 år samt, at den nuværende redaktør har været med i alle årene. Jeg vil gerne takke redaktøren for hans arbejde med bladet. Endvidere en tak til annoncørerne, der har støttet bladets økonomi.

Veisig omtalte medlemskampagnen blandt fyrrernes studenter, der har givet 50 medlemmer. Af årets 61 studenter havde 51 indmeldt sig, af 11 realister de 10. Foreningen skylder

lektor *Edelberg* megen tak herfor. Det samlede medlemstal var ved udgangen af september 851 en fremgang fra i fjor på 73.

Det er konstateret, at foreningens medlemmer er glemsomme, idet man har måttet udsende 324 rykkerbreve for kontingentet. Af disse glemsomme har atter 150 måttet have tilsendt postindkassering. Heraf har de godt 100 betalt. Disse kendsgerninger betyder en belastning af såvel foreningens økonomi som bestyrelsens arbejdskraft.

Sekretæren klagede sluttelig over, at det tilsyneladende bliver sværere og sværere at få folk til at deltage. Jeg ved, hvilket arbejde arrangementsudvalget har lagt i denne årsfest ikke mindst med at få tilmeldinger. Dette kan nok give anledning til overvejelser. Er festerne for dyre? Skal de have en anden udformning, eller afholdes på andre tidspunkter? Jeg synes selv, at en tilslutning på 75-100 må der kræves, for at kunne pålægge arr.udvalget arbejdet. Dette er noget, bestyrelsen må tage op i den kommende tid.

Beretningen godkendtes.

Kassereren, civilingeniør *C. R. Damkjær*, aflagde det i novembernummeret trykte årsregnskab for foreningen. Endvidere for understøttelsesfondet, der har en kapitalkonto på 2.475,46 kr.

Regnskabet godkendtes, det samme gjorde budgettet for det kommende år: Indtægter 6.400 kr., udgifter: Blad 4.400 kr. minus annonceindtægter 1.800 kr., ialt 2.600 kr., arrangementer 2.700 kr., ordinære omkostninger (indkassering af medlemskontingent, porto m. v.) 900 kr. samt afskrivning på adresseringsmaskine 200 kr. Overskud 0 kr. Alt under forudsætning af uændret kontingent på 10 henholdsvis 4 kr. Kassereren mente i øvrigt, at det fra næste år ville være nødvendigt at regulere kontingentet, der trods stærkt stigende udgifter havde været uændret i en årrække.

Som formand genvalgtes rektor *Jørgensen*. Til bestyrelsen genvalgtes *E. M. Veisig* og *C. R. Damkjær*. I stedet for konsulent *L. Ebbesen* valgtes *Hans Heide*.

Som suppleanter valgtes *Lisbet Sørensen*, f. Friis, og *Ingelise Heide-Andersen*. Som revisorer genvalgtes *Aksel Lassen* og *Chr. Trærup-Andersen* og som suppleant *Vagn Jensen*. Formanden takkede dirigenten.

Så gik man til bords i det smukt pyntede lokale, hvor formanden bød velkommen specielt til hædersgæsterne, årets dimittender, samt til aftenens rustaler, rektor *Valdemar Tuxen* og causeredaktør *Aksel Lassen*.

Rektor *Tuxen* kom i sin rustale, hvor han øste af den viden, han som skolemand havde høstet gennem et langt liv, ind på emnerne mode og forholdet mellem viden og tro. Moden i såvel klædedragt som litteratur skifter bestandig afhængig af tiden og det bagved liggende motiv. Tingene kan gøres på højst forskellig måde. Det, det drejer sig om, er at trænge ind til kernen. Hvis tingene dur, er det ligemeget hvilken tid, de finder udtryk i.

Vedr. viden og tro må man gøre sig klart, at der er et svælg imellem dem. Begge er realiteter, men man kan ikke drage slutninger fra den ene til den anden, idet svælget ikke kan fyldes. Det er meget vigtigt at få trukket grænsen mellem viden og tro; vore sanser er det eneste, vi kan bygge på.

Rektoren kom til slut ind på en række minder fra Ribe by og skole fra tiden omkring århundredskiftet.

Taleren lagde russerne på sinde flg. ord, som skal være udtalt af Nille med Klokkeren (trommen og klokken brugtes endnu til at offentliggøre store henholdsvis små bekendtgørelser), da hun under et forfærdeligt uvejr blev spurgt, om hun dog kunne røgte sit hverv: A ka et, men A ska jo!

Tuxen sluttede sin ypperlige tale med at udbringe et leve for årets dimittender.

Efter middagen var der underholdning af elever fra Musikkonservatoriet, der på fremragende vis fremførte Brahms H-dur trio, 4 satsers.

Derefter causerede rektor *Aksel Lassen* over emnet: *Ribe — en mishandlet by*. Redaktøren gav udtryk for, hvad byen havde sagt og hvisket til ham, da han for nylig var på besøg. Efter stille at have hvilet: Nu er det tid at handle, nu medens planlægningsrådet for de Højere Uddannelser overvejer, og formanden herfor aflægger besøg, fortalte byen stilfærdigt, men indtrængende om sin historie op gennem tiderne. Opgangs- og blomstrings-

tider forvandlede til stagnation, nedgang og forfald forårsaget af krige, pest og statens bestandige svigten af byen. Det stod efterhånden de fængslede tilhørere ganske klart, hvorledes byen efterhånden var blevet reduceret til den idylliske plet, den er i dag, hvor Ribe er kendt som byen, der kun har en skøn fortid.

Redaktør Lassen sluttede med at konstatere, at ingen øst for Valby Bakke nogensinde rigtig har forstået byen og dens besværligheder. Man mener, at for Ribe er det nok med en udsigt til, at beboerne efterhånden kan blive ansat som kustoder i deres egne huse.

Rektor *Jørgensen* takkede causøren for det fortrinlige, tankevækkende og oplysende foredrag. Der kunne herefter ikke for nogen af tilhørerne være tvivl om, at det næste universitet skulle placeres i Ribe.

Til samtlige medlemmer af R. S.

Kære medlem af RS!

Undskyld mig, at jeg igen tillader mig at tale om økonomi. Tillad mig at henlede Deres opmærksomhed på, at foreningens bestyrelse stadig foretager økonomiske rationaliseringer — DERFOR er ydelserne til medlemmerne øget år for år (se regnskaberne) — DERFOR er det til trods for portostigninger og andre galoperende omkostningsstigninger lykkedes at holde medlemskontingentet

Uforandret på fjerde år

Kære medlem. Påskøn og styrk bestyrelsens „inflationsbekæmpende“ indsats ved straks og uden yderligere påmindelser at indbetale årskontingentet for 1966. Af hensyn til foreningens effektive dobbeltkontrol med indbetalingerne, bedes De benytte girokortet, som følger med dette nummer af bladet (girokonto 66676, C. R. Damkjær, Adelgade 49, København K.)

Årskontingentet udgør kr. 10,00, dog kr. 4,00 for studerende, lærlinge og soldater.

Hvis girokortet mangler, kan et nyt rekvireres hos sekretæren (bladets ekspedition). Ifølge foreningens love kan kontingentet ikke forudbetales for flere år. Overskydende beløb tilfalder derfor foreningen som ekstrabidrag, men kan dog på forlangende overføres til understøttelsesfondet. Der føres særskilte fortegnelser over medlemmer, som yder ekstrabidrag.

Årskontingentet er forfaldent pr. 1. januar.

Sidste frist for indbetaling er 1. februar. Bestyrelsen beder indtrængende ALLE medlemmer huske betalingen. Lad bestyrelsen anvende sin tid til kreativt foreningsarbejde i stedet for til tidsrøvende, individuel kontingentindkassering. Læg straks girokortet ind i Deres charteque med ikke-betalte regninger, således at kortet automatisk fremkommer ved månedens udgang.

NB. Medlemmer i Sverige og Norge kan direkte anvende de danske girokort ved indbetalingen.

Venlig hilsen *kassereren*.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør, telf. (03) 21 44 87.

Stud. 27: Rektor Gudmund Jensen, Kirkegade 102, Esbjerg.

Stud. 42: Korrespondent Ester Holm Jørgensen, f. Kofoed Nielsen, Bøgebakken 10, Farum.

Stud. 46: Dyrlæge H. J. Brodersen, Vedsted, Over Jerstal.

Stud. 49: Dyrlæge Lars Hage, Bredevej 8, Seest, Kolding. Civilingeniør Henning Urup, Annettevej 20, 2., Charlottenlund.

Stud. 50: Major Ejlif S. P. Schneider, Madserudallé 30, Oslo, Norge. Lærerinde Ellen Deigaard, f. Holm, Nistedvej 1, Stige, Fyn. Dyrslæge Tage Staugaard, Skodborg, Sdr. Jylland.

Real 50: Kontorass. Grethe Bisgaard, f. Worm, Tyrrestrupvej 20, Holme, Højbjerg.

Stud. 51: Dyrslæge Peder Thestrup Schmidt, Gredstedbro. Sygeplejerske, fru Else Boesen, Sletterhagevej 55, st. th., Risskov.

Real 53: Sparekassifuldmægtig Anna-Lise Hansen Hausted, Nr. Farup, Ribe. Trafikasistent Bent Nicolaisen, Karensvej 35, 1. tv., Brabrand.

Stud. 54: Læge Uwe S. Rosenberg, Kildebakkegårdsallé 201, Søborg.

Real 54: District Salesmanager Poul Micheelsen, Black Point RD2, Canastota, N.Y. 13032, USA. Fru Ellen M. Paulsen, f. Rødslet, Stengården, Jonstrupvej 44, Ballerup.

Real 55: Lærerinde Kirsten Bloch-Nielsen, f. Kristiansen, Kærvej, Hårby, Fyn. Stud. techn. Kristian Olesen, Rejsby. Fru Margrethe Bruus, f. Christensen, Pilehaven 35, Assens.

Stud. 55: Dyrslæge Jørgen Mejsen Westergaard, Havevang 10, 1. tv., Holbæk.

Stud. 56: Cand. pharm. Thorkild Sandager Nissen, Baunevej 65, st., Tåstrup. Dyrslæge Niels Ockens, Avedørevej 82, Hvidovre. Læge Frede Hellerøe Petersen, Sidssjønssjukhus, Sundsvall 2, Sverige. Cand. mag. Jarl Dalgas Bunch, Nållemagervej 100, Randers. Cand. polit. Jørn Kjær, Sortedam Dosseringen 41, 3., København N. Revisor H. D. Peter Brandt Nørgaard, Nordborggade 11, 1., Århus C.

Stud. 57: Arkitektstuderende Leif Vilandt Agerbæk, Kajerødvej 70, Birkerød. Civilingeniør Vagn Nørgaard Christensen, Blåregn Allé 2, Kastrup. Advokatfuldmægtig H. Kjærsgaard Mortensen, Morelvej, Vodskov.

Real 57: Ekspedient Hans Peder Hansen, Grønnegade 8, Ribe. Kommuneass. Henning Kiholm Andersen, Fruehøjvej 34, Herning. Helge Kristensen, R 1 Box 29, Wellton Ariz. 85356, USA.

Stud. 58: Civilingeniør Vagn Noer, Gl. Køgelandsvej 220 C, 2, Hvidovre. Civilingeniør Gunnar Termansen, Krogerupgade 3, st., Kbh. N. Dyrslæge Morten Eskildsen, Snertinge, Sjælland. Stud. mag. Olav Fink, Gormsgade 8, st. th., Kbh. N. Stud. med. Frode K. Rømer, Kaj Munkvej 51, Århus C.

Real 58: Sygeplejeelev Nina L. Nissen, Jedsted Bjerger, Gredstedbro.

Stud. 59: Lægeseekretær Ulla Sandmark-Leifwendal, Skogsvägen 27, 5., Strängnäs, Sverige. Lærerinde Hanne Mengel Christensen, Vilh. Becksvej 93, 4. tv., Århus C. Korrespondent Helle Ægidius, Østerbrogade 147, Kbh. Ø. Civilingeniør Hans Svendsen, Danshøjvej 9, 1., Valby.

Real 59: Frk. Margrethe Brock, 532 N. Horne, apt. B, Meza, Arizona, USA. Lærerstuderende Brita Buhl, Sdr. Banksti, Nordby, Fanø. Sygeplejeelev Agnes Lassen, Haderslev Bys Sygehus, Haderslev. Sygeplejeelev Birthe Søndergaard Petersen, Haderslev Bys Sygehus, Haderslev. Hr. Tyge Tygesen, Askov Folkehøjskole, Askov, Vejen.

Stud. 60: Lærerstuderende Leif Øbo Sørensen, Liljevej, Hjerting, Esbjerg. Lærerinde Kirsten E. Ellegaard, f. Møller, Sdr. Bjar, Bjært. Stud. med. vet. Jørgen Eggert Gram, Baltorpvej 161, 3. th., Ballerup. Akademiingeniør Svend Fredslund, Skolebakken 111, Virum. Korrespondent Lis Gram, f. Gregersen, Baltorpvej 161, 3. th., Ballerup. Landinspektør Henrik Præstholm, Gruts Allé 11, Hellerup.

Real 60: Stud. techn. Preben Rosted Hansen, B. S. Ingemansvej vær. 6, Handelskollegiet, Sønderborg. Sparekasseselev Ernst Godtfred Jensen, Valdemar Sejrs Allé 22, Ribe. Kontorass. Finn Berg Knudsen, Tangevej 19, Ribe. Kontorass. Meta Stavnager Fløe, f. Schmidt, Damhus, Ribe. Lærerstuderende Hanne Dau Kristensen, Hegnet 9, Padborg. Korporalselev 305 Freddy Pallesen, Patruljefartøjet „Havfruen“, Købmagergades Postkontor, Kbh. K.

Stud. 61: Stud. polyt. Hans Peter Jensen, Olfert Fischersgade 6, 5., Kbh. K. Lærerstuderende Hans Daugaard Peters, Smedegade 8, 2., Haderslev. Stud. polit. Ejnar Gram Madssen, Platanvej 22, 2., vær. 26, Kbh. V. Stud. scient. Ella Aggergaard Mikkelsen, f. Pedersen, Grønnegade 24, 1. th., Århus C. Stud. jur. Birte Aarup, f. Nissen, Ryesgade 66, 5. th., Kbh. Ø.

Real 61: Sparekasseselev Inger Warming, Kinchsvej 11, Ribe.

Stud. 62: Stud. jur. Knud Have Pedersen, Vesterbrogade 124, 2., Kbh. V. Lærerinde Inge Henriksen, Seminarievej 62, Ribe. Skovbrugsstuderende Laust Fredslund, c/o fru Nøhr Møller, Bomhoffs Have 10, 3. tv., Kbh. V. Lærerinde Bente Nielsen, Vinkelvej 19, Nyborg. Bibliotekarelev Karen Albert, f. Jørgensen, Østerlarsvej 16, Kastrup. Stud. odont. Paul Vig Nissen, Tandlægekoll., vær. 55, Fuglsangsallé, Århus V. Lærerinde Birgitte Præstholm, Præstegården, Føvling. Lærerstuderende Marinus Hartmann, Vestergade 9, Rødding.

Real 62: Kontorass. Dagny Jensen, Ellevang 14, 1. tv., Vejle.

Stud. 63: Stud. mag. Ella Krestine Benetzen, Baune Allé 7, 2., Lyngby. Stud. agric. Hans Peder Hansen, Wibrandtsvej 37, Kbh. S. Stud. polyt. Helge Knudsen, Nordisk Koll. vær. 28, Strandboulevarden 30, Kbh. Ø. Stud. mag. Hans Frede Nielsen, Nordisk Koll., vær. 11, Strandboulevarden 32, Kbh. Ø. Stud. med. Teddy Eeg Hoffbeck, Hjelmensgade 2, 5., Århus C. Stud. pharm. Birgit Pedersen, c/o Ricard, Kristianiagade 14, 1., Kbh. Ø. Stud. pharm. Kirsten M. Kjør, c/o P. Jensen, På Højden 8, Hellerup. Fru Anna Margrethe Schmidt, f. Beck, Rejsby. Stud. scient. J. P. Rens Christensen, Regensen 7-34, Købmagergade, Kbh. K. Fru Heddi Margrethe Heide-Andersen, f. Nielsen, Ribe. Frk. Solvej Kjeldgaard Knudsen, St. Søndervoldstræde 2, Kbh. K. Stud. mag. Eske Kaufmann Mathiesen, Frederiksbergallé 25, 5. tv., Kbh. V.

Real 63: Kontorelev Mary Hesselberg Ebbesen, Fasanvej 21, Herning.

Stud. 64: Bankelev Erling Godsk Hansen, Silkeborgvej 248, 3. tv., Åbyhøj. Stud. psyk. Grethe Hein, Sindshvilevej 2, 2. th., Kbh. F. Stud. psyk. Eva Søgaard Andersen, f. Hess Larsen, Morsøvej 2, 1., Kbh. F. Stud. mag. Elsebeth Lønborg, Ryvangsallé 86, Hellerup. Frk. Else M. Nielsen, Ydunsvej 21, Åbyhøj. Stud. med. vet. Jens Chr. Lautrup Nielsen, H. C. Ørstedsvvej 48 A, 4., Kbh. V. Sergent 662582 Svend Aage Sønderup, Kasernen, Haderslev. Stud. mag. Jytte Bruun, Kr. Koldsvej 35, Åbyhøj. Lærerstudende Jette Danielsen, Rosenvangs Allé 36, Århus C. Stud. mag. Børge Hansen, Viborgvej 132, 1., Århus V. Stud. jur. Bent Jensen, Holmevej 104, Højbjerg. Stud. mag. Ramund Kværnø, Stefansgade 18, 1. th., Kbh. N. Lærerstudende Eva Høyer Jensen, 4. maj Kollegiet, Esbjerg. Skovbrugsstuderende Tage Michaelsen, Leifsgade 15, 4. th., Kbh. S. Frk. Else M. Nielsen, Hjortensgade 3 A, 1., Århus C. Stud. polyt. Leif Runge Schmidt, P.O.P. kollegiet, Haraldslundvej 38, Lyngby.

Real 64: Kontorelev Ann Nørrestrand, Kongensgade 25, 3., Esbjerg.

Nye medlemmer

Lærer Karl Anker Hjorth, Ungdomsskolen, Ribe.
Gymnasielærerinde Grethe Skjødt, Stadionvej 13, Ribe.

Stud. 40: Cand. pharm. Arne Kromann Bak, Dyrehavevej 184, Kolding. Amtsfuld­mægtig, cand. jur. Niels O. Lerche-Thomsen, Kirsebærvej 26, Næstved. Forstander Erling N. J. Lund, Frydendalsvej 29, København V.

Real 51: Ingeniør Kurt Hyberg Stokbæk, Kolleruplund 36, Brøndby Strand.

Stud. 59: Landinspektør Poul Christensen, Gormsgade 6, 1., th., København V.

Stud. 64: Sergent Steen Livbjerg, 3/7 AA SJAR, Kasernen, Varde. Stud. theol. Elin Marthinsen, c/o Arnbæk, Nitivej 15, 4., København K.

Real 65: Aksel J. Bomberg, Spandet, Arnum. Jørn K. Dam, Seminarievej 54, Ribe. Kirsten M. Jørgensen, Enderupvej, Hviding st. Olaf Møller, Tangevej 2, Ribe. Niels Kristian Nielsen, Tobøl, Føvling. Clara Pedersen, Tobøl, Føvling. Kirsten Hingeberg Pedersen, c/o N. P. Christensen, Brammingevej 14, Odense V. Ruth Schnor, Seem, Ribe. Sonja Tobiasen, Kærboel, Ribe. Elev Helga E. Thun, Torvet 18, Ribe.

Stud. 65: Vibeke Allesøe, Nørregade 9, Brørup. Marianne Berg Andersen, Nørregade 59, Gørding. Kirsten Beck, Obbekær, Ribe. Henning Boysen, Gørding. Lis Brinkmann, Torve­gade 8, Toftlund. Lene Bruun, Præstegården, Brørup. Lene Bundgaard, Tangevej 41, Ribe. Jane Bottelet, c/o Olesen, Tjelevej 15 V, Vejlbjby-Risskov. Hans Erik Christensen, Livjærggade 19, 1. th., København Ø. Povl Dons Christensen, Korsbrødregade 7, Ribe. Stud. mag. Henning Dochweiler, Lustrup, Ribe. Regitze Edberg, Ribe. John Gadeberg, Livjærggade 19, 1., th., København Ø. Niels Eggert Gram, Rødding. Synnit Qvist Han­sen, Hygumvej 1, Rødding. Steen Quist Hansen, Hygumvej 1, Rødding. Ole Degn Hansen, Koldkådvej 13, Løgumkloster. Ole Harpøth, Rahbeksallé 17, Brørup. Ole Høy, Jernbane­gade 14, Bramminge. Aage Vedsted Hansen, Posthuset, Gram. Peter Jensen, Torvet 9, Ribe. Stud. med. Palle Tore Jørgensen, Egebo Kollegiet, Egå, pr. Hjortshøj. Lis Janstrup, Skolegade 38, Skærbæk. Finn Kjems, Hviding st. Vivi Kyndesen, Vester Thorup. Jette Gredal Kristiansen, „Ribelund“, Ribe. Marianne Lasbo, Sct. Nicolajgade 2, Ribe. Kaj Lauritzen, Mågen 14 A., Albertslund, Tåstrup. Carla Leu, Storegade 21, Skærbæk. Bente Lyck, Kongevej 19, Rødding. Bente Løgstrup, Hviding st. Else K. Woetmann Nielsen, Roager Præstegård, Roager. Stud. med. Ole Østvig Nissen, P.P. Ørumsgade 40 V, Århus C. Christian Nielsen, Storegade 6, Bramminge. Anna M. Lautrup Nielsen, Svinget 1, Toft­lund. Lea Nissen, Hegelundsvej 12, Ribe. Morten Toft Nielsen, Roager. Inger Lise Nielsen, Saltgade 24, Ribe. Hans Edv. Nørregaard Nielsen, Løgumgård, Løgumkloster. Steen M.

Hagelund Nørgaard, Slettehagevej 55, st., Risskov. Anna Louise B. Pedersen, Saltgade 19, Ribe. Gudrun Fog Pedersen, Rødding Højskole, Rødding. Knud Daugaard Peters, Grønnegade 23, Ribe. Christian Petersen Bunde, Silkeborgvej 203, Åbyhøj. Anne Marie Roager, Skyttevej 16, Gram. Teddy Schøler, Tobøl, Føvling. Tommy Schøler, Tobøl, Føvling. Helene Sølbeck, 77, Reedley Road, Stoke Bishop, Bristol 9, England. Peter Ladekarl Thomsen, Lindetskovgård, Arnum. Jens Kristian Thygesen, Vestergade 3, Toftlund. Kirsten Thude, Vilslev, Gredstedbro. Bo Ulfbeck, Ebberødgård, Birkerød. Lis Wonsbek, Brøstrup, Rødding. Anna S. Øllgaard, „Nielsbygård“, Føvling.

Der stod en bæk

Af K. H. Rosenstand.

I skovbrynet ved Ribe plantage stod en bæk. Jeg siger udtrykkeligt *stod*, og jeg skal komme tilbage til det.

Bænken var et minde om trofast kærlighed til Ribe og alt, hvad der hører Ribe til. På sit ryglæn bar bænken en messingplade med følgende indskrift:

In Memoriam
scholae Ripensis
Anno Domini
MDCCLXLV
N. N.

Det er på dansk: „Til minde om Ribe katedralskole i det Herrens år 1864“.

Her er bænken historie:

Med den skønneste udsigt ud over engene ind til Ribe blev bænken anbragt i 1914, skænket af proprietær *Nicolaj Nyholm*.

Nyholm var født på Skaarupgaard ved Århus, som faderen ejede. Sin første skolegang fik han i det v. Westensenske institut i København. Derfra kom han på Dahl og Nansens kursus, hvor han tog første del af artium. Men så kom han til Ribe i 1864 i huset hos skolens daværende rektor professor Bendtsen. Han fik sit andet hjem i det gamle „Puggaard“ og nød privatundervisning hos rektor og skolens andre lærere, hvorefter han i 1865 tog studentereksamen ved Københavns universitet.

Det år i Ribe glemte han aldrig, og i 1914 skænkede han bænken til Ribe plantage, d. v. s. *forskønnelseskomitéen*. Overrækkelsen fandt sted ved en frokost på Klubbens hotel.

Som ganske ung, lige efter studentereksamen overtog han en større gård. Endnu i 1913 ejede han Nebbegaard i Nordsjælland. Sine sidste år levede han dels i København, dels i sin Villa i Hørsholm. Landbruget havde vist aldrig interesseret ham synderligt. Han vedblev hele sit liv at være en gammel student. Han levede derefter, og han havde råd til det.

I studenteforeningen i København var han meget afholdt, ligeledes i Ripenser-Samfundet. Han var til det sidste en munter gamling, der kunne være ung med de unge. Han var en overmåde hjælpsom mand, med et ædelt og varmt hjerte.

Når jeg besøgte ham i København i det spartanske hjem i Valdemarsgade, viste han mig gerne en ramme med Ribe billeder, og under billederne havde den gamle Ribe student skrevet disse ord på latin:

Adolescentiam meam meminisse
semper gaudeo
N. N.

Efter disse ord: „Det glæder mig altid at mindes min ungdom“ levede han bogstavelig talt hele sit liv, og han blev en gammel mand. Ofte gæstede han Ribe. Han skulle altid om til „Backhaus for at spise de konditorkager, der gik under navnet Alexandrakager, som han huskede fra sin ungdom.

Og Ribe katedralskoles ungdom tog bænken til sig. „Memoriam“ kaldte de den. Når de nye studenter kørte deres æresrunde, standsede de ved Nyholms

bænk, og pladen blev pudset. Her ude hyldede ungdommen giveren, da han på sine ældre dage gæstede byen, og det var han glad for. Det var i 1915, da „Heimdal“ fejrede sit 50 års jubilæum.

Jeg sagde, der *stod* en bænk. Nu er den borte. Særlig godt holdt var den i de senere år ikke, og for mere end år og dag siden så jeg dens ruiner. Forskønnelseskomitéen ville ikke kendes ved den. Det hed sig, at det ikke „*stod* i protokollen“, sagde den nuværende formand til mig. De, der kunne bevidne, at Nyholm skænkede bænken til plantagen (Forskønnelseskomitéen) er døde. Men jeg, den sidste her i byen, der har kendt N.N., kan oplyse, at gaven blev overrakt. Jeg var selv indbudt, men måtte den dag være borte fra byen (og den fine frokost).

I 1966 skal der for første gang i mange år være rigtigt valg til Forskønnelseskomitéen. Det tiltrænges åbenbart. Ved denne lejlighed bør komitéen kræves til ansvar for misrøgten af bænken og dens fjernelse. Efter den nuværende formands opgivelse til mig, befinder pladen sig hos plantagens skovfoged. Der må det jo også formodes, at bænkens solide jerntøj befinder sig, så det ville ikke kræve uoverkommelige udgifter at retablere bænken samt vedligeholde den i fremtiden. Ribe katedralskoles elever, der knæsatte bænken som Ribe minde, bør også lade deres røst lyde i denne sag. Og hvad med Ripenser-Samfundet, hvis trofaste medlem Nicolaj Nyholm var til sin død.

Et humanistisk universitet i Ribe

Ved redaktionens slutning kan vi bringe den glædelige meddelelse, at det lysner gevaldigt for universitetssagen i Ribe.

Om placeringen af et universitet i Ribe — til at begynde med et humanistisk fakultet der — udtaler stiftamtmand Edelberg, der er formand for regions- og universitetsudvalget for Ribe amt til dagbladet „Vestkysten“:

Det er en god idé.

Opførelsen af et sådant fakultet vil naturligt kunne ske i Ribe. Det forudsætter ikke kostbare laboratorier og er en overkommelig opgave. Sprog og historie bør gøres til centrale studier. Det er jo netop noget, der er stort behov for i vor tid. Endvidere må tanken om oprettelsen af et ulandsinstitut betegnes som noget væsentligt.

— Vi har drøftet tanken om et sådant fakultets placering i Ribe med flere humanister, og de har alle erklæret, at de havde stor lyst til at virke her. Så med hensyn til lærerkræfter skulle der ikke være noget problem.

Vælger man at placere et humanistisk fakultet i Ribe, tror jeg ikke, det vil vare længe, inden udbygningen af det fjerde universitet tager fart. Der er jo fremsat tanker om en utraditionel opbygning og samtidig er behovet til stede.

Planlægningsrådets delegation har ikke alene talt om Ribe, men om Ribe-Esbjerg-området. Jeg syntes, det er en fin tanke at samarbejde med Esbjerg, der med hospitalet kommer ind i billedet med hensyn til et medicinsk fakultet. Og til sin tid vil afstanden mellem centrum i de to byer føles mindre end i dag.

— Det ville være glædeligt, hvis Ribe fik et humanistisk fakultet, siger borgmester *Carl Johan Pedersen*. Det er det mål, vi har arbejdet hen imod de sidste syv år siden 1958.

Noter

Fhv. lærerinde frøken *Elisabeth Lerche-Thomsen* har holdt 70 års fødselsdag. For sin pædagogiske virksomhed ved Ribe åndssvageanstalt gennem 37 år blev hun dekoreret med fortjenstmedaljen i sølv.

Når gymnasieforeningen „Heimdal“ fattedes penge, greb man allerede i min tid til det middel at holde auktion.

Nu har heimdalisterne holdt alle tiders auktion, der gav ikke mindre end 700 kr.

Man havde formået Ribes handlende og skolens lærere og elever til at give gode gaver til auktionen.

Derefter holder Heimdal den 18. december noget de unge kalder „Store Heimdal“. Der serveres smørrebrød med taler og der bliver underholdning og bal.

Ved gravninger ved Storegade i Ribe blev fremdraget en velbevaret guldring med en edelsten stammende fra ca. 1250.

Fru *Vita Bunde-Jørgensen*, født Ferslev, Ribe, enke efter toldforvalter Bunde Jørgensen er død 74 år gammel.

Ved en fornøjelig festlighed er museet i Quedens gård blevet indviet med møde i den gamle gård og reception på rådhuset og med flag og trompetfanfare fra domkirkens tårn. Blandt gæsterne sås rigsantikvar *Glob*.

Ripenser-Bladets bogtrykker *Aage Jacobsen*, Ribe, har fejret sin 70 års fødselsdag under megen festivitas, ikke mindst fra Provinsbogtrykkerforeningen, hvis skattede formand han er.

For nogen tid siden fastslog man i Tønsberg i Norge, at Tønsberg var Nordens ældste by. Ved nærmere granskning viste det sig, at *Ribe* er ældre, Nordens ældste (købstad), og det er man i Norge gået ind på er rigtigt.

En kyststrækning i Grønland skal opkaldes efter grønlandsforskeren Lauge Koch.

Lektor *L. Edelberg* har af gymnasieskolernes lærerforening fået tildelt en hædersgave på 10.000 kr. og en guldmedalje. Vi gratulerer og er stolte af ham.

Ribe statsseminarium har atter i år haft besøg af de engelske studenteramatører „The Rafter Players“, der fint opførte Shakespeares tragedie „Romeo og Julie“.

En af dansk landbrugs førstemand, tidligere forstander for Korinth landbrugsskole *Thomas Rosenstand*, er død i Svendborg 65 år gammel.

Civilingeniør *Aksel Stenderup Jensen*, Sønderborg, er død. Han var student fra 1915.

Vort medlem frøken *Marie Lindberg* fyldte den 9. oktober 90 år.

Man kan benytte juleferien i Ribe til at gæste museet i Quedens gård, der byder på en meget smuk og interessant særudstilling. Man har ransaget museets rige lagre og fundet både morsomme og skønne ting frem af gamle skrin, kufferter o.l. Endvidere har man fået ophængt et udvalg af museets righoldige samling af billeder, malerier, tegninger og fotografiske gengivelser af prospektet fra det gamle Ribe.

Talrige Ribe borgere og egnsfolk har suppleret disse samlinger ved gaver eller udlån til udstillingen. Udstillingen klæder de skønne rum med de gamle møbler fra forskellige tider.

Også i „Hans Tavsens Hus“ og „Porsborgs kælder“ er der interessante særudstillinger i julen.

Læge *I. C. Agerbæk*, Ribe, fyldte den 3. november 65 år.

Overlæge *Aage Kirkebjerg*, Hørsholm, (gammel Ribe student) er død 71 år gammel.

„Kanalhuset“s mangeårige værtinde, fru *Mæbhilde Mikkelsen*, Ribe, er død 78 år gammel.

Læge *Harald Dejgaard*, Gredstedbro, (gammel Ribestudent) er død 67 år gammel.

Ribe katedralskole har holdt ordinært forældremøde.

Lektorerne *Edelberg* og *Alvad* fortalte om lejrskolearbejdet. Ved det traditionelle kaffe-bord redegjorde rektor *Vestergård* for skolens arbejde siden sidste forældremøde.

RS-medlem, købmand *M. Ribe-Christensen*, Hobro, er død 86 år gammel. Han var gennem mange år en af Hobros førende købmænd.

RS-medlem, frk. *Lisbeth Buchbreitz* (stud. 60), har i september bestået jordemodereksamen med udmærkelse og er tiltrådt en stilling på fødselsstiftelsen i Århus.

Ved en adventsgudstjeneste i Ribe domkirke den 30. november talte den kendte prædikant *Aage Falk Hansen* for en fyldt kirke.

Ved Københavns universitet har stud.mag. *Poul Nielsen* (stud. 1957) modtaget universitetets guldmedalje for en afhandling om „Den musikalske formlære“.

Udgivet af Ripenser-Samfunder.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Kronborg Ladegårdsvej 68, Helsingør.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe

Nyindrettede udstillinger:

Hans Tausens Hus
Porsborgs Kælder
og Quedens Gård

Åben i julen 11—12 og 15—18

Den antikvariske Samling, Ribe.

ALT
VASKES
HOS

„HEKTOR“
Tlf. 2 01 33 . Ribe

SYDJYDSK LANDMANDSBANK
AKTIESELSKAB
RIBE**RIBE FOLKEBIBLIOTEK**

Saltgade 18
Telefon (054) 2 02 67

Restaurant

»SØNDERJYLLAND«

Sønderportsgade, Ribe
Telf. 2 04 66

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester
Ribe . Telefon (054) 2 02 37

Ribes ældste pengeinstitut

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres  forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo



Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Gustav Holgersens nyeste tegning
PUGGAARDSGADE
kr. 6,85

i udstyr som Weis's stue
og Sønderportsgade 17

Termansens Boghandel

Telefon Ribe 2 01 14

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLÅDET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 13

April 1966

5. bind



Blus bag blanke ruder under tegl og tag. Snart vil åen spejle klart den nye dag.

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

QUEDENS GAARD

Kulturhistorisk afdeling

SOMMERÅBNINGSTIDER: Kl. 14—18 og fredag 19—20

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

ÅBENT: Kl. 15—18 og fredag 19—20

Sparer De regelmæssigt op,
så kan De også låne —

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 2 07 00 - Ribe

Ribe Discontobank

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester EJNER DAU

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Til medlemmerne!

50, 40, 25 og 10 års jubilarer.

Katedralskolens translokation finder sted den 24. juni. Sekretæren står til rådighed med oplysning om gamle skolekammeraters adresse og telefonnummer.

Sportsstævnet i Ribe

afvikles lørdag d. 13. aug. For at Ripenser-Bladet i næste udgave kan bringe holdopstillingerne, opfordres medlemmer, der ønsker at medvirke, til snarest og senest den 15. juni (af hensyn til bladet) at melde sig således:

Piger (volleyball): Gymnasielærerinde Grethe Skjødt, Stadionvej 13, Ribe, tlf. 054 - 2 09 17, eller til lærerstuderende Else Gehrke, Odinsvej 16, Haderslev.

Drenge (hånd- og fodbold): Major E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.

Spejderjubilæum i Ribe

Spejderne af 1. Ribe trop havde den 27. marts eksisteret i 50 år. Jubilæet fejredes allerede den 26. marts med parade og aftenfest.

Af det smukke jubilæumsskrift, der udsendes i anledning af jubilæet, fremgår, at det navnlig er lægeslægterne *Svith* og *Agerbæk*, gennem flere generationer, der har været primus motorer gennem det halvt hundrede år - og naturligvis afdøde lektor *Krebs*.

I festskrifter bringer flere gamle spejdere deres bifald til spejdertiden, der har bragt dem mange gode og sunde glæder.

Der er således al god grund til at lykønske, også fra Ripenser-Bladets og Ripenser-Samfundets side.

SÅ SPRÆNGER VI ALLE RAMMER!

og holder den helt store fest i anledning af den overståede vinter og foråret, som vi allerede har stået midt i et par uger.

Efter det første meget heldige arrangement i julen (se referat andetsteds) følger vi nu linien op og indbyder til fest fredag den 22. april på GRAND CAFÉ på Kongens Nytorv - det er oven på Hviids Vinstue.

Vi starter kl. 19.00 med $\frac{1}{2}$ kylling + $\frac{1}{2}$ flaske rødvin (eller hvidvin) samt kaffe, der serveres til ripenserpris, d.v.s. 15 kr., når alt er talt med.

Gæster kan som sædvanlig medtages, men må undvære vort tilskud, så prisen bliver 25 kr., der ligesom den anden pris inkluderer drikkepengene.

Når stemningen er ved at være der, starter musikken til dansen, og kl. 21 holder vi frikvarter, som vi lader den kendte folksanger PER DICH udfylde.

Tilmelding må vi af hensyn til det rigtige antal kyllinger have *senest* mandag den 18. ds. - og kan ske ved henvendelse til tlf. Hilda 272 (Hans Heide) om formiddagen eller 85 19 21 (Peter Daugaard Peters) om aftenen.

Hilsen og på gensyn!

*Grethe Hein. Ingelise Heide-Andersen.
Peter Daugaard Peters. Hans Svendsen.
Hans Heide.*

Foreningsliv i det gamle Ribe

Af K. H. Rosenstand.

Man er selskabeligt anlagt også eller måske ikke mindst i små byer. Ribe har aldrig stået tilbage på foreningslivets område. Mange sådanne foreninger nævnes allerede i 1700-tallet.

I året 1744 eksisterede der således i Ribe en forening med det mærkelige navn »Ribe Byes Kasse- eller Samkvemslag«. Foreningen havde både oldermand, bisiddere og lavsbud. Den sidste oldermand var stiftsrevisor Hansen, der blev valgt i 1828. Foreningen var iøvrigt noget i retning af en syge- og begravelseskasse, og den var i sin tid blevet udskilt fra det ældgamle kompagnilav eller ligbærerlav.

I årene efter den store franske revolution blomstrede klublivet også herhjemme, og Ribe skulle heller ikke på dette område gå ram forbi. Foruden et læseselskab, som blev stiftet 1799, stiftedes i 1793 »Det borgerlige Selskab til økonomisk og moralsk Vels Befordring i Ribe«. Initiativet udgik fra kirkeværge Jacob Holst, der boede på hjørnet af Badstuegade og Hundegade. Selskabet, der straks fik 58 medlemmer, havde først lokale hos stifteren. Senere flyttede man til enkemadam Andersens ejendom på Nederdammen, hvor nu radiofirmaet Lauridsen & Jensen har til huse.

Efter lovene, der havde ikke mindre end 37 paragraffer, skulle medlemmerne være forbundne i venskab og virke for borgervellet. Det blev i første række en diskussionsklub, hvor dog ofte alvorlige og betydningsfulde emner drøftedes, ja foreningen virkede på sin vis som datidens »erhvervsråd«. Man drøftede bl. a. sager som foranstaltninger mod forprang, spørgsmålet om byens jorder og hjælp til trængende håndværkere. Til den ende påtænkte man oprettelse af en hjælpe-kasse, der kunne yde håndværkere lån til indkøb af materialer. Også spørgsmålet om forbedring af vejene udenfor byen tog man sig af. Af selskabets statutter ses det, at den sædvanlige mødetid var søndag eftermiddag kl. 5.

Blandt foreningens første direktører var borgmester, justitsråd Balle, hospitalsforstander Niels Ussing, apoteker Eilschou, købmand Friis og kæmner Chr. Koch.

Blandt senere bestyrelsesmedlemmer nævntes den residerende kapellan ved domkirken, den kendte Niels Lindberg, sognepræst ved Sct. Catharinæ kirke Nicolai Satterup, chirurg Petri, konsumptionskontrollør Schou, skoleholder Brasen og købmand Kastberg.

Tidligt kom man ind på at forlyste medlemmerne. Allerede i 1795 fejrede man i klublokalet kronprins Frederiks fødselsdag med et »tarveligt til borgerlige vilkår og evne passende aftenmåltid«. I de to følgende år gentoges denne festivitas.

I 1798 gik man så vidt, at festen fejredes på byens rådhus med gæster og damer til trompeters lyd og dans efter måltidet til den lyse morgen.

Med hensyn til fornøjelserne har medlemmerne iøvrigt kunnet få fuld valuta i det allerede i 1790 eksisterende »Ribe Klub- og Koncertselskab«. Denne klub vides i 1796 at have haft lokale hos gæstgiver Thun på Mellemdammen, hvor isenkrammer Nyborg nu har til huse i en nyere ejendom på den gamle klubs grund.

Under stiftamtmand Moltkes ledelse udvidedes denne klub til også at omfatte koncert og dans. Den blev altså Ribes første musikforening.

Stiftamtmanden var selv en ivrig amatørskuespiller, og han fik indenfor klubbens rammer dannet et dramatisk selskab, der ikke alene nøjedes med at fornøje ripenserne, men også drog på gæstespil til Tønder.

Moltke fik sine i dramatiske bestræbelser god hjælp i så kendte borgere som adjunkterne P. T. Hansen og Thorup, den senere rektor ved Ribe katedralskole.

I 1809 fejrede man kong Frederiks fødselsdag ved en større forestilling. Tiltalen til folket fandt sted i sirlige vers i tidens højtidelige stil, og prologen endte med, at en gruppe af dansende ynglinge og piger bekransede sjette Frederiks buste med guirlander af blomster. Efter prologen opførtes et stykke af Kotzebu.

Da Moltke inden sin afrejse fra Ribe den 10. marts 1811 sidste gang besøgte sin kære klub, fejredes han med en prolog, hvori Thalia beklagede sin velynders bortrejse.

Efter dette selskabs ophævelse, stiftedes i 1819 »Ribe Bys forenede Klub Selskab« med det skønne formål »at fornøje ved konversation, koncert, bal og dramatiske forestillinger«. Rektor Thorup blev klubbens mest fremragende amatørskuespiller.

Klubben havde lokale på Korsbrødregård, den nuværende bispegård, hvor der på 1. sal var en temmelig stor festsal.

Foruden det selskabelige og underholdende tog man sig også af forskellige foranstaltninger til byens gavn. I 1819 blev der påbudt klubben, som andre klubber i landet, en afgift til Frue kirkes genopførelse efter Københavns bombardement.

Klubben havde på dette tidspunkt 97 medlemmer, og direktionen bestod af stiftsprovst Koefoed, rektor Hansen, købmand Enevoldsen, prokurator Ussing og stadsmusikant Schydtz. Medlemstallet dalede imidlertid gennem årene, og i 1832 ophørte selskabet at eksistere, skønt stiftamtmand Sponneck sad i bestyrelsen.

Man kunne alligevel ikke undvære en klub, og i 1848 stiftedes klubselskabet »Enigheden«, også kaldet Harmonien, hvis formål var rent selskabeligt, og i hvis bestyrelse sad fuldmægtige, farmaceuter, købmænd, handelsbetjente og enkelte håndværkere.

Denne klub fik lokale i »Sælhunden« på Skibbroen hos kammerråd Nielsen. Senere overgik ejendommen til gæstgiver Rosenbom. Huset eksisterer endnu.

Harmoniens afløser, der bestod lige til 1929, blev »Klubben i Ribe«, almindeligvis kort kaldet »Klubben«. Denne klub så lyset i oktober 1855. Blandt stifterne var fabrikant B. Giørtz, redaktør Emil Hyphoff, I Jørgensen og N. L. Rosenbom. Man lagde ud hos gæstgiver Rosenbom og vedgik arv og gæld til »Harmonien«. Sit egentlige liv begyndte Klubben i 1856.

»Klubben« bestod først af 2 afdelinger, et aktieselskab, der stiftedes 1. oktober 1856, og hvis formål var at skaffe Klubben tilsvarende lokaler, som man også fik, da man erhvervede den ejendom, der selv efter at den er solgt flere gange endnu bærer navnet »Klubbens Hotel«. Her fik man efter tidens krav en smuk sal og lokaler til læsestue og et ret stort bibliotek, som man øgede gennem årene.

Klubbens anden afdeling blev den selskabelige, der jævnsides med biblioteket holdt sig længst.

Medlemmerne rekrutteredes hovedsagelig fra embedsstanden, katedralskolens lærere, gejstlige, lægestanden og juraen. Men også købmænd og enkelte håndværkere søgte Klubben i dens velmagtsdage og mødte daglig på læsestuen for at studere bladene, drøfte bynyt og nyde en beskeden toddy eller for at få et slag kort.

Mange glade fester, amatørkomedier baller eller maskerader holdtes i Klubben, hvor sagfører Nors og boghandler Bentzon var huspoeter ved festerne. Nors var Klubbens sidste formand.

I den sidste bestyrelse sad iøvrigt købmand Quedens, lektor Nørregaard, seminarieforsøger Haar og kontorchef Lerche Thomsen samt undertegnede. »Begravelsen« foregik i stilhed, idet bestyrelsens medlemmer »delte« underskudet på 57 kr.

Jævnsides med Klubben eksisterede i en årrække en borgerforening. En sådan nævnes allerede i fyrterne, men den sidste, der stammede fra 1896 og blandt sine ledere talte folk som tømmerhandler J. Lauritzen, bogbinder Berg, købmændene Martin Christensen og A. Schmidt samt bogtrykker Therkildsen. Vi nævner også Håndværker- og Industriforeningen.



Fra Ripenser Samfundet

RS's julefest i Ribe 1965

På festlig vis afholdtes vor julefest den 28. dec. i den gamle by, og den var denne gang til en forandring henlagt til Hotel Sønderjylland, der viste sig at være en glimrende ramme om det traditionsrige arrangement. Som følge af flere af arrangements-udvalgs-medlemmernes store travlhed og iver for at tage fat på det nye år i København allerede mellem jul og nytår, var disse ikke repræsenteret i så høj grad som ønskeligt. Et par var dog tilstede og konstaterede, at Immanuel Jensen gav aftenen en god start med sin velkomst til de festklædte ripensere – et lille hundrede stykker. Vi gik derefter i gang med menuen og tilhørende vine og nåede et stykke ind i islagkagen, inden der blev holdt en pause, i hvilken lektor Edelberg fik overladt opmærksomheden, som han brugte til at hæve temperaturen i lokalet endnu et par grader med forskellige viser og historier serveret på den kendte elegante og underholdende måde – og på indtil flere nordiske sprog! Et larmende bifald afsluttede denne første runde. Umiddelbart efter var der kaffe i gemakkerne, hvor livlig snak og gamle minder blandede sig med duften af æbleskiver. Endelig kunne spillemændene henad halvti starte musikken og dansen, der varede til klokken et, hvorefter der blev takket af for en fest, hvis stemning, humør og store tilslutning var som det skal være. Det var en god fest. -de

Nye medlemmer

- Fru L. C. Nielsen, Dagsmørgade 15, Ribe.
 Real 23: Fru Else Klingenberg, f. Andersen, Mariendalsvej 18, Assens.
 Stud. 27: Fru Karen Margr. Baggens, f. Agerbæk, Fuglebakken 18, Gimsing, Struer.
 Stud. 30: Overlærer Anna Larsen, f. Jacobsen, Martinsvej 19, Fredericia.
 Stud. 42: Fru Aase H. Galtung, f. Larsen, Strandvejen 58, Kolding.
 Stud. 45: Redaktør Thyge J. Bruun, Bagsværd Hovedgade 139 III, Bagsværd. Arkitekt Erik Hansen, Wildersgade 36, København K.
 Stud. 48: Seminarieadjunkt Stig Rosenstand, Toften 4, Nissum Seminarieby, Lemvig.
 Stud. 49: Lektor, afdelingsleder Niels Hyldahl, Fortevvej 67 a, Risskov. Fru Kirsten Jensen, f. Blendstrup, Ellekildevej 62, Skovlunde.
 Real 49: Mr. J. Jepsen Hansen, 3815 Los Feliz Boulevard, Los Angeles, California, USA.
 Stud. 51: Major E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.
 Real 51: Fuldmægtig Esther Pedersen, Ribe Amts og Bys Sygehus, Ribe.
 Stud. 53: Tandlæge Svend Aage Andersen, Hækkevej 1 A st. tv., Hørsholm. Fru Inger Tauber-Lassen, f. Larsen, Spætten 11 B, Albertslund.
 Stud. 54: Reservelæge Knud W. Kastrup, Engstien 10, II, Kolding. Læge Uwe S. Rosenberg, Bjernedevej 98, Brønshøj.
 Real 54: District Salesmanager Poul Henry Micheelsen, 120 Gray Avenue, Syracuse, N.Y. 13203, USA.
 Stud. 55: Korrespondent Tove Hansen, f. Poulsen, Louisehøj 20, Bagsværd.
 Stud. 57: Cand. theol. Niels Chr. Bork Hansen, Valkendorfs Kollegium, Skt. Pedersstræde 14, København K. Fru Randi Berg, Jenrich, f. Daugaard Peters, Falkoneralle 20 A, København V. Stud. mag. Poul Nielsen, Hovedvagtsgade 6 III, København K.

Adresseændringer

- Real 55: Lærerinde Kirsten M. Nielsen, f. Kristiansen, Kærvangen 20, Hårby, Fyn. Ingeniør Kristian Olesen, Brøns.
 Stud. 56: Dyrslæge Niels W. Ockens, Avedøregårdsvej 82, Hvidovre.
 Real 56: Mejeribrugsstuderende Erik Nygaard Hansen, Rødovrevej 246, I th., Vanløse. Sygeplejerske Inge M. Jørgensen, S. C. II, vær. 380, Århus Kommunehospital, Århus C.
 Real 57: Overassistent Henning Kiholm Anlersen, Birkevænget 35 I, Nakskov. Ingeniør Sven Hansen, Vesterlund Ungdomsskole, Thyregod. Sygeplejerske Nina Louise Nissen, Jedsted Bjerge, Gredstedbro.

Stud. 58: Lærerinde Kirsten Rask Thomsen, Granlyallé 65, Sædding, Esbjerg.

Real 58: Assistent Anni Smidt Kristensen, f. Grossmann, Strandbygade 1 III, Esbjerg. Kontorassistent Ester Stenderup Olsen, f. Jensen, Århusvej 32, Lystrup.

Stud. 59: Stud. pharm. Erik Stenderup Jensen, c/o Vedsegaard, Åboulevarden 31 I, København V. Stud. techn. Kurt Johansen, c/o fiskehandler Johansen, Ribe.

Real 59: Peter Chr. Vind Larsen, »Elmegård«, Føvling. Hr. Thage Ebsen Løbner, Snorresvej 39, Odense V. Teknisk ass. Ida Roesgaard Nohns, Ryesgade 58 IV, vær. 45, København Ø. Sygeplejerske Ingrid Thind-Andersen, Statshospitalet, Middelfart. Fru Agnes Thyssen, f. Lassen, Tastrup, Sig.

Stud. 60: Jordemoder Lisbet Mette Buchreitz, Fødselsanstalten Jylland, Århus C. Stud. med. Jacob Hune, Ivar Huitfeldsgade 67 A III, Århus N. Cand. pharm. Inge Svenes, Svanemøllevvej 23, København Ø. Lærer Leif Øbo Sørensen, Liljevej, Hjerting, Esbjerg.

Real 60: Lærerinde Hanne Dau Kristensen, Hegnet 9, Padborg. Bankassistent Conny Prinds Mortensen, Rabecks Allé 2 D IV, København V.

Stud. 61: Stud. odont. Ivan Bøgild, Åboulevarden 51 I tv. Århus C. Stud. polit. Ejnar Gram-Madsen, Platanvej 22 II, vær. 26, København V. Stud. pharm. Hans E. Johansen, Østerbrogade 230 IV tv., København Ø. Korrespondentstuderende Anna M. Lund, Dronningensgade 33, Odense. Stud. psych. Arne Prahl, Hassagers Kollegium, Frederiksberg Bredgade 13, København F.

Real 61: Montør Johan Johansen, Møllegade 18, Holsted By. Lærerstuderende Finn Balle Kjeldsen, Skolen, Guldager.

Stud. 62: Lærerstuderende Jørn Erik Albert, Ryesgade 79 A st. mf., København Ø. Bibliotekarelev Karen Albert, f. Jørgensen, Ryesgade 79 A st. mf., København Ø. Korrespondent Inga Bech, f. Sørensen, Viborgvej 64, Århus V. Lærerstuderende Karen Margrethe Have, f. Grue-Sørensen, Eskildsgade 44 IV, København V. Stud. jur. Knud Have, Eskildsgade 44 IV, København V. Stud. scient. Henning S. Heide-Jørgensen, Nordisk Koll. vær. 67, Strandboulevarden 32, København Ø. Korrespondentstud. Karen Krog, c/o Wilstrup, Bruunsgade 46 III, Århus C. Stud. jur. Peter Lungholt, Bredgade 4, Roskilde. Lærer Henning Olesen, Sønderkovvej 6 I, Åbenrå. Stud. mag. Dorte Kittelmann Pedersen, Koll. V, vær. 552, Universitetsparken, Århus C. Stud. soc. Kirsten Sølbeck, Rebæk Søpark 5 V, vær. 626, Hvidovre.

Stud. 63: Stud. mag. Per Seeberg Friis, Nørre Kollegium, Nørre Allé 11, København N. Frk. Agnes Hammer Hansen, Norasvej 38 I, Charlottenlund. Stud. mag. Elin Hanne Have, Ny Munkegade 32 III, Århus C. Lærerstuderende Heddi M. Heide-Andersen, f. Nielsen, Præstegade 3, Ribe. Jordemoderlev Inger Margrethe Mejer, Jordemoderskolen, Juliane Mariesvej 14, København Ø.

Real 63: Kontorelev Kirsten L. Knudsen, Øster Vedsted, Ribe. Elev Rose Marie Løhn-dorf, Armeniensvej 36, København S.

Stud. 64: Stud. mag. Jytte Bruun, Kirkedammen 19 III, Århus C. Frk. Helle-Grete Dalsgaard, Albert Skeelsgade 23, Ribe. Hr. Jens Fredslund, Artillerivej 63, vær. 142, København S. Lærerstuderende Else Gehrke, Odinsvej 16, Haderslev. Stud. med. Ole Kromann Hansen, Nattergalevej 23, Århus C. Lærerstuderende Merete Dahl Jeppesen, Skibbroen 33, Ribe. Lærerstuderende Niels Kjær, Sdr. Ottinggade 7 II, Haderslev. Stud. polyt. Ole Keller, P. O. P. Kollegiet, Haraldslundvej 38, Lyngby. Stud. med. Mikael Kehler, Præstehaven 14, Århus V. Løjtnant Mogens Kjær, Dragonkasernen, Holstebro. Sergeant Steen Livbjerg, KMDSK Nymindegablejren, Nymindegab, Nørre Nebel. Lærer-studerende Bente Madsen, Stensbæk, Arnum. Stud. polyt. Erling Møldrup Pedersen, Skodsborgvej 221, Nærum. Frk. Birgit Holm Petersen, Landskronagade 9, højre opg. 3 tv. København Ø. Stud. scient. Frode Dahlerup Poulsen, Mejlgade 72 IV, Århus C. Stud. psych. Eva Hess Søgaard-Andersen, f. Larsen, Njalsgade 51 II tv., København S.

Real 64: Sygeplejeelev Oda Jessen Ebsen, Haraldsgade 7, Esbjerg.

Stud. 65: Hr. Henning Boysen, Stationsvej 25, Risskov. Hr. Chr. Petersen Bunde, Wilstergade 33 kld., Århus C. Bibliotekslev Lene Bundgaard, c/o Østerberg, Nørregade 45 IV, København K. Hr. Povl Dans Christensen, Vestgården 1, Askov Højskole, Vejen. Stud. polyt. Hans Erik Christensen, Hyrdevangen 102, København NV. Stud. mag. Henning Dochweiler, Graven 16 IV, vær. 1, Århus C. Hr. John Gadeberg, Tåsingegade 23 II th., København Ø. Hr. Ole Harpøth, Fuglebakkevej 41, København F. Frk. Synnit Qvist Hansen, Struensegade 7 st. tv., København N. Hr. Ole Høy, Rostrupvej 6, København F. Stud. scient. Thomas Koop, Stjernen 4 D, Albertslund. Højskoleelev Else Woetmann Nielsen, Båring Højskole, Asperup, Fyn. Hr. Christian Nielsen, Bülowsgade 56 B IV, Århus C. Hr. Morten Toft Nielsen, Mejlgade 50 III, Århus C. Hr. Knud Daugaard Peters, Marstrandsgade 21, Århus C. Hr. Teddy Schøler, Tomsgaardsvej 79, København NV. Hr. Tommy Schøler, Ny Munkegade 65 IV, Århus C. Hr. Jens Kr. Thygesen, St. Pauls Plads 4, Århus C. Miss Lis Wonsbek, Charney Manor, Charney Bassett, Wantage, England.

Real 65: Kontorelev Kirsten Hingeberg Pedersen, Møllemarksvej 13, Odense V.

Universitetsklub i Ribe

Af læge Palle Svith

En annonce i Ribe-bladene i november måned 1962 meddelte, at Universitetsklubben afholdt sit første møde den 20. november på Postgården, at alle interesserede var velkomne som medlemmer, samt at der ikke var bestyrelse, kontingent eller påtvungne forpligtelser, men fri ret til at tale og komme med ideer.

Initiativet var – som så mange andre gode Ribe-initiativer – kommet fra kredsen omkring Antikvarisk Selskab. Jens Kruse havde holdt foredrag om starten af et universitet i Ribe, og Clausen Nielsen, Bregnballe og Lennart Edelberg syntes, den deraf affødte diskussion burde fortsætte udover aftenen.

Et bredt udsnit af byens borgere fulgte opfordringen, og vi havde et par fornøjelige diskussionsmøder, men da det blev klart, at der snart måtte udarbejdes en slags betænkning, intensiveredes arbejdet, hvorfor kredsen selvfølgelig indsnævrede til en mindre flok »troende«.

Gennem en lang række møder, dels kredsen alene, dels kredsen suppleret op med interesserede og interessante personer på »højere« plan, blev det efterhånden klart, at selv om det muligvis ville være godt for Ribe at få universitetet, og selv om det utvivlsomt ville være godt for universitetet at komme til Ribe, var dog det nye universitets indhold vigtigere end dets placering.

Klubben har ikke på nogen måde betragtet sig som initiativtager i universitets-sagen. Adskillige år før klubbens start havde Ribe byråd, senere støttet af byrådene i Varde og Esbjerg, påbegyndt arbejdet for placeringen af et universitet i Ribe, og senere har det regionale universitetsudvalg (nedsat af amtet og de tre købstæder) videreført dette arbejde med stigende intensitet og stor dygtighed.

Klubben har bestandig bestræbt sig på at samle viden og argumenter til brug for det officielle udvalg, ligesom klubben har deltaget i udformningen af udvalgets publikationer. Sideløbende hermed har Termansen, Edelberg og især Bregnballe skrevet en række artikler, som har været med til at sætte liv i den offentlige diskussion om de nye universiteters indhold. Nu har planlægningsrådet afgivet sin indstilling, som placerer selve universitetet i Esbjerg, mens Ribe må »nøjes« med enkelte institutter, som miljømæssigt vil kunne drage fordel af en placering i selve Ribe.

Denne indstilling betragtes af nogle som et nederlag for Ribe (og for klubben), mens vi i klubben mener, at det i høj grad er Ribes fortjeneste, at universitetet antagelig kommer til vor landsdel, og at det vil blive til stor gavn for hele landsdelen, også Ribe.

Havde sønderjyderne ikke stirret sig så blinde på Bismarcks grænse fra 1864, at de end ikke kunne nævne Ribe som en alternativ mulighed, er det nok sandsynligt, at valget var blevet Ribe, til gavn for universitetet, idet denne placering ville sikre bredere tilslutning fra hele den vest- og sønderjyske region.

Placeringen i Ribe ville nok også lette universitetets start, idet Ribe i en årrække endnu kan formodes at virke mere tiltrækkende på akademiske lærerkræfter end Esbjerg.

Disse mere personligt farvede betragtninger skal dog ikke sløre den kendsgerning, at universitetsklubben, uanset hvad den politiske afgørelse bliver, vil fortsætte arbejdet, og at vi glæder os til at få mange nye medlemmer, når vi får et klarere arbejdsgrundlag.

Noter

R. S.s ældste medlem, overlæge *Max Brammer* i Århus, er den 16. januar død 91 år gammel. Han var student fra Ribe i 1893 og stammede fra Seem sogn ved Ribe, var en anset læge i Århus. Hans store interesse var moderne malerkunst. Hele sit liv nærede han stor interesse for Ripenser Samfundet, og han havde været medlem siden foreningens stiftelse.

Overlæge *P. Agerbæk*, Ribe, er død 94 år gammel. Han var en både anset og overordentlig afholdt Ribe-borger.

Fru *Ellen Schaarup*, født Fasting-Hansen, Fåborg, er afgået ved døden. Hun, der var datter af afdøde provst Simon Hansen, Helsingør, tidligere Ribe, var gift med sognepræst Johannes Schaarup, Fåborg.

Fru *Ellen Bertelsen*, gift med toldforvalter Bertelsen i Varde, er død. Hun, der var datter af afdøde tømrermester J. Daugaard Peters i Ribe, glemte aldrig sin fødeby og var et interesseret medlem af Ripenser Samfundet.

Mangeårig kirkebetjent ved Ribe domkirke *Ole Andersen Bonnen* er død 57 år gammel.

Flv. højskoleforstander *Hans Lund* fyldte den 10. december 75 år.

Ribe katedralskoles skolekomedie i år blev Molières »Misanthropen«, der under adjunkt Kisbye-Hansens dygtige instruktion fik en udmærket udførelse af de oprædende elever.

Forlagsdirektør mag. art. *Palle Raunkjær*, student fra Ribe 1908, fyldte den 4. januar 80 år.

Biskop *Dons Christensen*, Ribe, repræsenterede den danske folkekirke ved festlighederne på de tidligere dansk-vestindiske øer i anledning af 300 året for den lutherske kirkes grundlæggelse på øerne. Festerne fandt sted 13. februar. Biskoppen fortsætter med en foredragstourne i USA.

Lektor *E. Askegaard* er valgt som medlem af provststudvalget for Ribe købstad og Gørding herreder. Hans suppleant bliver bankdirektør *R. Hyldahl*, Ribe Discontobank.

Rektor *Aksel Nielsen Strehle*, student fra Ribe, er på grund af alder afskediget fra sit embede som rektor ved Horsens statsskole.

Redaktionssekretær *Viggo Kittelmann*, »B.T.«, er udnævnt til bladets chefredaktør.

Ingeniør *Hans Jacob Willumsen*, søn af afdøde rektor Willumsen i Ribe, er udnævnt til direktør for »Stup Tandhjul« i København.

Kontaktudvalget for Sydjylland holdt 16.-19. marts møde i Sdr. Strømfjord på Grønland. SAS havde inviteret rådet på den tur. Fra Ribe deltog stiftamtmand *Edelberg* og borgmester *Carl Johan Pedersen*.

Ungdommens uddannelsesfonds centralnævn har tildelt Ribe katedralskole 86.000 kr. til stipendier i gymnasieklasserne.

Ribe antikvariske Samling har fra Cold Stores Fond modtaget 10.000 kr. til byggeriet ved Quedens Gaard. Museet trænger stadig til penge, mange penge. Vi anbefaler museet til mæcenernes velvilje.

Museet i Quedens Gaard viser stadig sin udmærkede særudstilling »Lys og lamper«.

Vi gratulerer hjerteligt:

Kommuneassistent *Anni Birgit Grossmann* (real 58), der har indgået ægteskab og nu hedder *Smidt Kristensen* til efternavn. Bopæl: Strandbygade 1, III, Esbjerg.

Korrespondent *Inga Sørensen* (stud. 62), der har indgået ægteskab og nu hedder *Bech* til efternavn. Bopæl: Viborgvej 64, Århus V.

Lærerstuderende *Karen Margrethe Grue-Sørensen* (stud. 62), der har indgået ægteskab med stud. jur. *Knud Have* (stud. 62). Bopæl: Eskildsgade 44, IV, København V.

Stud. med. *Svend Christensen* (stud. 62), der har indgået ægteskab med lærerinde *Bente Halkjær*. Bopæl: Jagtvej 219 E, IX, København Ø.

Stud. mag. *Annette Lawaetz* (stud. 62), der har indgået ægteskab med forfatter *Per Willig*. Bopæl: Nylandsvej 73 C, II, København F.

Stud. jur. *Peter Lungholt* (stud. 62), der har indgået ægteskab med bankassistent *Jente Marie Bernhoff Rørbæk*. Bopæl: Brøngade 4, Roskilde.

Den 30-årige radiotekniker *E. Jensen* fra Ribe, der nu bor i Holland, har som prøveingeniør ved den amerikanske IBM-koncern i Holland modtaget en hæderspris på 25.000 kroner.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 2 03 05

ALT
VASKES
HOS

„HEKTOR“
Tlf. 2 01 33 . Ribe

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

Restaurant BACKHAUS

CAFETERIA

Grydergade — Ribe

Telefon 2 11 01

GÅ TIL MATERIALISTEN

— hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen *s Eftfl.*

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MÖDERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTÖBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interierer. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STÖBEJERN-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTÖBERI . grundlagt 1818 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÄLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLÅDET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 14

August 1966

5. bind



Ribe-studerterne 1966

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

QUEDENS GAARD

Kulturhistorisk afdeling

SOMMERÅBNINGSTIDER: Kl. 14—18 og fredag 19—20

PORSBORG KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

ÅBENT: Kl. 15—18 og fredag 19—20

Sparer De regelmæssigt op,
så kan De også låne —

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Husk

WEIS'S STUE

Telefon 2 07 00 - Ribe

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ^{1/s}

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

SPORTSFEST I RIBE

Lørdag den 13. august kl. 14 arrangerer R.S. igen sportsskampe med skolen; der spilles fodbold, håndbold og volleyball.

Om aftenen samles vi til FEST I SKOVEN, hvor der i Skovpaviljonen er underholdning, musik og dans. Der serveres en lækker platte med 7 forskellige bestanddele, bl. a. lun ret, sild og ost, hvortil kommer en øl pro persona. Prisen herfor (kr. 14,50 incl. betjening) betales af foreningen, der også betaler entréen kr. 3,00.

R.S. medlemskort skal forevises. (Gælder ikke årets dimittender).

Mødetid: 20.45. – Fri påklædning.

Da foreningen dækker alle udgifter, må deltagerantallet begrænses, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.

Tilmelding kan ske til radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen 29, Ribe, tlf. (054) 2 01 26, senest onsdag den 10. august.

Arr.-udvalget.

50 års Ribe-studenter

I året 1916 dimitteredes fra Ribe katedralskole 26 studenter. Af de nulevende var 8 kommet til translokationen, flere med fruer, ligesom enker efter studenterjubilare var mødt som gæster. Allerede aftenen før translokationen samledes 50 års jubilarene til en fornøjelig middag på Hotel Dagmar. De fremmødte jubilare var følgende:

Sognepræst J. Bennedsen, Fruering ved Skanderborg, pastor emer. J. Fog, Dryt ved Svendborg, læge V. Chr. Iversen, Vejrup, rektor emer. Svend Norrild, København, overlæge Henning Aastrup, Slagelse, lektor S. P. Andersen, Haslev, læge Niels Chr. Nielsen, Hobro, civilingeniør, underdirektør i »Hafnia« Åge Stensig, København.

Forfatteren Jørgen Bukdal, der holdt forelæsninger ved universitetet i Lund, var forhindret i at være til stede. Forhindret var ligeledes sygeplejerske fru Ester Valentin Sørensen, født Høst, København, og lektor Anton Møller Nielsen, Randers.



Fra Ripenser Samfundet

De nye er med ...

Af årets dimittender har indtil nu 37 studenter og 2 realister indmeldt sig i Ripensersamfundet. Vi byder de nye medlemmer velkommen i foreningen og håber, at de må få glæde af medlemskabet, samt at de vil møde talrigt frem til arrangementerne. Adresserne bliver bragt i næste nummer af bladet.

HUSK

sportsstævnet i Ribe lørdag den 13. august kl. 14. Der mangler endnu en del deltagere i alle discipliner.

Tilmelding således:

Piger (volleyball): Gymnastiklærerinde Grethe Skjødt, Stadionvej 13, Ribe, tlf. (054) 2 09 17, eller til lærerstuderende Else Gehrke, Odinsvej 16, Haderslev.

Drenge (hånd- og fodbold): Major E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde, tlf. (03) 23 12 87.

Om vårfesten og fremtidige arrangementer

R.S.s vårfest, der blev afholdt den 22. april på Grand Café på Kongens Nytorv, havde samlet ca. 35 deltagere.

Vårfesten har altid været det dårligst besøgte af foreningens arrangementer; i år var der rekorddeltagelse, men vi (d.v.s. arrangementsudvalgets medlemmer) synes, det er en alt for ringe tilslutning, når man tager foreningens efterhånden ret store medlemstal i betragtning.

Festen kan kun betegnes som meget vellykket. Maden var god, betjeningen måske knap så udmærket, men små tekniske uheld kan altid forekomme, og underholdningen klarede Per Dich på fortræffelig vis og høstede da også stort bifald. Og så gik dansen og snakken til efter midnat.

Om fremtidige arrangementer: Der er en del arbejde forbundet med planlægningen af et arrangement. Når vi deles om det (p.t. er vi 5) går det nemt. Men skal vi så også slide i det for at samle deltagere, svinder lysten til at fortsætte.

Lad os nu først og fremmest få god tilslutning til årsfesten i november. Vi påtænker et fra de senere årsfester ændret arrangement; forslag til ændringer og gode ideer fra medlemmerne er meget velkomne. (Evt. forslag kan sendes til civilingeniør P. Daugaard Peters, Virum Stationsvej 144 F, Virum).

Ofte må vi, for at opnå favorable priser, budgettere med et mindste antal deltagere. Hvis de fleste tilmeldinger så først kommer efter udløbet af den officielle tilmeldingsfrist og der indløber mange afbud eller medlemmerne ganske enkelt bliver borte, uden at sende afbud, kan det volde os unødvendigt besvær.

Derfor: Mange tilmeldinger og i god tid.

P. a.-u. v.

P. Daugaard Peters.

Fra årets translokation

I det skønneste sommervejr afholdtes den 24. juni translokationen i vor gamle skoles gård. Usædvanlig mange jubilarer sås i skolegården.

Efter at rektor *Vestergaard* havde budt velkommen, sang man »Den signede dag«, og efter første del af kantaten uddelte rektor eksamensbeviser og talte til de bortdragende som anført andet sted i bladet.

Efter kantatens anden del foretoges translokation og uddeling af gaver og legater samt flidspræmier, en hel regn.

Rektor emer. *Svend Norrild*, uddelte 50 års studenterjubilarenes gave. Vi bringer talen i næste nummer. Og på 25 års studenterjubilarenes vegne takkede overlæge *Erik Højberg Nielsen*, Frederikshavn, og overrakte en smuk mindegave til erindring om frihedskæmperen, student *Jens Thue Jensen*, der blev skudt af tyskerne. Han kunne i år have holdt 25 års studenterjubilæum.

På 25 års realistjubilarenes vegne takkede borgmester *Carl Johan Pedersen* og overrakte en pengegave.

Rektor takkede for gaverne og rettede en tak til de to lærere, der nu drager til andre egne af landet, nemlig adjunkt *Kisbye Hansen*, der knyttes til Odense universitet, og lektor *Abildtrup*.

Translokationen sluttede med sangen »Hvor smiler fager den danske kyst«.

I anledning af sit 50 års jubilæum skrev forfatteren *Jørgen Bukdahl* i dagbladet »Vestkysten« en yderst læseværdig kronik om Ribe under første verdenskrig, hans skoletid i Ribe.

K H R

En treklang, som er tilværelsen . . .

Af rektor V. Vestergaard.

Ved årets translokation på Ribe katedralskole udtalte rektor Vestergaard nedennævnte alvorsord til de unge dimittender:

– I har i hele jer skoletid kunnet træde rundt i et blomstrende bed af slagord, udplantet af velvillige mennesker fra forretningsreklamen, fra populærfilosofi, fra moral- og livsanskuelsesdebat og såmænd også fra kulørte betænkninger om undervisning. I bliver dyrkede, er godt stof i presse, radio og TV; men dette skyldes ikke, at man nu elsker jert alderstrin højere, end man tidligere har gjort; tro ikke det. De væsentlige grunde til, at I dyrkes, er, at man vil hverve jer som tilhængere og købere. I skal åbenbart helst i ideologiske og økonomiske båse; for så ved agitatorerne og reklamefolkene, hvor de har jer.

Det er derfor forståeligt, om der i jeres sind skulle opstå nogen forvirring. Hvilke tankemønstre, adfærdsmønstre og forbrugermønstre skal I vælge? Det må være forvirrende. Og indrømmet: den skole I nu forlader, har ikke ønsket at agitere eller påtvinge jer færdigsyede anskuelser, tværtimod. Den har ønsket at udstyre jer med kundskaber, så I selv får mulighed for at skønne over, hvad der er det rette. Det er klart, at modsætningen mellem al den udefra kommende agitation og reklame på den ene side – og skolens forsøg på at fremkalde skepsis over for færdige meninger på den anden side kun kan øge forvirringen.

Så sker der let det, at man vælger det, der er på mode; man »følger med«, som det hedder. Forhåbentlig vil I vise skepsis over for moden, overfor det at »følge med«. Moden har flygtighedens karakter; den er et øjeblikkets barn, og modeanskuelser med deres faner og fanfarer vejres hen hurtigere, end man tror. Således vil den forvirring, som før er omtalt, og som kan være slem nok, blive fuldkommen, hvis man i stedet for at være skeptisk og usikker stadig skal »følge med«, stadig skal skifte fra en modeanskuelse til den næste og så fremdeles. Den fuldkomne forvirring kan ende i rod-løshed.

Der kan derfor være grund til at minde om noget fundamentalt, som en lignende lejlighed tidligere har givet anledning til, nemlig at de menneskelige grundvilkår overhovedet ikke ændrer sig. Menneskenes grundvilkår, upåvirkelige af mode, agitation, usikkerhed, er de tre ting: fødsel, vækst – hvis en sådan lykke forundes – og død. Det lyder simpelt og enfoldigt; men det er såre svært at fatte og endnu sværere at leve op til. Fødsel, vækst og død er uadskillelige; de danner en treklang, som er tilværelsen. Mere véd vi ikke.

I har den lykke at stå i det midterste af disse tre grundforhold: væksten. Jeg brugte ordet lykke derom. Vækst er lykke; anden form for lykke kender vi ikke. Og dette er mærkeligt; for vækst kan, som de to andre grundforhold fødsel og død, være smertelig eller let eller oftest en blanding af begge dele. Men vækst er ikke at »følge med«; vækst er et personligt ansvar, den enkeltes ansvar. Den enkelte har i samme grad ansvar for sit eget liv, sin egen vækst som han har det for andres liv, for andres vækst.

»Ansvar« betyder »gensvar«.

Dette er grundvilkårene for os alle, og under dem nytter det ikke at klare sig igennem ved skiftende modeanskuelser og slagord. Det er det letteste at gøre det at »følge med«. Men det er ikke vækst; for det er ikke ansvarligt. Den ansvarlige vækst kan medføre, at man må gå imod de andre, ikke for at slå dem i hovedet med sine egne fikse ideer – det er uansvarligt – men

at man må gå imod dem af hensyn til det liv, man lever i fællesskab med dem.

Jeg vil ønske for jer, at I aldrig må tabe menneskenes grundvilkår af syne, at I redeligt og efter evne vil undersøge tingene fra grunden af, for at kunne skelne det fundamentale, det sande, fra skinnet, fra det flygtige.

Om Ribe-tobak i gamle dage . . .

Af K. H. Rosenstand.

Tobakkens navn har en liflig klang, og når tilstedeværelsen af den indianske urt er sparsom i trange tider, kan fanatiske tilhængere af »The great God Nick o Teen« bringes til randen af sort fortvivelse.

Under sidste krig var der næppe nogen del af landet, man ikke søgte at dyrke tobak, enten i større stil eller i en kolonihave som husflid.

I Løgselskabets arealer ved Ribe stod tobakken frodigt, et nyt fænomen for Ribe syntes man da.

– Og dog gælder også her det gamle ord, at der er intet nyt under solen. Man forsøgte nemlig for et par århundreder siden at dyrke tobak i Ribe, ganske vist med mindre held end nu.

Columbus opdagede, som alle ved, Amerika, men han opdagede også tobaksplanten, hvis frø blev bragt til Europa, hvor tobakken efter at være forkættet og forfulgt gik sin sejrsgang.

Allerede i 1616 gjorde hollænderne den opdagelse, at den amerikanske tobak meget vel lod sig dyrke her i den gamle verden.

– Herhjemme blev Fredericia centret for en betydelig tobaksindustri og senere også for en omfattende tobaksdyrkning.

Det var i særlig grad smændene, der indførte skikken at »drikke tobak«, som man først sagde, og såvel at smøge som at tygge tobak.

Hugo Matthiessen beretter, at Ribe-borgerne allerede i 1640 synes at have været fuldt fortrolige med at »stikke an« en pibe tobak, som man nød af kridtpiber, hovedsagelig af hollandsk fabrikat. Men Ribe var jo også søstad, og såvel de kejserliges som sven-skernes besættelsestropper smøgede bravt og lærte danskerne kunsten.

Den afdøde museumsmand og historiker kaptajn Otto Schmidt oplyser ydermere, at der allerede i 1600 tallet blev drevet tobaksspineri i den gode stad Ribe.

– Benævnelsen tobaksspinder holdt sig forøvrigt i Ribe helt ned i dette århundrede. Tobakshandler Ad. Claussen, afdøde domorganist Behrens Claussens fader, benævntes ofte tobaksspinder.

I 1670'erne var det specielt indvandrede jøder, der drev denne næringsvej. Disse fik imidlertid en skrap konkurrent i den ansete ribeborger rådmand Peder Lauridsen Baggesen af den kendte Baggesen-slægt, der sammen med et par andre ribeborgere startede et tobaksspineri.

Baggesen havde held med sig og fik betydelig afsætning på sine varer. 1862 var der ganske vist en lidt kedelig retssag mod ham og en vis Willum Knudsen. De to borgere beskyldtes for at have indsmuglet 12 kasser hollandsk tobak ved Ydre Bjerrum. De erklærede imidlertid begge, at det var skipperen, der uden deres vidende havde foretaget indsmuglingen. Skipperen vedtog en bøde, og købmændene fik den beslaglagte tobak udleveret.

I året 1691 indførtes til Ribe ialt 41.516 pund sort og gul tobak fra Holland, og Peder Lauridsen var en betydelig mere smart handelsmand end sine konkurrenter, idet han udsendte egne handelsrejsende, der medførte tobakken i de originale kasser, som råto-bakken havde været i, og da han lagde hollandske sedler i kasserne, gik tobakken strygende som ægte hollandsk tobak.

Først i 1700 tallet kom man i Ribe ind på selv at dyrke tobak i stedet for at indføre den. I 1731 dyrkede således en borger ved navn Jacob Collin tobak i Ribe, men det gik

så dårligt for ham, at han blev stævnet, fordi han ikke kunne betale jordlejen.

Den danske regering var imidlertid stærkt interesseret i den hjemlige tobaksavl. Den udsendte i 1742 ligefrem opfordring, også til Ribe, om at fremme tobaksdyrkingen, men rådet og de 16 mænd (tidligere de 24 mænd) erklærede efter en undersøgelse, at der lige så lidt som hamp og høfrø kunne dyrkes tobak i Ribe på grund af jordernes dåværende vandholdighed og de idelige oversvømmelser, forårsaget af stormfloderne.

Efter en fornyet opfordring til tobaksdyrking i 1778 meldte der sig flere borgere, deriblandt den velhavende organist Frederik Nissen.

Landøkonomi- og kommercekollegiet samtidig, at man agtede at udgive en lærebog i tobaksavl samt at give gratis undervisning i tobaksdyrking til en mand, såfremt denne ville rejse til København. Ribe sendte da også en borger ved navn Christen Grummesen til hovedstaden, idet kommunen og private afholdt rejseudgifterne.

Efter at have nydt undervisning hos de kongelige tobaksplantører vendte Grummesen hjem til Ribe med gode attester samt en del tobaksfrø, som blev fordelt mellem de borgere, der havde understøttet ham.

Han begyndte derefter at undervise i tobaksdyrking i Ribe. I 1779 fik Grummesen, der iøvrigt var født på Greengård i Åstrup sogn, borgerskab i Ribe som tobaksplantør, men det gik ellers dårligt med tobaksavlen, da det viste sig, at datidens jorders beskaffenhed ikke egnede sig til tobaksavl.

Mere held havde den kendte ribeborger, hospitalsforstander Niels Ussing, der i 1780 fik privilegium til at oprette en tobaksfabrik i Ribe, der dog ikke til at begynde med var baseret på at behandle råtabak.

Senere anlagde han en tobaksplantage på 10 tønder land, hvoraf størstedelen indtoges fra Korsbrødregaards haver, der den gang var af større udstrækning end den nuværende bispegårds haver.

Forsøget med selv at dyrke tobak mislykkedes dog også for Ussing, der kun nåede at få tilplantet 6 tønder land.

Bedre gik det med selve tobaksfabrikken, der stod på sin højde i 1789. Ussing kunne den gang tillade sig at holde en mestersvend og en snes arbejdere.

Det var dog hovedsagelig tobak, der var avlet ved Fredericia, fabrikken i Ribe oparbejdede, da den i Ribe dyrkede var af så ringe kvalitet, at den ikke kunne stå prøve.

Produktionen af Ribe-tobak i det nævnte år udgjorde imidlertid 100.000 pund, og varerne fandt god afsætning. Senere gik det mindre godt med fabrikken, Ussing var imidlertid en mand, der nok kunne stå for dette skrald. Han drev nemlig omfattende studehandel, ligesom han i 1798 oprettede et garveri. Han red stormen af, men i 1795 afhændede han fabrikken, som andre fortsatte.

Endnu i 1820 fandtes der i Ribe 2 tobaksfabrikker.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde, tlf. (03) 23 12 87.

Stud. 41: Tandlæge Erik Høiberg-Nielsen, Danmarksgade 56, Frederikshavn.

Stud. 44: Overlærer Jens Bech Laursen, Brændkjærgade 47, Kolding.

Stud. 51: Fru Jytte Krogsholt Løbner, f. Knudsen, Vestervangsvej 13, 2., Viborg.

Real 51: Fru Alma H. Wolff, f. Villadsen, Thorsensvej 8, Bramminge.

Real 52: Kommuneassistent Evald Bendixen, Seminarievej 62 B, 1., Ribe.

Stud. 54: Fru Inge Merete Sampson, f. Larsen, 19, Arleston Drive, Nottingham, England.

Real 54: Food Broker Poul Henry Micheelsen, Blacks Point, RD 2, Canastota N.Y. 13032, New York, USA.

Stud. 55: Exam. pharm. Grete Knudsen, f. Thyssen, Egtved Apotek, Egtved. Dyrslæge J. M. Westergaard, P. O. Box 24, Entebbe, Uganda.

Real 55: Forretningsfører Egon Udesen, Nørrevoldgade 8, Fredericia.

Stud. 56: Civilingeniør Henrik Brink Clausen, Hellerupgårdsvej 8, Hellerup. Cand. polit. Jørn Kjær, Ellemosevej 21, Hellerup.

- Real 56:* Sparekasseassistent Lis Lauridsen, Nørremarksvej, Ribe.
Stud. 57: Cand. theol. Niels Chr. Bork Hansen, Præstegården, Løgumkloster. Fru Margrethe Skov, f. Andreasen, Trøjborgvej 62, 4. th., Århus C. Læge Poul E. Skov, Trøjborgvej 62, 4. th., Århus C.
Real 57: Ingeniør Jens Hansen Jensen, Vievang allé 13, Brønshøj.
Stud. 58: Civilingeniør Vagn Noer, Gartnervænget 24, Tranerbjerg J.
Real 58: Stud. techn. Erik Blak Nielsen, Skoleparken 1, Esbjerg. Kontorassistent Ester Spenderup Olsen, f. Jensen, Århusvej 31, Lystrup.
Stud. 59: Kontorassistent Anna Elise Reppien, f. Lund, Thyrasgade 9, Horsens. Civilingeniør Iver Beier Iversen, Caroline Amalievej 42 A, Lyngby. Stud. jur. Asbjørn Simonson, Hedevangen 3, Kgs. Lyngby. Korrespondent Helle Zerlang, Østerbrogade 147, København Ø.
Real 59: Hr. Thage Ebsen Løbner, Snorresvej 39, Odense. Kok Mogens Løgstrup, Lyngbygade 59, Silkeborg. Handelsstuderende Tyge Tygesen, Ø. Vedsted, Ribe.
Stud. 60: Stud. mag. Jan Hjørnø, Birkevej 13, Allerød. LT(R) Regner Kværnø, 1 IGKMP/3 BTN, Kasernen, Randers. Lærerinde Karla Beck Schmidt, f. Clausen, Vølundsvvej 1, Esbjerg.
Real 60: Hr. Freddy Pallesen, Bobøl, Føvling.
Stud. 61: Programmør Ejnar Gram-Madsen, Svanens Kvarter 10 B, Albertslund. Stud. jur. Palle B. Lyck, Brendstrupvej 72 C, Århus N. Laboratorietekniker Leif Hedahl Rasmussen, Danfoss, Nordborg.
Stud. 62: Stud. theol. Aase Lambert Andersen, Egmont Studentergård, Tranekærvej 55, vær. 94, Risskov. Lærerstuderende Lisbeth Bæk, f. Olesen, Englandsgade 51, Esbjerg. Lærerstuderende Elin Kjeldgaard Knudsen, Skovvangsvej 242, Århus N. Korrespondent Karen Krog, Randersvej 76, Århus N. Stud. scient Flemming Nielsen, Mejlgade 89 B, 3., Århus C. Lærerinde Bente Nielsen, F. E. Cronesvej 14, 2., Blok A, bolig 8, Nyborg. Sygeplejeelev Ulla Skov Petersen, Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1, København F.
Stud. 63: Agnes Hammer Hansen, Nørre Kollegium, vær. 121, Nørre allé 11, 1., København N. Stud. mag. Eske Kaufmann Mathiesen, Rolfsvej 6, 4. th., København F. Stud. theol. Tyge Woetmann Nielsen, Borchs Kollegium, Store Kannikestræde 12, København K. Hr. Leif Røper, Skolekobbøl 36, Gram. Stud. jur. Eva Schiørring, Grøndalsvængeallé 3, København F.
Real 63: Sygeplejeelev Inga Bjerrum Hansen, Afd. A I, Odense amts og bys Sygehus, Odense. Frk. Rose Marie Løhdorf, c/o Madsen, Nordre Frihavsgade 14, 2., Kbhvn. Ø.
Stud. 64: Stud. jur. Bent Jensen, Johannes Ewaldsvej 54, Åbyhøj. Stud. med. Ole Krømann Hansen, Skolebakken 11, 2. th., Århus C. Fru Merete Dahl Hune, f. Jeppesen, Ivar Huitfeldtsgade 67 A, 3., Århus N. Stud. mag. Ramund Kværnø, c/o Helmer, Gersonsvej 65, 1. th., Hellerup. Sergent Max Lykke Kristensen, Stengårds allé 73, Kgs. Lyngby. Fru Birte Larsen, f. Rasmussen, Lystoftevej 10 A, Lyngby. Stud. med vetr. Jens Chr. Laurup Nielsen, Kollegiet, Hostrupsvej 20, København V. Stud. mag. Astrid Juhl Sloth, Nyholmsvej 12, Risskov. Frk. Inger Vibe-Petersen, Stennevang 3, Rødning.
Real 64: Sygeplejeelev Oda Jessen Ebsen, Amtssygehuset, Brørup. Frk. Susanne Edelberg, Baune allé 7, 3., Lyngby.
Stud. 65: Hr. Henning Boysen, Graven 16, 2. th., Århus C. Hr. Hans Erik Christensen, Ribegade 3, 3. tv., København Ø. Frk. Regitze Edelberg, Schimmelmansvej 42, Charlottenlund. Stud. med. Palle Tore Jørgensen, Ny Munkegade 65, 4., Århus C. Lærerstuderende Jette Gredal Kristiansen, Tangevej 2, Ribe. Fysioterapeutstud. Bente Løgstrup, Henrik Steffensvej 7, København V. Stud. jur. Inger Lise Nielsen, Banehegnet 58, Albertslund. Frk. Anna Louise B. Pedersen, A. H. Wingsvej 5, 3., Århus N.
Real 65: Bankelev Clara Pedersen, Søndergade 33, Brørup. Kontorelev Kirsten Hingeborg Pedersen, Bülowvej 18, Odense.



Vi gratulerer hjerteligt:

Ripenser-Samfundets formand, rektor Johannes Jørgensen, Ridder af Dannebrog, er blevet udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Vore medlemmer, Merete Dahl Jeppesen (stud. 64) har indgået ægteskab med stud. med. Jacob Hune (stud. 60). Bopæl: Ivar Huitfeldtsgade 67 A, 3., Århus N.

Vort medlem, Birte Rasmussen (stud. 64) har indgået ægteskab med rådgivende civilingeniør Jeppe Larsen. Bopæl: Lystoftevej 10 A, Lyngby.

Vort medlem, lærer Hans Daugaard Peters (stud 61) har indgået ægteskab med lærerinde Inge Schmidt.

Korrespondent Birthe Liisberg (stud. 58) påbegynder den 23. august d.å. sammen med sin mand en studierejse af 1 års varighed til Stanford University, USA.

Dyrlæge J. M. Westergaard (stud 55) har fået ansættelse som Associate Director ved The FAO-Danish-East African Dairy Training and Demonstrating Courses. Adresse: P. O. Box 24, Entebbe, Uganda.

Cand. theol Niels Chr. Bork-Hansen (stud 57) er antaget som hjælpepræst ved den danske menighed i Åbenrå.

Ripensersamfundets næstformand, radioforhandler Immanuel Jensen og hans tvilling-søster, butiksbstyrer frk. Signe Jensen, Ribe, fejrede den 13. april deres 60 års fødselsdag under stor opmærksomhed.

Fru Dagny Kastrup, gift med Johan Kastrup, Ribe, er død 69 år gammel.

Pastor Lauritz Emil Jalk, København, student fra Ribe 1912, er død 71 år gammel.

Pastor emer. V. Balslev, tidligere sognepræst i Seem, senere Bramminge, er død i København 86 år gammel.

Kunstvæverske frk. Gudrun Salling, Ribe, er død 81 år gammel.

Andreas Lüttau Petersen, gennem 41 år indehaver af det gamle hotel »Postgården« i Ribe, er død 84 år gammel.

Hotel »Postgården« i Ribe er af indehaveren, Andreas Petersen jun., solgt til overtjener Sv. Lauridsen, Espergærde.

Seminarierektor Sv. Mogensen, Ribe statsseminarium, fyldte den 7. maj 70 år og er gået af for aldersgrænsen. Som hans efterfølger er udnævnt cand. psych N. E. Kyndrup, Frederiksberg.

Sparekassedirektør for Spare- og lånekassen for Ribe by og omegn, A. Dalgas Bunch, Ribe, fyldte den 20. april 70 år.

Viceinspektør Sv. Stræde Nielsen, Århus, er udnævnt til inspektør ved Bispegades skole i Ribe.

Lektor Lennart Edelberg har fået meddelt orlov i tiden 1. februar 1967-31. januar 1968, for at han kan bearbejde det af ham på en række ekspeditioner for Nationalmuseet indsamlede materiale.

Manufakturhandler Asger Brøndum, Ribe, har solgt sin forretning til manufakturfirmaet Ove Gundtoft, Vejle.

60 studerende sammen med videnskabsmænd og professorer fra kunstakademiet, polyteknisk læreanstalt, Landbohøjskolen og Københavns universitet har som deltagere i et byplankursus gæstet Ribe.

En kvart million turister gæstede i 1965 Ribe.

Tidligere amtmand på Bornholm, kammerherre P. Chr. v. Stemann, student fra Ribe 1908, er død 75 år gammel. Han var søn af stiftamtmand kmhr. Stemann i Ribe.

Domprovst dr. theol. W. Grønbæk, Ribe, har efter ansøgning fået bevilget afsked fra den 31. oktober. Han har virket i Ribe siden 1944.

Cykelrytteren Johny Puggaard, Ribe, er blevet nordisk ungdomsmester over 50 km. på landevej.

Den afgæde formand for Forskønnelseskomiteen i Ribe, gartner Matthiesen, tog som sin sidste handling inden valget, det anerkendelsesværdige skridt at få »Nyholms bæk« ved plantagen genopstillet i restaureret og nymalet stand.

Ved nyvalget til forskønnelseskomiteen er boghandler Knud Heide-Andersen valgt som formand og amtsrevisor P. Lohmann Jensen som næstformand.

Ripenserbladets næste nummer udkommer ca. 1. november.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 203 05

ALT
VASKES
HOS

„HEKTOR“
Tlf. 2 01 33 . Ribe

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

Restaurant BACKHAUS

CAFETERIA

Grydergade — Ribe

Telefon 2 11 01

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen ^{s Eftfl.}

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!




MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL

en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 15

November 1966

5. bind



Skønt skab i Weiss' Stue, Ribe. Udskaeringen af »Ribeskolen«. 1500—1600.

(Skaanig fot.)

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

QUEDENS GAARD

Kulturhistorisk afdeling

SOMMERÅBNINGSTIDER: Kl. 14—18 og fredag 19—20

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

ÅBENT: Kl. 15—18 og fredag 19—20

Sparer De regelmæssigt op,
så kan De også låne —

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

En 50 års student ser tilbage

Af rektor Svend Norrild.

Ved translokationen på Ribe katedralskole talte rektor Svend Norrild som 50 års student:

Når jeg i dag har bedt om ordet, er det som talsmand for den flok af unge, der blev studenter i 1916, altså for 50 år siden.

Vi var 26, og af dem er kun 11 i live, mindre end halvdelen. Det giver en fornemmelse af tidens sus. I unge synes, at 50 år er en uendelighed at se henover, vi gamle må svare, at vi forstår ikke, hvor de mange år er blevet af, vi fornemmer det, som om det blot var 14 dage siden, vi satte huen på vore lokkede hoveder.

Min første opgave i dag er at vende mig til det unge, nyudsprungne studenterhold og bringe jer en hjertelig lykønskning fra os gamle. Det er med sær bevægelse, vi ser jeres unge ansigter under de hvide huer, det kalder så mange minder frem. Vi husker, som var det i går, vor egen lettelse og glæde over at være kommet levende over den sidste hurdel, som studentereksamen også var i vor tid. Vi lykønsker jer af hjertet til, at I med ære kan krone jeres slid med denne skønne hvide hue, og at I nu skal starte en uddannelse efter jert eget valg i overensstemmelse med jeres egne lyster og evner.

Men først skal I have en uendelig lang og dejlig sommerferie, den dejligste, I endnu har haft og nogensinde får, hvor I skal fylde jeres lunger med høets og hyldeblomsternes duft, alt imens I sværmer rundt med den pigelil, I har fået kær.

Min anden, kære opgave i dag er på mine kammeraters og egne vegne at bringe Ribes ærværdige katedralskole vor hyldelse og tak for, hvad den gav os i vor skoletid. Det er ikke for meget at sige, at den har bidraget væsentligt til det, vi siden er blevet til.

Det er egentlig utaknemligt at være lærer, for bliver man syg en dag, så siger eleverne ah! navnlig, hvis de derved vinder en fritime, og har man herset med dem i 3, måske 5 år, så stormer de ud af skolens port til den såkaldte frihed og glemmer at sige smukt tak for, hvad skolen har ofret af slid og møje på dem. Og først, når der er gået 25 år eller 40 år begynder man at erkende, hvor meget der i disse ungdomsår blev grundlagt i een, hvor meget, man har at sige tak for.

Ribe katedralskole var i vor tid en gammeldags, streng skole. Der skulle bestilles noget, læres noget. Der var ikke — og skulle ikke være tid til pjank og alt det, som skolen nu gør så meget ud af, det hobbybetonede, eksisterede ikke. Da Iversen skrev fri stil om lystfiskeri og rektor over hans skulder læste emnet, definerede han det som noget med en krog på en snøre, der sad fast på en stang og i den modsatte ende sad en doven laban!

Når jeg tænker tilbage på vore lærere, forekommer de mig med få undtagelse sære, indtil det besynderlige i en grad, som man slet ikke kan tillade sig det i dag. Men vore lærere var alle nidkære og flittige og begejstrede for deres fag og ivrige efter at give de værdier videre, de havde fundet.

Vi havde en græsklærer, der tordnede over vore hoveder som Zeus fra Olympen, når vi ikke kunne vore verber, men som ikke undså sig ved at fælde tårer, når han, som også var vor franskklærer, læste den vidunderlige historie om den sidste fransktime — la dernière classe — i en elsask skole, efter at Elsass-Lotringen var blevet afstået til Tyskland.

Vi havde en tysklærer, der fortalte os gysere for nedrullede gardiner og dæmpet belysning. Meningen var så, at vi skulle gengive hans historier på tysk, men tit blev han revet med af sin egen fortælling, så han glemte tiden og sine pædagogiske hensigter.

Meget af det, de lærte os, er glemt forlængst. Men mere betydning for os fik den menneskelighed, der gemte sig bag ved deres sære masker, og som lejlighedsvis, i glimt, afslørede for os.

Vi havde en latinlærer, der i en periode plagede mig — men han tilbragte hvert fri-kvarter ved sin moders grav. Vi havde en naturfaglærer, der gik klædt i vadmel, som den jævreste husmand, og hans pung var af dem, man snører sammen med en snor, og der lå næppe ret mange penge i den. Men når der gaves en god koncert i København ofrede han gerne den lange og dyre rejse for at opleve musikens herlighed nogle stunder. Og jeg mindes vor udmærkede matematiklærer, der gjorde alt for at opmuntre os med sine løjer, til trods for, at en datters alvorlige sygdom kastede tunge skygger over hans privatliv.

Et par ord vil jeg gerne ofre på vor rektor, Julius Nielsen, også af den grund, at der for nogle år siden var en avisdebat om ham i et hovedstadsblad, hvor hans minde blev hårdt medtaget. Jeg var bortrejst og blev først bekendt dermed længe efter og kunne således ikke give mit besyv med. Han var landets yngste rektor og var en fremragende sprogmand i tysk og i de klassiske sprog. Dertil talte han italiensk, så man i Rome, hvor han havde studeret, blot troede, han var fra en af de nordlige provinser. Egentlig syntes han vist ikke, at matematikerne hørte hjemme på en gammel katedralskole, og han kunne behandle dem derefter. Streng og krævende var han som lærer og skoleleder, og han havde udviklet en skældsordenes lyrik, som endnu ringer i vore øren. Men bag den

barske mine gemte sig et blufærdigt, et meget følsomt sind, en dyb interesse for hans elever, også efter at de havde forladt skolen, en trang til, med få og barske ord at føre os tilbage til den rette vej, hvis vi var ved at afvige fra den. Dette hans egentlige væsen lærte man først at kende, når man som vi havde ham mange timer eller lærte ham at kende privat, da man havde forladt skolen. Da han var blevet forflyttet til Metropolitanskolen i København og kom på besøg i Ribe, havde denne travle mand, der havde haft store bekymringer og sorger i sit privatliv, aldrig mere travlt, end at han skulle rundt og se til gamle mennesker, hvis ve og vel stadig lå ham på sinde.

Jeg vil gerne som en af dem, der kendte ham bedst, også mange år efter skoletiden, benytte denne lejlighed til at bekræfte, at der bag denne stundom bøse og frygtindgydende maske, bag hvilken han gemte sig, bankede et varmt og trofast hjerte, der fulgte hans elever i skolen som senere i livet med varm interesse, og som altid var parat til at bane vejen for gamle elever, hvor han kunne det. Jeg vil mene, at Ribe katedralskole indtil i dag nyder godt af den barske og strenge, men varmhjertede og arbejdsomme ånd, han førte med sig.

Meget af det, vi lærte i vor skoletid, gloser, bøjninger, årstal o. s. v. er nu borte med blæsten. Godt vi ikke skal op i det nu 50 år efter. Men hvad der ikke glemtes var de arbejdsvaner, skolen gav os, ved at stille præcise krav til os. Det mærkedes, da vi efter studentereksamen kom til de højere læreranstalter; da viste det sig, at vi, i modsætning til mange af vore kammerater fra andre skoler havde lært at tilegne os en lektie til bunds. Og hertil kom så, at skolen søgte at lære os gode sæder — ikke ved at moralisere syndeligt med hævet pegefinger, men ved sit eksempel, således som et godt hjem præger sine børn, så de på en prik ved, hvad far og mor vil være glade for, og hvad de vil skamme sig over. Misforstå mig ikke, vi var ikke bedre end andre kolelever, og gjorde naturligvis tossestreger, men ved sin stille autoritet har skolen, sammen med vore hjem, givet vort liv dets retning.

Hvis jeg fortalte jer unge, hvor få adspredelser, vi havde i vor skoletid, ville I vist ynke os: intet fjersyn, ingen radio, ingen „fritimer“, kun en stumfilm i Kosmorama en gang om måneden til klavermusik. Men I kan spare jeres medfølelse, for derved overlodes vi os til os selv og til hinanden og knyttedes sammen i et kammeratskab, der har holdt livet igennem og som fik mange smukke udtryk ved den lille fest vi i aftes fejrede.

For alt dette og meget mere, som jeg ikke skal trætte jer med — I sidder jo utålmodige dernede og længes efter at blive sluppet løs — vil vi 50 års jubilatarer gerne bringe vor gamle skole en stiftfærdig, men hjertelig tak.

Vi står ikke i dag her for at demonstrere, hvor herlig vidt vi har bragt det socialt og økonomisk. Vi har været menige soldater, der efter to verdenskrige og i tiden efter dem har søgt at samle brokkerne op af det, der, der var brudt ned og samle dem til et nyt mønster. Man kaldte os generationen, der snublede i starten. Men, når det ikke gik os værre, skylder vi, næst vores gode hjem, vor gamle skole tak derfor.

Det skal være mit ønske for jer unge, at I om 50 år må kunne hylde vor fælles skole med de samme følelser, som i dag fylder vore hjerter. Vi er kun 9 (10), der har kunnet møde op ved denne lejlighed, og vi er ikke storkapitalister, men vi vil gerne som et synligt udtryk for vor taknemlighed mod vor gamle skole have lov til at give en af jer unge som rektor og jeres lærere har udpeget en beskednen gave på denne jer festdag.

Jeg beder Dem modtage denne konvolut som en hilsen fra en slægt, som De sikkert føler som de rene mosefund, men som dog ikke er mere mosgroede, end at vi kan tage del i jeres glæde. Og vi beder Dem bruge indholdet efter eget ønske og behov, gerne måske som bidrag til en rejse.

Nye medlemmer

- Stud. 61:* Frk. Elly Bang, revisor, Oddervej 81, Højbjerg.
Stud. 66: Frk. Birte Lambert Andersen, Kai Lykkes Allé 22, Bramminge.
Stud. 66: Biblioteksass.elev Birgitte Kure Andersen, P. P. Ørumsgade 8 V, th., Århus C.
Stud. 66: Hr. Svend Andresen, Hegelundsvej 6, Ribe.
Stud. 66: Frk. Kirsten Ewers Andersen, Dagmarsgade 14, Ribe.
Stud. 66: Hr. Niels J. Brunsgaard, Kalvslund, Ribe.
Stud. 66: Remi Bramming, Klostergade 10, Ribe.
Stud. 66: Frk. Ilse Clausen, Højrup, Arnum.
Stud. 66: Frk. Karen Ledet Christiansen, Præstegården, Gram.
Stud. 66: Hr. Flemming Christensen, Kvong pr. Varde.
Stud. 66: Frk. Dorte Dinesen, Åbenråvej 18, Skærbæk.
Stud. 66: Frk. Mette Have, Tangevej 18, Ribe.
Stud. 66: Frk. Kirsten Karen Hansen, Tangevej 13, Ribe.
Stud. 66: Frk. Katrina Holm, „Stavedskov“, Frifelt.

- Stud.* 66: Hr. Ingemann Hansgård Jensen, Skolegade 54, Skærbæk.
Stud. 66: Frk. Anne Lisbeth Jacobsen, „Skovgård“, Hjerding, Rødding.
Stud. 66: Frk. Gunver Bjelke Jensen, Damhus Boulevard 79, Valby.
Stud. 66: Hr. Frede Kragh Jensen, Spandet, Arnum.
Stud. 66: Frk. Kirstine-Louise Krogager, Allerup, Tjæreborg.
Stud. 66: Hr. Niels M. Kristiansen, Hviding st.
Stud. 66: Frk. Lene Marie Kyster, Tangevej 98, Ribe.
Stud. 66: Hr. Stig Mortsen, Skolegade 13, Skærbæk, Sønderjylland.
Stud. 66: Landvæsenlev D. Ole Laursen, Vemmetofte, Fakse.
Stud. 66: Hr. Erik Monrad, Præstegården, Vejen.
Stud. 66: Frk. Karen Nørgård Nielsen, Søndergade 17, Brørup.
Stud. 66: Frk. Gudrun Pedersen, Skolegade 23, Brørup.
Stud. 66: Frk. Hanne M. Sixhøj Pedersen, Lustrup, Ribe.
Stud. 66: Frk. Karen Margr. Pedersen, Hviding st.
Stud. 66: Frk. Inger Øbo Sørensen, Kongensgade 16, Ribe.
Stud. 66: Hr. Knud Sander, Sct. Nicolajgade 14, Ribe.
Stud. 66: Frk. Elsa Gindeberg Schmidt, Klydevej 5, Hvidovre.
Stud. 66: Lærerstudierende Hanne Stagaard, Hviding st.
Stud. 66: Lærerstudierende Hans Sølbæk, Mellemgade 9, Haderslev.
Stud. 66: Hr. Iver Thysen, Frifelt.
Stud. 66: Hr. Ole Krog Thomsen, Storegade 28, Skærbæk.
Stud. 66: Frk. Aase Wind, Hjerding, Rødding.
Stud. 66: Frk. Ulla Øllgaard, Vibevej 6, Bramminge.
Real 66: Hr. Hans Jørn Nielsen, Sdr. Kjærgård, Føvling.
Real 66: Hr. Gorm Dahl Pedersen, Stadionvej 8, Ribe.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m. v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergårde, telf. (03) 23 12 87.

- Stud.* 16: Lektor Anton Møller Nielsen, Gethersvej 32, Randers.
Stud. 28: Hr. Svend P. Christensen, Sømandshjemmet, Helsingør.
Stud. 44: Cand. polit. Jens Axel Bøggild, Riddermandsvej 2, Ribe.
Stud. 49: Frk. Inger Juhl, Golfvej 29, Esbjerg.
Stud. 50: Lærerinde Ellen Deigaard, Stampedammen 58, Hørsholm.
Stud. 50: Lærerinde Karen Lorenzen, f. Jensen-Holm, Højdevej 16, Hobro.
Stud. 50: Handelslærer Jørgen Lorenzen, Højdevej 16, Hobro.
Stud. 51: Sygeplejerske, fru Else Boesen, Christiansfeldvej 51, Haderslev.
Stud. 51: Landinspektør Lorenz Friis, Jørgen Sørensenvej 6, Vejle.
Stud. 51: Lærerinde Britta Söhner, f. Nielsen, Fiskenæsset, Godthåb, Grønland.
Stud. 51: Skoleinspektør Sven Thygesen, Vorbasse.
Stud. 52: Civiløkonom Hans Ejnar Frisk, Ryhaven 73, Hasle, Århus V.
Stud. 52: Advokat Kr. Lund Kristensen, Henrik Thomsensvej 3, Birkerød.
Stud. 52: Frk. Karen Johanne Bonde, Den danske Børnehavne, 2251, Drage, Sydslesvig.
Real 52: Fru Aase Ellerup Jensen, f. Pedersen, Løgumkloster Hotel, Løgumkloster.
Stud. 53: Cand. pharm. Asger Kromann Bak, Skjoldbjerg 3, Haderslev.
Real. 53: Frk. Gunhild Pedersen, c/o Agnete Pedersen, Diakonissestiftelsen, P. Bangsvej 1, København F.
Stud. 55: Pastor Hans Olav Okkels, Klinte Præstegård, Grindløse.
Stud. 55: Konsulent Johs. Vestergaard, Magnolievej 112, Tarm.
Stud. 55: Associate Director Jørgen Mejsen Westergaard, P. O. Box 24, Entebbe, Uganda.
Stud. 56: Cand. mag. Jarl Dalgas Bunch, Fladbrovej 10, Neder Hornbæk, Randers.
Real. 56: Skovfoged N. P. Kiholm Andersen, Grindløse.
Real. 56: Sparekasseass. Lis Lautidsen, Jacob A. Riisvej 16, Ribe.
Stud. 57: Cand. theol. Niels Chr. Bork Hansen, Borgmester Finksgade 15³, Åbenrå.
Stud. 57: Korrespondent Birgit Gamborg Lindegaard, f. Holm, Hedeskovvej 12, Lystrup st.
Real. 57: Ingeniør Jens Hansen Jensen, Høje Gladsaxe 42, st. tv., Søborg.
Real 57: Disponent Hans Peder Hansen, Solsortevej, Skærbæk.
Stud. 58: Lærerinde Magda Andersen, f. Nielsen, Øster Allé 26, Strib.
Stud. 58: Kontorassistent Kirsten Andersen, f. Hansen, Åvej 15, Ribe.
Stud. 58: Lærer Per A. Caspersen, Molsskolen, Knebel.
Stud. 58: Lis Gramstrup, f. Gram Christensen, Egtvedvej 16, Ølstykke.
Stud. 58: Lærerinde Kirsten Rask Schmidt, f. Thomsen, Granlyallé 65, Sædding, Esbjerg.
Stud. 58: Stud. odont. Torkil Dahl Jeppesen, Holmevej 265, Højbjerg.

- Real 58:* Stud. techn. Trygve Marthinsen, Torvegade 123, Esbjerg.
Real 58: Ingeniør Erik Blak Nielsen, Skoleparken 1, Esbjerg.
Stud. 59: Landinspektør Poul Christensen, Ørnevej 76, Odense.
Stud. 59: Cand. pharm. Inge Merete Ebbeskov, f. Rasmussen, Tårnvej 387 A, Rødovre.
Stud. 59: Stud. mag. Hans Erik Gade, Høje Gladsaxe 60,1. tv., Søborg.
Stud. 59: Civilingeniør Iver Beier Iversen, Vandtårnsvej 7, 1. nr. 79, Birkerød.
Stud. 59: Læge Poul Neergaard, Nørregade 12, Brørup.
Stud. 59: Lærerinde Inger Nørgaard Ramus, f. Christensen, Bøgevangen 13, Herning.
Stud. 59: Cand. jur. Asbjørn Simonsen, Malmlosevej 80, Holte.
Real 59: Stud. techn. Poul Voss Laursen, Kastanievej 12, Skæring Strand, Egå.
Real 59: Sygeplejeelev Birthe Søndergaard Petersen, Centralsygehuset, Hillerød.
Stud. 60: Stud. pharm. Margit Emborg, Hillerødgade 97, København F.
Stud. 60: Stud. theol. Helge Plesner, Alléen 5, Nærum.
Real 60: Lærerinde Ellen Marg. Lauridsen, Hvirring pr. Flemming.
Real 60: Børnehavelærerinde Anne M. Woetmann Petersen, f. Nielsen, Nygade, Bolderslev.
- Stud. 61:* Stud. mag. Gydda Jermiin Jespersen, f. Jermiin, Søgade 6, 1., Århus C.
Stud. 61: Lærer Hans Daugaard Peters, Jomfrugang 3, 1., Haderslev.
Real 61: Lærerinde Ena Callesen, f. Tanggaard, Plantagevej 37, Hjerting.
Real 61: Hr. Hans T. Morthorst, Roager.
Stud. 62: Stud. theol. Aase Lambert Andersen, Nordborggade 43, 2., tv., Århus C.
Stud. 62: Lærerinde Bodil Bruun Dahl, Østergade 71, Skjern.
Stud. 62: Lærerinde Lene Dall, c/o J. Singh, 12, Jalan Sekola Arab, Johore Bahru, Johore, Malaysia.
- Stud. 62:* Lærerinde Inge Henriksen, Østergade 29, Rødning.
Stud. 62: Lærerinde Birgitte Præstholm, Endrupborgkollegiet, Tuborgvej 166, Kbh. NV.
Stud. 62: Stud. mag. Anette Willig f. Lawaetz, Nylandsvej 73, 2, København F.
Stud. 63: Korrespondentstud. Inga Bak, Flinterupvej 14, Vanløse.
Stud. 63: Stud. mag. Jørgen Bang, Nylandsvej 12, 3. th., København F.
Stud. 63: Stud. mag. K. Vibeke Edelberg, Kvinderegensen, Amager Boulevard 101, København S.
- Stud. 63:* Stud. med. Teddy Eeg Hoffbeck, Studsgade 40, 4., Århus C.
Stud. 63: Stud. pharm. Kirsten Margrethe Kjær, Egmont H. P. Koll. vær. 111, Nørre Allé 75, København Ø.
- Stud. 63:* Fr. Marianne Madsen, Callunavej 11, Allerød.
Stud. 63: Mr. Hans Frede Nielsen, C. 6, Angel Court, Trinity College, Cambridge, England.
- Stud. 63:* Stud. polyt. Anders J. Fog Pedersen, Haraldslundvej 38, Kgs. Lyngby.
Real 63: Lærerstuderende Henrik Noer Nielsen, Skibbroen 7, Ribe.
Stud. 64: Stud. mag. Børge Hansen, Kirkevej 4, Malling.
Stud. 64: Stud. scient. Frode Dahlerup Poulsen, Koll. 5, vær. 218, Universitetsparken, Århus C.
- Stud. 64:* Stud. jur. Preben Steen Wolthers, Irisvej 26, Århus C.
Stud. 64: Stud. polit. Henrik Hjorth Madsen, Sindshvilevej 4, st. th., København F.
Stud. 64: Hr. Mogens Kjær, Bakkegården, Arnum.
Stud. 64: Fru Eva Søgaard-Andersen, f. Larsen, Alekistevej 63, st. th., Vanløse.
Stud. 64: Stud. theol. Elin Marthinsen, Bangsbovej 67, Vanløse.
Stud. 64: Stud. med. Ole Kromann Hansen, Skolebakken 11, 4. th., Århus C.
Stud. 64: Lærerstuderende Merete Dahl Hune, f. Jeppesen, Ivar Huitfeldtsgade 67 A, 3., Århus C.
- Stud. 64:* Stud. mag. Ramund Kværnø, Skolen, Tistrup st.
Stud. 64: Stud. mag. Astrid Juhl Sloth, Dalgas Boulevard 123, 1., København F.
Stud. 64: Stud. mag. Inger Vibe-Petersen, Emmerlev, Højer.
Real 64: Kontorelev Ann Nørrestrand, c/o Madsen, Jyllandsgade 76, 3., Esbjerg.
Real 64: Sygeplejeelev Annette Fog-Poulsen, Box 1178, Sygeplejerskeboligen, Bispebjerg Hospital, København NV.
- Real 64:* Lærling Eric Munch Andersen, „Ribeland“, Tangevej 2, Ribe.
Stud. 65: Bibliotekselev Lene Bundgaard, c/o Wilhelmsen, Uglevej 1, 3. tv., Kbh. NV.
Stud. 65: Frk. Else Woetmann Nielsen, Barløse, Sandager.
Stud. 65: Stud. med. Bente Lyck, Søndergade 2, 4, Århus C.
Stud. 65: Sygeplejeelev Anna S. Øllgaard, S/A 439, Amtssygehuset, Gentofte, Hellerup.
Real 65: Hr. Niels Kr. Noer Nielsen, Tangevej 45, Ribe.
Real 65: Frk. Ruth Schnor, Fyrvej 4, Skærbæk, Fredericia.

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen

s Eftfl.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!

R
RIBE
Udstiller i
BYGGECENTRUM

MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt!)



DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL

en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit.



RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1818 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

December 1966

Nr. 16



Stenbogade i Ribe for 100 år siden.

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

QUEDENS GAARD

Kulturhistorisk afdeling

SOMMERÅBNINGSTIDER: Kl. 14—18 og fredag 19—20

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

ÅBENT: Kl. 15—18 og fredag 19—20

Sparer De regelmæssigt op,
så kan De også låne —

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

RIPENSERSAMFUNDETS JULEBAL

tirsdag den 27. december kl. 18,30 på Hotel „Dagmar“

PROGRAM:

Middag: Kold roastbeuf m. reven peberrod, græskar, asier, pichles, varme bønner, pommes frites og sauce bearnaise.

Isanretning m. frugter.

Kaffe.

Senere på aftenen: Varm julegløgg med æbleskiver.

Prisen er 26,50 kr., idet medlemmer dog opnår en reduktion på kr. 8.

Som de tidligere år er der underholdning til kaffen og derefter musik og dans.

Tilmelding senest den 23. december i Ribe på telf. (054) 2 01 26 (radioforhandler

Imm. Jensen) eller skriftlig til sekretæren E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.

Evt. efternølere kan indtil 26. december henvende sig på telf. (054) 2 04 35 (Ingelise Heide Andersen).

Med venlig hilsen

Arr. Udvalget.

Meddelelser

til samtlige medlemmer af RS.

Generalforsamlingen har efter bestyrelsens fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år vedtaget, at medlemskontingentet skal være

UFORANDRET PÅ FEMTE ÅR.

Kære medlem. Ikke mange foreninger har kunnet holde kontingentet uændret gennem de sidste 5 år. Påskøn og styrk bestyrelsens kamp imod omkostningsstigningerne ved straks og uden yderligere påmindelser at indbetale årskontingentet for 1966. Af hensyn til foreningens effektive dobbeltkontrol med indbetalingerne bedes De benytte girokortet, som følger med dette nummer af bladet (girokonto 66676, C. R. Damkjær, Adelgade 49, København K.).

Årskontingentet udgør kr. 10,00, dog kr. 4,00 for studerende, lærlinge og soldater.

Hvis girokortet mangler, kan et nyt rekvireres hos sekretæren (bladets ekspedition). Ifølge foreningens love kan kontingentet ikke forudbetales for flere år. Overskydende beløb tilfalder derfor foreningen som ekstrabidrag, men kan dog på forlangende overføres til understøttelsesfondet. Der føres særskilte fortegnelser over medlemmer, som yder ekstrabidrag.

Årskontingentet er forfaldent pr. 1. januar.

Sidste frist for indbetaling er 1. februar. Bestyrelsen beder indtrængende ALLE medlemmer huske betalingen. Lad bestyrelsen anvende sin tid til kreativt foreningsarbejde i stedet for til tidsrovende, individuel kontingentindkassering. Læg straks girokortet ind i Deres charteque med ikke-betalte regninger, således at kortet automatisk fremkommer ved månedens udgang.

NB. Medlemmer i Sverige og Norge kan direkte anvende de danske girokort ved Indbetalingen.

Venlig hilsen *kassereren.*

Medlemmer i JYLLAND ØST!

Af referatet af generalforsamlingen fremgår det, at der vil blive holdt en *vårfest i Århus* (formentlig primo maj). Realiseringen heraf *kræver* lokal medvirken. Socialrådgiver Kirsten Nørr, Langenæs Allé 40, 2., Århus C, telf. 061 - 4 61 20, har allerede meldt sig, men hun skal selvfølgelig have hjælp og modtager gerne henvendelse herom.



Klosterkirken Santa Cruz i Combia, hvor Kong Sandro I. ligger begravet.

Berenguella og Leonor

Af ambassadør *Frode Schön*, Lissabon.

For 750 år siden residerede i denne tid ude på Riberhus en ung slotsfrue af portugisisk herkomst, Danernes og Slavernes dronning, af befolkningen kaldet Bengerd af historikerne det latinske Berengaria, men hvis virkelige navn var det portugisiske Berenguella. I 1214 havde hun ægtet kong Valdemar II Sejr, der dengang var omkring 44 år gammel og i sin manddoms fulde kraft. Hun selv har vel næppe været fyldt de 20.

Hvad ved vi med sikkerhed om denne unge kvinde, som folkevisen har givet et så dårligt eftermæle. I virkeligheden yderst lidt, og intet, der kan bekræfte skildringerne i folkevisen. Historiske kendsgerninger fra denne tid er yderst få. Sven Aggesøns Danmarks Historie og Saxos navnkundige værk slutter begge med begivenheder omkring 1184, og for de følgende århundreders vedkommen er vi henvist til de årbøger og krøniker, der blev ført af munkene i vore klostre. Her er der som bekendt ikke tale om egentlig historieskrivning, men sædvanligvis kun om en tør nednotering af datoer og årstal på begivenheder, som man i klostrene skønnede af betydning for landets eller vedkommende klostres egen historie. Heller ikke er eksisterende portugisiske kilder i stand til at kaste meget lys over dronning Bengerds liv.

For nogen tid siden fandt jeg frem til et gammel skrift, udgivet i Lissabon i 1893 af

professor Luciano Cordeiro: „Portuguezes fora de Portugal — Berengella e Leonor, Rainhas da Dinamarca — com uma nota historica de C. Bruun, director da Bibliotheca Real de Copenhague.“ Den følgende artikel er i det væsentlige udarbejdet på grundlag af oplysninger i dette skrift.

Dronning Bengerd var yngste datter af en af Portugals berømteste og mest farverige konger, Dom Sancho I (1185—1211), der for sine store fortjenester fik tilnavnet Rigets eller Fædrelandets Fader og Grundlægger.*) Han var søn af Portugals første konge Dom Alfonso I 1128—1185), der bl. a. i 1147 erobrede Lissabon fra Maurerne. I sine første regeringsår udstrakte Dom Sancho I med korsfareres hjælp sit herredømme til områder syd for Tejofloden og helt ned til Algarve og tog fra den tid (1189) titlen „Konge af Portugal og Algarve“, en titel, som de portugisiske konger bevarede indtil republikkens indførelse i 1910. Endelig fordrevet fra Portugal blev maurerne først i 1249.

I 1171 ægtede Dom Sancho Dona Dulce eller Dona Doce af Aragonien og Catalonien, en datter af herskeren over disse to kongeriger, Greven af Barcelona, Ramon Berenguer IV (død 1161) og hans hustru dronning Petronilla (død 1174). Der var klart tale om en politisk forbindelse. Der kunne også være god grund for det unge Portugals konge til ved en svogerskabsforbindelse med kongen af Aragonien og Catalonien at sikre sig, hvis der skulle opstå forviklinger med kongen fra naboriget Leon, hvorfra Portugal så nyligt havde udskilt sig som et uafhængigt rige. Men var ægteskabets indgåelse politisk dikteret, er der ingen grund til at tro, at det ikke skulle være blevet lykkeligt. I hvert fald menes der i ægteskabet at være født mindst 15 børn, hvoraf dog kun navnene på de 11 kendes, og kun 8 overlevede faderen.

Hvornår Berenguella blev født vides ikke, men da hendes moder, Donna Doce, afgik ved døden den 26. august 1198, ca. 40 år gammel, må fødslen sættes før denne dato. Det menes, at hun er født i de sidste 3—4 år før moderens død, måske i det sidste. Muligvis kan hendes fødsel have været årsag til Dona Doces tidlige død.

Det er i et testamente, som kong Sancho oprettede i 1210, at Berenguellas eksistens første gang åbenbares. I dette testamente blev hun indsat som arving til 10.000 morabitiner og 200 sølvmark, (de 200 sølvmark svarer til 3.200 morabitiner). Da en morabitin indeholdt ca. 3,4 g guld, kan arven anslås til ca. 45 kg i guld, en for den tid betydelig arv, men næppe særlig meget i betragtning af den enorme formue, som kong Sancho efterlod sig, og som foruden store landområder og andet gods beløb sig til op imod 1 million morabitiner (i guld 2853 kg, i sølv 321 kg). Dom Sancho havde visselig forstået at sanke til huse i hine metafattige tider. Om datteren nogensinde fik den hende tiltænkte arv må stå hen.

Om Berenguellas skæbne i Portugal ved vi kun, hvad der fremgår af nogle portugisiske historieskriveres værker, at hun har opholdt sig hos en søster, dronning Dona Thereza i Lorvon, et kloster nord for Coimbra.

Dona Thereza var i 1191 blevet gift med kong Afonso IX af Leon. Ægteskabet blev dog opløst på paven bud, og i 1196 vendte hun tilbage til Portugal, hvor hun tog ophold i klostret i Lorvon, som Dom Sancho forærede hende i år 1200. Her boede hun en tid sammen med sin yngste datter Dona Doce, som var det eneste af hendes 3 børn, som hun fik med fra Leon til Portugal. Det forekommer naturligt, at det blev Dona Thereza,

*) „O Povoador“ betyder tillige „Befolkeren“. I kong Sanchos tid blev store kystområder, der var øde p. gr. a. frygt for overfald fra søen, påny befolkede.

der kom til at tage sig af sin lillesøster efter moderens død.

Dermed glider Berenguella ud af Portugals historiebøger og det så fuldstændigt, at en enkelt historieskriver har ladet hende dø ugift i Lorvon.

Når vi træffer kong Sanchos yngste datter igen, er kilderne blevet danske og krøniker og årbøger beretter, at i år 1214 indgik kong Valdemar II sit andet ægteskab med Berengaria, en datter af Portugals konge og en søster til grev Ferdinand af Flandern. Der oplyses intet om navnet på den portugisiske konge, ej heller om stedet for ægteskabets indgåelse, som dog formentlig må have været Ribe. Heller ikke siges der noget om, hvorvidt og hvorledes kong Valdemar har truffet denne prinsesse fra det fjerne Portugal. Om stedet for de forudgående forhandlinger om ægteskabet, eller hvem kongen sendte ud for på hans vegne at modtage den fremmede prinsesse, er de eksisterende kilder også tavse, danske såvel som portugisiske. Nogle af vore årbøger og krøniker nævner end ikke, at hun var en portugisisk kongedatter, men kun at hun var en søster til greven af Flandern.

Historikere har søgt at finde ud af, hvorledes denne forbindelse mellem det danske og det portugisiske kongehus er kommet i stand, thi i det 13. århundrede var der praktisk taget ingen kontakt mellem de to lande. På baggrund af den prominens, som årbøger og krøniker ved omtalen af slægtskabsforholdet giver broderen grev Ferdinand af Flandern, har historikerne ment at måtte slutte, at det er fra Flandern, at partiet er kommet i stand. Og mellem Danmark og Flandern bestod der i de tider livlige forbindelser. Måske har kong Valdemar på en udenlandsfærd truffet den portugisiske prinsesse, eller også er rygtet om hendes usædvanlige skønhed nået ham fra udsendinge, som den danske konge i de år til stadighed havde i udlandet for at føre vigtige forhandlinger. Der kan næppe være tvivl om, at der var tale om et inklinationsparti. En forbindelse med det fjerne portugisiske kongehus kunne næppe give kong Valdemar politiske fordele. Havde han søgt sådanne, havde han utvivlsomt hentet sin nye dronning andetsteds fra. Kong Valdemars stilling var i de år så stærkt befæstet, at han ikke behøvede at tænke politisk ved valg af ægtefælle. Derimod var der udenlandske fyrster nok, der kunne være interesseret i at blive besvogret med det danske kongehus.

Men Berenguella, som vi sidst mødte i Lorvon, hvorledes var hun kommet til Flandern?

Dom Sancho afgik ved døden i slutningen af marts 1211, og blev som Portugals konge efterfulgt af sin ældste søn, Afonso II (1211—1223). Kort tid forinden var en anden af hans sønner, Dom Fernando, rejst til Paris, hvor han i januar 1211 indgik ægteskab med Joanna af Flandern. Istandbringelsen af dette ægteskab har en indviklet politisk baggrund med rødder i stridigheder mellem det engelske, det franske og til sidst også det portugisiske kongehus, begivenheder som det vil føre for vidt at komme ind på her, men den drivende kraft bag ægteskabet synes at have været Dom Fernandos barnløse tante, grevinden af Flandern, Dona Thereza eller Mathilde, en datter af kong Afonso I. Hun var i 1191 blevet enke efter Filip af Elsas, greve af Flandern. Efter mandens død havde hans familie og kong Filip August af Frankrig i forening fordrevet hende fra hendes grevskab, og hun havde siden været bosat i Frankrig. Ægteskabet med Joanna, der var en niece af Dona Thereza, skaffede hendes nevø, Dom Fernando det flanderske grevskab, og det er ham, som vi i danske krøniker og årbøger genfinder som grev Ferdinand af Flandern. Få uger efter at søsteren var blevet gift med kong Valdemar, blev han iøvrigt i slaget ved Bouvines den 27. juli 1214 taget til fange af kong Filip August og af denne ført til Paris, hvor han blev holdt indespærret i Louvres store tårn i 12 år.

Kort tid efter Dom Sanchos død må Berenguella have forladt klostret i Lorvon. Der var opstået store stridigheder mellem kong Sanchos mange børn om delingen af de umådelige rigdomme, han havde efterladt sig. Under disse stridigheder kaldte den tidligere dronning af Leon, der havde taget sig af sin yngste søster, sin fraskilte ægtefælle, kong Afonso IX af Leon til hjælp, og hun har derfor næppe kunnet blive boende i Lorvon. Det må antages, at Berenguella omkring dette tidspunkt er kommet til sin tante i Frankrig, enkegrevinden af Flandern, og senere til sin broder grev Ferdinand. Hjemlandet med en flok stridende søskede var måske heller ikke det bedste opholdssted for en ung pige.

Fra Frankrig gik der en nær forbindelse til det danske kongehus, og helt kan man ikke se bort fra, at det måske har været den gamle enkegrevinde, der har bragt forbindelsen mellem sin niece og kong Valdemar i stand.

I 1193 var en af de tragiske skikkelser i vor historie, prinsesse Ingeborg, en søster til Knud VI og den senere Valdemar Sejv, blevet gift med kong Filip August af Frankrig. Allerede dagen efter brylluppet forskød han hende og satte hende i et nonnekloster. Trods store anstrengelser fra den magtfulde Pave Innocens III's side gik der 20 år, inden kong Filip August i 1213 og utvivlsomt snarere af politiske grunde tog hende tilbage til sit hof og anerkendte hende som sin ægtefælle. De ulykker, som Filip August havde bragt over sin egen dronning og den gamle enkegrevinde af Flandern, kan udmærket have bevirket, at de to damer kom til at føle sympati for hinanden. —

Som foran antydet indeholder vore krøniker og årbøger kun få data om dronning Bengerd. Udover hvad der er nedtegnet om selve brylluppet, oplyses det kun, at hun i sit ægteskab med kong Valdemar fødte 3 sønner: i 1216 Erik, den senere Erik Plovpenning (1241—1250); i 1218 Abel (1250—1252); i 1219 Christoffer (1252—1259); og en datter Sophie (formentlig født i 1217), senere gift med Johan, markgreve af Brandenburg. Endelig er det oplyst, at hun døde i barselseng den 27. marts 1220 eller 1221 (kilderne nævner begge år), og at hun blev begravet i Ringsted. Ved sin død var hun næppe fyldt 25 år.

15 år efter Berenguellas ankomst til Danmark holdt en portugisisk prinsesse atter sit indtog i Ribe, dennegang Leonor, på dansk Eleonore. Hun var datter af kong Afonso II og dronning Urraca af Portugal — begge på dette tidspunkt døde — og således en niece til dronning Bengerd. Sct. Hansdag 1229 stod brylluppet med kong Valdemars og dronning Dagnars søn, den folkekære kong Valdemar den Unge. Her ved vi med sikkerhed fra krøniker og årbøger, at brylluppet fandt sted i Ribe, og vi ved også, at kong Valdemar havde sendt sin højt bedagede og betroede ven, biskop Gunner af Viborg — kendt for sin store indsats ved udarbejdelsen af Jydske Lov — til Portugal for at hente den unge prinsesse.

Igen havde kong Valdemar II's valg truffet en portugisisk prinsesse, dennegang til hans søn, Heller ikke ved dette ægteskab havde han ladet politiske hensyn råde. Efter nederlaget ved Bornhoved i 1227, da kong Valdemar på én gang så sig berøvet hovedparten af, hvad mange tidligere sejre havde bragt ham, havde det vel været nærliggende, om han for sin søn havde søgt at knytte en forbindelse med et fyrstehus, der kunne blive til nytte, om der atter skulle opstå stridigheder med fjenderne mod syd. Når kong Valdemar desuagtet til brud for sin søn udså en forældreløs niece af dronning Bengerd, kan dette kun tyde på, at han har haft andre og bedre erindringer om sin anden hustru, end man

skulle tro efter den senere folkeviser — herom er moderne historikere enige — og at hans følelser for hende må have været dybe og ægte. Folkevisens behandling af dronning Bengerd bliver herefter uforståelig, men måske har den skarpe kontrast mellem den lyse, milde Dagmar og den mørke, sydlandske Bengerd, som vel nok altid har måttet føles som en fremmed fugl, været for fristende for en digter til ikke at give fantasien frit løb. Iøvrigt er der vel grænser for, hvor meget ondt, en ung kvinde kan have afstedkommet i løbet af 6 år, når hun på samme tid måtte gennemgå 5 svangerskaber.

Kun 2 år varede kong Valdemar den Unges ægteskab med Eleonore. Den 13. maj 1231 døde hun i barselseng, kun 20 år gammel, en død der muligvis er blevet fremskyndet af en fremskreden beneddersygdom. Den 28. november s. å. omkom den unge kong Valdemar i sit 23. år, ramt af et vådeskud under en jagt på Refsnæs. På samme tidspunkt døde barnet.

Uventet kom dronning Bengerd's sønner således til at stå arven nærmest, og ved skæbnens ugunst blev alle tre Danmarks konger. Ubegavede var de næppe, men deres indbyrdes stridigheder og kampe blev indledningen til den nedgangsperiode i Danmarks historie, der først endte 100 år senere, da en Valdemar atter stod i spidsen for styret i Danmark.

Frode Schøn.

Rustale på vers

I aften er vi samlet for at mindes gamle Ribe
og for at sige heja til studenterne på stribe,
studenter, der nøjagtigt som vi andre gamle liv'e
fra Ribe skole gennem eksaminationers knibe
er sluppet ud til større dåd og for til dyst at slibe
en klinger eller måske blot for at i mag at drive
og lade livet forme sig og dag'ne gå på stribe
(en mellemting og lidt af hvert man kunne forhive)
(trække = hive, foretrække = forehive)
Så ønsker vi jer hver især, mens I er her i live,
at I vil finde jeres plads og undgå strid og kive,
at I ved dagens arbejde må tiden vel fordrive,
at I ved livet her i by'n alle godt vil trive.
Men gid I aldrig glemme vil og ud af mindet rive,
hvad byen på den flade eng, hvor lærke og hvor viber
sig boltred under himmelhvæl, hvad den jer kunne give
af udsyn vidt, bogstaveligt og åndeligt, ja Ribe.

— — —

Så muntert og kønt indledede professor *Johan Lange* sin rustale i Ripenser-Samfundet. Den blev helt igennem holdt i bunden stil.

Byens idyller, egnens skønhed, de gamle huse og gader, beboerne, skolen, kammeraterne, storken på taget, engens fugleliv, mange muntre skoleminder manede taleren frem i den lette muntre form uden højtidelighed.

Se, det var en rustale.

K. H. R.



Fra Ripenser Samfundet

Aarsfesten 1966

Ripenser-Samfundets årsfest afholdtes fredag den 25. november på Grand Café. Godt 40 medlemmer benyttede sig af lejligheden og fik en god aften ud af det.

Ved den indledende generalforsamling bød næstformanden, radioforhandler Im. Jensen velkommen og overbragte en hilsen fra formanden, der desværre var forhindret i at være til stede. De i årets løb afdøde medlemme, R.S.'s ældste medlem overlæge Max Brammer, Århus, (stud. 1893), der havde været medlem siden foreningens stiftelse, fru Ellen Bertelsen, f. Daugaard Peters, Varde, og pastor Lauritz Emil Jalk, København, (stud. 1912).

Til dirigent valgtes lærer Vagn Jensen.

Sekretæren, major E. M. Veisig, aflagde derpå årsberetningen. Årets arrangementer og bladet omtaltes, og lejligheden blev benyttet til at takke såvel arrangementsudvalget, redaktøren som annoncørerne for den hjælp og bistand, man på forskellig vis havde ydet foreningen.

Endvidere rettedes en tak til Ribe byråd, der havde skænket foreningen 500 kr. til det fortsatte arbejde.

Af årets dimittender har i alt 40 indmeldt sig i foreningen, ikke mindst takket være adjunkt Jens Vinds indsats. Det samlede medlemstal var ved udgangen af september 864, en fremgang fra i fjor på 13. Sekretæren nævnte, at status quo nu var lige om hjørnet, da man ikke påregnede at afholde flere medlemskampagner ud over blandt dimittenderne.

I alt 334 måtte mindes om kontingentet (alt for mange) og 86 måtte efter denne påmindelse have tilsendt en postindkassering.

Dernæst nævntes, at man på et bestyrelsesmøde i oktober havde vedtaget, at man fremover vil koncentrere sig om årsfesten i København og julefesten i Ribe, medens man vil opgave vår festen og sportsfesten. I stedet vil man arrangere en vår fest i Århus, hvor der er mange medlemmer bosiddende.

Der vil fremover blive lagt mere vægt på bladet. De kommende to numre vil således blive på 16 sider, og hvis det i april viser sig muligt rent finansielt, vil det blive taget op til overvejelse også at udvide det 3. nummer.

Til slut nævntes, at man havde taget under overvejelse at bringe understøttelsesfondets midler i anvendelse.

Beretningen toges til efterretning.

Kassereren, civilingeniør, H. D. Carl Damkjær, aflagde det i novembernummeret trykte årsregnskab for foreningen. Endvidere for understøttelsesfondet, der nu har en kapitalkonto på 2.575,18 kr.

Regnskabet godkendtes, det samme gjorde det af bestyrelsen foreslåede kontingent (uændret). (Der regnes med indtægter på 7.500 kr.; udgifter: Bladet 6.200 kr. minus annonceindtægter 2.400 kr.; arrangementer 2.400 kr. ordinære omkostninger (indkassering af kontingent, porto, afskrivning på adresseringsmaskine, optrykning af love) 1.300 kr.).

Som formand genvalgtes rektor Johs. Jørgensen med akklamation. Til bestyrelsen genvalgtes Im. Jensen, Hans Svendsen og Jens Vind. I stedet for P. Daugaard Peters, de ikke ønskede genvalg, valgtes Lisbet Sørensen, f. Friis.

Som suppleanter genvalgtes Ingelise Heide-Andersen og nyvalgtes Gunnar Termansen. Som revisor genvalgtes Aksel Lassen og Chr. Trærup-Andersen og som suppleant Vagn Jensen.

Efter generalforsamlingen gik man til bords i Grand Cafés smukke selskabslokale. Næstformanden bød velkommen specielt til hædersgæsterne, årets dimittender, og til aftenens rustaler, professor, dr. phil. Johan Lange.

Rustalen, der var på vers findes — i uddrag — aftrykt andetsteds i bladet.

Under kaffen underholdt visesangeren Chr. „Giv-dig-tid“ Krogh med såvel viser som vitsner, og deltagerne morede sig fortrinligt.

Alt i alt en aften, som man kunne have forundt mange flere at opleve.

Universitet i Ribe-Esbjergområdet

Af *Jens Bøggild*, sekretær for Amts Regionsudvalget.

I et tidligere nummer af *Ripenser-Bladet* er gjort rede for universitetssagens udvikling frem til den indstilling Planlægningsrådet for de højere uddannelser afgav i december 1965, ifølge hvilken der dels blev foreslået en hastig udbygning af de gamle universiteter, dels blev foreslået vedtagelse af en placering af tre nye universiteter i henholdsvis Roskilde-, Ålborg- og Esbjerg-Ribeområderne.

Det er næppe forkert at sige, at man på et tidligere tidspunkt i universitetsdebatten forestillede sig et lille hyggeligt humanistisk præget universitet med efterhånden måske 1.000 studenter placeret i Ribe. Den seneste udvikling i studentertallene viser imidlertid, at selv med en storstilet udbygning af de to gamle universiteter kan behovet kun dækkes i dette århundrede, såfremt de 4 nye universiteter hver især kan opsuge ca. 5.000 studenter. Der er stort set enighed om, at en sådan størrelsesorden må være en uomgængelig faktor i universitetsplanlægningen, ligesom det ud fra økonomiske og videnskabelige hensyn ikke kan anses for rationelt at anlægge småuniversiteter med et for snævert videnskabeligt spektrum.

Landsplanudvalget skønner, at 5.000 studerende plus lærerkræfter, servicepersonel, hustruer og børn ialt betyder en befolkningsforøgelse på 11-12.000 mennesker. Jeg skal ikke her komme nærmere ind på, hvilke fordele og ulemper en sådan tilstræbt forøgelse ville medføre for den lille by, men man må konstatere, at man fra centralt hold finder, at ulemperne vil veje tungest, hvorfor Esbjerg er inddraget i spørgsmålet om placeringen af det sydvestjyske universitet, således at man nu taler om et universitet i Ribe-Esbjergområdet eller sågar Esbjergområdet. Det synes i dag realistisk at forestille sig, at selve universitetet med tilhørende kollegier placeres nær Esbjerg, mens Ribe med fordel kan tænkes som sæde for enkelte universitetsinstitutter, ligesom den totale ændring i vore bolig- og trafikvaner, vi er vidne til i vore dage, nok vil betyde, at en stor del af universitetspersonellet vil søge bopæl i Ribe. Der kan ikke være tvivl om, at det kommende universitet vil blive et betydningsfuldt indslag i dagliglivet for hele Ribe-Esbjerg-Vardeområdet, og det er da også glædeligt at konstatere, at man her finder spørgsmål om detalplaceringen underordnet.

Efter Planlægningsrådets indstilling om universitetsplaceringen er bestræbelserne gået ud på at søge den skitsemæssige ramme for universitets opbygning og karakter, som blev offentliggjort af Ribe amts Regionsudvalg sidste år,^{*)} nærmere debatteret og uddybet. En kreds af universitetslærere og andre interesserede samledes til en frugtbar drøftelse i Ribe denne sommer, og i oktober udsendte Regionsudvalget et skrift, hvor en række af deltagerne har bidraget til en belysning af problemerne.^{**)}

Det er klart, at et sådant skrift kun kan bidrage med brikker til det kommende universitets mosaik. Således understreger et indlæg af overbibliotekar Ib Magnussen nødvendigheden af, at man starter med nogenlunde klart at definere udgangspunkterne for universitetsopbygningen eller sagt på en anden måde: at klarhed over hvilke forskningsområder, der skal give universitetet videnskabelig bærekraft må først søges. Uanset, at det er behovet for flere undervisningspladser, der er drivkraft i universitetsudbygningen, kan man ikke hensigtsmæssigt planlægge denne uden at sætte forskningsopgaverne i centrum. Et universitet eksisterer ikke uden universitetslærere, og at være lærer på universitetsplan forudsætter forskningsmæssigt engagement.

En række indlæg behandler derefter behovet for en sammenlignende kulturforskning og en forskning af fysiske planlægningsproblemer — forskningsopgaver, der ville sætte de samfundsvidenskabelige discipliner i centrum.

Mødet i Ribe viste en stor forståelse blandt universitetslærere for nødvendigheden af, at universiteterne fremover bliver helt anderledes aktivt engageret i det folkelige liv og den almindelige oplysningsvirksomhed, og i et indlæg giver fhv. minister Arne Sørensen incitamenter til, hvorledes noget sådant kan tænkes realiseret.

Denne sidste tanke: en nær kontakt mellem det almentkulturelle oplysningsarbejde og universitetet, har givet stødet til oprettelsen af den nye universitetsforening for det sydlige og vestlige Jylland, idet det findes absolut nødvendigt, at et sådant initiativ ikke eensidigt skal udgå fra universitetsside, men at der skabes en bred folkelig modpol, som søger kontakt med universitetet og følger dets udvikling. Denne foreningsdannelse er blevet misforstået af vore konkurrenter østpå som værende en ren lokalpatriotisk pressionsgruppe — intet kan være mere misforstået og mere overflødigt.

Lad mig slutte med at opfordre alle interesserede til at indmelde sig i den nye forening, hvis adresse er: Møllevvej 3, Askov pr. Vejen.

*) Universitet i Ribe. II 1965.

***) Universitet i Ribe-Esbjergområdet III. 1966.

Nye medlemmer

- Professor, dr. phil. Johan Lange, Moseskrænten 39, Søborg.
Real 61: Stud. mag. & psych Klaus Lindhardt, Høstvej 4, Kgs. Lyngby.
Stud. 64: Stud. polyt. Peter Korsgaard, Dalsvinget 14, Hellerup.
Stud. 66: Stud. med. Annegrete Biering, Vibevej 1 st. th., København NV. Hr. Axel Juul Christensen, Torvet 8², Viby J.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde, telf. (03) 23 12 87.

- Stud. 33:* Direktør Lorenz Frisken, Axelhøj 48, Rødovre.
Stud. 40: Cand. pharm. Arne Kromann Bak, Marstalvej 28, Strandhuse, Kolding.
Stud. 44: Læge Helle Abildgaard Sørensen, Møllerupvej 10, Rødovre
Stud. 47: Korrespondent Nanna Jensen, f. Hansen, Mosevej 2, Holte. Professor, direktør Tage Nielsen, Solvejen 27, Egå.
Stud. 48: Grosserer Jørgen Anger, Bjødstrupvej 5, Rødovre.
Stud. 50: Major Ejlf S. P. Schneider, Flyvertaktisk Kommando, Karup.
Stud. 51: Fysioterapeut Karen Andreasen, f. Agerbæk, Østervang, Stubbekøbing. Dyr-læge Peder Thestrup Schmidt, Louisevej, Rødning.
Stud. 53: Cand. theol., redaktionssekretær Bent Mogensen, Baneparken 12, Tåstrup.
Stud. 55: Lærer Egon Hansen, Bøgely 5, Haderslev.
Real 56: Mejeribrugsstuderende Erik Nygaard Hansen, Rødovrevej 246, 1. th. Rødovre.
Stud. 57: Sygeplejerske Gerda Krognos, f. Stenderup Jensen, Rørriksvej 3, Frederikssund. Advokatfuldmægtig Henning Skovmose, Ejevindsvej 52, Charlottenlund.
Stud. 58: Mrs. Birthe Lisberg, f. Madsen, International Student Office, Bechtel International Center, Box 5816, Stanford, California 94305, USA.
Stud. 59: Lærerinde Lis Ludwigsen, Carl Baggers Allé 22, Charlottenlund. Stud. pharm. Erik Stenderup Jensen, Kollegiegården, vær. 325, Tagensvej 52, København N. Læge Poul Neergaard, Lindeparken 8, Horsens. Lærerinde Agnete Thind-Andersen, Egebæk, Hvi- ding st. Korrespondent Helle Zerlang, Ahornsgade 8, Bagsværd.
Stud. 60: Stud. mag. Jan Hjarnø, Mosevangen 54, Birkerød.
Real 60: Lærerinde Hanne Dau Kristensen, Froslev, Padborg.
Stud. 62: Lærinde Bodil Bruun Dahl, Mørupvej 39, Skjern. Stud. mag. Karen Jørgensen, f. Krog, Randersvej 76, Århus N. Revisorelev Herman Jørgen Madsen, Ladelundvej 50, Brørup. Lærer Henning Olesen, Hjerding skole, Hjerding. Stud. polyt. Henning Sølbach Paaske, Haraldslundvej 38, vær. 280, Lyngby.
Real 62: Kontorass. Dagny Jensen, c/o Urup, Søndergade 52, Tistrup.
Stud. 63: Stud. jur. Eva Schiørring, Sindshvilevej 2, 1. tv., København F.
Real 63: Anders E. Hjuler, Provstebakken 33, Åbyhøj.
Stud. 64: Stud. mag. Anne Marie Aasmussen, c/o Bang, Sindshvilevej 4, 1. tv., Køben- havn F. Steen Livbjerg, Lersø Parkallé 173, 1., København Ø. Stud. theol. Elin Marthinsen, Nørre Allé 75, vær. 342, København Ø. Kjeld Lohmann Schøler, c/o Madsen, Skjoldager- vej 1, st. tv., Jægersborg, Gentofte.
Real 64: Ann Nørrestrand, Sct. Pedersgade 7, st., Ribe.
Stud. 65: Hans Erik Christensen, Grøvlingestien 27 A, Bagsværd. Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Kongshvilebakken 64, Lyngby. Stud. polyt. John Gadeberg, Sofievej 3, 1., Lyngby. Stud. polyt. Ole Harpoth, Høyrups Allé 25, Hellerup. Kaj Lauritzen, Nørrebrogade 106, 4. th., København N. Marianne Lasbo, Åbenråvej 3, Haderslev. Fru Lis Mikkelsen f. Brinkmann, Ørderup, Toftlund. Steen M. Hagelund Nørgaard, Gernersvej 6, Århus C.
Stud. 66: Niels J. Brunsgaard, Peblingedosseringen 20, 4., København N., Stud. etc. Katrina Søby Christensen, f. Holm, Næsborgvej 12, Hvidovre. Hanne Sixhøj Pedersen, Naurvej 26, Brabrand. Stud. med. Ulla Øllgaard, Næsbøvej 47, Højbjerg.
 Naurvej 26, Brabrand. Stud. med. Ulla Øllgaard, Næsbøvej 47, Højbjerg. Civiløkonom Karsten Nielsen, H.A. 1932, University Aven, Madison/Wisconsin 53705, U.S.A.



Forfatteren, Ribe vennen, Jørgen Bukdahl (stud. 1912) fyldte 70 år den 8. december. Dagen fejredes i Rom. Vi gratulerer. Til fødselsdagen har Bukdahl udsendt en ny bog „Forgyldning og Svinelæder“ (12 essays). Læs den.

Vi gratulerer ligeledes statsgeolog mag. scient. Leif Banke Rasmussen (stud. 43), der efter forsvarret disputats er blevet dr. phil.

Den gamle Ribe student stiftsprovst K. L. Aastrup har på Gads forlag udsendt en samling Epistelsalmer.

Inspektør ved Forsorgscentret i Ribe N. J. Hemmet, er død omtrent 60 år gammel.

Ribe Katedralskole har holdt forældremøde. Rektor Vestergaard indledede. Adjunkt Arndal og lektor Alvad talte henholdsvis om engelsk og musikundervisning i gymnasieskolen.

Landslæge Jørgen Gerhard Bøggild er beskikket til landslæge i Grønland.

Fhv. dommer Hjalmar Richter er død 80 år gammel.

Pastor Hans Ebbesen, Skærbæk, har taget sin afsked efter 30 års præstegerning.

I Ribe er der oprettet en studiekreds omfattende de gamle huses bevaring.

I Quedens Gaard er der arrangeret en meget smuk udstilling af kunstfotografier taget af den dygtige franske fotograf Gérard Franceschi efter gammel fin kirkelig træskærer-kunst, en udstilling, der bør ses.

Tømmerhandler J. Lauritzen og Hustrus Legat er tildelt stud. techn. Knud Erik Mølgaard Holm, stud. techn. Johnny Petersen og bygningskonstruktøreløv Carl Erik Rasmussen, alle af Ribe.

Ribe er i det sidste år vokset med 42 nye indbyggere. Det samlede indbyggertal er nu 7.982 sjæle.

Hotel Dagmar er nu i færd med i en af de gamle kældre at indrette en bar, der skal åbnes i januar 1967. Gulvfladen bliver ca. 50 kvadratmeter.

Stiftsfuldmægtig P. Bonnevie, Ribe, der ved valget var opstillet i den sønderjydske storkreds rykker ind i folketinget som første suppleant for venstre.

I „Ribevennen“ medlemsblad for Ribe og omegns hjemstavnforening har den gamle ripenser, guldsmed Harald Jacobsen, skrevet en smuk mindeartikel om Ribes anden æresborger byarkivar C. N. Termansen.

Den 78 årige isenkræmmer Arnold Nyborg, der endnu er aktiv roer, er udnævnt til æresmedlem af Ribe roklub.

TV har haft udsendelser om de gamle kakler i Weiss stue og om fotoudstillingen i Quedens gård.

Henrik Ibsens slægtning den norske kunstnerinde Lillebil Ibsen har holdt en brillant oplæsningsaften i foreningen Nordens Ribe afdeling.

Historisk Samfund for Ribe amt har udsendt en meget smuk kunstbog med portrætter af vestjyske adelsfolk. Malerier fra Den Teilmanske portrætsamling på Gjellerupholm, nu splittet. Bogens forfatter er Carsten Teilman Hald, der fortæller om billederne.

Lionsklubben i Varde har udsendt anden årgang af „Vestjyder fortæller“. En række vestjyder fra de vestjyske egne og byer fortæller erindringer. Ribe er repræsenteret med K. H. Rosenstands beretning om de gamle fugleskydninger i Ribe. Bogens overskud går ubeskåret til filantropisk arbejde bl. a. på Grønland. Munter læsning.

Vort medlem læge frøken Agnes Filskov fyldte den 8. december 75 år. Vi gratulerer med tak for godt samarbejde.

Næste nummer af Ripenser-Bladet udkommer ultimo april 1967.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 2 03 05

ALT
VASKES
HOS

„HEKTOR“
Tlf. 2 01 33 . Ribe

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

Restaurant BACKHAUS

CAFETERIA

Grydergade — Ribe

Telefon 2 11 01

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen ^{s Eftfl.}

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

April 1967

Nr. 17



Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester EJNER DAU

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ^{1/s}

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Ripenser Samfundet kalder Århus — til

VÅRFEST

lørdag den 29. april i Jazz- og Visekælderen,
Vestergade 58, Århus.



Efter kraftig opfordring fra mange Århus-medlemmer afholdes vårfe-
sten i år i Århus.

Kl. 18,00 serveres der i den hyggelige kælder:

Kylling med franske kartofler
2 × ½ liter fadøl
Kaffe

Derefter danses der til dixilendorkester, og senere er der underhold-
ning ved Freddy Fræk.

Prisen for dette strålende arrangement er 25,— kr. Dog opnår med-
lemmer en reduktion på 7,— kr., således at prisen for medlemmer bliver
18,— kr. (Husk medlemskortet!). Senere på aftenen kan der købes
»håndmadder«.

På grund af arrangementets karakter må deltagerantallet begrænses
til 100, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.

Tilmelding kan ske på telf. (061) 4 61 20 (Kirsten Nørr) efter kl. 17,
eller skriftlig til sekretæren E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.

ABSOLUT sidste frist for tilmelding er den 25. april.

P.S. Medlemmer i København gøres opmærksomme på den billige
skibsforbindelse til Århus.

Arr. Udvalget.

HEIMDAL sæsonen 66-67

I disse år kan man næppe åbne en avis, uden man støder på ordet krise. Der er krise i bladverdenen, krise i verdensøkonomien, krise for det danske landbrug og mens disse linier skrives trækker skyerne sammen til en overenskomstkrise på det danske arbejdsmarked. Ja, vi lever i sandhed i en krisetid, hvad enten vi vil eller ej.

Krise i stort og krise i småt og også krise i HEIMDAL, eller rettere der var krise i HEIMDAL, før sidste sommerferie. Herom vidner et underskud på 170 kr. der stod tilbage til de kommende heimdalister at udrede.

Efter opfordring har jeg indvilget i at forsøge at trække linierne op i forløbet af Ribe Katedralskoles elevforening HEIMDALs sæson 66—67, og jeg kan ikke nægte, at det er med en vis stolthed, jeg skriver dette. Vi ved alle, hvor svært det er at holde de små foreninger i live, især når mulighederne for at hverve medlemmer er begrænset til et elevantal på ca. 250, som det er tilfældet med vor gymnasieforening, og i 65—66, sæsonen med HEIMDALs 100 års jubilæum, var man kommet så langt som til at diskutere foreningens eksistensberettigelse.

Men så kom det nye år og det skulle vise sig, om foreningen kunne overleve. Efter ny lov blev der valgt tre præsidenter, hver med sin ansvarlighedsperiode, men alle medlemmer af bestyrelsen så de i nødstilfælde kunne arbejde sammen for at sikre foreningen mod at gå i forfald p. g. a. en tilfældig præsidents måske svigtende interesse.

Men de tre præsidenter gik til jobbet, fast besluttede på at samle skårene. Den økonomiske klemme, man var kommet i (foreningens arbejde kunne naturligt nok ikke fortsætte, før gælden var betalt) klarede man midlertidigt ved en velvillig håndsrækning fra skolebladet MERCURIUS. Siden er også dette udredet, og der har ikke siden været økonomiske vanskeligheder.

Samtidig søgte man årsagerne til foreningens øjensynlige forfald, og man mente til dels at finde dem i nogle uheldigt virkende lovparagraffer. Af den grund foretoges en revision af loven, og denne blev i hovedsagen vedtaget på et af de første møder.

Men det er en kendsgerning, at der af nok så mange paragraffer ikke kan blive nogen forening, hvis ikke der blandt de menige medlemmer er en levende interesse for foreningens arbejde. Og her viste sig for mig noget uforklarligt. Lige fra starten syntes der at herske en helt anderledes positiv stemning (rent bortset fra en større mødedeltagelse) end den halvslappe »jeg gider ikke rigtigt«-stemning, der for mig synes karakteristisk for foregående sæson. Nu startede man også, det skal indrømmes, med et kanonskud — ingen mindre end undervisningsminister K. B. Andersen, der formåede at lokke mere end 70 heimdalister og en halv snes lærere med rektor i spidsen ud af hulen. Et godt møde, ja, men naturligvis et af den slags, man ikke kan lave hveranden gang.

Men siden holdt den store mødedeltagelse, ikke 70 hver gang, langt fra, men vi har til dato ikke oplevet, at et møde måtte betragtes som en fiasko på grund af manglende interesse.

Men hvad har HEIMDAL da haft at byde sine medlemmer? Ja, i formålsparagrafen står, at »foreningens formål er i kammeratligt samvær at virke dannende og belærende på forskellig måde«. Og man tør vist roligt sige, at paragraf fem i år er sket fyldest. Efter ministeren en orientering om foreningens »Norden«s arbejde ved lektor Forchammer, Ribe Seminarium, et foredrag over en sammenligning mellem de to klassikere »Rytteren« og »Løgneren« ved sognepræst J. Krøgholt, Jernved, en beretning om tyrefægtning i Spanien

ved A. Juhler (student fra 66) og et foredrag af askovlæreren Jørgen Knudsen med titlen »Flugten til Amerika«.

Men ind imellem den megen kultur trænger man til lidt morskab. Således blev den traditionelle heimdalkuktion, der i år indbragte ca. 800 kr., afholdt under særdeles muntre omstændigheder. Men dog blev det kun en forsmag på efterårsballet »Store HEIMDAL«, der trods en sønderrivende larm fra elektriske guitarer m. m. blev særdeles vellykket.

Efter jul er møderne blevet fulgt med usvækket, måske endda en smule styrket interesse, men emnevalget er sandelig heller ikke blevet ringere. Det nye år indledtes med endnu en askovlærer H. Møller Christensen, der talte om fænomenet Indien. Og så fulgte en af de meget vellykkede aftener, idet 85 heimdalister mødte op for at høre filminstruktøren Knud Leif Thomsen tale om sine film (i særdeleshed om »Gift«). Efter mødet fik man en livlig diskussion med instruktøren, der som bekendt ynder at få nogen på frakken.

Så vidt er man nået. Resten er fremtidsmusik. Men hvilken ørenfyrd! Foreløbig er der aftalt arrangementer med forfatteren Tage Skou Hansen og Ole Wivel, og måske vil der blive sluttet af med historikeren Hans Lund. Endvidere må fremtiden vise, om forårsfesten »Lille HEIMDAL« traditionen tro også i år skal blive en fiasko, men i så fald bliver det nok den eneste i denne sæson.

Lad mig slutte med at sige, at det er min overbevisning, at kan man blot hvert tredje år få en sæson, som den vi har set i år, så vil HEIMDAL nok kunne leve sine 100 år mere. Jo, jo, sæsonen 66—67 har vist, at der trods de 100 år stadig er livskraft i den gamle gymnasieforening.

U. H. Ingwersen.

Om vin og øl i det gamle Ribe

Af Kai H. Rosenstand, Ribe.

I det gamle Ribe sørgede øvrigheden eller byens vise fædre for, at deres medborgere forsynedes godt og anstændigt med de drikkevarer, der dengang ansås for at være ligeså nødvendige livsfornødenheder som maden. Allerede i det 15. århundrede fandtes der i den gode stad Ribe en vinkælder under rådhuset, og den udlejedes til fordel for byen.

En meddelelse dateret 22. februar 1572 oplyser, at borgmestre og råd samt de 24 mænd bestemmer, at denne kælder under rådhuset »skal være ved magt for hvem, der vil fæste den og holde vin og anden drik fal for hver mand for en skellig penge, og skal ingen anden tappe rhinsk eller anden vin udi kandetal, uden de ville tappe det i deres huse for deres gæster og sælge i hele eller halve amer«.

Samtidig fæster Jens Poulsen vinkælderen i 4 år for 20 daler årlig. Dog skulle han have afslag på lejen for, hvad han byggede eller forbedrede på kælderen.

Eneretten, der var forbundet med lejen af vinkælderen under rådhuset angik vin og øl i kandetal til udbringning i byen, hvorimod enhver borger havde lov til både at udtappe vin og øl i kandetal til nydelse på stedet og at sælge ud af huset i hele eller halve amer.

Det var i Ribe i modsætning til andre steder i landet byens kasse, der havde indtægterne ved denne rådhuskælder. Det ses såvel af byens gamle jordebog som af regnskabsbogen efter 1572.

I 1576 fornyedes lejemålet med Jens Poulsen eller Povelsen for 3 år med samme lejeafgift som tidligere, men med den bestemmelse, at han skulle

sælge vinen for 1 mark kanden eller om muligt endnu billigere. Der var altså en slags maksimalpris på druesaften.

I 1579 lejede borgmestrene og rådet selv vinkælderen, for samme afgift og med samme eneret. Kun nævnes nu foruden vinen »anden god drik«. Det var en så højtidelig og vigtig sag, at den blev stadfæstet af kongen den 3. juli samme år. Som lejere nævnes kun borgmester Peder Mortensen Hegelund »med en eller to andre mænd«, men Hegelundnavnet var jo så kendt og agtet, at det måtte være nok.

Allerede et halvt år efter fik en yngre borger, Anders Sørensen Klyn, kongebrev på, at han ligeledes måtte udtappe vin under påskud af, at han havde store mængder vin liggende, som han havde fået som betaling af de »vesterske«, d. v. s. de hollandske købmænd, og fordi kongen havde erfaret, at der altid havde været flere i Ribe, som udtappede vin i pottes og kander. Anders Sørensen havde en vinkælder lige ved siden af byens, men i 1585 havde han fået rådhuskælderen i forpagtning for 19 daler årlig, og 10 år senere lejer han sammen med den kendte rådmand Bertel Struck kælderen for 16 daler med forpligtelse til at holde vin »til et billigt værd«.

Nu opstod der imidlertid en konkurrent til den kommunale vinkælder, idet domkapitlet søgte at skaffe sig en årlig indtægt ved at indrette en vinkælder under selve Kapitelshuset ved den nordlige side af domkirkens kor med nedgang fra kirkegården. Her skulle udtappes vin, men det har dog næppe været meningen, at vinen skulle kunne nydes på stedet. Borgmestre og råd gjorde imidlertid vrøvl, idet man holdt på rådhuskælderens privilegium.

Heroverfor hævdede kapitlet, at andre kapitler havde en sådan udskænkingsret, idet man undskyldte sig med, at når der ingen vin var i kælderen ved domkirken, ville det til tider være umuligt at få vin til kirkeligt brug, dersom man da ikke ville betale ublu priser.

Så måtte autoriteterne, endog de højeste, nemlig regeringsrådet, bøje sig, og kannikerne fik lov til at beholde deres vinkælder. Men de gode borgere opgiver dog ikke sagen i første omgang.

Den 5. august 1596 tager magistraten tingsvidne af 24 mænd, af hvilke nogle kunne mindes 58 år, og som alle vidnede, at kapitlet ikke havde haft nogen vinkælder eller ladet tappe vin, mjød, pryssing, momme, hamborgerøl, tysk øl eller nogen anden fremmed drik før nu for nogen tid siden. Derefter stævnedes både kapitlet og domkirkens klokker, Albertsen, der forestod udtapningen.

For kapitlet mødte der ingen, men klokkeren mødte og tilbød at »have det i borgmester og råds minde« og give en årlig afgift, hvis han måtte fortsætte udtapningen.

Den 15. december 1597 dømte byfogeden, at borgmestre og råd skulle give Niels Albertsen tilladelse til at udtappe rostockerøl, hamborgerøl og franskvin mod en årlig afgift til byen af 3 tdr. tysk øl. 3 tdr. skulle han yderligere levere for den tid, han forud havde udtappet. Han skulle udmåle med ret ribermål og kobberkande.

Udtapningen af den mest yndede vinsort, rhinskvinen, blev forbeholdt rådhuskælderen. Denne nævnes endnu som vinkælder i 1599 i anledning af et blodigt slagsmål, der havde fundet sted.

Hvad kapitlets kælder angik, så opsagde klokkeren kontrakten med byen i 1605, og i 1614 blev kælderen udlejet til vinoplæg.

Foruden vinen spillede forbruget af øl i en tid, hvor man hverken kendte kaffe eller the, en meget stor rolle. Man havde imidlertid også øje for, at den overdrevne nydelse kunne virke skadelig, og for at indskrænke misbrug havde kongen bestemt, at ingen indlænding måtte indføre det, medens udlændinge måtte indføre det til landet, når det blev solgt straks fra skib.

Borgmestre og råd skulle dog sørge for, at der blev brygget godt dansk øl, og nogle mænd skulle alle vegne udmeldes til at smage på øllet. I anledning af dette påfund bestemte borgmestre og råd i Ribe, at 8 mænd, ølprøvere kaldet, skulle føre tilsyn med ølbrygningen og ølhandelen.

Enhver ølsælger skulle, når hans øl var 8 dage gammelt, inden hvilken tid intet øl måtte sælges, underrette de 8 mænd derom. Disse skulle straks følge med for at »smage« og skulle sætte prisen i forhold til prisen på korn og humle. Øl, der skulle forsendes til fiskerlejerne, måtte sættes noget højere på grund af transportomkostningerne. Øllet skulle sælges med ret mål, og hvert »tink«, krus og kande skulle være ibrændt byens mærke.

Hvis en bruester, d. v. s. en brygger, ikke anmeldte sit øl til ølprøverne eller solgte til højere pris end fastsat af disse brave mænd, straffedes han første gang med en bøde på 10 mark, anden gang havde han det øl forbrudt, som fandtes i hans kælder. Desuden skulle han betale 40 mark i bøde. Solgte han uret mål, skulle dette »slås på stangen«, og han selv straffes »som vedbør«.

Vinpriserne fastsattes af staten, og tre mænd udnævntes af magistraten for at »vare på vinhandelen«. Tillige skulle vinhandlerne lade al deres vin vurdere på rådhuset, og det har sikkert været et rart lille »ben« for datidens byrådsmedlemmer at smage sig frem med hensyn til vinen som også med øllet.

Ribe Katedralskole i nærmere fremtid

Bladets redaktør har bedt mig skrive noget herom; det er ikke let. Der er ønsket nok; men i disse »slibrige tider« er vi på en gymnasieskole for længst vænnede til resignation på langt sigt og til at prøve på at klare dagen og vejen bedst muligt.

Det vil trække ud med om- og tilbygningen, som jeg før har omtalt her i bladet; men målet tabes ikke af syne: skolen ejer nu de 2 vigtigste grunde af de nødvendige 4 op mod Sønderportsgade. Der vil til sin tid blive god plads til en tiltrængt udvidelse. Tænk på, at allerede nu er adskillige gymnasieklasser på betydeligt over 20 elever! — I mellemtiden er der dog små lyspunkter: lokalerne til kemi-fysik og biologi-geografi har fået en betydelig ansigtsløftning med hensyn til både inventar og apparatur. Det er dyre sager.

Det store problem er lærermangelen. Det er ret beset det eneste akutte problem for gymnasieskolerne i dag. Man kan udtrykke det således, at vi har været heldige på vor skole. Hvis vi alle lever efter sommerferien, skulle endnu et år være reddet. Længere tør man ikke tænke.

Det ny gymnasium har ikke medført lettere læse- og eksamenskrav, ej heller har den ny skolelov i praksis medført, at gymnasieeleverne er bedre rustede end tidligere, når de starter i 1. g. Denne noget mangelfulde justering må man vente, så længe en ordening er ny. Men den skaber ikke den ønskelige, rolige rytme, som er så værdifuld for de allerfleste elever og for enhver skole.

Ribe Katedralskole har kunnet glæde sig over en velvillig presse, der ikke har forsøgt at skabe sensationer om skolen. Det er min alvorlige overbevisning, at for en skoles vedkommende gælder det, at qvi bene vixit, bene latuit IKKE betyder »drev den af«.

Ønskerne for skolens fremtid er da: mange lærere, megen ro, mange penge.

V. Vestergård.

Ripenser-Samfundets stifter 75 år



Den 16. marts fyldte Ripenser-Samfundets stifter og æresmedlem, overlæge *Knud Fogh*, 75 år. Han blev hyllet med gaver og telegrammer, og om aftenen festede han med sin vennekreds i København.

Knud Fogh, der stammer fra Holstebro, hvor faderen var amtsforvalter, kom allerede som 7-årig til Ribe, der blev hans skoleby, hvorfra han blev student i 1910. Fra sin tidlige barndom knyttedes han således til Ribe, et bånd, der aldrig er bristet. Jævnlig besøger han byen, hvor han stadig har venner.

Efter studentereksamen helligede han sig en tid journalistikken. Han har alle dage været en dygtig skribent, men så greb interessen for medicinen ham. Han ville være læge, og det blev han og knyttedes til hærens lægekorps, hvor han avancerede til overlæge. Efter at have virket som sådan til aldersgrænsen, fortsatte han sin private praksis på Østerbro, hvor han er meget afholdt af sine patienter.

Det var på Knud Foghs initiativ, at Ripensersamfundet stiftedes i 1912. Pennen blev han stadig ved med at føre. Han har således skrevet gymnasieforeningen Heimdals historie omfattende foreningens første 50 år. Tidligere havde han redigeret julehefter »Nordens Ungdom«, da det var Ribes tur til udgivelsen, samt heftet »Meddelelser« med biografiske bidrag af kendte ripensere, som Ripensersamfundet udgav i 1915.

I de senere år har han ydet talrige bidrag til Ripenser-Bladet, altid velskrevne og interessante. Knud Fogh har alle dage været trofast mod sin skoleby og minderne derfra.

K.H.R.

100 år

Den 22. marts kunne Ribe by fejre 100 året for sin tredje æresborger, redaktør *C. Willemoes* fødsel. Såvel byrådet som turistforeningen nedlagde signerede kranser på hans grav på den nye kirkegård.

Willemoes døde i 1954, men hans indsats for Ribe gennem den lange årrække, han virkede som redaktør af »Ribe Stifts-Tidende« var så betydelig, at han ikke er glemt. Han stammede fra Flensborg. Til Ribe kom han fra Lolland-Falsters Stiftstidende, og sin manddomsgerning kom han til at øve i Ribe på mange felter. Med beskedne pengemidler, gennem enestående flid og gode forbindelser i betydende kredse skabte han sit sobre og altid pålidelige blad. Højdepunktet nåede Stiftstidendes anseelse under første verdenskrig, hvor hans blad blev en fremragende formidler af pålidelige efterretninger, som imponerede også i udlandet fra England til Japan.

Ribe Turistforening nød gennem en meget lang årrække godt af Willemoes arbejde som formand. Bevaringen af de gamle bygninger var ham en hjertesag. Restaureringen af Riberhus slotsbanke skyldes især hans initiativ, ved talrige store fester nød man godt af hans arrangementstalent, og Ribes historie havde hans store interesse. Som gammel flensborger viede han den sønderjyske sag sin arbejdskraft. Han var en god Ribe-borger, der med rette kom til at bære æresborgernet.



Den 21. marts kunne Ribe fejre 100 året for den kendte Ribe-håndværker *Jacob Daugaard Peters* fødsel. J. D. Peters stammede fra en gammel håndværkerslægt i Hannover, hvorfra faderen indvandrede til Ribe, hvor han og senere sønnerne, Jacob Daugaard Peters og Wilhelm Peters, begge blev tømmermestre. Nu driver de to fætre Georg Peters og K. Daugaard Peters det gamle firma i forening.

J. Daugaard Peters blev sin by en god borger og over 100 byggearbejder udførte han eller var med til at udføre. Han, der havde fået borgerskab som tømmermester i 1892, deltog i domkirkeens restaurering, hvor han bl. a. udførte tømmerkonstruktionen i det nye Maria tårn. Han var professor Ambergs konduktør ved Tårnborgs (Brorsons bispegårds) restaurering. I en årrække var han medlem af byrådet og han var bl. a. med til at stifte Ribe Grundejerforening. Han var en anset og meget afholdt Ribe-borger, hvis navn ikke er glemt.

K. H. R.

De blå grænsevogtere i Ribe

Grænsegendarmerne nedstammer direkte fra det korps af vadestedryttere, som allerede fandtes i Christian den Fjerdes tid i Ribe og Kolding, men først i 1839 kan man tale om et fast organiseret korps, der havde grænsen under bevogtning. Korpsets oprettelse var påkrævet. Vor sydgrænse gik dengang ved Elben, umiddelbart i nærheden af de store handelsbyer, fristæderne Hamborg og Lybæk, der sendte en strøm af varer nordpå.

Korpsets opgave blev efter kongelig forordning at beskytte toldstederne, når disse foretog deres undersøgelser, men det skulle desuden tage sig af vagabonder og pågribe desertører samt være politiet behjælpelig i nødstilfælde. Opgaven var vanskelig nok, når man betænker, at korpsets virkefelt strakte sig over et område fra Hamborg til Lybæk og man hører, at det kun bestod af 3 officerer, en vagtmester og 22 beredne gendarmere.

Uniformen var lyseblå med røde kantninger, hvide bandolerer med patronstaske samt chakot af lyseblå farve med hvid fangsnor og sort hestehale. Rytterne var bevæbnet med sabel.

Inden længe blev de 22 kavalerister til 400, delvis til fods, og hovedstationen var i Vandsbæk umiddelbart udenfor Hamborgs porte, og iøvrigt fordeltes styrken i byerne langs grænsen. Korpsets styrker rekrutteredes hovedsagelig fra den sydlige del af hertugdømmerne.

I 1864 blev gendarmerne i det store og hele Danmark tro. De fulgte den danske hær nordpå, og som feltgendarmere bevogtede korpsets medlemmer depoter og lignende.

Da hæren måtte trække sig tilbage til Als, fulgte gendarmerne med. Senere kom de til Fyn med kvarter i Faaborg og Svendborg for ved slutningen af 1864 at vende tilbage til Jylland som vogtere af den nye grænse.

I min barndom og ungdom prægede gendarmerne Ribe og omegn ved grænsen. I Ribe boede den næstkommanderende, medens chefen boede i Kolding, men sås også i Ribe.

Gamle ripensere kan endnu huske oberstløjtnant Fahrner, der foruden at være officer i grænsegendarmekorpsset var gymnastiklærer ved Katedralskolen, og premierløjtnant Haderup. Selv husker jeg premierløjtnant Gede, der døde ung, for ikke at tale om ritmester Rømeling, senere oberstløjtnant og oberst, chef for korpset. Og så var der kaptajn Koefoed, der fulgte sit korps

til Tønder ved genforeningen. Gerne sås han til hest, og sporerne forlod ham end ikke, når han hyppede kartofler i sin have. En meget afholdt mand var han blandt borgerne i Ribe og blandt sine folk.

Han holdt altså meget af at ride, og jeg husker hans forfærdelse, da spare-systemet i 1909 forsøgsvis indførte små islandske heste til gendarmerne, hvor-ved man var lige ved at gøre korpset til grin.

En episode fra gendarmernes Ribe-tid var da gendarm Damgaard fangede gravrøveren fra Roskilde, en bedrift, der skaffede ham Dannebrogskorset. Polakken stjal, som man måske vil erindre, guld- og sølvkransene fra Kong Christian den Niendes Kapel i Roskilde Domkirke. Polakken blev pågrebet af Damgaard ved Egebæk. Der fulgte forfremmelse for den agtpågivende gendarm i kølvandet af denne bedrift. Han gik senere over i toldvæsenets tjene-ste, flyttede til Tønder, hvor han døde som pensionist.

I mange år havde Damgaard boet i Ribe, hvor han en tid var ordonnans for den næstkommanderende. Det var ham, der tog sig af hestene, der var opstal-dede på »Postgaarden«.

De blå gendarm, som jeg første gang gjorde nærmere bekendtskab med i 1904 ved den store fest i anledning af domkirkens genindvielse, hvor hele kongefamilien var til stede, og hvor gendarmene fungerede som ordenspoliti i fineste galla med chakot og bandolerer, og ude i egnen, hvor de kom i god kontakt med befolkningen, var ikke særlig godt lønnede, men så hjalp lidt landbrug og hønseavl på de magre indkomster. Det var nødvendigt for i tids-rummet 1870 og helt op til 1909 var begyndelseslønnen kun 40 kr. om måne-den. Og dog havde de brave folk en anstrengende og ikke ufarlig tjeneste med vagter i de kølige vinternætter.

Under den første verdenskrig blev tjenesten naturligvis strengere. Det var noget andet end den gamle gemytlige tone fra fredens dage. Selv om gendarmerne havde militæret til hjælp, bl. a. de i Ribe stationerede dragoner.

I Ribe var der nok at tage sig af. Smuglerierne florerede og krigsfanger navnlig russere, men også franskmænd, belgiere, ja endog rumænere, søgte ofte at snige sig over grænsen til det forjættede land, Danmark. I Ribe samledes efterhånden en hel del krigsfanger i lejre, der senere flyttedes til Hor-serød ved Helsingør.

Efter genforeningen drog de lyseblå gendarm sydpå til den nye grænse. De blev savnet i Ribe og omegn, hvor de ikke alene var blevet meget popu-lære, men tillige var en god indtægtskilde for handelen.

Så vogtede de da med samme troskab den nye grænse i fredens dage, og da den nye krig kom, var de med til at sætte livet ind for Danmark, men det er en anden historie.

K. H. R.

Nye medlemmer

Stud 59: Korrespondent Esther Gamborg Kjærsgård, f. Holm, Hovedgaden 42, Billund.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m. v. bedes meldt til sekre-tæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde, telf. (03) 23 12 87.

Real 48: Ingeniør Egon Sejer Pedersen, Engholmevej 57, Himmelev, Ros-kilde.

Stud 49: Læge H. Dylmer, Baagø's Alle 8 A, Svendborg. Operationssygeple-jerske Anne Skov Nielsen, f. Pedersen, Baunevej 3, Ågerup, Roskilde.

Real 49: Jeppe Jepsen Hansen, 4455 Los Feliz Boulevard, Los Angeles, Cali-fornia 90028, USA.

Stud 51: Sygeplejerske Jytte Krogsholt Løbner, f. Knudsen, Vestervangs-vej 13 II, Viborg.

Real 52: Overassistent Evald Bendixen, Seminarievej 62, Ribe.

Stud 53: Korrespondent Bibbi Juul Sørensen, f. Nielsen, Bjørnkærvej 9, Mundelstrup. Civilingeniør Poul B. Mathiassen, Ottestoft 30, Skanderborg. Lærerinde Anne Marie Hvid, f. Jensen-Holm, Gregersens Alle 5, Esbjerg.

Stud 54: Amanuensis, cand. art. Børge Frøkjær-Jensen, Vestre Paradisvej 46, Holte.

Real 54: District salesmanager Poul Henry Micheelsen, 503 Tilden Drive, E. Syracuse, N. Y. 13057, USA.

Stud 55: Lærerinde Dorte Seidelin Hune, f. Eskildsen, Tvis pr. Holstebro.

Stud 56: Stud. mag. Ole Kongsdal Jensen, Magnoliavej 17 I, Valby.

Real 56: Sygeplejerske Inge M. Jørgensen, Sportsvej 60, lejl. 137, Glostrup. Sparekasseass. Lis Lauridsen, f. Johansen, Nørremarksvej 1, Ribe. Tegnestuechef Søren M. M. Neerland, Højvangsvej 14, Stautrup, Viby J.

Stud 57: Seminarieadjunkt Hans Nygaard Jensen, Valborg Alle 5 V, Valby. Cand. mag. Claus Nielsen, Skydebanegade 13 IV tv., Kbhvn. V. Fysioterapeut Ingrid Duus Hansen, f. Pedersen, Gartnervænget 21, Farum.

Real 57: Overassistent Henning Kiholm Andersen, Nordstien, Assens.

Stud 58: Læge Frode K. Rømer, Kaj Munksvej 51, Århus C. Hr. Karsten Eysner Nielsen, Skibbroen 29, Ribe. Lægeseekretær Inga Balsen Nielsen, Albertslundvej 111 II tv., Albertslund. Akademiingeniør Kaj B. Markussen, Vestergade 26, Åbenrå.

Real 58: Kontorass. Inge Wilsleff Larsen, f. Hansen, Sanddalsparken 3 I tv., Svendborg. Ingeniør Erik Blak Nielsen, Tinghøjs Alle 5 st., Esbjerg.

Stud 59: Cand. jur. Asbjørn Simonsen, Borgevej 34, Kgs. Lyngby. Stud. pharm. Erik Stenderup Jensen, Kollegiegården, vær. 325, Tagensvej 52, Kbhvn. N. Læge Holger K. Kortsen, Lægeboligen, Centralsygehuset, Svendborg. Bibliotekar Mona Madsen, Herluf Trolles Gade 9 IV tv., Kbhvn. K.

Real 59: Ingeniør Thage Ebsen Løbner, Snorresvej 39, Odense. Kok Mogens Løgstrup, Gyvelvej, Virklund. Frk. Else Margrethe Hansen, Skolevej 3, Svogerslev, Roskilde. Teknisk assistent Ida Roesgaard Nohns, Skt. Annægade 34 II tv., Kbhvn. K. Sygeplejerske Birthe Søndergaard Petersen, Ndr. Fasanvej 57, Kbhvn. F.

Stud 60: Cand. pharm. Margit Emborg, Hillerødgade 97, Kbhvn. NV. Civilingeniør Regner Kværnø, lejl. 16, Violskrænten 6, Grenå. Akademiingeniør Svend Fredslund, Spurvevej 11, Kolding. Cand. pharm. Inge Jørgensen, f. Sørensen, Albertslundvej 59, Albertslund.

Real 60: Guldsmed Børge Bottelet, Søren Møllersgade 28 IV, Randers. Sygeplejerske Kirsten Marie Prinds, Hospitalet, V. Vedsted, Hviding. Lærerinde Hanne Dau Schnor, f. Kristensen, Frøslev, Padborg.

Stud 61: Revisor Elly Skjødt, f. Bang, Violvej 4, Hårup, Hjortshøj. Stud. pharm. Hans Ebbesen Johansen, vær. 210, Egmont Koll., Nørre Alle 75, Kbhvn. Ø.

Real 61: Montør Johan Johansen, Skolegade 7, Holsted By.

Stud. 62: Lærerinde Karen Margrethe Have, f. Grue-Sørensen, Eskildsgade 44 IV, Kbhvn. V. Lærerinde Bente Nielsen, Johannesgården, bolig. 9, Nyborg. Lærerinde Lisbeth Bæk, f. Olesen, Englandsgade 51, Esbjerg. Stud. soc. Kirsten Grünfeld, f. Sølbeck, Rønne Alle 15 A, Allerød. Stud. mag. Peder Hjulær, Langenæs Alle 55, Århus C. Civilingeniør Niels G. Biering, Skt. Kjeldsgade 4 I th., Kbhvn. Ø. Lærerstuderende Elin Kjeldgaard Hansen, f. Knudsen, Gyvelbakken 10, Lystrup. Stud. polyt. Hans Hjort, Rektorparken 1, vær. 904, Kbhvn. SV. Korrespondent Inga Bech, f. Sørensen, Vesterbrogade 6, Århus C. Stud. polyt. Henning Sølbeck Paaske, Haraldslundvej 38, vær. 280, Lyngby.

Real 62: Elektriker Knud Erik Brøckmann, Nørrebrogade 59 I, Esbjerg. Bankelev Betty Olsen, f. Hansen, Tønder Landmandsbank, Skærbæk.

Stud 63: Korrespondent Inga Bak, Flinterupvej 14, Vanløse. Stud. mag. Elin Hanne Have, f. Pedersen, 23, Pembroke RD, Clifton, Bristol 8, England. Frk. Annette Karkov, Koll. II, Trondhjems-gade 11 IV, Kbhvn. Ø. Stud. pharm. Birgit Pedersen, Haraldslundvej 38, Kgs. Lyngby. Stud. merc. Kurt Kvorning, O. M. K., Dalgas Avenue, Århus C. Lærerstuderende Grethe Toft Vynne, f. Hansen, Aavej 1, Ribe. Stud. polyt. Bent Ernebjerg, vær. 607, Paul Bergsøe Koll. Skodsborgvej 190, Nærum. Stud. mag. Birthe Bruun Jensen, f. Petersen, Byhøjen 12 III th., Vanløse. Stud. agric. Hans Peder Hansen, Prinsesse Charlottes Gade 1 II, Kbhvn. N. Jordmodererelev Inger Margr. Petersen, f. Mejer, Grækenlandsvej 93 I, Kbhvn. S. Stud. jur. Eva Schiørring, Lundsgade 6 IV, Kbhvn. Ø. Stud. med. vet. Per Brøndum Petersen, Grækenlandsvej 93 I, Kbhvn. S.

Real 63: Kirsten Lauritzen Knudsen, c/o Rasmussen, Riistoft 4, Kolding.

Stud. 64: Programmør Eva Hess Søgaard-Andersen, Alekistevej 63 st. th., Vanløse. Stud. arch. Jens Fredslund, Artillerivej 63, vær. 45, Kbhvn. S. Hr. Kjeld Lohmann Schøler, c/o Madsen, Skjoldagervej 76, st. tv., Jægersborg, Gentofte. Lærerstuderende Ole Elmose, Alborggade 26, Århus C. Hr. Mogens Kjær, Nyvej 8 A II tv., Kbhvn. V. Stud. polit. Christen Jensen Sørensen, Nordisk Koll., Strandboulevarden 32, Kbhvn. Ø. Stud. med Mikael Kehler, Tretommervej 12, Risskov. Frk. Birgit Kjems Jakobsen, Skovvangsvej 60 II tv., Århus N. Stud. mag. Anne Marie Asmussen, c/o Bang, Sindshvilevej 4 I tv., Kbhvn. F. Fru Birte Geding Larsen, f. Rasmussen, Hessemosevej 1, Mårum, Græsted. Stud. mag. Ebba Hansen, Skydebanegade 26 IV th., Kbhvn. V. Frk. Inger Vibe-Petersen, Rødding.

Real 64: Finn Vesterlund, Idrætsalle 4, Ribe.

Stud. 65: Frk. Lis Wonsbek, Box 1157, Ch. Munchsvej 34, Kbhvn. NV. Stud. mag. Else K. Woetmann Nielsen, Joakim Larsensvej 16 III tv., Kbhvn. F. Stud. psych. Synnit Qvist Brun, f. Hansen, Jærgade 13 V th., Kbhvn. N. Stud. mag. Henning Dochweiler, Jeppe Aakjærsvej 25, Åbyhøj. Stud. polyt. John Gadeberg, vær. 104, Paul Bergsøe Koll., Skodsborgvej 190, Nærum. Stud. mag. Knud Daugaard Peters, Jeppe Aakjærs Vej 25 I, Åbyhøj.

Stud. 66: Ladefoged D. Ole Laursen, Vemmetofte Hovedgård, Fakse. Fru Gunver Bjelke Bollerup, f. Jensen, Damhus Boulevard 79, Rødovre. Stud. mag. Kirsten Ewers Andersen, Teglgårdsvej 15, Højbjerg. Frk. Birgitte Kure Andersen, Tangevej 78, Ribe. Frk. Gudrun Pedersen, Lindevej 20, Århus C. Hr. Ingemann Hansgaard Jensen, Østergade 70, Horsens. 702774 Jensen, Frede Kragh, 1. RKBT/11 AA, Kasernen, Varde. Stud. korrespondent Hanne Staagaard, B. S. Ingemannsvej 2, Handelskollegiet, Sønderborg.



Frøde K. Rømer (stud. 58) Kaj Munksvej 51 II, Århus C, og Holger Kortsen (stud. 59), Lægeboligen, Centralsygehuset, Svendborg, har bestået medicinsk embedseksamen.

Inger Margrethe Mejer (stud. 63) har indgået ægteskab med stud. med. vet. Per Brøndum Petersen (stud. 63). Bopæl: Grækenlandsvej 93 I, Kbhvn. S.

Lærerinde Dorte Eskildsen (stud. 55) har indgået ægteskab med lærer Bent Seidelin Hune og bor nu Tvis pr. Holstebro.

Stud. psych. Synnit Qvist Hansen (stud. 65) har indgået ægteskab og hedder nu Brun til efternavn. Bopæl: Jærgade 13 V th., Kbhvn. N.

Den velkendte »Weis' Stue« i Ribe, der tilhører Ribe kommune, der har forpagtet restaurationen ud, er blevet restaureret og fremtræder i smuk og frisk udseende. Selve huset har også fået en oppudsning og istandsættelse. Man har efter måneders pause lukket op igen, men endnu står en del istandsættelser tilbage. Hele restaureringen, der var nødvendig, vil beløbe sig til 120.000 kroner.

I »Quedens Gård« kan man for tiden se en interessant udstilling af gamle Ribe-billeder, tegninger, fotografier m. m.

Fru Ingeborg Blom, enke efter murermester Blom, Ribe, er afgået ved døden.

Ind under påske overværede 1000 mennesker en betagende passionskoncert i Ribe Domkirke. Det var Bachs »Johannespassion«, der udførtes af Vestjysk Symfoniorkester og kor fra Esbjerg Seminarium, Vestjysk Musikkonservatorium og Musikhøjskolen i Esbjerg.

Lektor ved Ribe Katedralskole, frøken Emmy Willemoes, er udnævnt til ridder af Dannebrog.

Malermester Chr. Brogaard, Ribe, fyldte den 10. februar 70 år.

Læge N. Svith, Ribe, har afløst lektor L. Edelberg som formand for Ribes antikvariske Samlinger. Edelberg afløser på grund af manglende tid Svith som næstformand.

Ribe Katedralskoles elevblad »Mercurius« har anbefalet, at der oprettes elevråd på skolen.

Digteren Ambrosius Stubs fødehem i Gummerup ved Assens er blevet fredet.

Stiftamtmand M. Edelberg, Ribe, er udnævnt til kommandør af Dannebrog.

Ribe Kunstmuseum har fra Ny Carlsbergfondet modtaget følgende malerigaver: Kay Christensen: »En skikkelse kan fastholde et kostbart øjeblik«. Poul Ekelund: »Hav og både« og Poul Winther: »Ting på stranden«.

Fra 1. august er følgende nye lærere ansat ved Ribe Katedralskole: Lektor K. P. Abildtrup, Kalundborg, (tidligere Ribe), hans fag er kemi, fysik og matematik, og cand. mag. Ole Balslev, Kongens Lyngby, med fagene græsk og latin.

Ingeniør Knud Styruup, Ribe, fyldte den 19. januar 85 år.

Antikvar, magister Mogens Bencard, Ribes antikvariske Museer, er indvalgt i ledelsen af det særlige bygningstilsyn med samtlige landets fredede bygninger, undtagen kirkebygningerne.

Stud. polyt. Hans Tobiasen, student fra Ribe, har bestået ingeniørexamen.

Ribe Katedralskoles årlige skolekomedie blev Jules Vernes »Jorden rundt i 80 dage«, en meget morsom aften.

På Ribe Statsseminarium spillede man i år dygtigt Cronins »Guderne ler«.

Det kgl. Teater har gæstet Ribe med den moderne satiriske komedie »Tre høje hatte«, der blev spillet glimrende.

Den gamle forfatter, magister Anders Thuborg, har rundet 80 års dagen.

Ribe amts Skytteforening har holdt 100 års jubilæum.

Ripenseren J. Jensen-Holm er blevet dr. med.

Gasværksbestyrer, cand. polyt. K. Dalsø, Ribe, (stud. 1917) er efter ansøgning afskediget med pension.

Lærerinde ved Ribe Seminarium 1918—1950, Anna Langmack, er død.

Tidligere sognepræst i Jernved, Jørgen Urup, er død den 16. december 1966.

Pensioneret kommunelærerinde, frøken Claudia Spang, er død den 10. januar. Hun var datter af forlængst afdøde adjunkt ved Ribe Katedralskole, Spang.

En af Ribes ældste borgere, frøken Johanne Christensen, er død 95 år gammel. Hun var datter af den kendte snedkermester Christensen og søster til Ripensersamfundets mangeårige kasserer, bankspektør Brorson.

Student fra 1961, Ole Hyldtoft, har udgivet en bog Mao Tse Tung »Guerillakrig og politisk strategi«.

Under restaureringen af den gamle Weis Stue i Ribe er afdækket en vægdekoration fra ca. 1750.

Næste nummer af bladet udkommer i juli.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 203 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 2 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

J. & F. LYDOM



FOTOGRAFER

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres  forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen

s Eftfl.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERN-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

AUGUST 1967

Nr. 18



Ribe studenter 1967

(Lasbo fot.)

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Frihed og bundethed

Tale til dimittenderne af 1967.

Ved årets translokation på Ribe katedralskole holdt rektor *Vestergaard* følgende tale til årets dimittender:

På en dag som denne kan de to begreber, frihed og bundethed, for dimittenderne let få klang af fanfare: bundethed skal afløses af sin modsætning, frihed. Lad os imidlertid se lidt nærmere på den såkaldte modsætning.

Der kan bruges et eksempel fra visen om Niels Ebbesøn, som ifølge eksamensopgivelserne kendes af de fleste af jer. Men lad os for en sikkerheds skyld repetere. I første del af visen drøfter Niels Ebbesøn og grev Gert forholdet mellem overordnet og underordnet, mellem herre og svend. Grev Gert hævder det holstenske synspunkt, at *kun* herren kan opsigte tjenesteforhold; Niels Ebbesøn hævder det nordiske, at den overordnede og den underordnede har samme ret til at opsigte tjenesteforholdet. Der er ikke tvivl om, at den ukendte forfatter hermed har villet stille to anskuelser op over for hinanden, én, der bygger på tvang, og én der bygger på frihed. Diskussionen fører til erklæret fjendskab mellem greven og Niels Ebbesøn, og den sidste bliver efterhånden klar over, at han må slå greven ihjel. Nu gennemfører han i praksis konsekvent sin anskuelse om tjenesteforholdet, idet han to gange tilbyder sine svende orlov. Første gang hjemme, og da er der ingen, der ønsker at forlade ham. Anden gang er det ved Randers bro, og her tager Svend Trøst eller den liden smådreng, som han også kaldes, orlov. Visen antyder, at Niels Ebbesøn er skuffet over Svend Trøst, for „ham troede han allerbedst“. For at læseren ikke skal være skuffet, fortæller den alvidende forfatter dog omgående, at „den samme dag før aften han tjente sin herre bedst“, nemlig, som vi hører, ved at afbryde broen for holstenerne, lige da Niels Ebbesøn efter drabet er flygtet tilbage over den.

Men der er én ting, som digteren hverken forklarer eller antyder noget som helst om. Det er: hvorfor tager denne Svend Trøst orlov i sidste øjeblik? Her er der rum for fantasien. Det er klart, at han har ret til at vælge sin frihed, og at det foretagende, der får ham til at tage orlov, er særdeles risikabelt. Men stadigvæk: hvorfor tager han orlov? Man kan gætte: han kan være bange for sit skind, ligesom Niels Ebbesøn er det; han kan tage hensyn til sin familie; han kan være tilhænger af grev Gert; han kan hele tiden have haft planen om at afbryde broen eller have fået ideen i sidste øjeblik. Længere kan man næppe komme i gisninger; men hans grund er ikke afgørende.

Afgørende er det for visens digter, at Svend Trøst *kan* vælge, at han har evnen til at vælge; man kan også sige: har frihed til at vælge, selv om det egentlig er overflødigt, da et menneskes valg kun er muligt i frihed. Han vælger sin personlige frihed, og så kunne han jo bare stikke af. Men det gør han ikke, for ved at kunne sin personlige frihed bliver han ikke et

fritsvævende væsen, uafhængigt af alt og alle. Han véd, at Niels Ebbesøn „troede ham allerbedst“, og efter at han er blevet alene, er det i hvert fald blevet ham helt klart, at han i valgets situation, eller frihedens situation, er *bundet*, ikke på grund af tvang, men på grund af frihed.

I kender godt bundetheden i valgets situation, f. eks. da I valgte udvidet skolegang efter de obligatoriske syv år. Valget bandt. Nu er I løste af denne bundethed og har igen frihed til at vælge. Jeg vil ønske for jer, at I altid vil bevare evnen til frit at vælge i stedet for at lade tilfældighederne vælge for jer, og at I samtidig vil betænke, at valgets frihed uomgængeligt medfører bundethed. Og hermed dimitterer jeg jer fra Ribe Katedralskole som rette studenter og realister.

V. Vestergaard.

Ord til afsked på Katedralskolen

Ved translokationen på katedralskolen tog man afsked med lektor *Blendstrup*, der efter 37 år har fået bevilget afsked ved aldersgrænsen, og pedel *Hansen*, der har virket ved skolen i 30 år – hans efterfølger bliver værk-mester *Leif Steiness*, Herstedvester. Endvidere lød der en tak til vikaren, stud. mag. *Ledet Christiansen*.

Rektor udtalte:

Lektor *Blendstrup* har været lærer i 46 år, heraf 37 ved skolen her. Der har aldrig stået blæst om Dem, lektor *Blendstrup*; men der har altid stået respekt om Dem, og det er fuldt forståeligt. De har i Deres undervisning forlangt sobert og ordentligt arbejde og logisk tænkning både af Dem selv og af eleverne. De er pligtopfyldende trådt til, når der på grund af sygdom eller ledighed var tomt på kontoret, og har ledet skolen med samme grundighed og orden, som har været karakteristisk for Deres undervisning og Deres mangeårige virksomhed som regnskabsfører. Når så hertil kommer, at De af os alle kendes som en altid loyal og hjælpsom kollega, så er det klart, at der ved Deres afgang nu skal lyde en uafkortet tak til Dem fra skolen og kolleger. Hertil skal føjes ønsket om, at Deres legendariske helbred – De har i de 27 år haft 13 sygedage – må berede Dem mange gode år med rimelig aktivitet i Deres otium.

Med udgangen af juli måned forlader pedel *Hansen* skolen efter 30 års tjeneste. Man kan vist godt sige, at pedellen i en skole har omtrent samme placering som centerhalven på et fodboldhold: bolden spilles til ham fra alle sider, og den skal spilles videre. Med dette billede menes, at pedellen skal omgås alle, der helt eller devis er beskæftiget i skolen: elever, lærere, rengøringspersonale, håndværkere og leverandører. Skolen bliver faktisk pedellens hjem, som han kender ud og ind. De har holdt meget af vore gamle bygninger, pedel *Hansen*, og det har derfor været en selvfølge for Dem, at skolen skulle holdes ren og i orden. Herom er i tidens løb faldet adskillige rosende bemærkninger, som er fuldt fortjente, og som naturligvis har glædet Dem. Men de har også glædet os, for det er noget af et privilegium hver morgen at komme til en rengjort og velholdt skole. Hermed er kun fremdraget en af Deres mange fortjenester. De vil savne skolen; men der er også mange, der vil komme til at savne Dem. Tak for Deres trofaste tjeneste.

Lektor Blendstrups tak:

– At være gammel i gårde kan være både ondt og godt. Jeg er nu så gammel i gårde, at jeg er kommet på aftægt. Min forgænger i embedet havde været her i fem år, og da jeg tiltrådte, tænkte jeg, at det dobbelte åremål vel kunne være passende. Nu er det så blevet til 37 – en god menneskealder, som man siger. Jeg har følt det som et privilegium at være lærer ved Ribe Katedralskole. Med alt, hvad man gennem årene kan have haft at kritisere, har jeg dog stadig haft en følelse af, at her var ualmindelig gode arbejds-vilkår. Der tales i vore dage en del om arbejdsklimaet. Og hvem er så de vejrguder, som den del af tilværelsen sorterer under?

Jeg må først tænke på de skiftende rektorer: Willumsen, Jørgensen og Vestergaard – vidt forskellige i deres personlige præg, men fælles i den ildhu, hvormed de er gået op i deres opgave: at skabe det gode arbejdsklima såvel for lærerne som eleverne.

Pedellerne, Nielsen og Hansen – vel endnu mere forskellige i deres måde at løse tjenestens opgaver på, men også de fælles i deres trofasthed mod gerningen og dermed ydende deres bidrag til det gode arbejdsklima. I lærerkollegiet synes jeg, vi har været lykkeligt forskånet for klike. Vel har der været modsætningsforhold, men ikke anderledes end at jeg kan gå herfra med stor taknemlighed mod alle mine tidligere og nuværende kolleger for godt kollegaskab – jeg kan måske sige godt kammeratskab de 37 år.

Til eleverne vil jeg sige, at selv om jeg nok ofte har været ubehagelig i min tiltaleform og ladt mig forlyde med, at der var adskilligt, som jeg var misfornøjet med, så har jeg dog det indtryk, at I ikke bærer nag, og så er det dog jeres fortjeneste, at jeg kan gå herfra med mindet om mange lykkelige arbejdsår, hvor det, der jo ganske afgjort har været af mørke øjeblikke, fuldstændig er trængt i baggrunden af jeres lyse sind og venlige indstilling. Jeg kan slutte mig til soluret: Det tæller kun de lyse timer.

En ting vil jeg gerne sige om mit arbejde som fysiklærer. Jeg ved ikke i hvor høj grad eleverne har lagt mærke til det, men det har været mig magtpåliggende at bibringe jer en noget ydmyg indstilling over for menneskets forsøg på at udforske naturen.

Vi har i timerne beskæftiget os med teori om lysets natur, varmens natur, modeller for atomernes bygning, og for atomkernernes beskaffenhed for blot at nævne noget. Vi lever materielt på teknikkenes storslåede resultater, som jo unægtelig hænger sammen med naturforskerens spekulationer, men det er mit håb, at I ikke deraf lader jer forlede til at mene, at sandheden om tilværelsen ligger i netop den modelforestilling om tilværelsen, som vi har lært så nogenlunde at finde os til rette med. Glem ikke citatet på en af de sidste sider i elektricitetslæren: „De svar naturen giver på vore spørgsmål, afhænger ikke kun af naturen selv, men også af den måde, hvorpå vi spørger.“

Blendstrup rettede en personlig tak til rektor for de smukke ord denne havde udtalt ved hans afgang og sluttede derefter:

Jeg er glad, fordi De har givet mig lejlighed til her ved translokationen at tolke nogle af mine følelser ved afskeden. Jeg håber, det er fremgået af, hvad jeg har sagt, at meningen hovedsagelig var at give udtryk for det ene ord *tak!*

Mads Pedersen Rostochs Ribe Beskrivelse

Skrevet 1713 udgivet 1967.

I året 1736 udkom Terpagers fyldige Ribe-beskrivelse på latin, i 1792 Galthens lille Ribe-beskrivelse på dansk og endelig i 1869 og 1884 Kinchs Ribe-beskrivelse, de to bind, der omhandler tidsrummet til 1660. Andre historikere har „fortsat“ Kinch til 1820.

Men før alle disse foreligger en yderst værdifuld sammenhængende Ribe-beskrivelse af den i Ribe fødte Mads Pedersen *Rostoch*, der døde som præst i Middelfart i 1713. Ved hans død forelå hans ypperlige lille Ribe-historie kun som manuskript. Først nu er bogen blevet trykt, og man må især være Ribes antikvar magister *Mogens Bencard* megen tak skyldig for hans arbejde med befordringen i trykken og hans hele arbejde med bogen, der siden 1693 har ligget og ventet på at blive udgivet. Det er sandelig ikke en postdag for tidligt!

Bogen, der er på 90 sider og meget smukt udstyret, er udgivet af Historisk Samfund i Ribe amt med støtte af Den Hielmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse og Ribe turistforening, men æren for fremkomsten er i høj grad antikvar Bencards, som foruden den brillante introduktion bag i bogen har slidt med det udførlige noteapparat m.m. Stud. mag. Anette Vind, Ribe, takkes for latinske og græske oversættelser, ligesom vor lokale historiker, H. K. Kristensen, har ydet værdifulde vink.

I Bencards introduktion får man udførlige biografiske oplysninger om forfatteren, der måtte vente omtrent 300 år på at „komme ud“.

Mads Pedersen Rostoch, eller som han efter tidens latinske mode også skrev sig, Mathias Petri Rostochius, var født i året 1655 i Ribe, hvor faderen Peder Jensen var skomager. Sønnen gennemgik i den tornefulde latinske skolevej. I 1672 sendtes han til universitetet i København, hvor han studerede teologi. I 1677 knyttedes han til Sct. Knuds kirke i Odense, hvor han i 1693 blev residerende kapellan. I 1704 blev han sognepræst i Middelfart, hvor han døde i 1713.

Men sin gamle fødeby havde han altså ikke glemt. Han skrev om den ud af hjertet – på dansk. – Megen omhu gjorde forfatteren sig med sin Ribe-historie, der mærkværdigt nok først nu er blevet trykt. Der er her tale om noget særdeles værdifuldt, nemlig intet mindre end den første nogenlunde grundige sammenhængende Ribe-historie, og den er både interessant og morsom at stifte bekendtskab med og tillige et smukt æresminde sat af en gammel ripenser over sin fødeby. Fornøjeligt er det gamle sprog, som man imidlertid hurtigt vænner sig til, al den stund magister Bencard møder med en ordliste over de vanskeligste ord og udtryk.

Første afsnit af Rostochs bog er formet som et stort digt til byens ære. Det hedder her som indledning:

Æld-gamle Riber-By, Du Strømme Herskerinde,
Du Engedronning, du Taarn-Kroned Aa-Gudinde
Med dit blaa-Løve-Skiold, Du Jyllands Hoved-Ziir,
Som bær for-Stæderne omkring dig Ære-Spiir.
Din søde Kierlighed min Digte-Pen har skaaret ...

Og så fanger den gamle ripenser på Fyn an med at beskrive sin fødebys herligheder. Han begynder med alderen, måske har Tacitus omtalt staden? Rostoch dvæler ved bynavnet Ripa, måske har det med åbred at gøre. Han taler om å og eng, om de store begivenheder, om kongers virke, om de historiske bygninger, om domkirken, især om biskop Christians Puggård, om

den latinske skole, om gader, om næringsveje, om søfart og fiskeri, om engens duftende hø og fuglesangen, om stormfloderne, et både kyndigt og smukt Ribe-billede. Om de historiske begivenheder knyttet til byen får vi både besked i selve digtet og i de skønne noter nedenunder, hvorefter vi nikker genkendende til adskillige.

Efter digtet følger prosaoplysninger, der er som et helt ripensisk leksikon. Hvad digtet angår, da er stilen og tonen en del i familie med Anders Bording's vers. Rostoch nærede megen veneration for sit bysbarn Bording.

Men nu prosaafdelingen. Han befatter sig her som indledning med Ribes navn, idet han slår sig så nogenlunde til ro med åbredden som ophav. Om Ribes ælde fabulerer han, og han fortæller om byens gamle våben med de tre springende løver ud fra domkirkens store tårn. Om ildebrande og stormfloder får man fyldig besked. Mange af disse ting kender vi fra andre, men det var bare Rostoch, der skrev det ned før andre.

Fyldigt nævner Rostoch lister over berømte navne ikke blot i Ribe, men over hele riget, lærde mænd, præster, bisper, poeter. Vi får besked om Ribes sjældne bevarede „bisperække“. Vi hører om rektorer, lektorer og præster, om kongers og fyrsters gavmildhed mod staden med privilegier, om lensmænd på Riberhus og masser af andet godt stof.

Til alt dette knytter Bencard et oplysende meget nyttigt notestof til læserens rette forståelse af stoffet.

Bogen bringer en prøveside af Rostochs smukke og let læselige håndskrift, et billede af Ribe gamle byvåben og et af domkirketårnet med spir, der vistnok i denne skikkelse aldrig blev til virkelighed. Bogens omslag viser manuskriptets titelblad fra Det kgl. bibliotek, ligesom sætning og øvrige udstyr af den lille bog er et smukt syn for øjet.

Ja, læseværdig er den lille bog, lærerig tillige. For Ribe-elskere, og dem der som bekendt adskillige af – også uden for Ribe, vil bogen være en kær lækkerbidsken, og mon den ikke skulle have en chance hos „viderekomne“ turister, der gerne vil gå i dybden, når de gæster staden.

Det er i hvert fald fortjenstfuld gerning, at det gamle manuskript er blevet draget frem i dagens lys, og det er ikke forkert at takke Ribes antikvar, magister Bencard, for hans andel i bogens fremkomst.

En idealistisk elsker af sin fødeby skrev denne bog om Ribe. Man kommer afgjort i den rette Ribe-stemning ved at læse dette skrift, som man må ønske den størst mulige udbredelse. Ikke mindst i disse „universitets-tider“ har den ikke helt lille mission ved at pege på den ikke ringe rolle, Ribe gennem tiderne har spillet for dansk åndsliv og historie. K. H. R.

Nye medlemmer

Stud 52: Fru Ulla Lomholt, f. Steenberg, Nydamsvej 18, Århus N.

Real 63: Stud. mag. Kristian Blak Nielsen, Brendstrupvej, Tilst, Mundelstrup.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergårde. Tlf. (03) 23 12 87.

Civiløkonom Karsten Nielsen, 2204 Eton Rige, Madison/Wiscounsinn 53705, USA.

Stud 18: Bankdirektør Iver Thomsen, Tårnbyvej 2, Kastруп.

Stud 44: Retsassessor Jørgen M. Bruun, Lindeparken 17, Horsens.

Stud 51: Bibliotekar Birgit Kofod-Jensen, f. Agergaard, Tårnvej 235 V, Rødovre. Hans Chr. Rosenberg, 8031, Olching, Stauffenweg 10, Tyskland.

Stud 52: Lærerinde Jette Nielsen, Th. Dahlsvej 6, st. tv., Esbjerg.

Real 53: Boghandlermedhjælper Gunhild Pedersen, Classensgade 42, 1. th., Kbhvn. Ø.

Stud 55: Stud. mag. Kirsten Urup, Thurøvej 1, 1. tv., København F.

Real 55: Redaktionssekretær Thomas Sejr Clausen, Rolfsvej 2, Niverød, Nivå.

Stud 56: Cand. jur. Poul Frølich, Gram.

Real 56: Malermester John Boubjerg Hansen, Sct. Jørgensvej 23, Svendborg. Skovfoged N. P. Kiholm Andersen, Fønø, Middelfart.

Stud 57: Cand. art. Aage Jørgensen, Kragelundsallé 10, Højbjerg. Bibliotekar Karen Margr. Pihlkjær, Egilsvej 52, Odense.

Real 57: Overassistent Henning Kiholm Andersen, Østervang 20, st., Assens.

Stud 58: Civilingeniør Gunner Termansen, Baunestedet 23, Værløse. Dyrslæge Morten Eskildsen, Lindholm, Kalvehave.

Stud 59: Lægeseekretær Ulla Müllern, f. Sandmark-Leifwendal, Västra Banvägen 20, IV, Åkersberga, Sverige. Læge Erik Ludwigsen, Torvegade 84, st., Esbjerg.

Stud 60: Akademiingeniør Svend Fredslund, Poppelallé 60, Kolding. Civilingeniør Regner Kværnø, Lejl. 16, Violskrænten 6, Grenå. Stud. theol. Helge Plesner, Holmevej 54, 1., Søborg.

Stud 62: Stud. mag. Dorte Kittelmann Pedersen, Falstersgade 39, III, Århus C.

Stud 63: Stud. mag. K. Vibeke Edelberg, Holmevej 18, Ribe. Stud. med. Ib Koldbæk, Livjærggade 21, 4. tv., København Ø. Stud. mag. Ingelise Heide-Andersen, Kristiania-gade 10, Hagemanns Kollegium, København Ø. Stud. mag. Jørgen Bang, Sindshvilevej 4, 1. tv., København F.

Real 63: Anders E. Hjuler, Heibergsgade 30, st., Århus C.

Stud 64: Lærerstuderende Jette Danielsen, Sygehusvej 7, Ærøskøbing. Sergent Max Lykke Kristensen, Hærens Officersskole, Frederigsberg Slot, København F. Stud. mag. Inger Lauridsen, f. Vibe-Petersen, Eskildsgade 54, 1. tv., København V. Stud. med. Mikael Kehler, Kastaniebakken 9, Risskov. Stud. polyt. Peter Korsgaard, Paul Bergsøe Koll., vær. 412, Skodsborgvej 190, Nærum. Stud. mag. Tove Jørgensen, Willemoesgade 56 o.g., Århus N.

Real 64: Sygeplejeelev Annette Fog-Poulsen, Rudolph Berghs Hospital, Kbhvn. V.

Stud 65: Hans Erik Christensen, Paul Bergsøe Koll., vær. 1302, Skodsborgvej 190, Nærum. Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Paul Bergsøe Koll., vær. 1212, Skodsborgvej 190, Nærum. Stud. med. vet. Teddy Schøler, Tyborøn Allé 3, Vanløse.

Real 65: Bankelev Clara Pedersen, Tobøl, Føvling.

Stud. 66: SGE 170 Jensen, 4. Del. A, FAS/ABS, Kasernen, Ringsted. Sergent 708042 Niels M. Kristiansen, Jlvr. Kasernen, Tønder. Frk. Karen Ledet Christiansen, Ørumsgade 8, V, vær. 6, Århus C. Stud. med. Annegrete Biering, Elmegade 17, V th., Kbhvn. N.



Student fra Ribe 1909 dr. phil. og jur. *Jens Himmelstrup* er død 77 år gammel. Han blev især kendt for sine Kierkegaard studier og udgav bl. a. en international Kierkegaard biografi.

Student fra Ribe, rektor ved Metropolitanskolen, *Karl Nielsen*, søn af afdøde overlæge Nielsen, Ribe, er død 61 år gammel. Han var i 10 år rektor i Svendborg.

Fhv. lektor *Otto Kiørbye*, Aarhus, tidligere Ribe, er død 71 år gammel.

Forstander for Aalborg Handelshøjskole, student fra Ribe, cand. mag *Fritz Seifert*, er død 71 år gammel. Han var med ved den praktiske tilrettelæggelse af Rebildfesterne.

Prokurist *L. Hjort*, Ribe, er død 72 år gammel.

Fru *Mette Margrethe Korsgaard*, er død 72 år gammel. Hun var enke efter tømrermester Niels Korsgaard.

I en alder af 83 år er tidligere dommer i Løgumkloster, *H. H. Stegman*, afgået ved døden. Han havde i nogle år virket som byfogedfuldmægtig i Ribe.

Svaneke byråd har gæstet Ribe for at studere de gamle bygninger.

Ripensersamfundets revisor, redaktør *Aksel Lassen*, er ansat som lærer ved Journalisthøjskolen i Aarhus.

Thorkeild Dahl Jeppesen, søn af bankdirektør Dahl Jeppesen, Ribe, har taget eksamen ved Tandlægehøjskolen i Aarhus.

Amtslæge *Mogens Fog-Poulsen* og malermester *Chr. Brogaard*, begge Ribe, er udnævnt til riddere af dannebrogordenen.

Ribestudenten, tandlægen og heraldikeren, baron *N. P. V. Sandberg Stouge*, København, fyldte forleden 60 år.

En af Ribe handelsstands dygtige medlemmer, købmand *Henry Nielsen*, fyldte den 17. maj 60 år.

Adjunkt ved Viborg Katedralskole *Anders Blinkenberg Damsgaard* (stud. Ribe) er udnævnt til lektor i Viborg.

Ribe turistforenings mangeårige formand, bogtrykker *Aage Jacobsen*, har modtaget turismens hæderstegn i guld.

Lægeseekretær *Ulla Sandmark-Liefwendal* (stud. 59) indgik den 15. april ægteskab med geologen *Carl-Fredrik Müllern*. Fru Ulla Müllern har nu adressen: Västra Banvägen 20, 4., Åkersberga, Sverige.

Translokationen på Katedralskolen forløb på den kendte festlige måde. Der var mødt adskillige studenterjubilare. 50 års jubilarene tegnede sig alene for en halv snes stykker. Domprovst *Aastrup*, Odense, takkede skolen på disse jubilarens vegne.

I anledning af Københavns 800 års byjubilæum havde Ribe haft den fornøjelige idé at sende tre repræsentanter for det over 100 år gamle »Ribe politikorps« som gratulanter til Københavns rådhus, nemlig korpsets løjtnant, boghandler Heide Andersen, der var ledsaget af sin medbefalingsmænd skråddermester Henriksen og assurandør Skov. De overrakte et sølveksemplar af det gamle »Ansgarbøger«.

Af afgangsholder på Ribe Katedralskole har allerede 31 studenter og 7 realister indmeldt sig i R.S. Navnene kommer i næste nummer af bladet, der udkommer primo november.

Branddirektør, advokat *Carl Johan Andersen* kunne den 20. maj fejre 25 års sagførerjubilæum i Ribe.

Komponisten, ripenseren *Ejnar Jacobsen* fyldte den 9. juni 70 år.

Ribe antikvariske Selskab havde som sædvanlig i bededagsferien arrangeret en vellykket busrejse for sine medlemmer. Den gik denne gang til Holstensk Svejts og Lyksborg.

Fra Ribe Katedralskole dimitteredes i år 10 studenter af den klassisk-sproglige linie, 26 matematikere og 17 nysproglige. 9 elever dimitteredes med realeksamen.

En gammel elev fra Ribe Katedralskole, der ønsker at være anonym, har for fjerde gang forøget jubilæumslegatets kapital med 12.000 kr., så legatets kapital nu er oppe på 57.606,72 kr.

Ribe Katedralskole har som sædvanlig i 1966 haft lejrskoler på Halligerne Pellworm og Hooge.

Cand. theol. *Bent Mogensen*, student fra Ribe 1953, er nu forlagsdirektør ved Gads forlag og har bopæl Baneparken 12, Tåstrup.

»Mark og montre«, der er årbog for de sydvestjyske museer, bringer i sit sidste nummer et væld af interessante artikler. Ribes bidrag er en særdeles velskrevet artikel om et eksemplar af krystalpokalen i Ribe antikvariske Samling (lavet til minde om Karl den XII's død). Der findes kun tre eksemplarer af pokalen, det ene altså i Ribe. Pogalen har tilhørt rektor Falster, og antikvar *Mogens Bencard* fortæller om dens skæbne.

Ribe Stampemølle har på sin grund ved Sønderport opført en moderne kontorbygning til 450.000 kr.

Dansk kulturhistorisk Museumsforening har afholdt et velbesøgt kursus for museumsfolk og andre interesserede på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted ved Ribe.

Næste nummer udkommer primo november.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergårde.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 2 03 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 2 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

J. & F. LYDOM



FOTOGRAFER

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo

FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen

s Eftfl.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

November 1967

Nr. 19



Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ^{1/s}

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

ÅRSFEST OG GENERALFORSAMLING

24. november i restaurant GLACIS' selskabslokaler, Osloplads 12
(over for Østerport station).

Kl. 18.30 serveres middagen:

Helstegt kalveryg m/ grøntsager. Fløderand m/ frugtsalat.
Mocca.

Rustalen holdes af pastor fru *Gurli Vibe-Jensen*.

Under middagen spiller Glacis' hyggepianist – efter kaffen spiller *orkestret* op til dans.

Prisen for dette arrangement er kr. 32,-. Medlemmer opnår en reduktion på kr. 10,-, og årets russer deltager *gratis*.

Gæster er meget velkomne, og medlemmer, der er forhindret i at deltage i middagen, er naturligvis velkomne til kaffen (kl. ca. 20), men tilmelding er i alle tilfælde nødvendig af hensyn til arrangementet.

Tilmelding senest mandag den 20. november til (01) 48 29 09 (Termansen) efter kl. 17 eller skriftligt til sekretæren E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.

Arr.udvalget.

UNDER KAFFEN:

GENERALFORSAMLING

som herved indkaldes i henhold til lovenes § 6 med følgende

D A G S O R D E N :

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt budget og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 10,-, dog kr. 4,- for stud., elever og soldater).
3. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.

P. b. v.

Jobs. Jørgensen,
formand.

Ripenser-Samfundets årsregnskab 1966-67

Driftsregnskab for tiden 1/10 1966 til 30/9 1967

Indtægter:

Kontingentindtægter	6.588,00
Ekstrabidrag fra medlemmer	699,89
Tilskud fra Ribe byråd	500,00
Renter	38,68
	7.826,57

Udgifter:

<i>Ripenser-bladet:</i>	
Redaktion, trykning, distribution	5.936,52
+ annonceindtægter	2.400,00
	3.536,52
<i>Arrangementer</i>	1.523,40
<i>Øvrige omkostninger:</i>	
Indkassering af medlemskontingent	440,57
Porto	90,56
Afskrivning på adresseringsmaskine	199,00
Diverse	329,57
	1.059,70
	6.119,62
Årets overskud	1.706,95
	7.826,57

Status pr. 30/9 1967.

<i>Aktiver:</i> Kassebeholdning	249,97
Indestående på postgirokonto	5.229,38
Diverse debitorer	75,00
Adresseringsmaskine	1,00
	5.555,35
<i>Passiver:</i> Kapitalkonto, saldo primo	3.848,40
+ årets overskud	1.706,95
	5.555,35

København K, den 9. oktober 1967.

Carl Rise Damkjær.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- konstateret overensstemmelse mellem »Kontingentindtægter« og medlemskartoteket.
- sammenholdt »Ekstrabidrag« med foreliggende indbetalingsbilag samt en af sekretær og kasserer udarbejdet fortegnelse over samtlige medlemmer, der har ydet ekstrabidrag.
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte udgiftsspecifikation.
- afstemt kasse-, bank- og postgirobeholdning.

København, den 11. oktober 1967.

Trærup Andersen.

Aksel Lassen.

Om gamle tiders afsporede

af K. H. Rosenstand

Ligesom i vore dage havde også 1500–1600 tallet sin hyre med en del af ungdommen, ja endog skoleungdommens opførsel, og der var til tider hårde halse imellem peblingene i Ribe Katedralskole.

Disciplinen i selve skolen var overmåde streng, og den blev sjældent brudt, men som Tiden var, kan det ikke nægtes, at en del af ungdommen udenfor skolen opførte sig så temmelig „afsporet“.

Nu kunne det imidlertid hændes, at det var særdeles gamle skolepeblinge, der var tale om. Der var fattige peblinge, der blev gående meget længe i skolen, fordi de, når de havde fri bespisning og anden understøttelse og et degnekald kunne klare sig ret godt. De kunne også slumpe til at få et lille hørerembede uden at have været på universitetet, hvad de ofte slet ikke havde råd til. Hændte kunne det, at en sådan gammel discipel samtidig med, at han nød understøttelse som pebling i 6. klasse var hører i nederste klasse. Derved kunne der indtræffe sådanne tilfælde som at en discipel i skolen havde bryllup den 13. maj 1571 eller, som det omtales fra 1560, at en anden discipel havde børn med en kvinde, der påstod, at han havde lovet hende ægteskab. Han drog da til Norge, hvor han blev præst i Bergens stift.

Det kunne også hændes, at mindre pæne piger måtte bortvises fra byen på grund af deres forkærlighed for omgang med „degne“.

Således forvises i året 1581 nogle løsagtige kvinder fra byen formedelst deres skøgelevned med „degne“ og bådsmand.

Skolen udøvede i de fleste tilfælde selv jurisdiktionen over sine disciple, en ret, der var blevet stadfæstet af kongen i et brev af 8. august 1562.

Kongen havde nemlig bragt i erfaring, at når skolepersoner i Ribe blev uenige med nogen eller på anden måde „forgreb“ sig, lod borgmestre, rådmænd og byfogden dem pågribe og indsætte i byens fængsel, hvilket var imod skolens frihed og gammel brug.

Det skete uagtet skolemesteren tilbød at straffe lovovertræderne tilbørligt på selve skolen.

Kongen befaler derfor, at øvrigheden ikke må befatte sig med nogen „degn“s eller peblings forseelse, men skal tilkendegive dem overfor skolemesteren (rektoren) som da skal straffe den skyldige med ris eller på anden måde, alt efter brødens beskaffenhed. Herfra undtages dog manddrab eller andre grove laster.

Dersom forseelsen er så stor, at skolemesteren eller superintendenten ikke med god samvittighed kan straffe den med ris eller anden skolestraf, skal de overgive synderen til øvrigheden, som da skal sætte den skyldige i byens fængsel.

Til de grove forseelser henhørte bl. a. såremål. Således sværges den 7. marts 1537 en „degn“ Thomas Olufsen på tinget til at bøde for sår og skade, som han havde tilføjet en anden person. Sagen kom til påkendelse ved rådstueretten, idet skolemesteren havde indstævnet de 12 tovsmand for denne domstol, fordi de havde svoret en skoleperson som bagfra havde såret en drager livsfarligt med en kniv.

Borgmestre og råd stadfæstede dog tovseden, fordi forseelsen var for stor til at straffes med ferle og ris på skolen.

Rektor oplyser under sagen, at der i hans 6 embedsår kun var forekommet

2 tilfælde af den art. Den ene sag angik en hører, som straks blev afsat fra bestillingen og derefter tiltalt ved verdslig ret.

I året 1656 havde 2 unge personer været i „Parlamente“ sammen og derefter anklaget hinanden. Den ene blev tovsvoren, medens den anden, som var en skoleperson, som ikke havde været til alters, henvistes til skole-retten.

Af mindre sager omtales bl. a. at en degn havde æsket en skomager ud for døren og kaldt ham en tyv. Degnen undskyldte sig med „overflødig drukkenskab“, og skomageren tilgiver ham „først for Guds og dernæst for hans skolemesters og for borgmester Lavrids Tøgersens, begge fogdernes og andre godtfolks skyld“.

I året 1631 havde den danske skoleholder Villum Pedersen Trellund en sag for retten med nogle skolepersoner i anledning af, at de på tinget havde vidnet om, at han beskyldte to af deres kammerater for at have slået hans vinduer ind. Deres vidnesbyrd blev af retten erklæret for ugyldigt, fordi de var under skolens disciplin og umyndige.

På den anden side hændte det også, at skolen måtte tage sine disciple under beskyttelse mod fremmed overlast.

Således hændte det i efteråret 1572, at Movrids Podebusks foged på Korsbrødregård havde såret nogle disciple, og rektor Hegelund påtalte som deres skolemester dette for retten.

Den 6. november 1610 blev en pebling stukket ihjel af den senere byfoged Hans Ditlevsen. Den 22. august 1616 havde biskoppen og skolemesteren stævnet guldsmed Simon Foes for bytinget, hvor han måtte love, at hans søn, som aftenen forud med draget værge havde forfulgt en skoleperson og undsagt ham, ville lade denne være „ubevaret her i byen inden porten“, så længe han var i skolen.

Den 25. august dømmes en mand, fordi han havde stukket en discipel i armen med en kniv, og en anden discipel foreviser i retten et sår han har fået ved, at en borger har knaldet en sølvkande i synet på ham.

Nå, når der skete sådanne ting, var det naturligvis også, fordi de unge mennesker selv havde været ude om det. Det var ikke ualmindeligt, at disciplene i de tider var temmelig genstridige. Det viste de også overfor skolen, og det hændte at skolemester måtte lade nogle af deres kammerater drage dem ved håret til skole. En mand ved navn Paas omtales, fordi han havde overfaldet de udsendte skolebørn med økse og taget den genstridige discipel fra dem.

Nye medlemmer

Fru Lilli Iversen, Gl. Kongevej 123, København V.

Stud. 67: Hans Bitsch-Larsen, Bispegade 6, Ribe. Klaus Bjerre, Brøns. Stud. med. Per J. D. Boesen, Storegade 18, Holsted st. Jenny E. Christoffersen, Nørbling, Brørup. Edna Schultz Dahl, Kongevej 8, Gram. Stud. oecon. John Chr. Dehn, Ydunsvej 33, Åbyhøj. Leif Dencker, Havevej 10, Skærbæk. Arkitektstuderende Lars Zeuthen Engraf, c/o fru Simonsen, Tuborgvej 138, Hellerup. Stud. scient. Christian Hansen, Ribergård, Rødding. Stud. polit. Per Vejrup Hansen, c/o K. Bjerg, Korsørgade 8, 3. th., København Ø. Egon Hasselgreen, Torvet 3, Rødding. Birtha A. Jepsen, »Damsgård«, Endrupskov, Gram. Oluf Jepsen, Frederiksberggade 11, Holsted st. Ellen Marie Jørgensen, Posthuset, Føvling. Hans Kildemoes, Renbæk, Skærbæk. Betty Knudsen, Østergade, Holsted By. Hans Jørn J. Kolmos, Herrestedgård, Toftlund. Karen Kyndrup, Seminarievej 13, Ribe. Shippingelev Christian Kaasen, Rosenborggade 2, 3. th., København K. Ulla Puggaard Larsen, c/o J. Nielsen, Brøns. Knud Lassen, Hillerup, Ribe. Jørgen Bo Nielsen, Torvet 9, Rødding. Gunda Irene Pedersen, Mågevej 1, Holsted. Karen Fog Pedersen, Rødding Højskole, Rødding. Hanne Bach Petersen, Toftegårdsvej 1, Holsted By. Ove

Wilhelm Raskmark, Valdemar Sejrs allé 13, Ribe. Søren Therkildsen, Lille Darum, Bramminge. Marianne Thyssen, »Egede« Allerup, Toftlund. Pia G. Witten, Centralhotellet Holsted st. Katja Østrup-Rasmussen, Tøndervej 43, Skærbæk. Karl Aarhus, Spander, Arnum, Karen Margrethe Bjerg, Søndergade 10, Brørup.

Real 67: Hans N. Brunsgaard, Kalvslund, Ribe. Johanne Haue, Tangevej 18, Ribe. Karl-Arne Koop, Nicolajgade 4, Ribe. Rita A. Kristensen, Rio, Ribe. Elev Inge Skov, Holmevej 11, Ribe. Leif Vesterlund, Idrætsallé 4, Ribe.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde, telf. (03) 23 12 87.

Lektor Olaf Heide Petersen, Høvænget 8, Ribe.

Adjunkt Poul Arndal, Seminarievej 80, Ribe.

Stud. 41: Tandlæge Poul Hasseriis, Slotsgade 16, Hillerød.

Stud. 44: Læge Helle Agnete Sørensen, f. Abildgaard, Furesøvej 81 B, Virum.

Stud. 49: Læge H. Dylmer, Lægebolig 13, Statshospitalet, Ndr. Ringvej 69, Glostrup.

Stud. 50: Major S. P. Schneider, Vinkelvej 13, Viborg.

Real 50: Fru Birgit C. Hansen, f. Petersen, Orte pr. Bred, Fyn.

Stud. 51: Lærerstuderende Jens Carl Schulze, Ryesgade 20, 3., Århus C. Sygeplejelærerinde Else M. Boesen, Distriktsygehuset, Egedesminde, Grønland.

Real 51: Fru Alma Hovgaard Wolf, f. Villadsen, Kaj Lykkesallé 24, Bramminge.

Stud. 53: Cand. pharm. Asger Kromann Bak, Havbakken 32, Hjerting. Fru Margrethe Caspersen, f. Skøth, Kløvervej 32, Ringe.

Stud. 54: Revisor, H.D. Vagn Beyer, Glamsbjergvænget 13, Odense. Korrespondent Karen Westphal, f. Bjerrum, Jernbaneallé 7, Espergærde.

Stud. 55: Stud. mag. Kirsten Jensen, f. Urup, Halfdansvej 39, 1. th., København S.

Real 55: Fru Bodil Konradsen, Motel Trelde-Sande, Fredericia.

Stud. 56: Advokatfuldmægtig Poul Frølich, Solvænget A, Gråsten.

Real 56: Sparekasseass. Lis Lauridsen, f. Johansen, Nørremarksvej 51, Ribe.

Stud. 57: Fru Margrethe Skov, f. Andreasen, Rønbjergvej 14, Risskov. Læge Poul E. Skov, Rønbjergvej 14, Risskov. Amanuensis, mag. art. Poul Nielsen, Hovedvagtsgade 6, 3., København K. Tandlæge Ulla Ishøy, Præstegaardsvej 12, Mårslet.

Stud. 58: Civilingeniør Vagn Noer, Gartnervænget 24, Tranbjerg J. Landinspektør Svend R. Jæger, Olivenvej 6, Helsted, Randers.

Stud. 59: Stewardesse Agnete Thind-Andersen, Spicaallé 39, Kastrup. Dyrslæge Peter Gude, Birkevej 14 A, Christiansfeldt. Stud. polyt. Iver Christophersen, Kollegiegården vær. 310, Tagensvej 52, København N. Advokatfuldmægtig Asbjørn Simonsen, Boholtevej 59, 2. mf., Køge.

Real 59: Sparekasseass. Bent N. Julius, Svalevænget 11, Ribe. Teknisk ass. Ida Roesgaard Nohns, Hollænderdybet 5, 4., København S. Bankfuldm. Tyge Tygesen, Nygade 2, 2., Ribe. Kok Mogens Løgstrup, Havnbjerg pr. Nordborg, Als.

Stud. 60: Stud. scient. Jan Peter Hjarnø, B. Andersensvej 78, Birkerød. Cand. pharm. Margit Emborg, Nivåvænget 12,-6, Nivå. Stud. med. Uffe Jochumsen, Silkeborgvej 601, Brabrand. Advokatfuldm. Christen Kirkegaard Christensen, Østerled 34, 4., Vejle.

Real 60: Guldsmed Børge Bottelet, Lundevej 30, Aarhus N. Assistent Conny Prinds Mortensen, Fosgårdsvvej 34, 2., Vanløse. Lærer Bjarke Friis Pedersen, Terpagervej 12, Ribe.

Real 61: Montør Johan Johansen, Brødstrupgaard, Rødding. Medhjælper Hans T. Morthorst, Kragelund, Fårhus.

Stud. 62: Lærerinde Bente Nielsen, Th. Brorsonsvej 80, 2. th., Nordborg, Als. Gymnastikstud. Karin Hansen, c/o Nohns, Hollænderdybet 5, nr. 413, København S. Stud. jur. Knud Have, »Lille Dalgård«, Vejen. Lærerinde Karen Margrethe Have, »Lille Dalgård« Vejen. Lærerinde Bodil Bruun Hansen, Mørupvej 39, Skjern. Frk. Lene Dall, Yduns Allé 10, Esbjerg. Lærer Henning Olesen, Liljevej 26, Hjerting.

Real 62: Handelsstud. Dagny Jensen, Vestervold 12, Varde.

Stud. 61: Frk. Jytte Kristiansen, 836 South 11th Street, Lincoln Nebr. 68508, USA.

Stud. 63: Stud. agric. Hans Peter Hansen, Næsborgvej 70, 2. tv., Hvidovre. Stud. polyt. Bent Ernebjerg, Dover Lintrup, Sønderjylland. Stud. polyt. Anders J. Fog Pedersen, Poul Bergsøe Kollegiet, vær. 2001, Nærum. Lærerinde Jonna D. Nissen, Kongevej 1, Fredensborg. Lærerstuderende Birgit S. Nielsen, Thingvallagade 8, Århus N. Stud. med. vet. Helge M. Haugaard, Nyvej 8 A, 2. tv., København V. Hr. Andreas Antonius, Rektorparken 12, 7. th., København SV. Revisor Gunner Hansen, Skovledet 87, Hille-rød Øst.

Real. 63: Sparekasseass. Erik Sørensen, Storegade 25, Ribe. Stud. mag. Kristian Blak Nielsen, Søften, Hinnerup. Fru Christina Straadt, f. Larsen, Sdr. Farup, Ribe. Post-medhj. Rose Marie Løhdorf, Ndr. Frihavnsgade 14, 2. th., København Ø. Sygeplejer-ske Inga Bjerrum Hansen, P. V. Tuxensvej 5, 1., Middelfart.

Stud. 64: Stud. polyt. Erling Møldrup Pedersen, Egmont H Petersens kollegium, Nør-re Allé 7, København Ø. Stud. mag. Ebba Hjorth, f. Hansen, Skydebanegade 26, 4. th., København V. Stud. merc. Agnethe Antonius, Rektorparken 12, 7. th., København SV. Stud. pharm. Inge Lise Agerup, Richtsensgade 25, Tønder. Lærerstuderende Jette Danielsen, Nygade 10, Ribe. Bankelev Erling Godsk Hansen, Digtergangen 11, Åbyhøj. Stud. mag. Else Margrethe Hansen, Digtergangen 11, Åbyhøj.

Real. 64: Sygeplejeelev Annette Fog-Poulsen, Børnehospitalet, Drosselvej 57, Køben-havn F. Susanne Edelberg, Vitus Beringsallé 5, Klampenborg.

Stud. 65: Stud. mag. Anne Marie Roager, Ternevej 5 B, Risskov. Sygeplejeelev Anna S. Øllgard, Box 813, elevboligen, København Amts Sygehus, Glostrup. Stud. med. Aage Vedsted Hansen, Aarestrupvej 8, Århus C. Frk. Inger Lise Nielsen, Aldersrovej 11, Sil-keborg.

Stud. 66: Stud. scient. Vivi Christensen, Gemmavej 5, Århus C. Stud. mag. Axel Juul Christensen, Mellemgade 9, Haderslev. Hr. Knud Sander, Viby Præstegård, Viby J. Frk. Hanne M. Sixhøj Pedersen, vær. 301, sygeplejebolig 1, Kommunehospitalet, Århus C. Frk. Inger Øbo Sørensen, Englandsgade 34, 3. th., Esbjerg. Foderelev D. Ole Laur-sen, Gram Hotel, Gram. Frk. Kirsten Karen Hansen, Valby, Helsingør. Frk. Anne Lisbeth Jacobsen, Stubbedamsvej 10, Helsingør.



Da læge *Horwitz*, Ribe, i sommer var på biltur i udlandet med sin familie skete der i Østrig en sørgelig ulykke, idet bilen styrtede ned. Fru Birthe Horwitz dræbtes på stedet, medens hendes mand og 4 døtre kvæstedes. Den ældste datter, den 16 årige *Pernille Hor-witz* døde senere på hospitalet. Hun, der blev 16 år, tog i sommer realeksamen ved Ribe katedralskole, hvor hun var meget afholdt. Med megen medfølelse modtog man i Ribe budskabet om ulykken.

Oberst *H. A. I. Pedersen* (stud. 28) er fra den 1. februar 1968 udnævnt til general-major og ansat som chef for Vestre Landsdelskommando

Frøken *Kirsten Urup* har indgået ægteskab og hedder nu Jensen til efternavn. Bopæl: Halfdanskgade 39, 1. th.

Else Margrethe Nielsen (stud 64) og *Erling Godsk Hansen* (stud 64) har indgået ægte-skab. Bopæl: Digtergangen 11, Åbyhøj.

Manufakturhandler *Henry Nielsen*, Ribe, fyldte den 17. maj 60 år.

Ambassadør *Frode Schön*, Lissabon, fyldte den 3. september 60 år.

Redaktør *K. H. Rosenstand*, Ribe, fyldte den 1. oktober 75 år.

Amtsvejsinspektør *Arne G. Jæger*, Ribe, fyldte den 20. august 60 år.

Amagerbankens administrerende direktør *Iver Thomsen*, søn af afdøde restauratør, Holmeværtten, Peter Thomsen, Ribe, er død 69 år gammel under et ferieophold i Rom.

Lægen, Ribe studenten, *H. Lauridsen Vang*, er død 72 år gammel i sit hjem i Luzern i Svejts.

Fru *Hansigne Kabel*, Ribe, enke efter seminarielærer J. Kabel, er død 76 år gammel.

Overlærer *Anna Andresen*, Ribe er afgået ved døden.

Ribes ældste borger, skræddermester *Niels Juul*, er død 95 år gammel.

Kunstsamleren redaktør *Victor Petersen*, »Ribe Stiftstidende«, der er specialist i Willumsen, har udvidet sin samling ved køb af en række af kunstnerens grafiske arbejder. Han ejer nu 136 Willumsen-arbejder.

Ripensersamfundet havde i år henlagt sin vårfest til Århus. Programmet var godt, men deltagelsen kunne have været større.

Ribe katedralskole har nu 297 elever, en stigning på 25 fra forrige skoleår.

Museet i Quedens gård præsenterer i denne tid sin fyldige samling af skønne fajancer og porcelæner. Samtidig præsenterer fru Else Bregnballe i det særlige udstillingslokale keramiske arbejder (til salg i butikken i stueetagen), interessante arbejder af Gundvor Bilde-Sørensen og N. O. Thorkelin-Eriksen. Sidstnævnte, der er dattersøn af afdøde biskop Olesen, har endvidere lavet nogle morsomme collager.

Ved et foredragsmøde i antikvarisk selskab, der afholdtes den 30. oktober på Ribe rådhus, fortalte museumsinspektrice Else Marie Boyhus, Maribo, om gamle engelske fajancer fra det 17. og 18. århundrede.

30 gymnasieelever fra Norge, Sverige og Finland har gæstet Ribe på en studierejse.

Ribe Turistforening har modtaget 50.000 kr. til restaurering af den gamle ejendom på Skibbroen, som foreningen har erhvervet.

To unge ripensere, student Gitte Kromann og gymnasieelev Ole Schjørring, har været i England for at deltage i udgravningerne af den gamle domkirke i Winchester, interessante geologiske arbejder.

Ved translokationen på Katedralskolen i år bragte én af de nye studenter Bjarne Kjems Jacobsen skolen en tak.

Ribe Turistforening har planer om en virkelig smuk Ribe-billedbog. Den berømte franske fotograf Gerhard Francechi har i den anledning, engageret af foreningen, været i Ribe domkirke og rundt i byen for at fotografere.

30 videnskabsmænd med tilknytning til universiteterne, har holdt møde i Ribe under forsæde af stiftsamtmand Edelberg og sekretær cand. polit. Jens Bøggild. Emnet var opbygning af en ny universitetsstruktur.

Jernbane-radioamatører fra 11 lande har i sommer holdt kongres på Hotel Munken i Ribe.

Grosserer *Poul Meisen* (real. Ribe), København er død 53 år gammel.

Fru *Margrethe Hansen*, enke efter skoleinspektør H. Hansen, Ribe, er afgået ved døden.

I Okholm ved V. Vedsted har antikvar, magister *Mogens Bencard* i efteråret foretaget udgravning af en landsby fra vikingetiden.

I »Dankirk« ved V. Vedsted har Nationalmuseet fortsat udgravninger af en interessant boplads.

Sparekassedirektør *A. Dalgas Bunch*, Spare- og Lånecassen for Ribe og omegn, kunne den 1. oktober fejre 25 års jubilæum som det ansete pengeinstituts leder.

Malerinden fru *Else Kielland-Brandt*, datter af bankdirektør R. Hyl Dahl, Ribe Diskontobank, har haft en interessant udstilling af akvareller i museet i Quedens gård.

Pastorinde fru *Anna Hedvig Eskildsen*, V. Vedsted, (datter af afdøde provst Tønnesen, Ribe), fyldte den 23. august 60 år.

Næste nummer af bladet udkommer medio december.

Udgivet af Ripenser-samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergårde.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 203 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 2 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

J. & F. LYDOM



FOTOGRAFER

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen ^{s Eftfl.}

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interierer. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

December 1967

Nr. 20



Gamle Nørreport Ribe

Nørreport i Ribe, nedrevet 1843

(Efter radering af R

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI I/S

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Torsdag den 28. december kl. 18.30 afholder Ripensersamfundet

STORT JULEBAL

på Hotel Dagmar.

Middag:

Stegeso (kalvefilet stegt med ananas, tomater og champignon, stegt i stegeso, dertil pommes frites). Æblekage. Kaffe.

Senere på aftenen:

Varm juleglögg med æbleskiver.

Musik og dans:

Trioen EXAUDIO 67.

Samlet pris: Kr. 35,00, idet medlemmer dog opnår en reduktion på kr. 14,00.

Tilmelding senest den 23. december til radioforhandler Imm. Jensen, telefon (054) 2 01 26. Adresse: Nederdammen, Ribe. Eventuelle efternølere kan indtil den 27. december henvende sig på (054) 2 04 35 (boghandler Heide-Andersen).

Arr.-udvalget.

Meddelelse

til samtlige medlemmer af RS.

Generalforsamlingen har efter bestyrelsens fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år vedtaget, at medlemskontingentet skal være.

Uforandret på 6. år

Kære medlem. Ikke mange foreninger har kunnet holde kontingentet uændret gennem de sidste 6 år. Påskøn og styrk bestyrelsens kamp imod omkostningsstigningerne ved straks og uden yderligere påmindelser at indbetale årskontingentet for 1968. Af hensyn til foreningens effektive dobbeltkontrol med indbetalingerne bedes De benytte girokortet, som følger med dette nummer af bladet (girokonto 6 66 76, Hans Svendsen, Danshøjvej 9, 2500 Valby).

Årskontingentet udgør kr. 10,00, dog kr. 4,00 for studerende, lærlinge og soldater

Hvis girokortet mangler, kan et nyt rekvireres hos sekretæren (bladets ekspedition). Ifølge foreningens love kan kontingentet ikke forudbetales for flere år. Overskydende beløb tilfalder derfor foreningen som ekstrabidrag, men kan dog på forlangende overføres til understøttelsesfondet. Der føres særskilte fortegnelser over medlemmer, som yder ekstrabidrag.

Årskontingentet er forfalden pr. 1. januar

Sidste frist for indbetaling er 1. februar. Bestyrelsen beder indtrængende ALLE medlemmer huske betalingen. Lad bestyrelsen anvende sin tid til kreativt foreningsarbejde i stedet for til tidsrøvende, individuel kontingentindkassering. Læg straks girokortet ind i Deres chartequé med ikke-betalte regninger, således at kortet automatisk fremkommer ved månedens udgang.

NB. Medlemmer i Sverige og Norge kan direkte anvende de danske girokort ved indbetalingen.

Venlig hilsen *kassereren.*

Kom Tyge Brahe til Ribe

Venskabet mellem Anders Sørensen Vedel og Tyge Brahe er historisk nok. Men, har Tyge Brahe gæstet Vedel i Ribe?

I året 1561 blev den daværende rektor ved Ribe Katedralskole Hans Thomesen kaldet til rektor i København og snart efter til sognepræst ved Vor Frue Kirke, og to af hans ældste disciple fra Ribe skole, den senere historiker Vedel, og den senere Ribe-biskop Peder Hegelund, fulgte deres gamle rektor til hovedstad og universitet.

De to unge ripensere, Vedel og Hegelund, blev snart velansete blandt universitetets professorer, men sluttede sig især til Niels Hemmingsen, i hvis hus Hegelund blev optaget.

På den tid, Vedel opholdt sig i København, studerede der også den unge Tyge Brahe, søn af Otto Brahe til Knudstrup og plejesøn af dennes broder Jørgen Brahe til Thostrup.

Tyge Brahe var 4 år yngre end Vedel og havde allerede studeret på tredje år ved universitetet, hvor han hengav sig til matematikken og astronomien. Men plejefaderen havde bestemt Tyge for statstjenesten og ønskede, at han skulle holde sig mere til jorden, nærmere betegnet juraen. Han ønskede derfor, for at bringe plejesønnen på bedre tanker, at sende ham til fremmede universiteter, og Vedel fik nu det vanskelige hverv som en slags hovmester at ledsage den unge Tyge Brahe til udlandet. – På den måde blev de to mænds venskab grundlagt, et venskab, som skulle vare for livet.

Målet for rejsen blev Leipzig, hvortil de to unge studenter kom med gode anbefalinger og blev optaget i Huset hos de juridiske professorer.

Det lykkedes imidlertid ikke hverken de højlærde professorer eller Vedel at bibringe hr. Tyge smag for juraen. Rent ud sagt, den gode Tyge pjækkede fra de juridiske auditorier. Matematikken og astronomien, ja så gar astrologien fangede ham ganske ind. Vedel formanede, men lige meget hjalp det. – Fader Brahe sendte rigelige månedspenge, men Tyge brugte pengene til astronomiske bøger og instrumenter, og når Vedel sov, plejede han omgang med gudinden Urania.

Forholdet mellem de to studiefæller kunne derfor til tider være noget spændt, men venskabet revnede ikke af den grund.

Omsider gav papa Brahe sig også, og plejesønnen fik lov til at følge sit hjertes trang.

Så ruller tidens hjul, og i 1581 genfinder vi Vedel i den gode stad Ribe. Den 20. august fejrer han på rådhuset sit bryllup med sin anden hustru Mette Hansdatter, en datter af biskop Hans Laugesen.

I nogle familieoptegnelser noterer rektor ved Ribe Katedralskole Laurids Ægidiussen, at Tyge Brahe bærede brylluppet ved sin nærværelse, og selv om vor egen Kinch ikke skænker denne oplysning tiltro, fordi Hegelund ikke omtaler den celebre bryllupsgæst, kan det jo meget vel have sin rigtighed med det fornemme besøg, så Tyge Brahe virkelig har villet hædre ungdomsvennen med sin nærværelse.

Historisk er det i hvert fald, at Vedel i juni 1586 på en af sine samlerrejser har gjort genvisit på Hveen, hvor Tyge Brahe levede som en fyrste omgivet af sine lærde ministre. Her løftede Uranienborg sine kobbærtækte spir mod himlen, og Stjerneborg var hjem for studierne.

Vedel var ganske henrevet over al den herlighed. „Her er værker“, råbte han, „hvis lige ikke fra verdens begyndelse af nogen er opfundet“, og i et

latinsk digt fremsætter han sine betragtninger over, hvad den lille ø har været, og hvad den nu var.

Under Vedels besøg på Hveen fik Tyge Brahe et andet særdeles fornemt besøg, der skulle få stor betydning også for Vedel.

En junidag ankrede en flåde op ved Hveen, og Frederik den Andens dronning, Sophie gik i land med sit følge. Formedelst uvejr måtte opholdet på øen forlænges til hele 3 dage, og ved bordet henledte Tyge Brahe dronningens opmærksomhed på Vedel og hans historieskrivning.

„Mester Anders,“ sagde han, „haver også samlet en del af disse gamle danske viser, som Eders Nåde plejer at have synderlig lyst og behagelighed ved at læse.“

Dronningen henvendte sig straks til Vedel og begærede de folkesange, som han havde med sig.

»Jeg skal adlyde Eders fyrstelige Naade«, svarede Vedel, »som tilbørligt er, dog beder jeg ydmygligen, at Eders Naade vilde paa en kort Tid have Taalmodighed med mig, at jeg kunde udvælge de fornemste og tilskikke Eders Naade en Reenskrift deraf.“

Dronningen samtykkede, og Vedel holdt sit ord. Han sendte afskriften, og i 1591 udkom de berømte viser i trykken på Lilibjerget i Ribe.

Dette besøg på Hveen kom siden til at betyde meget for Vedel, der bevarede dronningens gunst, også venen Tyge Brahe blev ham bevågen, også efter at de begge var faldet i unåde hos misundere ved Christian den Fjertes hof.

Det er også rimeligt nok, at Tyge Brahe senere har gæstet Vennen på Lilibjerget i Ribe; den anskuelse deles i hvert fald af Vedels biograf C. F. Wegener. På tavlen med de gyldne leveregler i Vedels bibliotek i studielyet overfor domkirken, den såkaldte „Tabula Lilio Mont“, hvor Vedels venner lod deres navne indsætte, findes i hvert fald Tyge Brahes navn. Med bestemthed kan det dog ikke siges, at Tyge Brahe har været i Ribe, men det forekommer ikke urimeligt, at han har fundet vejen herover og ligesom Niels Kaas, kansleren, der hyppigt fulgte kongen til Kolding og Haderslev, har været her og har givet tilladelse til at hans navn opførtes på Vedels tavle.

Med lidt frisk fantasi og god vilje kan man altså antage, at Tyge Brahe hele to gange har gæstet Ribe.

K. H. R

Der går stadig dans i Ribe gader

Lyset spiller tango på vandet –
det klirrer af sølvpailletter –
og tågede slørede tunger
trykker dristige elskovspletter –

Træerne valser i natkabaretten
æggende til månens musik –
stråler omfavner stammers arme
der stønner og sukker blidt –

Vejen i velpresset smoking
og fyrig som en balkavaler
lægger armen om jomfruelige huse
pyntet med sorte edderdunsfjer –

Og alt svinger med i denne nat -
 G-nøgler brænder på himlens firmament
 og hver blinkende klødestjerne
 prøver påny sit instrument -

Se! - nu spiller månen solo -
 akkompagneret af skyernes flugt -
 troubadouren udfylder hornet -
 et mesterspillet virtuost produkt -

Og nu! - træet griber violinen -
 violinisten ranker sin krop -
 grenene lægges ind til kinden
 og han - spiller uden stop -

Mens gaslygtens blålige hånd -
 ældet og trænet i brug -
 trygler om lov til et parti
 på vejens hvide trommedug -

Og kirken har lagt sit tårnøre til -
 applauderer med tolv rungende slag -
 nikker begejstret mod stjernernes kor,
 der bukker ærbødigt på oldingens tag -

Hver gade - hvert skilt - hvert hus
 spiller med på sit instrument -
 førsteviolinen hr. Weis rejser sig
 og præsenterer uroligt og spændt -

Aftenens primadonna frk. Dagmar
 i fiskeskørt og fornemt fløj -
 pianisten slår akkorden an -
 højstemt - uden sans for gøgl -

Og én efter én træder solisterne frem -
 møllerne brummer som basser -
 og strømhvirvler skærer som opsætsige pauker
 igennem orkestrets spillende masser -

Berusende brusende hymner
 ætset ind i hver lille ting -
 der straks når øjet rammer
 sætter musikken i sving -

Der spilles lige til den lyse morgen -
 vinen og vinden fylder byorglets piber -
 nu gaber alle tapre instrumenter
 og ca. otte tusinde fløjter sliber
 sig en skraber.

Ove Raskmark



Fra Ripenser Samfundet

ÅRSFESTEN 1967

Ripenser-Samfundets årsfest afholdtes fredag den 24. november på restaurant Glacis. Ca. 30 medlemmer benyttede sig af lejligheden og fik en hyggelig og berigende aften ud af det.

Lokalerne var smukke, bordet vel pyntet og maden godt tilberedt.

Formanden bød velkommen specielt til hædersgæsterne, årets dimittender, og til aftenens rustaler, pastor Gurli Vibe-Jensen.

Rustalen holdtes under desserten og var en levende, ligefrem og engageret tale over emner, som de åbne hænderes politik, syner, og andre og det at lytte.

Pastor Vibe-Jensen illustrerede det, hun kaldte de åbne hænderes politik, det at udfordringen, vi møder på vor vej gennem livet, tit og ofte vil forsøge at åbne vore hænder, hvilket man ikke uden videre skal lade ske ved at omtale en lille episode, der var indtruffet i en af Københavns indre gader, hvor hun havde givet sig i samtale med en lille vred dreng på en trappesten. Drengen var så flintrende fløjtende gal på naboens dumme dreng, at han sad med knyttede hænder. Medens hun lyttede til hans forklaringer, der kom på et sprog, hun ikke havde lært hverken i København eller Ribe, forsøgte hun at åbne en af drengens næver ved at rette fingrene ud én for én. Pludselig trak han hånden til sig, så hende vredt ind i øjnene og sagde: Det må du ikke; hvis du åbner min hånd, kan jeg jo ikke mere være gal i hovedet.

I den gamle bibelbog står et sted: Uden syner dør et folk. Da hun i sin tid under krigen stod for at skulle rejse til Ribe for at læse på seminariet, var byen blevet omtalt for hende som havende storbyens fordele, men værende uden storbyens fristelser. Dette havde optaget hende meget, dette med at fordelene ikke var ledsaget af »et æble med bid i«. Hendes syn på sagen var dog blevet jordbunden, da hun oplevede sit værelse på Tangevej, biografen, der kun spillede 3 gange om ugen, tørverøgen i de smalle slipper og stræder, de afpillede storke.

Efter at have beskæftiget sig lidt med at vokse i takt med opgaverne og begrebet »de andre« blev det fastslået, at synerne skal kunne tåle hverdagens slid, skal gå i hverdagsdragt.

Sartre har udtalt, de andre, det er helvede, medens la Cour har sagt, de andre, det er befrielsen. Mellem disse svinger det. Hvem er de andre? Man skal ikke lade de andre opsøge én, man skal selv opsøge dem. Herefter strejfedes ansvaret, der i sin oprindelse betyder at svare den, der spørger. For at kunne dette, må man først lytte. Dette vigtige med at lytte blev levende anskueliggjort med et billede fra Afrika.

På sin vej ned til denne store verdensdel for at udføre missionsarbejde, havde denne tanke strejftet hende, mon Afrika nu er stor nok til mig? Mon ikke også jeg kan nå andre verdensdele. Schweitzer var ganske vist blevet oplugt dernede, men her kom altså Jensen fra Ribe.

Det første, hun havde mødt på missionsstationen, var en flok unge piger, hvoraf den ene Isabella, på hausa ivrigt forklarede et eller andet, alt imedens hun pegede på sit ene øje. Uden at lytte nærmere til dette ukendte sprog og uden at give sig tid til at forstå noget, konstaterede hun for sig selv – et Røde Kors kursus var trods alt gennemgået, om også det var kort – at et øje skulle sprøjtes for ét eller andet. En pipette blev fyldt, et øje sprøjtet, og ud sprang et glasøje. Resultatet var en pige, der græd, og en missionær, der dukkede hovedet, der endnu ikke havde lært at lytte.

Også når man som ung studerende kommer til København, skal man lære sproget, lære at lytte før man taler.

Kirkens sprog skal man også lytte sig ind til. Det er de unge, der skal vise den vej, der skal gås. En akademiker har en gang stillet det spørgsmål, kommer Kristus eller går han? En anden – for øvrigt en ripenser – har spurgt kirkefolket, bor Gud i jeres tanker, men aldrig i jeres virkelighed? Man kan godt røre ved murene omkring kirken. Der averteres efter et hjerteslag, efter mod, kærlighed, trofasthed, efter sandhed. I storbyen behøver I unge ikke være alene. I kan let blive det. I behøver ikke komme i flok. I kan let komme det.

Pastor Gurli Vibe-Jensen omtalte herefter en vielse, hun havde forrettet for et typisk københavnsk arbejderpar, der under højtideligheden havde et par børn siddende på forreste række i kirken. Det var åbenbart lykkedes hende at finde de rette ord at tale ud fra, træthed og modløshed, for efter at hun havde talt et stykke tid og nævnt, at trøsten var at tænke på Kristus selv, udbød manden ganske spontant: Det er så dejligt at høre, så bor Han også i vores gade. Hertil kunne hun kun sige Amen. Det hele var begrebet og udtrykt så klart og tydeligt, bedre end hun selv kunne.

Med ønsket om, at det meningsfyldte måtte bo i deres gade bød hun til slut dimittenderne velkommen til storbyen, til ensomheden og fællesskabet, til at le og græde, velkommen til kærlighed, ægthed, strid, kamp og sejr.

Formanden fandt rustalen så fortræffelig, at han kun fandt anledning til at fremføre et amen.

Generalforsamlingen

fandt sted under kaffen. Formanden indledte med at overbringe en varm hilsen fra det ene af foreningens æresmedlemmer, redaktør K. H. Rosenstand, der var blevet 75 den 1. oktober og nu gerne ville takke for opmærksomheden.

Derefter mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden i årets løb: frk. Claudia Spang (årg. 03), dr. phil. og jur. Jens Himmelstrup (stud. 09), direktør Iyer Thomsen (stud. 18) og Pernille Horwitz (real 67), der netop havde nået at indmelde sig i foreningen, inden hun omkom ved en tragisk ulykke.

Til dirigent valgtes advokat Kr. Lund Kristensen.

Sekretæren, major E. M. Veisig, aflagde derpå årsberetningen. Årets arrangementer og bladet omtaltes, og lejligheden blev benyttet til at takke såvel arrangementsudvalg, redaktør som annoncører for den hjælp og bistand, man på forskellig vis havde ydet foreningen.

Endvidere rettedes en tak til Ribe Byråd, der havde støttet foreningen i det fortsatte arbejde med et bidrag på 500 kr.

Af årets dimittender har indtil nu 40 indmeldt sig i foreningen ved adjunkt Jens Vinds indsats. Det samlede medlemstal var 857, en tilbagegang på 7. Sidste års omtalte status quo var således kommet.

Vedrørende understøttelsesfondet nævntes, at bestyrelsen havde vedtaget at bruge renterne til dimittendgaver og at anbringe fondets midler i obligationer.

Det nævntes videre, at 3 numre af bladet ville blive på 16 sider, medens det normale hidtil havde været 12 sider.

Beretningen toges til efterretning.

Kassereren, civilingeniør C. R. Damkjær, aflagde det i november-nummeret trykte årsregnskab for foreningen. Endvidere for understøttelsesfondet, der nu har en kapitalkonto på kr. 2.703,59.

Regnskabet godkendtes, det samme gjorde det af bestyrelsen foreslåede kontingent (uændret). (Der regnes med indtægter på 7.800 kr.: udgifter: bladet 6.800 kr. minus annonceindtægter 2.400 kr.; arrangementer 3.200 kr.; øvrige omkostninger (indkassering af kontingent, porto, diverse) 900 kr. Der budgetteres således med et underskud på 700 kr.)

Som formand genvalgtes med akklamation rektor Jørgensen, der dog betingede sig, at det skulle være sidste gang. Veisig genvalgtes. I stedet for Damkjær og Hans Heide, der ikke ønskede genvalg, valgtes Gregers Jæger og Gunnar Termansen. Som suppleanter genvalgtes Ingelise Heide og nyvalgtes Peter Lungholt. Som revisorer genvalgtes Aksel Lassen og Chr. Trærup-Andersen og som suppleant Vagn Jensen.

Peder Jensen fra Ribe

Dansk kirkes første evangeliske Primas

Af K. H. Rosenstand.

Bag det såre borgerlige navn, Jensen, skjuler sig et navn fra Danmarks kirkelige historie, der er kendt og æret som noget, nemlig ingen ringere end den danske evangeliske kirkes første øverste biskop, Sjællands biskop, primus inter pares, d.v.s. først iblandt ligemænd, *Peder Palladius*.

I vore dage, hvor et barn altid får faderens efternavn, ville hans danske navn kort og godt være Jensen, medens han efter sin tids skik blev døbt med faderens fornavn som efternavn og kom til at hedde Peder Esbernsen. Faderen hed nemlig Esbern Jensen.

Da sønnen i 1531 blev immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg, var det under navnet Petrus Esbernius Pladius Ripensis.

Muligt er det, siger seminarieførstander Helge Haar, Ribe, i sin udgave af Visitatsbogen, at Pladius må afledes af det danske ord »plad« (skoflik) hentydede til, at faderen har været skomager, eller måske afledt af ordet »plade« hentydede til pladerne i en rustning og til faderens beskæftigelse som smed. Man ved dog intet herom eller om, hvad faderen har været.

Peder Plade har sønnen aldrig kaldt sig. Han kaldte sig altid Palladius. Måske har selve Melancthon givet ham dette navn hentydende til visdommens gudinde Pallas Athene i stedet for det uforståelige Pladius.

Hertil sigter også Ribe-rektoren Chr. Falsters ordspil, idet han ved sin indtrædelse i Ribe Katedralskoles bibliotek skal have udbrudt:

»Her var det altså, Palladius, et tilkommende Palladium for den rensede troslære, sad ved sin bog mellem 700 meddisciple«.

Peder Palladius hører til Ribes store navne. Her i Ribe blev han født i det år 1503 som søn af en ulærd, men agtet småmand, Esbern Jensen, som Palladius selv siger: En lægmand, der aldrig havde lært et bogstav, straffede mig hårdeligen med ord i sin alderdom og min ungdom ude mellem Ribe og Bjerger (kirkehistorikeren, afdøde sognepræst i Farup, H. G. A. Jørgensen, mener, at Bjerger skal være Bjerrum, vest for Ribe), fordi jeg var pebling og gik i skole, og kunne dog ikke opregne for ham alle søndagsevangelier på mine fingre, som han kunne straks opregne for mig.

Palladius omtaler også »den tid, vi, som nu ere klerke, ginge til skole og var små sinker (poge), da måtte vi hen over skoleloftet, så mange peblinge var der, at der var fuldt både oven og neden, 700 udi Ribe skole, 900 Roskilde skole«.

Peder Palladius mindes sine skoledage i Ribe med stor glæde, idet han siger: »I se jo vel, at vi ikke har været ledige i skolen, endog vi legede imellemtid i marken, som eders drenge gjorde ved deres majtræ; med lyst og leg lærte vi, dér vi lærte«.

Førstander Haar betoner også i sin ny folkeudgave af Visitatsbogen, at så tidligt Peder Palladius end kom bort fra sin fødeby, så mindedes han altid barndommen her med interesse. Han husker byens »svingler«, bommene, der under gudstjenesten spærrede byen, så borgerne ikke kunne forlade den i gudstjenestetiden. Han husker gudstjenesterne i Domkirken og Helgenbilledet af »den kronede, forgyldte afgud. Sct. Lambert«, der blev båret i procession gennem Ribes gader, ildsvåder og stormfloder, der hærgede standen o.s.v. Han »kender sig end under hoben« med dem, der løb til de hellige

steder, hvor »Djævelen gjorde sine jærtegn og gøglede for vore øjne«, for han var en katolsk skoledreng.

Men skoletiden i Ribe blev altså kort. Den lille Peder fra Ribe blev - uvist af hvilken grund - overflyttet til den langt mindre Assens Latinskole, hvor han nok første gang har mødt de nye evangeliske tanker, og hvor han som andre fattige peblinge måtte tigge for sit brød.

Iøvrigt ved man intet om hans liv, før man i 1520 finder ham som ung rektor ved Odense Skole.

Her vælger den rige klædehandler, borgmester Mikkell Pedersen, den unge rektor som ledsager for sin søn, der skal studere i Wittenberg.

I Wittenberg og Jena befæster Peder Palladius sin evangeliske overbevisning, og han kommer i personlig forbindelse med Reformationens ledende mænd. Dermed er hans fremtidsskæbne beseglet.

Det var Bugenhagen, der anbefalede ham til den danske konge, Christian den Tredie, og afholdt udgifterne, så Palladius kunne tage doktorgraden, idet han karakteriserede den unge, begavede dansker med de ord: »Han er en mand, der med tiden vel kan fortjene en god løn«.

Som ung doktor i teologien vender Peder Palladius i 1537 hjem til København i Bugenhagens følge, og den 2. september bispeviees han sammen med 6 andre i Frue Kirke og bestiger den sjællandske bispestol.

Peder Palladius' store indsats for Reformationen i Danmark hører kirkehistorien til og skal ikke omtales her.

Men lad os se lidt på hans forfatterskab.

Fra hans flittige pen foreligger ikke mindre end 80 skrifter på dansk og latin, heriblandt Visitatsbogen, der beregnes som et klenodie i den danske litteratur ved siden af Leonore Christinas »Jammersminde«. Bogen er da også i bedste forstand en folkebog, og det er både formålstjenligt og påskønnelsesværdigt, at forstander Haar besørgede en ny udgave af den.

Det er ganske morsomt, at det blev en Ripenser, der besørgede denne nye udgave; thi fra Ribe stammer bogen nu gennem det eneste kendte håndskrift.

Herom skriver Helge Haar i sin fortale til det berømte skrift:

»Endnu i midten af det 18. århundrede var visitatsbogen kendt, omend ret upåagtet, idet den lærde Langebek ejede et håndskrift. I over hundrede år syntes dette imidlertid forsvundet, da det 1866 genfandtes på det kgl. Bibliotek, og det er siden den tid udgivet 3 gange ...«

Videre hedder det: »Af sammenligninger mellem dette og andre håndskrifter i det samme samlebind, hvori det fandtes, fremgår det, at Visitatsbogen har været ejet af den omtalte Thomas Knudsen, der på sine ældre dage boede i Ribe og her hjalp sin søn, den kendte salmedigter og salmesamler Hans Thomissen og Hans Tavsen med at oversætte og samle salmer. Thomas Knudsen har selvfølgelig ikke ejet Peder Palladius' eget eksemplar, men en afskrift af det eller måske af en anden afskrift.

Ved Thomas Knudsens død 1581, skænkede arvingerne i boet bogen til lektor, senere biskop, Peder Hegelund. Dennes søn, Anders Pedersen Hegelund, der efter rektorater i Slagelse og København, døde som sognepræst i Stege 1655, lod faderens håndskrift afskrive og indføje med andre kirke- og skolesager i det nævnte samlebind.«

Visitatsbogen har holdt sig forbavsende frisk gennem århundrederne. Dens kloge ord om kirker og kirkegårde kunne meget vel i vor tid autoriseres som obligatorisk læsning for menighedsrådsmedlemmer, ligesom store parter kan være til nytte og belæring for enhver, der har med kirke-, skole- eller ungdomsarbejde at gøre. Sproget er klart og djærvt, let forståeligt for

enhver i bogens tillem্পning, uden at den gamle sprogtone er blæst bort. Tonen er på en gang præget af mild alvor og til tider drastisk udtryksform, der vidner om lune. Det er ingenlunde kedelig læsning.

Man formelig ser Palladius sidde i sin stol i koret med sognefolk og deres børn om sig, talende klogt, snart revsende, snart rosende, men altid med en mild underbund i sin strengthed.

Man får her billedet af selve manden, en ægte lutheraner, men ingen billedstormer. En mådeholden reformator, der vel ved, at der i et gammelt hus kan findes en bjælke, der kan finde sin plads i det nye hus.

Men munkevæsen hader han som pestilens, og overtroisk er han, men det var hele tiden, og han finder det ganske i sin orden, at »hekse« retfærdigvis får »en sviende hale.«

Bogen giver også et billede af mangfoldige forhold i tiden, under læsningen lettet i forståelsen gennem Helge Haars udmærkede noter.

Man kan følge landsbyens lilleverden i kirke, i skole og hjem, i sorg og glæde.

Bibliotekerne bør eje denne bog, men først og fremmest må man ønske den stor udbredelse blandt menigmand. Enhver kan forstå den, dersom han overhovedet læser bøger, og vil stifte bekendtskab med den.

Peder Palladius døde den 3. januar 1560 og blev begravet i Frue Kirke. Gravstenen, der bar hans billede, er nu forsvundet. Dens latinske indskrift lød i dansk oversættelse således:

Peder Palladius af Ribe, doktor i den hellige teologi, professor ved Københavns Universitet og de sjællandske kirkers meget årvågne tilsynsmand, rigt prydet med fromhed, lærdom, mildhed og sand dyd. Han hensov under Guds påkaldelse den 3. januar, Herrens år 1560.

I hans gamle skoles mur overfor Domkirken i Ribe står Peder Palladius' navn anført på mindetavlen over skolens navnkundigste disciple.

Adresseændringer

Adresseændringer, ændrede stillingsbetegnelser m.v. bedes meldt til sekretæren, der varetager distribueringen af bladet. Adressen er: E. M. Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde, telefon (03) 23 12 87.

Stud. 50: Fru Edith Bentin, f. Backhaus, Slotsgade 7, 6760 Ribe.

Stud. 59: Cand. pharm. Erik Stenderup Jensen, Roskildevej 2 F, 1., 4300 Holbæk. Cand. pharm. Hans Axel Jensen, Fasangården, Frederiksberg Have, 2000 København F.

Stud. 60: Jordemoder Lisbet Buchreitz, Silkeborgvej 601, 8220 Brabrand.

Real 61: Lærerinde Ena Callesen, f. Tanggaard, Holleskov, 6683 Føvling. Lærerinde Inger Gamborg Holm, »Den gamle Lægebølg«, Hovedgaden, 6720 Nordby, Fanø.

Stud. 62: Lærerinde Lene Dall, 6543 Sdr. Hygum. Lærerinde Inge Krause, f. Henriksen, »Bøgeskovsminde«, 5793 Højby, Fyn. Stud. mag. Dorte Kittelmann Thomsen, f. Pedersen, Falstersgade 39, 3., 8000 Århus C. Stud. med. Krestian A. Thygesen, Fogedparken 12, 2. tv., 2200 København N.

Stud. 63: Lærerinde Jonna Josupeit, f. Nissen, Fredensborg Planteskole, Hillerødvej, 3480 Fredensborg.

Stud. 64: Stud. polyt. Peter Korsgaard, Strandvejen 132 A, m.bygn., 2900 Hellerup. Sergent Svend Aage Sønderup, 1 STKMP/BDE, 7000 Fredericia.

Stud. 65: Sygeplejeelev Lis Korsgaard, f. Wonsbek, Strandvejen 132 A, m.bygn., 2900 Hellerup.

Stud. 66: Sergent Frede Kragh Jensen, 10AA, Kasenen, 6800 Varde. Hr. D. Ole Laursen, Kellerup, 6091 Bjert. Stud. theol. Elsa Gindeberg Schmidt, Vamdrupvej 59, 2610 Rødovre. Frk. Aase Wind, c/o Espersen, Adolph Steens Allé 4, 1971 København V. Fru Kirsten Winther, f. Hansen, Valby, 3200 Helsinge.

Stud. 67: Stud. mag. Jenny E. Christoffersen, Hørretløkkevej 2, 8320 Mårslet. Stud. med. Birthe A. Jepsen, Nørrebrogade 152, 1. th., 2200 København N.

Nye medlemmer

Stud. 67: Stud. med. Niels Svith, Vilhelminevej 19, 5000 Odense.



Stud. med. *Kristian Thygesen* (stud. 62) har indgået ægteskab med stud. med. *Anne Katrin Sjølie*, Norge. Bopæl: Fogedmarken 12, 2. tv., 2200, København V.

Stud. mag. *Dorte Kittelmann Pedersen* (stud. 62) har indgået ægteskab og hedder *Thomson* til efternavn. Bopæl: Falstersgade 39, 3., 8000 Århus C.

Stud. polyt. *Peter Korsgaard* (stud. 64) og sygeplejeelev *Lis Wonsbek* (stud. 65) har indgået ægteskab og bor nu: Strandvejen 132 A, mellembygningen, Hellerup.

Lærerinde *Inge Henriksen* (stud 62) har indgået ægteskab og hedder nu *Krause* til efternavn. Bopæl: »Bøgeskovsminde«, Højby, Fyn.

Lærerinde *Jonna Nissen* (stud. 63) har indgået ægteskab og hedder nu *Josuweit* til efternavn. Bopæl: Fredensborg Planteskole, Hillerødvej, Fredensborg.

Frøken *Edith Backhaus* (stud. 50) har indgået ægteskab og hedder nu *Bentin* til efternavn. Bopæl: Slotsgade 7, Ribe.

Omkring 70 arbejder tilhørende redaktør *Victor Petersens* private samling af værker af J. F. Willumsen har været udstillet i Ribe Kunstmuseum, hvor samlingen vakte megen opmærksomhed.

Direktøren for det dansk-indiske Mysore-projekt, dir. *Chandrashaker* har besøgt Ribe for at studere levnedsmiddelkontrol.

Konditor *Chr. Kvist*, Ribe, fyldte den 30. november 70 år.

Mangeårig graver ved Ribe kirkegårde, *Rasmussen*, har fra 1. februar 1968 taget sin afsked og efterfølges af graver *V. Heesgaard*, Brande.

I anledning af Reformationens 450 års jubilæum holdtes festgudstjeneste i Ribe Domkirke med prædiken af pastor *Søren Krarup*, koralmusik og sang ved domorganist *E. Vesterlund* og koret.

Dr. theol. pastor *Niels Hyldahl* har prædiket ved gudstjeneste i Ribe Domkirke.

Under udgravning af en middelalderkirkegård i Himmerland, har tandlæge *Erik Christensen*, Ålborg, i en rammegrav fra 1200-tallet fundet en sølvmonet fra Valdemar Sejrs tid, dateret ca. 1230 og slået i Ribe.

Sydjysk Landmandsbank i Ribe udvider nu sin aktiekapital med indtil 2.700.000 kr.

På Ribe Statseminarium har magister *Hans O. Hansen* holdt foredrag om det historiske arkæologiske forsøgscenter i Lejre.

Ved et møde på Ribe Rådhus, arrangeret af Ribe antikvariske Selskab, har museumsinspektør dr. phil. *Sigurd Schoubye*, Tøndermuseet, holdt foredrag om hollandske vægfliser.

»Den fynske Kvartet« gav den 23. november en strålende koncert i Ribe Musikforening med værker af Haydn, Carl Nielsen, Carl Nielsen og Alexander Borodin.

Dansk Skolescene opførte den 18. november i Ribe den svejtsiske forfatter Max Frischs ejendommelige skuespil »Andorra«.

Vor revisor, redaktør Aksel Larsen, har skrevet et interessant værk: »Vælgere på vandring«, udgivet af »Jydsk Selskab for Historie«.

I Ribes smukke administrationsbygning forhal, har byrådet ladet opsætte en dekorativ marmortavle med navne på Ribe bys æresborgere ned gennem årene. Navnene er: Stiftsfysikus *J. J. Kjær* (udnævnt 1911), byarkivar *C. N. Termansen* (1939) og redaktør *C. Willemoes* (1954). Tavlen er udført i marmor med metalbogstaver af sten- og billedhugger Valdemar Sørensen, Ribe.

På finansloven søges den sædvanlige bevilling til Ribe Domkirke som tilskud til vedligeholdelsen. Det drejer sig om den meget beskedne sum af 5.200 kr.

KFUM spejderne i Ribe har fejret 30 års jubilæum.

Fru Anna Fogh, født Schandorff, er død efter lang tids svagelighed. Hun var gift med overlæge Knud Fogh.

Ribe Katedralskole har afholdt sit årlige forældremøde, der havde samlet 200 interesserede. Lektor Heide Pedersen talte om matematikundervisning i gymnasiet, og der var lejlighed for forældre til at tale med faglærerne. Elevrådsformand Hans Ravn fortalte om elevrådet, og rektor Vestergaard redegjorde for forskellige praktiske forhold, bl. a. befordringsgodtgørelse for gymnasieelever.

Fru Lisbet Sørensen, f. Friis (stud. 60), har bestået eksamen som translætør i tysk.

Ribe byråd har tildelt tømmerhandler J. Lauritzsen og hustru Frederikke Lauritzsen, født Pontoppidans legat til elektriker J. Frederiksen, stud. techn. Erik Mølholm Mølgaard i Holm og stud. techn. Jonny Petersen, alle af Ribe.

Sønderjyllands Harmoniorkester har givet en smuk koncert i Ribe.

Årets skolekomedie på Ribe Katedralskole løber af stabelen den 17. februar 1968 sammen med skoleballet. Man opfører i år O. Neills skuespil »Du skønne ungdom«.

Ribe Katedralskoles årlige juleafslutning med uddeling af julens legater finder sted som sædvanlig i domkirken den 20. december.

Odd Fellow i Ribe arrangerede som sædvanlig julekoncert i domkirken den 11. december. Koncertsangerinde Bodil Güemoes er solist og domorganist E. Vesterlund samt katedralskolens kor under lektor Alvads ledelse medvirkede. Det blev en smuk aften.

Læge Hugo Horwitz, der til februar flytter fra Ribe til Århus, der jo under krigen var en kendt modstandsmand, en af Bopas mest aktive, har sammen med Knud Rasmussen udsendt »En sabotørs erindringer« i forlaget Fremads Folkebibliotek.

Malerinden fru Kate Munch Petersen har i sit hjem, Tangevej, Ribe, arrangeret en udstilling af 40 af sine arbejder med motiver fra Ribe og Vestjylland.

Biskop Dons Christensen, Ribe, har ind under jul udsendt en nydelig lille bog benævnt »December« med en række små prosadigte af megen ynde og humor.

Biskoppen i Nykøbing F., Ribe-studenten Haldor Hald, fyldte den 29. november 60 år.

Civiløkonom Karsten Nielsen har bestået MBH grad i International Business fra Madison Universitetet i Wisconsin. Karsten Nielsen, der er søn af manufakturhandler Henry Nielsen, Ribe, har forlovet sig med Betty Wang, datter af professor Solon Wang, Sao Paola, Brasilien.

På Ribe Statseminarium var den årlige komedie den morsomme »gyser« »Arsenik og gamle kniplinger«, brillant udført.

Næste nummer af Ripenser-Bladet udkommer ultimo april 1968.

Udgivet af Ripenser-samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 203 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 2 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glød Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE

RIBE FOLKEBIBLIOTEK

Saltgade 18

Telefon (054) 2 02 67

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

H. A. HENRIKSEN

Skrædermester

Ribe . Telefon (054) 2 02 37

J. & F. LYDOM



FOTOGRAFER

GÅ TIL MATERIALISTEN

hvor gode råd er gratis

Deres **matas** forhandler

— det er Storegade 8
Ribe . Telefon 2 00 34



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen

s Eftfl.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!




MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNDELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL

en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

April 1968

Nr. 21



Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI ^{1/s}

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Vårfest i Århus

Vi prøver noget nyt og genoplever studietidens muntre

BIER-ABEND

på

Thorsminde kro i Marselisborg skov

lørdag den 25. maj kl. 20.

Den hyggelige jægerstue er reserveret os. – fadøl m.m., spegepølsemdadder og æggekage kan købes.

Foreningen giver gi'r de første 2 omgange fadøl og der vil blive sørget for sangbøger og klaverakkompagnement.

Tilmelding, ikke absolut nødvendig, men ses gerne, til

Hanne Mengel-Christensen,
Vilh. Becksvej 93⁴ tv.
Århus C.
Tlf. (06) 14 78 05

Gregers Jæger,
Pilevej 12,
Ringkøbing.
Tlf. (07) 32 01 05

Med venlig hilsen
Arr. udvalget

Heimdal

Det er ikke nogen opmuntrende opgave at skulle give et referat af »Heimdal«s virke i det forløbne år, eftersom foreningen har været yderst ineffektiv.

Sæsonen blev indledt med et foredrag af pastor Henning Kruuse, Veerst. Aftenens emne var »Den unge Hamsun«. Der er ingen tvivl om, at Henning Kruuse har en fin indsigt i norsk litteratur, men hans foredrag var ikke velegnet for en gymnasieforening.

Møller Christensen, Askov højskole (hvad skulle Heimdal gøre uden Askov højskole!) var foreningens næste gæst. Hans foredrag om Kina havde samlet en masse mennesker, og de blev ikke skuffede. Det var et blændende foredrag, som gav en masse eksakt viden om både det historiske Kina og Maos Kina.

Om Heimdal-auktionen er der ikke meget at sige. Den blev som de tidligere år en stor succes og indbragte Heimdal ca. 700 kr.

Det var en god startkapital til det forestående »Store Heimdal«. Men inden Store Heimdal løb af stabelen, var der egentlig arrangeret et møde med humoristen Finn Søborg. På grund af økonomiske vanskeligheder (trods alt), blev det imidlertid aftalt, at Finn Søborg skulle komme i en fælles time arrangeret af skolen.

»Store Heimdal« blev afholdt kort tid før jul. Aftenens musik blev efter elevernes ønske leveret af et pigtråds-orkester, et udmærket orkester forøvrigt. Festen var tilrettelagt på samme måde som sidste år, men i år var det lykkedes at holde omkostningerne nede på 10 kr. pr. deltager, hvilket resulterede i et usædvanligt stort fremmøde. Gæster var adjunkt Poul Hansen og frue, hr. og fru Sperber (fru Sperber har for tiden overtaget Lennart Edelbergs timer) og skolens islandske vikar Øjstein Petturson.

I perioden efter jul har der ikke været arrangeret noget i Heimdal, hvilket er meget beklageligt. Men dette »sorte« år i Heimdals historie må ikke tage modet fra vore efterfølgere, for der er ingen tvivl om, at der stadig er interesse for foreningen blandt eleverne.

Astrid Riber Jensen.

Marsken

Jeg længes mod de store Enge,
mod Marskens blæsende Land længes jeg,
hvor det brogede Kvæg i Tusindvis færdes
gumlende på det friske, saftfyldte Græs,
saa grøn Fraade driver fra de vaade Muler.

Jeg længes efter at se de store Vidder
brede sig milevidt for mit Øje.
Jeg længes efter at høre Vibens melankolske skrig
og mærke dens Vinges Slag gennem Luften,
– at se Storken spanke majestætisk af sted
henover den grønne Flade – spejdende efter Frøer.

Jeg længes efter at vandre mod Havet,
ud ad klægede Veje, der som hvide Baand
bugter sig gennem det uendelige Land,
– ad Veje, indrammet af dybe Grøfter,
hvor Brudelys og Skeblad staar Vagt
og lyser mod den blaa Himmel.

– Jeg længes efter Marsken –.

Agnes Filskov

— 100 årig student fra Ribe —

*Dr. phil. J. P. Gram
til minde*



I år er der just hengået 100 år, siden den senere rådsformand *dr. phil. J. P. Gram* blev student fra Ribe Katedralskole. Han skulle blive en af dem, der kom til at kaste glans over sin gamle skole.

Han var født i Nustrup ved Gram og var en af de mange sønderjyder, der efter 1864 søgte Ribe skole. Hans samtidige skildrer ham som en livsglad og håbefuld discipel med et lyst hoved og et varmt hjerte. Han var meget afholdt af kammeraterne og en ivrig deltager i »Heimdal«s møder, ligesom han havde et åbent sind for naturen.

Kort efter at han i 1868 var kommet til København blev han alumnus på Borchs kollegium, hvor han fik sit trygge studieliv.

Han skulle blive et kendt navn på matematikkens område, også ud over landets grænser. Han gjorde sin videnskab megen ære.

Gram tog magisterkonferens i matematik i 1873 og blev *dr. phil.* i 1879. I 1888 fik han sæde i Det kgl. danske Videnskabernes Selskab og blev medlem af bestyrelsen for Carnegiefondens danske afdeling. Men især kom forsikringselskaberne til at drage nytte af hans alsidige viden. I en år-række var han beregner ved »Hafnia«. En tid var han medredaktør ved Tidsskrift for Matematik.

Senere blev han administrerende direktør for forsikringsaktieselskabet »Skjold«, medlem af direktionen for »Hafnia«, og fra 1910 til sin død i 1916 formand for Forsikringsrådet.

Det var *dr. Gram* en glæde, da Ripenser-Samfundet blev stiftet, og han fulgte arbejdet med stor interesse og var på grund af sin elskværdige væremåde og aldrig svigtende interesse for at høre nyt fra sin gamle skoleby meget afholdt blandt medlemmerne. Han holdt åbent hus i sit hyggelige hjem på Alhambravej på Frederiksberg, der gæstfrit åbnede sig for Ribe ungdom. Vi, der ofte fulgte *dr. Grams* indbydelse, glemmer aldrig disse søndag aftener, hvor vor gamle ven så hyggeligt udfoldede sig i familiens kreds. Vi synes endnu at høre hans venlige stemme og se hans milde og glade blik, når der blev talt om Ribe og Sønderjylland.

Med oprigtig sorg modtog vi hin dag i 1916 meddelelsen om hans pludselige, så ufattelige død ved en færdselsulykke på Rådhuspladsen. Men vi glemte ikke vor gode, gamle ven.

Kai H. Rosenstand.

Kontakt søges med Ribe-studerterne

af årgangen 1951-60.

Min interesse for personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedral-skole dimitterede studenter går tilbage til mine første år som adjunkt ved Katedralskolen, og den, der inspirerede mig til at gå i gang med sådanne oplysninger, var skolens daværende bibliotekar adjunkt R. P. Madsen.

Efterhånden er det vel temmelig få af skolens gamle elever, der har kendt denne særprægede, men meget kyndige mand, der endog af dr. Bjørn Kornerup, Ribe Katedralskoles historiografi, omtales som skolens lærde bibliotekar. Adjunkt Madsen nærede en glødende interesse for skolens historie og dens store personligheder, blandt hvilke han især beundrede Christian Falster og P. N. Thorup. De, der kendte adjunkt Madsen, ved hvordan det gik kundskabssøgende, der spurgte adjunkt Madsen til råds. Han vidste præcis, hvor hver af bogsamlingens bøger stod, og næppe havde man fået den bog, man ønskede, før man blev ført ind i hans næsten udtømmelige viden angående bogen og dens forfatter, samt andre forfattere og deres bøger. Man skulle helst have god tid, når man aflagde biblioteket et besøg. En dag, jeg således var på biblioteket, så vi sammen på Ribe Katedralskoles årsskrift for 1902, »Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne ved Ribe Katedralskole« – som skoleprogrammerne hed dengang. Vi drøftede det beklagelige ved, at V. Bloch og N. E. Øllgaards store arbejde med indsamling af personalhistoriske oplysninger om Ribe-studenter fra 1801–1900 ikke var blevet fortsat.

Disse overvejelser gav stødet til, at jeg gik i gang med arbejdet, og i indbydelsesskriftet for 1936 fik jeg udgivet personalhistoriske oplysninger om de fra skolen dimitterede studenter fra 1901–1920.

Med års mellemrum er arbejdet blevet fortsat, således at skolen med årsskriftet for 1965 har fremskaffet oplysninger om Ribe-studenter for 1/2 århundrede, nemlig fra 1901–1950.

Når jeg – trods min noget fremrykkede alder – atter tager fat, skyldes det en bemærkning fra en gammel elev fra Ribe Katedralskole, nemlig forstander Hans Lund, Tanderup, med hvem jeg var sammen ved en festlighed i Ribe sidste år. Forstander Hans Lund syntes, at jeg godt kunne gå videre med arbejdet, selv om der kun ville være gået 10 år, siden de sidst biograferede elever havde forladt skolen. Tidligere havde jeg ladet hengå 15 år.

Altså begynder jeg nu igen med studenter-årgangene 1951–1960, og jeg ville være meget glad, om studenterne fra disse årgange ville hjælpe mig i mit arbejde ved at tilsende mig deres adresser, således at jeg kunne tilsende dem spørgeskemaer til udfyldning.

Ribe i april 1968.

Ejnar Askegaard.

På jagt efter Peter Dueholm

Om den berømmelige Ribe-borger og legatstifter Peter Dueholm (død 1955) finder vi i et gammelt eksemplar af »Den danske pioner« i Amerika følgende pudsigheder:

Jeg var en urolig knægt på omkring 16 år i den lille slumrende by Ribe, da Peter Dueholm, en »lille« kæmpe på 6 fod og 4 tommer, kom hjem fra Amerika for at besøge sin moder. Jeg var allerede dengang i de første stadier af Amerika feberen og drømte om at opnå en samtale med hr. Dueholm for at få nogle praktiske oplysninger om vidunderlandet, hvor »guldet ligger dig for din fod, du bukkes dig kun for at nå det.« Jeg anede ikke dengang hvor svært det var for mig at bukke – både for de verdslige og gejstlige »autoriteter«.

Det tog mig en lang tid før jeg, drengen, fik mod nok til at henvende mig til den modne mand, og da jeg endelig overvandt min svaghed og trådte ind i fru Dueholms kolonialhandel, var det for sent. Hun havde rødgrædte øjne over at have taget afsked med sønnen. »Havde De været her for en timestid siden, kunne De have mødt ham her«, sagde hun. »Jeg har netop sagt farvel til Peter på stationen.« ...

Det blev næsten profetisk for fremtiden, da jeg på hjemvejen hørte en dreng synge den populære sang om manden, der altid var en time for sent – endogså til sit eget bryllup, så den vrede brud giftede sig med en af bryllupsgæsterne – en overilet handling, som hun – efter sigende, bitterligt fortrød inden næste daggy.

En halv snes år senere havde skæbnen lænket mig til det fæle (»Windy City«), Chicago, og der mødte jeg en skønne dag en vestjyde, der spurgte mig, hvor jeg kom fra i Danmark, og derpå udbrød: »Hva? Jo, naar Do kommer fra Riw, saa kinner Do da Dueholm?«

Jeg erfarede da, at Peter Dueholm boede i Chicago, hvor han havde en betydelig forretning på sydsiden, og jeg besluttede at aflægge »hans højhed« et besøg ved første lejlighed. En længere tur til Minnesota bragte imidlertid nye interesser med sig, så jeg glemte Peter Dueholm til nogle måneder senere, da jeg traf en fynbo, som, da han fik at vide, at jeg var fra Ribe, udbrød: »Naa, saa De kommer fra Ribe a', ja saa kender De Dueholm?« Han fortalte mig, at Dueholm havde hjulpen mange danske i pengevanskeligheder og var som regel bleven snydt, men – til trods derfor – blev mere og mere velhavende. F y n b o e n gav mig Dueholms adresse. Et par dage senere stod jeg udenfor en forretning, hvor et skilt hang med navnet »Peter Dueholm«. »Endelig er jeg ved målet«, tænkte jeg. »Måske jeg kan snyde ham for nogle få tusinde dollars også.«

En dame, der sad ved kasseregisteret brød imidlertid illusionen ved at fortælle mig, at Dueholm havde solgt forretningen for en ugestid siden og var nu på vej til Danmark. »Han var her for en timestid siden for at sige farvel,« sagde hun. »Han var på vej til toget.«

Jeg bandede – stiltiende – og knyttede mine næver i bukselommerne. Igen en time for sent.

Nogle år senere læste jeg i Den Danske Pioner et avertissement fra boghandler Ackermann i Chicago, hvor han averterede ravsmykker og piber med ravrør »direkte fra Dueholms Fabrikker.« Da jeg kort efter var i Ackermanns butik for at købe nogle bøger spurgte jeg min lille krøblede ven, hvor Dueholms fabrikker var. »I Esbjerg, København, New York og

San Francisco,« kom svaret. »Her er Deres bøger,« sagde Ackermann lidt senere. »Der er et af Dueholms ravrør i pakken. Det er en gave fra mig. Der er også et par andre småting. Det er fordi De har altid behandlet mig som den ene gentleman skulle behandle den anden.« Da jeg protesterede blev han ved: »Hvis jeg ikke var en gentleman, så ville jeg nu sige hold mund og skrup af. Jeg har vel lov til at gøre med mit, hvad jeg vil.« Pakken var stor. Piben med ravrør var der. Også P. Hansens Litteraturhistorie. Jeg sad på forundringsstolen til næste aften, da jeg hørte, at Ackermann havde begået selvmord nogle få timer efter jeg forlod ham. En ulykkelig vanskabt særling, som anså sig selv for en af danskhedens forkæmpere, men blev overset og spottet af de »større ånder«. En god mand, der havde fortjent en bedre skæbne.

En halv snes år senere, da nornerne havde overvundet deres mangeårige had til mig og hensat mig til det gyldne California, mødte jeg min danske nabo, storkontraktøren Hans Peter Larsen Jepsen. »Æ kommer næx fra Tønder,« sagde han. »Hvor kommer Do fra?« Da jeg nævnte Ribe, udbrød han straks: »Nej, Do-vil davel et fortæl mæ at Do kommer fra Riwi! Jamen saa kinner Do da-vel Dueholm?«

»Herre du milde, er Dueholm nu her i San Diego! Jeg har været på jagt efter ham i et par hundrede år. Hvor bor han?«

»Ja, han er nu på vej til Kina, hvis han da er rejst,« Jepsen skar straks mit håb ned. »Men måske han endnu bor hos hin fætter, pastor Dueholm. Slå ham op i telefonbogen.«

Jeg ringede til pastoren, men ingen svarede. Så jeg kørte sporenstreg til pastorens adresse. En ærværdig herre mødte mig og beklagede, at Peter var på vej til Sydamerika. »Han var her for en timestid siden for at sige farvel og tog lige til stationen,« sagde pastoren.

Jeg bandede – uhørt af den gejstlige herre, for jeg ville da nødigt, at han skulle sende mig til det ugeografiske sted, hvor hans majestæt Belsebub regerer.

Omkring ved 12 vidunderlige år gled fredeligt ned i det bundløse svælg, vi kalder evigheden. En aften sad jeg og oversatte teksten til Solveigs sang for min amerikanske hustru, som er koncertviolinist, så hun kunne gengive den nordiske atmosfære til større fuldkommenhed for det kommende årsmøde af »The San Diego Penwomen«, da dørklokken ringede. Jeg harmedes – stiltiende – over afbrydelsen og åbnede døren.

En høj, grånende kæmpe og en statelig yngre dame stod der. De var omtrent lige høje. Damen kunne udmærket have stået model til en pragtfuld galionsfigur på en af fortidens vikingesnekker.

»Deres nabo, Mr. Jepsen, har fortalt mig, at De kommer fra Ribe«, begyndte kæmpen, »jeg er Peter Dueholm, og det er min hustru.«

Jeg harmedes ikke mere. Hullabazulla, jagten var endelig endt. Jeg fandt ikke Dueholm, men han fandt mig. Så sad vi den aften og snakkede Ribesnak – og mange andre aftener, for »Dueholmene« bor lige over gaden i en lille bitte lejlighed, der ejes af nærmillionæren, Hans Peter Larsen Jepsen, den eneste lejlighed, de kunne opdrive i disse husvilde tider. Og lejligheden bliver så lille, så lille, da den altid er topfyldt med store og små kasser, fyldte med klæder og alle mulige genstande til slægt og venner i Danmark, som fryser og lider alle slags savn. For det synes at være Dueholmernes største glæde at gøre godt. Varer for mange hundrede, måske tusinde dollars er sendt til Danmark – og bliver stadig sendt af hr. og fru Dueholm. Også en gave på hundrede tusinde kroner til et børnehjem i Danmark.

I parrets gæstfri hjem samles deres mange venner, ofte til et lille slag kort. Da Peter og jeg ikke er rutinerede spillere, bliver vi som regel skældt huden fuld, når vi spiller det gale kort, enten af sønderjyden Jepsen, eller af esbjergenseren Valdemar Jørgensen, der er docent i »Skærvensild«.

Da Dueholmene vel ikke får et mindesmærke for deres storslåede godgørenhed, ridser jeg dem disse runer i Den Danske Pioner – et blad, der flyver fra hav til hav – og er autoriseret både i Kankakee og Kalamazo her i landet, såvel som i Vanløse og Sengeløse i Danmark. Men – da jeg frygter, de to slemme mennesker vil flå mig levende, når de ser dem selv demaskerede, er jeg nu ude i ørkenen for at finde »Pegleg's lost goldmine« og er foreløbig i sikkerhed.

Ærb.

Søren Krisjan Tordenskjold-Jensen.

Sct. Karen i Ribe

I vinteren 1929 rejstes på den efter ombygningen og restaureringen af Sor-tebrødrenes gamle kirke og kloster skabte Sct. Catharinæ Plads, billedhugger Anders Bundgaards smukke og monumentale brønd i middelalderstil. Brøndens udsmykning symboliserer Ribes storhedstid.

På reliefferne rundt om Brøndens kumme ses Ansgar med kirken, Anders Sørensen Vedel i sit bogtrykkeri på Liliebjerg, menneskets kamp med havets vælde i en havfrues skikkelse (stormfloderne), munken, broder til de kuttetklædte, der rejste kirken og klosteret, og endelig skibene, der fortæller om middelalderens søfartsby, Ribe, hvorfra man som Adam af Bremen udtrykker det på sit middelalderlatin: »vendte sejlene mod England og Norge.«

I brøndens midterparti, søjlen, hvorfra vandet stråler ned, ses mejslet i granitten 4 mandsskikkelser, en munk, en borger, en lovgiver med Retfærdighedens Sværd og en protestantisk præst (Brorson?).

Men øverst oppe, med søjlens kapitæl som underlag, ses i bronze en yndefuld, lidt klejn kvindeskikkelse i lange klæder. På hovedet bærer hun en krone. Hun støtter sig til et brudt hjul. I hænderne holder hun et sværd og en bog.

Det var en sommer, at der en dag rundt om brønden var samlet en lille klynge skolebørn med deres lærer. Samme lærer holdt i velvalgte ord et lille foredrag for de undrende poder om damen på søjlen, som han formentlig, vildledet af kronen på hendes hoved, mente var — Dronning Dagmar!

Det synes således at være påkrævet at rette denne vildfarelse, inden den får tid til at danne skole, thi vel er den lille, fine kvindeskikkelse på søjlen af fyrstelig byrd, men hun forestiller ikke prinsessen fra Bøhmerland, der blev Valdemar Sejrs folkekære dronning, men helgeninden *Sancta Katarina*, hende, der gav navn til kirken og klosteret, brønden og torvet med.

I vore dage skriver vi i Ribe navnet Sct. Catharina, men navnet er græsk og skal derfor, om man vil være helt korrekt, staves med K og ikke med C. Det betyder iøvrigt den rene, den kyske.

Hvem er da denne Katharina?

Undersøger man sagen, vil man finde hele 6 helgeninder af dette navn, der forøvrigt er det samme som det danske Karen, men den Katharina, der her er tale om, er *Katharina af Alexandria*.

Efter legenden var hun en skøn og from 18-årig jomfru af ædel byrd og meget lærd. Hun skulle være datter af en konge ved navn Konstos.

Den vise jomfru, der fra ganske ung brændte efter kristent martyrium, bebrejdede kejser Maximinus eller Maxentius hans afgudsdyrkelse og lastefulde levned, og da hun ydermere i en disput omvendte 50 hedenske filosoffer til kristendommen, blev hun på kejserens befaling kastet i fængsel.

Hun omvendte imidlertid både kejserens hustru, en højtstående officer og hele 200 soldater, men så var bægeret også fuldt.

Maximinus lod den unge kongedatter lægge på et pigget hjul, men se, så stor var hendes hellighed, at hjulet sønderbrødes; så lod kejseren hende endelig henrette med sværdet, den samme skæbne som var overgået dem, hun havde omvendt til kristentroen.

Bag legenden ligger naturligvis en historisk kerne, og en hypotese går ud på, at alexandrinerrinden Katharina eller Ekatharina, kong Konstos' datter led martyrdøden den 24. november i året 305, idet hun blev halshugget. Hendes helgendag er den 25. november. Hun dyrkedes vidt og bredt i Østerland og Vesterlandene som en yndet helgen. I flere Vesterlande er hun blevet fejret den 5. marts.

Legendene beretter, at engle førte hendes afsjælede legeme til Sinai Bjerg, hvor hun blev begravet.

På Sinai grundlagde kejser Justinian den Første et kloster til hendes ære, men i længden fik klosteret her ikke lov til at beholde relikvierne ubeskåret. En del af dem førtes af Sinai-munke i 1027 til Rouen i Normandiet i Frankrig til et kloster der.

På grund af sin store visdom blev Sancta Katharina i særlig grad beskyttet af videnskab og kunst. Pariseruniversitetets filosofiske Fakultet gjorde hende ihukommende hendes disput med de alexandriniske filosoffer, til sin skytspatron, og endnu i vore dage går de parisiske unge piger den 25. november i procession til Sancta Katharinæ ære. Måske har de unge piger en lille bagtanke dermed, thi den lærde helgen tager yderligere med forkærlighed de uforlovede unge piger under sin særlige beskyttelse.

Endvidere kan det oplyses, at Sct. Katharina hører til de 14 nødhelgener, de såkaldte adjutores (nødhjælpere) eller intercessores (forberedere), og hun fik tilnavnet adjutrix.

Nødhelgenerne påkaldtes særlig under store ulykker som f. eks. pesten den sorte død, der nok var en slags »Spansk Syge«, når andre helgener og helgeninders hjælp syntes at svigte.

En anden nødhelgen er iøvrigt knyttet til Ribe. Det er den hellige Christoffer, hvis kæmpemæssige træstatue stod i Domkirken. Han blev med tiden noget medtaget af tidens tand, og efter reformationen blev han genstand for folkevittigheden, der gav ham kælenavnet »Lange Christoffer«. Ved en kirkerestaurering i forrige århundrede fik statuen et forsmædeligt og lidet pietetsfuldt endeligt, idet statuen af Kristofforus blev hugget i stykker og brugt som brændsel under de kedler, hvori man smeltede bly til reparation af Domkirkens tag.

Kunsten har ofte skildret Sancta Katharina, og man fremstiller hende med hendes symboler: Kronen på hovedet, hjulet, sværdet og bogen. Ofte bærer hun en sejrns palme og en ring på fingeren, der sigter til legenden om, at Kristusbarnet satte denne vielsesring på hendes finger som Kristi brud.

Den skønne lille skikkelse, som Anders Bundgaard har skabt i Ribe, bærer også sværdet og bogen og støtter sig til hjulet, og billedet af den lærde jomfru har da også meget naturligt sin plads i den udprægede skoleby Ribe med den over 800-årige Katedralskole og sit statsseminarium o.s.v. ovenikøbet et fællesseminarium. Vel går de unge piger ikke i procession til Sancta Katharina eller opsender bønner til hende om en god eksamen, thi vi lever jo i et protestantisk land, hvilket ikke er en hindring for, at vi med pietet og glæde skuer op til Katharina, når vi passerer hende.

Men vi har også andre minder om den berømte helgen her i byen end den lille statue på brønden. Der er naturligvis først og fremmest kirken og klosteret, som Dominikanermunkene i 1228 grundlagde til hendes ære.

Nogen gade er ikke i vore dage opkaldt efter Sct. Katharina, men efter

Galthens og Terpagers samstemmende vidnesbyrd har Sortebrødregade tidligere haft navnet *Karens Gade*, og Karen er Katharina. Terpager omtaler således Talks Vandbro i Sct. Karens Gade (in vico Catharinæ). Talks Vandbro er vore dages Kølholts Slippe eller det gamle Tvættested ved åen for enden af slippen, der går ned langs den gamle sparekasses tidligere ejendom, netop fra Sortebrødregade.

Men endnu et minde om Sct. Katharina har vi i Ribe. Det er den store fem-armede malmlysestage i Domkirkens Kor. Lystestagen bærer en læsepult, hvorpå er indgraveret Sct. Katharinæ billede med hendes symboler: Sværdet og hjulet, et arbejde, der stammer fra det 16. århundrede.

Adresseændringer

- Stud. 17:* Domprovst Karl Laurids Aastrup, Brørupvænget 4, 5200 Odense V.
Real 35: Oversygeplejerske Tove E. Christensen, Vesterdal 3, 4000 Roskilde.
Stud. 42: Tandlæge Doris Havemose, f. Willsen, Nibble Gård, Åkersrunö, Sverige.
Stud. 43: Fru Bodil Lyngdahl Jensen, f. Andresen, Hvidsværmervej 103, 2610 Rødovre.
Stud. 45: Kontorchef Jens Otto Gerken, Knud den Storesvej 39 b, 3., 4000 Roskilde.
 Ingeniør Arne Hansen, Egallé 63, 8600 Silkeborg.
Stud. 47: Fru Anne E. Good, f. Buhl, 605 So., 194 str., Seattle, Wash. 98148, USA.
Stud. 49: Læge H. Dylmer, Søndertoften 35, 2630 Tåstrup. Dyrslæge Lars Hage, Mølle-
 rupvej 10, 2610 Rødovre.
Stud. 51: Tandlæge Knud Andersen, Holmevej 15, 6760 Ribe. Lærer Jens Carl Schulze,
 Rundhøjallé 7, 1., 8270 Højbjerg.
Stud. 52: Fru Ulla Lomholt, f. Steenberg, Jens Søndergårdsvej 6, 8270 Højbjerg.
Real 52: Overassistent Evald Bendixen, Hvedemarken 14, 2., 6400 Sønderborg.
Stud. 54: Fru Inger Jerver, f. Hage, 9950 Vesterø Havn.
Stud. 55: Fru Jytte Kjeldsen, f. Mortensen, Karl Andersensvej 39, Sædding, 6700 Es-
 bjerg. Pastor H. P. Simonsen, 2394 Satrup, Flensburgerstrasse 67, Sydslesvig.
Real 55: Lægesekretær Anne-Lise Gjerløv-Christensen, Sigridsvej 47, 3., 8220 Brabrand.
Stud. 56: Fysioterapeut Dagmar Dalsgaard, f. Lassen, Dr. Olgasvej 55, 1. tv., 2000
 København F. Civilingeniør Erik Dalsgaard, Dr. Olgasvej 55, 1. tv., 2000 København F. Bib-
 liotekar Karen M. Pihlkjær, Egilsvej 92, 5000 Odense. Radiotekniker Werner B. Snit-
 gaard, Østergade 12, Humlum, 7600 Struer.
Real 57: Ingeniør Jens Hansen Jensen, Skovgårdsvej 27, 3460 Birkerød. Fru Sonja
 Skovgaard, f. Nielsen, Tjørneallé 2, Sædding, 6700 Esbjerg.
Stud. 58: Tandlæge Torkil Dahl Jeppesen, Holmevej 265, 8240 Højbjerg. Mrs. Birthe
 Liisberg, f. Madsen, 22 D Circle Drive, Tiburon, Calif 94920, USA. Akademiingeniør Kaj
 B. Markussen, Sejersholt 18, 6200 Åbenrå. Sekretær Jenny Schultz, f. Lund, Markskel-
 bæk, 6544 Fole.
Real 58: Hr. Trygve Marthinsen, Gravsgade 12, 6760 Ribe.
Stud. 59: Læge Holger K. Kortsen, Haderslev Bys Sygehus, 6100 Haderslev. Læge Erik
 Ludvigsen, Haraldsgade 10, 6700 Esbjerg. Læge Poul Neergaard, Fyensgade 67 C, 7000
 Fredericia. Kontorassistent Anna E. Reppien, f. Lund, Rosengade 2, 2600 Vejen.
Real 59: Driftsassistent Ida R. Nohns, Hollænderdybet 5, 4., lejl. 413, 2300 København
 S. Sygeplejerske Agnete Pedersen, Skovvangen 28, Ordrup, 2920 Charlottenlund. Syge-
 plejerske Birthe Søndergaard Pedersen, Bybjergvej 17, 1. tv., 2970 Hørsholm.
Stud. 60: Stud. med. Jacob Hune, Vidtskuevej 18, 3., 8000 Aarhus C. Stud. scient.
 Glob Riber, Vestergade 48, 3., v. 14, 8000 Aarhus C.
Real 60: Guldsmed Børge Bottelet, Storegade 14, 6760 Ribe. Lærerinde Ellen M. Lau-
 ridsen, Anemonevej, 8763 Rask Mølle. Lærer Bjarke Friis Pedersen, Nygade 27, 5592
 Ejby.
Stud. 61: Laborant Alice Bonnen, f. Kofod, Øse, 6822 Nordenskov. Stud. mag. Gydda
 Jermiin Jespersen, Strandparken 1, 2. tv., 8000 Aarhus C. Sygeplejerske Jytte K. Kri-
 stiansen, 41, Orchard Avenue, West Newton, Mass., 02165 USA. Adjunkt Ella A. Mik-
 kelsen, f. Pedersen, Farsundsvej 9 a, 8200 Aarhus N. Korrespondent Anna M. Nielsen,
 f. Lund, Karen Brahesvej 9 A, 1. th., 5000 Odense.
Real 61: Lærerinde Ena Callesen, f. Tanggaard, 6792 Havneby, Røme. Lærerinde In-

ger Gamborg Holm, »Den gamle Lægebolig«, Hovedgaden, 6720 Nordby Fanø. Stud. mag. og psyk. Klaus Lindhardt, Høstvej 4, 2800 Lyngby. Handelsmedhjælper Hans T. Morthorst, Ringgade 35, 6330 Padborg.

Stud. 62: Fru Elin Kjeldgaard Hansen, f. Knudsen, Sølystgade 37, 8000 Aarhus C. Lærerinde Karen Margrethe Have, f. Grue-Sørensen, Skyttegårdsvej 11, 2., 2500 Valby. Stud. jur. Knud Have, Skyttegårdsvej 11, 2., 2500 Valby. Lærerinde Birgitte Præstholm, Vallerødgade 4, 2960 Rungsted Kyst.

Real 62: Stud. techn. Andreas A. Christensen, Jagtvej 64, 5000 Odense. Kontorassistent Dagny Jensen, Tangevej 5, 6760 Ribe.

Stud. 63: Korrespondent Inga Bak, Åbjergvej 3 B, 2720 Vanløse. Hr. Bent Ernebjerg, P. Bergsøe Koll., vær. 607, Skodsborgvej 190, 2850 Nærum. Assistent Gunnar Hansen, Birkebakken 15, Ullerød, 3400 Hillerød. Stud. mag. Elin Hanne Have, f. Pedersen, Universitetsparken, Koll. 4, 188, 8000 Aarhus C. Hr. Teddy Eeg Hoffbeck, Østergade, 6630 Rødding. Stud. soc. Hanne H. Jensen, Nørre Allé 11, vær. 227, 2200 København N. Civilingeniør Helge Knudsen, Nordisk Koll., vær. 33, Strandboulevarden 30, København Ø. Stud. scient. Solveig Kjeldgaard Knudsen, Nørre Koll., vær. 408, Nørre Allé 11, 2200 København N. Hr. Kurt Kvorning, Allégade 5, 6690 Gørding. Korrespondent Inga Læntwer, f. Bak, Åbjergvej 3 B, 2720 Vanløse. Sekretær Birgit Nielsen, K.F.U.K., Klaregade 19, 5000 Odense. Stud. mag. Hans Frede Nielsen, 22 Park Parade, Cambridge, England. Lærerinde Ingeborg Tzzen Wonsbek, f. Simonsen, »Nørregård«, 6533 Øster Lindet.

Real 63: Kontorassistent Mary Hesselberg Ebbesen, Højgade 15, 7420 Hammerum. Sygeplejerske Inga Bjerrum Hansen, Indre Bjerrum, 6760 Ribe. Hr. Anders E. Hjuler, Søndergade 8 B, 8000 Aarhus C. Fru Birgit Lundgaard, f. Sørensen, Darum, 6740 Bramminge. Kontorassistent Rose Marie Løhdorf, Odinsvej 7, 3460 Birkerød. Stud. mag. Kristian Blak Nielsen, Aarhusvej 48, Søften, 8382 Hinnerup. Fru Karen Blom Sørensen, f. Nielsen, Storegade 25, 6760 Ribe.

Stud. 64: Lærerstuderende Kirsten Deigaard, Klokkestien 7, 2., 2720 Vanløse. Stud. mag. Børge Hansen, Langelandsgade 213, 8000 Aarhus C. Lærerstuderende Merete Dahl Hune, f. Jeppesen, Vidtskuevej 18, 3., 8000 Aarhus C. Frk. Birgit Kjems Jakobsen, Regnars Radio, 6772 Hviding st. Stud. jur. Bent Jensen, Rolighedsvej 77, 8240 Risskov. Hr. Mogens Kjær, Bakkegården, 6542 Arnum. Lærerstuderende Ramund Kværnø, Ewaldsbakken 36, 2900 Hellerup. Stud. med. Hans Ivar Lund, Kathrinebjergvej 58, vær. 13, 8200 Aarhus N. Stud. med. Henrik Hjorth Madsen, Sindshvilvej 14, 2000 København F. Skovbrugsstuderende Tage Michaelsen, Jagtvejen 8, 2970 Hørsholm. Fru Tove Paludan, f. Jørgensen, Willemoesgade 56, st. tv., 8200 Aarhus N. Revisorelev Svend Aage Sønderup, Haderslevvej 105, 6000 Kolding.

Real 64: Handelsstuderende Troels Heide, Tøften 8, 6760 Ribe. Hr. 737273 J.C.S. Jensen, Tønder Kaserne, 6270 Tønder. Frk. Bodil Varming, Gøbel Brugsforening, 6532 Gøbel.

Stud. 65: Bibliotekarelev Marianne Berg Andersen, 4. Maj Koll., vær. 1, 6700 Esbjerg. Stud. polyt. Povl Dons Christensen, P. Bergsøe Koll., vær. 3106, Skodsborgvej 190, 2850 Nærum. Lærerstuderende Peter Jensen, Åstrupvej 6 a, 6100 Haderslev. Lærerstuderende Marianne Lasbo, Åstrupvej 6 a, 6100 Haderslev. Stud. med. Bente Lyck, Banegårdsplads 2, 3., 8000 Aarhus C. Frk. Lea Nissen, Henrik Steffensvej 9, 5. th., 1866 København V. Fru Regitze Nørregaard-Nielsen, f. Edelberg, Schimmelmansvej 42, 2920 Charlottenlund. Frk. Kirsten Thude, Wagnersvej 8, 4., c/o Meyer, 2450 København SV.

Real 65: Hr. Jørn K. Dam, Lundgårdsvej 12, 6760 Ribe. Bankelev Clara Pedersen, Nygade 4, 6650 Rødding.

Stud. 66: Lærerstuderende Birgitte Kure Andersen, Øster Kejlstrup, 8600 Silkeborg. Stud. ergoterapeut Birte Lambert Andersen, Hans Brogesgade 18, 4. th., 8000 Aarhus C. Stud. mag. Kirsten Ewers Andersen, Vesterbrogade 30, 3., 8000 Aarhus C. Hr. Niels J. Brunsgaard, Kalvslund, 6760 Ribe. Stud. scient. Vivi Christensen, Paludan Müllersvej 22, 8000 Aarhus C. Frk. Karen Ledet Christiansen, Tommerup Efterskole, 4400 Kalundborg. Sergeant Frede Kragh Jensen, 10 AA, Kasernen, 6800 Varde. Hr. Ingemann Hansgaard Jensen, Skolegade 54, 6780 Skærbæk. Lærerstuderende Karen Nørregaard Nielsen, Bergsgade 18, 8200 Aarhus N. Fru Gudrun Paulsen, f. Pedersen, Voldum, 8900 Randers. Stud. mag. Karen Margr. Pedersen, Silkeborgvej 233, 1., 8230 Åbyhøj. Stud. scient. Per M. Weber Sørensen, 4. Maj Kollegiet, Frb. Bredegade 13 B, 2000 København F. Hr. Ole Krog Thomsen, 6751 Vejrup.

Real 66: Postelev Hans Jørn Nielsen, Postkontoret, 6630 Rødding.

Stud. 67: Stud. mag. Klaus Bjerre, Fritz Sybergsvej 5, 8270 Højbjerg. Stud. med. Birtha Jepsen, Nørrebrogade 152, 1. th., 2200 København N. Hr. Knud Lassen, Eskebakparken 3, 8660 Skanderborg. Hr. Jørgen Bo Nielsen, Amalie Skramshallé 20, 2500 København Valby. Fru Ellen Marie Petersen, f. Jørgensen, Gramvej 1, 6630 Rødding. Frk. Hanne Bach Petersen, Baldersgade 8, 3., 2200 København N. Stud. scient. Søren Therkildsen, Artillerivej 63, vær. 81, 2300 København S.

Nye medlemmer

Real 35: Lærerinde Kamma M. Thomsen, f. Jensen, Centralskolen, 6774 Brøns.

Real 61: Assistent Ernst Hansen, Fiskergade 6 A, 6760 Ribe.

Stud. 64: Lærerstuderende Kirsten Deigaard, Vallekildevej, Ny Vallekilde.



Jordemoder *Lisbet Buchreitz* (stud. 60) har indgået ægteskab med *Uffe Jochumsen* (stud. 60) og bor Silkeborgvej 601, 8220 Brabrand.

Fru *Karen Margrethe Bøggild*, gift med overlæge dr. med. *David Bøggild*, Ribe, har holdt 70 års fødselsdag.

Ribe Katedralskoles årlige komedie blev i år Eugene O'Neils både morsomme og alvorlige familiestykke »Du skønne ungdom«, der fik en brillant udførelse. Bagefter var der skolebal på Klubben.

Civilingeniør *Karsten Eyser Nielsen*, Ribe, og hospitalslaborant *Betty Wang Blumenau*, Santa Catharina, Brasilien, har indgået ægteskab.

Fabrikant *Peter Kastrup*, Ribe, er død 69 år gammel.

En af Ribebegnets mest kendte og agtede landmænd, gdr. *Tage Rosenstand*, Sdr. Farup, er død 76 år gammel. Han var søn af afdøde pastor Otto Rosenstand i V. Vedsted.

Bestyrerinde for »Ribes mindste hus«, i Klostergade, *Cecilia Keller*, er død 47 år gammel.

Fru *Elisabeth Bak*, Ribe, gift med fhv. bestyrer af Statens forsøgsgård ved Ribe, er død 65 år gammel.

Bygmester *Jens M. Clausen*, Ribe, er død 78 år gammel.

Graver *Karl M. Rasmussen*, Ribe, er død 66 år gammel.

Typograf *Jesper Varming*, Ribe Stiftsbogtrykkeri, hvorfra Ripenser-Bladet udgår, er død 62 år gammel.

Lektor ved Ribe Katedralskole, K. Heilesen, fyldte den 20. februar 60 år.

Direktør *Tage Petersen*, Hotel Dagmar, Ribe, er optaget i den internationale gastronomiske organisation »Chaine des Rotes seurs«.

Stud. mag. fru *Kirsten Agerbæk*, Ribe, har holdt et udmærket foredrag i Ribe antikvariske selskab. Emnet var »To bygmestre på Vardeegnen mellem 1780 og 1820«.

Amtsrevisor *P. Lohman Jensen*, Ribe, fyldte den 18. januar 50 år.

Sonning Fonden har bevilget 20.000 kr. til Den antikvariske samling i Quedens gård i Ribe.

Fuldmægtig frk. *Edith Sørensen*, Ribe borgmesterkontor, har efter ansøgning fået afsked med pension fra 1. maj 1968.

Ribes indbyggertal er pr. 1. januar i år 8054.

Skolescenen har i Ribe opført Oliver Goldsmiths morsomme gamle komedie »Jomfru på knæ«.

Museumsinspektør Boesen har skænket Den antikvariske Samling i Ribe en udmærket samling fotografier fra »gamle dage« i V. Vedsted og omegn. Billederne er udstillet i Quedens gård sammen med en udstilling fra vore bedsteforældres tid. Billederne er alle taget af nu afdøde lærer Boesen i V. Vedsted.

Seminariet i Ribe kan den 3. september fejre 50 års jubilæum som statsseminarium.

I anledning af Ripenser-Bladets omtale af Peder Palladius' odelagte ligsten fra Frue kirke i København, oplyser medlem af Frue sogns menighedsråd, kontorchef Louis Palludan (stud. 1908), at stenen eksisterer i Nationalmuseets varetægt, men den vil søges istandsat og genanbragt i kirken.

På Ribe Turistforenings foranledning er der ud for »Postgården« i Ribe i fortovet nedlagt en flise (kvaddersten) til minde om den gamle Nørreport. Porten blev nedrevet i 1943. Den omtales første gang i 1314 som led i byens befæstning.

Den tidligere ripenser maleren Jens Karkov har haft en seværdig udstilling i Ribe Kunstmuseum.

Apoteker Ejner Lind, Ribe, er den 21. april død 61 år gammel. Han havde siden 1935 drevet det i 1611 grundlagte »Løveapotek«, som hans fader og farfader før ham. Ejner Lind har gjort sig fortjent i plantningssagens tjeneste og var meget jagtinteressert.

R.S. medlemmer, der endnu ikke har betalt deres kontingent, bedes snarest muligt gøre dette til postkonto 6 66 76, Ripenser-Samfundet, civilingeniør Hans Svendsen, Danshøjvej 9, 2500 Valby.

Ripenser-Bladets næste nummer udkommer først i juni.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 2 03 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 2 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE



Nørgaards Blomster

Telefon (054) 2 04 72 . Ribe

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

TRI RENSERIET

Sønderportsgade 21a

Ribe . Telefon (054) 2 05 17

J. & F. FLYDOM



FOTOGRAFER

JENS PEDERSEN

EL-installatør

Ribe . Telf. (054) 2 08 25



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo
FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen ^{s Eftfl.}

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13

... en aften i

BIO-RIBE

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERN-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

Udgivet af Ripenser-samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: Civilingeniør Gunner Termansen, Baunesteder 23,
3500 Vanløse.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

August 1968

Nr. 22



Ribe studenter 1968

(Lasbo fot

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 2 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON 2 11 11*

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 2 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 2 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI

RIBE - TELEFON 2 08 00*

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Hendes stridige hjerte kendte ikke sin egen lov

Af Rektor V. Vestergaard.

Translokationen for Ribe Katedralskole forløb på den vante vis. Der var mødt en stor skare af jubilarer. Den smukke kantate lød smukt, og legaternes strøm flød til modtagerens glæde. Af hensyn til regnen måtte højtideligheden henlægges til domkirken. Det var jo ikke første gang Katedralskolen søgte ly hos Katedralen.

Rektor holdt ved denne lejlighed følgende alvorlige tale til de unge:

»I en af Johs. V. Jensens første Himmerland-historier »Cecil« fortæller han om en meget smuk, men stolt og sjælelig ømskindet bondepige af samme navn. Hun er datter af en velhavende bonde og lever i et lukket samfund med faste adfærdsnormer, som godtages af alle, også af hende. Den unge karl, som hun elsker, begår et fejltrin, der er ubetydeligt i bondesamfundets øjne; men det krænker Cecils stolthed; hun slår hånden af ham og gifter sig på trods med en fandenivoldsk, karaktersvag og fortrukken ung gårdmand, som hun hidtil har set på med foragt. Ægteparret bliver en forargelse for omgivelserne: Parret regerer tåbeligt med ejendom og anseelse, selder, kører vildt i hestevogn og forøder i fællesskab en stor, gældfri gård på 1½ år, og det mærkelige er, at jo vildere manden optræder, desto stærkere hidser Cecil ham op. Hun trodser selv om hun både menneskeligt og socialt føler sig skamfuld. Manden ender som et vrage, og Cecil flytter med ham og børnene til en ussel hytte, hvor hun, den tidligere rige pige, forsørger familien ved at væve lærred.

Cecil er ikke nogen Johs. V. Jensen'sk Marie Grubbe; for i modsætning til denne bliver hun inderst inde mere og mere ulykkelig. Men mod slutningen giver Johs. V. Jensen sin forklaring på Cecils liv. Han skriver: »Cecil vidste vel ikke, hvordan alt havde sammentvundet sig; *hendes stridige Hjerte kendte ikke sin egen Lov*«.

Når denne historie er blevet refereret, er det, fordi den synes at rumme noget alment, nemlig den enkelte i konflikt med det etablerede samfund. Cecil er demonstrant, hun protesterer. Ikke med plakater og marcher og alt det der; det kendte man næppe i Himmerland i slutningen af det 19. århundrede; men hun protesterer, og hvorledes og med hvad? Hun protesterer ved at trodse, og hun tror, at hun trodser det etablerede samfund. Det gør hun imidlertid ikke; for det godtager hun som sagt. I sin trods opnår hun ikke at ændre uheldige samfundsforhold; hun opnår at forspilde andres og egen rimelig lykke og velfærd. Lad gå med, at hun er viljestærk, men som forfatteren siger: »Hun tænkte ikke videre klart«, fordi »*hendes stridige Hjerte kendte ikke sin egen Lov*«.

Der er formodentlig altid brug for at ændre noget i det etablerede samfund, ligesom der formodentlig er noget af Cecil i os alle, noget stridigt. Men den protest, der egentlig hidrører fra utilfredshed med én selv, og som dernæst ytrer sig i trods, er umulig som erkendelsesform; den fører til intet. Når derimod hjertet kender sin egen lov, det vil sige, når den enkelte

erkender sig selv og andre i deres begrænsning, så er der mulighed for at udrette noget værdifuldt. Med det ønske, at I må nå langt i denne erkendelse, dimitterer jeg jer fra Ribe Katedralskole som rette studenter og realister.«

Tak efter halvt hundrede år

Af Pastor Otto Opdrup.

Pastor Otto Opdrup, søn af Ribe Katedralskoles mangeårige rektor, Julius Nielsen, talte på 50 års jubilarenes vegne ved translokationen i domkirken:

»Vi er 9 af de 18, som for 50 år siden blev dimitteret fra Ribe Katedralskole, der gerne vil sige tak, fordi vi måtte komme og være med her i dag, 3 andre ville gerne have været med, men er forhindret af sygdom og på anden måde.

Stort set tog vi vel skolen, som den kendsgerning, den var. Vi vidste, at den var gammel. En tid troede min kammerat P. Vyf, og jeg, at den fløj, man har på venstre hånd, når man kommer ind i skolegården fra Puggårdsgade, stammede fra Erik Menveds tid, og vi ledte i kælderens til vedkommende fløj efter spor af en løngang af tilsvarende ælde. Det syn på skolens historie var dog længe inden 1918 opgivet. Men en vis stolthed følte vel de fleste af os, når vi tænkte på skolen, som den havde været, og som vi kendte den – og vidste, at den søgte vestjyder helt oppe fra Limfjordsegnene. Ja, også fra vidt forskellige skoler var pigerne og drengene kommet til 1. eller 2. mellem eller 1. g i Ribe.

På en vis måde kan det siges, at vi udgjorde 3 grupper, som oplevede skolen på hver sin måde: de, der boede fast i byen, de, der havde midlertidigt ophold der, mens de gik i skolen og så »togfolkene« fra Vedsted såvel som Bramminge og andre nordlige stationer.

Med en ganske anden alvor tænkte man i vor gymnasietid under første verdenskrig på de elever, der havde hjemsted syd for grænsen – og ville blive allerhårdest ramt, hvis de mange rygter om tysk grænseoverskridelse en skønne dag skulle blive til sandhed.

Men hvad nu denne gamle skole gav os, der gik der, mon vi dengang kunne bedømme det? Jo, vi vidste, at der blev stillet krav til os, tit store krav. Jeg kan roligt sige, at de krav ikke var blevet mindre, efter at min far, rektor Julius Nielsen i 1910 var blevet skolens rektor. Nogle af os mente, at vi fik det med kravene bekræftet, når vi talte med gymnasiaster eller studenter fra adskillige andre skoler og sammenlignede, hvad vi hørte om hjemmeforbereðelsen der, med hvad vi kendte til.

Vi havde lærere, der virkelig interesserede sig for os, åbnede deres hjem for os og på anden måde viste, at de så på os som på medmennesker, f. eks. gav os lov til at læse lektier hos sig, når elektriciteten i byen svigtede, men

vedkommende lærer lå inde med nogle flasker petroleum. Vi lyttede, når en lærer af og til i undervisningen indflettede oplevelser fra sin barndom, og vi huskede det, når en anden lærer gav os det gode råd at bruge vor fritid til at lære den danske eller norske litteratur at kende – Men hvornår havde vi den fritid?

Vi havde ikke så få lærere, der var stærkt optaget af det sønderjyske spørgsmål, enten det så kom frem med lidenskab eller dæmpet. Selv om man kan vænne sig til meget, gjorde det dog indtryk på dem af os, der så Zeppelinere over Kurveholmen eller en nedskudt ved Vesterhavet – eller hørte drønene fra Skagerakslaget i 1916.

Og midt i alt det bidrog nogle af vore lærere til at holde genforeningshåbet oppe.

Personlig kan jeg sige, at der, af de lærere, jeg har haft 1911–12, ikke er én, jeg ikke tænker på med taknemmelighed.

Og jeg tror ikke, det i synderlig grad er udslag af aldersoptimisme, men naturligvis kan jeg ikke binde nogen af mine kammerater til at dele mit syn på lærerstaben.

Uanset det så er vi fælles om, at der er noget, der stadig knytter os til den gamle skole, måske, lidt stolthed, i hvert fald en bevidsthed om, at den i ikke ringe grad blev vor skæbne – og dette forstået i helt overvejende positiv forstand. Vi glæder os, når vi påny kommer i kontakt med den og lytter spændt, hver gang vi hører om udvikling og fremgang for skolens vedkommende. Og det er en særlig oplevelse for os at måtte være i dette rum, der i dag er i skolens tjeneste på den måde, som det er tilfældet i dag.

Tak.

Ungdommen gør status

At Kenneth Algreen Reimer.

Ved årets transllokation tolkene student Kenneth Algreen Reimer dimittendernes tak:

Når man nu som student ser tilbage på 3 år i gymnasiet, kommer man uvilkårligt til at tænke tilbage på den tid, da man som realist så frem mod en gymnasietid på 3 år. Man vidste ikke, hvordan tilværelsen som gymnasist på Ribe katedralskole ville forme sig. Udefra lignede bygningerne rammen om en rigtig »Sort skole«.

Da man som 1. G'er havde akklimatiseret sig, fandt man ud af, at det ikke var bygningernes udseende, der bestemte, om man følte sig vel tilpas, men de mennesker, der var i bygningerne. Man mærkede, at man åndeligt set ikke var på den »Sorte skole« med den sløvende terperi, men tværtimod var på en skole, hvor den almindelige opfattelse var, at forståelse var grundlaget for viden. Vi blev lidt efter lidt opøvet i at tænke selvstændigt, der blev i mindre grad end før doceret fra katederet.

Arbejdsomt blev der ganske vist mere at lave, men det skete i en lidt anden atmosfære. Førhen gik man i skole for at gå i skole, nu var man begyndt at komme der for at prøve at lære noget. Fagene blev sværere, men

lærerne var også dygtigere og ens interesse og flid steg med lærerens evne til at gøre faget spændende.

1. G var blot delt i matematisk og sproglig linie, men i 2. G var den sproglige linie delt, ikke blot i klassisk og nysproglig linie, men til den nysproglige afdeling kom der en ny gren, den musiksproglige. Jeg er selv en af de første 11 musikstudenter, og hverken jeg eller nogen af de øvrige har fortrudt, at vi tog chancen, og prøvede noget nyt, da vi skulle vælge linie efter 1. G.

Der blev talt meget om nye skoleformer, f. eks. tilvalgsskolen. Jeg synes, man er nået et godt stykke på vej gennem den nuværende liniedeling, der ikke gør en til »fagidiot«, men som alligevel giver mulighed for, at man kan beskæftige sig meget med en del af det, man er interesseret i.

Der har været flere opmuntringer igennem skoletiden her, skolekomedie i 2. G med skolebal bagefter, der har været Heimdal-fester, men de to højdepunkter på det område var for mig først Hoge turen til de nordfrisiske øer under lektor Edelbergs inspirerende ledelse, dernæst musikklassens tur til Hamborg med lektor Alvad, hvor vi havde studiekredse sammen med en del andre musikklasser, og hvor vi to gange var i Hamborgs stadsopera.

Ganske vist har vi ikke her på skolen fuldkomment demokrati, men vi har elevforeningen Heimdal, og vi har skolebladet Mercurius, som jeg ved, rektor og lærerkollegiet læser, så vi kan altid få vore meninger frem; endelig har vi også et elevråd til at varetage vore interesser, så også på dette område er vi temmelig godt med.

En fremtrædende pædagog har engang sagt:

»Et menneske kan kun vokse, hvor frihed og fællesskab arbejder sammen«. Her på skolen har vi, selvfølgelig inden for visse rammer, haft frihed i fællesskab, adskillige skoletimer er gået til at diskutere et problem.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke rektor og lærerne, fordi de ikke blot benyttede tiden til viden. Selvom vi lever i teknikkens tidsalder, står det os klart, at det menneskelige til syvende og sidst er det centrale i vores tilværelse.

Jeg vil sige tak, fordi man her har formået at kombinere teknik og humanitet. Det sidste er ikke noget, der kan læres udenad som lektie. Kun mellem mennesker bliver mennesket et menneske.

En hilsen fra en 60 års student

Lektor Poul Bjerger, Horsens, der sammen med direktør Palle Raunkjær, København, og overlæge Anshojm Sørensen, Them, repræsenterede 60 års jubilarene udtalte følgende: Da jeg for 60 år siden sad her sammen med 21 andre studenter – et efter datidens forhold kæmpehold – tænkte jeg ikke, at det skulle forundes nogle af os at være til stede her idag. Når det alligevel er sket, så er vi kommet her for at sige Ribe Katedralskole tak for det, den har været for os. Den blev jo indgang til så at sige lige så mange livsgerninger. Nu kan man sige tak på forskellig måde. Man kan sidde ganske stille og tænke på ungdomsdagene og det, de bragte os. Jeg vil nu tænke på studenterne og for dem ønske alt godt, hvad en gammel mand kan ønske for unge mennesker, som står ved begyndelsen af deres livsgerning. Og nu har jeg at aflevere et brev med indskriften til en student fra 1968 fra en student fra 1908 af skolerådet tildelt student Eva Krog Thomsen. Jeg må derfor bede student Eva Krog Thomsen komme herhen.

Vær så god og tillykke.

Poul Bjerger.

Hyldest til skole og by

Af Marie Sophie Haar.

Ved translokationen hyldede 30 års studenten fru Marie Sophie Hår sin gamle skole og Ribe by på hexametre:

Høje og ædle forsamling tillad, at jeg tager ordet
 her i den by og den skole, som alle – tror jeg vi elsker.
 Gamle begge jo er, men smukt de ældes med ynde,
 byggende bro over seklernes strøm fra fortid til nutid.
 Årene rinder så stille som Nipsåens blinkende vande
 evigt synes dens løb gennem marskens duftende enge
 ud imod havet, hvis bølgende vande blåner bag diget.
 Derfra kom hun dronning Dagmar, hist fra sin banke hun skuer
 ind mod den stad, hvor daglig visen om hende lyder
 højt fra domkirkens tårn fra tunge malmfulde klokker.
 Prægtigt hæver sig kirken over rødtagede huse,
 hylden dufter så sødt i slippersnes prunkløse kroge
 – yndig er aftnen, når solnedgangsskæret spejles i åen
 blinker i skibbroens ruder fra ældgamle bindingsværkshuse.
 Møllehjulenes brusen er som en balsam for sindet.
 Lykkelig er den, der havde sin barndomstid her i Ribe,
 visselig »snorene faldt for os på liflige steder«.
 – fatted vi den gang det ej, har siden vi ofte det sandet
 ofte i tanken vi drømte til barndommens by os tilbage –.
 – Her har til skole vi gået ad Puggårdsgade den smalle
 generationers disciple har slidt dens toppede brosten.
 Her gik også til skole Anders Sørensen Vedel,
 her i sin bispegård digted Brorson salmer,
 her Ambrosius Stub boede i bindingsværkshuset,
 her rektor Falster ledede klogt og myndigt sin skole.
 »Tempora mutantur et nos mutamur i illis«.
 slægterne fødes og dør i seklernes skiftende rytme
 – glædes dog må vi – synes det mig – når vi fornemmer
 suset af ånd og kultur
 det, der har præged vor skole kontinuerligt
 helt fra fortidens dage til nutidens unge studenter.
 Og vi tillykke jer ønsker – ønsker I glæden bevarer,
 lyse og skønne de år, der ligger for eder.
 Gid I må bruge dem godt – ja. Gid at livet må lykkes.
 Årene rinder så hastigt, som damp er de pludselig borte –
 trende decenier henrundne er (jeg næppe det fatter),
 siden jeg vi sad her som unge nybagte studenter,
 jublende glade som s, og hvad andet man være.
 Livet lå for os i glans i hele sin strålende fylde.

Nu er vi her på ny, mangfoldige års jubilarer.
 er her jo nok for at mødes, men også for skolen at hylde,
 takke den ret for den ballast af ånd og viden, den gav os.
 Sandelig den har os gavnet i livets barskere skole,
 der vi lærte til fulde at skønne på skolen i Ribe.
 »Vivat et creskat et floreat«. Det vil vi ønske vor skole
 ønske den lykke og trivsel fremad for kommende slægter,
 måtte dens særpræg og ånd for eftertiden bevares –
 alt det der drager vort hjerte, hvor hen vi i verden end kommer.
 Tak vil vi sige til slut, her vi fandt en rigdom for livet!

Korsbrødregård i Ribe

Af K. H. Rosenstand

Bispegården i Ribe, den høje, noget massive bygning med pilleporten, der helt dominerer Korsbrødregades vestside, blev først forholdsvis sent, nemlig i 1869 embedsbolig for biskopperne over Ribe Stift. Den afløste da den gamle bisperesidens på Tårnborghøj i Puggårdsgade.

Historisk set står »Korsbrødregård« imidlertid ikke tilbage for forgængererne i Puggårdsgade, thi trods ombygninger, forfald og genrejsning rummer Korsbrødregård, som navnet antyder, i sin kerne de sidste spor af Johannitterne eller korsbrødrenes fonemme og stolte klosterkompleks i Ribe.

Dersom man vil søge den sidste rest af fordums klosterglans, skal man ikke stirre sig blind på den høje hovedbygning mod gaden, men begive sig på opdagelsesrejse i kompleksets store gård.

Den gårdfløj, der nu rummer køkkenlokalteter og udhuse, vil med sine tykke mure og vinduesnicher røbe sig som de sidste sparsomme rester af den gamle Korsbrødregård, og ser man nøjere på muren, vil man både til gård-siden og til havesiden kunne iagttage, hvor der i gammel tid har været ført en stor port igennem.

Så tidligt som 1311 omtales Johannitterordenens kloster i Ribe.

Den gejstlige ridderordens oprindelse er af meget gammel dato, idet den stiftedes ca. 1100 i Jerusalem. Sit navn tog ordenen fra døberen Johannes, og Johannittermunkene kaldtes både korsbrødre og Sct. Hans brødre. Den statelige bygning, de rejste, benævntes også Sct. Johannes den Døbers Gård.

Når Johannitterklosteret omtales just i 1311 var årsagen den, at prioren eller kommandatoren, som han så fint benævntes, præsten Johannes, på det tidspunkt var til stede ved et kapitelmøde i ordenens hovedkloster i Norden, Antvorskov.

Fra Korsbrødregård Klosters senere historie omtales en strid, som Johannitterne havde med nonnerne i det kloster i Ribe, der lå på den nuværende Åndssvageanstalts grund. De gode riddermunke ønskede nemlig intet mindre end at erhverve det rige nonneklosters indtægter, men anslaget lykkedes ikke for korsbrødrene. 1515 havde korsbrødrene ønsket ved gaveskifte at erhverve Helligåndsgården til klosterets udvidelse. Helligåndsgården lå nemlig lige i nabolaget. For nogle år siden fandtes murrester af denne gård på en grund mellem den nuværende Sct. Clemensgade og den nuværende Sct. Laurentiigade, men dette forehavende mislykkedes også for Johannitterne.

Derimod lykkedes det klosteret i 1479 at komme i besiddelse af Sct. Clemens Kirke, der ligeledes lå op til klosterets grund.

I 1911 fandt man ved udgravninger på tidligere skolebestyrerinde frøken H. Tuxen tilhørende grund ved Sct. Laurentiigade ikke ubetydelige spor af denne lille tufstenskirke, bl. a. stod tydelige rester af korrundingen. – Desværre tillod det barske, vestjydske vejrlig ikke at bevare ruinerne blottede, så nu ligger disse rester, der blev omhyggeligt opmålt, skjult under jorden i haven til villaen.

Endelig erhvervede klosteret til udvidelsen af sine ejendomme i 1532 en Sct. Jørgensgård.

De enkelte korsbrødre syntes at have indtaget en meget anset stilling i Ribe by, socialt set. De var til dels andelsmænd. Således nævnes i begyndelsen af det 16. århundrede en »hæderlig og velbyrdig mand, hans broder Erik Juel til Aabjerg«. Dette »hans broder« må øjensynligt tolkes Hansbroder d.v.s. korsbroder. Betegnelsen »hæderlig« henviser til, at manden var gejstlig.



Bispegaarden i Korsbrødregade.

En mand ved navn Peder Madsen, kaldet Stud, som tidligere havde været præst i Hostrup i Sønderjylland, var sikkert også adelsmand.

I 1531 blev Klavs Sehested til Spandetgård af kongen forlenet med klosteret mod at forsørge de tilstedeværende præster. Senere overgik klosteret til hans eje, og efter Reformationen fik han kongelig ordre til at nedbryde tårnet, kirken og stuehuset i Sct. Hans Kloster.

Efter Klavs Sehested arvede svigersønnen Mavrids Podebusk til Kjørup klosteret, og ham lykkedes det at udvide klosteret med Helligåndsgården,

som han købte af Kristen Lange. Efter Podebusks død gik gården over til Otto Kristoffer Rosenkrants til Boller.

I en senere periode gik Korsbrødregård over på borgerlige hænder, idet den deltes mellem borgmester Morten Madsen Lime og sognepræsten ved Sct. Catharinæ Kirke, hr. Hans Olufsen.

I 1664 tilskødede den daværende ejer, borgmester Morten Lassen, Hilerup, sin part af gården til den berømte feltherre, greve Hans Schack til Møgeltønder, og derefter var den gamle gård i den grevelige Schackske besiddelse indtil slutningen af det 18. århundrede.

Klosteret omfattede meget betydelige grunde, der strakte sig langt videre end i vor tid. Til Korsbrødregård hørte nemlig hele den vestlige del af den nuværende Korsbrødregade (der tidligere hed Sct. Laurentiigade) fra Gråbrødrenes kloster over for den nuværende Gråbrødregade til Grønnegades hjørne, medens grundene mod vest grænsede op til slottet Riberhus' område.

Medens Morten Lassen ejede en del af Korsbrødregård, var den en tid bolig for lensmændene på Riberhus bl. a. for Gregers Krabbe og Mogens Sehested. Allerede i 1654 skildres gården imidlertid som »bygfældig« og digteren Mads Pedersen Rostock siger, at gården under krigen 1657-60 var ganske ruineret, indtil feltherren (Hans Schack) købte den og genopbyggede den.

Hans Schack har dog næppe foretaget andet med den gamle gård end at restaurere den. Hos Terpager aftegnes Korsbrødregård som bestående af 2 to-etagers bygninger forbundne med en mur eller en lav bygning med port igennem.

På Korsbrødregård boede senere en kort tid salmedigteren, Ribe-bispen Hans Adolph Brorson, inden han rykkede ind i bispeboligen på Tårnborghøj i Puggårdsgade.

Da L. C. Gabel i 1725 blev stiftamtmand i Ribe, boede han på Korsbrødregård, ligesom amtskontorerne fik plads her en tid lang.

Den 21. januar 1754 havde Korsbrødregård fint besøg, idet Kong Frederik den Femte holdt taffel her under et besøg i Ribe. Der skulle gå mange år, inden den gamle gård atter fik kongeligt besøg. 1904 ved domkirkens genindvielse, boede kronprins Frederik, den senere Kong Frederik den Ottende, på Korsbrødregård, som gæst hos den daværende biskop Gabriel Koch.

I 1786 solgte grevskabet Schackenborg Korsbrødregård ved auktion til stiftamtmand Christian Urne for 3600 Rigsdaler, men stiftamtmanden måtte prioritere meget stærkt, og efter ham overtoges gården af den kendte rådmænd Rahrs enke, der foretog en ombygning af gården, der bl. a. fik en høj stentrappe op midt på facaden. Efter hende overgik gården til den kendte, sønderjydske Knudsenske slægt og ejedes en tid af købmand Adser Knudsen, en mærkelig mand, der havde boet i Reykjavik og også efter at han havde slået sig ned i Ribe i 1809, (han var født i Rejsby), drev handel på Island. Han mistede imidlertid mange penge, og hans broder, borger og kreaturhandler Jens Knudsen måtte overtage Korsbrødregård.

Haverne omkring Korsbrødregård, der var betydeligt større i udstrækning end i vore dage, var Ribes stolthed. I en beskrivelse fra omkring 1820 tales om de skønne alleer af syrener og guldrøgn, der var offentligt tilgængelige for publikum, ja, en tid har der været arrangeret et helt lille ripensisk »tivolli« i den store have.

En tid blev der dyrket tobak på en del af arealet, idet den driftige hospitalsforstander Niels Ussing lejede en halv snes tønder land for her at dyrke tobak til den af ham anlagte tobaksfabrik.

Omkring 1830 omtales Korsbrødregård som ubeboet. Senere tjente den forskellige boligformål, indtil den i 1869 købtes til bispegård.

Den sidste biskop, der boede i Tårnborgh, var biskop Daugaard. Hans eftermand, den kendte C. F. Balslev, rykkede derefter ind på Korsbrødregård.

Siden har den gamle minderige gård tjent som bolig for biskopperne over Ribe Stift, og i senere år er gården undergået en gennemgribende restaurering både inde og ude, ligesom de to gamle piller ved indgangen til gården er blevet forbundne med en smuk smedejerns gitterport.

Noget arkitektonisk mesterværk er Ribe Bispegård ikke, men den har sit eget ansigt og dominerer stadig, ragende op mellem de lave huse, der ellers giver Korsbrødregade karakter.

K. H. R.

Adresseændringer

Stud. 67: Marianne Thyssen, Egevej 7, 6520 Toftlund. Stud. jur. Hans Kildemoes, Guldsmedegade 1 4., 8000 Århus C. Stud. med. Per J. D. Doesen, Valnøddevej 11, 8200 Århus N.

Stud. 66: Sygeplejeelev Susanne Thind-Andersen, O.A.B.S. Kløværanget, 5000 Odense. Stud. theol. Reni Erlandsen, f. Bramming, Korsgade 12B, 1. th., 2200 København N. Lærerstudierende Birgitte Stadler Jensen, f. Kure Andersen, Øster Kjelstrup, 8600 Silkeborg. Stud. mag. Kirsten Ewers Andersen, Graven 8, 1., 8000 Århus C.

Stud. 65: Hr. Finn Kjems, Teglgårdsvej 35, 2920 Charlottenlund. Stud. scient. Steen M. Hagelund Nørgård, Nordborggade 41, 3., 8000 Århus C. Sygeplejerske Anna Sofie Morell, f. Øllgård, Volosvej 18, st., 2300 København S. Hr. Bo Ulfbeck, c/o Andersen, Faxegade 5, 4. tv., 2100 København Ø. Stud. mag. Knud Daugaard Peters, Grønnegade 23, Ribe.

Stud. 64: Fru Birte Geding Larsen, f. Rasmussen, 41 Matilda Ave, Mill Valley, Californien 94941, USA. Hr. Kjeld Lohmann Schøler, Nyelandsvej 67, 5., 2000 København F. Lærerstudierende Ole Elmose, Bruunsgade 38, 3., 8000 Århus. Stud. scient. Preben Steen Walthers, Trøjborgvej 72, st., 8200 Århus N. Stud. med. Henrik Hjorth Madsen, Strandvejen 263, 2920 Charlottenlund. Lærerstudierende Hanne Andersen, f. Lind, Lindegården 13, 6720 Ribe. Lærerinde Grete Elise Aaskov, f. Andreassen, Engdraget 2, 8450 Hammel. Lærerstudierende Bente Johnsen, f. Madsen, 6531 St. Nustrup. Stud. med. Søchris Keldorff, Ryesgade 23, 1., 8000 Århus C. Stud. mag. Anne Marie Asmussen, Sindshvilevej 2, 2. tv., 2000 København F. Programmør Eva Hess Søgård-Andersen, f. Larsen, Kofoed Anchersvej 85, 5., 3060 Espergærde. Lærerstudierende Jette Danielsen, Rosenvangs Allé 36, 8000 Århus C.

Real 64: Susanne Edelberg, Holmevej 18, Ribe.

Stud. 63: Stud. mag. Karin Vibeke Børdahl, f. Edelberg, Box 68, Voksenkolben, Oslo, Norge. Civ. ing. Helge Knudsen, Dag Hammerskjøldsallé 25, 4., 2100 København Ø. Stud. med. Marie Sørensen, Frederiksberggade 27, 1360 København K. Stud. theol. Jørn Gindeberg Schmidt, Vamdrupvej 59, 2610 Rødovre. Operatør Leif Røper, Femagervej 61, 2650 Hvidovre. Stud. med. Teddy Eeg Hoffbeck, Stendyssevej 13, 8530 Hjortshøj.

Real 62: Sygeplejerske Inger Have, Sygeplejeskolen, vær. 603, K.A.S., Glostrup.

Stud. 62: Stud. mag. Kirsten Bolvig, Ivar Huitfeldtsgade 47, 2., 8200 Århus N. Stud. scient. Flemming Nielsen, Samsøegade 82, 2., 8000 Århus C. Civilingeniør Niels G. Biering, Nordborggade 5, 5., 8000 Århus C.

Real 62: Kontorassistent Dagny Jensen, Vestergade 7, 6760 Ribe.

Stud. 61: Montør Johan Johansen, Højgade 31, 6630 Rødding. Stud. mag. Gydda Jespersen, f. Sørensen, Strandparken 1, 2., 8000 Århus C. Stud. mag. Karen Else Christoffersen, Grenåvej 291, 8240 Risskov.

Stud. 60: Stud. med. Jacob Hune, Ajstrup Skole, 8340 Malling.

Real 60: Sygeplejerske Kirsten Marie O'Reilby, f. Prinds, 169 Dawes Rd., Fulham S.W. 6, London, England. Guldsmed Børge Bottelet, c/o mr. Gross, 86 Michals Ave, Ellerslie, Auckland, New Zealand. Børnehavelærerinde A. M. Woetmann Petersen, f. Nielsen, Vestergade, 6392 Bolderslev.

Stud. 59: Dyrslæge Peter Gude, Vestergade 12, 7800 Skive.

Real 59: Ingeniør Poul Voss Laursen, Kastanjevej 12, Skæring Strand, 8250 Egå.

Stud. 58: Læge Frode Rømer, Doktorvænget 42, 7500 Holstebro. Civ. ing. Vagn Noer, f. Nielsen, Nørresundsvej, 8700 Horsens. Civ. ing. Gunner Termansen, Bavnstedet 23,

- 3500 Værløse. Tandlæge Torkil Dahl Jeppesen, Flakvej 29, 8240 Risskov.
Real 58: Assistent Anni Smidt Kristensen, f. Grossmann, Vestervangen 73, Gjersing, 6700 Esbjerg.
Stud. 54: Lærerinde Inger Jerver, f. Hage, 9940 Byrum.
Stud. 52: Civiløkonom Hans Ejnar Frisk, Elsdyrvej 21, 8270 Højbjerg. Bibliotekar Marie Blegvad Weltzer, f. Hjerrild, Asylvej 9, 8240 Risskov.
Real 52: Overass. Evald Bendixen, Kalvslund, 6760 Ribe.
Stud. 51: Læge Anker Jensen, Stengade 14, 9000 Ålborg.
Stud. 49: Arne Weiss Nielsen, Risbjerggårds Allé 75, 2650 Hvidovre.
Stud. 47: Fru Anne Elizabeth Good, f. Buhl, 605 So. 194 str., Seattle, Washington 98148, USA.
Stud. 41: Overbibliotekar Marie Helene Jacobsen, Fr. Bajersgade 22, 8700 Horsens.
Stud 28: Generalmajor H. A. Ib Pedersen, Marselis Tværvæg 4, 8000 Århus C.

Nye medlemmer

- Lektor *Ejnar Askegård*, »Vejrmøllehuset«, Tangevej, 6760 Ribe. Fru *Erna Nielsen*, Gl. Kongevej 123, 1850 København V.
Stud. 66: Journalist Niels-Erik Karkov, Seminariekollegiet, Hegelundsvej, 6760 Ribe.
Stud. 58: Fru Bodil Poulsen, f. Jensen Holm, Mosevej 3, 3400 Ny Hammersholt, Hillerød. Kommuneråder Johannes Erecius Poulsen, Mosevej 3, 3400 Ny Hammersholt, Hillerød.
Stud. 57: Adjunkt Poul Bruun, Holmevej 299, 8270 Højbjerg.
Stud. 68: Hr. Ole Schiønning, Sct. Laurentiigade 17, Ribe. Frk. Lisbeth Geding Rasmussen, Forsøgsdambruget, Brøns, Sønderjylland. Frk. Aase Beyer Clausen, Tøndervej 4, 6780 Skærbæk. Hr. Jens Lund, Brændstrup pr. Gram. Hr. Niels Brand, Nordre-Strandvej 40, Tisvilde, Sjælland. Frk. Edel Johanne Holst, Sønderskov Mark, Brørup. Frk. Kirsten Lüthje, Gasse pr. Skærbæk. Frk. Astrid Riber Jensen, Præstegården, Holsted. Stud. med. Henrik Schrøder, Champignongården, Rødding, Sønderjylland. Frk. Marianne Kitzelm. Pedersen, Nipsvej 13, 6760 Ribe. Hr. Povl Bondrup Lasbo, Sct. Nicolajgade 2, 6760 Ribe. Frk. Karen Hjerrild, Kurveholmen 24, Ribe. Frk. Hanne Faurholdt Ringstrup, Seminarievej 56, Ribe. Lærerstud. Ib Gredal Kristiansen, Gartnerbo., Ribelund, Ribe. Stud. med. Aksel Jes Bomberg, Spandet pr. Arnum. Frk. Vita Hollænder, c/o Thomsen Hollænder, Hjortlund pr. Gredstedbro. Frk. Helle Bjerno, Kirkevej 27, Gørding. Seminarieelev Mona Lise Michaelsen, Tobøl pr. 6683 Føvling. Hr. Karsten Hansen, Nørregade 56, 6600 Vejen. Hr. Herluf Petersen, Kongevej 22, 6630 Rødding. Frk. Jane Urup, Stenderup, 6683 Føvling. Hr. Knud Hilmar Christensen, Sct. Clemensgade 7, Ribe. Hr. Poul Bruun Petersen, Ribevej 10, Bramminge. Frk. Birte Agnete Elmose, Sct. Nikolajgade 20, Ribe. Frk. Marie E. From Lauridsen, Christianhøj pr. 6650 Brørup. Hr. Niels Peter Allesøe, Nørregade 9, Brørup. Stud. mag. Frede Granum-Jensen, Abild Præstegård, Abild, Sønderjylland. Hr. Nils Hein, Birkevej 5, 6630 Rødding. Frk. Johanne Sofie Juhl, Skovvang, 6650 Brørup. Hr. Carsten Rask Karkov, Skolegade 4, Bramminge. Frk. Lotte Sanne Bork, Høm pr. Ribe. Frk. Bodil Knudsen, Birkeallé 7, 6780 Skærbæk. Hr. Søren Frej Hansen, Kongevej 12, 6630 Rødding. Hr. Niels Thyssen, Handelsbanken, Bramminge. Frk. Jette Hansen, Tingvej 4, Rødding, Sønderjylland. Stud. scient. Joachim Danckert, Sct. Nicolajgade 6, Ribe. Stud. med. Erik Ocksen Poort, Ramsherred 7, Brændstrup pr. Gram, Sønderjylland. Frk. Else Margrete Hjerrild, Hviding St., Sønderjylland. Hr. Kjeld Brodersen Lund, Østergade 41, Rødding, Sønderjylland. Hr. Peder Skjøth, Sdr. Hygum, Sønderjylland. Hr. Jens Michel Thomsen, Fengers Allé 11A, 6740 Bramminge. Hr. Jørn Ingwardtsen, Westergårdsallé 20, Bramminge. Frk. Eva Krogh Thomsen, Præsteboligen, 6751 Vejrup. Hr. Hans Fogt Ravn, Brørup, 6630 Rødding. Seminarist Ole Clausen, 6772 Hviding St.
Real 68: Væverske Rebekka la Cour Madsen, Ungdomshøjskolen ved Ribe, Ribe. Frk. Grete Jørgensen, Sorrigård, 6683 Føvling. Gymnastikhøjskoleelev Michael Andersen, Vester Vedsted pr. Ribe. Frk. Anne Hollænder Schrøder, Stadionvej 17, 1. tv., Ribe. Handelskoleelev Carl Erik Pedersen, Sønderportsgade 3, Ribe. Amtsstueassistentlev Lars Christian Christensen, Nørregade 46, 6650 Brørup. Frk. Anne-Marie Elbæk, Bobøl pr. 6683 Føvling. Isenkræmmerelev Bjarne Mogensen, Saltgade 8, 6760 Ribe. Hr. Bjarne Jensen, Høm pr. Ribe.



Vicebibliotekar Marie Jacobsen (stud. 41) er ansat som overbibliotekar ved centralbiblioteket i Horsens.

Lærerstuderende Birgitte Kure Andersen (stud.66) har indgået ægteskab med lærerstuderende Poul Ole Stadler Jensen og bor Øster Kejlstrup, 8600 Silkeborg.

Af årets dimittender har indtil nu tilmeldt sig 45 studenter og 9 realister i R.S.

Af renterne af Ripenser-Samfundets understøttelsesfond er som gave overrakt 150 kr. til en dimittend, der ved eksamen klarede sig dårligere, end man fra skolens side havde ventet.

Katedralskolens jubilæumslegat har fra en anonym giver modtaget en gave på 10.000 kr. i obligationer.

Redaktør Victor Petersen, Ribe, der har købt den tidligere tekniske skoles bygning i Ribe til privat Willumsen museum til sin samling af den store kunstners arbejder, har nylig forøget sin samling op til 400 arbejder ved nykøb af 100 tegninger og akvareller af Willumsen.

Frøken Gudrun Sørensen, »Tangegård«, har holdt 70 års fødselsdag.

Overlæge, dr. med. David Bøggild, Ribe, fyldte den 3. maj 75 år.

Fhv. tilsynsassistent Svend Daugaard Petersen, Ribe (real 1916) er død 68 år gammel.

Ove Raskmark (stud. Ribe) er optaget ved Århus Teaters elevskole.

En liberal forening er oprettet på Ribe katedralskole med Bjarne Pedersen som formand.

»Postgaarden i Ribe har med manér fejret 300 års jubilæum.

Vor næstformand Immanuel Jensen, der selv er sportsflyver, havde nylig indbudt til kapflyvning blandt vestjyske kolleger til Ærø (hans sommerferieopholdssted).

En af ham udsat præmie blev vundet af Aksel Schmidt fra Varde.

Ved translokationen i Ribe domkirke lod takketaler fra: lektor Poul Bjerger, Horsens (60 års jubilær), pastor Otto Opdrup (50), generalmajor H. A. L. Pedersen (40), og fru Sophie Haar (30). Endvidere russen Algreen Reimer, og fra forældrekredsen læge J. P. Karkov, Bramminge.

Sparekassedirektør A. Dalgas Bunch, Ribe, har fejret 25 års jubilæum som medlem af Ribe byråd. Han udnævntes til ridder af Dannebrog.

Bogtrykker Aage Jacobsen er udnævnt til æresmedlem af Ribe Turistforening.

Torben Jetsmark, søn af den gamle ripenser Harald Jacobsen, har bestået afgangseksamen fra Det kgl. Teaters elevskole og er fra næste sæson fast ansat ved teatret.

I Ribe er projekteret en ny handelsskole til 776.000 kr.

Den 30. april fyldte ejeren af Hotel Munken i Ribe, frøken Mimi Schulze, 70 år.

Antikvar Mogens Bencard, Ribe antikvariske Museer, har i »Skalk«s sidste nr. fortalt interessant om fund af malet glas ved udgravning i Peder Downs Slippe. Vi skal nærmere omtale artiklen.

Den gamle Ribe student H. N. Skade har gennem Historisk Samling udgivet en interessant bog om Gredstedbro.

Ribe antikvariske Selskab havde i foråret arrangeret en interessant ekskursion til Glückstadt, Stade, Buxtehude og Hamburg.

Årets »Tulipandag« i Ribe gav et overskud på 23.000 kr.

Næste nummer af bladet udkommer i begyndelsen af november.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (054) 2 03 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 2 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE



Nørgaards Blomster

Telefon (054) 2 04 72 . Ribe

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. 2 14 00*

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (054) 2 11 22 (6 lin.)

RIBE

TRI RENSERIET

Sønderportsgade 21a

Ribe . Telefon (054) 2 05 17



J. & F.
LYDUM

Fotografer

JENS PEDERSEN

EL-installatør

Ribe . Telf. (054) 2 08 25



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborger«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo
FOTO

Ydermøllen . Telefon 2 09 83

Hans Hansen s Eftf.

Telefon 2 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 2 01 13


... en aften i

B I O - R I B E

er en aften værd!



MODERNE OPVARMNING FRA A/s RIBE JERNSTØBERI

DEN ELEGANTE RIO PANELRADIATOR - et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

DEN UFORGÆNGELIGE RIO STØBEJERNS-RADIATOR

DEN NYE RIO F OG F/O CENTRALVARMEKEDEL en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - som unit. 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv
A/s RIBE JERNSTØBERI . grundlagt 1848 . Telf. 261



NYT FABRIKAT AF SVEJSTE STÅLNET TIL BETONARMERING

Udgivet af Ripenser-samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: Civilingeniør Gunner Termansen, Baunstedet 23,
 3500 Vanløse.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

November 1968

Nr. 23



Skonnertbriggen »Chr. Lützu Lund« af Ribe, efter maleri i Sofartsmuseet på Kronborg.

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 42 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON *42 11 11

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 42 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 42 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI

RIBE - TELEFON *42 08 00

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

ÅRSFEST OG GENERALFORSAMLING

lørdag den 23. november i restaurant GLACIS' selskabslokaler, Osloplads 12
(over for Østerport station).

Kl. 18.30 serveres middagen:

Helstegt oksefilet
Frugtsalat
Mocca

Rustalen holdes af lektor *Lennart Edelberg*.

Under middagen spiller Glacis' pianist – efter kaffen spiller *orkesteret* op til dans.

Prisen for dette arrangement er kr. 17,-. Årets russer deltager *gratis*.

Gæster er meget velkomne, og medlemmer, der er forhindret i at deltage i middagen, er naturligvis velkomne til kaffen (kl. ca. 20), men tilmelding er i alle tilfælde nødvendig af hensyn til arrangementet.

Tilmelding senest mandag den 18. november til (01) 48 29 09 (Termansen) efter kl. 17 eller skriftligt til samme, Bavnestedet 23, Lille Værløse.

Arr.udvalget.

UNDER KAFFEN:

GENERALFORSAMLING

som herved indkaldes i henhold til lovenes § 6 med følgende

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt budget og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 10,-, dog kr. 4,- for stud., elever og soldater).
3. Valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.

P. b. v.
Johs. Jørgensen,
formand.

RIPENSER-SAMFUNDET

Bilag til generalforsamling nov. 1968

Driftsregnskab for tiden 1. oktober 1967 til 30. september 1968

Indtægter:

Kontingentindtægter	6.571,00	
Ekstrabidrag fra medlemmer	851,35	
Tilskud fra Ribe byråd	500,00	
Renter	53,44	
		7.975,79

Udgifter:

Ripenser-Bladet:

Redaktion, trykning, distribution	6.900,15	
÷ annonceindtægter	2.400,00	4.500,15

<i>Arrangementer</i>	2.122,46	
----------------------------	----------	--

Øvrige omkostninger:

Indkassering af medlemskontingent	675,09	
Porto	111,93	
Diverse	379,67	1.166,69
		7.789,30
Årets overskud	186,49	
		7.975,79

Status pr. 30. september 1968

<i>Aktiver:</i> Kassebeholdning	110,48	
Indestående på postgirokonto	5.450,36	
Diverse debitorer	180,00	
Adresseringsmaskine	1,00	
		5.741,84
<i>Passiver:</i> Kapitalkonto, saldo primo	5.555,35	
+ årets overskud	186,49	
		5.741,84

Ripenser-Samfundets Understøttelsesfond. — Status pr. 30. september 1968

<i>Aktiver:</i> Bankbog, Ribe Diskontobank	2.624,54	
<i>Passiver:</i> Kapitalkonto	2.624,54	

København, den 7. oktober 1968.

Hans M. Svendsen.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- konstateret overensstemmelse mellem »kontingentindtægter« og medlemskartotek.
- Sammenholdt »ekstrabidrag« med foreliggende indbetalingsbilag samt en af kasserer udarbejdet fortegnelse over samtlige medlemmer, der har ydet ekstrabidrag.
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte udgiftsspecifikation.
- afstemt kasse-, bank-, postgirobeholdning.

København, den 9. oktober 1968.

Trærup Andersen

Aksel Lassen.

Fra Ribe mose og kær

Af Kai H. Rosenstand

Til Ribe bys jorder hørte fra gammel tid Ribe kær, senere benævnt Ribe mose og kær, den østlige del af det yderste Ribe Nørremark, 270 tdr. land. Endnu i det 17. århundrede skelnede man næppe altid mellem mose og kær. På et gammelt bykort fra ca. 1700 anføres navnene Nørre Kær, Midtkær og Sønder Kær. Navnene har skiftet gennem tiderne.

I Ribes nyere jordebog, som i halvfemserne i forrige århundrede udarbejdedes af byens daværende kærner C. Rosenstand, anføres den nordlige og største del, som nu kaldes Ribe mose, men som i gammel tid kaldtes Ribe Kær.

Om dette areal hedder det, at det endnu i begyndelsen af det 17. århundrede var bevokset af skov, men at der her indtil århundredets slutning voksede krat, hvoraf der anvistes borgerne i Ribe Gjærdsel.

I det 16. århundredes regnskaber forekommer hyppigt »kærpenge« eller »rispenge af kæret«. Der blev også fra kæret bortført store mængder brændsel, vistnok især til anvendelse i byens teglværk.

Endnu i 1618 var der i kæret mange træer af birk og el tilbage, af hvilke det tillodes borgerne at fælde og hjembringe mod betaling.

For et læs »hallende«, dvs. frønnet træ, var betalingen 12 skilling, medens der for grønt træ betaltes 12 skilling og for Gjærdsel 1 mark pr. læs.

Den sydøstlige del af området, der i vore dage benævnes »Kæret«, hed tidligere »Tvedelhorde« efter en gård af samme navn, som byen havde fået af kongen den 8. marts 1543 ved mageskifte med en gård i Kærbøl. Tvedelhordes bygninger blev nedrevet og jorden lagt til bymarken. Senere kaldes Tvedelhorde Sønderkær i modsætning til Nørrekær, den nuværende Ribe Mose, der også hedder Svanekær.

Den nuværende Ribe Mose har vistnok hørt til den nedlagte landsby Lusbys marker, og arealet har tidligere hørt under Farup sogn. Byen købte det af domkapitlet i Ribe i begyndelsen af det 16. århundrede omtrent samtidig med Jernkær Mark, hvorpå man fik samtidig skøde den 17. marts 1537. Ribe Mose blev indtaget fra fællesdriften i 1553 og Tvedelhorde i 1555. I mange år brugtes ejendommen tildels uden afgift af borgerne. I 1703 og 1710 havde selveste stadens præsent Carsten Worm haft kærerne til gratis brug, hvilket ikke gik af uden protest, som da Rasmus Roager ved auktionen i 1715 forlangte kærerne opbudt, men blev tilbagevist af præsentens kongebrev. Først i 1751 bortlejedes den nuværende mose, som den gang henlå som en udørken, ved grøftkastning og vandafledning, indrettet til tørvemose, hvor der anvistes byens indvånere tørvegrøvt mod betaling, og samtidig var det nuværende kær blevet forbedret ved vandafledning.

I 1822 blev der første gang på kærnerkassens regning strøget klyne, en ordning, der skulle vare i nøjagtig 100 år. I 1829 lod kommunen første gang afholde klyneauktion i mosen.

Den 23. maj 1841 blev der med Kalvslunde lodsejere indgået en overenskomst om oprensning af markskelgrøften, vandsænkning af kæret og benyttelse af vejen til Kalvslund gennem mosen.

I 1878 udarbejdede Det danske Hedeselskab efter Ribe byråds anmodning en fuldstændig plan til kultivering af Ribe mose og kær. Denne plan benyttedes dog kun med hensyn til den foreslåede hovedvandledning fra nord til syd igennem mosen og den dermed i forbindelse stående uddybning af bækkeløbet gennem forterne.

Derefter benyttedes den nordlige del og et par fenner, ialt 170 tønder land, som tørvemose, hvor der i en årrække produceredes omtrent 3 millioner klyne, der solgtes ved 5 årlige auktioner. Eftergræsningen i mosen udlejedes i passende auktioner til høslæt.

Den sydvestlige del, ca. 100 tdr. land, bortlejedes årligt i lodder på 2 tdr. land til høslæt og eftergræsning.

Indtægten udgjorde omkring århundredskiftet årlig ca. 6.750 kr.

I 1922 solgte Ribe kommune Ribe Mose og Kær til forskellige lodsejere for 97.527 kr.

Som tørvemose var arealets saga allerede dengang omtrent ude. Afvandings- og kultiveringsarbejder fulgte efter, og i dag strækker det nye Ribes arme med moderne bebyggelse ud mod de gamle arealer. Den nye tid er i fremmarch.

Men for mig skulle Ribe mose og kær blive mine drengeårs store sommereventyr.

Min fader var Ribes kærner i tidsrummet 1882–1903, og under kærneren sorterede Ribe moses økonomi. Dagen før de 5 auktioner skulle kærneren ud i mosen for at lede optællingen af tørvestakkene og føre dem til bogs, ligesom han førte protokollen. »Mosebøgerne« kaldet, når byfogden eller hans fuldmægtig holdt auktionen. Men det var »tælledegene«, der var mine dage.

Så hændte det ret jævnlgt i juni–juli, at min fader sagde: »Vil du med i mosen i morgen«, og jeg sagde ikke nej.

Det kan nok være, man skyndte sig hjem fra skolen den dag. Hurtigt blev middagsmaden sat til livs, og så holdt min synderlig gode ven, vognmand Jens Lauridsen med den fine landauer eller den lille jagtvogn med de små røde for ved døren i Grønnegade, hvor kærnerens bolig og kærnerkontoret var, lige over for Bredeslippe i Daugaard Peters ejendom, den tidligere stiftsprovstebolig fra biskop Daugaards tid.

Far satte sig op og tændte sin merskumpibe, og så rullede vi hen over Grønnegades toppede brolægning.

Jeg ser mig endnu sidde ved siden af Jens Lauridsen på bukken, iført kadettøj og fjedersko. Måske havde jeg Knud eller Ib, mine kæreste skolekammerater med, og det var en ren svir at få lov at styre de røde. De var verdens skikkeligste heste, og det var godt nok det samme, for Jens havde den vane at sidde med den halve ryg mod hestene, så han kunne underholde passagererne inde i vognen. Det var næppe spændt godt af i bilernes tid. Men disse spruttende uhyrer, der var i fremmarch, så Jens Lauridsen på med dyb foragt. Fænomener, der aldrig ville få nogen betydning. Nå ja, Tietgen skal jo have sagt omtrent det samme om telefonen. Sådant en indretning fandtes forresten heller ikke på Ribe kærnerkontor dengang.

Måske var min gamle ven Jens Bendixen også med som tæller. Han havde været garder, og var endnu en flot karl, der havde været karl hos min bedstefader, der havde stalde ved den gamle sparekasse i Sortebrødregade, Jens Bendixen var rødmosset og gråskægget, og han kunne ikke snakke sig fra, at han syntes lovligt godt om »små sorte«, men morsom var han. Han havde været med i 64 og udmaledede for mig, at det var livsfarligt. Han yndede også at drille den brave Jens Lauridsen, som når han sagde: »Du har en god forstand, Jens, og du har den endnu, for du har aller brugt den«, men det var skammeligt lyv. Jens Lauridsen havde en meget god pære og megen lune.

Og så kørte vi ad mosen til. Hertil kunne man komme ad to veje efter behag. Den ene vej drejede ud fra Kalvslundvejen allerede ved Ribe Mark

skole, medens den anden udgik fra den rigtige Hvide Bro, Ribe Marks nordlige grænse.

Og så var vi i mosen.

Herude blev vi modtaget af mosevogteren, kaldet Christian mosemand. Hans døbenavn var Christensen. Det var en lille, lavstammet mand, hvis solbrændte ansigt indrammedes af et skipperskæg. Han og hans kone Rikke og hunden Thyra, ikke at forglemme, hører til min barndoms kæreste venner. En ganske lille bolig havde de af den slags småhuse, hvor menneskene lever i den ene ende og dyrene i den anden. Besætningen udgjorde et par køer, et par svin samt nogle høns.

Efter nutidens krav var det naturligvis fattigt nok, men hvor var de to mennesker lykkelige og tilfredse. De syntes, de havde det kongeligt. Altid var jeg velkommen i det lille hjem. Jeg ser endnu den lille, beskedne eneste stue med sand på gulvet og de morsomme porcelænshunde på dragkisten. Mange gange trakterede Rikke mig her med tykmælk, og det var også hende, der, da jeg engang faldt i en muddergrøft i mosen, efter at have »reddet mit unge liv« tørrede tøjjet. Chr. Mosemand holdt meget af min fader, og det var gensidigt. »Mæ og kærneren er li'som brødre«, sagde han. Det gjorde ikke noget skår i venskabet, at far var højremand og Christian var tilhænger af den legendariske Jens Busk.

Men Christian blev færdig med Jens Busk, da denne ved et vælgermøde undlod at trykke mosemanden i hånden. Så var det ude med at være stiler for Jens Busk. »A vil rejs rundt og taje op med Jens Busk«, sagde den ellers så skikkelige Christian harmfnysende, men det frarådede far ham dog. Chr. Mosemands efterfølger hed Søren Hansen, kaldet store Søren på grund af sin højde. Han døde som gammel mand inde i Ribe. Den sidste »mosemand« hed Johan Bruhn.

Ofte fulgte jeg med, når tørvene blev talt. Det var altså klynestakkene, der optaltes og protokolleredes. Der var 50 tørv i hver »skru«, der var »ringet« af kvinder, og i hvert nummer var der 5.000 tørv, hvilket svarede til 2 vognmandslæs.

Men blev jeg træt af dette tælleri, strejfede jeg rundt i mosen. En blå sommerhimmel hvælvede sig altid over min barndoms mose, lærkerne sang, medens jeg plukkede hjertegræs, blå engforglemmejer eller snefnuglet kæruld og morsomme dunhamre.

Der var nok at se på. Selve tørvefremstillingen optog mig naturligvis stærkt. Klynestrygerne gravede tørvemassen op i store træfolde, hvor den blandedes med vand og æltedes af stude, der blev drevet rundt i æltet af barbenede vogtere. Så kom massen i forme, og tørvene blev formet, inden de lagdes ud til tørring.

Efter endt dagværk samlede alle de ved tællingen medvirkende ved »Bækken«, hvor den fraspændte vogn holdt. De røde fik muleposerne på, men vi andre fastede heller ikke. Og som aftensmad smagte i det bløde græs. Øl og snaps var holdt koldt i bækken, og til mig var der måske mors solbærrom. Når sulten var tilfredsstillet, gik snakken livligt. Der fortæltes historier. Måske genoplevede man den om Chr. Mosemands snapseflaske. Det var en fin feltflaske, som min far havde foræret ham. Men den fine flaske, der var Christians stolthed, forsvandt en skønne – eller rettere – en sorgens dag i mudderet i bækken. Christian var grædefærdig og ledte i flere dage, men flasken kom for dagens lys, og glad var ejermanden.

Der var også den om den københavnske byfogedfuldmægtig York, der aldrig havde set en trillebør, og som da han så studene træde rundt i tørvemassen, udbrød: »Sikke noget svineri«. Da han fik forklaringen på »gåden«, var han ganske indforstået med, at dette hersens måske godt kunne

gøre sig i Tivoli, for York var en både fornøjelig og hyggelig mand. Det var ingen ringere end den senere så kendte overretssagfører og grundejer i København, ham med »Yorks Passage«.

Og så fandt hjemkørslen sted mens månen »skjarede i pytter små« a la Aakjær. Måske fulgte vi ikke den slagne landevej, for Jens Lauridsens røde havde den tilbøjelighed at dreje ind til »Puggaards Minde«, hvor man fik den sidste kaffepunch, kaldet en »afsejler«. – og så var man hjemme i Grønnegade, hvor man sov godt den nat.

Til auktioner var jeg sjældent med, og heller ikke til den årlige »indbrænding«, hvor kreaturerne kom til eftergræsning. De dage stod mosehytten på fire gloende pæle. Det var mosemandens store dag, hvor han ganske uofficielt fik lov til at holde kro. Der blev stukket adskillige små sorte under vesten. Det var ved en af disse lejligheder, Klaus Morthorst spillede på redekam og Skak Christensen fra Stens sang for selskabet med kæmneren og dyrlæge Pedersen i spidsen. Det var måske også ved denne lejlighed, at Rikke bedyrede, at Christian er en dejlig mand, når han har lidt i æ ho'ed.

Se, alt det er nu »historie«, men i mit øje er et gammelt billede, som jeg gerne tager frem til beskuelse. Det forestiller den gamle mosehytte. Foran huset står mine venner Christian og Rikke samt store Søren og »Thyras« ikke at forglemme. Jeg skammer mig ikke ved at indrømme, at øjnene dugges lidt, når jeg nu betragter billedet.

Kai H. Rosenstand.

Adresseændringer

Stud. 68: Stud. mag. Frede Granum-Jensen, Abild Præstegård, Abild, 6270 Tønder. Stud. mag. Jens Michael Thomsen, Sundbyvestervej 29, 2300 København S. Hr. Povl Bondrup Lasbo, Lollandsvej 25, 2000 København F. Stud. jur. Herluf Petersen, Søndergade 2, 4. sal, 8000 Århus. Stud. scient. Karen Hjerrild, Ryesgade 23, 1. sal, 8000 Århus C.

Stud. 67: Frk. Christiane Danckert, Vasevej 12, 6950 Ringkøbing. Hr. Knud Lassen, St. St. Blichersvej 4, 8660 Skanderborg. Stud. scient. Søren Therkildsen, Lille Darum, 6740 Bramminge. Stud. scient. Lars Zeuten Engraf c/o. Clausen, Griffenfeldtsgade 22, 1. sal, 2200 København N.

Stud. 66: Lærerstud. Karen Nørgård Nielsen, Sjællandsgade 119 A, 1. sal tv., 8000 Århus C. Stud. scient. Ole Krogh Thomsen, Sjællandsgade 119 A, 1. sal, 8000 Århus C. Frk. Karen Ledet Christiansen, Over Randlev, 8300 Odder. Stud. jur. Niels M. Kristiansen, Tordenskjoldsgade 65, 8000 Århus C. Stud. jur. Ole Laursen, Tåsingegade 12, 8200 Århus N. Lærerstuderende Inger Øbo Sørensen, Kongensgade 16, 6760 Ribe. Korrespondent Hanne Stagård, 6772 Hviding st. Fru Kirsten Karen Winther, Hennebjerg, 6830 Nørre Nebel.

Stud. 65: Frk. Jane Bottelet, Storegade 14, 6760 Ribe. Stud. psych. Synnit Qvist Brun, Venedigvej 8, st. v., 2300 København S. Stud. mag. Henning Dochweiler, G. Wiedsvej 31, 2. sal, 8000 Århus C. Bibliotekselev Lene Bundgård, P.O.P. Koll., Haraldslundvej 38, 2800 Lyngby.

Stud. 64: Stud. polit. Christen Jensen Sørensen, Regensen, St. Kannikestræde 2, 1169 København K. Stud. mag. Børge Hansen, Helgenæsgade 6a, 4. sal, 8000 Århus C. Hr. Steen Livbjerg, Prof. Ostenfeld Koll. v. 104, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Lærerinde Merete Dahl Hune, Ajstrup Skole, 8340 Malling. Lærerinde Kirsten Dejgård, Klokkestien 7, 2000 København F. Stud. pharm. Inge Lise Agerup, Bakken 10, Tarp, 6732 Guldager. Revisorelev Svend Åge Sønderup, Terpagervej 4, 6760 Ribe. Stud. theol. Elin Post, Nørre Allé 75, vær. 342, København Ø. Fru Astrid Tornoft, Kærparken 66, 8900 Randers. Stud. med. Søchris Keldorff, Lindenæsvej 17, 8200 Århus N. Lærerstuderende Niels Kjær, Jernved Skole, 6771 Gredstedbro.

Stud. 63: Fru Birthe Bruun Jensen, Ribevej 10, 6740 Bramminge. Stud. mag. Elin Hanne Have, Tangevej 18, 6760 Ribe. Ass. Gunnar Hansen, Slangerupsgade 21, 3400 Hillerød. Fru Ella Russell-Møller, Baune Allé 7, 2800 Kgs. Lyngby. Cand. pharm. Kirsten Margrete Kjær c/o Valdemar Kjær, Spandet, 6542 Arnum. Kontorass. Rose Marie Løhdorf, Odinsvej 1, 3460 Birkerød.

Stud. 62: Lærerinde Bente Asmussen, Pøl, 6430 Nordborg. Cand. odont. Paul Vig Nis-

sen, Fønnesbechsgade 9, 7400 Herning. Sygeplejerske Kirsten Gadeberg Hansen, Præstegården, 6543 Sdr. Hygum.

Stud. 61: Stud. jur. Palle B. Lyck., Frøsvej 1, 6630 Rødding. Stud. pharm. Hans Ebbesen Johansen, Hvidovrevej 368, 2650 Hvidovre. Revisor Elly Skjødt, Oluf Baggers Gade 4, 5000 Odense.

Stud. 60: Civilingeniør Regner Kværnø, Skovsvinget 3, 8500 Grenå. Stud. geom. Henrik Præstholm, Rødkælkevej 13, 4300 Holbæk.

Stud. 59: Læge Holger Kort Kortsen, Bågøes Allé 8 A, 5700 Svendborg. Læge Poul Neergård, Sjællandsgade 98a, 7000 Fredericia. Stewardesse Agnete Thind-Andersen, Ege volden 180, 2. sal tv., 2650 Hvidovre. Læge Erik Ludwigsen, Scheelmindevej 176, 9000 Ålborg. Ingeniør Thage Ebsen Løbner, Østergade 30, 5592 Ejby. Cand. polyt. SG Iver Christophersen, Flyvevåbnets Resof.skole, Jonstrup, 2750 Ballerup.

Stud. 58: Stud. arch. Erik Madsen, Klokkestien 7, 2000 København F.

Stud. 57: Fysioterapeut Helle Madsen, Klokkestien 7, 2000 København F.

Stud. 56: Lærerinde Karen Volf Jessen, Vestre Ringgade 188, 1. sal, 8000 Århus C.

Stud. 52: Bibliotekar Marie Blegvad Weltzer, Asylvej 9, 8240 Risskov.

Real 52: Kroejer, telegrafist Thomas Havemann Poulsen, Fiskergade 7, 6760 Ribe.

Stud. 51: Læge Anker Jensen, Troldehøj 3, 6510 Gram. Major Ejvind Morten Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde. Lærerinde Bodil Kaldan, Centralsygehuset, 3700 Rønne. Fysioterapeut Birthe Koch, Benediktevej 3, 6270 Tønder. Sekretær Ove Bent Sørensen, Damsgårdsvej 13, 3460 Birkerød.

Stud. 50: Fru Tulle Fenger, Geelskovvej 2, 2830 Virum.

Stud. 46: Otto Rübner-Petersen, Store Klaus 12, 5270 Næsby.

Stud. 45: Overlærer Sigrid Elsbo, Selma Lagerlöfs Allé 41, 2860 Søborg.

Stud. 43: Læge Palle Svith, Avej 22, 6760 Ribe.

Stud. 24: Ambassadør Frode Schøn, 2 Hamborg 13, Heimhuderstrasse 75, Tyskland.



Forårets mange forandringer i udenrigstjenesten har bragt vort medlem, ambassadør *Frode Schøn* nærmere til Danmark, idet han fra 1. september har overtaget ledelsen af generalkonsulatet i Hamborg.

I »Quedens gård« i Ribe er åbnet en meget interessant udstilling over emnet »Lærde Folk i Ribe«. Udstillingen af bøger og billeder er arrangeret i samarbejde med katedralskolens uvurderlige bibliotek, hvor bibliotekar er fru *Margaretha Bencard*. Fruen vil i næste nummer fortælle nærmere om den meget sjældne og interessante udstilling.

Ribe antikvariske Selskab har anlagt planen for sine foredragsmøder i efterår og venter i overensstemmelse med udstillingen.

23 elever fra Valdemarsskolen i Ribe har været i Norge, bl. a. i Bergen.

Pastor emer. *Johannes Schaarup*, student fra Ribe, er død 78 år gammel.

Læge *H. Chr. Hansen*, Ribe, har kunnet fejre 25 års jubilæum som læge i Ribe.

Fru *Nielsine Pylle Ervald* i Hviding, født Hollønder, (Puggaardsminde), har rundet de 70 år.

Apoteker *Vad Sørensen*, Odense, har fået bevilling til at drive Løveapoteket i Ribe.

Norsk fylkesudvalg har gæstet Ribe amtsråd, en genvisit.

Bogtrykker *Aage Jacobsen* har modtaget De jyske Turistforeningers æresnål i guld.

Fhv. ølhandler *Knud Dyreby Knudsen*, gammel Ribe-elev, har fejret 75 års fødselsdag.

Margarinefabrikant *Arne Krog*, Ribe, er død 61 år gammel.

Direktør *A. C. Bundgaard*, tidligere Ribe Jernstøberi, har holdt 80 års fødselsdag.

Stud. scient *Ole Krag Thomsen* (stud. 66) har den 11. august indgået ægteskab med lærerstuderende *Karen Nørgaard Nielsen* (stud. 66), Sjællandsgade 119 A, 1. tv., 8000 Aarhus C.

Isenkrammer *Arnold Nyborg*, Ribe, har rundet de 80 år rask og rørig.

Næste nummer af Ripenser-Bladet udkommer til jul.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (05) 42 03 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 42 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE



Nørgaards Blomster

Telefon (05) 42 04 72 . Ribe

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. *42 14 00

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (05) 42 11 22 (7 lin.)

RIBE

TRI RENSERIET

Sønderportsgade 21a

Ribe . Telefon (05) 42 05 17



J. & F. LYDUM

Fotografer

JENS PEDERSEN

EL-installatør

Ribe . Telf. (05) 42 08 25



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo
FOTO

Ydermøllen . Telefon 42 09 83

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 42 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR

RIBE — TELEFON 42 01 13

... en aften i


BIO-RIBE

er en aften værd!



R
RIBE

Udstiller i
BYGGECENTRUM

RIO PANELRADIATOR - af stålplade, et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

RIO STØBEJERNS-RADIATOR - den uforgængelige

RIO CENTRALVARMEKEDEL: TYPER F OG F/O en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - og **UNIT** 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s **RIBE JERNSTØBERI** . grundlagt 1848
(05) *42 02 55



RIO STÅLNET TIL BETONARMERING: RATIONELT, NEMT

Udgivet af Ripenser-samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: Civilingeniør Gunner Termansen, Baunestedet 23,
3500 Værløse.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.

RIPENSER-BLADET



MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

5. bind

December 1968

Nr. 24



Ribe ved år 1736.

Den antikvariske Samling

HANS TAVSENS HUS

Forhistorisk afdeling

PORSBORGS KÆLDER

Kirkekunst og renaissancemøbler

QUEDENS GAARD

Nyere kulturhistorie

ÅBENT:

Sommer: 10—12 og 14—18

Vinter: 11—12 og 15—18

Alle fredage: 19—20

Det er så lige til

i

SPARE- OG LÅNEKASSEN
FOR RIBE BY OG OMEGN

Hotel og restauration

POSTGAARDEN

Anno 1668

Telefon 42 05 75

RIBE DISCONTOBANK

TELEFON *42 11 11

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Stilmøbler - gamle og nye

Snedkermester **EJNER DAU**

Ribe - Telefon 42 04 73



GULDSMED . URMAGER . OPTIKER

RIBE . TELEFON 42 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI

RIBE - TELEFON *42 08 00

KVALITETSTRYK - FARVETRYK

Lørdag den 28. december kl. 18.30 afholder Ripenser-Samfundet

JULEFEST

på Weis stue.

Hele Weis stue er reserveret til formålet, og der indledes med:

Det store kolde bord.

Senere:

Musik og dans i Marinestuen.

I øvrigt forskellige overraskelser.

Pris: 15 kr. for medlemmer (husk medlemskort) og 25 kr. for gæster.
Begrænset tilmelding, idet kun 80 kan deltage.

Tilmelding *senest den 23. december* til radioforhandler Imm. Jensen, tlf. (05) 42 01 26. Adr.: Nederdammen 29, 6760 Ribe.

Man kan også tilmelde sig den 27. december, hvis der altså er plads.

Indbetal **NU**

FØR girokortet forsvinder, ÅRSKONTINGENTET,

der udgør *kr. 10,00*, dog *kr. 4,00* for lærlinge, soldater og studerende.

Årskontingentet er forfalden pr. 1. januar.

Sidste frist for indbetalingen er 1. februar 1969. Af hensyn til foreningens effektive dobbeltkontrol med indbetalingerne bedes De benytte girokortet, der følger med dette nummer af bladet (girokonto 6 66 76, Hans Svendsen, Danshøjvej 9, 2500 Valby). Hvis girokortet mangler, kan et nyt rekvireres hos sekretæren (bladets ekspedition).

Medlemmer i Sverige og Norge kan direkte anvende de danske girokort ved indbetalingerne.

Trods stigende omkostninger er det lykkedes bestyrelsen at holde kontingentet uændret på 7. år.

Spar derfor foreningen for den dyre og individuelle kontingentindkassering og

Indbetal **NU**

Venlig hilsen kassereren.



Fra Ripenser Samfundet

ÅRSFESTEN 1968

Ripenser-Samfundets årsfest afholdtes lørdag den 23. november i restaurant Glaci's selskabslokaler.

28 medlemmer benyttede sig af lejligheden til under festlige former at møde gamle kammerater og opfriske skoleminder. Bordet var ualmindeligt smukt pyntet, men der kunne have været plads til mange flere. Der indledtes med spisning.

Formanden bød velkommen specielt til hædersgæsterne, årets dimittender, og til aftenens festtaler, lektor Lennart Edelberg, hvis tale gengives andetsteds i bladet efter manuskript.

Formanden takkede, og så gik man ind til kaffen, og

Generalforsamlingen

Formanden mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden i årets løb: Apoteker E. Lind, Ribe, fhv. statskontrollør S. F. Daugaard Peters, Ribe (real 1916) og bestyrerinden for »Ribes mindste hus«, Cecilie Keller (real 38).

Til dirigent valgtes lektor A. Karkov, der konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen først havde været medlemmerne i hænde den 11. eller 12. november. Det rettidige tidspunkt ville have været lørdag den 9. november. Da ingen havde noget at indvende imod, at generalforsamlingen trods dette blev erklæret for lovlig, skete dette. Det henstilledes dog, at bestyrelsen traf forholdsregler til at hindre gentagelser, hvilket kassereren oplyste, man allerede havde gjort.

Sekretæren aflagde derpå årsberetningen. Årets arrangementer og bladet omtaltes, og der blev rettet en tak til såvel redaktøren som til de trofaste annoncører. Arrangementsudvalget var netop blevet reorganiseret og bestod indtil videre af amsarkitekt Gregers Jæger og stud. med. Ib Koldbæk.

Endvidere rettedes en tak til Ribe Byråd, der nu for 4. år i træk havde støttet foreningens arbejde med et bidrag på 500 kr. Man så heri også en anerkendelse af det arbejde, der blev udført.

Af årets dimittender havde 54 indmeldt sig ved energisk indsats fra adjunkt Jens Vinds side. Det samlede medlemstal var 867, en fremgang på 10.

Vedrørende understøttelsesfondet nævntes, at renterne var blevet anvendt til en dimittendgave, idet man havde givet 150 kr. til en dimittend, der til eksamen havde klareret sig dårligere, end skolen havde forventet.

Beretningen godkendtes.

Kassereren, civilingeniør Hans Svendsen, aflagde det i november-nummeret trykte årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet.

Regnskabet godkendtes, det samme var tilfældet med det af bestyrelsen foreslåede kontingent (uændret). (Man har budgetter med indægter på 7.900 kr. og udgifter på: Bladet (3 numre à 16 sider og 1 nummer à 12 sider) 7.300 kr. minus annonceindtægter 2.400 kr.; arrangementer 3.200 kr.; øvrige omkostninger (indkassering af kontingent, porto, diverse) 1.200 kr. Der budgetteres således med et underskud på 1.400 kr.).

Formanden gennem de sidste 6 år, rektor Johs. Jørgensen, ønskede – som allerede nævnt på sidste generalforsamling – ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslog i stedet valgt lektor Lennart Edelberg. Denne mente sig imidlertid løst fra et tidligere givet tilsagn, idet han i lang tid inter havde hørt til sagen, hvorfor han nu havde påtaget sig andre forpligtelser. Dette beklagedes meget, men trods ihærdige overtalelsesforsøg stod Edelberg fast. Lektor A. Karkov blev herefter bragt i forslag og valgtes til formand. Han ville dog kun love at virke i 1 år. Øvrige valg til bestyrelsen: Imm. Jensen, Hans Svendsen, Jens Vind og Lisbet Sørensen, var genvalg. Som suppleanter genvalgtes Ingelise Heide og Peter Lungholt. Som revisorer genvalgtes Chr. Trørup-Andersen og nyvalgtes Carl Damkjær, idet Aksel Lassen ikke ønskede at fortsætte. Som suppleant genvalgtes Vagn Jensen.

Under eventuelt takkede næstformanden, Imm. Jensen, den afgående formand for de år, han havde virket i bestyrelsen og overrakte en erindringsgave. Carl Damkjær takkede ligeledes og mindedes de år, hvor han havde haft rektor Jørgensen som dansklærer.

Til slut havde den afgående formand ordet.

Det såkaldte harmløse

Tale til årets russer og realister ved årsfesten i Ripenser-samfundet den 23. november 1968.

Jeg vil gerne begynde med at takke bestyrelsen for indbydelsen til i aften at tale til årets russer og realister.

Da rektor Jørgensen for 18 år siden kom ned i Nationalmuseets kælder, hvor jeg sad og havde tilfældigt arbejde, og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme til Ribe katedralskole, blev jeg meget glad. Der havde da i syv år ikke været arbejde for mig at få ved gymnasieskolerne, og i det sidste år efter min hjemkomst fra Asien havde det været rent galt.

Ribe var netop et sted, jeg gerne ville hen. Det er lykken, når det, man ønsker, kommer helt uventet til én – som når ens pige uventet dukker frem bag gadehjørnet.

Da jeg kom op over Kalvslund bakke og så Ribe ligge derude i horisonten – læhegnene var ikke så store dengang – var jeg klar over, at dér ville jeg blive. Ribe viste sig da også at være noget for mig.

Siden inspirerede rektor Jørgensen et team blandt os lærere til at gå i gang med: »Melodien, der blev væk« som skolekomedie. Det blev indledningen til en række store oplevelser, og det er blevet min opfattelse, at skolens liv hvert år ret og egentlig kulminerer med skolekomediearbejdet. Der er så mange, der bedømmer en skolekomedie efter det færdige resultat. For mig at se er det processen, der fører frem til forestillingen, der er det væsentlige. Den elev, der bliver snydt for blot et eller andet job i forbindelse med skolekomedien, snyder man for noget af det væsentligste, som skolen overhovedet kan bringe.

Kunst og videnskab (eller omvendt: Litteris et artibus) – og jeg vil gerne tilføje: Dans – er bestandig de kvaliteter, som adskiller mennesket fra de andre dyr. De må derfor være grundpillerne i skolens liv, nu som i oldtiden. Hvor én eller flere af de tre grundpiller misrøgtes, lader det til, at kun sex kan erstatte dem.

Min forgænger på skolen, lektor Jørgensen, mødte jeg ikke i mange år. Og dog kom han på ejendommelig måde til at give mig en stor inspiration, idet jeg fra ham via lektor Heilesen for første gang hørte om Konrad Lorenz, dyrepsykologiens skaber og hans bøger: »På talefod med dyrene« og siden »Det såkaldt onde«. Flere år efter havde jeg den glæde at møde lektor Jørgensen i hans hjem i Svejbæk. Skulle jeg vælge studium i dag, ville det blive dyrepsykologi. Mere end nogensinde gælder i dag oraklets bud til os: Kend dig selv!

I sin Systema naturæ kaldte Linné da heller ikke mennesket i første række: Homo sapiens, men Homo nosce te ipsum. For at kende sig selv, er indsigt i det såkaldt onde en absolut nødvendighed. Dog vil jeg i aften ikke tale om det såkaldt onde, men om *det såkaldt harmløse*. Thi vi sidder jo her i en harmløs kreds. Hvor mange gange har ikke i tidens løb det ene medlem af Ripenser-samfundet sagt til det andet: Kan du huske?

I russer vil i denne kreds høre taler, der ofte vil minde jer om jubilar-talerne: Den slyngede å – den grønne marsk – høduft og hyldeduft i stuen ind – barneleg i krogede slipper – kantatesang i en sollys gård omgivet af den ærværdige skole, som vi alle skylder så uendelig meget – det indså vi siden.

Guderne skal vide, at alt dette er vidunderligt. Nationalmuseet tilsendte mig engang et brev, hvor man på konvolutten i skyndingen havde skrevet:

til den antikvariske Edberg. Jeg vedkender mig absolut betegnelsen. Det står mig fuldstændig klart, at omgivelserne har en kolossal betydning. Både det nye og *det gamle*, vi er omgivet af, er bestemmende for vor skæbne – mellem fire hvidkalkede vægge bliver vi alle skrupskøre.

Alligevel gjorde det indtryk på mig, da en nybagt studine for nogle år siden *ikke* ville være medlem af Ripenser-Samfundet. Foreningens energiske sekretær, E. M. Veisig, havde startet en stor hvervekampagne, og jeg hjalp villigt til.

Men hun skulle altså ikke nyde mere af den kop the.

Over for sådanne elever, der ikke finder sig i, ikke elsker, ikke dyrker og næppe kommer til at elske den gamle skole, er vi lærere tilbøjelige til at komme med alle tiders billige argument: Du sidder (sad) her frivilligt! – Jeg er ikke tilstrækkeligt inde i litteraturhistorie til at vide, om man stak det samme argument ud til H. C. Andersen, da han gik i Slagelse latin-skole. Men jeg ved med sikkerhed, at den dag vore gymnasier ikke bliver fyldt frivilligt, vil man fylde dem med tvang. Afghanistan eller Danmark kan ikke undvære sine studenter lige så vist som hverken Afghanistan eller Danmark kan undvære sine typografer eller kloaksmede.

Men det spørgsmål, som jeg nu uvilkårligt stiller mig selv i anledning af hin studines NEJ, er om alle vi andre har fundet plads i Tushita-himmelen, de tilfredses himmel ifølge buddhistisk teologi.

Derfor gav jeg mig til at mindes forskellige fester i Ripenser-samfundet, hvor jeg havde været med, og jeg gav mig til at blade i gamle ripenserblade. Og der var: Bierabend og hyggepianister, og der var selskabelig samvær og folkesangere til kaffen, og der var lejlighed til at opfriske gamle minder og sige dags til gamle sidekammerater. Alt sammen *ganske harmløst*. Men ingen evaluation. Det betyder vel nærmest vurdering – ikke just et forsøg på at kende sig selv, men på at vurdere, hvor vidt man er nået ved at benytte en bestemt fremgangsmåde. På dette felt synes jeg, Ripenser-samfundet har svigtet sin gamle skole. Lad os begynde med småtingene: skolen har frembragt adskillige arkitekter, men aldrig er der stillet forslag om ændringer i skolens arkitektoniske struktur eller småforslag til skolens forskønnelse. Det utroligt grimme springvand står den dag i dag i skolens gård. Den smukke lygestander, som kendes fra ældre fotografier, er væk. Det er ikke jeres skyld, at mammuturet atter blev pillet ned af skolens mur. Vi har avlet pædagoger, psykologer, industrifolk og videnskabsmænd – men aldrig lader I jeres stemme høre vedrørende skolens trivsel, men henfalder i panegyriske falbelader, som vore dimittender blot kan smile overbærende ad.

Hvis I kom og deltog i skolens liv i dag, ville I næppe kende hverdagen igen: Opslagstavler bugner af elevs protestudbrud, elevråd er ved at spire frem som en spød og skrøbelig forårsblomst, lærernes undervisningsmetoder og undervisningsmidler har også ændret sig. Men i alt dette er Ripenser-samfundet aldeles uden skyld. Ripenser-samfundet lader den gamle skole sejle sin egen sø.

Der ligger i alt dette aldeles ingen kritik af ripenserbladets mangeårige redaktør. Jeg anser Rosenstand for at være en ægte provo uden svig, og uden ham tror jeg Ribe by havde mistet sin charme i dag. Den ville uden tvivl have haft en masse turisme, men uden charme. På en højst irriterende måde var han altid poppens fjende nr. 1 i Ribe og har ærgret sig, hver gang poppen gik ind og livscharmen ud.

På skolen havde vi i mange år en provo af en anden art. Jeg tænker på vor gamle bibliotekar Madsen. Af få har jeg fået uddybet mit livssyn så meget. Med strålende aktualitet bragte han alt på bane: Klaksvikingernes

frygtløse foragt for embedsmandsvældet, homosexualitetens menneskelige og samfundsmæssige problemer, de gotiske katedralers vidunderlige vanvid og de kinesiske skrifttegners tilpasning til vore dages krav. Han var ætsende, men sær, og blev derfor uskadeliggjort. Det har glædet mig at se, lektor Askgaard riste ham en lille minderune i ripenserbladet.

Men Ripenser-samfundet lader den gamle skole sejle sin egen sø. Dette er så meget mere beklageligt, som de få år, man som elev går på skolen – selv om de målt med biologisk tidsregning skæpper ganske godt i ens tilværelse – alligevel er knappe, når ændringer i skolemiljøet skal afprøves og etableres. Elevrådene kunne være skabt for mange år siden. Men I gad ikke gøre noget for det, og derfor kom det da også først efter *ministerielt* dekret, altså fra oven.

Lige så måtte i en menneskealder de arme, gamle realklasseelever op i *alle* fag til eksamen. Studenterne fandt naturligvis ikke anledning til at gøre noget for realisterne, og realisterne vidste jo højst i ét år, hvilken skæbne, de gik i møde – og herregud, det var jo kun et lille onde.

Men når man lægger det ene lille onde ved siden af det andet, bliver det et stort onde. I øjeblikket lægger industrisamfundet omkring os dag for dag det ene lille – og ofte ganske unødvendige – onde oven på det andet: Reklamer, forfilm, foreninger, de psykiske såvel som de materielle, tilbuddene fra vor mægtige forbruger- og underholdningsindustri. Jamen er det ikke ganske harmløst? Vi behøver jo slet ikke at benytte os af industrisamfundets tilbud. Sæt dig ned og lad os hygge os, livet er så trist og bart. – Dertil vil jeg sige, at alene den massive mængde af anslag på os afleder vor opmærksomhed fra de væsentlige ting. Hvis I russer og realister og vi andre med i *harmløst samvær* og med hyggepianist i baggrunden lader samfundsmaskineriet skøtte sig selv – ligesom I har ladet eller måske vil lade den gamle skole i den hyggelige domkirke- og bindingsværksby skøtte sig selv – så vil samfundsonderne vokse sig uovervindeligt store.

Det var næppe tilfældigt, at præsident Eisenhower i sin sidste store tale til det amerikanske folk pegede på det industri-militære ægteskab som en af vor tids største farer og opfordrede sine borgere til ikke at slå sig til tåls med noget som helst.

Hvis vi ikke selv handler, bliver der handlet med os.

Denne forening er stor og stærk. Jeg håber, den med jer russer må få et indslag, der ikke vil gøre den harmløs. Tre år for elever i en gymnasieskole giver ringe mulighed for at forlene nyskabelser med stabilitet. Råd og dåd fra gamle elever ville hvad det angår være uvurderlige. Ja, jeg vil gå så vidt som til at sige, at hvis Ripensersamfundet kun interesserer sig for fortiden og ikke for Katedralskolens fremtidige liv, kan man sætte spørgsmålstejn ved dets berettigelse.

Den afghanske Uglspil, Mulla Nazruddin, blev engang spurgt: »Hvilket af de to himmellegemer er nyttigst, solen eller månen?«. Han svarede: »Månen, naturligvis«. »Såe, hvordan det?« »Jo, for den lyser jo om natten, når det er mørkt!«

Lad os møde livets tåbelige spørgsmål og foreteelser med mild og humørfyldt tåbelighed, men lad det ikke være nok. Skab små ting og store ting! Og lad dine medmennesker prøve, om de kan bruge dem i Vorherres mærkelige eksperiment: Livsvirkomheden på overfladen af vor lille klode omgivet af det iskolde verdensrum.

Og giv jer ikke ind under Janteloven, som udtaler: Du skal ikke tro, at du er noget.

Lennart Edelberg.

Kostbare bøger i Quedens Gaard

af bibliotekar *Margareta Bencard*

Ribe Katedralskoles bibliotek er formentlig lige så gammelt som selve skolen, men man hører først om det i en fortegnelse fra 1590, forfattet af rektor Ivar Hemmet. Heraf ser man, at skolen har ejet en bogsamling, udover skolebøgerne, men at der kun var meget beskedne rester tilbage. Der var ialt 45 bind, som inddeles i musikalske, theologiske og philologiske værker.

Da Chr. Falster blev rektor for skolen i 1712, var man stadig lige dårligt forsynet, og anskaffelsen af en hensigtsmæssig bogsamling blev straks planlagt. Den daværende biskop, Laurids Thura, og den daværende præsident var Falster behjælpelig heri. Især fra præsidenten, Carsten Worm, overtog skolen en fornem samling romerske forfattere (ca. 140 bd.).

Siden er bogsamlingen vokset støt, men har også indlemmet et gammelt kirkebibliotek, hvoraf enkelte ting går helt tilbage til middelalderen.

I 1821 blev Ribe stifts bibliotek slået sammen med katedralskolens bibliotek. I 1911 fik man foræret prof. P. Madsens samling af nyere teologisk litteratur og i 1917 forfatterinden, frk. Christine Daugaards efterladte bøger (ca. 500 bd. dansk og udenlandsk skønlitteratur). Efter byarkivar Termansens død 1939 fik man flere hundrede bind, væsentlig historisk og topografisk litteratur.

I dag regner man med at skolen har mellem 30.000 og 40.000 bind, men før nyregistreringen af det samlede bibliotek er afsluttet, vil man ikke med sikkerhed kunne gøre tallet helt op.

Ribe Katedralskoles og Stifts Bibliotek, det nuværende officielle navn, er mange ting: For stiftets præster en sand guldgrube af bibeludgaver og forskellig teologisk litteratur. For lærere og andre interesserede en adgang til flere rige specialsamlinger, såsom den sproghistoriske afdeling, den klassiske romerske og græske afdeling, og den historisk-topografiske. For skolens elever er der desuden et udmærket håndbibliotek. Bibliotekaren, som både er uden-byesk og -landsk, kan kun glæde sig over de muligheder, der findes til at fordybe sig i den lokale storhedstid både på det historiske og litterære område.

For en tilfældig gæst er biblioteket vel nærmest en masse støvede antikviteter, presset sammen på den mest uhensigtsmæssige måde. Men en kender må glæde sig over dette anselige antal fine og sjældne bøger.

Biblioteket har længe søgt efter anledning til at vise nogle af disse ting for den større offentlighed, og man sprang til med glæde, da den Antikvariske Samling tilbød udstillingslokale på Quedens gaard. I samarbejde med museet (A.S.) har man lavet en udstilling, som vil løbe til april 1969, om »Lærde Folk i Ribe«.

Som antydnet fører disse mange sjældenheder en temmelig kummerlig tilværelse på lidet egnede reoler og i slet ikke egnede lokaler (de tre små rum på første sal ovenover sangsalen). Dette bibliotek kan kun dårligt rumme besøgende og lånere, og at der er stadig eller stigende interesse for disse ting vidner udstillingens besøgstal om.

Vi har derfor også valgt at fremvise bøgerne så håndgribeligt som muligt. Kun de færreste ting ligger under glas og ramme.

Her følger nu en kort gennemgang af nogle af de udstillede forfatters bøger. Udvalget er tilfældigt, men hvis det kan lokke nogle ellers udstillingstrætte mennesker ind, vil i hvert fald også antikvaren blive glad. Som udstillingens klenodie skal måske nævnes det ældste tryk af Ribeartiklerne fra 1542, og som kun kendes i to eksemplarer. Disse artikler er en kirkeordinants, som bl. a. indeholder en skole- og undervisningsplan for landets skoler (»hourledis Scholerne skulle haffue seg«). Denne plan blev naturligvis også fulgt i Ribe, især biskop Palladius var me-

get optaget af den. Han udvidede den og omarbejdede den betydeligt, om det så var til disciplenes eller hørernes fordel vides ikke (endnu findes hverken Luren eller elevrådsmødeprotokoller).

Fra 1557 til 1561 var Hans Thomesen rektor for skolen. Et ret beskadiget eksemplar af hans »Ny danske Psalmebog« (1634) findes, sammen med et facsimiletryk fra 1933. Den blev oprindelig brugt som skolesangbog – der er noder i – og utallige gange har skolens kor sunget disse salmer i Domkirken.

Hans Thomesens yndlingsdisciple var Peder Hegelund og Anders Sørensen Vedel. Begejstringen var gensidig, og både Hegelund og Sørensen Vedel fulgte Thomesen til København, da han drog afsted fra Ribe.

Også Hegelund var rektor for skolen. Han sad i elleve år, og til skolens bibliotek anskaffede han mange nye musikalia. Han var også en flittig skolebogsforfatter. Senere blev han biskop i Ribe. Hans Susanna Comedia (eller Susanna og Calumnia), udstillingens andet klenodie, er det ældste danske skuespil og den første danske skolekomedie. Susanna er en oversættelse fra latin og naturligvis en genfortælling fra Det Gamle Testamente. Dog er den meget personligt bearbejdet, især med hensyn til det sproglige, og profeten Daniel har måttet overlade hovedrollen til Susanna. Calumnia er et helt selvstændigt mellemstil. »Komedien« blev i 1576 opført af skolens disciple på Pallads-pladsen sydøst for Domkirken.

Susanna Comedia er en nyherhvervelse til biblioteket, købt i København for 13.000 kr.! Bogen er trykt i København 1578–79, indbundet i hellæderbind med to spænder, meget velbevaret og indeholder fem træsnit, heriblandt det tidligste danske kostumbillede. Den har også teaterhistorisk interesse på grund af sine mange sceneanvisninger.

Der er flere udgaver af Sørensen Vedels folkeviser, dog desværre ikke 1. udg. fra 1591 trykt på Liliebjerg på Dronning Sophies opfordring. Sørensen Vedel mødte dronningen hos Tycho Brahe på Hven og blev opmuntret til at komme med et udvalg. Liliebjerg var Anders Sørensen Vedels eget trykkeri, og herfra er udsendt bogen »Om Menneskelige liffs Kaarthed, Elendighed, Ustadighed oc Bestemte Tid ...«.

I den første montre er der et rigt udvalg af Ole Borchs skrifter. »De ortu et progressu chemiae dissertatio« er en oversigt over kemiens historie helt fra de gamle ægypteres tid, og i det tykke bind »Dissertationes« (afhandlinger) gør Borch rede for sine kemiske og alkymistiske eksperimenter. Ole Borch er også en af sin tids store latinister og var i sin samtid europæisk berømt. Men det er naturligvis hans kollegium, der gør hans navn kendt den dag i dag. Ole Borch blev, navnlig ved sin lægepraksis, meget velhavende, og han besluttede at lade sin formue komme studenter til gode. Kollegiet, som blev en pragtbygning, stod færdigt i 1691. Ole Borch døde i 1690 og har selv skrevet fundatsen, som i montren ligger opslået på den Ribe-paragraf, der stadig giver friplads for to Ribe-studenter. Kollegiet gik til grunde ved Københavns brand, og vi kender det kun af beskrivelsen, og fordi det figurerer på alle senere udgaver af Ole Borchs skrifter (se: »Conspectus praestantiorum scriptorum latinae linguae«). Sammen med kollegiet forsvandt også hans store bogsamling, en mængde håndskrifter og mange rare sager, bl. a. den nyresten, som var årsagen til hans død. I ligprædikenen over ham »Guds Børns Kaarseskole« (1696) er den afbildet på det store stik sammen med et digt af Matthias Worm (præsident i Ribe). Denne Borchske nyresten har afstedkommet megen poesi. Bl. a. i 1. bind af »Samling af Smukke Danske Vers« (1742), også i montre nr. 1, kan man læse:

Her er den Morder-Steen, som stak med Dødens Fork
Og tog til Graven vor udødelige Borch
Den lærde Verden fik herved et Hiertens Meen
Gak, Læser, gak og græd, om ej du selv er Steen

Chr. Falster er med rimelighed udstillingens centrum, da bibliotekets eksistens jo

skyldes ham. Også hans spændvidde var stor, fra digre værker om latinske forfattere til danske satirer. Af hans hovedværk »Noctes ripenses« (Ribe-nætter) kom kun et lille fortryk »Vigilia prima« (Den første nattevagt). Hans danske satirer ligger der, næsten alle i førsteudgaver. I mange tilfælde kender man figurerne fra Holbergs komedier: »Den dårlige udenlandske Rejse« – det er jo Jean de France. Ribe var endnu på dette tidspunkt åbent mod syd, og vi ser, hvorledes Falsters satiriske essays, »Amoenitates philologicae« (Lærdommens lystgård) kommer på et europæisk hovedsprog (latin!) i selveste Leyden. Først to hundrede år senere blev de oversat til dansk af Jørgen Olrik. Af oplysninger fra flere af Falsters disciple ved man iøvrigt, at Falster prøvede på at gøre latinen til det absolut vigtigste emne på skoleskemaet, og fra universitetets karakterprotokoller kan man se, at de fleste ripensere var særligt dygtige til latin.

Familien Thura ligger under glas i den anden montre. Laurids Thura, hvis portræt hænger over montren og man kender fra sangsalen på skolen, er den biskop, som tidligere er nævnt som medstifter af biblioteket. Han var en tidligere skolemand, og man kan vel også regne ham som grundlægger af de nye skolebygninger i Skole- og Grydergade i 1724 og 1727, hvor det fineste rum var biblioteket(!). Dette bibliotek skulle også bruges som festsal, så man må regne med at der var god plads.

Biskoppens søn, arkitekten Lauritz de Thurah er bl. a. repræsenteret ved »Den danske Vitruvius«, som er et kobberstikværk om »de merkvaerdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark«.

Den anden biskopssøn Albert kaldes hos Kornerup for litterærhistoriker og har behandlet mange emner: Ferslef-Herrede Kirker, danskernes litterære historie, biskoprækker o.s.v.

I 1793 dimitteredes Peter Foersom fra skolen. Han blev senere kgl. skuespiller og var fætter til skolens senere rektor, historikeren prof. Thorup. Af disse herrers skrifter er der et stort udvalg. Foersoms interesse for litteratur og læsning startede utvivlsomt under skoletiden hos rektor Lorens Hanssen (også flittig skribent, se: »Grønlandsfarerne i Aaret 1777. En fædrelandsk Tildragelse.«) og konrektor Ludv. Heiberg (broder til P. A.). Han er bedst kendt i litteraturen som den 1. danske Shakespeare-oversætter. To bind digte har han også afstedkommet. »Nu lukker sig mit øje« er også skrevet af Foersom. Han interesserede sig også for hjemegnen. I 1820 udgav C. Molbech Peter Foersoms »Samlinger af danske Landskabsord og om Sæder, Skikke, Levemåde, Egenheder og Overtro hos den jydsk Almue på Ribe-egnen«. Historikeren Thorup var også teaterhistorieinteresseret, og hans optagethed af Ribe skoles historie ses af de mange efterretninger om skolen i skoleprogrammerne fra denne tid.

Sprogforskeren, universitetets rektor, dr. phil. Holger Pedersen, æresmedlem i RS, har skrevet talrige afhandlinger. »Aspirationen i Irsk« skaffede ham doktorgraden 1897. Han havde indgående studeret keltiske sprog både ved universitetet og ved langvarigt ophold på en lille irsk ø. De fleste af hans afhandlinger var meget lærde. En afhandling om armensk er skrevet på armensk. Han har bevist, at armensk skulle være beslægtet med dansk. En bog som har almen interesse er »Sprogvidenskaben i det 19de Aarhundrede« (1924). Hans berømte russiske grammatik er også beregnet til brug i praktisk undervisning.

Ribe-historikerne udstilles på et særligt bord.

En stiftsbeskrivelse fra 1638 er af Ribe Stifts præster formet som en indberetning til Ole Worm.

Mads Pedersens Rostochs Ribe-beskrivelse stammer fra 1693, men blev først udgivet i 1967. Hans historie er en værdifuld ting, idet det er den første grundige Ribe-historie, der findes. Det ene afsnit af bogen er formet som et digt til byens ære, og det andet er fyldt med ripensiske oplysninger på prosa.

På latin kom Peder Terpagers Ripae Cimbricae. 1726 sendtes ms. til trykning

i København, men ødelagdes ved branden 1728. Terpager, som allerede var 74 år gammel, gik i gang med at rekonstruere hele værket. Han nåede at se det udkomme i 1736.

I 1792 forfatter kappellanen ved Domkirken Matthias Galthen en »Beskrivelse over Kiøbstaeden Ribe«.

Sammen med Thorups afhandlinger kan man læse adjunkterne P. T. Hanssens og Peter Adlers efterretninger angående byen Ribe. Disse kom som hefter i indbydelsesskrifterne til den offentlige eksamen i 1. halvdel af 1800-tallet og er som mange andre bøger på udstillingen trykt hos Hyphoff i Ribe. Den kronologiske række af beskrivelser fortsætter bl. a. med Kinchs Ribe Bys Historie. Af senere skrifter om Ribe kan nævnes Matthiesens, Smiths og Hermansens, og Lennart Edelbergs om Ribes tilblivelse fra 1962.

Denne opremsning af personer og bogtitler udgør kun en lille del af udstillingen. Vi kunne også nævne: Hans Tausen, Brødrene Palladius, historikerne Svaning og Niels Krag, Bording og hans danske Mercurius, biskop Jersiin, Brorson, Stub, just.råd, dr. med. og ejer af Quedens Gaard, Andreas Frausing Fridsch, sprogmænd og grundtvigianeren Jacob Chr. Lindberg, Daugaard, fader og datter, Jacob A. Riis, Franz v. Jessen, gæringsfysiologen Emil Chr. Hansen, etc. Det er ikke uden grund, at udstillingen som motto har taget Morten Børups ord: Ribe Haver altid haft Berømmelse, at der fra ere komne mange Hyrtige Hoveder og Smukke Lærde Mænd.

Denne redegørelse kan kun bruges som en introduktion til udstillingen, som nu også vil omfatte de på auktionen over Peter Jensens bogsamling fornylig indkøbte bøger. Disse nye ripensiske bogskatte er blevet anskaffet til Ribe Katedralskoles og Stiftsbibliotek for pengemidler skænket af Regionsudvalget for Ribe Amt.

Følgende bøger er blevet købt:

Daugaard, J. B.: Om de danske klostre i Middelalderen. Et Priisskrift. 1830.

Falster, Christian: Aarhus Tids-Fordriv ... U.å. (1721).

Falster, Christian: Hr. Chr. Carl v. Gabell til Bramminge etc. hans naadige Gave-Brev med Tak tilbageleveret. 1737.

Hegelund, Peder: Susanna Comicotragaedia. Kbh. 1578-70. 4^o.

Madsen, Jacob: Visitatsbog. 1929.

(Musculus): Imod Ecteskabs Dieffle. Overs. af Niels Palladius. Kbh. 1557. 8^o. Meget sjælden.

Palladius, Peder: Visitatsbog. Udg. af Lis Jacobsen. 1925.

Tausen, Hans: Winterdelen aff Postillen. Magdeburg 1539. 8^o. Yderst sjælden.

Thura, Laurits: Hans Rostgaards Liiv og Levnet. 1726.

Thura, Laurits: Adskillige Poëtiske Sager. 1721.

Thurah, Laurids de: Omstaendelig og Tilforladelig Beskrivelse over den liden Æ Amager. Med kobberstik. 1758.

Vedel, Aders Sørensen: Septem sapientes graeciae. Sköne Sprog oc merckelige Sentenzer ... Kbh. mellem 1572 og 1578. 8^o.

En Brev - Kasse

Vi har modtaget:

Ryges der hash på Ribe Katedralskole?

Er der mon narkotikaproblemer i Ribe? Hvilke problemer har man i det hele taget på skolen? Hvordan med de nye gymnasieretninger? Kan man lære russisk i Ribe? Hvor mange timers matematik har de nysproglige i dag? Er begrebet »demokrati i skolen« nået til Ribe? Findes et elevråd? Lever »Heimdal«? Hvilke politiske fraktioner huserer på skolen? Har man et skoleblad? Hvilke nye lærere har man fået siden sidst? Er der stadig lærermangel? O.s.v. o.s.v.??

Ripenser-Samfundets medlemmer - alle engang organisk knyttet til skolen - ved *intet* om ovenstående og 1000 andre spørgsmål vedrørende skolens liv og virke i dag. Ved R-S's årsfest i København i november rettede *Edelberg* en appel til RS om at interessere sig for skolens forhold og dens aktuelle problemer i dag. Han konstaterede en fuldkommen mangel på engagement og medleven i skolelivet, og han satte et spørgsmålstegn ved vor forenings eksistensberettigelse, når et sådant engagement ikke findes.

Edelberg har ganske ret. Vi kender ikke skolen i dag. Der er ingen kontakt mellem skolen og R-S, og årsagen er, at vi savner orientering - en orientering, som rettelig burde tilflyde os gennem medlemsbladet. Det bør være Ripenser-Bladets opgave i fremtiden at formidle en udvidet og løbende reportage fra skolen til medlemmerne. Jeg opfordrer derfor R-S's bestyrelse og bladets redaktør til straks at åbne en fast rubrik i bladet samt etablere et panel af »columnister« på skolen (elever og lærere), som på skift kan give os et billede af, hvad der foregår i dag. Columnen behøver blot at bestå af 1/2-1 side i hver udgave. Det må være overkommeligt. Jeg beder R-S's bestyrelsesmedlem på skolen deltage i panelet og give os det første bidrag.

Carl Rise Damekjær, oldripenser.

Vi har yderligere modtaget:

Svigtende deltagelse i arrangementerne - hvorfor??

Efter at have deltaget i årsfesten i København har jeg gjort mig mine tanker om den særdeles ringe deltagelse fra medlemmernes side. Først må jeg dog sige, at det er første gang, jeg har været med til et af samfundets arrangementer, men at det er sidste gang, skal også straks nævnes, hvis der ikke sker en væsentlig ændring i tilrettelæggelse og afvikling af et festarrangement.

Festen var angivet at skulle begynde kl. 18.30, men efter en ventetid i hallen i 40 minutter, blev der budt til bords. Bordet var overmåde smukt pyntet, men maden var en slem skuffelse. Det var da vist ikke meningen, at det kun var kartoflerne, der skulle være varme, mens kød og grønsager var iskolde, og at en helstegt oksefilet skulle være »hel« rød anede jeg ikke. Når dertil lokalet var koldt og fuld af gennemtræk, skulle det nydeligt pyntede bord opveje alt for meget.

Fra arrangørernes side var der heller ikke gjort det mindste for, at deltagerne kunne identificere hinanden, men måske regner man med en »fast stab«. Et lille navneskilt kunne have løst dette problem, og et navneopråb ved bordet gjort det fuldent.

Nu skal vi heldigvis fremdrage aftenens næste lyspunkt udover bordets pynt, og det er festtalen, der var interessant og indeholdt mange progressive tanker, og lektor Lennart Edelberg fortjener megen tak herfor.

Efter min mening var det en afgjort svaghed ved generalforsamlingen, at indstillingen til ny formand ikke var tilstrækkeligt undersøgt før mødet, således at der forsøges en unødig pression mod det af bestyrelsen indstillede medlem. De argumenter, der blev anvendt, gav et fingerpeg om, at man måske skulle søge en del af forklaringen på den svigtende deltagelse her. Først og fremmest kan det da vist ikke være rigtigt, at formandens hverv overhovedet ikke indebærer arbejdsbyrder, og at formanden ikke behøver at deltage i bestyrelsesmøderne, eller i hvert fald kun nogle af dem. Måske opfattede jeg situationen forkert, og at det ikke fra lektor Edelbergs side var ment derhen, at han ikke under nogen omstændigheder ønskede valg. Nu løstes sagen ved valg af lektor Karkov som tak for trofast fremmøde igennem en årrække.

Var det mon ikke værd at overveje at forsøge at efterleve lovens ord om 1 års funktionstid for formanden, da erfaringen fra mange foreninger viser, at de korte perioder giver større dynamik i ledelsen.

Undskyld, men mit indtryk er, at bestyrelsen er stolt over det høje medlemstal (det er også imponerende), men ærlig talt, hvad vil man med alle disse medlemmer udover at modtage kontingent fra dem? Kan der ikke gøres noget for at få flere medlemmer i tale? Først og fremmest ville det være interessant, om der i bladet kan skabes en debat om foreningens virke. Som nævnt af flere af de fremmødte medlemmer var der udbredt tilfredshed med bladet, og jeg kan tilslutte mig fuldt ud. Dette er ikke ensbetydende med, at bladet ikke kan blive bedre, men det er en betingelse, at der vises en positiv og aktiv indstilling fra de enkelte medlemmers side, så stoffet kan udvides og omfatte andet end historiske facts.

Det skal blive morsomt at se antallet af årets russer, der deltog i årsfesten, når det officielle referat til jul kan læses i bladet. Mit skøn var et tal på 3-4 russer.

For at blive ved et af de i festtalen anvendte ord vil jeg slutte med at sige: Lad ikke harmløsheden være det gennemgående træk i foreningens virke.

J. O. Gerken, Roskilde.



Overbibliotekar frøken *Dagny Mortensen*, Ribe, fyldte den 6. november 70 år og har taget afsked efter 45 års dygtigt virke.

Ribes mangeårige elektricitetsværks-bestyrer, *Johannes Nielsen*, fyldte den 3. november 75 år.

Ribe domkirkes brandforsikring er blevet forhøjet med 25 millioner til 38 millioner.

På Ribe Nørre- og Søndermark skal opføres ikke mindre end 700 etagelejligheder.

Ribe katedralskole har holdt forældremøde med 230 deltagere. Adjunkt P. Poul Hansen holdt foredrag om danskundervisning i gymnasiet.

På mødet drøftedes ændringer i skolens ordensreglement.

Rektor Vestergaard anbefalede skolens støttefond til skolens lejer- og skoleophold og pædagogiske udflugter.

Ribe byråd har bevilget 1000 kr. til universitetsforeningen for det sydlige Jylland.

Fhv. postmester *Knud Høving*, Skive, er død i Aarhus 74 år gammel. Han stammede fra Ribe.

Byplanudvalget i Ribe byråd har ansat antikvar Bencard som konsulent i facade sager.

Kandidatstipendiat Aage Jørgensen (stud. 57) har i dette efterår udgivet følgende bøger »Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967« (Arena, 49 s.) og »Kundskaben på ondt og godt«: En studiebog (Akademisk boghandel, 231 s.). Forfatteren er fra 1. februar udnævnt til universitetets adjunkt ved Århus universitet.

Lektor ved Ribe Katedralskole O. Heide-Petersen fyldte den 7. november 60 år.

På Ribe statsseminarium har de lærerstuderende opført Anouilh's »Den rejsende uden bagage«.

Tømmerhandler J. Lauritzens og hustrus legat er tildelt stud. techn. Per Andersen tømmerlærling P. Brock, Hattingen, og stud. techn. Erik Holm, Ribe.

Kunsthistorie-studerende ved Københavns universitet, den 24-årige Hans Edv. Nørre-gård Nielsen (stud. Ribe 65), har modtaget et universitetslegat på 3.600 kr. Legatet kan ikke søges.

Ribe katedralskoles skolekomedie bliver i år Henrik Ibsens »Vildanden«, der får premiere i februar. Lektor Alvad iscenesætter.

Næste nummer af Ripenser-Bladet udkommer ultimo april 1969.

BENT LASSEN

KOLONIAL - VINE - DELIKATESSER

TORVET 4 - RIBE

TELEFON (05) 42 03 05

WEIS'S STUE . RIBE

Telefon 42 07 00

er genåbnet og fint restaureret

Se ind og glæd Dem!

R. og W. Jung

SYDJYDSK LANDMANDSBANK

AKTIESELSKAB

RIBE



Nørgaards Blomster

Telefon (05) 42 04 72 . Ribe

Munken = Ribe

Hotel - Konditori

Se ind, bo og spis i det gamle

Patricierhus paa Munketorvet.

Mimi Schulze = Telf. *42 14 00

RIBE STAMPEMØLLE A/S

Telefon (05) 42 11 22 (7 lin.)

RIBE

TRI RENSERIET

Sønderportsgade 21a

Ribe . Telefon (05) 42 05 17



J. & F.
LYDUM

Fotografer

JENS PEDERSEN

EL-installatør

Ribe . Telf. (05) 42 08 25



**LANDBOSPAREKASSEN
FOR RIBE OG OMEGN**

De er velkommen til at se den gamle »Porsborg«
bygning på torvet i Ribe, selv om De ikke er kunde
i Sparekassen.

Lasbo
FOTO

Ydermøllen . Telefon 42 09 83

Hans Hansen s Eftfl.

Telefon 42 02 91 . Ribe . Henry Nielsen

Hvis RS-medlemmer
gæster Ribe —
undlad ikke besøg på

HOTEL DAGMAR

Reserveret



C. J. ANDERSEN

ADVOKAT — BRANDDIREKTØR


RIBE — TELEFON 42 01 13

... en aften i

B I O - R I B E

er en aften værd!



RIO PANELRADIATOR - af stålplade, et højdepunkt i moderne industriel formgivning, som passer ind i alle interiører. Højeste varmeafgivelse og økonomi, pladsbesparende - kun 19 mm byggedybde (enkelt) 

RIO STØBEJERNS-RADIATOR - den uforgængelige 

RIO CENTRALVARMEKEDEL: TYPER F OG F/O en støbejernskedel - uforgængelig - i moderne design. Alle muligheder! til koks - til olie - og **UNIT** 

RIO GASRADIATOR til by- eller flaskegas, smuk, nem, effektiv

A/s **RIBE JERNSTØBERI** . grundlagt 1848
(05) *42 02 55



RIO STÅLNET TIL BETONARMERING: RATIONELT, NEMT

Udgivet af Ripenser-samfundet.

Redigeret af K. H. Rosenstand, Ribe.

Ekspedition: Civilingeniør Gunner Termansen, Baunestedet 23,
3500 Værlose.

Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe.